

PHÁP BẢO

Kính thưa quý đạo hữu,

Tài liệu này bao gồm nội dung: Lời Đức Phật dạy; lời các Tổ dạy; tổng hợp các bài pháp CỐT TUYỆT, RỐT RÁO của thầy Nguyễn Nhân tại chùa Thiên Tông Tân Diệu, Long An, chuyên dạy giác ngộ giải thoát và một số bài viết suu tâm được mà chúng tôi thấy có ý nghĩa đối với người muốn giác ngộ giải thoát.

Tài liệu này chỉ tặng chứ không bán, dành gửi đến quý bạn hữu duyên mong muốn giác ngộ và giải thoát về quê xưa của mình là Phật giới!



KẾT CẤU TÀI LIỆU

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: TÁNH PHẬT, TÁNH NGƯỜI VÀ KHO LƯU NGHIỆP - TÀNG THỨC

PHẦN II: QUY LUẬT NHÂN QUẢ VÀ NGUYÊN NHÂN

PHẦN III: THẾ NÀO LÀ ĐIỆN TỬ QUANG, ĐIỆN TỬ ÂM DƯƠNG. ĐIỀU DỤNG CỦA CHÚNG?

PHẦN IV: CÔNG ĐỨC LÀ GÌ, PHƯỚC ĐỨC LÀ GÌ?

PHẦN V: HOA TIÊU, TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI VÀ ĐƯỜNG VỀ, ĐƯỜNG VỀ LÀ TỰ MÌNH ĐI?

PHẦN VI: TRUNG ÂM THÂN

PHẦN VII: PHẬT GIỚI, TAM GIỚI. QUY TRÌNH KHAI THIÊN LẬP ĐỊA

PHẦN VIII: VÔ MINH, GIÁC NGỘ

PHẦN IX: PHỤ LỤC (HỎI ĐÁP, BÀI SƯU TẦM, THƠ KỆ)

**PHẦN IV:
CÔNG ĐỨC LÀ GÌ,
PHƯỚC ĐỨC LÀ GÌ?**



☆• THỂ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC TỰ TÁNH, CÔNG ĐỨC NHÂN QUẢ?

- HỎI: DẠ THƯA THẦY NGƯỜI NHẬN RA PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ CÓ CÔNG ĐỨC, NHƯNG TRONG QUYỂN SỐ 9 ĐỨC PHẬT CÓ DẠY ÔNG MA HA CA DIẾP LÀ: “NGƯỜI NÀO NHẬN RA PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ TỰ MÌNH CÓ MỘT PHẦN CÔNG ĐỨC”. BÂY GIỜ CON HIỂU NHƯ THỂ NÀO CHO ĐÚNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Công Đức mình nhận thì đương nhiên là mình có Công Đức đối với mình thôi, còn mình giúp người khác thì mới đưa Công Đức về cho mình.

Nớ là mình nhận ra Phật Tánh là mình đã có Công Đức cho mình. Từ xưa giờ mình không hiểu mà bây giờ mình hiểu, tự nhiên mình có cái hiểu này. Cái hiểu này gọi là cái hiểu Công Đức của mình.

Còn mình giúp cho người khác mà người ta hiểu được thì là Công Đức từ nơi khác nó chạy vào trong vỏ bọc Tánh Phật của mình.

Nên nhớ 1 điều, hồi xưa giờ mình mù mờ đi, mà bây giờ tự mình biết, tôi Công Đức quá lớn tôi mới nhận được cái này. Là cái Công Đức này từ ai cho? Là tự mình cho mình, là do mình tự cho mình chứ đâu phải người khác cho.

Công Đức mình phải hiểu là CÔNG ĐỨC TỰ MÌNH NÓ BỘC RA, RỒI CÔNG ĐỨC MÌNH GIÚP NGƯỜI

KHÁC RỒI HỌ TRẢ CHO MÌNH.

Cũng như là mình ở nhà mình quét cái nhà thì cái nhà mình nó sạch, việc làm của tôi trong nhà, nhà tôi sạch. Còn mình giúp cho người ta quét nhà, nhà người ta sạch, người ta trả tiền cho mình, mình cũng có tiền, mà tiền mình đi làm mượn nó khác, cái tiền tự trong nhà mình nó khác.

CÔNG ĐỨC TỰ MÌNH NÓ KHÁC. CÔNG ĐỨC NGƯỜI KHÁC TRẢ CHO MÌNH NÓ KHÁC.

Đó, phải hiểu cái chỗ này.

1

☆• CÔNG ĐỨC ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO QUUA ĐIỆN TỬ

■ Ở THẾ GIỚI NÀY CÓ MẤY LOẠI ĐỨC, CÔNG DỤNG CỦA CÔNG ĐỨC - PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG - PHƯỚC ĐỨC ÂM LÀ GÌ?

■ Ở thế gian này có 3 mà nói đúng ra là 4 loại ĐỨC:

1. Công Đức. Là loại Điện Tử Quang vật lý, giúp Tánh Phật Thoát ra khỏi quy luật cuốn hút Âm dương nhân quả, luân hồi.

2. Phước đức, được chia ra làm 2 loại:

+ Phước đức Dương, là loại điện tử dương, giúp Tánh Phật đi phước hưởng ở 33 cõi trời.

+ Phước đức Âm là loại điện tử Âm cao, giúp Tánh Phật đi hưởng phước ở thế gian này.

3. Ác đức, là loại điện tử Âm nặng, làm Tánh Phật đi trả quả ở 18 tầng địa ngục, ở loài súc sanh, ở loài thực vật, ở hầm lửa lớn.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Phước đức dương không cho ở đây, nó sẽ đẩy lên các tầng trời, còn có Công Đức, ở đây không có xài, rồi sao? Khoa học, rất là khoa học.

Nếu có Công Đức rồi thì về, nhưng mà không biết đường về thì sao? Nhưng mà Công Đức nhiều thì một vị Phật ngày xưa đưa vô, bởi vậy khi mà công bố Huyền Ký ra thì các vị Phật sẽ đến rất đông, để chi? Để tìm đệ tử mà ngày nào đó mình đưa nó vô, giờ nó về phải dẫn nó về. Giờ con suy nghĩ đi, nó quay theo kiểu 8 phương 4 hướng, xin lỗi, là gì?

Trung âm thân con là cái gì? Hình thành trung âm thân là 1 con người rõ ràng nhưng mà con mắt của con là điện từ âm dương, NÓ CHAO NÓ KHÔNG THẤY ĐƯỢC. Trừ trường hợp con mắt... Bây giờ bằng thân tứ đại, con mắt nó xuyên qua con mắt thịt nó còn u mê hơn nữa, đúng không? Con mắt điện từ âm dương nó không u mê nhưng mà nó bị chao, bị chao là do điện từ luôn đang quay nên nó mới ấy, thì nó mới phát ra những cái ảo, con không hiểu được đâu. Chừng nào nó mất cái này, Tánh Phật ra thì Toàn Năng, Toàn Giác mới xuất hiện. Thì bây giờ mình mới hiểu Nguyên Tắc này.

Giờ hỏi con chứ con tu là tu cái gì? Trái đất này điện từ luôn quay 8 phương 4 hướng mà tu cái gì? Tu thì nó có kết quả theo tu, tu để làm gì? Để làm Thân, làm Tiên, làm Trời thì nó có cách tu. Tại vì mình không hiểu nên nói ra người ta tưởng mình bác người ta nên người ta phản ứng. Trái đất này là nó quay theo nhân quả mà ngồi đây tu, tu cái gì, chỉ tìm cách thoát ra thôi.

-Ngày xưa con là người ăn nhậu, uống bia rượu, hút

thuốc ...đủ thứ, từ ngày con biết Thiên Tông rồi là con không muốn đi nữa. Ngày trước lúc nào con cũng mong là có ai rủ mình đi hay không, bây giờ biết rồi, người ta mời đi là con cũng không muốn đi nữa. Dạ, con luôn biết ạ, vì con không muốn đi, nên con không hứng thú gì bác ạ. Con đã hiểu nên con luôn làm chủ bản thân ạ. Lời dặn dò có thêm gì nữa không bác?

- Khi mà cái trung âm thân của con....thí dụ qua thế giới vật lý này cho con hiểu, điện 220V con dám nắm không ?

- Dạ không, trừ khi nó bọc cao su.

Thì bọc cao su là bị bôi đen rồi. Con có Công Đức bị bôi đen thì cũng giống như điện mà bị bọc cao su vậy, không xài được. Có một điều đó là điện hạ thế, còn điện cao thế, cho bọc con có dám nắm không? Đứng gần con cũng không dám chứ nói gì đụng tới

-Cái này nè bác, cái điện cao thế đó.

- Điện cao thế ông Thần bởi vậy... khi mà con có Công Đức Vô Lượng rồi thì giống như điện cao thế vậy, ông chỉ đứng xa ông nói chuyện thôi. Công Đức Vô Lượng giống như điện cao thế. Ông Thần không dám lại gần, gọi là “Đức trọng, quý thần kinh”.

Quý là cái gì? Là cô hồn đó, Thần là cái gì? Là người quản lý mình đó, sẽ không dám lại gần mình. Giờ tôi cho bọc cũng không dám lại nữa, đó mình phải hiểu nguyên tắc đó.

-Nhưng mà Bác! Dĩ nhiên là cái điện cao thế đó bây giờ có bọc hay không bọc là các vị thần không dám lại gần rồi thì làm sao mà thực thi nhân quả được. Nhưng

hôm bữa bác có nói một câu: “Giờ anh không bị nhưng đến lúc nào đó ông Thần ông sẽ khiến anh bị” là sao hả bác?

-Nếu mà cái nhân quả, thì con nên nhớ 1 điều, dù con có phước cỡ nào nhưng khi tới nhân quả, ông Thần ông thực thi, thì bắt buộc con phải theo. Con để ý xem, có những người chạy xe rất cẩn thận nhưng tại sao lại bị đụng xe, chỉ cần 5 giây thôi mất làm chủ là xong, đó là do cái gì? Là ông đó, bị cái ông nội kia chặn mắt mình rồi.

-Bác có thể nói thêm về điện cao thế không ạ?

- Tại sao trong lời dặn dò có phần những người mà có Công Đức Vô Lượng, ông Thần ông nói “thôi khỏi chào tạm biệt, đi về đi” thì tôi đã nói rồi, là tại vì nó quá mạnh ông không dám lại gần.

Mình đã hiểu rõ là phước đức âm thì ở trên trái đất này, còn phước đức dương nó không cho ở đây, nó đẩy lên, còn Công Đức thì đi ra.

2

☆• CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? CÔNG ĐỨC CÓ NẶNG KHÔNG THỬA THẦY?

■ **TỪ TRONG ĐIỆN TỬ QUANG QUAY LÊN THÀNH ĐIỆN TỬ ÂM DƯƠNG. VÌ THỂ AI MUỐN TẠO CÔNG ĐỨC, THÌ PHẢI HIỂU RÕ NGUYÊN TẮC NÀY, BIẾT CÁCH TẠO RA CÁI NÀY, THÌ TỰ NHIÊN NÓ HÌNH THÀNH RA CÁI CÔNG ĐỨC CỦA ĐIỆN TỬ QUANG.**

● **ĐIỆN TỬ QUANG TRONG THẾ GIỚI NÀY LÀ VẬT TỬ, ĐƯA VỀ CÁI ĐIỆN TỬ QUANG**

BÊN PHẬT GIỚI, 2 CÁI NÀY NÓ PHỐI HỢP LẠI, NÓ BIẾN THỂ THÀNH NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH.

■ BÂY GIỜ MÌNH CÓ CÁI MÂM RỒI, MÌNH TÌM CÁCH ĐỂ CÁI MÂM NÓ NỞ RA, ĐỂ ĐI VỀ BÊN KIA, TÔI THÀNH PHẬT QUẢ.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Không!

+ Công Đức là cái lực sáng chứ đâu phải nặng.

+ Công Đức, Phước Đức, Ác Đức nó bằng điện hết.

- Công Đức nó hình thành bởi Điện Từ Quang.

- Phước Đức bởi Điện Từ Dương.

- Ác Đức bởi Điện Từ Âm.

Ba cái loại này. Trong Thế giới này nó có 3 cái loại điện:

• Điện Từ Quang.

• Điện Từ Dương

• Và Điện Từ Âm.

Còn điện từ mà mình đang sử dụng hằng ngày là điện từ vật lý, dùng để phục vụ thôi, nó không có nằm ở trong thế giới luân chuyển, đây là do con người tạo ra để mà sử dụng trong thời gian ngắn thôi, gọi là điện từ vật lý.

- Công Đức nó cấu tạo bằng Điện Từ Quang, Điện Từ Quang nó có ở trong này đó, vậy cái Điện từ Âm Dương nó lấy từ đâu?

Từ trong Điện Từ Quang, nó quay nó trở thành điện từ Âm Dương. Vì thế mà ai muốn tạo CÔNG ĐỨC, thì phải HIỂU RÕ NGUYÊN TẮC NÀY, biết cách tạo ra

cái này, thì tự nhiên nó hình thành ra cái CÔNG ĐỨC CỦA ĐIỆN TỬ QUANG. Tất cả 3 thứ đều Điện chứ không có cái gì hết.

Mà cái Điện tử Quang trong thế giới này là vật tư, đưa về cái Điện tử Quang bên Phật Giới, 2 cái này nó phối hợp lại, nó biến thể thành Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh, rồi từ đó nó sanh ra một Kim Thân Phật. Thì hai cái loại này, Điện tử Quang của thế giới vật lý đưa vô Điện tử Quang của tự nhiên nó mới tạo thành một khối sáng, mà người ta gọi là cái Ngôi Nhà, rồi từ cái khối sáng đó nó mới lột xác ra thành một vị Phật.

Mà vị Phật lớn hay nhỏ gì là do cái Công Đức của người đó, sau đó Tánh Phật ân vào mới gọi là một Kim Thân Phật. Vì thế bên kia gọi là Phật Quả còn bên đây gọi là Phật Nhân. Bây giờ Thiên Tông ra đời, người nào nhận được Tánh Phật của mình thì tất cả thành Phật Nhân hết.

Vì thế mà trong kinh có nói “Phật Nhân, Phật Quả” là chỗ này, nhưng mà người ta không hiểu cái Phật Quả là như thế nào, rồi Phật Nhân là ai? Bởi vậy ngày xưa Bồ tát Thường Bất Khinh trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói: “Tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài rồi đây sẽ thành Phật”, ông nói rất đúng, nhưng mà tại vì lúc đó người ta không ai giải mã được Phật gì.

Ví dụ: Trước đây Thiên Tông chưa ra đời, có người nói “ông là Phật, ông là Bồ Tát đó” sự thật họ không hiểu. Còn bây giờ mình nhận được, thì tôi có Tánh Phật thì đương nhiên tôi thành Phật rồi, nhưng mà Phật Nhân.

+ Còn người nào không biết mình có Phật Nhân thì người đó Phàm Phu.

+ Còn mình biết mình có Phật thì là Phật Nhân, vì Phật Nhân này mới tìm được cái Công Thức đi ra.

- Tất cả những người Phật Nhân này về sau sẽ trở thành một “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, cái ông Phật Nhân này mới ra được cái ông “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng” thành ra mình mới hiểu được. Còn nếu không có ông Phật Nhân thì Phật Quả không có, vì Phật Nhân, nguyên nhân tôi có CÁI MÂM rồi, thì tôi tìm cách để CÁI MÂM NÓ NỔ RA, để đi về bên kia tôi trở thành Phật Quả.

Mình phải hiểu thế giới này. Còn mình không hiểu thì thôi, ngồi đó mà lý luận chẳng ăn thua gì.

(Trích Giải Thiên Tông tại chùa Thiên Tông Tân Diệu Long An ngày 7/7/2019).

3

☆• CÔNG ĐỨC SÁNG THÌ CON MẮT TRUNG ÁM THÂN NÓ MỞ RA, RỒI ÔNG PHẬT LÀM HOA TIÊU DẪN MÌNH ĐẾN TRUNG TÂM VẠN HÀNH LUÂN HỒI

- HỎI: THƯA BÁC, KHI ĐÃ CÓ CÔNG ĐỨC NHƯNG VẪN BỊ ÔNG THẦN BÔI ĐEN ĐỂ TA SỐNG VÀ LÀM VIỆC NƠI NÀY, VẬY KHI BỎ THÂN TỬ ĐẠI NÀY, CÔNG ĐỨC ĐÃ BỊ BÔI ĐEN RỒI THÌ LÀM SAO MỞ ĐƯỢC PHẬT NHÃN ĐỂ THẤY ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM VẠN HÀNH LUÂN HỒI A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ mình có Công Đức rồi thì không phải Phật Nhân mở ra đâu. Mình có Công Đức sáng thì CON

MẮT TRUNG ÁM THÂN NÓ MỞ RA, RỒI ÔNG PHẬT LÀM HOA TIÊU DẪN MÌNH ĐẾN TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, chứ không phải Phật Nhãn mở ra.

Vô TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, TÁNH NGƯỜI TAN RÃ THÌ PHẬT NHÃN MỚI MỞ RA ĐƯỢC, nghiệp phước đức dương, phước đức âm và ác đức nếu có thì điện từ âm nó trả về âm, điện từ dương nó trả về dương. Vô tới đó, lúc này chỉ còn có Tánh Phật và Công Đức. Tánh Phật của mình mở ra, nó mất âm dương rồi thì là Phật Nhãn mở ra đó.

Căn cứ vào đó mình mới có câu là “NGHIỆP CHUỐNG BỒN LAI KHÔNG”. Hồi trước giờ mình không có hiểu, mình mù giống như 5 anh em mù sờ voi vậy, cãi lộn giờ hết cãi nữa rồi. Vô trong nó THẤY RÕ RÀNG HẾT TRƠN RỒI CÒN CẢI CÁI GÌ NỮA. Thấy không, mình phải hiểu như vậy.

Thành ra tu Thiên Tông là mình phải hiểu cái này, nên nhớ một điều là khi mình tu Thiên Tông mình phải biết tuổi thọ của mình, khi mình về hưu, nghĩa là mình dừng giao dịch với thế gian. Đây là thời gian mình tạo Công Đức thì ông Thần không có bôi đen, vì sao? Vì mình không còn tham, sân, si nữa nên Công Đức tạo ra mới trong sáng được.

Công Đức Sáng để chi? ĐỂ CHO CON MẮT TRUNG ÁM THÂN MÌNH THẤY ĐƯỢC CÁI HOA TIÊU để đi theo Hoa Tiêu về Trung tâm vận hành luân hồi chứ không phải Phật Nhãn mở ra. VÔ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI THÌ PHẬT NHÃN MỚI MỞ RA, lúc đó là thành Phật rồi đó.

Nhưng mà chưa, chưa có Kim Thân Phật, nó phải nhờ cái lực đẩy ra về Phật Giới thì Ngôi Nhà Pháp Thân nó mới định hình được, Kim Thân Phật mới hình thành thì bắt đầu Kim Thân Phật có rồi Tánh Phật mới nhào vô thành ra một vị Phật. Phật lớn, Phật nhỏ là do cái Công Đức của mình, đó phải hiểu cái Nguyên Tắc của nó. Về đó thì Phật Nhãn mới mở ra thôi, còn ở bên đây người nào có Công Đức thật nhiều mới trợ giúp cho Phật Nhãn mở ra thôi.

Mình có Công Đức trong sáng để chi? Để cho CON MẮT TRUNG ÂM THÂN NÓ MỞ RA ĐỂ NÓ NHÌN THẤY HOA TIÊU, NÓ ĐI THEO CÁI HOA TIÊU, chỉ có vậy thôi.

Nhưng mà nên nhớ là tất cả những người có Công Đức rồi thì cái tuổi xế chiều tức tuổi hưu của mình đó, mình tạo Công Đức thì ông Thần không bơi đen nữa để mình MỞ MẮT MÌNH ĐI VỀ.

(Trích Giải Thiên Tông tại chùa Thiên Tông Tân Diệu Long An ngày 7/7/2019).

4

☆• CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? CÁCH TẠO RA CÔNG ĐỨC.

Chúng ta muốn QUAY TRỞ VỀ thì có CÔNG THỨC HẸN HOI. CÔNG THỨC ĐÓ LÀ GÌ?

● CÔNG THỨC NÀY DỰA VÀO QUY LUẬT NHÂN QUẢ. CHÚNG TA ĐI VỀ BẰNG CÔNG ĐỨC. Vậy CÔNG ĐỨC LÀ GÌ?

+ CÔNG ĐỨC ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ ĐÂU?

● LOÀI NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC ĐỂ LÀM CHI VÀ

PHƯỚC ĐỨC ĐỂ LÀM GÌ?

Ông Tỳ kheo Cẩm Phương Quang thưa hỏi tiếp 2 ý:

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Kính xin Đức Thế Tôn dạy thêm con hai phần nữa:

1/ Một: Một vị Phật được sanh ra như thế nào và nhiệm vụ của vị Phật ấy ra sao?

2/ Hai: Loài Người tạo ra Công Đức để làm chi và phước đức để được gì, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy ông Tỳ kheo Cẩm Phương Quang:

- Nay ông Tỳ kheo Cẩm Phương Quang, Như Lai dạy ông :

1. Câu một: Một vị Phật được sanh ra phải tuân tữ như sau:

- Người đó phải nhận ra Phật Tánh của chính mình.

- Người đó phải biết tạo ra Công Đức ít hay thật nhiều.

Người đó khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người thì phải hiểu 2 phần:

- Phần 1:

Người đó phải được truyền “Bí Mật Thiên Thanh Tịnh” các đời tổ gọi là Thiên Tông. Trong 26 câu dạy của Như Lai, Như Lai có dạy rõ vượt cửa Hải Triều Dương nơi câu thứ 25, tức vượt qua cửa này để vào Phật Giới.

- Phần 2:

Một con người vào Phật Giới phải hiểu nguyên lý: Trong cái vỏ bọc của Phật Tánh, là nơi chứa Tánh Phật và số Công Đức. Khi số Công Đức này vừa vào trong Phật Giới, được Điện Từ Quang trong Phật Giới chiếu

vào, thì số Công Đức này biến thành là một Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh cho một vị Phật ở. Từ trong Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh này, một vị Phật được định hình lớn hay nhỏ là do số Công Đức của vị Phật ấy tạo ra khi còn ở nơi thế giới loài Người. Hoạt động của một vị Phật là do Công Đức của vị Phật ấy.

- Nhiệm vụ của một vị Phật có 3 phần:

+ Phần 1:

Vị Phật tạo ra Vô Lượng Công Đức, được gọi là Phật cả. Vị Phật cả này được phân thân, cũng gọi là hoá thân hay ứng thân vào bất cứ đâu trong Càn khôn vũ trụ, nơi hành tinh nào có loài Người sinh sống, thấy ai muốn Giải Thoát giúp họ. Nếu vị Phật này tạo ra được vô lượng phước đức, thì được lập quốc Tịnh Độ bất cứ đâu trong một Tam giới ở trong Càn khôn Vũ trụ này.

+ Phần 2:

Vị Phật tạo ra Công Đức vừa, được gọi là Phật Trung hay Phật Huynh. Vị Phật này chỉ được phân thân đến một vùng trong Trung thiên thế giới, thấy ai muốn Giải Thoát giúp họ.

+ Phần 3:

Vị Phật tạo ra Công Đức ít, được gọi là Phật con. Vị Phật này chỉ phân thân đến vùng Tiếu Thiên thế giới, quan sát xem ai muốn Giải Thoát giúp họ.

2. Câu hai: Công Đức Như Lai đã trả lời rồi, còn phước đức là để vui hưởng như:

- Tạo phước đức có 4 nơi hưởng phước khi hết duyên sống nơi thế giới loài người:

+Muốn ở chỗ Thanh Tịnh: Được vãng sanh đến cõi

trời Vô sắc.

+Muốn ở chỗ vui tươi: Được vãng sanh đến cõi trời Hữu sắc.

+Muốn ở chỗ vui tươi mà Thanh Tịnh: Được vãng sanh đến nước Tịnh Độ.

+Muốn hưởng cảm giác mạnh: Được vãng sanh đến cõi trời Dục giới

(Trích trong quyển “Sách trắng Thiên Tông”- NXB Hồng Đức của soạn giả Nguyễn Nhân).

5

☆• ĐỨC PHẬT DẠY CHỖ TUYỆT MẬT VÀ CĂN BẢN CHO NGƯỜI TU THIỀN TÔNG.

ĐỂ TRỞ VỀ BỀ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH THÌ PHẬT TÁNH CỦA MỖI NGƯỜI PHẢI NHƯ THẾ NÀO?

+ CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? Tạo ra Công Đức bằng cách nào và để làm gì?

Trưởng ban trả lời:

- Pháp môn thứ sau này, Đức Phật dạy:

+ Vị nào thực hiện được thì dòng điện từ Âm Dương luôn lúc nào cũng quét qua vỏ bọc tánh người để đưa tánh người đi theo dòng luân hồi, nhưng vì Tánh người ở trạng thái Thanh Tịnh, nên không nhô ra những cái suy nghĩ, nên dòng điện từ Âm Dương không có gì để quét. Nếu vị nào tập cho được thuần thực, thì dòng luân hồi không kéo được người đó, nhờ vậy Tánh Phật trong người đó dễ dàng được Giải Thoát. Nhưng lúc này Tánh Người mới được thông thả thôi.

■ PHẬT TÁNH Ở TRONG VỎ BỌC TÁNH NGƯỜI MUỐN TRỞ VỀ BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH PHẢI CÓ 1 TRONG 2 PHẦN CÔNG ĐỨC NHƯ SAU:

1. Công Đức, nhiều hay ít, nhờ Điện Từ Quang (Hoa Tiêu) hút qua Cửa Hải Triều Dương để vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh.

2. Công Đức Vô Lượng thì tự nó vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh.

Công Đức để làm gì?

- Công Đức là để hình thành ra Pháp Thân Thanh Tịnh, cái Pháp Thân Thanh Tịnh này là cái vỏ bọc hình thể của một vị Phật, nhờ cái vỏ bọc này mà Phật Tánh mới vào an trú trong đó để một vị Phật ra đời.

Đức Phật dạy:

- Khi Tánh Phật ở trong vỏ bọc Tánh người vượt qua Cửa Hải Triều Dương, thì Tánh Người lúc này chỉ còn là cái vỏ bọc trống rỗng, tự nhiên nó phải di chuyển theo dòng luân hồi để tiếp nhận tánh khác từ cõi cao xuống hay từ cõi thấp lên.

Đức Phật dạy chỗ Tuyệt Mật này:

- Pháp môn Thiên Tông Học này Như Lai chỉ dạy riêng cho các vị Tổ Sư Thiên có nhiệm vụ dẫn Mạch Nguồn Thiên Tông chảy riêng theo dòng Thiên của nó mà thôi. Còn vào thời Mật Thượng Pháp, vị nào tiếp nhận được Mạch Nguồn Thiên Tông mới hiểu. Sau đó, vị nào đạt được “Bí Mật Thiên Tông” mới được phép cung cấp cho vị này những pháp yếu mà Như Lai dạy nơi dòng Thiên Tông.

***Đức Phật dạy Căn Bản cho người tu Thiền Tông:**

- Khi loài người văn minh lên cao, muốn tu theo pháp môn Thiền Tông Học này phải hiểu thật rõ:

1. Phải hiểu Căn Bản 16 thứ Tánh Người.

2. Phải hiểu Căn Bản 4 thứ của Tánh Phật.

3. Phải hiểu Quy luật nhân quả cuốn hút vật lý Âm Dương nơi đây.

4. Phải hiểu Công Thức thoát ra ngoài Quy luật nhân quả này.

- Còn trong vật lý:

1. Cát chùa to, bị vướng vào chùa ấy.

2. Có tượng Phật lớn, họ vướng vào tượng Phật ấy.

3. Thầy nào nói hay, bị vướng vào ông thầy ấy.

4. Thầy nào có danh tiếng lớn, tiền nhiều, học vị cao thì bị vướng vào các thứ ảo ấy.

■ NGƯỜI TU THEO THIỀN TÔNG SỐNG, CHẾT CỦA THÂN MẠNG MÌNH KHÔNG MÀNG ĐẾN.

+ Người tu theo Thiền Tông không biết những phần Căn Bản nói trên thì tu vô ích, vô tình người tu làm theo sự xúi bả của Ma Vương.

+ Chúng tôi xin nói thật rõ PHẦN BÍ YẾU của pháp môn Thiền Tông học này:

- Đức Phật không cho viết ra thành sách, nên gọi là “BÁT LẬP VĂN TỰ”.

- Vì Pháp môn Thiền Tông Học này không viết ra thành văn, nên không truyền theo kinh điển bình thường được, nên được gọi là “GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN”.

- Pháp môn Thiền Tông Học này, Đức Phật chỉ thẳng

cái gì là Tánh người, nên được gọi là “CHỈ THĂNG NHÂN TÁNH”.

- Pháp môn Thiên Tông học này, Đức Phật nói rõ Tánh Phật là gì, ai nhận ra Tánh Phật của mình rồi, thì mới mong thành Phật được, nên Như Lai dạy “KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT”

■ TÁNH NGƯỜI CHẤP NGÃ NÊN KHI NGHE CÁI GÌ KHÔNG THUẬN VỚI Ý CỦA MÌNH LÀ CHỬI LIÊN.

1. Nhất tự thiên là tu làm sao?
2. Tạo ra Công Đức bằng cách nào và để làm gì?
3. Ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh là gì?
4. Pháp môn Thanh Tịnh Thiên này, sau này có ai hỏi, chúng con phải dạy họ như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Ngài Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trích vai áo bên phải, chấp tay, bạch cùng Đức Phật rằng:

- Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn Thanh Tịnh Thiên, mà chúng con nói là Như Lai bị Ma ám. Tại sao chúng con có những lời nói như vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

- Trong mỗi con người có 2 tánh:

1. Tánh Phật Thanh Tịnh.
2. Tánh Người là CHẤP NGÃ .

Vì vậy, khi các ông vừa nghe Như Lai nói tu Thanh

Tịnh Thiền là không được dụng công. Các ông không bình tĩnh để hỏi cho rõ, vì sao không dụng công, mà các ông sử dụng tánh Nghi của tánh Người nên mới nói như vậy.

Như Lai nói cho các ông rõ: Khi Như Lai dạy pháp môn Thanh Tịnh Thiền này thì có:

1. Rất nhiều Chư Phật phân thân đến chứng kiến.
2. Vị Thần Kim Cang, luôn lúc nào cùng theo bên Như Lai để hộ trì chánh pháp Thanh Tịnh Thiền này.

Vì vậy, khi Như Lai tuyên dạy pháp môn Thanh Tịnh Thiền này, nếu có ai khinh chê hay chống đối thì bị vị Thần Kim Cang sử dụng chày Kim Cang đánh trả lời khinh chê hay chống đối trở lại người đó. Vì bị lực đánh trả của vị Thần Kim Cang, nên người này bị bệnh. Nhẹ thì bị tật nguyền, còn nặng là mất mạng! Vì vậy, Như Lai phải bủa Đại Thần Lực Thanh Tịnh thiền để phá cái Âm lực của chày Kim Cang đánh trả, để các ông không bị bệnh.

Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật trả lời cho mình, tự động khóc và trình với Đức Phật:

- Chúng con theo Đức Thế Tôn tu học đã lâu mà không phân biệt tu sao Giải Thoát, tu sao luân hồi. Ông vừa nói vừa khóc và lạy Đức Phật rồi lui ra.

Ông cư sỹ Phát Thành Luận, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra

trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

- Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con 4 câu:

1. Nhất Tự Thiên là tu làm sao?

2. Công Đức là gì? Tạo ra Công Đức bằng cách nào và để làm gì?

3. Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh là gì?

4. Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này, sau này có ai hỏi, chúng con phải dạy họ như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

- Nay ông Phát Thành Luận, Như Lai trả lời 4 câu hỏi của ông:

+ Câu 1: Nhất Tự Thiên là tu 1 chữ. Một chữ này có 4 chữ để tu: **Buông, Dừng, Thoải, Dứt.**

+ Câu 2: Tạo ra Công Đức là giúp cho người khác biết được Công Thức Giải Thoát này, khi họ thực hành được thành công thì ông mới có Công Đức.

+ Câu 3: Ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh, là Ngôi Nhà trong Bể Tánh Thanh Tịnh, để cho 1 vị Phật ở.

+ Câu 4: Pháp môn Thanh Tịnh Thiền và Công Thức Giải Thoát này, chỉ dạy cho những người nào thật tình muốn Giải Thoát tìm cách giúp họ. Còn người nào ông

nói mà họ không nghe. Họ đưa kiến thức học của họ ra để tranh luận với ông. Một lời không nói, một chữ ông cũng không hé môi.

Ông phải học thuộc lòng 12 câu kệ như dưới đây:

1. *Thiền Thanh là Nhất Tự Thiền*
2. *“Buông, Dừng, Thôi, Dứt” hết liền tử sanh*
3. *Ở trong Vật lý đua tranh*
4. *Đua tranh càng mạnh, tử sanh kéo mình!*
5. *Muốn hết tử sanh phải “Dừng”*
6. *“Dừng” tìm “Dừng” kiếm, “Dừng” luôn luận bàn*
7. *Tâm “Dừng” thì được bình an*
8. *“Dừng” theo Vật lý, muôn ngàn an vui.*
9. *Thiền Thanh phải bỏ cái “Tôi”*
10. *Vì Tôi là Ngã, luân hồi phải đi*
11. *Như Lai: Nhất Tự thiền thì*
12. *Tánh an là được, việc chi cũng lia.*

Ông cư sỹ Phát Thành Luận, đã rõ thông những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật rồi đánh lễ lui ra.

(Trích sách Thiền Tông “Đức Phật dạy tu Thiền Tông” và “Những câu hỏi về Thiền Tông” của soạn giả Nguyễn Nhân).

6

• **VÔ MINH LÀ GÌ? CÔNG ĐỨC CẤU TẠO BẰNG GÌ?**

■ **VÔ MINH LÀ KHÔNG HIỂU RÕ, KHÔNG NHÌN THẤY RÕ, KHÔNG BIẾT RÕ TƯỚNG CHÂN THẬT CỦA THẾ GIAN.**

• **CON NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ KHI SANH RA, TỬ VONG ĐÃ THEO MÌNH NHƯ BÓNG VỚI HÌNH, MỖI NGƯỜI ĐỀU PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI SANH TỬ CỦA CHÍNH MÌNH.**

Đây là chuyện mà ai cũng biết, nhưng vì mọi người **CHẤP TRƯỚC** nên nghĩ không thông.

Tại sao đối với việc sanh ra hay việc chết đi của người khác chúng ta không quan tâm, mà việc sanh ra của người thân chúng ta thì chúng ta lại vui mừng, hân hoan, cũng như việc chết của người thân chúng ta, chúng ta lại đau khổ, phải chăng việc sinh và tử này có sự khác nhau chăng? Không hề khác! Con người chết chẳng phải ai cũng một hơi thở ra, không hít vào được là đi rồi, có gì khác nhau đâu. Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt này?

Đã không có sự bất đồng thì vì sao đối với sự qua đời của người thân sao lại **VÔ CÙNG ĐAU KHỔ**, đối với sự qua đời của người khác lại **CHỜ HỀ QUAN TÂM**. Đó là do cái gì vậy?

- DO VÔ MINH ĐANG HOÀNH HÀNH. VẬY VÔ MINH LÀ CÁI GÌ?

- VÔ MINH LÀ KHÔNG HIỂU RÕ, KHÔNG NHÌN THẤY RÕ TƯỚNG CHÂN THẬT CỦA THẾ GIAN.

Vậy cặp mắt của con người ai cũng sáng, đâu có bị mù, làm sao không hiểu rõ?

- DO BỊ CHÍNH NGÃ CHẤP CỦA MÌNH CHE MẮT TÂM TÁNH CỦA MÌNH. Còn người đối với chính mình có 4 LOẠI CHẤP TRƯỚC:

1. Ngã Si: Chấp trước thân thể của mình và các mối quan hệ thân thiết với mình cho là thật sự tồn tại.

2. Ngã Kiến: Chấp trước quan điểm của mình, cho rằng mình luôn luôn đúng.

3. Ngã Mạn: Nhận định mình tài giỏi hơn người khác, xem thường người khác.

4. Ngã Ái: Yêu thương tất cả những gì liên quan đến mình bao gồm: Người, Việc, Vật.

- Tất cả phiền não của con người, thị phi đều phát sanh ra từ đây. Bởi vì Ngã Chấp đã cấu thành Nhân Sinh Quan Sai Lầm khiến cho con người đọa lạc, hướng ngoại tìm cầu mọi thứ bên ngoài. Khi chưa đạt được thì tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để đạt được, khi đạt được rồi thì tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để giữ.

- VÔ MINH CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI LÀ ĐÃ SỐNG

TRONG SỰ LO ĐƯỢC VÀ LO MẤT NÀY.

● VẬY LÀM SAO ĐỂ HẾT VÔ MINH, ĐỂ CHẤM DỨT ĐƯỢC SANH TỬ?

● Chỉ có Sự GIÁC NGỘ và CÔNG ĐỨC mới phá được VÔ MINH, mới giúp cho bạn vượt bờ Sanh Tử. Vậy GIÁC NGỘ LÀ GÌ ? CÔNG ĐỨC LÀ GÌ?

● GIÁC NGỘ là hiểu biết SỰ THẬT NƠI THẾ GIỚI NÀY.

1

☆● CÔNG ĐỨC NHIỀU LÀ PHÁ ĐƯỢC CÁI VÔ MINH.

☆● CÔNG ĐỨC - ÁN TÓNG KINH SÁCH - GIÚP NGƯỜI GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.

+ Đó mình phải HIỂU CÁI NÀY NÈ, THÀNH RA BẮT BUỘC LÀM SAO MÌNH PHẢI TÌM ĐƯỢC... HỎI VỀ CÁI VẤN ĐỀ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI. PHẢI HIỂU CHO RÕ CÁI NÀY.

- HỎI: DẠ THƯA BÁC, CON CÓ BIẾT MỘT SỐ NGƯỜI HIỂU VÀ THEO PHÁP MÔN THIÊN TÔNG NHƯNG HỌ VẪN CÒN MUỐN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI VÀI ĐỜI NỮA. HỌ THƯỜNG HAY CỨNG DƯỜNG VÀ ÁN TÓNG KINH SÁCH, VẬY NGƯỜI ĐÓ CÓ CÔNG ĐỨC KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Cúng dường là nó tạo 2 cái loại:

1. Phước đức, 2. Ác đức.

Cúng dường nó có 2 mặt, nếu mình cúng dường cho ông thầy làm phước thì mình có phước với ông, còn mình cúng dường để ông xin xăm bói quẻ thì mình đi theo ông luôn, tức ác đức đó.

Rồi còn gì nữa?

- Dạ, ấn tống kinh sách ạ?

Ấn tống kinh sách thì nó có dạng sách nào? Sách thầy bói hay sách vãng sanh, hay sách mật chú nó có mấy con đường đi.

Còn sách Giải Thoát thì nó có Công Đức, sách làm thầy bói thì có ác đức, còn sách vãng sanh thì nó có phước đức dương, sách làm thần thì có phước đức âm.

Đó nó đi mấy con đường? Sách nào phải nói cho rõ, giờ tôi muốn ấn tống kinh sách gì, nếu mà bây giờ mình muốn ấn tống kinh sách về Giải Thoát thì sẽ có Công Đức. Khi mà rất nhiều người trở về Phật Giới là mình giúp rất nhiều vị Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng rồi đó thì ông Thần ông đuổi mình ra, ông nói thôi không cho mình ở đây nữa. Thì ông Thần đuổi ra thì có ông Phật rước mình về.

Nhưng mà ít ra mình cũng phải hiểu sơ là CÁI ĐÓ LÀ CÁI GÌ? Chứ ông Phật rước ông đâu có nói đâu, ông

dẫn mình đi mà, còn mình không đi thì thôi. Đó mình phải HIỂU CÁI NÀY NÈ, THÀNH RA BẮT BUỘC LÀM SAO MÌNH PHẢI TÌM ĐƯỢC.... HỎI VỀ CÁI VẤN ĐỀ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI. PHẢI HIỂU CHO RÕ CÁI NÀY.

- HỎI: DẠ THƯA BÁC, NGƯỜI BIẾT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG MUỐN GIÚP CHO NHIỀU NGƯỜI KHÁC HIỂU RÕ GIỐNG NHƯ MÌNH VÀ ĐÃ DÙNG NHIỀU PHƯƠNG CÁCH MÀ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC MỘT AI, VẬY NGUYÊN DO LÀ VÌ SAO Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ mình muốn giúp ai Giải Thoát đó thì mình nên giúp cái người nào mà người ta có cái Công Đức sẵn thì người ta mới nghe, còn bây giờ người ta âm quá mà mình đưa vô thì giống như...

Thí dụ như tôi nói cái đèn này đi, thì cái tim đèn phải đưa lên cao khỏi cái ống đèn thì đốt nó mới cháy, còn cái tim đèn nằm dưới cái ống đèn thì mình đem lửa mình khò nó cũng không cháy nữa, nói chi đốt.

Người ta nói là kêu bằng đi tìm con người không có đúng.

Bởi vậy thành ra nói là 100 người nghiên cứu, ai nhắc đến pháp môn Thiền Tông, ai nhắc đến Giải Thoát thì mình đưa kinh sách Thiền Tông cho người ta thì chắc

ăn.

Còn người ta cứ niệm kinh A Di Đà Phật hay trì Chú Đại Bi là thua rồi, thì không nên giúp.

Có nghĩa là người nào hên lắm mới gặp được cái này, hên lắm mình mới gặp được cái người này, chứ không phải người nào... Giờ con suy nghĩ đi, tất cả những người ở đây toàn là người ở xa đến, còn vòng vòng ở đây đâu có ai vô đâu. Ở đây sát một bên mà có ai chịu vô đâu.

Ở đây đi bộ tới đó chứ mà có chịu vô đâu, trong khi đó những người ở ngoài Hà Nội đi máy bay mà người ta vẫn đi vì người ta có cái Công Đức người ta mới vô được.

Ở đây sát một bên, nói xin lỗi giống như con nít đưa kẹo khoai chứ đưa vàng nó không chịu.

• CÓ PHẢI AI CÓ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG MỚI PHÁ XUYÊN ĐƯỢC CÁI MÀN VÔ MINH KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nguyên tắc Công Đức là cái gì? Công Đức là cái Lục Sáng. Thì đương nhiên ngày xưa những cái gì mà ở trong con, con không có hiểu là do con vô minh. Bây giờ nó sáng nên con thấy con biết hết, con hiểu hết thì tự nhiên con là người có Trí tuệ là cái chỗ này.

Bởi vì người có Công Đức nhiều thì Trí Tuệ nó càng

sáng là cái chỗ này. Giống như con học nhiều thì con là cái người hiểu biết nhiều, còn con không học thì con là con người chưa hiểu biết.

Công Đức vô thì nó phá cái tối, con không học thì con không biết nên nó tối. Con học thì vô nó phá, nó thành sáng, chỉ có vậy thôi.

Chữ Vô là Không, chữ Minh là Sáng. Vô minh có nghĩa là không sáng. Con người mà không sáng thì người ta nói mình là con người mê. Vô minh là con người không có sáng, chứ con có Công Đức thì tự nhiên nó sáng thôi. Trong nhà con không có đèn thì nó tối, có đèn vô thì nó sáng, chỉ có vậy thôi.

8

- HỎI: DẠ, THƯA BÁC, NGƯỜI CÓ TÂM TÁNH SÁNG LÁNG CÓ PHẢI LÀ DO CÔNG ĐỨC NGƯỜI ĐÓ PHÁT SÁNG RA KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái này mình phải hiểu nguyên tắc vật lý thế này nè:

Trái đất này gọi là vật lý âm dương, cái con người mà Dương nhiều thì sáng hơn. Giống như mình đứng sát mặt đất thì nhìn không xa, mà đứng càng cao thì nhìn càng xa.

Như con người ta có phước Dương thì họ nhìn thoải mái hơn, giống như mình đứng trên cao thì nhìn xa, còn

mình đứng thấp thì nhìn gần.

Đó, quy luật vật lý là vậy. Vì thế mà con người mình, người khôn, người dại là do mình âm quá nên dại, chứ không có gì hết trội.

Còn mình dương quá nên khôn. Như mình ở nhà lầu 100 tầng nhìn xa hơn người đứng ở dưới 1 tầng. Đó là cái lực âm dương. Phải hiểu nguyên tắc này mới hiểu cái người khôn, người dại.

Cũng như mình dại vì mình âm quá. Vì mình tin lắm nên mê tín dị đoan thành ra mình âm quá nên mới mê tín.

Vì thế mà tất cả những người ưa lay lục cầu xin là âm, nó ở tần số thấp quá thì nó tưởng nhiều, mà mình ở tần số thấp nên tưởng nhiều thành ra mình hành động sai, chỉ có vậy thôi.

2

☆ • NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU THÌ NHƯ THẾ NÀO?

- HỎI: THƯA BÁC, KHI CON NGƯỜI CÒN SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT THÌ THẦN BỒI ĐEN KHỎI CÔNG ĐỨC CỦA CON NGƯỜI. VẬY KHI CON NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU THÌ KHỎI CÔNG ĐỨC NÀY CÓ PHÁT HUY TÁC DỤNG NHƯ LÀ SỐNG SÁNG SUỐT, THÔNG MINH, HỌC GIỎI KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nếu con có Công Đức nhiều thì cái tầm hiểu biết của con nó mở ra hơn những người kia, con có Công Đức nhiều mà bị bôi đen thì nó cũng giống như người ta thôi nhưng mà cái chất liệu của cái người đó đó (những cái người mà người ta Ngô Tánh đó), người ta ngộ Thấy bằng Tánh Phật người ta nhìn cái người đó bao nhiêu cái hạt Công Đức người ta biết.

Đa số cái người mà người ta có hạt Công Đức rồi, người ta rất sáng hơn cái người bình thường. Vì thế mà một vị Toàn Năng, Toàn Giác người ra nhìn thấy cái người này người ta biết, hơn nữa là vị Thần quản lý Tánh Phật người ta biết.

Vị Thần quản lý đời con đọc trong cái kho tàng thức của con, bao nhiêu nghiệp, trong cái Như Lai Tàng bao nhiêu Công Đức biết hết, biết rồi để vậy thôi.

Đợi pháp môn thứ sáu công bố ra thì mới sử dụng cái này được, 10.000 năm. Nó khó.

Dù có Công Đức nhiều hay ít gì thì tuyệt đối ĐỪNG CÓ KIẾN CHẤP. Kiến chấp là không thể về vì kiến chấp là cái ngã, CÁI NGÃ LÀ ÂM RẤT NẶNG, thành ra vị Thần bắt buộc phải cho ở lại trái đất này theo cái chấp ngã của mình, không thực thi được.

**

☆● NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC THÌ LÀ NGƯỜI

NHƯ THẾ NÀO. ANH TẠO CÔNG ĐỨC ANH PHẢI TRANG BỊ CHO ANH CÁI “THÁNH THIÊN”.

+ THẾ GIỚI NÀY, ANH BƯỚC VÀO ĐƯỢC RỒI, ANH CÓ DÁM BƯỚC RA KHÔNG? BƯỚC RA ĐƯỢC RỒI THÌ MỚI GỌI LÀ CÓ CÔNG ĐỨC.

- HỎI: NGƯỜI THEO PHÁP MÔN THIÊN TÔNG CÒN HAM MUỐN TÌNH DỤC CÓ VÈ ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Thế giới này xài hết, không có bỏ cái gì hết. Cái đó là cái cơ địa Âm Dương.

Muôn về Phật Giới là phải có cái kia. Cái kia mà có rồi đó... Tình dục là Nam Nữ, là Âm Dương, ví dụ người Nữ mà có Công Đức rồi thì NGƯỜI NAM KHÔNG DÁM LẠI GẦN. NGƯỜI NAM CŨNG THẾ, CÓ CÔNG ĐỨC RỒI LÀ NGƯỜI NỮ KHÔNG DÁM LẠI GẦN.

Thì mình làm sao mà nó phát ra cái này. Cứ xài thoải mái nhưng mà mình CÓ CÔNG ĐỨC VÈ KHÔNG?

Bởi vì tại làm sao mà cái Thiên Tông này nó không cấm bất cứ thứ gì. Anh làm cái gì cũng được nhưng mà với điều kiện ANH PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC.

Mà mình nói như vậy, người ta không có hiểu, người ta nói mình “Phóng Túng”, không có được. Mình phải hiểu chứ, muôn TẠO CÔNG ĐỨC MÌNH PHẢI TRANG BỊ CHO MÌNH CÁI THÁNH THIÊN, có như vậy người ta mới lại gần. Chứ mình ăn nói hồ đồ, sống dung tục thì làm sao mình độ được người ta.

Đó, có nghĩa là cái thế giới vật lý này, tại sao người ta

hiểu lắm ông Thích Ca. Ông Thích Ca đến cái giai đoạn ông vẫn có vợ con, rồi đến cái giai đoạn ông biết rồi thì ông đi ra ông tu, chứ nếu ông không vợ con rồi ông đi ra ông tu thì bây giờ có ai theo ông nổi đâu. Chỉ có mấy ông cạo đầu theo nổi, mấy ông ly gia cắt ái khinh thân đó, còn mình thì sao, mấy ông có vợ thì sao mà dám tu cái này? Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Đừng có lo, cái này nói là nói trắng ra, nhưng mà nói trắng chứ không phải xúi. Nói trắng ra, ví dụ gia đình, bây giờ đang có vợ chồng rồi sao đây? Đâu có bỏ được cái này, cái thế giới vật lý nó là vậy.

Nhưng mà bây giờ thôi, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Anh tu Thiên, em cũng tu thiên, 2 người tìm cách mà tạo Công Đức. 2 người mà như vậy thì tốt quá rồi, đâu có sao. Đừng, đừng có dùng cái ngã chấp của con người.

Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này, đó nó xóa hết. Bởi vì tại sao mà ông Trần Nhân Tông đánh giặc? Dựa vào cái nguyên tắc này ông mới đánh giặc, chứ ông mà sợ này, sợ kia thì thôi chứ. Giặc nó đến mà ông không có đánh thì sao, giờ nước Đại Việt mình còn không, nước Việt Nam mình còn không hay Trung Quốc nó chiếm rồi.

Đó, mình phải hiểu cái thế giới này, tại vì cái Thiên Tông này nói chuyện lãng hoặc, nói ra không ai chấp nhận được. Nếu mà trong thực tế thì người ta chấp nhận, chứ nếu mới nghe sơ qua thì không ai chấp nhận hết, mà nghe kỹ rồi thì rất hay.

**

☆● NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC DÙ CHO CÓ BỊ

BÔI ĐEN CŨNG Ở MỘT TẦNG SỐ KHÁC, KHÔNG CÒN SỐNG LỆ THUỘC VÀO NHỮNG SỰ THẤP HÈN CỦA QUY TẮC XÃ HỘI NỮA. NHƯNG MÀ NÓI CHUYỆN TRÊN TRỜI XUNG NÀY, XUNG KIA... COI CHỪNG CÔNG ĐỨC THÁNH!

- HỎI: LÀM SAO THAY ĐỔI TẦNG SỐ CỦA MÌNH TỪ THẤP LÊN CAO THEO 10 TẦNG BẬC A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Muốn thay đổi hả, dễ ợt, thì phải có Công Đức thì tự động nó nổi lên, nó đưa lên. Có Công Đức thì tự động nó xô dịch.

Giống như mình đang ở trong bọc mà cái bọc nó nặng quá thì nó ở dưới đáy sông hay đáy biển đó, giờ muốn làm sao nổi? Bơm hơi vô, từ từ nó nổi lên tùy theo cái lực bơm của mình. Công Đức bơm vô. Nói thiệt bây giờ CON MÀ CÓ CÔNG ĐỨC RỒI, DÙ CÓ BÔI ĐEN, TỰ NHIÊN CON SỐNG Ở MỘT TẦNG SỐ KHÁC. CON SỐNG KHÔNG CÒN BỊ LỆ THUỘC VÀO NHỮNG CÁI THẤP HÈN CỦA QUY TẮC XÃ HỘI NỮA.

Ví dụ cũng 1 con người mà sao người đó thích lạy, giờ người đó hiểu Thiên Tông tự nhiên người đó hết lạy, cái tầng số bắt đầu lên rồi đó. Mà hết lạy rồi, Công Đức đưa vô mà tự nhiên người đó nói chuyện trên trời, coi chừng nó lạc vô thánh.

Lúc đầu nói chuyện thì rất đúng nhưng mà coi chừng gạt, ở thế giới này nó bị lừa gạt, bị người ta lường gạt. Có nhiều người tạo Công Đức nhiều tại sao xung này, xung kia, là tại bị mấy ông kia dẫn đi. Nó lừa mình. Đó, phải hiểu.

Vì sao trong kinh Kim Cang... Tới đó Kinh Kim Cang chặn đứng lại bằng câu: “PHẠM SỞ HỮU TUỔNG GIAI THỊ HƯ VỌNG”, gạt hết. Những cái hình tướng, nói hay, nói dở bỏ hết.

10

- HỎI: DẠ THƯA BÁC, NGƯỜI ĐÃ GIÁC NGỘ RỒI SỐNG KHÔNG CÒN BÁM VÀ PHỤ THUỘC VÀO THẦN NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Ông thần, ông quản lý mình mà sao bám, đã ông theo dõi mình mà. Vô đây mượn thân và tánh người thì cái ông này phải giữ thôi, mình ở đây giống như con bò vậy, cái ông chăn bò phải theo dõi thôi. Cho nên muốn hay không muốn ông cũng phải theo vì đây là cái nhiệm vụ của người ta mà.

Bởi vậy mình có là ông phải theo, trừ trường hợp mình có Công Đức nhiều thì Ông thần không dám lại gần thôi nhưng mà ông phải theo dõi mình, để khi mình mất ông cho mình tự do đi.

Có nghĩa là mình có phước đức âm thì ông nắm mình được, mà mình có phước đức dương ông cũng nắm luôn, chỉ có Công Đức nhiều là ông không dám nắm thôi.

Giống như dây điện 10 vol thì ông nắm được, còn điện 100 vol thì ông không dám rờ, thì tự nhiên người ta thả ra thôi. Cái đó là quy luật vật lý thôi.

11

☆• DẠ, THƯA BÁC, KHI NGƯỜI CÓ NHIỀU CÔNG ĐỨC RỒI THÌ TÁNH PHẬT CÓ LỚN THÊM KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Không, Tánh Phật là một nguyên tử sáng, còn Công Đức thì nó về bên Phật Giới trở thành Kim Thân Phật, là mang cái Thân Phật màu vàng.

Cái Thân Phật lớn, nhỏ là do cái Công Đức chứa trong vỏ bọc Tánh Phật. Giống như mình ở đây cái ông nặng 100kg thấy cũng giống như cái ông 10kg thôi.

Có nghĩa là cái Tánh Chân Thật của nó không phát triển được, nó là như vậy, chỉ là nó ở trong cái không gian lớn hoặc nhỏ thôi. Cũng như con người của mình ở trong nhà 10 thước vuông, 20 thước vuông, 30 thước vuông hay 40 thước vuông thì cái nhà lớn hay nhỏ chứ cái con người không lớn theo cái nhà được.

Cái Tánh Thấy nó không lớn được, mà nó đi theo cái lực của cái nhà mà nó thấy cái lực nó có khác, gọi là cái Kim Thân có lớn, có nhỏ thôi. Giống như cái ông đó 40kg và ông 80kg thì Tánh Thấy ông nào cũng giống nhau, chứ không có ông nào lớn hơn ông nào hết nhưng cái lực của ông 80kg rộng hơn vậy thôi, chứ cái thấy thì cũng giống vậy.

12

☆• TU THIỀN TÔNG LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HẾT NÓNG GIẬN?

- HỎI: DẠ, THƯA BÁC, CHO CON HỎI, TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY ĐÃ TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG KHI NÓNG GIẬN NỔI LÊN, MÌNH TỰ BIẾT RÕ NHƯNG MÀ VẪN KHÔNG CÁCH NÀO LÀM CHỦ LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH KHI NÓNG GIẬN. KHI CÒN NÓNG

GIẬN QUUA ĐI THÌ MỚI THẤY ẶN NẶN VIỆC MÌNH
ĐÃ NÓI RA HAY LÀM RA.

ĐÓ CÓ PHẢI LÀ DO ĐIỆN TỬ ÂM DƯƠNG BAO
QUẢN CHÚNG TA TRỖI DẬY HAY KHÔNG VÀ
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐIỀU PHỤC ĐƯỢC XIN BÁC
GIẢI ĐÁP CHO CHÚNG CON A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái thế giới này cái Tánh Người nó là vậy, mình nóng
giận mình biết chứ không phải không biết, cái nghiệp
mà, mình sống theo cái nghiệp lực của nó. Cái nghiệp
lực của mình nên nó phải vậy đó, nó không có kiểm lại
được đâu.

Chỉ trừ trường hợp mình muốn cho cái này nó Dừng
lại, dễ mà, thì tạo CÔNG ĐỨC đi, tự động nó mất. Vì
cái nghiệp là cái gì? Là nó nổi sóng từ cái âm lực nó
đi lên, bây giờ mình tạo Công Đức được rồi thì cái âm
lực này nó không đi lên được nữa, nó xoá, nó đi không
được.

Cho nên con mà muốn cái nóng giận đừng nổi lên,
mà cái nóng giận của con là cái âm nó đi theo cái dòng
đời của con gọi là nghiệp, nghiệp lực âm. Nhưng mà bây
giờ con có Công Đức rồi thì nó không nổi lên nữa. Vì
thế trong kinh Đức Phật nói là: “Đức Trọng quý Thần
Kinh”.

Cái nghiệp này là do ai điều khiển? Do một vị Thần,
vị Thần sống ở trên trái đất này, mà trong mỗi một con
người chúng ta có 1 vị Thần quản lý, mà trong các đạo
nó gọi là 2 bên vai giáp đó.

13

☆• **HIỂU THIÊN TÔNG LÀ PHẢI HIỂU CHO RÕ RÀNG CÁI VIỆC TẠO CÔNG ĐỨC MỚI VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC.**

- **CÓ 12 CON ĐƯỜNG ĐI LUÂN HỒI VÀ 1 CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI. CÁI GÌ MỚI GIÚP CHO MÌNH ĐƯỢC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI?**

- **TÁNH CON NGƯỜI: PHẢI HIỂU CHO RÕ RÀNG VỀ VIỆC TẠO CÔNG ĐỨC MỚI VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC, CHỨ ĐỪNG CÓ NÓI TÔI CÓ TIỀN, TÔI LÀM CÁI NÀY, LÀM CÁI KIA...CÒN LÂU, COI CHỪNG ĐÓ!**

- **HỎI: CHÚNG CON CÓ TÁNH PHẬT VÀ TÁNH NGƯỜI, HÀNG NGÀY CHÚNG CON PHẢI TẬP CHO CÁI SỰ THẤY CỦA MÌNH KHÔNG CÓ CHẠY THEO VẬT LÝ VÀ CHÚNG CON LÀM CÔNG ĐỨC.**

XIN THẦY HƯỚNG DẪN CHO CON THỰC HÀNH SAO CHO TÁNH PHẬT CỦA CON NGÀY CÀNG TỐT HƠN Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-**Kiến Tánh Phật chứ làm Tánh Phật tốt hơn là không có được, con hỏi cái câu đó nó sai. Tánh Phật không có tốt xấu gì hết đó. Tánh Phật là cái Chơn Như, mình BIẾT MÌNH SỐNG VỚI NÓ, chứ không phải cho nó tốt hơn.**

Tại con chưa đọc hết 10 quyển sách nên con không có phân biệt được. Tất cả trên trái đất này, CON VỪA HAM MUỐN ĐỀU CÓ NHÂN QUẢ HẾT. Mà ham muốn là tánh gì? Là tánh người. Sử dụng thân người, tánh người thì phải ham muốn bằng tánh người.

Khi Huyền Ký công bố rồi đó, thì cái ham muốn này

nó có 12 con đường đi luân hồi và 1 con đường Giải Thoát, trở về Phật Giới. Ham muốn trở về Phật Giới thì coi Công Thức mà làm. Nên nhớ là trái đất này 6 con đường đi trong các cõi ở trái đất này và 6 con đường ở các cõi trời ở tam giới là 12 con đường đi luân hồi và 1 con đường trở về Phật Giới. Mà cái gì, cái gì mới làm được trở về Phật Giới? Tánh con người.

Đầu tiên Tánh Phật vô đây mượn thân tứ đại để làm cái này, nhưng mà quên đi, hỏng làm. Mình quên, mình mới ham mê theo vật chất mới luân hồi.

Thì bây giờ Tánh Phật muốn trở về thì học cái Công Thức người ta đã công bố ra rồi. Mình tạo Công Đức bằng cách nào? Bằng cách nào tạo Công Đức theo cái hoàn cảnh của mình, tạo Công Đức để về Phật Giới. Nhưng mà về Phật Giới chưa chắc về nổi đâu, rồi thế gian nó đưa vô những gian manh xảo trá nó lừa con, nó kéo con trở lại thế gian này, nó không cho con về đâu.

Bởi vậy, thành ra cái việc tạo Công Đức phải hiểu. **PHẢI HIỂU CHO RÕ RÀNG CÁI VIỆC TẠO CÔNG ĐỨC MỚI VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC.** Đừng có nói tôi có tiền, tôi làm này, làm nọ, còn lâu, coi chừng đó! Mình phải hiểu cái Nguyên Tắc của nó. Cái Tánh Phật phải về bên kia mới sử dụng thôi, còn trong thế giới vật lý này nó dựa cho cái tánh người, nó đưa lại cho mình.

Thật ra cái Tánh Phật ở trong thế giới này mình không có xài cái gì hết đó, tu Thiên Tông phải dùng tánh người nương vào Tánh Phật ở mặt trăng thứ 2 thôi. Thành ra người ta làm, người ta tưởng ngồi thiền để tâm Thanh Tịnh, thành này, thành kia là không có đúng. Thành cái gì trong này đều còn nằm trong luân hồi hết.

Còn bây giờ hiểu cái Thiên Tông này nè, con dùng cái tánh người, ví dụ con có 1 đồng, con cho người ta ăn bữa cơm, người ta hết khổ là con có phước đức. Còn 1 đồng đó con giúp cho người ta về được Phật Giới, người ta về được, con có Công Đức. Cũng do tánh con người con chứ không có tánh nào hết đó. Còn cái Tánh Phật con nó vô can trong này.

Tánh Phật nó mang được Công Đức về bên kia nó mới định hình ra Ngôi Nhà Pháp Thân và một Kim Thân Phật. Phải đi ra ngoài cái Quy luật nhân quả luân hồi này, nó mới hình thành được. Thành Phật thì qua bên đó, mình phải hiểu cái này. Chứ không phải làm cho Tánh Phật tốt, mà phải làm sao nghiên cứu cách tạo Công Đức phù hợp với túi tiền của mình, phù hợp với khả năng của mình, nên nhớ cái chỗ này, chớ không làm cho Tánh Phật tốt xấu được. Tánh Phật nó là Chơn Như thì sao mà tốt.

14

☆• AI MÀ HIỂU CÔNG THỨC NÀY MỚI GIẢI THOÁT ĐƯỢC.

- HỎI: DẠ, THẦY DẠY CHO CHÚNG CON VỀ CÔNG ĐỨC THẬT VÀ CÔNG ĐỨC GIẢ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Tu Thiên Tông mình phải biết cái này, hồi trước mình có làm phước thì nó đã được tích lũy trong cái tánh người rồi. Bây giờ mình biết Thiên Tông mình tạo Công Đức, Công Đức nó được lưu trong vỏ bọc Tánh Phật đó.

Khi mình chết thì nó có 2 con đường để mình đi. Mình chết, cái thân tứ đại mình nó lạnh rồi thì cái điện từ âm

dương nó bao cái thân tứ đại mình đó, nó mới co lại nó bao cái nghiệp và cái Tánh Phật, cái điện từ này nó gọi là Trung âm thân.

Hồi xưa nó gọi là Tánh Phật, giờ nó chuyển thể thành Trung âm thân. Mà Trung âm thân này nó vừa ra là mình phải ngủ, bất cứ ai đi đâu cũng phải ngủ.

Ngủ mà khi mình vừa mở mắt ra rồi thì những cái hiện tượng, cái nghiệp mình đó, nó sẽ hiện ra rất rõ ràng.

CÁI NGHIỆP TỪ TRONG CÁI TÀNG THỨC NÓ MỚI ĐƯA RA CÁI NÀY.

Khi mình còn sống mình thích đi đâu, mình thích làm cái gì đó, khi mắt mở ra thấy liền. Mình mà không làm chủ được bản thân mình thì mình đi theo, đi luân hồi.

Một là mình đi lên cõi A Di Đà hưởng phước, hai là ông Thần chủ quản lý nghiệp của mình đó, ông tạo ra cái cảnh này, mình mà không để ý mình thích chứ gì, mình nhào vô là dính với ông liền, bắt buộc ông sẽ dẫn mình đi.

■ LÚC ĐÓ MÌNH KHÔNG CÓ ĐƯỢC SÁNG SUỐT HAY SAO Ạ?

- Không phải, mà là do mình chưa có rành, mình chưa có học, cũng giống như con đi học cái bản đồ con chưa có rành, con đi vào thành phố này con lúng túng liền.

Lúng túng rồi sao? Cái người mà dẫn mình đi nó hỏi mình, mình sợ đứng hoài không biết có làm sao không, mình nhào vô là thua.

Còn nếu mà mình có Công Đức ít thì hình ảnh này nó vẫn nổi nhưng mà nó mờ.

Nếu mà mình có Công Đức nhiều thì ông Thần quản

lý nghiệp của mình ông không dám lại gần, thì mình thấy những cái Hào Quang, nhưng mà cái hào quang mình mê mình tới mình cũng chết rồi sao đây, nó quan trọng...

- Đúng rồi, đúng rồi... là chết.

■ NÓ CHỈ CÓ ÁNH SÁNG THÔI HẢ THẦY?

- Trong ánh sáng nó sẽ có ông Phật ở trong đó đó, cái đó là do ông Thần chủ làm đó, ông Thần quản lý nghiệp ông làm không có nổi. Cái này ở cấp bậc cao hơn, giống như điều tra cái câu chuyện gì, điều tra không nổi thì đưa ra quận, quận không nổi thì đưa ra tỉnh, ra trung ương nó điều tra.

Thì cái này cũng vậy, Thần chủ vùng không được thì đến ông Thần chủ quốc gia can thiệp vô, mục đích là kéo mình, mục đích của ông Thần là ông không muốn cho ai Giải Thoát hết.

Cái câu chuyện này chú nói cho con và có mấy người nghe thôi. Khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, ông đâu có thành đạo ở đây được đâu, mà ông thành đạo ở trên cõi trời Đâu Suất, ông xuống đây trong thân một con người luân hồi bình thường. Đức Phật nói đi tu, tu chứng được này kia, ông Thần chủ kệ, đâu có quan tâm đâu, nhưng khi ông bắt đầu dạy Đạo Giải Thoát đó, Thần chủ can liên, không cho liên.

Thì Đức Phật mới nói thế này, tôi biết được Công Thức Giải Thoát.

- Không được, lính của tui mà ông đem đi rồi sao.

- Tôi chỉ kiếm vài người rồi tôi đi về Phật Giới chứ tôi ở đây làm chi, hỏi mấy người, chỉ mười mấy người thôi

thì Thần chủ mới cho.

Nhưng mà nên nhớ một điều ông đi là ông không được truyền pháp này cho người khác.

Đức Phật nói tôi đâu có truyền đâu, ông mới viết Huyền Ký và cho bí mật truyền đi, gọi là Bí Mật Thiên Tông, không có ai biết hết.

Khi ông viết xong rồi là ông bủa cái lực dương cực mạnh vào cái này để cho Thần không có lại. Vì vậy mà suốt cuộc đời 36 vị Tổ không có ông nào dám nói cái này, chỉ có Lục Tổ mới dám nói mà chỉ nói về Bát Nhã thôi, không dám nói Thiên Tông, Vua Trần Nhân Tông cũng vậy không dám nói Thiên Tông luôn.

Mà bây giờ đó, khi mà chú phổ biến ra là ông đập, ông đập mới đau lưng, đau cổ, ù tai. Nhưng mà khi tôi đã làm rồi, ông giết tôi cũng làm.

Tôi 80 tuổi rồi, chết cũng chẳng hề gì. Thấy chú mạnh mẽ vậy nên... thành ra khi chú đến nơi nào mà âm quá thì chú bệnh dữ lắm, mấy ông Thần ông đề chú xuống.

Thành ra bây giờ chú trị bệnh là khó hết lắm. Xin lỗi mấy thầy bên vật lý đâu có hiểu được cái nguyên tắc này, chú đâu có nói.

Vì thế mà khi Đức Phật Thích Ca vừa nhập Niết Bàn là hoàn toàn các vị Thần nhào vô hết các chùa, các vị Thần nhập vô hết. Các vị Thần nói là không có cho một cái chùa nào tu Giải Thoát hết đó.

Bây giờ mình nói cái câu này ra, xin lỗi mấy ông giáo hội ông chửi mình liền, con suy nghĩ đi, đây là cái phần tuyệt mật không có nói được. Đức Phật dạy là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 544 năm có ông Jesu tên đó đó

lập ra cái đạo này, thì do Thần chủ mượn xác lập đạo.

Vì thế tu Thiên Tông mà tạo nhiều Công Đức rồi, nói xin lỗi tạo thì tạo, 100 NGƯỜI TẠO CÔNG ĐỨC CHỈ CÓ 1-2 NGƯỜI ĐẠT TIÊU CHUẨN THÔI, KHÔNG PHẢI CHUYỆN DỄ ĐỀU.

RỒI GIỜ MUỐN GIẢI THOÁT LÀM SAO ĐÂY?

Mà bây giờ luân hồi, lách một cái là 10.000 năm sau, cái pháp này mà nó qua rồi thì 10.000 năm sau mới nói lại, rồi mình có nghe được không, khổ là khổ vậy đó. Bây giờ chú trở lại cái vấn đề mà con nên nhớ nếu mà con có CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG RỒI ĐÓ THÌ CON KHÔNG CÒN ĐƯỜNG ĐI ĐỀU, còn Công Đức mà ít, con sử dụng Nhất Tự Thiên mà cái này chỉ thành tựu có 5% thôi.

Bây giờ nè, khi con mà Công Đức thật lớn rồi đó, chưa chắc con sẽ thoát ra khỏi tay mấy ông Thần, bởi vì Thần quản lý nghiệp không dám tới.

Nghĩa là Thần vùng tới không được thì nhờ đến Thần chủ quốc gia, cái lực nó mạnh. Cũng như một tiểu đội không được thì một trung đội, một trung đội không được thì một đại đội... không lẽ chịu thua, cũng là coi thử mình có vượt qua được không. Đó, luật nó là như vậy.

■ Nếu mà KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CÁI CÔNG THỨC NÀY THÌ CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG AI VỀ ĐƯỢC.

Bởi vì mình ở đây là ông Thần quản lý, cái loài người là ông Thần quản lý, QUẢN LÝ NGHIỆP.

Mình suy nghĩ đi, bây giờ làm sao đây?

Làm sao ra?

Nó khó chứ không phải dễ đâu.

■ KHI MÌNH THOÁT RA KHỎI TAY ÔNG THẦN, NÓ RƠI CỨ RƠI RIẾT LUÔN, MÌNH THẤY BẤT CỨ HÌNH ẢNH GÌ MÌNH CŨNG ĐỀU KHÔNG THEO HẾT, THẢ LỎNG LUÔN NHƯ HÌNH TƯỢNG, ÂM THANH GÌ ĐỀU KHÔNG THEO.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Không phải, KHÔNG MÀNG TỐI.

- Nên nhớ khi mà con có Công Đức nhiều thì con vừa mở mắt ra con sẽ nhìn thấy cái vòng tròn, nó giống như là cái trái banh mà nó có màu vàng sáng rực, tùy theo Công Đức lớn nhỏ, nó có cái giới hạn, nhớ là nó có cái giới hạn.

Trong cái giới hạn này nè, nó sẽ có những hình ảnh nó hiện ra, là do ông Thần chủ đó, ông thối vô, thối điện từ âm dương vô, để nó đảo lộn, nó hiện đủ thứ, rồi làm sao đây.

Nếu mà con có Công Đức nhiều là con LÀM THINH LUÔN, cái gì cũng kệ nó, là Kinh Kim Cang nói mà, không có xài cái gì hết đó, nhớ 2 câu trong Kinh Kim Cang “Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma”, nhớ 2 câu này.

Rồi quan trọng cái thứ 2 là ROI, mà rơi một cái nó giạt mình là nó hết rơi nha, giống như mình rơi mà mình thẳng lại một cái thì nó đứng lại nó không chịu rơi nữa, lúc đó nó xáo trộn liền.

Xáo trộn là bắt đầu ông Thần chủ ông nhào vô, bởi vì mình còn trong trái đất này là còn chịu sự quản lý của ông mà, sao khỏi được.

Giạt mình một cái là ông Thần ông nhào vô, ông nhào

vô, mình thấy cái gì cũng kệ nó, thì nó rơi tiếp, Công Đức mà nhiều thì rơi khoảng 1 tiếng đồng hồ là đến Trung tâm vận hành luân hồi còn Công Đức ít nó rơi khoảng 3 ngày chứ không ít đâu.

MÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI CÔNG THỨC NÀY THÌ MỚI THOÁT ĐƯỢC.

Nó rơi đến khi nào con thấy vòng bảo vệ Hào Quang của con nó mất đi, Hào Quang nó phát sáng ra là mình biết chắc chắn mình đã về tới Trung tâm vận hành luân hồi rồi, thì sao? Là **PHẬT NHÃN BẮT ĐẦU MỞ RA**, cái Trung âm thân, cái vỏ bọc tánh người nó rã ra.

Vỏ bọc của Trung âm thân nó là điện từ âm dương chứ không có gì hết đó, nó đang **QUAY** mà. Thành ra khi con vừa về tới đó, tới Trung tâm vận hành luân hồi là nó hết **CÁI LỰC QUAY RỒI, TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI LÀ NÓ KHÔNG CÒN QUAY NỮA**, thì nó làm sao?

Nó sẽ rã ra. Giống như bão mà hết quay thì nước nó sẽ trở về nước, chứ đi đâu? Thì mình mới thấy rõ được.

■ **LÚC ĐÓ LÀ MÌNH TỰ DO RỒI HẢ THẦY?**

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Chưa.

- **PHẬT NHÃN MỞ RA MÌNH PHẢI KIỂM TRA LẦN CHÓT NỮA, NHÌN THỬ CÓ PHẢI KHÔNG HAY LÀ BỊ LỪA.**

Mình nhìn thấy **TAM GIỚI MÌNH Ở VÀ CÁC VÒNG TRÒN TAM GIỚI KHÁC RẤT RÕ RÀNG, XEM THỬ NÓ CÓ ĐÚNG GIỐNG NHƯ TRONG BẢN VẼ MÀ ĐỨC PHẬT DẠY KHÔNG?**

■ 45 HÀNH TINH MÌNH COI CHO KỸ!

- Phải cho kỹ, đừng có vội cái gì hết đó, khi nào mà cái điện từ Dương nó đập ra, tự nó đập ra. Giống như con rơi xuống cái cửa sông Tiền, sông Hậu gì đó, là tự nhiên nước nó đẩy con ra biển, ra rồi, về bên kia chắc ăn rồi.

Thì tự nhiên Công Đức của con mới ĐỊNH HÌNH RA MỘT NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH, chắc ăn rồi đó, thì TỪ ĐÓ MỚI CÓ MỘT KIM THÂN PHẬT, TÁNH PHẬT ẦN VÀO, TRỞ THÀNH ÔNG PHẬT.

Trở thành ông Phật thì không còn sợ ai nữa hết, chứ còn ở trong này, chưa hình thành giống như cái xe con ráp, ráp chưa đủ mà lo chạy là nguy hiểm vô cùng.

15

☆• **NHỮNG CÂU HỎI- ĐÁP VỀ TÁNH PHẬT, KIM THÂN PHẬT, PHẬT GIỚI, CÀN KHỐN, CÔNG ĐỨC...**

+ TRONG CON NGƯỜI CỦA MÌNH NÓ CÓ ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ NHƯ MỘT TAM GIỚI, ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CƠ CHẾ NHƯ MỘT TAM GIỚI CHỨ KHÔNG NHỎ ĐẤU.

- HỎI: DẠ THƯA THẦY, CHO CON HỎI: NGƯỜI HỌC THIỀN TÔNG CÓ CÔNG ĐỨC BỊ BÔI ĐEN THÌ NGƯỜI NÀY TU TẬP NHƯ THẾ NÀO MÀ BỊ BÔI ĐEN Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Mình có Công Đức mà bị bôi đen là do:

1. Mình chấp ngã.

2. Mình phá người tu Thiên Tông.

Nhớ là mình phá người ngoài không sao mà phá người tu Thiên Tông thì chắc chắn anh có Công Đức bao nhiêu nó cũng bôi hết.

3. Mình lạy người âm.

Ở thế giới này hoàn toàn người âm hết, chứ không có ông nào dương hết trội. Mình vừa cúi đầu lạy, vừa chấp tay thì mình có Công Đức bao nhiêu nó nhuộm đen hết, là vì sao? Có nghĩa là mình vừa lạy thì đương nhiên cái lòng của mình ngưỡng mộ cái người âm thì nó nhuộm đen liền chứ gì. Để chi? Để mình sống theo cái quy luật này.

Chứ mình không thể có cái viên Ngọc Quý mà đi ra ngoài đường được, phải nhuộm cho nó đen thùi giống như cục gì chứ không thể giống như viên ngọc được thì mình mới đi được. Bởi vì cái Công Đức của mình, mình thì không thấy nhưng mà cõi âm nó thấy, Chư Phật thấy, mấy ông Thần, Thánh thấy.

Thành ra bắt buộc muốn sống ở thế gian này ngoài việc tự mình chấp ngã bị thần bôi đen thì ông Thần ông thối nước sơn cho nó đen liền, để chi? Để mình hoà nhập vào cái đám này.

Thì bây giờ, mình muốn tạo bao nhiêu Công đức thì mình tạo, nhưng mà mình vô miếu mình lạy thì nó mất hết. Nó mất là mất cái lực sáng thối, chứ cái giá trị của nó vẫn còn.

Khi về Trung tâm vận hành luân hồi thì điện dương trở về điện dương, điện âm trở về điện âm. Có nghĩa là nó bôi đen bằng cái gì? Thối bằng điện từ âm chứ không

có gì lạ hết.

- HỎI: DẠ THƯA THẦY, TRONG NHỮNG LỄ TRUYỀN THIÊN TÔNG TRƯỚC THÌ THẦY CÓ NÓI LÀ: MÌNH CÓ THỂ CÚNG CHO CÔ HỒN VÀO KHOẢNG 5 GIỜ CHIỀU Ở NGOÀI CHÙA ĐỂ CHO CÔ HỒN HỌ KHÔNG QUÁY PHÁ NHỮNG NGƯỜI TU HÀNH Ở TRONG CHÙA, KHI MÌNH CÚNG THÌ PHẢI THẮP NÉN HƯƠNG, KHÔNG PHẢI CÚI LẠY NHƯNG MÌNH PHẢI NGHIÊNG NGHIÊNG NGƯỜI, GỌI LÀ TÔN TRỌNG HỌ ĐÓ THÌ CÓ BỊ BÔI ĐEN KHÔNG THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cúng Cô Hồn có 2 cái loại: Ông thầy vật lý cúng Cô Hồn để cho họ đừng có phá, còn Thiên Tông nếu mình trụ trì chùa Thiên Tông thì cái này tùy mình, muốn cúng thì cúng còn không cúng thì thôi, mà nên nhớ mình cúng là đứng trên tư cách là 1 ông thầy của cô Hồn. Nên nhớ đọc cái bài cúng Cô Hồn như thế này nè: Cô Hồn ăn để rồi tu, chứ không phải tôi lạy Cô Hồn đến ăn. Cho nên đừng có lạy, đừng có xá, mình dọn ra rồi đốt cây nhang để đó, để cho nó sáng chứ không có gì hết, để cho mây ông biết đến ăn.

Vì mình cúng với tư cách mình là con người đi bỏ thí chứ không phải đi cầu xin, lạy lục gì hết. Còn mà mình cúng với tính cách khép nép cầu lạy thì không được, chắc chắn bị bôi đen liền.

Cô Hồn nó lại mà đâu phải loại nào nó cũng ăn đâu. Có loại nó ăn, có loại nó lại ăn nó phá mình. Bởi vậy chùa Thiên Tông Tân Diệu là không có tu, người tu họ muốn Giải Thoát nên họ đến họ phá. Bây giờ rõ ràng nè

cái hiện hình nó phá biết bao nhiêu người, hén. Mà thôi nó phá bao nhiêu nó phá, tôi đâu có nói, mà tôi chỉ nói chuẩn hoá thôi.

Tôi nói nhắc nhở để trở lại cho đúng thôi, muốn về Phật Giới thì về, còn vô đây phá thì coi chừng! Tôi thì chẳng làm gì, mà ông Thần Kim Cang ông đập ráng chịu đó, tôi không biết.

- HỎI: DẠ THƯA THẦY CHO CON HỎI: PHẬT TÁNH VÀ TÁNH PHẬT CÓ KHÁC NHAU VỀ ĐIỂM GÌ? MỘT VỊ PHẬT CÓ TRÙM KHẮP HAY KHÔNG? THEO CON ĐƯỢC BIẾT NHƯ TRONG SÁCH: “MỘT VỊ PHẬT CÓ TO, CÓ VỪA, CÓ NHỎ” THÌ CÓ GIỚI HẠN CỦA TỪNG VỊ PHẬT ĐÓ THÌ LÀM SAO MÀ TRÙM KHẮP ĐƯỢC.

VÍ DỤ: VỊ PHẬT TO THÌ QUAN SÁT ĐẠI THIÊN, VỊ PHẬT VỪA THÌ QUAN SÁT TRUNG THIÊN, CÒN VỊ PHẬT NHỎ THÌ QUAN SÁT TIỂU THIÊN. NHƯ THẾ THÌ CÓ GIỚI HẠN RỒI THÌ LÀM SAO MÀ TRÙM KHẮP ĐƯỢC. MONG BÁC NHÂN CHỈ DẠY GIÚP CON VÀ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC BIẾT A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Trước mắt là Tánh Phật, tôi sẽ trả lời về Tánh Phật và Phật Tánh: Thì bây giờ nói cho đúng thí dụ như cái Tánh Người, cái người và Tánh của con người thì 2 cái này có khác không? chỉ đảo ngữ thôi chứ đâu có gì khác. Nhưng mà khi 1 vị Phật chưa mang Kim Thân Phật thì gọi là Tánh Phật.

Còn mà đã mang một Kim Thân Phật thì gọi là Phật Tánh, hiểu không? Đó, nó phải đổi vậy nhưng mà trong

thế gian này nó hay gọi lẫn lộn như vậy vì họ không biết. Nhưng khi mà hiểu...

Bởi vậy nói là một Kim Thân Phật hình thành, 1 Tánh Phật chui vô thì gọi là Phật Tánh, Ông đó là Phật đó. Còn mình mang Tánh Người ông đó có cái tánh đó.

Một cái là nói từ trong thân đi ra, còn 1 cái là nói tự nhiên ngoài thân. Thì con mới hiểu cái này, Phật Tánh và Tánh Phật, nó nằm ở dạng này. Con hiểu không?

Còn câu thứ 2 là gì?

- HỎI: MỘT 1 PHẬT VỪA TO, VỪA NHỎ LÀ SAO Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Phật to, nhỏ là do cái Công Đức. Bây giờ anh vô đây anh tạo được 10 điểm thì về nó là 10 thước, 20 điểm thì 20 thước, 1.000 điểm 1.000 thước. Nó do cái Công Đức tạo ra.

Cái Kim Thân Phật là cái gì? Kim Thân Phật là Công Đức, nó là cái biến thể từ Điện Từ Quang, thì giống như xi măng 1 bao nhúng vô nước thì nó ra 1 bao xi măng nước, còn nếu mà 2 bao thì sao? Nó biến thể, gọi là nó biến thể.

Bên đây nó biến thể vật lý còn bên kia, bên Phật Giới nó biến thể tự nhiên. Cho nên phải hiểu bên Phật Giới nó vẫn biến thể nhưng mà biến thể tự nhiên, còn bên đây nó biến thể bằng lực hút âm dương. Đó, phải hiểu cái thế giới này nó là vậy.

- HỎI: THỬA THẦY, NHƯ MỘT VỊ PHẬT VỪA TO VỪA NHỎ LÀ DO CÔNG ĐỨC CỦA VỊ ĐÓ TẠO RA TRONG TAM GIỚI. NHƯ VẬY THÌ LÀM

SAO MÀ GỌI LÀ TRÙM KHẮP ĐƯỢC, CÁI NÀY CŨNG CÓ GIỚI HẠN MÀ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Phật là trùm khắp mọi nơi là biết cái gì không? Bây giờ anh có cái đèn pin, đèn pin có 1 cục pin thì rọi được 1 thước, còn cũng cái đèn pin, ông có 10 cục pin ông nhét vô thì rọi được bao nhiêu? 1 cục pin thì rọi 1 thước, 10 cục pin rọi được 10 thước. Mà một ông Phật mà có Công Đức Vô Lượng thì mới đi ra.

Nhưng mà các vị Phật khác cái chỗ mình ở đây nè, bây giờ anh muốn đi Hà Nội thì phải đi mấy tiếng đồng hồ mới tới, còn Phật đi Hà Nội là chuyện nhỏ thôi, nháy mắt thôi, đây qua Mỹ mà chỉ trong nháy mắt thôi. Trong Thế Giới Chư Phật đi chuyên bằng Điện Từ Quang. Nghĩa là 1 giây đi bằng 10 triệu cây số rồi, con tính đi.

Thì cái sự thấy của mình đó, mình ở đây mình muốn thấy phải chạy đi, mình muốn thấy xa phải chạy đi phải không? Còn Phật cũng đi, mà ông đi bằng tốc độ của Điện Từ Quang, đi khắp trong càn khôn vũ trụ này được, đi trong vòng mấy giây tới, thì người ta gọi Phật là trùm khắp mọi nơi, tức là ông muốn đi đâu thì đi, còn mình thì không được, không có trùm khắp.

Mình chạy thôi, chạy chừng 5 cây số là mệt nghỉ rồi. Đó, thấy bằng Tánh Phật là thấy trùm khắp, mà đi chuyên cũng trùm khắp cho nên:

“Phật là trùm khắp mọi nơi.

Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà hành.

Trong Tánh Phật chỉ rõ ràng.

Cái Thấy Thanh Tịnh không sanh điều gì”.

Phật thấy thì không sanh điều gì, nếu sanh thì không đúng, hén. Đó, mình phải về học lại 80 câu kệ Đức Phật nói gì, nói về Tánh Thấy, Tánh Nghe.

16

☆• HIỂU ĐÚNG VỀ CÔNG ĐỨC.

■ CÔNG ĐỨC Ở TRONG TRUNG TÂM VẠN HÀNH LUÂN HỒI THÌ KHÔNG THÀNH CÁI GÌ HẾT ĐÓ, CHỈ LÀ CÔNG ĐỨC VÀ TÁNH PHẬT THÔI.

- HỎI: CÔNG ĐỨC LÀ GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT, NHƯNG NẾU GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC HẾT MÊ TÍN DI ĐOAN, BỐT THAM SÂN SĨ NHƯNG MÀ HỌ KHÔNG CÓ TU GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT THÌ HỎI CÓ CÔNG ĐỨC GÌ KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái này nó thuộc về, ném vào phước đức chứ không có Công Đức gì hết trội.

Công Đức chỉ giúp cho người ta Giải Thoát, còn cái này không mê tín đồng nghĩa anh giúp cho người ta sáng suốt là anh tạo phước đức. Đó, anh phải hiểu cái nguyên tác của nó.

-HỎI: NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU THÌ CÓ TRÁNH NÉ ĐƯỢC NGHIỆP LỰC NHÂN QUẢ CỦA MÌNH HAY KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Đã Công Đức nhiều thì...Nhân quả là cái gì? Nhân quả là ÂM DƯƠNG. Đã CÓ CÔNG ĐỨC THÌ ÂM DƯƠNG NÓ THA MÌNH RỒI thì còn gì nữa mà sợ, chỉ

có nước...nhưng mà chỉ có cái làm thế này nè:

+Người ta tưởng đâu người ta có Công Đức, TƯỚNG ĐÁU LÀM NÀY, LÀM KIA CÓ CÔNG ĐỨC, coi chừng CÔNG ĐỨC GIẢ, CÁI ĐÓ CỦA CÔ HỒN mà người ta TƯỚNG CÔNG ĐỨC THIỆT.

Có nghĩa là CÔNG ĐỨC THIỆT THẦN KHÔNG DÁM RÓ VÔ, dòng tộc cũng không dám mời vào nữa đó, rồi sao? Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, chứ còn mình không hiểu rồi mình nói tầm bậy. Nói tôi có Công Đức nhiều, LÀM SAO MÀ MÌNH BIẾT MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC?

Có Công Đức, có nghĩa là nói đúng ra người nào mà có Công Đức rồi, khi mất, hỏi nãy tôi đã nói rồi KHÔNG AI DÁM LẠI GẦN HẾT.

Có Công Đức khi chết KHÔNG AI DÁM LẠI GẦN HẾT. Thế giới này nó thấy Công Đức cũng giống như thấy cái cục ung thư không ai dám rớt hết. Nó đuổi như... thế giới này không có xài, không ai dám rớt tới. THIÊN TÔNG NÓ RA ĐỜI NÓ NÓI LÀ NÓI CÁI NÀY.

Có nghĩa là khi có Công Đức cái LỰC DƯƠNG CỦA NÓ CỰC MẠNH TRÁI ĐẤT NÀY KHÔNG AI DÁM RÓ TỐI. Bắt buộc nó phải đi, xua đuổi đi, phải đi ra ngoài cái sức hút của điện từ âm đó, rồi bám theo đó mà ở, rồi chờ khi nào có Phật dẫn mình về.

Còn nếu mà mình có CÔNG ĐỨC SẴN RỒI THÌ VỊ PHẬT TỐI LÀM HOA TIÊU DẪN MÌNH VỀ LIỀN, nhưng mà không phải về liền được, cũng phải canh 365 ngày, nếu trái đất quay qua 1 ngày thì phải đợi 364 ngày, nếu quay qua 10 ngày thì phải trừ đi 10 ngày. Phải có một vị Phật dẫn về mới về được, về đến Trung tâm vận

hành luân hồi của Hải Triều Dương, cái Trung âm thân mình nó tan ra đi, rồi Phật Nhãn mở ra thì mới thấy được, xuyên qua liền, vừa thấy là xuyên cả tam giới luôn.

Lúc mình đang ở trong Trung tâm vận hành luân hồi chưa ra được mà phải đập ra, giống như nước sông mà nó chảy ra biển thì nó mới thành nước biển được. Chứ nước sông thì mãi vẫn là nước sông, muốn nước sông thành nước biển thì nó phải ra biển mới gọi là THÀNH NƯỚC BIỂN, CÔNG ĐỨC VỀ PHẬT GIỚI MỚI GỌI LÀ THÀNH PHẬT.

Còn Công Đức ở trong Trung tâm vận hành luân hồi thì không có thành cái gì hết đó, chỉ là CÔNG ĐỨC VÀ TÁNH PHẬT THÔI.

■ CÔNG ĐỨC THÌ KHÔNG ÂM KHÔNG DƯƠNG VÀ CŨNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG TAM GIỚI VÀ TRÁI ĐẤT NÀY NHƯNG TẠI SAO LẠI ĐƯỢC TẠO RA TỪ THẾ GIỚI VẬT LÝ ÂM DƯƠNG NÀY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Cái nguyên tắc là lấy từ cái gì để ra Công Đức? Bây giờ, ví dụ thế giới này, lấy phước đức từ cái an vui là ra phước đức; lấy ác đức từ cái ác là ra ác đức; còn lấy Công Đức từ cái để đưa đi ra ngoài cái thế giới này gọi là lấy Công Đức. Thì chỉ biết cái Công Thức vậy thôi, còn hình thành như thế nào làm sao mình biết. Có nghĩa là, lấy trong cái an vui ở tam giới thì gọi là cái Phước Đức Dương, lấy cái an vui trong trái đất này gọi là Phước Đức Âm, còn lấy cũng từ cái phần đó mà lấy để đưa người ta đi ra ngoài cái quy luật này gọi là Công Đức.

Ai tạo? Nó lấy từ không gian mà, làm sao biết được, nó lợc từ không gian lấy đi.

Cái này CHỈ ÔNG PHẬT MỚI GIẢI MÃ ĐƯỢC. Bây giờ, ông nói giúp người ta an vui đi lên là phước đức dương, an vui ở tại đây là phước đức âm, đi ra ngoài quy luật vật lý là Công Đức. Chỉ có vậy thôi, rồi tính làm sao?

Nó hình thành bởi cái đó, rồi mình làm sao biết? Cái đó, ông Phật dạy Công Thức lấy vậy thôi.

Vì thế, muốn lấy Công Đức, tạo Công Đức thì phải vô trong này làm sao mà dẫn được cái Tánh Phật chạy về ngoài này thì có Công Đức, chỉ cho người ta đường đi ra thì mới có Công Đức thôi.

Chứ bảo giải mã, trên thế giới này nếu mà bảo giải mã là không giải mã được cái này, hoàn toàn không giải mã được, mà chỉ biết chỉ cái Công Thức lấy thôi.

■ CÔNG ĐỨC NÉM MÙI THẾ GIỚI NGHĨA LÀ THẾ NÀO?

■ Hỏi: Thưa bác cho con hỏi một câu là hôm bác có nói là cái Công đức là phải ném mùi thế gian thì mới có tác dụng vậy thì cái Công đức ném mùi thế gian nó là như thế nào con chưa hiểu rõ xin bác trả lời cho con với ạ con cảm ơn ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Bây giờ có cái câu chuyện này: Khi mà Tánh Phật muốn vô cái thế giới này để mà tạo Công Đức, Đức Phật nói: Cái đó không dễ gì tạo đâu, chính tôi ngày xưa mất 28 tỷ năm ở trong cái trái đất này, ở gần 3 trái đất mới tạo được.

- Tánh Phật mới hỏi: Vậy chứ cái trái đất này tánh người nó thế nào? thân người nó thế nào?

- Đức Phật nói: Thân người là duyên hợp của: đất - nước - gió - lửa - điện từ âm dương; Tánh người là: do sức hút vật lý của điện từ âm dương nó phát ra tánh người.

- Tánh Phật: Tôi là Tánh Phật trong sáng, tôi vô tôi mượn thân tôi điều khiển cái thân người để tạo Công Đức làm gì khó.

- Đức Phật nói: Muốn thì Ta đưa giúp vô trong này để ném mùi thế gian, thế là đưa vào thế gian: Gian là gian manh xảo trá, tiền tài, danh lợi, tham ái....thế gian nó là vậy đó.

Các vị muốn vô Ta cho vô ném mùi thế gian là cái chỗ này.

● THẾ NÀO LÀ TRẠNG THÁI CÔNG ĐỨC MỞ RA?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

■ HỎI XƯA TÔI CHƯA NÓI VỀ VẤN ĐỀ CÔNG ĐỨC MỞ RA, BÂY GIỜ TÔI NÓI VỀ TRẠNG THÁI CÔNG ĐỨC MỞ RA.

Phải chú ý cái này, người mà có Công Đức khi mình mất rồi đó thì cái đầu mình nó phát ra cái HÀO QUANG, mà chỉ có mình thấy thôi nha, chớ người ngoài không có thấy, cái đó là CÔNG ĐỨC của mình đó. Khi mình chết rồi là mình không thấy bằng mắt thịt của mình nữa, mà mình thấy bằng cái Phật Nhãn của mình đó, mình có Công Đức thì Phật nhãn của mình nó mở ra, nhưng mà Phật nhãn của mình, khi mình có Công Đức thì 16 thứ

tánh người của mình nó lọt đi, Công Đức này nó phát ra, mình có Công Đức nên mình mới thấy được Công Đức của mình, chứ hồi xưa giờ mình không biết CÔNG ĐỨC LÀ CÁI GÌ? Rồi làm sao mình biết, mà thấy cái đó cũng không biết là cái gì?

Nhiều người tu phước đó, người ta tu rồi cái phước đức của người ta nó phát ra, người ta thấy hình ảnh Phật này nọ kia, người ta tưởng là về cõi Phật chứ thật ra là không phải, chỉ là nước Phật chứ không phải CÔI PHẬT. Chỉ là Vãng sanh về Cõi Cực Lạc, nước Tịnh Độ chứ về Phật Giới là không đúng. PHẬT GIỚI LÀ NƠI CHỈ CÓ CHƯ PHẬT VÀ TÁNH PHẬT SỐNG KHÔNG THÔI, còn nước Tịnh Độ là Tiên không chứ Phật nào đâu ở đó, chỉ lâu lâu mới có Đức Phật A Di Đà hiện thân ra để dạy Đạo, chứ ông đâu có ở nước Cực Lạc hoài đâu, tuy là cái nhà của ông đó, nhưng ông không có ở. Ở Cực Lạc chỉ có tiên ở thôi. Đức Phật A Di Đà ở bên Phật Giới, đó phải hiểu cái điều này.

(Trích giải đáp Thiền Tông ngày 30/06/2019 tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

17

☆• GIÚP NGƯỜI KHÁC HIỂU ĐƯỢC SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI, SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT THÌ MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC HAY KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ, muốn có Công Đức thì phải GIÚP NGƯỜI TA HIỂU, ĐI VỀ PHẬT GIỚI; còn Giác Ngộ không có Công Đức, chỉ có phước đức thôi.

Người ta hiểu rồi, người ta đi được, là Công Đức đó. Bây giờ, người ta chưa đi; nhưng mà chắc chắn ông Phật sẽ thấy “ừ tương lai người này sẽ về” thì có Công đức.

Giúp Giác Ngộ thôi HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CÔNG ĐỨC, CHỈ CÓ PHƯỚC ĐỨC thôi, nhưng phước đức nó nằm trong cái vé THIÊN VỀ CÔNG ĐỨC, khi về nó biến thành liên, khi về tất cả những phước đức này KÉO VỀ TRUNG ÁM THÂN HẾT để TẠO THÀNH CÔNG ĐỨC, về bên đó mà làm Phật to chút, vậy đó.

Giống như bây giờ, đưa người ta chén cơm, người ta chưa ăn mà cầm đó, chừng nào bắt đầu người ta ăn thì mình có phước đức. Khi nào sử dụng đúng thì bắt đầu Công Đức mới hiện được, chứ giờ đưa người ta chưa ăn thì làm sao có được.

18

☆• THẾ NÀO LÀ GIÚP NGƯỜI CŨNG CHÍNH LÀ GIÚP MÌNH VÀ NGƯỢC LẠI?

- HỎI: LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI NÀO CÓ CÔNG ĐỨC ÍT, NGƯỜI NÀO CÓ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG VÀ NGƯỜI NÀO ĐƯỢC TRỞ VỀ, THƯA THẦY!

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Công Đức ít nhiều thì dễ chứ Công Đức Vô Lượng khó lắm. Vô Lượng là cái người đó phải về Phật Giới mà người ta về người ta đâu có báo cho mình đâu.

Mà người đó về Phật Giới hay không mình cảm nhận được, cảm nhận chỉ 5, 7 chục phần trăm thôi chứ không đúng 100% đâu.

Hỏi xưa người ta mê cúng tụng, giờ người ta bỏ là

mình có Công Đức đó chớ, Công Đức ít. Rồi người ta mà được truyền Bí Mật Thiên Tông là mình có Công Đức vừa rồi đó, còn về Phật Giới khó lắm.

Mình nhớ một điều là khi nào mà có người về Phật Giới là một giờ, một ngày nào đó mình cảm nhận được. Người nào đó mà về Phật Giới là tự nhiên mình biết liền. Cái đó tự nhiên mình biết hà, nó lạ chỗ đó.

Trong con người mình nó lạ lắm, dường như cái lực của người đó nó tác động lại mình, mà cái này nó khó phân biệt lắm, mà nên nhớ là khi mình cảm nhận được cái này, MÌNH BIẾT.

Ở đây, có nhiều người họ cảm nhận được mà họ không hiểu cái gì. Những cái mà họ không hiểu được, cái mà tự nhiên mình sáng ra đó, chính là mình có Công Đức.

Công Đức Vô Lượng một người trở về, có nghĩa là MỘT NGƯỜI TRỞ VỀ THÀNH PHẬT RỒI NGƯỜI TA BỮA LẠI CHO MÌNH. Người ta làm cái hiện tượng cho mình hiểu được là người ta đã trở về. Trở về Phật Giới thành Toàn Năng, Toàn Giác, mà cũng không nói được cho mình. Thì tự nhiên mình thấy mình có những biến chuyển khác vậy thôi.

Nhưng mà mình cũng KHÔNG QUAN TÂM CÁI NÀY. Một lòng mình làm đi, rồi mình có Công Đức nhiều mình về, mình sẽ biết.

19

☆• TÌM CON ĐƯỜNG ĐI RA BẰNG CÁCH NÀO? LÀ GIÚP MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG NÓ ĐI TRƯỚC, RỒI NÓ DẪN MÌNH ĐI THEO.

- HỎI: NGƯỜI CHƯA GIÚP AI VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI THÌ CÔNG ĐỨC PHẢI GẤP MẤY LẦN PHƯỚC ĐỨC VÀ ÁC ĐỨC THÌ MỚI CÓ THỂ LÀ TẠM ỔN VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC PHẢI KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Ác đức, phước đức gì không cần nói đến các vấn đề này, mà chỉ cần có Công Đức sao cho ông THẦN NHÂN QUẢ ÔNG KHÔNG QUẢN LÝ MÌNH NỮA. Tại sao mà một tay đồ tể buông đao thành Phật, mà người ta về Phật Giới được?

Có nghĩa là mình tạo Công Đức làm sao mà... Ác đức là cái gì? Ác đức là cái điện từ âm thôi. Còn phước đức là cái điện từ dương, nhưng mà cái Công Đức này nó xóa được cái điện từ âm dương, không phải là nó xóa mà nó làm cho mờ đi, giống như bóng tối, cho dù nó có mờ đặc thế nào đi chăng nữa, bóng đèn rọi vô nó mất hết,

CHỨ SỰ THẬT NÓ KHÔNG MẤT NHEN, NÓ KHÔNG CÓ TAN, CHỨ SỰ THẬT MẤT BÓNG ĐÈN NÓ TRỞ LẠI LIỀN.

Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Mình muốn thoát ra được cái nguyên tắc này thì PHẢI TRỞ VỀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI NÓ MỚI PHÁ ĐƯỢC CÁI NÀY, còn nếu anh không trở về được Trung tâm vận hành luân hồi thì đừng có mong phá được quy luật vật lý này.

Vì thế mà các vị A La Hán, anh tu cỡ nào thì tu, anh đắc cỡ nào thì đắc, tôi không cần biết, nhưng mà anh nhúc nhích là anh bị nhân quả liền. Mình phải hiểu thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi, anh vừa nhúc nhích là anh đã bị nhân quả rồi, mình phải hiểu, tại sao

ở thế giới này Đức Phật dạy KHÔNG CHO TU THIỀN TÔNG LÀ CÁI CHỖ NÀY, anh vừa nhúc nhích, anh vừa khởi niệm là anh bị nhân quả rồi, tu cái gì nữa, mà anh PHẢI TÌM CON ĐƯỜNG ĐI RA.

- TÌM CON ĐƯỜNG ĐI RA BẰNG CÁCH NÀO? LÀ GIÚP MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG NÓ ĐI TRƯỚC, RỒI NÓ DẪN MÌNH ĐI THEO.

MÌNH PHẢI HIỂU CÁI NGUYÊN TẮC NÀY. THẾ GIỚI NÀY LÀ THẾ GIỚI NHÂN QUẢ CUỐN HÚT VẬT LÝ ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG.

Mình phải hiểu hết lời của Đức Phật dạy thì mình mới hiểu được cái Đạo Phật Thiền Tông này và mới hiểu được Công Thức Trở Về Phật Giới, chứ ngồi đó mà nói bao nhiêu người nghe mà Giải Thoát gì không biết, là coi chừng cái nhân quả.

Mình giảng hay cỡ nào mà không giúp người ta Giải Thoát được, mình coi chừng cái nhân quả, không có cách nào thoát được. Ngài Địa Tạng đã nói rồi, lừa người thế gian được chứ đừng có lừa nhân quả. Bởi vậy Đức Phật có nói rồi, chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê, phá pháp môn này. Khinh chê có nghĩa là anh từ chối thì không có cách nào anh trở về Phật Giới được.

20

☆• HIỂU THÊM VỀ CÔNG ĐỨC (MỘT GIỌT NƯỚC MÀ NÓ ĐỒNG Ý CHẢY ĐI LÀ RẤT TỐT)

■ THƯA CHÚ, GIẢI THOÁT LÀ GIẢI THOÁT HIỆN TIỀN HAY LÀ ĐỢI CHẾT MỚI GIẢI THOÁT Ạ?

■ MÌNH SỞ DĨ GẶP CÁI THIỀN TÔNG NÀY

CHẮC CŨNG ĐÃ BÒ QUA MẤY CHỤC, MẤY NGÀN ÔNG PHẬT MÀ CHƯA CHẮC GÌ ĐÃ VỀ NỒI, VÌ CÒN THÍCH BÒ TIẾP.

- HỎI: CON MUỐN GIÚP MỘT VỊ THẦY BÊN VẬT LÝ, NHƯNG CON SỢ LÀ THẦY ẤY KHÔNG TIẾP NHẬN, XIN THẦY CHỈ CÁCH GIÚP CON.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Tùy theo, bên Đạo Phật Đức Phật có phân ra 10 cái tần số đó, con có đọc chưa. Nếu cái tim đèn nào mà nó nhú lên, con đưa lửa đến nó cháy liền, còn thầy con nó âm ở dưới này, con đốt nó không cháy nổi, thì cái này là phải thử ông, hỏi thầy giờ tim đèn của thầy nó lên hay nó chìm.

Con phải thử thầy xem, thử thầy có hiểu cái này không, nhưng mà thầy vừa bác cái, là con trôn liền đó, đừng có cho ông thầy nữa là ông chửi con đó. Có nghĩa là con người nó có 10 cái tần số, cái tần số mà cao nhất, gặp cái này nó hút vô liền, hơi cao cao thì cũng nhận, nhận đọc 3, 4 trang sách rồi để đó, còn nó thấp dưới thì khỏi đưa.

Muốn giúp là mình phải thử, bắt buộc mình phải sử dụng cái trí tuệ xem thử họ ở tần số nào thì mới giúp, nên nhớ là tần số mà nó nổi lên rồi, con chỉ nói thôi là nó hút liền, con đưa sách nó lấy liền, còn tần số thấp, thôi ngưng, đừng có ép, ép nó quay ngược nó quật lại là con chết liền. Nếu mà thầy con mà có bùa thiên linh cái là con chết luôn, lỗi ban không sao nhen, đối với Thiên Tông, lỗi ban không có sợ, mà sợ nhất là thiên linh cái, người nào chơi thiên linh cái đừng có rờ vô, thiên linh cái nó sai khiến được thần linh mà, lớn lắm chứ không

phải không, nó do một cái cái oan hồn điều khiển cái chuyện này mà, thành ra Thiên Tông sợ nhất là thiên linh cái thôi.

- HỎI: TẠO CÔNG ĐỨC BẰNG CÁCH GIỚI THIỆU CHỖ NGƯỜI TA BIẾT ĐẾN PHÁP MÔN NÀY, VẬY THƯA CHÚ BẢN THÂN NGƯỜI GIỚI THIỆU CHẮC HỌ BIẾT HỌ SẼ ĐƯỢC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, VẬY NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU CŨNG SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT PHẢI KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Về Phật Giới bất cứ ai có Công Đức thì về, còn không có thì thôi, còn giới thiệu không ăn thua gì hết đó. Thì bây giờ nè, MÌNH LÀM SAO MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC THÌ THÔI, CHỨ GIỜ TÔI ĐÂU CÓ BIẾT.

Có nhiều khi mình đưa một người mà nó truyền ra 5, 7 người theo cái này mà mình đâu có biết, thì mình có Công Đức lớn đó, còn đưa 10 người mà dòng chảy Thiên nó không có chảy mình đứng tại chỗ, thì mình đâu có gì đâu.

■ Có nghĩa là MỘT GIỌT NƯỚC MÀ NÓ ĐỒNG Ý CHẢY THÌ RẤT LÀ TỐT.

Bởi vậy trong kinh Đức Phật có dạy rằng, khi nào ngọn đuốc của Như Lai được mời mà nó đi theo cái hệ thống thì Công Đức lớn lắm, còn đưa rồi, con mời cái xong nó tắt là xong, mà con đưa cái đuốc không thì cũng không ai biết gì, đó, phải hiểu.

- HỎI: THƯA CHÚ, GIẢI THOÁT LÀ GIẢI THOÁT HIỆN TIỀN HAY LÀ ĐỢI CHẾT MỚI GIẢI THOÁT Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nếu có Công Đức nhiều, muốn chết lúc nào thì chết, mình muốn Giải Thoát lúc nào mình Giải. CÒN NẾU MÀ CÔNG ĐỨC ÍT THÌ MÌNH PHẢI ĐI THEO CÁI NGHIỆP SỐ CỦA MÌNH, SỐ NGHIỆP CỦA MÌNH.

Rồi khúc đó, khi mình tắt thở, Thần thừa hành cho mình thấy cái gì, ông nói thôi đây Công Đức, về đi, ông can thiệp vô là mình về được đó. Còn nếu mà thấy phước đức nhiều quá, ông nói thôi, ông không cho về, ông quăng mình lên thì mình phải chịu thôi, bởi vì lúc đó mình đâu có cái cách gì để mình cưỡng lại được, giống như mình chơi với ở giữa hư không mà, nó muốn bay đâu nó bay chứ, mình đâu có chạm mặt đất được. Nguyên tắc...

Mình phải hiểu cái nguyên tắc này nè, khi mình có Công Đức là ông Thần ông bỏ mình ra, mình biết Công Thức mình về.

Còn phước đức thì nó bay lên trên trời đó. Còn phước đức âm thì nó trên mặt đất đó.

Cái Nguyên tắc, nguyên tắc nhân quả luân hồi thế giới vật lý âm dương, mình phải hiểu cái nguyên tắc này, tu Đạo Phật là phải hiểu cái nguyên tắc này. Đây là Đạo Phật rất khoa học chứ không có nói mơ hồ, không có nói bằng tưởng tượng, Thiền Tông không có tưởng tượng mà nói bằng sự thật.

**

☆● ĐỨC PHẬT DẠY: “HÀNG NGÀN DÒNG SUỐI NHỎ ĐỔ VÀO DÒNG SÔNG ẤY” và BÀI

PHÁP “MỘT GIỌT NƯỚC MÀ NÓ ĐỒNG Ý CHẢY ĐI”. 2 ĐIỀU NÀY CÓ LIÊN QUAN VỚI NHAU KHÔNG NHỈ?

+ BÀI THUYẾT GIẢNG CUỐI CÙNG ĐỨC PHẬT DẠY.

Đức Phật dạy:

-Ta như nhánh sông nhỏ của dòng sông Chánh Pháp. Bây giờ HÀNG NGÀN DÒNG SUỐI NHỎ ĐỔ VÀO DÒNG SÔNG ẤY. BẤT CỨ NGƯỜI NÀO MUỐN NGHE CHÂN LÝ, CẢNH CỬA CHÁNH PHÁP ĐỀU LUÔN RỘNG MỞ ĐỂ CHÀO ĐÓN HỌ, KHÔNG VÌ CHÚNG TÁNH VA NA CỦA HỌ MÀ CÓ SỰ PHÂN BIỆT.

Đức Phật dạy:

-Ngày hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến được TỪNG GIỌT NƯỚC NHỎ ĐÃ HỢP THÀNH ĐẠI DƯƠNG NHƯ THỂ NÀO?

Có ba Chân Lý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được:

1. Là tâm rộng lớn.
2. Lời nói hòa nhã.
3. Dùng TỰ TÁNH TỪ BI để phụng hiến suốt cuộc đời.

Ba câu châm ngôn này đó chính là NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG NHÂN TÍNH khiến mọi người yêu thương, thân thiện.

Dù nghèo hèn hay giàu sang thì cuộc sống đều có sự khổ đau, chỉ khác biệt là nỗi khổ của mỗi người không giống nhau.

Này các tỳ kheo và tỳ kheo ni, cho đến hôm nay những kiến thức mà ta đã truyền trao lại cho các con.

Các con cần phải TƯ DUY TUỜNG TẬN, QUAN SÁT CÂN THẬN, ỨNG DỤNG VÀO TRONG VIỆC TU TẬP.

Trước tiên PHẢI TƯ MÌNH LÃNH HỘI LẤY RỜI MỚI CÓ THỂ CHIA SẺ VỚI NGƯỜI KHÁC.

Từ hôm nay, các con phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là TRUYỀN BÁ CHÂN LÝ VÔ THƯỜNG đến với tất cả chúng sanh.

KHÔNG NÊN VỘI TIN VÀO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ DÙ ĐÓ LÀ LỜI CỦA TA TỪNG NÓI, CHO ĐẾN KHI NÀO CÁC CON VẬN DỤNG HỌC THỨC VÀ TRÍ TUỆ CỦA CHÍNH MÌNH, SAU ĐÓ TƯ DUY XÁC ĐỊNH ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN ĐÁNG TIN KHÔNG CÒN NGHI NGỜ.

Này các tỳ kheo, tỳ kheo ni! Tất cả các pháp đều là VÔ THƯỜNG, SINH RA RỒI CHẾT ĐI, KHỞI LÊN RỒI DIỆT.

Các con PHẢI LUÔN TINH TẤN ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT.

Ba tháng sau tính từ ngày hôm nay, Tathagatha sẽ nhập Đại Bát Niết Bàn.



Chánh Pháp Nhãn Tạng.

Niết Bàn Diệu Tâm - Thiền Tông Pháp môn thứ 6:

Bát lập văn tự.

Giáo ngoại biệt truyền.

*Trực chỉ Nhân Tánh.
Kiến Tánh thành Phật.*

Đã được công bố tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An vào tháng 5/2017. Thientong.com - Đây là trang web cho những ai muốn GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.

**☆• TÔI CÓ NHIỆM VỤ PHẢI NÓI SỰ THẬT.
+ NGUYÊN TẮC, QUY LUẬT GÌ Ở THẾ GIẠN NÀY, TẠI SAO CÔNG ĐỨC PHẢI GIÚP 3 NGƯỜI TRỞ VỀ THÌ MỚI AN TOÀN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.
+ CÁI NGƯỜI MÀ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, CON NGƯỜI NÀY CHÍNH LÀ VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG.**

- HỎI: LÚC TRƯỚC THẦY CÓ NÓI LÀ PHẢI GIÚP BA NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI THÌ MÌNH MỚI MONG ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG VÀ TỰ DO TRỞ VỀ, THÌ CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI HOANG MANG VÀ BỊ SỐC VÀ THỐI CHÍ KHÔNG TU THIỀN TÔNG NỮA, THÌ LÀM NHƯ VẬY THẦY CÓ BỊ ÁC ĐỨC HAY KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nói đúng ra cái nhiệm vụ, tôi cũng giống như anh lính vậy, nói lại cái gì mà ông Phật nói. Bây giờ anh lính ảnh đứng ra ảnh đọc cái chỉ thị của nhà nước, thì anh có chết, anh tự vẫn cũng không thành vấn đề.

Cái này là người ta nói BẰNG SỰ THẬT.

Ngày xưa nghe cái này đa số người ta nhào vô tu Thiền Tông nhiều lắm, rồi bắt đầu cái này nhập, cái kia nhập đó. Tôi phải chỉnh lại. Tại vì sao mà giải đáp Thiền

Tông tôi phải chuẩn hóa? Là vì ông HIỆU SAI NHIỀU QUÁ, tôi phải nói lại cho ông biết thực hư như thế nào, cái sai bỏ đi, bắt đầu làm lại cho đúng đi, còn không biết mà kêu là nói sốc quá, nó rối loạn thần kinh ráng chịu.

Tôi có bốn phen tôi nói BẰNG SỰ THẬT chứ tôi đâu có nói hơn đâu. Hồi xưa tôi nói vậy, giờ tôi nói mạnh hơn chút, mà bây giờ mạnh cỡ nào cũng 60% thôi, không có hơn.

Nếu mà tôi nói mà vượt cái Bí Mật Đức Phật nói là tôi bị ác đức đó, là vì sao? Kêu là “mày chưa có được quyền nói cái này”, cái nào được lệnh nói thì mới nói, cái nào chưa được lệnh là không được nói. Muốn nói thì nói vòng vòng thôi, đừng có nói vô, rủi có gì thì ráng chịu đó.

Bây giờ tôi nói trong phạm vi này Đức Phật yểm trợ, nếu mà nói ngoài phạm vi này có cái gì thì ráng chịu. Rõ ràng trước khi nhận tập Huyền Ký này, sư ni Đức Thảo đã dặn rất kỹ rồi, tùy theo khả năng con, con nên nhớ làn ranh đỏ, đừng có đi qua.

Cứ đi bên đây đi, ta đảm bảo cho, bước qua làn ranh đỏ, chết ráng chịu, thì tôi tuân thủ vậy thôi. Xin lỗi tôi nói mà họ tự vẫn là do họ không thấu đáo chứ tôi không ăn thua gì hết, vì đây là nhiệm vụ của tôi chứ đâu phải tôi trù ai đâu.

- HỎI: NẾU GIÚP ĐƯỢC 3 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI MỚI BẢO ĐẢM CÔNG ĐỨC THÌ VỊ PHẬT ĐẦU TIÊN ĐÂU CÓ ĐỦ ĐỂ MÀ VỀ PHẬT GIỚI ĐÂU Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Ai giúp được 3 người này thì 3 người này chính là 3 đạo nhân Vô Tu Vô Chứng. Cái người mà được trở về Phật Giới, con người này chính là Vị Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng đó. Có nghĩa là mình cúng dường 1 vạn Đức Phật cũng không bằng cúng dường 1 ông này. Ông Phật này mình cúng cho ông chứ cho ai.

Còn Đức Phật ông đâu có ngồi ở đây đâu mà ông ăn cái chuyện cúng dường của mình, mà chỉ có mấy ông cô hồn ăn hoặc mấy người thế gian ăn thôi, chứ làm sao mà có được cái chuyện này.

Mà cúng được cái ông này gọi là Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng, thành ra trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật đã nói rõ rằng: Cúng dường 1 vạn Đức Phật không bằng cúng dường 1 vị Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng, mà mình cúng được 3 người thì an toàn về.

Đó phải hiểu nguyên tắc này. Còn nếu không hiểu thì ông ấy nói, bảo đảm không ai biết được là vì từ mấy ngàn năm nay người ta tu là tu tướng tượng thôi, tu theo sự xúi bả của Ma Vương thôi, chứ không có ai mà tu thật.

Thiệt tình, nếu mà tu thiệt tình thì cái nơi, cái cơ sở mình phải ghi rõ ràng: Nơi đây tôi chuyên dạy trở về Phật Giới. Cơ sở nào dám nói câu đó thì mới là cơ sở chân chính, còn không có thì đừng có mong.

- HỎI: VỊ PHẬT ĐẦU TIÊN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI THÌ LÀM SAO TẠO ĐỦ CÔNG ĐỨC ĐỂ MÀ TRỞ VỀ A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái chuyện đó thì mình không biết ông nào đầu tiên,

cái trái đất này có hủy diệt thì chuyển qua trái đất kia sống liền chứ không phải mà nói theo cái ấy đâu. Bây giờ trái đất này chuẩn bị hủy diệt thì tất cả các hành tinh, kể bên nó sẽ có cái hành tinh mà Trời Tứ Thiên Vương sẽ đưa rất gần cái trái đất này, để làm chi? Để phi thuyền và phi cơ nó bay tới được, đĩa bay nó bay tới được, bởi vì trong lúc mà trái đất này nó chuẩn bị bể rồi thì chắc chắn là Trời Tứ Thiên Vương biết, loài người ở trái đất này xôn xao thì chắc chắn thầy hành tinh này nào bay tới không biết giả thiết, đáp vô chỗ đó đi. Cái đó chính là cái hành tinh mới cho con người sống sau này.

Từ trái đất này qua tới trái đất kia tuy không có xa nhưng mà cái sự sống con người không còn nhiều đâu, nó chỉ chiếm 1/1000 thôi. Có nghĩa là 1000 người đi có 1 người sống được thôi. Nó rất ít chứ không phải ấy đâu. Mà tới khi đó cái phương tiện đâu có bao nhiêu người có.

Ví dụ bây giờ trái đất này hủy diệt đi, hỏi chứ bao nhiêu người có phi thuyền? Giờ chỉ những nước công nghiệp nó mới có thôi, chứ còn nước mình làm sao có? Nhưng mà nếu hên thì quá giang được.

- HỎI: CHỈ CẦN GIÚP ĐƯỢC 1 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI LÀ MÌNH ĐÃ CÓ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. VẬY TẠI SAO PHẢI GIÚP ĐƯỢC 3 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI MÌNH MỚI ĐẢM BẢO MÌNH VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái gì cũng vậy, giúp 1 người là 1 phần Công Đức, nó không có đủ khả năng để mà đẩy mình, cái vị Thần quản lý không có đủ khả năng mà thả mình đâu, mà phải

là từ 3 trở lên, chứ còn 2 thì cũng còn...

Bởi vậy tôi nói là Công Đức mà 1 phần thì phải tranh luận với vị thần, rồi dùng Nhất Tự Thiên để đi qua.

2 là thương lượng, 3 là tự động đi về.

3 có nghĩa là mình được 3 Công Đức thì giống như là ở thế gian này nó có 3 cái luồng điện:

1 là luồng điện cao thế không ai dám lại gần, điện trung thế dám lại gần nhưng mà không dám sờ, điện hạ thế thì nắm dễ như chơi không có sao. Thành ra nguyên tắc bắt buộc là phải qua 3 cái phần Công Đức.

Công Đức mà đi về Phật Giới được đó thì nó được xếp vào Công Đức Vô Lượng. Bởi vì ở thế giới này người ta phân tích đó: 1 là số ít, 2 là số nhiều, 3 trở lên nó xếp vào Vô Lượng. Nó không nói số nhiều được, nó theo cái quy luật vật lý nó là vậy.

Thì Đạo Phật nó cũng nằm trong cái thế giới vật lý này nó cũng phải nằm theo cái quy luật này chứ không thể khác được cái này. Vì thế mà khuyên tạo Công Đức phải tạo cho nhiều. Có nghĩa là mình tạo nhiều thì mình không cần bất cứ thứ gì, còn nếu mà ít thì bắt đầu phải sử dụng cái năn nỉ ông Thần là một, hai là phải dùng cái diệu thuật để đi qua cửa Hải Triều Dương.

21

☆• ĐỨC PHẬT DẠY: “MUỐN THÀNH PHẬT: NHẬN RA PHẬT TÁNH, TẠO CÔNG ĐỨC, VỀ PHẬT GIỚI”.

Chỉ có vậy thôi!!!

- HỎI: ĐỨC PHẬT CÓ DẠY: “NGƯỜI THẤY SANH TỬ DÂY DỪA, HAI THỨ KHÔNG CHẠM

CHỖ XƯA NIẾT BÀN”. CÂU NÀY ĐỨC PHẬT MUỐN DẠY ĐIỀU GÌ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Mình thấy có sanh có tử thì đương nhiên là mình bị cuốn hút bởi vật lý đó. Nếu 2 phần này đừng có đụng nhau, có nghĩa là TÂM CẢNH KHÔNG DÍNH NHAU thì nó trở thành là THANH TỊNH, thì chỗ đó gọi là Niết Bàn, THANH TỊNH ĐÓ GỌI LÀ NIẾT BÀN.

- HỎI: TRONG SÁCH CÓ VIẾT: “TU THIÊN TÔNG LÀ KHÔNG SỬ DỤNG BẤT CỨ THỨ GÌ TRONG VẬT LÝ”, LÀ NHƯ THỂ NÀO Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bởi vì mình hiểu Thiên Tông nó như vậy nè, mình hiểu Thiên Tông AI CŨNG CÓ CÁI TÁNH PHẬT, MÌNH MUỐN THÀNH PHẬT THÌ TRƯỚC MẮT MÌNH PHẢI NHẬN LẠI CÁI TÁNH PHẬT CỦA MÌNH, MÌNH TẠO CÔNG ĐỨC ĐEM CÁI TÁNH PHẬT TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, THÀNH PHẬT.

Tức là ở thế giới này nó quay theo nhân quả vật lý đó, nên mình mà hành động bất cứ thứ gì tu hay hành động bất cứ thứ gì thì đều có kết quả theo vật lý, thành ra bắt buộc trong thế giới này không có tu hành cái gì hết đó mà chỉ NHẬN RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA MÌNH, TẠO CÔNG ĐỨC VỀ PHẬT GIỚI THÔI.

Nó đơn giản như vậy mà từ xưa đến giờ không ai chỉ cái này, thành ra người ta mới đi tìm tu. Bởi vì người ta vô Đạo Phật là TU ĐỂ THÀNH PHẬT, TU ĐỂ THÀNH CÁI NÀY, CÁI KIA. Nếu mà tu để thành này, thành kia thì đúng, thế giới vật lý thì đúng. TU ĐỂ THÀNH

PHẬT, KHÔNG ĐÚNG.

Thành Phật, anh phải về Phật Giới nó ĐỊNH HÌNH RA KIM THÂN PHẬT chứ không phải là TU THÀNH PHẬT mà TẠO CÔNG ĐỨC VỀ PHẬT GIỚI ĐỂ ĐỊNH HÌNH RA NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH VÀ KIM THÂN PHẬT.

Đó, Thiên Tông nó chỉ thẳng vậy thôi. Ngày xưa ông Phật ổng không nói được cái này, mà đợi đến thời kỳ văn minh cao thật cao rồi mới nói, mà nói rồi không ai chịu nghe.

Bởi vì nó quen cái tu rồi, tu nó quen rồi. Nó quen cái ngồi thiền, nếu mà bây giờ mình nói tới không tu thì người ta nói mình là đạo tà. Đó, vì thế mà tất cả những câu nói gì của Đức Phật thì sau cùng ổng Giải Thích một cái câu như thế này nè: “CHỚ DẶM NHƯ LAI VẾT ĐÃ QUA”.

Xưa kia Đức Phật ngồi thiền hay làm bất cứ cái gì thì đó là chuyện của ổng, đừng có làm theo ổng.

MUỐN THÀNH PHẬT: NHẬN RA PHẬT TÁNH, TẠO CÔNG ĐỨC, VỀ PHẬT GIỚI.

Chỉ có vậy thôi!!!

22

☆• HUYỀN KÝ ĐỨC PHẬT RA ĐÒI ĐÃ GIÚP CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT KHÔNG CÒN MÊ LẦM NỮA.

■ HÒI TRƯỚC CON KHÔNG BIẾT CÔNG ĐỨC LÀ GÌ VÀ LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TẠO CÔNG ĐỨC, CON CÓ XEM PHIM TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA VÀ CON CÓ NGHE VUA LƯƠNG VÕ ĐỂ HỎI TỔ RẰNG TÔI

XÂY CHÙA, CÚNG TẶNG RẤT NHIỀU, HỎI CÓ CÔNG ĐỨC GÌ KHÔNG? TỔ BẢO KHÔNG CÔNG, KHÔNG ĐỨC.

CON LÚC NÀY CŨNG KHÔNG HIỂU GÌ VỀ CÔNG ĐỨC VÀ LÀM SAO ĐỂ CÓ CÔNG ĐỨC. SAU NÀY CON CÓ NGHE QUÝ THẦY, SƯ PHỤ CỦA CON TRONG CHÙA GIẢNG NHỮNG VIỆC VUA LƯƠNG VỠ ĐỂ LÀM CHỈ LÀ PHƯỚC ĐỨC, VÀ QUÝ THẦY CÓ DẠY CON LÀ MUỐN CÓ CÔNG ĐỨC THÌ NGỒI THIỀN, LẠY PHẬT VÀ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ PHẬT NÓI.

Sau đó con đi làm, con kiếm được rất là nhiều tiền, có khi 1 tháng con kiếm được cả tỷ, nhưng mà con đi cúng các chùa hết, đi cúng thầy hết, nhất là những vị nào đi học Ấn Độ, Thái Lan, nhất là những vị thầy đi học tiến sĩ, trong đó có 1 vị, nếu mà nói thì đó cũng là 1 người bạn của con. Hồi xưa con là huynh trưởng gia đình Phật tử, thầy đó là con của 1 vị thầy, sư phụ của con ở trong chùa.

Thầy đó rất là thông minh và rất là học giỏi, từ lớp 1 đến 12 thầy là học sinh giỏi hết. Sau đó thầy được tài trợ qua Ấn Độ học tiến sĩ, sau thầy Nhật Từ. Thầy học rất là giỏi, đề tài thầy làm luận án tiến sĩ là: “Triết lý Đạo Phật ứng dụng vào thế gian”. Thầy viết bằng tiếng Anh, con đọc con không có hiểu gì hết, sau đó con có hỏi thầy, thầy cũng chỉ giải thích cho con sơ sơ thôi.

Sau đó con có duyên được học cái lớp dạy nghiệp vụ cho những nhà lãnh đạo, dạy về lập trình ngôn ngữ tư duy, là lập trình lại những gì xảy ra trong quá khứ của mình để mình làm lại cho nó đúng tại thời điểm này, thì

con có về chia sẻ với thầy. Thầy rất là thông minh, việc con nói cách đây là 1 năm, lúc đó thầy có 1 cái nạn, do thầy biết nhiều quá, thầy nói rất là nhiều, và rất có nhiều người theo thầy. Thầy có lập ra 1 trang web và rất là nhiều người theo dõi trang web này. Lúc đó có GHPG tỉnh Khánh Hòa, nơi con sinh ra, có ôn lớn nhất là ôn Thanh Minh, thì có nói 1 chút về ôn đó, thế là thầy bị trục xuất, không còn ở trong Giáo hội nữa, thế là thầy đi vòng vòng, thầy đi bắc, đi nam, đi lung tung, nói chung là không có trụ chùa nào, không có chùa nào chứa hết.

Lúc đó con có nói cho thầy nghe về lập trình ngôn ngữ tư duy, tự nhiên thầy biết được 1 cái gì đó con không biết, bởi vì thầy tu chứ con không có tu nên con không có biết. Và sau đó thì thầy đăng đàn thuyết linh, và con nghe rất nhiều người mời thầy, và thầy từ đó chỉ thuyết cho linh hồn, cho người chết, ví dụ như ở chùa nào, nơi nào cúng cầu siêu, cúng rằm tháng bảy thì mời thầy đến. Và từ lúc đó đến giờ thầy được mời đi rất là nhiều, đi khắp nơi. Tháng vừa rồi thầy có được mời qua Mỹ đăng đàn thuyết linh. Con muốn hỏi chú, bởi vì con nói về lập trình ngôn ngữ tư duy thầy có hiểu 1 phần, mà giờ mình nói về cái Thiên Tông này, nếu thầy hiểu được thì quá tốt, giống như nói theo chú nói là sẽ phá được những cái gì thầy đang có. Vậy con hỏi chú là có nên hay là không?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Nói về người này là khó độ, bởi vì sao? Vì người này tu thiên đề nhìn thấy cõi âm mới đi độ được cõi âm, thì chẳng khác nào ông Chân Quang. Sau này để 2 ông này chia nhau cái chùa.

Đạo Phật mấy ông tu mà không có hiểu, Huyền Ký ra đời nói rất rõ về thế giới này, ngũ thú tạp cư, loài nào làm cái gì, mấy ông không có hiểu, mới đi làm cái việc nhập vong như thế. Mà nên nhớ là những vị qua Ấn Độ tu mà lấy bằng tiến sĩ là phải ngồi thiền cho giỏi, đây là căn bản để lấy bằng tiến sĩ và thuyết những cái cõi âm nữa, mà bên đạo Thiên Chúa đây gọi là tiến sĩ thần học đó. Đạo Phật muốn đạt có bằng tiến sĩ Phật học thì phải đạt được đến cái cảnh này.

Thiền Tông ra đời là để nói ra Công Thức vật lý nơi trái đất và Công Thức của những vị khuất mặt, gọi là cõi âm đó. Không hiểu cái này thì nó sai hết. Còn con mơ hồ mà đòi độ ông thì thôi chớ, lo mà chạy trốn chứ đừng, không nó đập con chết đó, cái này khó lắm.

Bởi vì cái này 36 vị Tổ đi truyền theo dòng Thiền Tông rồi đến đây, tại sao Thiền sư ni Đức Thảo nhận được 4 quyển sách trong đó có cái quyển Giáo Lý và cái Huyền Ký và Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông và 1 quyển vua Trần Nhân Tông. Đây là 4 quyển căn bản, Vua Trần Nhân Tông là viết cho người Việt Nam, còn 3 quyển kia là truyền theo dòng Thiền Tông, mình phải hiểu trên nguyên tắc này.

Tại sao Thiền Tông là GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN, tức là TRUYỀN NGOÀI KINH ĐIỂN. Con có coi cái diễn đàn Ngũ Tổ Hoàng Nhãn trao cho Lục Tổ Huệ Năng không? Hoàn toàn không nói, muốn nói là phải đến thời gian nào mới nói.

Chú nói cho con nghe cái vụ độ thầy đó không được đâu. Bà Thanh Hải, ông Trần Tâm cũng tu cái này, thì ông này cũng giống giống dạng này chứ đâu. Cái Thiền

Tông này nó vạch trần bằng sự thật, bằng công thức chứ không có mơ hồ. Giờ vậy nè, con có gặp ông con hỏi thầy tu tiên sĩ, vậy thầy có biết Phật Tánh là gì không? tánh người là gì không? Nếu ông trả lời được, là con độ được. Mà hoàn toàn mấy cái cõi âm này nghe Tánh Phật, tánh người là chạy dài rồi. Thì cái ham muốn của mình thì cũng đúng đi, nhưng con nhớ là trứng đừng có trội đá.

23

☆• NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC THẾ GIỚI NÀY RẤT GHÉT, VÌ SAO VẬY?

+ THẾ NÀO LÀ NGHIỆP HOA BÁO?

- HỎI: THẦY NÓI CÒN TRẺ THÌ PHẢI TẠO CÔNG ĐỨC, CÔNG ĐỨC CÓ BỊ BÔI ĐEN THÌ CỨ KỆ NÓ VỀ GIÀ MIỄN SAO MÌNH ĐƯỢC MỘT CÔNG ĐỨC SÁNG THÌ MÌNH ĐƯỢC VỀ PHẬT GIỚI. THEO CON NGHĨ THÌ MÌNH PHẢI LO TẠO CÔNG ĐỨC SÁNG CHỨ, SAO LẠI VÔ TƯ NHƯ VẬY Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Thế gian này làm sao đây! làm sao mình tạo Công Đức mà luân hồi được.

Luân hồi trên trái đất này...

Nếu mình có Công Đức vô mà mấy xí nghiệp nó không mướn, mấy ông giám đốc xí nghiệp tự nhiên thấy mình chán không đưa vô, người ta không hiểu lý do tại sao... Mấy người mà có Công Đức bảo đảm vô làm ăn không ai mướn, tự nhiên người ta không hiểu tại sao người ta thấy người ta ghét.

Vì thế muốn sống trên thế giới này thì Công Đức phải

bôi, để chi? Để sinh hoạt, sống.

Khi nào mình hư rồi thì mình bắt đầu chuẩn bị tìm Công Đức sáng đi về, ai ghét ghét cũng được kệ nó, tới đó ghét thì ghét tôi đã đi về, tôi biết đường đi về rồi. Phải vậy, chứ đừng có tưởng tôi tạo Công Đức để đó, không được đâu.

Có Công Đức, quý còn phải sợ hưởng chi con người. Con người nó thấy nó ghét, gọi là ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH, quý thuộc cô hồn, nó còn sợ.

Con người mà, giám đốc ông giàu quá ông âm chứ không dương đâu, ông âm quá ông thấy cái này tự nhiên ông ghét, ông không muốn mình thì phải làm sao? Mình phải bôi thì ông mới muốn mình. Còn mình mà Công Đức nhiều quá ngồi đây đòi luôn đó, không ai giúp mình luôn đó.

- HỎI: TỪ 1 NGÀY ĐẾN 3 NGÀY TRƯỚC KHI CHẾT THÌ CÁI NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC SẼ THẤY MỘT MÀU VÀNG SÁNG RỰC. THẦY CÓ DẶN LÀ KHÔNG CÓ NÓI HIỆN TƯỢNG NÀY CHO BẤT KỲ AI, VẬY CON CÓ ĐƯỢC NÓI CHO NGƯỜI NHÀ BIẾT HAY KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nói cho người nhà với điều kiện người đó biết Thiên Tông thì mới nói, còn người nhà không biết Thiên Tông thì đừng có nói tới, phải giấu kín cái này. Bởi vậy, đa số trong gia đình 1 người tu Thiên Tông, còn 3-4 người kia tu Tịnh Độ hay Mật Chú rồi thì Họ ghét lắm, không chịu nổi đâu, mà không biết lý do vì sao?

Bây giờ Thiên Tông ra đời nó mới giải mã tại vì nó

âm quá, người này dương, còn kia âm quá thì tự nhiên nó ghét, vậy thôi. Cái đó là quy luật vật lý mà, nó ghét nó đẩy ra thôi.

Có nhiều cái nha, lúc trước thì ghét nhưng lúc sau lại thương, khi nó bôi rồi tự nhiên người ta thương lại hà, còn nó sáng thì tự nhiên người ta ghét. Đó là mình nói về tâm linh cõi vô hình, mình phải hiểu nguyên tắc này.

Chứ sự thật tại làm sao khi Thiên Tông ra đời có nhiều người họ chửi. Họ ghét, họ chửi nhưng sự thật họ không ấy đâu...

Nhưng mà nếu người này họ hiểu tự nhiên họ mến Thiên Tông lại liền. Nếu Họ hiểu thì đương nhiên nó có tần số đưa lên ngang thì tự nhiên nó thích cái này. Còn không thích thì họ chửi tới đa luôn.

Thành ra người ta chửi thì chửi đừng có buồn, tại người ta không hiểu, người ta chửi, chứ còn mình hiểu thì thôi, thì chửi nhiều chửi thoải mái, lại đây.

Nhưng mà mình muốn chửi lại thì nhờ người khác chửi chứ mình đừng chửi.

- HỎI: THƯA THẦY, PHẬT TÁNH LÀ SỰ SỐNG CHO MUÔN LOÀI, VẬY THÌ CÁI CÂY, PHẬT TÁNH VÀO CÓ SỰ SỐNG NHƯ THẾ NÀO A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ sự sống mình phải hiểu như thế này, sự sống là một nguyên tố nhỏ, Phật Tánh là một nguyên tử nhỏ, mà giờ người ta gọi là một nguyên tử nhỏ, ăn vào đâu thì làm sự sống cho loài đó.

Nhưng mà ăn vào loài người thì phải mang tánh người, sống bằng tánh người. Ăn vào loài thú mang tánh

thú sống bằng tánh thú. Vô loài thực vật tánh thực vật, phải sống bằng tánh thực vật.

Còn vấn đề mà đừng có tưởng thực vật trả nhân quả, không phải!

Khi nào trả nhân quả đó, thì cái trái nó bình thường nha nhưng mà khi mà trả nhân quả thì phải nghiệp mang vào trong trái đó, ông thần đưa vào, để chi? để trả.

Mỗi lần trả 1 đơn vị đi, trả làm sao hết 1 triệu đơn vị là hết. Chứ không phải mình chết đầu thai vô cái cây. Có nghĩa là khi bắt đầu trả nhân quả thì mình phải ẩn vào cái cây, cái trái, cái hoa... cái nắm gì đó... gọi là trả nhân quả mà do vị thần thực thi.

Khi mà một ông thầy ông mất rồi, bắt đầu tại sao trước khi mất ông cũng không biết gì hết, khi mà mất rồi, ông cũng làm thực vật luôn, rồi ông thần sai đi đâu thì làm cái đó vậy thôi.

Cái này nó thuộc về phần Tuyệt Mật của Thiên Tông chứ không nhỏ đâu.

Có nghĩa là khi một người bị làm thực vật rồi đó, mà đi trả nhân quả, sống cũng không biết mà chết cũng không biết, cứ như là đi qua cái thế giới khác gọi là ngơ ngơ ngáo ngáo đó...

Ông thần dẫn đi đâu... Bây giờ mà nè, mà vô cái nắm này đi cho ông này ông ăn để ông cười thì được 1 đồng đó, thì ông phải nhào vô thôi, chứ sự thật hoàn toàn là ông không hiểu được, mà ông thần phải thực thi nhân quả này.

Mà nói tới cái chỗ này thì nên nhớ là người nào lường gạt thì làm ơn sợ chút đi, rút lui lại chứ đừng có đi lường

gạt tiếp, vô...sợ nhất là vô thực vật, vô thực vật ở không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tỷ năm chứ đừng nói chỉ trăm năm, ngàn năm...đừng có nói, sợ nhất là làm thực vật.

Thà là làm con trâu đi, 40 tuổi nó đâm chết thành con khác, nó có thời gian, con người 100 năm bắt buộc cũng phải đổi con người khác. Chứ còn thực vật nó triển miên luôn.

Ông phật ông nói là không biết được. Vì thế mà ông Thích Ca ngày xưa nói dối 20 năm, quát cho 2 tỷ 8 năm, ông ra ông hết hồn.

Bây giờ ông dạy cho mình nghe, mình không nghe thì thôi, ai không sợ thì làm tiếp, ông tu bị cái này rồi, ông ra ông nói cho mình biết.

- HỎI: DẠ THẦY CHO CON HỎI TIẾP, KHI MÌNH TRẢ NHÂN QUẢ MÌNH VÔ CÁI TRÁI ĐÓ, RỒI KHI NGƯỜI TA ĂN ĐÓ THÌ CÁI NGƯỜI BỊ TRẢ NHÂN QUẢ CÓ ĐAU KHÔNG THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nó không có đau, nó tăng cái ngon. Ví dụ trả nhân quả con làm củ mì đi, cái người kia chia cái củ ra làm 2, con ăn 1 phân nửa người kia ăn phân nửa, con ăn thì thấy ngon, còn người kia ăn nó chát. Nó ản vô thôi, nó ản để cho trả cái nghiệp của mình làm cho gia tăng cái ngon của người này.

Vì thế tại sao cái nấm, cái câu chuyện ngày xưa đó, ông chồng ăn cái nấm rất ngọt, bà vợ ăn không chịu nổi, bà nói nó đắng như vậy mà ông khen ngon là ngon cái gì...? Hai vợ chồng gây lộn. Bởi vậy khi trả nhân quả nó

mới ngon, trả nhân quả nó chuốc cái phước của nó vô, chứ còn không trả nhân quả ăn bình thường thôi.

Giống như mình ăn rau, ăn bình thường, mà khi người nào ăn cái gì mà tự nhiên nó có cái cảm giác rất ngọt, cái đó là mình hưởng nhân quả ngày xưa đó.

- HỎI: TRƯỚC ĐÂY CON LÀM NGHỀ THẦY CÚNG, NHƯNG TỪ KHI CON BIẾT THIỀN TÔNG, CON QUYẾT CHỈ ĐI THEO THIỀN TÔNG. VẬY THÌ THƯA THẦY CON PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÁC VỊ THÁNH TRƯỚC ĐÂY CON NHỜ KHÔNG CÒN PHÁ CON NỮA Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái này dễ ợt, mặc tẩn trong đầu. **Đạo Phật có cái bài mặc tẩn.** Có nghĩa là hỏi xưa tôi nhờ ông, bây giờ thì thôi, trước khi từ giã cũng phải năn nỉ ông 1 tiếng, rồi sau đó mặc tẩn là không nói chuyện với ông nữa. tự động ổng... đã xin lỗi ông rồi, ông đừng có phá tôi.

Mà nên nhớ rằng khi cúng mà đi qua Thiền Tông này rồi thì mấy ông kia không dám lại. Nếu mà tu Thiền Tông cho đúng thì mấy ông kia không dám lại, còn qua Thiền Tông mà lợi dụng thì ổng vẫn theo như thường.

Thứ 1 người mà tu bên kia qua Thiền Tông phải coi chừng, vô đây rồi mà phải rút lại. 10 người thầy cúng tụng mật chú tụng mà qua đây, 10 người chỉ dính lại chừng 1-2 người thôi, còn bao nhiêu phải trở về chỗ cũ hết.

Nếu cái lực người ta mạnh người ta kéo con đi. Mà thứ nhất vô đây mình phải coi chừng, coi chừng tán gia bại sản mình luôn đó. Mấy ông đó ổng phá mình, vô đây

không làm ăn gì được, mấy người cúng vô đây hoàn toàn không theo Thiên Tông được, không làm ăn gì được, đi làm, làm không được luôn đó, đi làm thuê cũng không ai mướn nữa.

Mấy ông kia, mấy ông thánh ông thù mình nên nó vậy chứ không phải giỡn đâu,

Cho nên bây giờ mình phải cố gắng, phải gan, nếu vô đây phải gan, 5 ăn 5 thua với ông đó thì mới được. Còn nếu mà nghe mà dội một cái... Đa số nhiều người... tại sao mới vô đây nghe hăng say lắm, vô đây làm ăn không được thì bỏ, tuyên bố từ bỏ Thiên Tông.

- HỎI: MỘT VỊ TU THIÊN TÔNG LÂU NĂM, BAN ĐẦU THÌ HỌ RẤT TINH TẤN NHƯNG CÀNG TU THÌ CÀNG THỤT LƯỜI. THÌ KHÔNG HIỂU LÝ DO VÌ SAO? VẬY CON CÓ HIỂU LÀ CÔNG ĐỨC BỊ BÔI ĐEN HAY TUỔI TÁC CỦA NGƯỜI ĐÓ BỊ NHƯ THẾ NÀO?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Do cái âm nó kéo lại thôi, nãy tôi có nói rồi, vô đây là...Do hồi xưa mình làm cái gì đó nó là âm, tức là, tôi nói thật niệm Phật cũng âm, chứ không phải niệm Phật là dương đâu. Có nghĩa là niệm Phật thì thấy Phật, thấy này kia. Ai làm? Cô hồn làm cho mình thấy đó.

Rồi bây giờ mình bỏ người ta, ờ thì vô đi, vô Thiên Tông nó cũng hiện Thiên Tông cho thấy, hiện ông Thích Ca cho thấy, thấy hoài mà không được gì thì phải chạy ra,

Phải coi chừng! Vì thế mà Thiên Tông phải coi chừng cái này.

Thiền Tông phải xài Nhất tự Thiền “Buông” thôi, còn mình không hiểu cái này vô Thiền Tông vài tháng cũng bay ra. Tôi bảo đảm không có vô Thiền Tông được. Thiền Tông khó lắm.

Ông Phật nói rồi, khi Thiền Tông công bố ra rồi nhưng mà 100 người được truyền thiền thì có 3-5 người đi tới thôi. Còn bao nhiêu rút lui. Ông Phật ông đã nói trước rồi chứ không phải không nói đâu.

Mà bây giờ tôi nói nè, Thiền Tông ra đời cái người bình thường không chửi mà đệ tử ông chửi, đệ tử ông chửi tới đa luôn. Ông nói trước cho biết đó, vì thế mà ông phải nhờ làm sao mà cái Công bố huyền ký ra trước thì cái giáo lý sẽ đi ra, nhưng mà cái giáo lý ông nói là 9 đời Phật chưa ra, chứ đừng có tưởng đâu....

Đời này đó..., Chủ nhật tuần rồi cũng có nói để gửi cho Giáo Hội Trung Ương xin xuất bản cái này coi để mấy ông trả lời sao? Không trả lời thì thôi chứ sao.

Tôi xin 2-3 lần không được tôi sẽ trả về cho không gian. Tôi gọi ông Thích Ca, tôi nói tôi làm nhiệm vụ xong rồi, tôi trả ông đó. Tôi già rồi tôi hết làm nổi rồi, tôi nói thật đó không phải dễ đâu.

24

☆• THẾ NÀO LÀ TẠO CÔNG ĐỨC CHÂN CHÁNH?

- HỎI: KHI TẠO CÔNG ĐỨC, MỚI ĐẦU NGƯỜI NÀY TU TẬP THEO THIỀN TÔNG, SAU NGƯỜI NÀY BỊ THỐI LUI, VẬY NGƯỜI HƯỚNG DẪN CÓ BỊ CÔNG ĐỨC BÔI ĐEN THEO KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nếu người hướng dẫn chấp thì bồi. Cũng giống như con đưa cho người ta ăn, mà mới ăn có 1 chút rồi họ vứt đi, kệ người ta, mình cười. Không ăn thua gì.

Mình giúp người ta bằng sự chân thật thôi. Còn ví dụ mình đưa cho người ta, họ vứt, mình chửi là mình dính luôn, không có được.

Có nghĩa là tu theo cái này là bằng **MỘT CÁI TÂM BÌNH THƯỜNG, KHÔNG ĐƯỢC CHẤP BẤT CỨ CÁI GÌ HẾT.**

Không có “Tôi có Công Đức mà tôi này tôi kia”, dẹp hết. Tôi chỉ biết người đó đói, tôi cho ăn, ăn, không ăn, kệ người ta. Tôi biết người ta còn luân hồi trong thế giới này, tôi chỉ con đường ra, không đi thì thôi. Tôi đi chỗ khác tôi chỉ, chỉ có vậy thôi. Con giúp, tạo Công Đức như vậy mới là Chân Chánh.

25

☆ • NÓI VỀ NHÂN QUẢ Ở THẾ GIỚI NÀY CÓ 3 NGUYÊN TẮC.

• NGƯỜI TU KHÔNG CÓ TIỀN THÌ LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TẠO CÔNG ĐỨC Ạ?

Quý vị phải biết **QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI Ở TRÁI ĐẤT VÀ TAM GIỚI NÀY CHỈ CÓ ÂM VÀ DƯƠNG:**

1. **ÂM** thì ở Trái đất này tùy theo âm nhiều hay âm ít.

1. **DƯƠNG** thì ở nơi các Cõi Trời hay nước Cực Lạc.

CÔNG ĐỨC là loại **KHÔNG ÂM, KHÔNG DƯƠNG** tức nó không ở trái đất và tam giới này được, bắt buộc phải **THOÁT RA NGOÀI QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ TAM GIỚI NÀY ĐỂ**

RA THẾ GIỚI KHÁC.

- Thế giới khác chứa CÔNG ĐỨC LÀ Ở ĐÂU?
- LÀ PHẬT GIỚI ĐÓ.

Vì vậy khi quý vị tạo CÔNG ĐỨC thật nhiều rồi thì tự do RỜI TRÁI ĐẤT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NÀY ĐỂ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.

- Lý do gì được tự do?

Quý vị nên biết khi Tánh Phật của quý vị vào thế giới loài người mượn Thân và Tánh người để tạo Công Đức, phải có sự đồng ý của Trưởng dòng tộc. Trưởng dòng tộc mới đề cử 1 vị Thần Thừa Hành theo kiểm soát SUY NGHĨ VÀ VIỆC LÀM CỦA TÁNH PHẬT mượn Thân và Tánh người. Trưởng dòng tộc quy định như sau:

- Tánh Phật nào mượn Thân và Tánh người tạo được Công Đức nhiều, muốn mang Công Đức trở về, thì được tự do trở về mà không cần từ giả trưởng dòng tộc.

- + Vì Công Đức là loại Điện Từ Quang, Thần là điện từ Âm, nên Thần không dám lại gần là vậy.

- Vì Nguyên lý này mà vị Thần Thừa Hành cho Tánh Phật được tự do trở về Phật Giới là vậy.

(Trích Huyền Ký Đức Phật truyền theo dòng Thiên Tông của soạn giả Nguyễn Nhân).

☆● CÔNG ĐỨC THÌ KHÔNG ÂM KHÔNG DƯƠNG VÀ CŨNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG TAM GIỚI VÀ TRÁI ĐẤT NÀY, NHƯNG TẠI SAO LẠI ĐƯỢC TẠO RA TỪ THẾ GIỚI VẬT LÝ ÂM DƯƠNG NÀY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

– Cái nguyên tắc là lấy từ cái CÔNG THỨC

Bây giờ, ví dụ thế giới này:

- Lấy Phước đức từ cái an vui ra là Phước đức.
- Lấy Ác đức từ cái Ác ra là Ác đức.
- Còn lấy Công Đức để đưa đi ra ngoài cái thế giới này gọi là lấy Công Đức.

Thì chỉ biết cái Công Thức vậy thôi, còn hình thành như thế nào làm sao mình biết. Có nghĩa là:

- Lấy trong cái an vui ở các cõi trời trong Tam giới thì gọi là cái Phước Đức Dương.

- Lấy cái an vui trong trái đất này gọi là Phước Đức Âm.

- Còn lấy cũng từ cái phần đó mà lấy để đưa người ta đi ra ngoài cái Quy Luật này gọi là Công Đức.

- Ai tạo? Nó lấy từ không gian mà, làm sao biết được, nó lọc từ không gian lấy đi. Cái này chỉ ông Phật mới giải mã được.

Bây giờ, ông nói giúp người ta an vui đi lên là Phước đức dương, an vui ở đây là Phước đức âm, đi ra ngoài quy luật vật lý là Công Đức. Có vậy thôi, rồi tính làm sao? Nó hình thành bởi cái đó, rồi mình làm sao biết? Cái đó, ông Phật dạy Công Thức lấy vậy thôi.

Vì thế, muốn lấy Công Đức, tạo Công Đức thì phải vô trong này làm sao mà dẫn được cái Tánh Phật chạy về ngoài này thì có Công Đức, chỉ cho người ta đường đi ra thì mới có Công Đức thôi. Chứ bảo giải mã, trên thế giới này nếu mà bảo giải mã là không giải mã được cái này, hoàn toàn không giải mã được, mà chỉ biết chỉ cái Công Thức lấy thôi.

● Ngài Xá Lợi Phất thắc mắc về CÔNG ĐỨC nên trình Thưa hỏi Đức Phật:

- Kính bạch Đức Thế Tôn: Chúng con là người tu hành làm gì có tiền mà tạo ra CÔNG ĐỨC, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.

Đức Phật dạy:

- Người muốn tạo ra CÔNG ĐỨC, không phải có tiền mới tạo được, mà người muốn tạo ra CÔNG ĐỨC phải biết 2 phần như sau:

1- Người có tiền, in kinh hay sách nào có chỉ dạy đến phần giải thoát. Biểu cho người khác, họ thực hành đúng như trong kinh hay sách ấy chỉ dạy, là người biểu kinh hay sách đó có 1 phần CÔNG ĐỨC.

2- Người tu như các ông làm gì có tiền, nếu các ông muốn tạo ra CÔNG ĐỨC, thì trước hết phải:

A- Nhận được Phật Tánh Thanh Tịnh của chính mình.

B- Nói lại cho người khác biết.

C- Nếu người nghe các ông nói đó, họ nhận ra tánh Phật Thanh Tịnh của họ, là các ông đã có CÔNG ĐỨC rồi vậy.

Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi tiếp:

-Kính bạch Đức Thế Tôn: Theo lời của Đức Thế Tôn dạy, Tánh Phật rất khó nhận ra, như ở hội này có đến mấy ngàn người, thế mà chỉ có con và 2 vị nữa nhận được, thì làm sao các đời sau họ nhận ra được?

Đức Phật dạy:

- Nay ông Xá Lợi Phất, Như Lai dạy pháp môn Giải Thoát này, là đúng hoài bão của 1 vị Phật dạy, còn loài

người ai muốn nhận ra Tánh Phật Thanh Tịnh của chính mình, thì phải bỏ cái Phàm Ngã của chính mình, khi thuần thực thì Tánh Phật Thanh Tịnh sẽ hiện ra.

Như Lai cũng dạy rõ cho các ông biết:

- Pháp môn Giải Thoát này: đời Thượng và Trung pháp, không có bao nhiêu người nhận được, mà phải đợi đến đời Mạt Thượng pháp trở đi mới có nhiều người nhận được.

Vì sao vậy?

- Vì đến thời kỳ đó, Pháp môn Giải Thoát này ở tại “Đất Rồng” có một người Nữ tiếp nhận được, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Như Lai có dạy trong ẩn ý. Cũng nhờ Người Nữ này, mà pháp môn Giải Thoát mới được phổ biến đi khắp Năm châu.

(Trích quyển sách “Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” của soạn giả Nguyễn Nhân và trích Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông 30/6/2019 tại chùa Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát).

26

☆• CÔNG ĐỨC HỆ THỐNG LÀ GÌ?

- HỎI: THƯA BÁC, KHI MỘT NGƯỜI TẠO CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG MÀ MÌNH TÁC Ý ỦNG HỘ HỌ. VẬY NGƯỜI ÂM THẦM ỦNG HỘ NHƯ VẬY. THÌ NGƯỜI ỦNG HỘ NÀY CÓ CÔNG ĐỨC KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Có. Trên Thế Gian này mình thấy kêu bằng cái người với con người thì nó giao cảm. Nhưng cái Công Đức, nó không cần cái giao cảm này, Tự động.

Thí dụ cái ông A mượn cuốn sách, ông A thấy rất hay

rồi, nhưng ông không nói gì con hết, ông chỉ ngộ được. Tức nhiên là cái âm thầm Công Đức nó chuyển về cho con liền.

Rồi ông cho người thứ 2, 3, 4 thì cái đó có cái hệ thống nó sẽ chuyển hết về cho con, nó chuyển khoản về hết cho con. Con cũng không biết đâu.

Nhưng khi có chuyện con mở tủ ra thì con mới biết. Khi ông Thần nhìn thấy Công Đức dữ vậy. Vì thế mà hỏi xưa ông Xá Lợi Phất ông đâu biết đâu. Nhưng mà ông Thích Ca nhìn thấy ông Xá Lợi Phất có Công Đức quá lớn đi, ông Xá Lợi Phất nói: Tôi có làm gì đâu mà có Công Đức.

Thì ông Thích Ca nói, hỏi xưa ông giàu lắm phải không, mây đời, bây giờ ông cũng giàu nữa. Ông xác nhận ông giàu. Những lúc mà ông đi làm từ thiện, người ta vô tình lấy số tiền của ông, người ta làm tạo được Công Đức. Thì tự ông có làm sao ông biết.

Đó, thì cái này nó vô tình, tài khoản Có nhưng mà cái người mà có cái Phật Nhân mới thấy được thôi. Còn người Thiên Nhân thấy không được. Còn mình phạm phu thấy tối thui, không thấy được.

Thì mình làm cái gì cũng vậy, con phải tạo bằng cái Công Đức trong sáng.

Đừng kiến chấp và đừng tưởng. Con cho người ta mượn cái cuốn sách mà con tưởng là con mất liền. Chỉ cần con tưởng là mất rồi.

27

☆• TU THIÊN TÔNG CÔNG ĐỨC CÓ NÊN ĐỢI ĐẾN CẬN TỬ NGHIỆP MỚI LÀM?

+ ĐỨC PHẬT DẠY:

THIÊN TÔNG RA ĐÒI TỒN TẠI CHỈ 100 NĂM.

THẾ GIỚI NÀY NÓ ĐANG BIẾN CHUYỂN VẬY THÌ NÓ CÓ THỂ TỒN TẠI 100 NĂM NỮA KHÔNG?

Mình phải hiểu cái này, GIỜ NÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC THÌ CỨ TẠO ĐI. Rủi mà trái đất nó có nổ tung mình sẽ thành Trung Âm Thân mình cũng được về.

Mình có Công Đức mình sẽ được về. Mình làm được thì mình làm đi.

- Hỏi: Thưa thầy, cho con hỏi, người già mà trên 80 tuổi thì có cái cách nào mà để tạo được Công Đức nhanh nhất, dễ nhất. Xin thầy chỉ cho con rõ biết thêm. Vì trước đây con có nghe cách chỉ rồi nhưng mà nói chung là con cũng chưa có thông lắm ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái người mà đã trên 80 tuổi rồi thì không tu Thiên Tông được nha, mà chỉ tu để gieo duyên, để kiếp sau tái sanh trở lại làm người thôi. Trên 60 mươi tuổi là tu Thiên Tông bắt đầu khó rồi, không có đủ khả năng để tạo Công Đức.

Mà cái người trên 60 tuổi mà tu là tu cho cái đời sau để trở lại làm người. Trừ trường hợp mà kiếp trước con có Công Đức nhiều quá đó thì đời này con mới Giải Thoát được.

Còn nếu mà đời trước chưa có nhiều mà nghe thích thì tu để tạo cái nhân duyên cho cái đời sau hén. Chú 80 tuổi đừng có mong. 80 tuổi tạo Công Đức để chuyển

kiếp sau, chuyển kiếp con theo con tu, nhưng mà con phải có cái lực con mới về được chứ không phải có 1 chút xíu mà về được đâu.

CÔNG ĐỨC NÓ PHẢI ĐỦ.

Một Kim Thân Phật mà nhỏ nhất thì cũng phải có hàng ngàn cái Công Đức mới tạo ra được 1 cái Kim Thân chứ 5, 3 cái không đủ sức để hình thành 1 Kim Thân Phật vì thế mà không về được.

Vì thế mà cái đời này không được thì phải ráng cố gắng cho cái đời sau. Vì cái Thiên Tông ra đời nó sẽ tồn tại được 100 năm.

Bây giờ 80 tuổi thì 10, 20 năm sau chết thì cái Thiên Tông nó vẫn còn. Khi lớn lên 20 tuổi tu tiếp.

Bắt đầu tuổi nhỏ mà tu Thiên Tông là rất nhanh. Nó mà có cái hạt giống Công Đức rồi thì kiếp sau tu rất nhanh.

Hơn nữa tuổi lớn rồi cái phương tiện nó không có, nó không bằng cái tuổi nhỏ, trừ trường hợp mà cái người đó trước có Công Đức nhiều thì nó sẽ vượt được, nhưng mà đa số...chưa tới 1% cái số này, làm sao có thành quả được, con suy nghĩ đi?

Vì thế mà nghe là để cho đời sau chứ không phải đời bây giờ đâu.

- Hỏi: Vậy thì con xin thầy cho con 1 cái lời khuyên, con có nên nói lại những điều này cho ba con biết không hay để tự ông khi ông mất ông luân chuyển hay như thế nào ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Giờ mà mình tạo Công Đức thì nó đã có cái lập trình đó rồi, con cứ tạo Công Đức 1 cách bình thường. Nhưng mà con nên nhớ là khi tạo Công Đức mà có cái cảm giác là đã nhận được rồi, sau đó khi lớn tuổi mà đi đó thì coi cái người đó họ thấy cái gì?

Chính cái thấy trước khi sắp đi của họ QUYẾT ĐỊNH HỌ ĐI ĐÂU? Nếu mà đủ sức để về Phật Giới thì nó sẽ có những cái hiện tượng của người Phật Giới, nó phải có những cái hiện tượng của người Phật Giới.

Vì trong cái lục đạo luân hồi, cái nào nó cũng có những cái hiện tượng báo cho mình biết hết, cái này là do mình.

Còn khuyên thì:

Nếu mà NGHIÊM TÚC TU THIÊN TÔNG thì khi mới nhận được, thì cố gắng ĐI THEO CÁI CÔNG THỨC CỦA NÓ, đừng có tưởng, TUYỆT ĐỐI ĐỪNG CÓ TƯỞNG NHA.

Đừng có tưởng tu được này, được kia, bỏ tưởng, dẹp bỏ liền, cái đó thế giới...khi mà vô rồi là cái tưởng dẹp luôn. ĐỪNG CÓ TƯỞNG, CHỈ CẦN MÁI TƯỞNG MỘT CÁI LÀ SAI. Đó, thành ra quan trọng nhất là CÁI TƯỞNG.

AI MÀ MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ Dẹp CÁI TƯỞNG ĐI. Nó có chứ không phải không nhưng mà KHÔNG CÓ XÀI NÓ.

Nó có trước mặt nhưng mà không có xài nó. Khi lớn

tuổi rồi, tu mà tướng này, tướng kia là thua, ở lại hết, không có Giải Thoát được đâu.

■ **HỎI:** Con muốn hỏi lại câu hỏi, như này giờ chú nói người mà trên 80 tuổi thì khó mà Giải Thoát ở kiếp này. Vậy thì con có nên về nói lại cho ba con biết những gì mà chú giải thích từ này giờ không?

Lớn tuổi rồi thì khó mà Giải Thoát ở kiếp này. Bây giờ Thiên Tông nó còn lưu hành 100 năm, nếu mà mất đi thì ráng cố gắng đầu thai trở lại làm người để mà tìm Thiên Tông để mà tu tiếp, con có nên nói lại những điều này cho cha của con biết không ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Không nói vậy, mà nói như vậy nè:

Giờ 80 tuổi mà muốn về phải không? Mở tất cả những cái Giải Đáp mới đây, 2 tháng nay thôi, mở nghe hết đi, nghe xong rồi báo cáo cho tôi nghe rồi tôi chỉ cách cho, coi phản ứng như thế nào?

Thứ nhất là cái giải đáp mấy tháng nay, có thể thâm riêng vào 1 cái con chip mở liên tục. Đi mua cái máy mà gắn cái chip giống như cái laptop đó, nghe hết cái này, nghe trong vòng 1 tháng rồi báo cáo lại.

Nếu tới được thì tới còn không thì gửi thơ về Ban quản trị nói các hiện tượng, rồi tôi viết thơ tôi trả lời cho, hén.

Quan trọng nhất là bây giờ Thiên Tông ĐI VÀO SỰ THẬT RỒI. 2 THÁNG NAY LÀ NGƯỜI TA NÓI HOÀN TOÀN BẰNG SỰ THẬT.

Mà người ta không để ý, hỏi trước thì có thể nói là không sâu sát, mà bây giờ người ta nói bằng sự thật, bằng thực tế. Cứ nghe đi rồi xem như thế nào chứ không có khuyên gì hết đó.

Nếu mà con chép cái này rồi con cho người nhà con nghe cái này, ăn thua là cái phản ứng của người ta như thế nào, hén.

● **Hỏi:** Khi còn sống nơi thế giới này, khi mình tạo được Công Đức bắt buộc thì vị Thần phải bồi đắp để mình được lưu hành ở đây. Vậy hiện giờ con cứ sống bình thường đợi đến khi về già con mới lấy tiền để dành ra in sách Thiên Tông để tạo Công Đức, vậy khi chết con có về Phật Giới được hay không ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Ăn thua Công Đức mình nhiều hay ít thôi. Bây giờ nói đúng ra mình có dịp mình tạo được đồng nào hay đồng này đi rồi từ từ.

Lâu lâu mình tạo để có được Công Đức, để chi? Để bảo đảm. Chứ bây giờ đợi tới đó, rồi tới đó không biết cái Thiên Tông này nó có còn không?

Ví dụ Thiên Tông tôi nói 100 năm, mà bây giờ còn 40 năm nữa, ông sống được đến đó không? Ông chưa tạo ra được rồi sao đây?

Cái thế gian này, ông Phật ông nói là Thiên Tông này nó chỉ duy trì được 100 năm, chỉ TRONG VÒNG 100 NĂM thôi.

Nhưng mà mình phải hiểu cái thế giới này nè, nó

ĐANG BIẾN CHUYỂN VẬY THÌ NÓ CÓ THỂ TỒN TẠI 100 NĂM NỮA KHÔNG?

Mình phải hiểu cái này, **GIỜ NÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC THÌ CỨ TẠO ĐI.**

Rủi mà trái đất nó có nổ tung mình sẽ thành Trung Âm Thân mình cũng được về. Mình làm được thì mình làm đi.

Nhưng mà ông Thần ông biết nha, ông Thần ông thấy cái tuổi thọ trái đất ông biết. Mình phải nên nhớ...

Công Đức bao nhiêu không cần biết, ít nhiều gì chỉ cần để **MỞ ĐƯỢC CON MẮT THÔI. MỞ ĐƯỢC CON MẮT ĐỂ NHÌN THẤY HOA TIÊU ĐI.** Chứ còn **GIỜ CÓ CÔNG ĐỨC MÀ KHÔNG CÓ NHÌN THẤY HOA TIÊU THÌ SAO MÀ ĐI?**

Vì thế mà **CON MẮT BẮT BUỘC PHẢI MỞ TO HOẶC MỞ NHỎ HOẶC MỞ HÍ HÍ CŨNG PHẢI MỞ THẤY ĐỂ ĐI.**

Phải cố gắng, phải làm sao, có nghĩa là **GIỜ NÀO TẠO ĐƯỢC THÌ CỨ TẠO** chứ đừng có nói thôi, chừng nào tôi khát nước là tôi đào giếng, **CHẾT NGẮT.**

Thì cứ đào để sẵn đó đi, chừng nào khát thì múc uống, chứ giờ nói tôi không làm, khi nào khát nước thì tôi đào, biết chừng nào mới có nước. Đào 10 cái mới có nước thì sao đây?

28

☆• THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC TỰ TÁNH, CÔNG ĐỨC NHÂN QUẢ?

- HỎI: DẠ THƯA THẦY NGƯỜI NHẬN RA PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ CÓ CÔNG ĐỨC, NHƯNG TRONG QUYỂN SỐ 9 ĐỨC PHẬT CÓ DẠY ÔNG MA HA CA DIẾP LÀ: “NGƯỜI NÀO NHẬN RA PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ TỰ MÌNH CÓ MỘT PHẦN CÔNG ĐỨC”. BÂY GIỜ CON HIỂU NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Công Đức mình nhận thì đương nhiên là mình có Công Đức đối với mình thôi, còn mình giúp người khác thì mới đưa Công Đức về cho mình.

Nhớ là mình nhận ra Phật Tánh là mình đã có Công Đức cho mình. Từ xưa giờ mình không hiểu mà bây giờ mình hiểu, tự nhiên mình có cái hiểu này. Cái hiểu này gọi là cái hiểu Công Đức của mình.

Còn mình giúp cho người khác mà người ta hiểu được thì là Công Đức từ nơi khác nó chạy vào trong vỏ bọc Tánh Phật của mình.

Nên nhớ 1 điều, hồi xưa giờ mình mù mờ đi, mà bây giờ tự mình biết, tôi Công Đức quá lớn tôi mới nhận được cái này. Là cái Công Đức này từ ai cho? Là tự mình cho mình, là do mình tự cho mình chứ đâu phải người khác cho.

Công Đức mình phải hiểu là CÔNG ĐỨC TỰ MÌNH NÓ BỘC RA, RỒI CÔNG ĐỨC MÌNH GIÚP NGƯỜI KHÁC RỒI HỌ TRẢ CHO MÌNH.

Cũng như là mình ở nhà mình quét cái nhà thì cái nhà

mình nó sạch, việc làm của tôi trong nhà, nhà tôi sạch. Còn mình giúp cho người ta quét nhà, nhà người ta sạch, người ta trả tiền cho mình, mình cũng có tiền, mà tiền mình đi làm mướn nó khác, cái tiền tự trong nhà mình nó khác.

CÔNG ĐỨC TỰ MÌNH NÓ KHÁC. CÔNG ĐỨC NGƯỜI KHÁC TRẢ CHO MÌNH NÓ KHÁC.

Đó, phải hiểu cái chỗ này.

**

☆• QUY LUẬT NHÂN QUẢ, QUY LUẬT ĐỐI ĐÃI, DƯƠNG PHÁ ÂM LÀ NHƯ THẾ NÀO, NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT CẦN PHẢI BIẾT NHỮNG QUY LUẬT NÀY?

- HỎI: CON BIẾT LÀ CÁC VỊ THIỀN SƯ CÁC VỊ THẦY KHÔNG BIẾT GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT LÀ GÌ MÀ VÌ DANH, VÌ LỢI ĐI LƯỜNG GẠT NGƯỜI KHÁC LẤY TIỀN THÌ SAU NÀY SẼ BỊ LÀM HOA BÁO LÀ ĐÚNG RỒI, NHƯNG MÀ CON CÓ MỘT NGƯỜI CÔ RẤT LÀ HIỀN NHƯNG MÀ TẠI SAO LẠI BỊ GỌI LÀ SỐNG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT ĐÃ HƠN 20 NĂM NAY RỒI. XIN THẦY GIẢNG GIẢI GIÚP CON Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Đây là cái dòng đời của mỗi người tạo ra, làm sao mà biết được. Con có nghe cái câu chuyện ông quan trưởng tỉnh mà Đức Phật kể chưa?

Ông sống rất hiền lành mà tại sao người ta chửi ông? Đây là cái câu chuyện nó liên quan nhiều đời mình không thể mà nói bây giờ được đâu. Ví dụ một con đường từ điểm A đến điểm B nó có 6 cái ổ gà, mình mới gây họa ra ổ gà 1 thì nó đúng rồi, nhưng mà ông chạy...gần cuối rồi thì ông mới bị, thì cái dòng đời, nhân quả dòng đời.

Cái phần này đi vô Thiên Tông sâu mới hiểu được cái này. Chứ còn mà nói tại sao ông đó, bà đó ăn hiền ở lành tại sao cứ bị nhân quả hoài.

Thì bây giờ Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ của một cái ông, ông đâu có làm cái gì đâu, ông rất hiền lành từ lúc lấy vợ... ông chỉ có một cái lỗi là tha chết cho em vợ của ông, cái nhân quả. Quy luật luân hồi nó không có chấp nhận được cái tha này. Đó, mình phải hiểu cái này, nên xét lại.

Còn bây giờ mà muốn... bà cô đó, muốn cho nó giảm bớt thì làm sao mà tạo Công Đức cho nhiều thì cái lực Dương nó phát ra thì cái lực Âm nó sẽ hạ liền. Cái đây là **NGUYÊN TẮC ĐỐI ĐÃI CỦA QUY LUẬT VẬT LÝ Ở THẾ GIỚI NÀY** chứ **KHÔNG CÓ CÁCH NÀO HẾT.**

Đừng có đi cúng, đi tụng, đi làm cái gì chi cho nó mệt.

Nguyên tắc là làm sao tôi **TẠO CÔNG ĐỨC** THÌ **CÁI DƯƠNG ĐỨC** NÓ SẼ PHÁT RA, giống như cái nhà cô nó **ĐANG TỐI**, đừng có năn nỉ ai làm cho sáng hết đó, **TÌM CÁCH ĐÓT CÁI ĐÈN, ĐÓT SÁNG CÁI NHÀ TỰ NÓ SÁNG.**

Đó là nó **ĐẨY LÙI CÁI NGHIỆP LỰC.** Cái nghiệp

lực là CÁI NGHIỆP TỐI, thì mình làm sao mà PHÁ ĐƯỢC CÁI NÀY, MÀ PHÁ THÌ CÓ CÁI CÔNG THỨC PHÁ.

Chớ đừng có nghe lời ai nói vô chùa cúng chùa cho nhiều, được có đức, có này kia, tầm bậy, không có đúng!

Chú ý cái này nè! Mình đang bị CÁI ÂM MÀ ĐƯA VÀO CÁI PHƯỚC KHÔNG ĐƯỢC NHEN, để ý cái chỗ này!

Mình Âm nhiều, quả báo đang như vậy mà đưa phước vô nó vật mình chết luôn đó, mà người ở thế gian hay nói là đồ nghiệp, coi chừng cái chỗ này, nó không có đúng đâu!

Mà nếu mình ĐƯA CÁI CÔNG ĐỨC VÔ CHẮC CHẴN LÀ NÓ KHÔNG ĐỒ ĐƯỢC, NÓ PHÁ ĐI, NÓ ĐÂU CÓ CÒN CÁI GÌ NỮA ĐÂU MÀ ĐỒ. Phải chú ý cái chỗ này.

Đây cũng là nằm trong Phần Tuyệt Mật của Phật Giáo mà về sau sẽ công bố ra, chứ bây giờ cái này mà nói ra là mấy chùa nó chửi, đang kiếm tiền mà ông nói cái kiểu này, ai vô cúng. Đó, nó khổ như vậy đó.

**

☆• CÔNG ĐỨC SÁNG ĐỂ PHẬT NHÃN MỞ RA ĐỂ THẤY HOA TIÊU, THEO HOA TIÊU VỀ ĐẾN TRUNG TÂM VẠN HÀNH LUÂN HỒI PHẬT NHÃN MỚI MỞ RA HOÀN CHỈNH ĐƯỢC.

+ BẮT BUỘC GIỜ CHÓT ANH PHẢI THẤY

HOA TIÊU, CÔNG ĐỨC MÌNH NÓ MỞ ĐÓ ĐỂ CHO CÁI PHẬT NHÂN MÌNH MỞ ĐỂ THẤY HOA TIÊU MÌNH ĐI THEO THÔI.

- HỎI: CHO CON XÁC NHẬN LÀ: “HƠN THUA, CÃI NHAU, TỨC GIẬN NHỮNG VIỆC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THIÊN TÔNG” THÌ CÔNG ĐỨC CÓ BỊ BÔI ĐEN KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ đó, con sống ở đây, bất cứ cái gì con làm Công Đức đều bị bôi đen hết. Từ khi con biết Thiên Tông, con tạo Công Đức đều bị bôi đen hết, để chi? Để con sống được trong cái quy luật này. Con biết Thiên Tông rồi mà con còn chấp, còn này kia nọ, con tạo Công Đức ra là nó bôi liền. Con không bôi thì ông Thần cũng bôi.

Nhưng mà con cứ tạo Công Đức đi, về sau trước khi mất con sẽ được báo trước cả tháng chứ không phải 3 ngày đâu. Bình thường thì 3 ngày, còn cái kia báo trước 30 chục ngày luôn, rồi mình tự động mình biết, mình ráng xoay sở như thế nào đó để mình tìm 1 chút Công Đức để mở cái đường sáng đi về. Ông Thần quản lý Tánh mình không thể thả một người mù mà đi được.

BẮT BUỘC ANH PHẢI SÁNG THÌ THẦN NHÂN QUẢ MỚI THẢ ANH RA. ANH CÓ VÀNG RỒI ĐÓ, ANH CÓ CÔNG ĐỨC RỒI ĐÓ, ANH PHẢI TỰ MANG ĐI. HOA TIÊU DẪN ANH ĐI.

Mình đi đây gọi là VẮNG RA. Mà bây giờ con tính đi mấy triệu cây số mới ra khỏi LỰC HÚT ÂM DƯƠNG.

MÌNH BIẾT MÌNH MỚI THẤY HOA TIÊU MÌNH ĐI. BẮT BUỘC GIỜ CHÓT ANH PHẢI THẤY HOA TIÊU, CÔNG ĐỨC MÌNH NÓ MỞ ĐÓ, ĐỂ CHO CÁI PHẬT NHÃN MÌNH MỞ ĐỂ THẤY HOA TIÊU MÌNH ĐI THEO THÔI, chứ chưa có mở toàn diện, muốn mở toàn diện thì mình phải vô được Trung tâm vận hành luân hồi, nó mã hóa ra Âm về Âm, Dương về Dương thì PHẬT NHÃN MỚI MỞ RA HOÀN CHỈNH ĐƯỢC.

- HỎI: BÂY GIỜ CON TẠO CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG RỒI CON TỰ KẾT LIỆU CUỘC ĐỜI CON, NHƯ VẬY CON CÓ VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Xuống địa ngục luôn chứ về cái gì. Bởi vì con kết liễu là con kiên chấp, con sử dụng cái Tướng. Bởi vì cái thế giới này là cái thế giới QUY LUẬT NHÂN QUẢ TỰ NHIÊN.

Giờ con suy nghĩ đi, đang ngồi trên xe nhảy xuống tự vận chứ gì, đi xuống địa ngục luôn chứ làm sao con biết ai rước con. Cái gì nó phải theo cái quy luật tự nhiên của nó.

Nội mà con suy nghĩ như vậy là con đã bị lực âm nó hút con rồi. Thì con đi đâu? 18 tầng địa ngục nó tới đâu nó tới, gọi là tự con chui vào quy luật cõi âm đó, tự mình đi. Đừng có suy nghĩ như vậy, đừng có suy nghĩ tầm bậy như vậy.

☆• BÀI PHÁP HỎI ĐÁP THIỀN TÔNG NÀY KHÔNG DÀNH CHO CÁ NHÂN. VÌ SAO?

☆ LÀM CÔNG ĐỨC CỰC KỶ KHÓ, NẾU MÀ KHÔNG KHÉO THÌ NÓ QUAY MÌNH VÀO CON ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC.

-Con tên là NGUYỄN VĂN THỌ, là Phật tử Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con cư ngụ tại Hóc Môn.

Con thì nghe thầy giải đáp ở trên mạng cả trăm lần, nhưng mà chưa tiếp xúc trực tiếp đặt câu hỏi với thầy. Hôm nay con có diễm phúc, cũng năm mới, con đến đây, cũng xin thầy giải mã thêm cho con hiểu thêm.

Con suy nghĩ đó, con đi tạo Công Đức mà con lấy ra những câu nói của Đức Huỳnh Giáo Chủ nói để cho các bạn đồng tu của con hỏi trước tu bên Tịnh Độ đó, mà người ta đã tiếp thu được, rồi người ta chuyển qua Thiền Tông con nói tiếp, vậy là cũng được 5 người, người ta rất thích. Như vậy là con có bị ông Thần bôi đen Công Đức và con có phạm thượng không thầy?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nói đúng ra ông Thần ổng biết con sống bao nhiêu năm, ổng biết. Trong cái thời gian mà con chưa dừng giao dịch với thế gian, là ổng bôi hết, để chi? Để cho con sinh hoạt ở đây.

Con muốn đi truyền bá cái này con phải bị bôi đen, thì con mới gặp người ta. Chứ nếu mà con có Công Đức, con lại gặp đôi diện với những người mà người ta có “Thánh” đó, thánh ở trong, nó chịu không có nổi. Vì thế

bôi đen.

Con làm như vậy rất đúng, nhưng mà nên nhớ một điều là con làm phải trong sáng, bản ngã đừng có hiện lộ ra là rất đúng. Bởi vì mình muốn ĐỘ NGƯỜI, THÌ PHẢI NGƯỜI TU MÌNH MỚI ĐỘ ĐƯỢC. Chứ người ta không có tu gì hết thì độ cái gì? Tu là ở tất cả những cái đạo người ta đang tu, thì mình mới thân cận được, mình nói người ta mới hiểu.

Người mà không tu người ta hoàn toàn không hề biết đĩnh, chừa, miếu là gì thì sao mà độ. Không độ được người đó đâu, là bởi vì những người này người ta đồng ý trầm luân trong biển sanh tử ở đây rồi.

- ĐỘ CÁI NÀY LÀ PHẢI ĐỘ NGƯỜI TU. Tất cả những người tu là người ta MUỐN THOÁT RA. Nhưng mà họ không hiểu thoát ra đi đâu thôi.

Tất cả những người ở đây, ngày xưa đã tu cái gì rồi, bây giờ gặp cái này được nghe giải thích rõ quá, thì mới biết là trước giờ mình tu nó không đúng. Thì phải độ người tu, chứ người không tu thì làm sao mà độ.

Thành ra bây giờ con làm như vậy là đúng, nhưng mà con làm một cách trong sáng là rất đúng, Công Đức dù có bôi kệ nó. Thí dụ 80 tuổi con chết, thì 70 tuổi là nó ngưng lại, lúc này con không làm ăn gì nữa, Công Đức con tạo ra sẽ không bị bôi đen nữa.

Nếu người nào mà còn làm ăn, không bôi đen, thì hoàn toàn không làm ăn được. Mình làm ở đây là cô hồn họ giúp mình đó. Không có cô hồn mình làm ăn ế lắm. Chỗ nào mà cúng nhiều là nó dẫn lại, còn chỗ nào mà không cúng thì thôi, nó không dẫn đến.

- Cái 5 người này họ xem sách Thiền Tông mà họ đam mê cực kỳ luôn đó, họ xin cả máy, họ đọc miệt mài luôn. 5 cái vị mà hồi trước tu cùng con ở pháp môn Tịnh Độ, họ miệt mài với pháp môn Thiền Tông này nè. Người ta xin sách, trả tiền cho con mà con không có nhận. Con biếu luôn, mà biếu là cho mượn nha, chứ không có cho luôn, 3 tháng sau con xuống con lấy lại. Rồi con lấy thẻ nhớ và máy con xin, con mua ở đây nè, con đem con cho hết trơn, mấy ông mừng quá, thấy mấy ông vui.

Con có nói vậy nè, con có lấy mấy câu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, con phân tích trước. Con nói Đức Huỳnh Giáo chủ có nói thế này nè, tu theo Đạo Phật là tu theo Lục Tổ Huệ Năng, chứ đừng có tu theo Thần Tú. Đó là câu thứ nhất con mới giải mã luôn.

Câu thứ hai là “Tu không cần lay, cần quỳ. Ngồi đâu cũng thấy vậy thì mới mau”. Con đem ra phân tích, giải mã nó ra.

Còn câu thứ ba con nói không biết có phạm thượng không? Con nói “Tu cho quý ghét, Thần khâm” đó là trong cuốn Giáo lý của Đức Huỳnh Giáo chủ nói là vậy, rồi con mới đem phân tích ra. Rồi từ từ mấy ông hiểu, rồi con mới bắt qua Thiền Tông, con nói tiếp tiếp, con nói lên. Rồi mấy ông ngộ ra, mấy ông xin sách rồi bắt đầu thế là....

Mà chửi con không biết là bao nhiêu, cả trăm người chửi con luôn đó thầy. Họ nói con “Khùng, điên”, mà con cười không hà. Con không biết hồi trước Đức Phật Thích Ca bị chửi, ông có nói cái gì không, không biết. Mà thầy con thấy thầy cũng tự nhiên, rồi con, con cũng

tự nhiên, cũng cười hà. Mà chửi con, con đứng hình đó, cái con nói, anh nói đúng đó, anh không có coi sách, coi vở, anh nói tôi khùng, tôi điên là chính xác, mà mấy người kia nói cũng chính xác. Con chỉ biết cười không hà, con bị nhiều lắm rồi.

Con thấy làm Công Đức, khó, thật cực kỳ khó đó thầy. Bây giờ mấy người thân của con, họ gặp con họ trốn luôn, họ không có lại gần. Mà chính là trong nhà vợ của con và con của con đó thầy, sợ con quá, không có dám lại gần.

Vợ con nó nói, sao bây giờ tôi gặp ông, tôi sợ quá, vợ con không có dám nấu cơm cho con ăn luôn đó. Sách con để trên bàn thờ, vậy mà không có đưa nào dám lại gần bàn thờ đốt nhang, đốt xong là né đi chỗ khác liền.

Mà con mở cái máy con nghe, là họ đi tuốt ở trên lầu đó, mà hề bà gặp cái máy bà cũng sợ, mà bây giờ bà đi cúng rồi, bà đi chùa cúng. Rủ bà lên đây, bà không dám lên, bà nói thôi bây giờ ông đi chùa này đi, tôi đi chùa gần nhà để tôi cúng. Bà cúng xin sao giải hạn, không biết bà xin cái gì không biết, rồi bà đem tiền bà cúng.

Trời ơi, trong nhà con không biết bao nhiêu bàn thờ. Nhà con 100 mét vuông, mà bàn thờ bà đặt đầy hết tron. Rồi bây giờ con không biết làm sao hết, con nhờ thầy xử lý, thầy giúp giùm con cái vụ này nè.

- Xử lý cái gì, khi này cũng có nói rồi, mình tu cũng đừng cho nhà biết, may là bà không đuổi con ra đường đó.

Tất cả là vì người ta âm, người ta chịu không có nổi cái LỰC. Tất cả những người cúng, tụng, lạy lục cầu

xin là thánh đã nhập rồi. Con suy nghĩ đi, không phải bả tự nhiên ghét con đâu, mà ở trong đó, kêu là linh căn ở trong đó.

- Cái này con muốn hỏi thiệt thầy nhen. Từ ngày con tu pháp môn này, vợ con nó không dám lại gần con, và nó không dám ngủ chung với con luôn.

- THÌ CON GIẢI THOÁT RỒI.

- Không dám lại gần, không dám ngủ chung một năm nay luôn đó.

- Thì tôi nói rồi. Ngày xưa đó, cái quyển sách số 5 tôi mới vừa để, người ta vô, người ta nói cái nhà ông này như có cái gì, khó chịu quá. Khi mà tôi xuất bản rồi đó nhen, tôi để, trong gia đình tôi, tôi cũng không có nói, mà thấy quyển sách chịu không có nổi. Kỳ cục vậy đó. Nó hỏi sách này có ma trong đó hả, tôi nói, đâu có biết, cái này của nhà xuất bản tôn giáo tôi mua về tôi để đây, chứ tôi đâu có nói tôi xuất bản đâu. Bởi vậy, kinh nghiệm cái này nè. Cái này nó Dương, thì cái lực Âm nó chịu không có nổi.

Nó tìm mọi cách nó phá mà, mình không có buồn người ta, vì người ta ở tần số âm. Người ta giống như chiếc hủ lô nó chạy có 10 km/h, còn con chạy xe hơi 100 km/h, làm sao nó chạy kịp con, vì thế mà nó thấy con nó né, cho con chạy đâu, con chạy.

Con xử lý như vậy là rất ĐÚNG. Nếu mà khó khăn quá thì trên chùa có máy nghe, sách biểu đó, nhiều quá con gánh không nổi thì con về chùa con xin, con đưa cái này con biểu người ta, con vẫn có Công Đức như thường.

- Con nói thiệt với thầy, nhà con có 5 chiếc xe cầu lặn, một tháng con thu nhập vô gần 200 triệu đó, con ở không con đi chơi không hà.

- Giúp người ta được như vậy thì tốt.

- Hàng tháng, con cứ đi chơi vòng vòng, hết tỉnh này đến tỉnh nọ, con đi chơi hoài hà, mà con ở nhà là vợ con nó chịu không có nổi, nó gặp con là nó trốn hà. Chính vợ con nó nói, sao bây giờ tôi gặp ông tôi sợ quá, nói thẳng luôn đó.

Mà sao, con cái trong gia đình mình nói nó nghe, nhưng sao nó gặp mình, nó chửi hoài hà, chửi mình cười không hà.

- Thì bốn phận con cái phải vâng lời cha mẹ thôi. Còn cái linh nó không có hiểu, nó không hiểu tại sao mà nó sợ con, nó ghét con. Thì Thiên Tông nó mới nói là tất cả những người này, họ có cái lực âm.

- Có cái chuyện này con chưa nói với ai, mà bây giờ gặp thầy con mới nói.

Con chuyển qua Thiên Tông hén, không biết vì sao mà ông Thân, ông Thánh gì đó, ông nhát con 2, 3 đêm luôn, tới giờ con cũng không dám nói với ai, con cũng bình thường, cho nhát luôn. Hiện hình thấy rõ luôn, lớn hơn con, mà kêu lên là nhát con, mà làm cho con đứt chân.

Lúc con nghỉ cúng, nghỉ lạy đó, gác cái chân con, bước lên cái ghế là gác cái chân con, liên tục nhát 2, 3 đêm. Đến giờ con không dám nói với ai, con bình thường, cho nhát luôn.

Con biết, chứ hỏi trước mà con không biết chắc con cũng run, con cúng đó ha. Giờ biết thì cười.

Con nói thầy nghe, con không biết tiền kiếp của con như thế nào, chứ khi con gặp pháp môn này con thấy nó QUÁ THÍCH, THẤY QUÁ ĐÚNG CHÂN LÝ, MÀ CUỘC ĐỜI CỦA CON CÓ BỔ XÁC, CON CŨNG THEO PHÁP MÔN NÀY TỚI CÙNG. Con có lời nguyện như vậy đó.

Hỏi đó con tu Tịnh độ, ai ngồi thiền thì ngồi, con cúng con cứ đứng ngay cái bàn ông thiên đó, con ngó lên trời con mới nói rằng: “Phật ơi Phật, sao tánh của con nó u mê quá, Phật độ con cho con gặp ông sư nào mà dạy pháp môn mà tu thành Phật, dạy con, con biết đặng con theo”.

Đêm nào con cũng nói như vậy hết đó, con không có cúng mà cũng không ngồi thiền. Thế là tự nhiên con mở mạng lên, con gặp thầy ở trên mạng, rồi lần lần con mới tìm hiểu, rồi con mới tới.

Nó có cái cơ duyên lạ kỳ. Con hiểu, mà tự nhiên người ta chữ con, tự nhiên con xuất ra 16 câu thơ hà. Con cũng có mấy câu thơ tặng thầy, nhưng bây giờ con chưa tiện nói ra ở đây.

Trên con đường mà để tạo Công Đức, con thấy khó cực kỳ đó thầy, nêu mà sai một cái đó hén... Con nói với lương tâm con, tu Thiền Tông này mà mình tu giống con vịt xiêm là tốt, còn mình tu giống con gà trống là chết. Tại sao con nói vậy, câu này con nói ra là người ta nói mình khùng đó.

Để con giải mã câu này luôn nha thầy. 2 con vịt xiêm và gà trống khi mình thấy nó xuống bùn, dứt khoát một

lát là con gà trống nó quậy, nó dính bùn, nó chìm nó chết hà thầy. Còn con vịt xiêm nó cựa quậy, cựa quậy mà nó sống hoài.

Mình tạo Công Đức này giống như con dao 2 lưỡi, nếu mình tạo mà KHÔNG ĐÚNG, NÓ QUAY MÌNH LẠI THÀNH CON ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC.

- Đúng rồi!

- Vì vậy mà con nhớ, con tự đặt cho con cái câu như vậy.

Hôm nay con tiếp xúc với thầy, con hỏi thầy một vài cái ý. Con xin tặng thầy một câu, và con một câu.

“Đường thầy, thầy đã thành công.

Đường con còn lắm muôn ngàn khó khăn”.

30

☆• KINH AN VỊ PHẬT SẼ GIẢI MÃ RẤT HAY NẾU BẠN ĐỌC VÀ THẨM THẬU TỪNG CÂU MỘT, CÔNG ĐỨC SẼ VÔ

- HỎI: MỘT NGƯỜI KHÔNG THÍCH PHÁP MÔN THIÊN TÔNG MÀ NGƯỜI NÀY THÍCH NGHE KINH AN VỊ PHẬT, NGƯỜI NÀY CÓ BỊ GÌ KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Không thích Thiên Tông phải không? Nghe kinh An Vị Phật, theo luôn đó. Nghe cái này nó có cái lực. Bây giờ mình phải hiểu cái này nè, con người ta bất cứ ai thì cũng bị chi phối bởi lực âm dương, mà con người thích ở trái đất này thì âm nhiều hoặc dương nhiều mới thích.

Còn cái này nó phá đi lực âm dương, vì thế người nào nghe tự nhiên khóc bảo đảm vô Thiên Tông rất dễ, mà cái bài kinh này NÓ RẤT HAY Ở CHỖ LÀ NÓ GIẢI

MÃ ĐƯỢC NHỮNG CÁI RẤT LÀ HAY. Ai mà nghe bài kinh này TỪNG CÂU, TỪNG LỜI NÓ GIẢI MÃ RẤT HAY.

Nếu mà người nào tri thức một chút, nghe một cái tự nhiên có cảm nhận liền. Cảm nhận là gì? Là tức nhiên cái âm nó ra, thì CÁI CÔNG ĐỨC NÓ VÔ.

Người ta nói NGHE KINH CÓ CÔNG ĐỨC LÀ NGHE CÁI NÀY NÈ, chứ nghe kinh vật lý là chỉ có phước đức thôi. Chứ còn CÔNG ĐỨC PHẢI LÀ NGHE KINH CỦA THIÊN TÔNG THÌ CÔNG ĐỨC MỚI VÔ ĐƯỢC. Đó nó lạ là cái chỗ này.

Vì thế mà tôi nói, ai đang ngon lành mà tự nhiên bị tâm thần, nghe cái này 1 tuần lễ, tôi đảm bảo hết tâm thần luôn. Cái này rất khoa học vì nó phá lực âm dương chứ không phải nói mê tít, là vì nó đối trị về điện.

Con người mình sống ở đây bằng điện từ mà người ta không có hiểu. Trái tim mình đập bằng cái gì, cái điện từ nó co bóp nó mới bơm máu đi nuôi cơ thể. Giống như cái nhà mình hoạt động tất cả là nhờ điện chứ là cái gì, không có điện là đứng hết.

Còn thân mình cũng vậy, không có điện cũng im ru luôn. Người nào âm nhiều thì nói chuyện âm, dương nhiều thì nói chuyện dương, tại làm sao mà người ta dám xưng ông này, bà kia. Tại nó tưởng, nó thấy cõi trên thì nó nói cõi trên. Thấy cõi dưới thì nó nói cõi dưới.

Đây là quy luật, người ta không hiểu cái này. Nói thật chỉ có Thiên Tông mới giải mã tất cả những gì bí ẩn của thế giới vô hình này. Còn nếu không có Thiên Tông ra đời, tu Phật là Giác Ngộ Giải Thoát mà suốt đời lay, cúng, tụng kinh không.

31

☆• TỤNG KINH AN VỊ PHẬT CÓ LÀM CHO CÔNG ĐỨC SÁNG RA KHÔNG A?

☆ TỤNG KINH AN VỊ PHẬT CÓ CÔNG ĐỨC KHÔNG A?

Thầy trả lời:

-Cái này không có Công Đức mà tụng kinh An Vị Phật nó sáng. Kinh An Vị Phật tụng ra thì các vong nó không có tới, các cái loại âm nó không tới thì tự nhiên là khỏe cho mình thôi chứ không có Công Đức gì hết đó.

Công Đức khi nào mình giúp người ta hiểu về pháp môn này thì mình có Công Đức ít, còn nếu mà người ta đạt đến cái tần số cao hơn thì nó nhiều, còn đi về được thì trở thành MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI, tìm ông đó khó lắm, ông đó giống như hột xoàn 50 cara vậy chứ không phải dễ đâu.

☆ NHỮNG CÔNG DỤNG CỦA BÀI KINH SÁM HỐI THEO THIÊN TÔNG LÀ GÌ?

Thầy trả lời:

-Bài kinh sám hối theo Thiên Tông, đây là cái nấc thang để người ta bắt cho mình đi vào Thiên Tông thôi chứ không có tác dụng gì hết. Có nghĩa là dẫn cho mình đi vào, đọc cái bài kinh sám hối tự nhiên mình có cái cảm nhận, để chi? Để nó đi vào cái dòng thiền này.

Nếu mà người nào muốn Giải Thoát mà bị cản nhiều đó, đọc cái bài kinh sám hối, tự nhiên đọc riết nó hết bị cản liền.

Mà nên nhớ là vô thì thôi khỏi tụng nữa nhen, vô đến nhà rồi, tụng làm chi nữa. Có nghĩa là qua sông bỏ bè,

ông Phật ổng nói bước qua sông rồi thì bè phải bỏ đi, bỏ tọng đi.

● TỤNG KINH AN VỊ PHẬT CÓ LÀM CHO CÔNG ĐỨC SÁNG RA KHÔNG Ạ?

- Nếu tụng mà có cảm ngộ được, Sáng. Tất cả những Công Đức bơi này, nhưng mà nên nhớ là nó sáng thì nó bớt tối thôi chứ nó không có được sáng rõ đâu. Muốn mà CÔNG ĐỨC HOÀN TOÀN SÁNG THÌ PHẢI VÔ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, vì nơi đó nó không quay, điện từ Âm nó không bám vô Công Đức được, điện từ Dương cũng vậy, nó trở về với ngôi vị của nó.

Điện từ Dương nó là cái gì? Điện từ Dương là phước đức dương, điện từ Âm là phước đức âm, hoặc ác đức. Vô đó, tất cả những cái gì âm dương, nó trả về cho âm dương. Vì thế mà vô đó rồi, các vị Phật mới thốt lên một câu là: “NGHIỆP CHƯỚNG BỒN LAI KHÔNG”.

Nghiệp Chướng là cái gì? Nghiệp phước, nghiệp ác nó không phải bằng sự thật, nó không thật có, nó là do dính nước sơn đen, sơn trắng của thế giới này thôi, chứ không phải là thật.

32

☆● HUYỀN KÝ, GIÁO LÝ LÀ GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN. TRỰC CHỈ CHÂN TÁNH. KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT. ĐÚNG THỜI GIAN MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ RA.

+ CĂN BẢN CÁI THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY LÀ CÔNG THỨC TU THIỀN TÔNG.

- HỎI: CON ĐỌC SÁCH 36 VỊ TÔ, MỖI VỊ TÔ

ĐỀU NÓI LÊN SỰ GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT MÀ KHÔNG NHẮC ĐẾN HAI CHỮ “CÔNG ĐỨC”, CÒN BÂY GIỜ THẦY GIẢI ĐÁP PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC THÌ MỚI GIẢI THOÁT ĐƯỢC, XIN THẦY CHIA SẺ.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nói đúng ra mấy ông Tổ không ai dám nói đến cái này, Tổ còn không dám nói đến chữ Huyền Ký và Giáo Lý luôn đó. Cái nhiệm vụ của ông là cái gì? Ông Bồ Đề Đạt Ma đem qua đây là 2 cái gánh, gánh cái gì ở trong? Cái gì không thể nói, gọi là Giáo Ngoại Biệt Truyền, cái này đặc biệt truyền đi.

Ai hỏi cái gì ông mới nói thôi, mà ông lặp lại 4 câu Đức Phật nói là: “Bất Lập Văn Tự. Giáo Ngoại Biệt Truyền. Trục Chỉ Chân Tánh. Kiến Tánh Thành Phật”.

Thiền sư ni Đức Thảo đã vi phạm một lần đối với mấy cái ông ở Sài Gòn lên đây ngủ một đêm, lấy cái quyển Huyền Ký, mà may tôi về, tôi chặn kịp, còn không Giáo Lý mà đưa ra nó phá toàn bộ luôn. Nhiều ông tôi không nói ông nào, lên đây nói rằng: “Dòng Thiền Tông đã đưa đến đây”. Tôi không dám nói, ai hiểu sâu cái này thì biết, có chùa nói là Dòng Thiền Tông đã ở đây, tại sao nắm được cái này rồi về nói tầm bậy.

Tôi về tôi hỏi: “Vậy chớ cái quyển Giáo Lý mẹ có đưa không?”. Bà nói: “Không, tao chỉ đưa cái Huyền Ký thôi”. Ông ngồi ông chép mà, đi mười mấy người trên chiếc xe, mấy ông thầy lên đây chép toàn bộ rồi đi về.

May mà tôi về. Bữa đó không biết tại làm sao mà tôi nghe trong ruột tôi nhớ chùa, tôi về mới xảy ra cái câu chuyện, tôi nói chết rồi, từ đó mới dặn lại, nên nhớ là cái này không thể công bố liền bây giờ đâu, mẹ nói người ta

chửi mẹ điên đó, cái này phải tới ngày giờ, trong Giáo Lý đã nói rất rõ rồi.

Vì vậy mới hiểu mấy ông Tô làm sao dám nói cái này. Chỉ duy nhất chỉ có Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói ông được ngộ từ Huyền Ký, còn mấy ông Tô kia không có nói.

Mấy ông kia tự ngộ, duy nhất chỉ có Phật Hoàng Trần Nhân Tông được ông Tuệ Trung Thượng Sĩ đưa quyền Huyền Ký này, ông đọc mấy ngày sau ông ngộ đạo.

Duy nhất chỉ có chỗ này nói lên Huyền Ký đã được nói đến cách đây 729 năm rồi. Về sau tôi không nói ai, năm 1968 có 1 vị tuyên bố khôi phục Thiên Tông, mà có khôi phục gì được đâu, duy chỉ có 2 danh từ Thiên Tông mà không nói đến CĂN BẢN CỦA THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY.

■ CĂN BẢN THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY LÀ CÁI CÔNG THỨC TU THIỀN TÔNG.

Có cái này mới nói được. Nhưng mà thôi cái chuyện thế gian. Tôi thấy ai mà nói được, hiểu được 2 chữ Thiên Tông, rất mừng, nhưng mà có điều khi họ nói ra mình mới thấy chót quót, nó không đi vào cái điểm chính yếu được.

Vì thế mà tôi nói vị đó chỉ khôi phục Thiên Tông bằng 2 chữ thôi, chứ cái ruột không có. Thiền sư giả! Thiền sư là phải hiểu được chính pháp môn Thiền mà Đức Phật dạy, phải hiểu được những cái điều mà Đức Phật dạy Căn Bản về thế gian này, không có hiểu mà xưng thiền sư cái gì.

Tôi công bố Huyền Ký rồi, muốn hỏi tôi cái gì thì tôi

trả lời cái đó. Đừng có ngồi ở nhà nói tôi tu lâu năm, chứ Lục Tổ có tu ngày nào đâu, ông nghe 1 câu ông đã ngộ đạo rồi.

33

☆• CÔNG ĐỨC LÀ CÁI LỰC DƯƠNG ĐỂ NÓ ĐẨY CON NGƯỜI TA ĐI RA NGOÀI CÁI QUY LUẬT NHÂN QUẢ DƯƠNG VÀ ÂM NÀY THÌ MỚI TRỞ VỀ ĐƯỢC.

- HỎI: THƯA BÁC, THEO THIÊN TÔNG BÁC NÓI TỪNG GIAI ĐOẠN VÀ NỘI DUNG KHÁC NHAU, NGƯỜI CÓ DUYÊN THÌ NHẬN RA NHỮNG KIẾN THỨC VÀ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT, CÒN NGƯỜI KHÔNG CÓ DUYÊN THÌ ÔM NHỮNG KIẾN THỨC CŨ. VẬY ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CÓ SỰ THÀNH TỰU KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Làm sao mà thành tựu được, bây giờ đó cái Thiên Tông này nó có 10 tầng bậc. Anh phải mở con mắt, anh mới đi trên đường được. Còn anh nhắm mắt thì anh ở dưới đất đó, thì làm sao?

PHẢI TRÈO LÊN ĐƯỢC CON ĐƯỜNG MỚI ĐI.

Phải 10/10, còn nếu 9/10 thì là 1 chân dưới ruộng, 1 chân trên bờ. Phải trèo lên cho được lên bờ đi, rồi đi, làm sao phải trèo lên cho được, còn mình 5, 6 thì thôi, đi dưới ruộng, dưới nước, khó lên được.

Giờ người ta chỉ cho con đường rồi, **CẮT BƯỚC LÊN ĐI!!! PHẢI LÀM SAO TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC ĐỂ ĐI RA NGOÀI.**

CÔNG ĐỨC LÀ CÁI LỰC DƯƠNG ĐỂ NÓ ĐẨY

CON NGƯỜI TA ĐI RA NGOÀI CÁI QUY LUẬT NHÂN QUẢ DƯƠNG VÀ ÂM NÀY, THÌ MỚI TRỞ VỀ ĐƯỢC.

Đi trên Dương thì phải nương theo Công Đức mà đi, giống như đi trên đường phải nương theo con mắt mà đi. Còn đi ở dưới Âm thì nhắm mắt mà đi, hoàn toàn không đi được, phải hiểu cái Nguyên Tắc này.

Minh có đi được hay không là do CÔNG ĐỨC MÌNH CÓ HAY KHÔNG? MÌNH PHẢI TÌM ĐỦ CÁCH NGHE!!!

34

☆● MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CẦN GIẢI MÃ.

●CÔNG ĐỨC LÀ GÌ, THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC BỊ BÔI ĐEN?

●HOA TIÊU LÀ GÌ, HOA TIÊU VÀ HÀO QUANG CÔNG ĐỨC CÓ LIÊN QUAN GÌ VỚI NHAU?

●CÓ PHẢI BẢN CHẤT CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI ĐÓ LÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA TÀNG THỨC THÀNH NHƯ LAI TÀNG VÀ ĐẾN CUỐI CÙNG LÀ KHÔNG CÒN GÌ CẢ?

●TẠI SAO CÔNG ĐỨC VÀ TÁNH PHẬT VÀO TRUNG TÂM VẠN HÀNH LUÂN HỒI RỒI NHƯNG VẪN CHƯA THÀNH PHẬT?

-Công Đức chứa trong vỏ bọc Tánh Phật. Vỏ bọc Tánh Phật là Điện Từ Quang, vậy nên Công Đức cũng là Điện Từ Quang. Điện Từ Quang là loại điện từ không có vật chất, chỉ có một cực, không có sự cuốn hút nên THANH TỊNH.

- Thế nào là Công Đức bị bôi đen? Bản chất Công Đức là Điện Từ Quang, là THANH TỊNH, nên khi mình dùng tưởng để hơn thua phải quấy, chấp ngã, kiến chấp, tham, sân, si..v.v... thì Công Đức bị bôi đen, tức không sáng, tức mất công năng phá vô minh.

•HOA TIÊU LÀ GÌ? KHI NÀO THÌ MÌNH GẶP HOA TIÊU? TẠI SAO KHI MÌNH ĐI HOA TIÊU ĐI, MÌNH DỪNG HOA TIÊU DỪNG THÌ MỚI ĐÚNG LÀ HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ PHẬT?

-Hoa Tiêu chính là Hào Quang Công Đức của một vị Phật. Khi trong trung âm thân của mình không còn các nhân như Thần, Thánh... nữa, thì lúc này Công Đức mình phát sáng, tức mình đang ở tần số của Điện Từ Quang, thì lúc này Hoa Tiêu Phật mới xuất hiện.

Nói chính xác là Hoa Tiêu Phật cũng là Công Đức Hào Quang của mình. Vì vậy nên khi mình đi thì Hoa Tiêu đi, mình dừng Hoa Tiêu dừng là vậy.

•VỊ PHẬT ĐƯA MÌNH VÀO CŨNG CHÍNH LÀ VỊ PHẬT ĐƯA MÌNH RA. HIỂU CÂU NÀY NHƯ THẾ NÀO?

-“Vị Phật” này chính là Tánh Phật của mình. Tánh Phật vào đây tìm Công Đức để hình thành Pháp Thân.

Khi Tánh Phật có Công Đức trong sáng thì mới thấy được Hoa tiêu, Công Đức sáng thì giống như cái đèn pin rọi cho mình thấy đường đi vậy.

Công Đức sáng phát ra phá được bất cứ những hình ảnh âm thanh gì mình gặp, đồng với việc mình phát ra được Tánh Thanh Tịnh, Rỗng Lặng, Hằng Tri của mình thì mình mới Rơi được, mình Rơi thì cũng giống như cái

Dinamo nó quay thì nó mới phát ra điện vậy, Phật ngự ở tầng bình lưu mới làm Hoa Tiêu hút về, gọi là “Phật Thâu Tánh Về” như trong Kinh Tiển Phật gia đã nói.

Ai hiểu được PHẬT LÀ TRÙM KHẮP MỌI NƠI. CHÂN TÁNH THEO PHẬT KHẮP NƠI MÀ HÀNH, HIỂU ĐƯỢC CÁI KHÔNG TƯỞNG CỦA VẠN PHÁP, TỪ “NHƯ LẠI” LÀ GÌ, THÌ SẼ HIỂU RA PHẬT NGỰ Ở TẦNG BÌNH LƯU LÀ AI?

● **NÊN NHỚ: CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG THÌ MỚI THẤY ĐƯỢC HOA TIÊU.**

● **BÍ MẬT THIÊN TÔNG LÀ GÌ?**

- Bí mật Thiên Tông là: RƠI (VĂNG), BAY, HÚT.

■ **BÍ MẬT THIÊN TÔNG** là ở chỗ này: BAY LÀ VĂNG SANH, HÚT LÀ VÀO TRÁI ĐẤT, RƠI CÓ HOA TIÊU DẪN ĐƯỜNG LÀ MỚI TRỞ VỀ.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Khi con thức dậy con ở trong cái vùng sáng, mấy người có Công Đức mới có cái này, không có Công Đức sẽ không có. Lúc còn sống hàng ngày con nghe rõ cái bài “ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI” đó, có một cái điểm mà bác chưa có nói, con phải lưu ý chỗ này, khi con mở mắt ra mà nó bay lên thì con phải coi chừng nó bị văng sanh.

Nó rơi thì nó phải RƠI NHƯ THẾ NÀO? Nó rơi mà nó không có cái Hoa Tiêu thì nó đi VÒNG VÒNG TRÁI ĐẤT hoài, bởi vì CÁI KHÔNG GIAN QUÁ LỚN MÀ, MÌNH KHÔNG HIỂU NÓ RƠI HAY NÓ QUAY. Con nên nhớ KHI RƠI MÀ CÓ CÁI CHẮM (CÁI HOA TIÊU) DẪN MÌNH ĐI ĐÓ CHÍNH LÀ ÔNG PHẬT.

Ông Phật ổng không dám xuất hiện, bởi vì trong Trái

Đất không được. Phật dẫn mình vào Trung Tâm Vận Hành rồi thì Điện Từ Âm Dương nó trở về Điện Từ Âm Dương, Phật Nhãn mình mở ra, lúc này mình mới thấy **ÔNG ĐÓ LÀ ÔNG NÀO?**

Mình đâu biết hồi xưa ông Phật nào dẫn mình vô đây? Giờ nhìn mới thấy, tự nhiên mình mới phát hiện ra, Phật Nhãn mình mở ra mình mới thấy ông đó là ông nào. Phật nhãn mình mở ra cái gì mình cũng biết. Chú ý đến cái chỗ đó, nhớ là phải có **CÁI ĐIỂM (HOA TIÊU)** dẫn đi. Mình phải đi theo cái đó thì mới đúng.

- Mình khởi niệm mình đi theo hả Thầy?

-Không! Thấy là đi, thấy là đi, đi trong Thanh Tịnh mà. Có câu “**KHI MÀ RƠI VÀO CHỈ ĐỀ PHẬT LÀM MÀ THÔI**”. Là cái ông ổng dẫn mình đi đó, **ÔNG ĐI ĐÂU MÌNH ĐI THEO ĐÓ**, mà đừng có **KHỞI NIỆM “ÔNG LÀ ÔNG PHẬT”** nữa, chỉ đi theo Hào Quang đó trong **THANH TỊNH**. Mà cái Hào Quang đó nói: “Ta là Phật đây” là không phải đó, **BẤT CỨ CÀI HÌNH ẢNH NÀO CŨNG KHÔNG MÀNG ĐẾN**. Khi nó rơi mình mới thử mình khởi niệm “Dừng” mà nó đứng lại đó mà nó đứng lại là đúng rồi đó.

Mình khởi niệm mà nó dẫn mình đi luôn là chết, là theo nó luôn. Mình phải khởi niệm thử 3 lần, trong Huyền Ký nói: “Mình đứng lại, ổng đứng lại là ổng xác nhận đó”. Mình phải kỹ lưỡng cái chỗ này. Mình được quyền **KHỞI NIỆM TRONG THANH TỊNH**.

● Lúc đó mình trở thành Trung Âm Thân, mình vẫn điều khiển được Trung Âm Thân của mình à?

-Có nghĩa là giống như con mang thân tứ đại, con muốn đi đâu thì con mang thân tứ đại con đi. Cái Tướng

của con nó dẫn thân tứ đại này đi, trong đó Tánh Phật nó dẫn Trung Âm Thân đi, ở đây thì Thân Tứ Đại nó bao, còn khi mất thì cái Trung Âm Thân nó bao. Muốn đi đâu thì Trung Âm Thân dẫn mình đi đó.

Trung Âm Thân chỉ là cái phương tiện, giống như con lên cái ô tô con lái, con muốn đi đâu thì cái ô tô nó theo con chứ không lẽ, ô tô nó biết đường đâu, nó đi đâu là do cái thằng tài xế. Mình phải thử 3 lần, trong Kinh Kim Cang, Huyền Ký cũng đã nói rồi “**BẤT CỬ CÁI GÌ CŨNG ĐỀU LÀ GIẢ DỐI HẾT**”. Mình phải căn cứ vào kinh này.

Kinh đã nói rõ mà bây giờ ông hiện hình ông dẫn tôi đi là GIẢ rồi. Ông Phật đi, có hình tướng đi chứ không phải không, nhưng đây **CHỈ LÀ CÁI ĐIỂM** thôi. Con ở Vũng Tàu con biết đó. Tàu lớn muốn đi đâu là phải có Hoa Tiêu dẫn. Chính cái Hoa Tiêu đó là ông Phật. Phật ông có nhiệm vụ dẫn mình trở về mà. Hồi xưa ông có nhiệm vụ chỉ mình vô, giờ dẫn mình về. Vậy thôi.

● **THẬT CHẤT CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ GÌ?**

- Đó là một quá trình chuyển hóa thành **NHƯ LAI TÀNG VÀ ĐẾN CHỖ NHƯ LAI TÀNG CŨNG KHÔNG CÒN LUÔN.**

- “**ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT**” . Đây là câu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

● **NHƯ LAI TẠNG LÀ GÌ?**

-Tạng là chứa, chứa cái gì? Chứa Công Đức và Tánh Phật.

● NGƯỜI CÓ PHÁP TRẦN, CÓ CÔNG ĐỨC, BIẾT LÀM CHỦ BẢN THÂN. VẬY NGƯỜI NÀY CÓ VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

- Dù có đủ các yếu tố trên nhưng CHƯA MỞ MẮT, TỨC CHƯA KIẾN TÁNH thì vẫn không về được.

■ TRÍ THỂ CON ĐẸP ĐƯỢC RỒI. KHI Ở TRONG TÁNH PHẬT LÀM MÀ THÔI.

☆● CÁCH THỰC HÀNH

A. Bước một

1. Tạo Công Đức: Bằng bất cứ phương tiện nào mình có (tiền bạc, chia sẻ pháp trên facebook, youtube..., hỗ trợ hoặc ủng hộ người tu giải thoát cả về tinh thần và vật chất).

2. Hiểu sâu những lời Phật dạy được truyền trong bộ sách (13 quyển) và lời thầy giải đáp.

- Tìm hiểu Pháp.

3. Thực hành hàng ngày trong cuộc sống, thực hành Buông từ việc dễ đến việc khó.

- Thực hành việc ăn chay, tập khí để có cơ thể và trí óc khỏe mạnh.

- Bỏ cái Tưởng sai (việc gì đến thì biết việc đó đến, không khởi lên suy nghĩ hay suy đoán lung tung...).

- Chuyên hóa những nhân mà mình biết là cản trở quá trình về Phật giới (nằm trong thập loại thánh. THẬP LOẠI THÁNH LÀ AI? Đó chính là CÁI TƯỚNG CỦA MÌNH, là 10 loại vọng niệm của mình: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, sân hận, tham dục, tham trong cõi sắc, tham trong cõi vô sắc, ngã mạn, phóng tâm và vô minh).

- Dấn Buông với Danh, Lợi... Riêng đối với gia đình thì thực hành theo đúng trách nhiệm, không nặng tình, không dính mắc.

- Cả 3 việc này thực hiện đồng thời với nhau. Vì nó có sự tác động lẫn nhau. Ví dụ như chia sẻ pháp giúp mình hiểu sâu hơn về pháp, từ đó mới Giác Ngộ. Có Giác ngộ thì khi gặp cảnh mới thực hiện được việc Buông. Tạo Công Đức nhân quả giúp cho mình phá được vô minh, Tánh người nhả dần Tánh Phật ra, tăng thêm định lực để gặp cảnh không thối chí. Có thực hành việc Buông mới giúp cho Tâm Thanh Tịnh, “mở mắt” mà về Phật Giới.

B. Bước 2

1/ Làm việc gì tập trung vào việc đó.

2/ Buông đi những chuyện thế gian.

3/ Tập sống trong hiện tại, không đối đãi, không ô nhiễm, không dính mắc, vô trụ với tất cả.

4/ Luôn quay lại bản thân mình, luôn thấy mình, không thấy ai, nghĩa là luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người.

5/ Tập sống với Tánh Thấy Biết Như Thị. Nghĩa là thấy sao biết vậy, đừng khởi niệm. ĐỪNG TƯỞNG.

6/ Đói ăn, khát uống, mệt ngủ.

☆ *VƯỢT QUA KHỎI ĐÁM RỪNG NGUY.*

THOÁT QUA SỔ KIẾP LƯU LY TRỞ VỀ.

35

☆ • **CÔNG ĐỨC CHỈ CẦN KHỞI NIỆM LÀ BỊ BÔI ĐEN RỒI.**

• **THEO THIỀN TÔNG LÀ PHẢI NGHIÊN CỨU**

CHO THẬT KỸ.

**KHÔNG BIẾT THÌ HỎI NGƯỜI TA CHỨ ĐỪNG
CÓ LÀM THEO Ý MÌNH.**

**TU THIỀN TÔNG MÀ HẾT TƯỞNG RỒI THÌ
CON NGƯỜI ĐÓ MỚI CHÍNH XÁC ĐÓ.**

☆ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CÓ NHỮNG LỖI
LÀM VÔ TÌNH, KHÔNG CÓ Ý NHƯ LÀ TO TIẾNG,
GIẢI THÍCH GAY GẮT TRƯỚC BÁT CÔNG, SAI
TRÁI NHƯNG TRONG TÂM THÌ KHÔNG ĐỘNG,
NHƯ VẬY THÌ CÔNG ĐỨC CÓ BỊ BÔI ĐEN KHÔNG
A?

Thầy trả lời:

-Bây giờ nói đúng ra, vừa nói nhẹ cũng bị bôi nữa,
nhưng mà không thành vấn đề. THẾ GIỚI VẬT LÝ
NÀY CÁI THAM, SÂN, SI CON NGƯỜI TA KHÓ BỎ
LẮM. VÌ CÁI SI CỦA MÌNH NÊN MÌNH MỚI NÓI
VẬY THÔI, nhưng mà nên nhớ là ăn thua trong cái thời
gian tuổi thọ mình sắp hết, lúc này mình đã ngừng giao
dịch với thế gian, THAM, SÂN, SI đã BUÔNG ĐƯỢC,
mà mình NHIỆT TÌNH VỀ CÔNG ĐỨC NÀY thì
CÔNG ĐỨC TẠO RA SẼ SÁNG, MÌNH MỚI THẤY
ĐƯỜNG ĐỂ ĐI.

Chứ nếu mà dẫu cho Công Đức có nhiều mà mình
cứ CHẤP HOÀI thì bảo đảm mình KHÔNG BAO GIỜ
THOÁT RA KHỎI QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN
HỒI NÀY. Điển hình như Ngài Xá Lợi Phất đó, tạo
Công Đức 4 trái đất chứ không phải như mình đâu, mới
có mấy tháng.

Cố gắng đi, TẠO CÔNG ĐỨC MỘT CÁCH BÌNH

THƯỜNG. THEO THIÊN TÔNG PHẢI NGHIÊN CỨU CHO THẬT KỸ.

Không biết thì hỏi người ta chứ ĐỪNG CÓ THEO Ý MÌNH. Ý MÌNH MUỐN LÀM ĐÓ LÀ LÀM THEO CÁI TƯỞNG, VÌ CÁI TƯỞNG HOÀN TOÀN NÓ SAI.

Vì cái tưởng, không có ai tưởng mà đúng hết đó. MÌNH TU THIÊN TÔNG MÀ HẾT TƯỞNG RỒI THÌ CON NGƯỜI ĐÓ MỚI CHÍNH XÁC ĐÓ.

• **TÌM MỌI CÁCH ĐỂ TẠO CÔNG ĐỨC, VẬY CÔNG ĐỨC CÓ BỊ BÔI ĐEN KHÔNG?**

Thầy trả lời:

- Trong Kinh, Đức Phật có nói: Mình suy nghĩ mà giúp được nhiều người, bằng cách nào cũng được mà đừng Chấp ngã, đừng có nói gì hết là Công Đức sáng. Còn mình giúp mà kê công với người ta, có nhiều vị tu Đạo Phật dụ rất nhiều người vô tu nhưng nó có cái Bản ngã là không được, nếu đưa Bản ngã vào là nó bôi hết.

Nên nhớ Thế giới này, con người luôn tạo Nhân quả, chứ có quyền năng gì đâu. Mà linh thiêng, huyền bí là của Cô Hồn.

Mình phải hiểu Nguyên tắc Vật lý của Thế giới này, mình mới sống không mê lầm.

Đã mình sai mà còn giúp nhiều người sai nữa thì đi đâu?

Đạo Phật là đạo quyết định, phải hiểu biết trong sáng chứ không mù mờ.

Tu đạo Phật Thiên Tông, Đức Phật lập ra 6 pháp môn tu: Đạo Phật Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, Niệm Phật, Niệm chú và Đạo Phật Thiên tông.

Tại sao 5 pháp môn kia Đức Phật không giao ra Giáo lý mà chỉ có Thiên Tông mới giao Giáo lý?

Thiên Tông ra đời phải công bố Giáo lý thì người ta mới hiểu được, còn các pháp môn khác thì tu hoàn toàn theo Nhân quả hết, không Giải Thoát được. Đức Phật Thích Ca là con người có đủ Ngũ nhãn, mà bất cứ người nào tu theo Đạo Phật phải mở được Phật Nhãn thì mới Kiến Tánh, chỉ hé mở thấy Tánh Phật thôi là đóng lại, còn Đức Phật Thích Ca thì mở toàn diện.

Mình chỉ hé mở thôi để thấy Tánh Phật, thấy bằng sự thật rồi đóng lại. Còn nếu không thì hoàn toàn mê lầm, đã mê lầm mà còn kéo người khác mê lầm theo. Vào đây tất cả là gieo Nhân quả, lớp này lớp kia phủ đầy hết, làm sao thoát ra được cái Nhân quả này?

36

■ CON LÀ PHẬT TỬ ĐỒ HẠNH THÔNG Ở BÌNH PHƯỚC CÓ CÂU HỎI NHƯ SAU: CON CÓ “CÁI SỢ” THÌ “CÁI SỢ” CÓ LÀM CHO CÔNG ĐỨC BỊ BÔI ĐEN KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Tất cả những người có TÁNH SỢ THÌ KHÔNG THỂ TẠO CÔNG ĐỨC ĐƯỢC. Có cũng mất. Cái sợ là âm. Vô bao nhiêu là nó nhuộm liền. Tánh sợ của con người, Công Đức vô bao nhiêu là nó ép đen thui liền.

VÌ THỂ NGƯỜI TA BẢO TU ĐẠO PHẬT THIÊN TÔNG PHẢI GAN, KHÔNG SỢ.

Cứ lật lại lịch sử mấy năm về trước, không ai dám trụ trì chùa này đâu. Bao nhiêu người bảo tui phải đóng cửa chùa này lại. Mà tui cứ làm thình, tui không có nói.

Nếu chỉ cần tui có một mái động nhỏ thôi là tui mất mạng liền. Người ta yểm trợ, không thể yểm trợ người yếu đuối được. Có nghĩa là giao một vật nào quý cho 1 người cầm đi thì không thể giao người yếu đuối được. Chọn mặt gửi vàng mà. Giao người nhát nhát nó quăng chạy mất. Không thể được.

PHẢI HIỆU TU THIÊN TÔNG PHẢI GAN, CÒN KHÔNG GAN ĐỪNG TU.

Bởi vậy tui nói tu Thiên Tông giống như nuôi con hổ trong nhà vậy đó. Không gan, không khuất phục được thì đừng nuôi nó. Nuôi cho nó lớn là nó cắn mình chết luôn.

37

☆• QUÁ TRÌNH HOÀN PHẬT GIỚI CỦA MỘT TÁNH PHẬT VÔ ĐÂY TẠO CÔNG ĐỨC ĐEM VỀ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

■ NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH SẢN SINH RA MỘT VỊ PHẬT NHƯ THẾ NÀO, THƯA BÁC?

- HỎI: NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH CÓ MÀU GÌ, HÌNH DÁNG CÓ GIỐNG NGÔI NHÀ CON NGƯỜI ĐANG Ở KHÔNG, THƯA BÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh bên đó nó giống như cái vỏ bọc. Kim Thân Phật là màu vàng, một Kim Thân Phật phải có cái áo, áo này có diệu dụng. Đi thì là phương tiện di chuyển nhanh nhất, Trụ thì nó là cái phương tiện để trùm cái Kim Thân Phật lại.

Gọi là Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh, mà cái này

nó lấy ở đâu, lấy chất liệu từ Công Đức. Công Đức nó có 2 cái lớp: Một cái lớp bao bên ngoài gọi là vỏ bọc Công Đức và lớp ruột Công Đức hình thành Kim Thân Phật.

Tánh Phật muốn về Phật Giới thì phải chui vào cái Bầu Hoàn Phật Giới, để nó thanh lọc cái này ra thì nó mới tạo thành Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh và một Kim Thân Phật, đây là quá trình của nó. Kêu là QUÁ TRÌNH HOÀN PHẬT GIỚI CỦA MỘT TÁNH PHẬT VÔ ĐÂY TẠO CÔNG ĐỨC ĐEM VỀ. Nó phải qua cái quy trình của nó. Ở đây người ta không hiểu người ta chỉ nói đơn sơ thôi.

Muốn trở về Phật Giới là cả một quy trình của nó chứ không phải đơn giản đâu.

■ NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH SẢN SINH RA MỘT VỊ PHẬT NHƯ THẾ NÀO, THỬA BÁC?

- Bây giờ Kim Thân Phật vô trong gọi là cái Bầu Hoàn Phật Giới, trong cái Bầu này nó có cái Công Thức như thế này nè:

Cái Tánh Phật đầu tiên vô đây, ví dụ con là người nữ thì phải lấy cái hạt âm ở bên Phật Giới mới nhét cái Tánh Phật con vô thì con thành người nữ ở bên Phật Giới luôn đó, rồi vào Trung tâm vận hành luân hồi nó mới đọi cái sức hút điện từ âm rồi con chắc chắn thành một người nữ hoàn chỉnh sống ở thế giới vật lý này. Vì thế mà khi cha mẹ sanh ra con là một người nữ 100 % chứ không thể thay đổi được.

Con ở trong này con tạo Công Đức được rồi đó, con muốn về thì con cũng phải vô trong cái Bầu Hoàn Phật Giới, nó có bản phận là nó hút, nó hút cái điện từ âm của

con ra, thì nó còn cái gì? Còn TÁNH PHẬT VÀ CÔNG ĐỨC.

Thì trong cái đó tự nó định hình ra một Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh và từ trong Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh là cái vỏ đó, thì cái ruột của nó định hình ra 1 Kim Thân Phật, con nhào vô trong, ra một vị Phật. Ban nghi lễ bên Phật mới dẫn dò con cái gì đó, cách sống của một Kim Thân Phật.

Kim Thân Phật có cách sống riêng của nó chứ không phải về bên rồi muốn sống sao thì sống đâu, sống theo quy luật của nó. Vì thế mà Kim Thân Phật hoặc là Pháp Thân Thanh Tịnh tự động nó phải đi qua cái Bầu này.

Giống như hình thành con người phải qua tử cung người mẹ vậy, tự động nó sanh ra người con, quy tắc nó là vậy. Tinh cha noãn mẹ nó cuốn hút nó thành 1 đờn trẻ, 9 tháng 10 ngày mới hình thành ra 1 con người, ở trong cái tử cung người mẹ nó mới ra được. Rồi bây giờ con muốn về Phật Giới, muốn ra 1 Kim Thân Phật con phải vào cái Bầu này, cái Bầu Hoàn Phật Giới này nè thì nó mới ra 1 Kim Thân Phật được. Đó, đây là cái Quy Trình.

Ở bên đây là thể giới Âm Dương, còn bên Phật Giới là thể giới Điện Từ Quang, thì mỗi nơi nó có cái Công Thức của nó. Thì đây là cái Công Thức thôi làm sao ai giải thích nổi cái này, nhưng mà muốn giải thích được cái này thì con phải mở Phật Nhãn, con thấy bằng Tri Kiến Phật thì người ta giải thích con mới hiểu.

Giống như chiếc xe nó đẹp như thế nào mà con đang mù con mắt, cái ông ổng sáng con mắt ông nói làm sao con hiểu được, thì con phải mở con mắt ra ông nói con mới hiểu. Về Phật Giới hay sống trong thể giới vật lý

này cũng vậy, con phải mở Tri Kiến Phật của con thì người ta nói con mới hiểu. Còn nếu mà con không mở Tri Kiến người ta nói là con chê người ta liền, rồi cái hậu quả nó như thế nào đây.

Thành ra cái Đạo Phật Thiên Tông này nó khó là khó cái chỗ này. Còn các pháp môn kia nó không khó là vì nó thuận theo cái nhân quả, còn cái này NÓ NGHỊCH, NÓ PHÁ NHÂN QUẢ ĐỂ NÓ ĐI RA MÀ. Nó khó là khó chỗ đó.

38

☆• NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

- HỎI: NẾU MỘT NGƯỜI TU THIỀN TÔNG TẠO ĐƯỢC VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC MẶC DÙ NGƯỜI ĐÓ ĐANG CÒN SỐNG TRONG THẾ GIẠN NÀY NHƯNG NGƯỜI ĐÓ CŨNG ĐÃ CÓ ĐƯỢC PHÁP THÂN THANH TỊNH Ở BỀ TÁNH, PHẢI KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Câu hỏi này nó sai chưa nghiên cứu pháp môn này. Cái Pháp Thân là khi nào mình về Phật Giới cái khối Công Đức này được Điện Từ Quang nó chiếu vào nó mới Định Hình ra Ngôi Nhà Pháp Thân. Từ Ngôi Nhà Pháp Thân này mới Định Hình ra một Kim Thân Phật, chứ còn ở bên đây làm gì có Pháp Thân.

Người ta nói cái Pháp Thân là chỉ cho cái Tánh Phật của người ta đó, hay còn gọi là Bản Lai Diện Mục, là Chân Như, là Viên Giác Tánh...., là nói vậy trong thế giới vật lý này để giúp cho người ta hiểu thôi. Chứ Pháp

Thân Thanh Tịnh về bên Phật Giới mới Định Hình được. Bởi vì một vị Phật ở phải có cái nhà, gọi là Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh.

Mình ở đây cấu tạo bằng tứ đại là cái nhà, còn bên kia cấu tạo bằng Điện Từ Quang và Công Đức, nó có 2 thứ, nó mới tạo ra Ngôi Nhà Pháp Thân. Đó, mình phải hiểu như thế, rồi từ đó nó mới Định Hình ra Kim Thân Phật, cái Tánh Phật mới chui vô làm sự sống, 1 vị Phật mới ra đời.

Cũng nói cho biết là các quý vị ở đây mà về được rồi, thành Phật rồi vẫn về thăm gia đình bình thường, thăm gia đình bằng cách nào? Cái này tôi chưa có nói, bằng cách ứng thân vào gia đình để thăm, chớ không phải không về được đâu, tưởng đâu là về Phật Giới rồi không có vô.

Nhưng mà nên nhớ là ứng thân vô thăm vậy thôi chứ không có ăn gì đâu, đừng có cúng, cúng là nó sai. Bởi vì đó là thế giới Điện Từ Quang, còn mình ở đây là điện từ âm dương mới có ăn, mới có hơn thua, mới có giống đực, giống cái, mới có nam nữ.... mới có quy luật nhân quả là chỗ này.

Trở lại vấn đề Ngôi Nhà Pháp Thân, về bên kia nó mới hình thành được. Chứ còn bên đây là điện từ âm dương, điện từ âm dương nó chọi với Công Đức, điện từ âm dương nó chỉ khoái phước đức.

Phước đức nó mới định hình ra nhà cửa, ruộng vườn, đi đây đi đó. Rồi lên các cõi trời sống, thời gian hết rồi trở về lại đây. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này.

Trong thế giới này mình không tu bất cứ thứ gì mà

thành Phật được, thế giới nó quay mà, nó quay trong luân hồi. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy con người vừa mới động đũa Nhân Quả rồi. Còn ở trái đất này cúng cho ai ăn? Mình phải hiểu, Đức Phật dạy: Trái đất 5 loài sống chúng, loài Thần làm nhiệm vụ tâm linh ở đây. Mấy ông bà cúng là cúng cái tâm linh, tâm linh ở đây là Thần, cô hồn ăn theo.

39

☆• THƯA THẦY, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC ÍT, DỪNG DIỆU THUẬT “BUÔNG”, KHI RƠI THÌ HOA TIÊU XUẤT HIỆN, RƠI RẤT CHẠM. VẬY ÔNG THẦN LÚC NÀY CÓ ĐẾN VÀ CHỤP LẠI TRUNG ÁM THÂN NỮA KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Bây giờ đó, Công Đức ít khó rơi lắm, mà mình có rơi là ông lừa mình. Công Đức ít, khó lắm. Muốn Rơi thì phải dùng cái Thuật, nhưng mà nên nhớ là người đó phải hiểu được cái CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI thì mới dám gạt ông Thần, có nghĩa là không được truyền thiên, hoàn toàn không dám làm cái này. Thấy ông Thần là sợ gần chết luôn đó.

Bởi vậy nói tu Thiên Tông phải hoàn toàn tu bằng Trí Tuệ. Mình học cái gì phải HIỂU CHO THẬT RÕ RÀNG. PHẢI GAN, CHỨ NẾU MÀ KHÔNG GAN THÌ KHÔNG TU CÁI NÀY ĐƯỢC.

Còn nếu mà mình có Công Đức nhiều, mình có Công Đức nhiều giống như một cái làn điện rất mạnh, ông Thần ông không dám lại gần, lại gần ông chịu không có nổi, thì ông thả cho mình ra.

Nhưng mà nhớ một điều là nếu mà Công Đức mình ít quá thì gặp Hoa Tiêu mình phải thử, thử xem có phải ông giả không, ông đứng xa mình, ông tạo một cái hoa tiêu được. Khi mà đã vào cái thế giới nhân quả rồi, thì thôi, ông đẩy mình, mình phải ráng chịu.

Mà nên nhớ là, ví dụ như là ông đẩy mình vào nước Cực Lạc rồi, đâu phải vô đó mình còn nhớ đâu, rồi chui vô mẹ tiên, rồi quên hết, sinh ra trong tử cung người nữ đều như vậy hết. Mình lên nước Cực Lạc mình chui vô mình biết nhen, nhưng mà vô rồi, ra rồi thì chỉ biết tiên thôi chứ không biết người thứ hai nữa, nó quên hết đi.

40

**☆• GIẢI MÃ CÂU: “PHẬT THẬU TÁNH VỀ”
SẼ HIỂU RÕ PHẬT NHIÊN ĐĂNG LÀ AI, TỪ ĐÓ
SẼ HIỂU ĐƯỢC PHẬT Ở NGOÀI RÌA TRÁI ĐẤT
LÀ AI?**

■ THỨ NHẤT ĐỪNG CÓ MONG BẤT CỨ AI TRỢ GIÚP MÌNH HẾT ĐÓ (qua câu này cũng sẽ cho mình biết Hoa Tiêu, Phật ngoài rìa trái đất là ai)

■ THỨ HAI: Mình sống THANH TỊNH MỚI ĐƯỢC, mình không sống Thanh Tịnh, mình có CÔNG ĐỨC NHIỀU MÀ MÌNH KHÔNG THANH TỊNH THÌ CÁI CÔNG ĐỨC NÓ KHÓ HIỆN LẼM.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Muốn trở về thì phải PHẬT THẬU TÁNH VỀ mới được. Có nghĩa là bất cứ ai thành Phật, như Đức Phật Thích Ca tuy là thành Phật nhưng KHI TRỞ VỀ, PHẬT NHIÊN ĐĂNG CŨNG PHẢI RƯỚC.

- Nếu vậy khi tụi con mất cái thân, tuy tụi con có

Công Đức thì có, tính ra lúc nào cũng có một vị Phật kề bên hả thầy?

- Có Công Đức, bởi vậy tui nói nè, khi Phật Thích Ca vào đây là Phật Nhiên Đăng đã theo dõi ông này rồi. Khi trường dòng tộc kêu người làm chứng, thì là Phật Nhiên Đăng xuất hiện liền. Nói là tôi bảo đảm Tánh Phật này không chịu về thì tôi sẽ đến để rước về. Bởi vậy cho nên trong quyển số 9 “Sách Trắng Thiên Tông” đó, Phật Thích Ca ngồi chỉ rên có một câu thôi: “Sao đi nhiều quá rồi, muốn trở về mà toàn gặp mấy ông thầy lường gạt”, thì Phật Nhiên Đăng phân thân đến liền, muốn về phải không, rồi, làm phước đi rồi lên kia ta chỉ cho, ta dạy cho, chứ ở đây không có được, ở thế giới này dạy cái này không có được, thì ông lên, rồi đúng cái chu kỳ ông mới trở lại rồi sau ông mới về...

Nó rắc rối lắm, lúc đầu không có nói rõ được, bây giờ xong rồi, công bố Huyền Ký ra rồi, bây giờ mới nói rõ ra.

- Anh muốn thành Phật không phải chuyện dễ đâu, muốn Giải Thoát không phải chuyện dễ đâu, nó phải có cái Quy Luật của nó.

■ PHẬT THẬU TÁNH VỀ, ý nghĩa của chữ THẬU đó có nghĩa là có một vị Phật đó tới chỉ cho mình hả thầy?

- Tất nhiên là, bây giờ tôi nói chuyện Phật Thích Ca đi, thì PHẬT NHIÊN ĐĂNG PHẢI THẬU THÌ PHẬT THÍCH CA MỚI VỀ ĐƯỢC. Sau cùng là ông THÀNH PHẬT RỒI ĐÓ NHƯNG MÀ CŨNG PHẢI CÓ NGƯỜI THẬU.

Bây giờ thí dụ BẤT CỨ MỘT PHẬT GIA NÀO

MUỐN VỀ THÌ PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC THẬT NHIỀU VÀ ĐỒNG THỜI PHẢI CÓ MỘT VỊ PHẬT... MUỐN VỀ KHÔNG? THÌ VỊ PHẬT MỚI PHÂN THÂN ĐẾN RƯỚC VỀ.

- Chứ mình không có tự động được hả bác? Bác nói là: “Roi vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, vượt Hải Triều Dương” con nghĩ là bác chỉ dùng ngôn từ thôi cho nó hay, cho nó có cái để nói thôi.

Người sống thế giới đảo điên. Muốn về Phật Giới là miền Quê Xưa. Chỉ cần THANH TỊNH sớm trưa. Có nhiều Công Đức là về được ngay. Chỉ cần THANH TỊNH SỚM TRƯA, cái chữ “THANH TỊNH” này có nghĩa là lúc nào mình cũng suy nghĩ giúp cho người khác ngộ thiên như mình hả bác?

■ Nói đúng ra chữ THANH TỊNH Ý MUỐN CHỈ LÀ MÌNH PHẢI SỐNG LẠI CÁI TÁNH THANH TỊNH CỦA MÌNH ĐÓ.

■ Mình sống THANH TỊNH MỚI ĐƯỢC, mình không sống Thanh Tịnh, mình có CÔNG ĐỨC NHIỀU MÀ MÌNH KHÔNG THANH TỊNH THÌ CÁI CÔNG ĐỨC NÓ KHÓ HIỆN LẮM.

- Bác, còn cái này nữa, cái này còn hỏi ngoài một tý, ví dụ như là cái chữ Thanh Tịnh hồi nãy đó, bây giờ con sống với tánh người, rồi khi nào mà con muốn giúp ai đó thì con giúp thôi. Nhưng cái điều quan trọng đó là khi con muốn giúp người đó thì trong đầu con nó đã lưu rồi. Trong cuộc sống của con, trong giấc mơ của con giả hay thật con đều biết, hình như cái Thiên Tông nó ăn sâu vào trong đầu con rồi nên ai nói cái gì thật giả ra sao con đều biết. Ai nói sai, cũng biết, ai nói đúng, cũng biết. Nhưng

mà lúc nào ở trong giấc ngủ của mình nó rất là tự nhiên nhen. Hồi xưa mình nằm mơ hay thấy ma quỷ, bây giờ không còn ma quỷ nào tới nữa, mà chỉ thấy những cái gì bình thường mà lúc nào mình cũng Biết. Từ khi con biết Thiền Tông đó bác, trong giấc ngủ của con đúng sai con đều biết hết. Mình mơ cái gì, nói: “Tao học Thiền Tông rồi cái này là sai nè, đừng có lừa tao,” nó rõ luôn, sao kỳ vậy ta.

Hóa ra bác nói tu Thiền Tông chỉ còn có 2 đường để đi, con thấy đúng, một là dòng tộc, hai là Phật Giới. Mình đâu có suy nghĩ đi làm phước hay làm việc ác đâu, mình học Thiền Tông nên trong đầu mình toàn là Thiền Tông, tự nhiên nó khác đi nhiều.

- Bởi vậy, con học Thiền Tông là một, thứ hai là con tạo Công Đức đến khi nào trong từng giấc ngủ hay sự sống của mình **CON HIỂU ĐÚNG THIỀN TÔNG LÀ CHẮC CHẮN GIẢI THOÁT LIỀN.**

- Dạ, nó rất là rõ ràng bác ạ!

- Ồ, nó rõ ràng chứ không phải...

■ **THỨ NHẤT ĐỪNG CÓ MONG BẤT CỨ AI TRỢ GIÚP MÌNH HẾT ĐÓ** (qua câu này cũng sẽ cho mình biết Hoa Tiêu, Phật ngoài rìa trái đất là ai).

- Dạ, đúng đúng đúng!

- Còn sợ dĩ mà... bây giờ con muốn trở về thì ngày xưa **CON VÔ ĐÂY, AI ĐÂY CON VÔ ĐÂY THÌ TỰ NHIÊN CÁI NGƯỜI ĐÓ SẼ BIẾT ĐẾN CON KHI CON CÓ CÔNG ĐỨC.**

- Mà cái này thì làm sao mà biết được. Thí dụ như Phật Thích Ca rồi ông Phật Nhiên Đăng...

- Ủa bác! Như tụi cháu ở đây đều truyền Bí Mật Thiên Tông hết, tuy có tạo Công Đức lớn, tụi cháu cho dầu có tạo Công Đức nhiều, Công Đức lớn luôn mà không có một vị Phật thân Tánh về thì tụi cháu cũng không về được, phải không bác?

- VỀ ĐƯỢC. Bây giờ tôi nói thật, tất cả những người TU THIÊN TÔNG BẮT ĐẦU TẠO CÔNG ĐỨC ĐẦU TIÊN LÀ ÔNG PHẬT ỒNG THEO SÁT MÌNH ĐÓ.

Mà ÔNG PHẬT ĐÓ LÀ AI? LÀ CÁI ÔNG CHỈ MÌNH VÔ ĐÓ, mà giờ mình ĐAU CÓ BIẾT, MÊNH MÔNG....

41

☆• NHỮNG CHUYỆN LINH THIÊNG HUYỀN BÍ Ở TRÁI NÀY DO AI LÀM RA?

+ KHI VÀO CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG MÌNH SẼ BIẾT VỊ PHẬT LÀM HOA TIÊU RƯỚC MÌNH VỀ LÀ AI? VỊ PHẬT NÀO ĐƯA MÌNH VÀO, KHI MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC THÌ VỊ PHẬT ĐÓ SẼ RƯỚC MÌNH RA.

- HỎI: TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TU THEO THIÊN TÔNG MÀ ĐƯỢC GIẢI THOÁT ĐỂ TRỞ PHẬT GIỚI THÌ CÓ SỰ SẮP ĐẶT TRƯỚC HAY KHÔNG, THƯA BÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái này không ai sắp đặt mình hết, thí dụ mình có Công Đức thì ông Phật mà ngày trước chỉ mình vô đó, ông có nhiệm vụ ông nhìn vào ông thấy, hỏi đó ông đưa vô mấy chục người, mấy trăm người ông biết, giờ có người nào ra, người nào có Công Đức nổi lên thì ông

biết liền, Ông theo dõi ông biết.

Bởi vì người ta gọi là Phật Nhãn mà, ông nhìn xuyên suốt qua được, không phải chỉ 1 tam giới này đâu, ông nhìn xuyên qua gấp 10 lần tam giới, ông nhìn cũng được. Một Vị Phật Toàn Năng Toàn Giác là phải như vậy.

Có nghĩa là mình có Công Đức thì một vị Phật dẫn mình về, mà đó chính là ông Phật ngày xưa chỉ dẫn mình vô, giờ ông dẫn mình về.

-HỎI: ĐỨC PHẬT CÓ DẠY TRÍ TUỆ KHÔNG THỂ CHO, VÔ DUYÊN KHÔNG THỂ ĐỘ, CHÁNH PHÁP KHÔNG THỂ DIỄN TẢ. NHƯ VẬY NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ, KHÔNG CÓ ĐỦ DUYÊN VÀ KHÔNG TỰ NGỘ THÌ KHÔNG THỂ GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT ĐƯỢC, CÓ PHẢI NHƯ VẬY KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Tất cả những người mà tham gia vào cái Đạo Phật Thiên Tông rồi... Tôi đã nói rất nhiều. Thứ nhất mình vô tình tạo Công Đức, Công Đức nó nằm trong vô bực Tánh Phật nó phát ra, có cái Phật Nhãn mình mới hiểu được cái này, nó không bị vô minh nó che thì mình mới hiểu được.

Cái đó là trường hợp hy hữu mình tạo Công Đức hồi nào mình không biết. Trường hợp thứ 2 là mình được Đức Phật A Di Đà thọ ký trên cõi trời ở nước Cực Lạc. Vô đây, chừng nào xuống đây, chừng nào nghe tiếng Thiên Tông phổ biến ra thì nhào vô.

Đó, nó có 2 trường hợp, một là mình vô tình, giống như Ông Xá Lợi Phát ông vô tình ông tạo Công Đức mà

bị bôi đen. Bôi đen là vì ông y mình là người nhà giàu, ai xin tiền thì ông cho. Rồi người ta lấy tiền đó mua sách Thiền Tông tặng cho người khác đọc, thì Ông Xá Lợi phát có Công Đức.

Cho nên khi Đức Phật Thích Ca giảng cái này thì tự nhiên Ông xá Lợi Phát bị hút vô, ông nghe cái tiếng Thiền Tông ông vô, rồi dần dần ông thích Ca mở cho ông hiểu. Còn tất cả những vị mà đến đây nghe thì hoặc là hồi xưa họ ở trên kia xuống đây, hoặc họ có Công Đức hồi nào rồi mà họ không biết, chứ nếu mà không có, nói thật nha, những người mà có phước đức dương nhìn cái Thiền Tông này họ ghét lắm, họ không nói mà họ ghét.

Còn những người phước đức âm họ thấy Thiền Tông họ chửi, vì sao họ chửi? Vì họ phước đức âm, người ta có tiền nhiều, họ khinh lắm. Đó, mình phải hiểu như vậy.

Cho nên chỉ trừ trường hợp người nào mà có Công Đức sẵn trong vỏ bọc Tánh Phật thì cái đó nó mới sáng ra, thì cái Phật nhãn mới nhìn thấu được, mới hiểu được, nó có cảm xúc, nó mới nhận được. Còn nếu không có Công Đức thì không nhận được đâu. Vì phước đức dương, phước đức âm nó nằm trong vỏ bọc tánh người, nó ghét cái Thiền Tông này lắm. Nó ghét là vì cái Phật Nhãn mình không mở được nên nó không hiểu thì nó ghét là đúng rồi.

Là vì nó sống theo thế giới vật lý mà, thế giới vật lý là người ta thích cái gì là vật lý. Thế giới vật lý giờ nói đi đón ông này, ông kia, làm này làm kia là người ta đi. Đó, thế giới vật lý nó là vậy.

- HỎI: CÓ MỘT NGƯỜI TU THEO THIỀN TÔNG, NGÀY XƯA HỌ NHÌN THẤY CÔI ÂM,

HÔM NAY NGƯỜI NÀY TU THEO THIỀN TÔNG THÌ HỌ PHÁT RA CÓ 2 ÁNH SÁNG: MỘT LÀ ÁNH SÁNG MÀU VÀNG ÁNH MẶT TRỜI, HAI LÀ MÀU VÀNG KIM LOẠI QUÝ, VẬY VIỆC NÀY CHÚNG CON NÊN HIỂU NHƯ THẾ NÀO Ạ?

Thầy Nguyễn nhân trả lời:

-Trái đất này không nên thấy cái gì hết trời đó, vàng đỏ gì đừng có dòm, có nghĩa là nó dụ mình kiểu này không được thì dụ mình kiểu kia thôi. Giờ mình cứ lo tu theo Thiền Tông, lo tạo Công Đức đi, rồi chừng nào về, khi nào con mắt mở ra mình mang thân trung âm thì mình mới nhìn thấy đường.

Trung âm thân là gì? Là cái bọc bằng điện từ âm dương, con mắt mình thấy cũng bằng điện từ âm dương. Còn bây giờ con mắt của mình thấy bằng thân tứ đại thì thấy không giống cái gì đâu, đừng, bỏ hết đi, đừng có thấy cái gì hết đó.

Vì thế mà Ông Phật ông nói thấy ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Đẹp hết, ông hiện cái gì Tôi cũng không tin đâu. Tui đợi cho đến khi nào tui....

Ở đây mình cứ lo tạo Công Đức đi, rồi khi mà mang một cái trung âm thân, trung âm thân là nó mang bằng cái điện từ âm dương mà mình có Công Đức thì mình mới nhìn thấy được nha. Còn mình không có Công Đức thì đừng có hòng. Bây giờ mình... Công Đức là nhìn trong cái Phật Nhãn thì được, còn Công Đức là nhìn trong cái thân tứ đại cũng không tin nữa.

Chỉ trừ trường hợp mình loé mình nhìn về được bên kia rồi, thì mình mới hiểu, ờ tui biết rồi. Bởi vậy một người Kiến Tánh đã nhìn thấy về Phật Giới được rồi

thì những cái vấn đề thấy những gì ở thế gian này, đẹp, không xài, đừng có làm.

Giờ ông có hiện hình biến tướng gì ở thế gian này cũng là chuyện của ông, Tôi không biết. Vì trái đất này là trái đất của nhân quả, của loài cô hồn nó quản lý, mình đừng có tin, đẹp hết đi.

Cho nên trong Kinh Kim Cang, Đức Phật bảo là đẹp hết đi, đẹp hết những cái chuyện linh thiêng đó đi, chừng nào mà mình Kiến Tánh thì tự mình thấy. Rồi mai một mình Kiến Tánh rồi mà mình có Công Đức nhiều thì tất cả những cái kia... mình biết, mình thấy hết.

Nói xin lỗi, mình đã Kiến Tánh rồi mình nhìn thấy đó là ai, mình biết luôn đó. Tại vì mình chưa Kiến Tánh cho nên thấy đỏ, vàng... tương đỏ là xấu, vàng là tốt, chứ vàng, đỏ, xanh gì cũng đẹp hết, không xài gì hết... Thế giới vật lý không xài cái này.

- HỎI: NGƯỜI TU THIỀN TÔNG KHI ĐANG BỆNH NẶNG, HỌ SẮP MẮT NHƯNG HỌ CŨNG PHẢI 365 NGÀY THÌ TRÁI ĐẤT MỚI QUAY ĐẾN CỦA HẢI TRIỀU DƯƠNG THÌ HỌ SẼ NẪM Ở Đâu Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nếu có Công Đức thì vị Phật dẫn đi, Hoa Tiêu sẽ dẫn đi, đi ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất này, rồi ở đó đợi chừng nào nó quay đúng tới thì ổng đẩy mình ra, ra thì Phật Nhãn mình mở ra. Phật Nhãn mình mở ra thì khỏi cần ông Phật nữa, tui đã thấy bằng Phật Nhãn rồi, trật trúng ra sao tui biết hết.

Ông Phật giúp là vì lúc đó mình còn mang cái tánh

thấy bằng điện từ âm dương, nó không thấy rõ, không hiểu được. Bây giờ vô đó rồi Phật Nhân thấy, mình biết rồi mà ông Phật chỉ làm Hoa Tiêu đẩy mình vô đó, Phật Nhân mở ra là nhiệm vụ của ông xong rồi.

Rồi ông sao? Ông ở cái cửa Hải Triều Dương ông nói: “Nhớ ta không?” ông hiện ra ông Phật, thì chỉ cái ông xưa ông đây tôi ra phải không, chỉ có ông đó thôi chứ ông nào. Có nghĩa là mình ra có 1 vị Phật đứng đón mình liền, báo cho mình biết luôn đó, rồi ông sẽ kể lại 50 tỷ năm tôi đưa ông vô luân hồi ra sao, bây giờ ông có Công Đức tôi vô tôi rước ông về. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này.

42

☆• PHẢI HIỂU ĐƯỢC CÔNG THỨC CỦA THIÊN TÔNG THÌ MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI NÀY.

+ Bởi vậy nếu 1 người mà có Công Đức thì người ta mới hiểu Công Thức này, Ông Phật nói biết liền.

- Hỏi: Khi 1 người có Công Đức trong sáng khi chết lỡ như không có 1 vị Phật nào làm Hoa Tiêu thì như thế nào?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nguyên tắc đó, 1 vị mà có Công Đức người ta ông Phật nhìn thấy được cái tương lai của người đó. Biết người này chết rồi sẽ đi về Phật Giới thì 1 vị Phật kêu bằng đứng ở ngoài Phật Giới phân thân vô nói, ta sẽ dẫn đi, chỉ có vậy thôi.

Người nào nghe tui nói vậy, phải hiểu được Công Thức của Thiên Tông thì mới hiểu được. Thì nói vậy là người ta biết rồi, sẽ đi ra. Có nghĩa là 1 điểm sáng này,

mình hiểu cái quy luật này nó dễ lắm chứ không khó.

Trái Đất này gọi là Trái Đất Âm Dương. Âm thì nó ở Trái Đất, còn dương nó ở cõi Trời.

Mà bây giờ mình có Công Đức thì nó không có chứa, nó từ chối, nó đuổi ra, đuổi đi qua thế giới khác. Mà trước khi đi qua thế giới khác là đi đâu? Đi vào cái nơi ngoài sức hút của Trái Đất đó, ra đó ở thì 1 vị Phật phân thân đến giúp mình, kéo mình về.

Mình mong mình có Công Đức thì mình chắc chắn sẽ có vị Phật rước về. Còn nếu mà không có kịp thì ông Phật cũng phân thân nói, ráng ở, đợi đi rồi Như Lai sẽ đúng ngày giờ Như Lai sẽ rước về.

Bởi vậy nếu 1 người mà có Công Đức thì người ta mới hiểu Công Thức này, Ông Phật nói biết liền. Còn mà không có Công Đức thì thôi, có phước đức, ác đức thì nói trợ trợ cho nó vui thôi.

Mình nên nhớ là có phước đức, ác đức là nói không hiểu, nói Thiền Tông họ không hiểu gì, đó rồi họ tưởng tượng. Tưởng tượng mà ở trong đây là họ dính rồi đó. Tưởng tượng thì gặp mấy ông Thánh dẫn mình đi rồi đó.

43

☆• HÀO QUANG LÀ GÌ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Hào Quang chính là Công Đức của mình, nó phát ra từ đỉnh đầu, mà trong Hào Quang nó có giới hạn.

Vì sao vậy?

- Vì nó còn nằm trong vỏ bọc của Trung Âm Thân. Khi Tứ Đại của mình nó lạnh ngắt, nó đi ra, mình chỉ còn thấy được cái Hào Quang đó thôi.

– Nếu thấy dòng tộc, ông bà, cha mẹ rủ rê thì đừng nhào vô (mình phải làm chủ được bản thân mình).

Hào Quang trong sáng không có hình ảnh là đúng.

Tùy theo Công Đức mình nhiều hay ít mà rơi nhanh hay chậm:

- Nhanh nhất là 1 đến 5 tiếng.

- Chậm thì từ 1 đến 3 ngày.

– Công Đức nhiều thì mình sẽ được Tự Tại, vì không bị các vị Thần Nhân Quả làm phiền.

– Tự tại là các Vị Thần thả mình ra, mình mới Giải Thoát được. Khi hấp hối, Tứ Đại tan rã đau đớn trăm bề, khi hiểu Thiên Tông rồi thì biết đó là cái đau vật lý, không quan tâm.

– Còn Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi giống như ngay chỗ dòng suối chảy ra biển vậy.

- Đầu trên là Âm hút vào.

- Đầu dưới là Dương đẩy ra.

Khi đến Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, Điện Từ Âm Dương không cuốn hút được nữa, Trung Âm Thân sẽ tan ra. Phật Nhãn mở ra. Ngay lúc đó điện từ Dương đẩy mình ra. Một Pháp Thân hình thành cho Kim Thân Phật ngự.

– Lúc đầu Tánh Phật không có nhà ở, vì muốn có nhà ở, nên mới đi vào mượn thân người. Tánh người thật ra cũng không có, do ham muốn mà tạo thành cái ta, mới đi luân hồi. Bỏ cái ta mới mau Giải thoát.

Tại mình không chịu bỏ cái ta, thoát ra cái ta, thoát ra mọi sự hiểu biết và những sự ràng buộc nơi mình thì

mới trở về được.

44

☆• THẾ NÀO LÀ TRẠNG THÁI CÔNG ĐỨC MỞ RA?

- HỒI XƯA TÔI CHƯA NÓI VỀ VẤN ĐỀ CÔNG ĐỨC MỞ RA, BÂY GIỜ TÔI NÓI VỀ TRẠNG THÁI CÔNG ĐỨC MỞ RA.

Phải chú ý cái này, người mà có Công Đức khi mình mất rồi đó thì cái đầu mình nó phát ra cái HÀO QUANG, mà chỉ có mình thấy thôi nha, chứ người ngoài không có thấy, cái đó là CÔNG ĐỨC của mình đó.

Khi mình chết rồi là mình không thấy bằng mắt thịt của mình nữa, mà mình thấy bằng cái Phật Nhãn của mình đó. Mình có Công Đức thì Phật nhãn của mình nó mở ra, nhưng mà Phật nhãn của mình, khi mình có Công Đức thì 16 thứ tánh người của mình nó lọt đi, Công Đức này nó phát ra, mình có Công Đức nên mình mới thấy được Công Đức của mình. Chứ hồi xưa giờ mình không biết CÔNG ĐỨC LÀ CÁI GÌ? Rồi làm sao mình biết, mà thấy cái đó cũng không biết là cái gì?

Nhiều người tu phước đó, người ta tu rồi cái phước đức của người ta nó phát ra, người ta thấy hình ảnh Phật này nọ kia, người ta tưởng là về cõi Phật chứ thật ra là không phải, chỉ là nước Phật chứ không phải CÔI PHẬT. Chỉ là Vãng sanh về Cõi Cực Lạc, nước Tịnh Độ chứ về Phật Giới là không đúng... PHẬT GIỚI LÀ NƠI CHỈ CÓ CHƯ PHẬT VÀ TÁNH PHẬT SỐNG KHÔNG THÔI, còn nước Tịnh Độ là Tiên không chứ Phật nào đâu ở đó, chỉ lâu lâu mới có Đức Phật A Di Đà hiện thân ra để dạy Đạo, chứ ông đâu có ở nước Cực Lạc

hoài đầu. Tuy là cái nhà của ông đó, nhưng ông không có ở. Ở Cục Lạc chỉ có tiên ở thôi. Đức Phật A Di Đà ở bên Phật Giới. Đó phải hiểu cái điều này.

45

☆● CÁI BẦU TRÒN CHÍNH LÀ TRUNG ÁM THÂN, DO CÔNG, PHƯỚC, ÁC ĐỨC PHÁT RA!

■ Trong đường trở về Phật giới, người có CÔNG ĐỨC và PHƯỚC ĐỨC bằng nhau, khi thức dậy sẽ thấy mình ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng.

+ BẦU TRÒN nửa trắng nửa vàng này là do Công Đức và phước đức của mình phát ra bao quanh Trung âm thân hay là do hoa tiêu?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Cái lực ở trong thế giới này anh mà Phước Dương thì ở trong cái BẦU TRÒN SÁNG, Phước âm thì cũng ở trong cái BẦU TRÒN NỬA SÁNG NỬA ĐEN, còn mà anh có cái Công Đức và phước đức thì Công Đức cái màu SÁNG VÀNG và cái MÀU ĐEN không đen đậm mà nó là màu vàng và đen nhạt.

- Tất cả những người làm người mà khi đã mất rồi thì phải vào trong CÁI BẦU này gọi là Trung Âm Thân. Vì thế mà một vị thần nhìn được cái này mà quyết định anh đi đâu. Người ta thực thi nhân quả là cái chỗ đó, CÁI BẦU này gọi là Trung âm thân.

- Còn khi mà CÁI BẦU Trung âm thân nó ĐEN quá rồi thì xuống địa ngục, rồi Thần thực thi nhân quả bằng cách đập anh xuống, anh đi đâu anh đi 18 tầng, anh nặng tới mức nào thì anh vào cái tầng đó.

- Còn khi anh mà có Công Đức thật nhiều thì anh ở

trong cái BẦU VÀNG SÁNG TRONG gọi là Trung Âm Thân, mình thấy mà, CHÍNH MÌNH THẤY MÌNH.

Ở đây mình chỉ thấy cái bề mặt của mình thôi chứ không thấy toàn diện của mình, mà Trung Âm Thân mặt nào nó cũng thấy hết. Có nghĩa là nó thấy nó ngồi trong cái BẦU TRÒN NÓ BIẾT NÓ ĐI ĐÂU. Vì thế mà nếu Công Đức nhiều nó ở trong cái BẦU TRÒN mà không thấy bất cứ cái hình gì, thì chắc chắn mình được Giải Thoát. Vì thế giới này không ai dám lại đụng anh, thì anh chỉ có nước rơi thôi.

- Vì Thần không dám, mà Thần không dám thì làm sao CÔ HỒN dám. Mà CÔ HỒN không dám thì làm sao BÀ CON dòng họ mình tới được, nó xóa hết mà. Vì Thần, CÔ HỒN, BÀ CON DÒNG HỌ mình là cái gì? Là mang điện từ Âm vì thế mà điện từ này không dám lại gần cái Trung Âm Thân này. Vì thế mà được tự do trở về Phật Giới.

46

☆ • CÔNG ĐỨC GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN SÁNG, NÓ PHÁ CẢ ÂM VÀ DƯƠNG. HÀNH TRANG VỀ ĐÓ, CON MẮT VỀ ĐÓ, PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC SÁNG.

- HỎI: THƯA BÁC, CHO CON HỎI NHỮNG LẦN GIẢI ĐÁP TRƯỚC THÌ BÁC NÓI, TRUNG ÂM THÂN MÀ CÓ PHƯỚC ĐỨC VÀ ÁC ĐỨC NHIỀU HƠN CÔNG ĐỨC THÌ VỊ THẦN SẼ NẮM CÁI TRUNG ÂM THÂN ĐÓ LẠI ĐỂ THỰC THI NHÂN QUẢ.

CÒN BÂY GIỜ CHUẨN HÓA LẦN 3 BÁC CÓ NÓI: “MÌNH BÂY GIỜ CHỈ CẦN TẠO MỘT ÍT CÔNG ĐỨC THÔI, MÌNH ĐỪNG CÓ CHẤP NGÃ,

THÌ ÔNG THẦN THẤY MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC ÍT VẬY ĐÓ, ÔNG CŨNG CHO MÌNH VỀ”. THÌ CÁI NÀY LÀ NHƯ THỂ NÀO? CON KHÔNG CÓ HIỂU LẮM Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ mình phải hiểu là CÔNG ĐỨC THÌ GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN NÓ SÁNG NÓ ĐƯA MÌNH ĐI. Trong trái đất này nếu mà mình không có Công Đức thì cho dù có phước cỡ nào cũng không thấy đường đi.

Có phước có nghĩa là trước mặt mình là một màu sáng, sáng thôi chứ mình không thấy đường đi. Mình thí dụ cho nó dễ đi, thấy mây, nó cũng là trắng nhưng mà nó không thấy đường.

Còn cái CÔNG ĐỨC LÀ NÓ SÁNG, NÓ SÁNG NÓ PHÁ CẢ CÁI ÂM VÀ DƯƠNG.

Vì thế mà khi con người cuối cùng mà về được Phật Giới đó, Công Đức bị bôi đen tôi không cần biết, nhưng mà trước khi về Phật Giới ông Thần ông thấy giờ có Công Đức rồi, về không? Coi lại coi thử có THẤY ĐƯỜNG VỀ KHÔNG? THẤY CÔNG ĐỨC NÀY THÌ MỚI NHÌN ĐƯỢC CÁI HOA TIÊU.

Còn mà không có Công Đức này thì không biết cái đó là cái gì? MÙ thì ông không thả đâu. Có nghĩa là Công Đức bị bôi đen thì ông không có thả, mà Công Đức ít cũng được nhưng với điều kiện ĐỪNG BÔI ĐEN THÌ ÔNG CHO VỀ.

Nhưng mà trước mắt những người mà có Công Đức rồi thì trước kia chắc chắn phải có Công Đức, nó bị bôi đen thôi, ông biết, ông không cho về. Nên nhớ nếu con

đi ra được khỏi sức hút của trái đất, ra khỏi sự quản lý của Thần thì ông Phật ổng tới thì cái Hoa Tiêu nó sáng, thì con mắt mình nó sẽ sáng hơn chút nữa

Tất cả những vị mà được Thần thả ra thì bắt buộc vị đó phải có Công Đức nhiều nhưng mà bị bôi đen, giờ có Công Đức sáng, ông Thần ổng mới thả ra. Hành trang về, **CON MẮT VỀ ĐÓ, PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC SÁNG**, ông Thần ổng mới dám thả mình đi.

Trả lời ngày 10 tây tháng ba ý là nói như vậy, chứ Công Đức nhiều cỡ nào, đi ra mà **KHÔNG CÓ SÁNG LÀ ỒNG KHÔNG THẢ**. Mình nên nhớ là ông Xá Lợi Phất tạo Công Đức 4 đời Phật cũng đâu có biết là mình có đâu, may mắn là nhờ Phật Thích Ca, ổng nhìn thấy được, ổng nói “ông có” mới bủa, bủa cho ông này thấy được rồi thì ổng mới đóng lại. Rồi ổng nói thôi bây giờ tạo 1 ít Công Đức đi, rồi đi về.

Hồi trước nói tạo Công Đức Vô Lượng để chi? Để người ta tạo, tạo khá một chút là vì quy luật luân hồi không phải là chuyện nhỏ đâu. Vô đây nó quay, ông Phật Thích Ca mà 8 tỷ năm ở trong này.

47

☆• CÓ CÔNG ĐỨC MỚI HIỂU ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI.

■ **MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ PHẢI CÓ 1 VỊ PHẬT DẪN MÌNH VỀ, CHỨ KHÔNG PHẢI MUỐN VỀ LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC. CÂU NÀY CÓ PHẢI “MÌNH LÀ PHẬT NHÂN THÌ MỚI CÓ PHẬT QUẢ?”.**

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Nghe được cái bài dặn dò truyền thiên thôi, **PHÂN**

TÍCH ĐƯỢC CÁI HOA TIÊU THẬT VÀ HOA TIÊU GIẢ, BIẾT CÁI HOA TIÊU LÀ VỀ ĐƯỢC. Đó, mình phải tạo Công đức cho nhiều, có vậy mình mới hiểu cái này.

Chứ khi mình mất mình sẽ chơi với, mình không thấy dòng tộc, mình không thấy ai hết trời tron, nó cứ quay hoài ở ngoài rìa trái đất đó. Thì mình hiểu cái này, thì có Hoa Tiêu xuất hiện dẫn mình về, thì mình đi theo Hoa Tiêu mình về thì được.

Mình không hiểu cái này thì mình mới quay à, nhưng mà quay 1 thời gian thì sẽ có 1 vị Phật đến đây. Mà quay như vậy thì cũng phải 365 ngày 1 vị Phật, khi nào mà cửa Hải Triều Âm được che lại thì 1 vị Phật mới phân thân đến được.

Chứ mà bây giờ nó đang quay theo cái đây mà ông đang đứng bên Phật Giới, ông nhìn thấy nhưng ông không có vô được. Ông thấy nhưng ông không vô được, phải đợi cho đến khi nào TRÁI ĐẤT NÓ CHE TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI HẢI TRIỀU ÂM, thì ông mới nương theo đó, ông mới vô ông tìm mình được.

Thì ông mới nói ông dẫn mình về được. Đa số 10 người mà hiểu được cái này thì hiểu được hết.

AI MÀ CÓ CÔNG ĐỨC THÌ TỰ NHIÊN HIỂU À.

Sớm muộn thì cũng sẽ nghe được 1, 2 câu chứ không có nhiều. Người ta chỉ cần nghe 1 câu thôi người ta cũng đã về được rồi. Phải hiểu được cái này. Phải hiểu được câu để cho biết vậy thôi.

Còn mình ở đây là đi theo thứ lớp, truyền thiên ở đây gọi là đi theo thứ lớp. Mà nếu không có cái này công bố

ra thì hồi đó không biết Công Đức là cái gì, phước đức là cái gì, không ai biết.

Ông vua Lương Võ Đế còn không hiểu mà, huống chi là mình, ai mà biết, làm sao mà biết. Nhưng mà giờ này Thiên Tông ra đòi nó phân tích ra mình mới hiểu, rồi cái VỀ PHẬT GIỚI CŨNG VẬY, MÌNH PHẢI HIỂU MÌNH MỚI VỀ ĐƯỢC. Nhưng mà MUỐN VỀ THÌ PHẢI CÓ 1 VỊ PHẬT DẪN MÌNH VỀ, chứ không phải là MUỐN VỀ LÚC NÀO THÌ VỀ.

48

☆• LỜI DẶN DÒ VỀ PHẬT GIỚI PHẢI NGHIÊN CỨU CHO THẬT KỸ CHỖ KHÔNG NÓ SẼ SAI.

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Mình có Công Đức rồi Phật Nhẫn bắt đầu mở ra, tới đó là mình hiểu hết đó. Cái LỜI DẶN DÒ VỀ PHẬT GIỚI MÌNH PHẢI NGHIÊN CỨU CHO THẬT KỸ CÁI PHẦN NÀY NẾU KHÔNG NÓ SẼ SAI.

- HỎI: KHI MỘT NGƯỜI ĐƯỢC PHONG THIÊN TÔNG GIA HAY THIÊN TÔNG SƯ THÌ VỊ NÀY ĐÃ ĐỦ CÔNG ĐỨC ĐỂ VỀ PHẬT GIỚI HAY CHƯA?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Đây là cái danh hiệu thôi, muốn về Phật Giới là phải Công Đức. Phải hiểu cái nguyên tắc HÀNH TRANG VỀ PHẬT GIỚI LÀ CÔNG ĐỨC chứ không phải thiên gia, Phật gia. Muốn về Phật Giới người thường cũng được, ăn thua là Công Đức về.

Bởi vì nó có 3 cái tiêu chuẩn:

1. Mình có quyết chí về hay không?

2. Có Công Đức không?

3. Có biết Công Thức rõ ràng không? Công Thức phải biết rõ ràng, Công Thức mà biết mù mờ thì coi chừng, gặp mấy ông kia xen vô là mình thua rồi đó.

■ NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU CÓ KHI NÀO BỊ LẦM ĐI THEO HOA TIÊU GIẢ KHÔNG VỀ ĐƯỢC KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Công Đức nhiều thì nó có 2 cái loại như thế này nè:

+ Một là vị Thần quản lý Tánh Phật không lại gần.

+ Hai là cô hồn không dám lại gần, dòng tộc không dám lại gần thì mới chắc chắn.

-Con có Công Đức mà nhiều thì cũng giống như điện mà nó lộ trần thì không ai dám nắm.

Còn nếu như mà Công Đức nó lập lững lập lờ thì cũng giống như điện bị bao mỏng hay nhẹ gì không biết thì vẫn nắm được như thường. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Có nghĩa là Công Đức nó phát ra một cái lực dương rất mạnh. Nếu Công Đức bị bôi đen thì ông Thần không có sợ, bị bôi đen tức là điện đã được bao vỏ nhựa rồi thì nắm thoải mái luôn không sao hết, mình phải hiểu cái nguyên tắc đó.

Đường Về Phật Giới nó thuộc về vật lý nhưng mà là vật lý trong Giải Thoát. Nhớ là đường về Phật Giới là con đường thứ 13 ngoài 12 con đường trong luân hồi.

Con đường nào nó cũng đúng theo quy tắc vật lý của nó hết chứ không phải tôi thiên gia, tôi thiên tông sư là về được, không có cái chuyện đó đâu. Cái đó chỉ là CĂN BẢN ĐỂ GIÚP NGƯỜI THẾ GIAN NÀY.

Mình phải hiểu được cái nguyên tắc thế giới vật lý này, Đức Phật lập ra đạo để làm cái gì? **LẬP RA ĐẠO ĐỂ DẪN CON NGƯỜI TA VỀ PHẬT GIỚI.** Nhưng mà con người ta không có chịu về nên Đức Phật mới bày ra mười mấy thứ, muốn ăn món nào thì ăn.

Mình nói đâu có ai chịu nghe đâu, mà bây giờ đã công bố Huyền Ký rồi, Giáo hội đồng ý cho công bố, chính quyền đồng ý mà vẫn còn chửi, chứ không có giáo hội, không có chính quyền là nó dẹp cái chùa này mất rồi đó.

49

☆• CÔNG ĐỨC SÁNG QUYẾT ĐỊNH TỐC ĐỘ RƠI....

- HỎI: DẠ THƯA THẦY, CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÓ ẮN ĐỊNH LÀ BAO LÂU KHÔNG. TRUNG ẮM THÂN LÚC RƠI THÌ DI CHUYỂN XUYÊN SUỐT HAY CÓ DỪNG LẠI HOẶC CÓ TRỞ NGẠI GÌ KHÁC TRONG LÚC RƠI HAY KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Trở về Phật Giới là tùy theo Công Đức của mình. Nó rơi nhanh hay chậm là do Công Đức của mình ít hay nhiều, chứ không ắ định được.

Nếu con có Công Đức Vô Lượng thì đi rất nhanh, còn con có Công Đức ít thì đi từ từ.

+ ĐÓ LÀ THEO CÁI CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH.

50

☆• HIỂU RÕ HƠN VỀ ĐƯỜNG VỀ.

- AI CŨNG CÓ MỘT VỊ THẦN QUẢN LÝ TRONG SUỐT DÒNG SINH MẠNG CỦA MÌNH MÀ TRONG KINH GỌI LÀ THẦN THỨC.

● KHI TRUNG ẨM THÂN MÌNH VỪA XUẤT RA ÔNG THẦN THỰC THI NHẬN QUẢ CÓ NHÌN THẤY CÔNG ĐỨC BÔI ĐEN CỦA MÌNH KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ con phải nhớ nè: Tất cả Tánh Phật vào trong thế giới loài người mượn Thân và Tánh Người đều phải do một vị THẦN QUẢN LÝ MÀ TRONG KINH GỌI LÀ THẦN THỨC.

■ CÁI BIẾT CỦA ÔNG THẦN ỒNG QUẢN LÝ SUỐT CUỘC ĐỜI CỦA CON.

Ông Thần này quản lý hết nhiệm vụ rồi thì ông Thần khác tiếp tục quản lý, thì ông Thần ổng sẽ đọc được TRONG TÀNG THỨC CỦA CON NÓ CÓ CÁI GÌ ỒNG BIẾT HẾT. Trong Như Lai Tàng của con có bao nhiêu Công Đức, còn Tàng Thức của con có bao nhiêu ác đức, bao nhiêu phước đức, nó nằm ở trong đó là ông Thần quản lý ổng biết hết.

Khi con có Công Đức rồi là ông Thần Quản Lý ổng mới giao qua cho Ban nghi lễ đưa về Phật Giới. Khi nào mà mình được ông Thần giao lại cho Ban nghi lễ đó thì ông Thần ổng mở cái kho Tàng Thức hoặc Như Lai Tàng này ra đọc cho hết, báo cáo cho hết.

Mà báo cáo cho hết thì chỉ có vị nào mà Công Đức Vô Lượng mới được quyền xem cái này.

Còn Công Đức vừa và ít thì sẽ theo Ban nghi lễ về thôi, sẽ theo Hoa Tiêu ra đến Trung tâm vận hành luân hồi, ông Phật ổng sẽ nói, ổng sẽ giải thích cho mình nghe.

Ưu tiên chỉ có vị nào Công Đức Vô Lượng thì mới được trưng bày ra tại cái buổi lễ tiễn về Phật Giới. Con phải chú ý cái chỗ này. Ông Thần quản lý giao cho Ban nghi lễ. Nếu:

- Công Đức Vô Lượng thì sẽ được tổ chức theo Ban nghi lễ Công Đức Vô Lượng.

- Một Kim Thân Phật từ Phật Giới phân thân vào, Ban Thần Thánh Tiên mời vô dự lễ, dự lễ xong rồi rước cái Tánh Phật này về, rất an toàn, xung quanh thế giới này không ai lừa mình không cần biết gì nữa chỉ theo ông Phật về.

- Nếu Công Đức vừa và ít thì sẽ tổ chức Đường về Phật Giới rồi tự mình đi à, đi theo Hoa Tiêu.

51

☆• BÀN VỀ CÔNG ĐỨC.

+ VẤN ĐỀ ĐẶT RA LÀ:

- VẬY KHI NÀO THÌ MÌNH CHUẨN BỊ VỀ PHẬT GIỚI MÌNH CÓ BIẾT ĐƯỢC KHÔNG? ÔNG THẦN CHỈ BÁO TRƯỚC CHO MÌNH CHỈ CÓ 3 NGÀY.

■ NGƯỜI MÀ CHUẨN BỊ VỀ PHẬT GIỚI THÌ 1 NĂM SAU HOÀN TOÀN PHẢI NGỪNG GIAO DỊCH VỚI THẾ GIAN THÌ CÔNG ĐỨC MỚI SÁNG ĐƯỢC.

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Người đi về Phật Giới thì MỘT NĂM SAU CÙNG PHẢI NGỪNG GIAO DỊCH HOÀN TOÀN. Nếu con không ngưng giao dịch là nó thất bại, vì thế giới này gọi là Âm, còn cái Công Đức là nó Dương, nó không thể đổi chọi lại cái này.

Vì thế mà con có Công Đức rồi thì tự nhiên người ta

KHÔNG GIAO DỊCH VỚI CON NỮA. Con phải hiểu CÁI NGUYÊN TẮC NÀY, THẾ GIỚI NÀY LÀ THẾ GIỚI VẬT LÝ ÂM DƯƠNG.

Âm, Dương thì ở đây, còn Công Đức cực sáng không thể ở thế giới vật lý âm dương này được, bắt buộc phải đẩy ra Tầng Bình Lưu. Có cái Nguyên Tắc này mà Đức Phật mới dạy cái Công Thức Giải Thoát. Ai có Công Đức thì tự nhiên Được Giải Thoát.

Còn muốn ở đây thì phải bôi đen, để chi? Để ở được thế giới âm dương này, người ta không có hiểu, giống như con có một vật sáng mà nó được bọc kín thì không ai biết con có vậy, còn con mở ra tự nó sáng thì người ta biết. Đó là nguyên tắc của nó

■ THƯA BÁC, CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH PHÁT SÁNG NHƯ VẬY CÓ PHẢI LÀ MỞ PHẬT NHÃN KHÔNG Ạ?

- Không, chừng nào Công Đức Vô Lượng mới mở được Phật Nhãn. Công đức ít hoàn toàn không mở được mà nó chỉ phá vô minh thôi. Con có Công Đức để phá vô minh rồi thì những cái tin lầm ở Thế giới này con không tin lầm nữa.

Còn Phật Nhãn nó khác. Phật Nhãn mở ra là người Toàn Diện rồi, nó mở ra là con Toàn Năng, Toàn Giác rồi, mới gọi là Phật Nhãn mở ra rồi.

52

☆● XIN THẦY GIẢI THÍCH GIÙM: TẠI SAO LẠI CÓ SỰ SAI BIỆT VỀ THỜI GIAN NHƯ VẬY?

- MỘT: ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG THÌ TRONG VÒNG 5 PHÚT SẼ THỨC DẬY.

- HAI: ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC BẰNG NHAU THÌ TRONG VÒNG 30 PHÚT SẼ THỨC DẬY.

- BA: ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÔNG ĐỨC ÍT NHƯNG PHƯỚC ĐỨC VÀ ÁC ĐỨC NHIỀU TRONG VÒNG 8 TIẾNG SẼ THỨC DẬY.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Cái sai biệt này là nó còn đang tranh luận về vấn đề nhân quả, do ông Thần. Trong cái lúc 8 giờ thức dậy đó thì ông cũng đã hỏi trong đó:

- Giờ sao? (Hai người mới tranh luận). Mà Công đức ít, Ác đức nhiều giờ tao đây mày đi.

Bởi vì nó có Công Đức ông mới thương lượng, còn không Công Đức ông đẩy liền.

- Mày có Phước đức nhiều thì sao, mày đi không? Thì ăn thua người đó đó.

Hai người tranh luận trong thời gian giải quyết 8 tiếng đồng hồ, sau 8 tiếng đồng hồ mà không xong ông thực thi nhân quả liền. Còn nếu mà trong 8 tiếng đồng hồ này có Công Đức, ông: “Thôi, cho mày đi đó”. Cho đi ra đề chi? Vừa ra rồi: “Giờ, mày muốn về Phật Giới tao cho, mày có đủ điều kiện thì về”.

Ác đức, Phước đức tự vô trong Trung Tâm Vận Hành nó bỏ đi chứ ông Thần cũng không bỏ được, vô đó tự nó bỏ, cũng như mình ở dơ vô đó nước rửa sạch hết không có dơ, vậy thôi. Đó, mình phải hiểu cái này. Tại vì trong cái lúc này là lúc tranh luận với nhau giữa Trung âm thân và ông Thần tranh luận:

- Bây giờ mày có Ác đức này, tao thực thi mày. Nhưng

mà nó kẹt là mày có Công Đức, tao không thực thi được hoặc là mày có Phước đức này đi lên, tao không thực thi, giờ mày muốn sao?

Nói: “Thôi, tôi muốn về, tôi lạy ông tôi về chứ ở đây tôi sợ quá”.

Giữa hai người tranh luận với nhau đúng 8 tiếng đồng hồ hết nhiệm vụ.

- Một, mày không ngã ngũ là tao thực thi liền.

Có vậy thôi. Vậy mới có vụ 8 tiếng.

1- Còn cái mà Công Đức nhiều thì thôi, ông Thần nào dám lại gần đâu.

- Vừa chết cái thức dậy liền, biết liền, thấy trắng bóc, đi. Mà muốn đi là phải hiểu cái Đường Về Phật Giới người ta đã dạy kỹ rồi, nói cho kỹ cái chuyện này.

2- Còn cái vụ mà năm ăn năm thua đó thì thời gian nó ngắn hơn nhưng mà cũng phải tranh luận.

3- Phước đức nhiều, Ác đức nhiều tranh luận tối đa là 8 tiếng, chứ không phải 8 tiếng. 8 tiếng là hết mức rồi. Giới hạn 8 tiếng phải quyết định, muốn về quyết định về thì cho về, còn nếu không: “Tôi thấy về bên đó buồn quá, thôi, cho tôi lên cõi Ngọc Hoàng tôi sống một thời gian nữa đi” thì ông quăng mình lên trên đó thôi.

Vì thế, nó có ba cái trường hợp:

1- Công Đức nhiều.

2- Công Đức trung bình.

3- Ác đức, Phước đức nhiều, Công Đức ít.

Nhưng mà ít, nhiều gì PHẢI MỞ CON MẮT PHẬT RA, phải có Công Đức mới mở, mới thấy con đường đi

ra được thì mới đi được.

(Trích Giải đáp Thiền Tông ngày 5/1/2020 tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát).

53

☆• ĐƯỜNG VỀ... TÁNH NGƯỜI ĐƯỢC TẠO RA VÀ TAN RÃ NHƯ THỂ NÀO?

- GIỮA CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC MỚI GIẢNG CO THÔI, CHỨ CÒN ÁC ĐỨC LÀ NÓ TỐI THUI, CÓ BIẾT Đâu MÀ GIẢNG CO. ÁC ĐỨC THÌ GIỐNG NHƯ MÌNH NHẢM CON MẮT NÓ TỐI THUI RỒI.

- HỎI: THƯA THẦY! NẾU CÔNG ĐỨC ÍT MÌNH DÙNG NHẤT TỰ THIÊN ĐÓ THẦY, CON CHƯA HIỂU LÀ MÌNH DÙNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY HAY LÀ Ở TAM GIỚI A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Con đường về Phật Giới có 3 trường hợp:

+Trong bài dặn dò có nói trường hợp Nhất Tự Thiên chỉ sử dụng khi Phước đức dương và Công Đức bằng nhau, 2 cái này nó giảng co, ông Thần ổng nắm cái này ổng quăng cho mình đi. Bản thân mình không muốn đi, mình la lên 1 tiếng “BUÔNG”, ổng giật mình thì ổng không nắm nữa thì bắt đầu nó rơi đó. Nó rơi, bắt đầu cái điểm này, vừa rơi là Hoa Tiêu xuất hiện liền, ông Phật hiện liền.

Bởi vậy muốn về thì ông Phật mới giúp, còn không muốn về thì không có giúp đâu, chứ không phải ổng ép mình về đâu, tại mình muốn. Hồi xưa mình muốn vô

đây, muốn về thì ông dẫn về, mà muốn đi nữa thì thôi, cái đó là do cái HAM MUỐN CỦA MÌNH MUỐN ĐI ĐẤU.

- THƯA THẦY! KHI MÀ CÁI THÂN TƯ ĐẠI NÀY NÓ TRỞ VỀ CÁI THÂN TRUNG ẤM THÌ LÚC ĐÓ MÌNH DỪNG NHẤT TỰ THIỀN HẢ THẦY, LÀ CÁI CHỖ NÓ GIẪNG CỎ GIỮA CÁI THÂN TƯ ĐẠI VÀ CÁI THÂN TRUNG ẤM...

- Con vừa mất cái thân này, tứ đại mình mất rồi, mà người ta gọi là “Xuất hồn” đó. Cái hồn đó chính là cái Trung Ấm Thân đó.

Thì trong cái Trung Ấm Thân này ông Thần ông mới xem mình có cái gì trong này, kêu là NỬA BAY LÊN MÀ NỬA MUỐN RỚT XUỐNG ĐÓ, thì mới dùng NHẤT TỰ THIỀN được.

- Chỉ sử dụng 1 lần thôi hả bác.

- 1 lần thôi.

- Lúc đó Trung Ấm Thân mình khởi Ý ra buông hả thầy?

- KHI MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC MÌNH MỚI ĐIỀU KHIỂN CÁI TRUNG ẤM THÂN, còn không Công Đức, chỉ có phước đức thôi thì không có điều khiển cái Trung âm thân được, có nghĩa là 5 ăn, 5 thua đó.

Muốn về thì mình phải nói ông Thần 1 tiếng, ông thả mình ra thì mình Rơi. Còn mình hiểu mà mình không nói, mà để cho ông xử lý là ông đẩy mình liền. Cái NHẤT TỰ THIỀN NÀY CHỈ SỬ DỤNG MỘT LẦN THÔI.

Từ Trái Đất đi ra, đi ra Trái Đất nó có 2 đường: 1 là lên Vãng sanh, 2 là Rơi về Phật Giới, sử dụng NHẤT

TỰ THIÊN NÀM Ở CÁI CHỖ NÀY.

Chớ còn vô trong Trung tâm vận hành luân hồi rồi, Phật Nhãn mở ra rồi thì phước đức, ác đức gì thì nó cũng đi mất hết trọn.

■- TRUNG ÁM THÂN MÌNH CÒN TAN MẤT MÀ, Trung Âm Thân mình nó cấu tạo bằng điện từ Âm Dương. Bởi vì Tánh Phật vô đây mượn thân người, tinh cha noãn mẹ vừa cuốn lại thì vị Thần mới đẩy cái Tánh Phật mình vô, thì cái Tánh Phật vừa vô là điện từ Âm Dương nó cuốn cái này lại để nó tạo thành cái thai nhi đó, chính CÁI QUAY NÀY NÓ MỚI TẠO CÁI TÁNH NGƯỜI, 16 THỨ TÁNH NGƯỜI.

Cũng giống như cái Dinamô điện vừa quay nó mới phát ra điện, chứ nó KHÔNG QUAY thì nó sẽ KHÔNG PHÁT RA ĐIỆN. Cái ĐIỆN này gọi là TẠM CÓ thôi, cái TÁNH NGƯỜI của mình gọi là TẠM CÓ thôi, TỨ ĐẠI CŨNG TẠM CÓ. Tứ đại thì nó kết hợp bằng Đất, Nước, Gió, Lửa. Còn Tánh Người thì kết hợp bằng điện từ Âm Dương.

Vì ở trong thế giới vật lý kêu bằng luân chuyển nên mới tạo nghiệp. Vì thế mà ông Phật KHÔNG CHO TU LÀ CÁI CHỖ NÀY. ANH TU LÀ ANH TẠO NGHIỆP. Anh ngồi anh tu ANH MUỐN CÁI GÌ? Muốn cái gì cũng là điều tạo nghiệp ở thế gian này, mà tất cả người ta tưởng đâu là tu thành A La Hán là Giải Thoát, vì chưa hiểu nguyên tắc sự HÌNH THÀNH VÀ TAN RÃ CỦA MỘT TRUNG ÁM THÂN nên mới hiểu như thế.

Tu Tịnh Độ thì thấy hình Phật họ cho là đã được Phật chứng chứ họ đâu có hiểu là ông Thần ông giả ông Phật ông lừa mình, người ta không có hiểu cái này, mà cái

này mình nói thì mấy cái ông tu ông chửi mình.

Vì vậy mà có mấy ông thầy ông lại ông hỏi, tôi mới nói nếu mà thầy muốn hỏi về cái Thiên Tông này thì thầy phải chấp nhận cái này tôi mới nói được. Thầy thắc mắc cái này tôi hỏi vậy chớ thầy tu Đạo Phật để làm cái gì?

- Tôi muốn Giải Thoát.

- Có ai dạy thầy Giải Thoát chưa?

Ông làm tỉnh, tức nhiên là ông không hiểu, chưa ai dạy nên ông không biết đâu, ông lại đây ông hỏi tôi đưa ra một câu là ông đứng lại liền. Bởi vậy mà tại sao ông Phật ông nói là: “Cái ông thầy mà cất cái chùa to thì cái ông thầy đó là NGƯỜI THẾ GIAN”. Ai dám nói câu này không? Chú không dám nói, nói ra nó share lên mạng rồi nó nói tâm bậy tâm bạ. Chính cái người cất cái chùa ra mở cái nơi dạy, dạy này dạy kia chính cái người đó là người THẾ GIAN. Là sao? Vì dạy người ta ĐI TRONG THẾ GIAN THÌ LÀ NGƯỜI THẾ GIAN CHỨ LÀ GÌ?

- Ông nói ông dạy Giải Thoát, vậy ông đã tốt nghiệp trường Giải Thoát chưa mà ông mở trường dạy Giải Thoát? Mà tất cả các đạo luôn chứ không phải riêng Đạo Phật mình đâu, giờ con suy nghĩ đi!

Khi mà Huyền Ký công bố ra, giờ người ta mới hiểu cái này. Giờ hỏi mấy ông tu bây giờ Tam giới là sao, không biết, có ông nào trả lời được đâu. Tam Giới là ông Phật ở chính giữa, Thần Thánh, Ma quỷ.... ở xung quanh, tâm bậy tâm bạ, ở Suối Tiên nó vẽ đó. Ở Suối Tiên nó có cái biểu đồ này, thì do mấy ông thầy ông vẽ chứ đâu, chứ mấy ông ở Suối Tiên đâu có biết gì, mấy

ông đi mượn ông thầy ông vẽ.

Mình vào đây chỉ lo mà tạo Công Đức. Đã vào đây tạo Công Đức rồi mà còn hơn thua với nhau từng lời nói, chẳng ra sao.

- Rồi đây người nào mà có Công Đức là nó rơi, ai mà có Công Đức nó sẽ rơi thử cho mình biết.

- Trong giấc ngủ của mình hả thầy?

- Ừ, tự nhiên nó rơi là tự mình biết.

- Thầy! Vậy ngay cái lúc mình mẫn phần, mình sắp chết mình có biết được cái này không thầy?

- Mình đang ngủ tự nhiên mình nghe mình rơi. Mình có Công Đức nhiều là mình dễ Rơi lắm, nó rơi là tự mình biết.

Nhưng mà có một điều là tất cả những người mà hiểu cái này, về sau con muốn tịch diệt dễ lắm, nó nằm ở chỗ này, chứ không có giằng co, còn không Công Đức nó không có chịu chết đâu, nó nằm hoài, nó đi theo nhân quả mà, nó không có chịu chết.

- Mình có Công Đức lúc mẫn phần nó không có giằng co hả thầy?

- Ừ, bởi vậy tại sao mà nói 100 người truyền thiên chỉ có mấy người đi tới, còn bao nhiêu rút lui, nó khó chứ không phải dễ. Thấy vậy tưởng đâu được truyền thiên là xong, không phải vậy.

Bây giờ cái kinh này mình đọc thấy hay nhưng mà mình có thực hiện đúng không?

Chứ nếu mà dễ thì ai cũng về hết rồi. Cái lúc này trí con người nó cao rồi đó mà họ còn chưa qua nổi cái này huống chi là hồi xưa.

Hồi thời... đừng nói chi thời Tổ Huệ Năng, thời Trần Nhân Tông còn chưa nói được. Chứ giờ có điện vật lý mình mới nói về Điện Từ Quang, điện từ âm dương thì người ta mới tin, chứ hồi xưa nói cái gì về điện thì ai mà biết.

- Không dùng mắt để thấy, không dùng tai để nghe nhưng mà mình vẫn Biết, thì cái Thấy, Nghe đó là từ cái nào ạ?

- Thì trong Trung Âm Thân vẫn thấy, nghe. Nói đúng ra cái Tánh Phật nó không có mắt, tai đâu, nó là 1 cái khối, lúc nào cũng nghe, lúc nào cũng thấy. Nó nghe bằng cái... tự động nó phát ra. Còn mình, Tánh Phật vào trong cơ thể vật lý, nó thấy nghe phải đi qua con mắt và lỗ tai. Cái Tánh Phật nó đâu có mắt, tai, mũi, miệng đâu. Bởi vậy người ta nói thấy nghe mắt, tai, mũi miệng là cái này nè chứ không phải bịt mắt, tai, mũi, miệng lại.

Còn khi một vị Phật muốn phân thân độ ông nào thì hiện hình người thầy ra rồi ngồi đó nói chuyện, thì người ta mới tin, chứ tự nhiên trong hư không nói cái gì là người ta khó tin hơn. Người hiện ra, gọi là phân thân, ứng thân gì đó, mình phải hiểu cái quy tắc này. Ông Phật thì mới phân thân, ứng thân được, còn ông Thần muốn làm chuyện gì đó, biết làm sao không? Mượn xác, mà người nào mà mê tín dị đoan mới mượn, chứ không mê tín không vô được, có nghĩa là mình ao ước làm cái gì đó là nhập vô liền. Mình phải hiểu thế giới này nó vậy, rồi có người mê tín quá, cô hồn xen vô, Thần mượn được còn cô hồn ăn theo mượn luôn. Đó, cho nên lừa gạt mình.

- Thầy! Cái lúc mình mất, trong Trung Âm Thân mình

thấy được Tánh Phật của chính mình phải không thầy?

- Thấy chớ, mình thấy cái Trung Âm Thân nó cấu tạo như con người nha, chừng nào mở cái này ra thì mới trở về Phật Giới, hoàn toàn Phật Nhãn mở ra.

Rồi về bên mới định hình ra một KIM THÂN PHẬT, MỘT KIM THÂN PHẬT NÓ BẰNG MÀU VÀNG NHEN.

Hồi xưa Tánh Phật nó bằng cái trứng cá, bây giờ Tánh Phật nó lớn bằng con cá, một Kim Thân Phật mà Công Đức Vô Lượng nó lớn bằng cái địa cầu mình chứ không phải đơn giản đâu, mình phải hiểu cái nguyên tắc bên kia.

Mình bây giờ không dám nói hết, vì nói hết thì sẽ không trị được mấy cái ông lừa mình. Mình hỏi gì ông cũng trả lời y chang mình là mình thua, chỉ cho ông trả lời 1,2 câu thôi là mình khóa họng ông lại.

Ông thiệt thì ông vô được, còn ông giả là mình khóa lại liền. Thành thử tại sao Thiên Tông chỉ nói có 60%, giấu bớt đi là vậy, là để ngừa mấy cái ông này.

Cái số người về được Phật Giới nó khó, không phải truyền thiên là về được đâu. TRUYỀN THIỀN CHỈ LÀ CÁN BẢN ĐỂ ĐI VỀ. TRUYỀN THIỀN MÀ ANH CÓ CÔNG ĐỨC LÀ THOẢI MÁI VỀ ĐƯỢC, CÒN CÔNG ĐỨC MÀ DỖ DỖ ƯƠNG ƯƠNG LÀ COI CHỪNG!!! ông Thần ông gạt mình đó, không dễ gì mà thoát ông đâu.

- Công Đức khó chứ không dễ.

- Nó dễ chứ không có khó, khó là do mình, tại mình tưởng nhiều quá. Mình giúp ai là trọn vẹn người đó. Đừng ép ai, để tự nhiên. Tình cờ mình giúp mà nếu được

thì cái đó là vĩnh viễn đó. Còn có nhiều người bỏ tiền lớn để làm này, làm kia..., không được! Anh càng tham là anh càng chết đó. Con đưa quyển sách mà người ta thích, người ta đi kiếm con là được đó, mà con đưa sách, con đi kiếm người ta là coi chừng!

Ở trên chùa có trường hợp ép người ta, rồi cái vị Thần mình ra cái này là ông ghét chứ ông có ưa đâu, rồi ông nhập vô là coi như mình chót quót luôn, rồi mình tạo nghiệp mà mình không hay, rồi mình bị này bị kia là chỗ này. Cái người phổ biến Thiên Tông phải có nhiệm vụ nói rõ cái này cho người ta nghe để mà biết cái này, nhưng mà có nhiều khi người ta không có nghe thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao.

- Cái người mà có Công Đức thì cái chỗ giảng cho khi mình mãn phần là tự tịch diệt được là chỗ này phải không thầy?

- GIỮA CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC MỚI GIẢNG CHO THÔI, CHỨ CÒN ÁC ĐỨC LÀ NÓ TỐI THÙI, CÓ BIẾT ĐẤU MÀ GIẢNG CHO. ÁC ĐỨC THÌ GIỐNG NHƯ MÌNH NHẮM CON MẮT NÓ TỐI THUI RỒI.

Khi con mất cái thân này, con có 1 số phước đức, nói cho con dễ hiểu, giống như bong bóng bay, rớt không rớt mà bay không bay. Còn cái muốn trở về hay không là do CÁI Ý của mình đó, do MÌNH CÓ MUỐN KHÔNG, THÌ TỰ NHIÊN CON HAM MUỐN NÓ RỜI, THÌ CÁI LỰC NÓ VỀ LẠI CÁI DƯƠNG, nếu con muốn vãng sanh là ông Thần ông quăng con liền. Con không hiểu được là khi mà con mở mắt ra giữa CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC CON KHÔNG CÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC. Phải để ý nè! Cái phước đức nó màu sáng, còn

cái CÔNG ĐỨC NÓ MÀU SÁNG VÀNG MÀ NÓ CÓ CÁI CHIỀU RƠI. Có nhiều khi mình vẫn được roi, nhưng mà vừa roi là ông Thần ông không có chịu thì mình phải dùng CÁI THUẬT BUÔNG đó, nói ông 1 tiếng thì ông buông, BUÔNG ĐƯỢC THÌ RA KHỎI TÂM TAY ÔNG LÀ MÌNH ĐƯỢC VỀ.

Roi thì mình phải coi chừng cái vụ VÒNG TRÒN, là ông khác dẫn đi, cái ông quản lý mình ông không chịu tha, ông đón đầu.

- Mình đang roi mà mình biết ông đó là ông giả thì mình làm sao thầy? Mình ngưng hả thầy?

- Mình ngưng lại, mình không đi, mấy lần như vậy đó. Khi nào mình CHẮC CHẴN HOA TIÊU THẬT DẪN MÌNH ĐI RỒI LÀ MÌNH ĐI THEO.

☆ CÔNG ĐỨC ÍT MIỄN LÀ TRONG SÁNG THÌ VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC.

CON CHƯA HIỂU CÂU NÀY, XIN THẦY GIẢI THÍCH A, VÌ NÓ CÓ MẬU THUẬN VỚI CÁI PHẦN CÔNG ĐỨC ÍT, PHƯỚC ĐỨC, ÁC ĐỨC DÙNG NHẤT TỰ THIÊN BUÔNG KHÔNG, THƯA THẦY?

- Nếu MÌNH LÀM CHỦ ĐƯỢC thì mình dùng Nhất Tự Thiên, còn mình ra mà MÌNH TỐI THUI, THÌ THẦN THỰC THI NHÂN QUẢ, chứ mình không có nói gì được nữa hết.

Có nghĩa là anh ra, anh còn SÁNG SUỐT, anh biết anh có Công Đức. Có nghĩa là trong đó, người ta nói là một bên vàng, một bên trắng, hay một bên vàng, một bên đen, mình hiểu cái đó thì mình mới LÀM CHỦ MÌNH ĐƯỢC, mình mới sử dụng Nhất Tự Thiên được.

Còn mình không hiểu cái này thì thôi, mình ra, ông Thần thực thi nhân quả, ông dẫn mình đi đâu là theo cái nhân quả của mình.

Mà thứ nhất, tu mà ra gặp hình này, hình kia, đi theo, 100 người ra thấy ông Phật đều đi theo ông Phật hết.

Mà ông Phật nó có 2 dạng: một ông Phật cực lạc và một ông Phật ở bông lai tiên cảnh. Nên nhớ 2 ông Phật này, Phật bông lai tiên cảnh đi nhanh lắm, còn Phật kia đi hơi lâu một chút.

Phải hiểu 2 cái nguyên tắc, cũng là Phật đó, rồi nói tôi thành Phật rồi, là Phật gì?

Phật ở Trung Quốc, Phật trong mấy cái phim ở Trung Quốc đó.

■ Công Đức đường về nó có 3 cái dạng:

1. Công Đức mà sáng nhất là mình tự động mình đi theo Hoa Tiêu mình về.

2. Công Đức sáng ít thì dùng Nhất Tự Thiên, đi.

3. Còn Công Đức sáng mờ mờ thì ông thần nhân quả ông dẫn đi đâu đó thì đi.

Cái Công Đức sáng mà mình dùng Nhất Tự Thiên trong 2 trường hợp đường về đó, thì phải là Công Đức ngang ngửa nhau. Công Đức, phước đức ngang nhau, có kèm ác đức cũng được, phải ngang, mà lúc đó mình PHẢI SÁNG SUỐT, mình mới dùng Nhất Tự Thiên được.

Còn không, thì lúc đó mình MÙ RỒI, thì ông Thần ông thấy nhân quả mình ở đâu, thì ông kéo đến đó thôi, chứ làm sao được.

- Duy nhất, thứ nhất tự động theo Hoa Tiêu về.

- Còn thứ hai thì dùng Nhất Tự Thiên.

- Còn thứ hai mà con còn thấy mờ mờ thì con vẫn sử dụng được, nhưng mà con phải gan dạ.

Chứ đừng có thấy ông Phật xuất hiện mà lạy là thua, thấy ông Phật xuất hiện, thôi theo Như Lai về Cực Lạc mà con theo là con chết liền.

Con phải vào chỗ đó, con coi chừng cái này, ông còn chưa biết ông ở đâu nữa. Nói thiệt, thì ở đây thôi, kêu là cực lạc ở trái đất này là bông lai tiên cảnh đó, con phải vào chỗ đó.

Con coi chừng đó, mà vô đó rồi nó lâu lắm, vô đó không tuổi thọ luôn đó. Khi mà vô đó rồi, con khó bùng tĩn...trừ trường hợp hy hữu, hy hữu mà tự nhiên nhớ lại, ủa sao mình vô đây?

Mình vô đây mà con hưởng phước rồi đó hén, con dường như con không nhớ cái gì hết. Khi mà con chợt tỉnh lại một cái thì con mới thấy nó lạc, trái đất này có thể gần bề rồi thì con mới nhớ, có thể là 10.000 năm, 10 tỷ năm con mới nhớ lại được.

☆ CÔNG ĐỨC ÍT MIỄN SAO NÓ SÁNG CON THEO HOA TIÊU LÀ VỀ ĐƯỢC CÓ ĐÚNG KHÔNG THẦY?

- Ít nhiều không cần biết, chỉ cần nó Sáng đi. Nó Sáng ông Thần ông sẽ thả con, ông Thần thả con thì Hoa Tiêu bắt đầu xuất hiện.

Còn trường hợp Công Đức sáng mà con dùng Nhất Tự Thiên, ông Thần ông thả con, nhưng mà Thần thả con cũng chưa chắc ăn đâu.

Thần thả, Thánh nó dựa vô, nó giã hoa tiêu, nó giã

ông Phật nó dẫn đi. Vì thế mà phải thử hoa tiêu 3 lần để biết Thánh Thật hay thánh giả, Thánh Phật hay thánh người, mình phải hiểu cái này nè.

Con đi sâu vào vấn đề Thiền Tông con mới hiểu được cái này. Chứ còn mà con hỏi mơ mơ màng màng không có giải quyết được đâu.

Con đọc sách Thiền Tông, con đọc làm sao mà con cảm ngộ được, con mới hiểu được cái này. Con đọc sách con không cảm ngộ mà hoàn toàn con tưởng tượng ra là thua.

Đọc sách Thiền Tông mà con đưa cái tướng vô là hoàn toàn không tu được. Đưa cái tướng vô là bắt đầu tướng tâm bậy.

Chỉ trừ trường hợp Kiến Tánh, nó mở cái Tánh Phật của mình ra, mình không tưởng nữa thì hiểu nó mới đúng.

Còn **NEU KHONG KIEN TANH HIEU HOAN TOAN SAI**. Tuy là đã hiểu rồi đó mà hoàn toàn sai.

Tại làm sao nhiều người truyền thiền rồi, vô thiền gia rồi mà còn đi làm cái chuyện tâm bậy, là tại **TUONG**, vô rồi mà còn Tướng là sư phụ dẫn đi liền, đó, con phải hiểu cái nguyên tắc này.

54

☆• CÔNG ĐỨC ÍT THÔI MÀ SÁNG THÌ ĐƯỢC VÊ.

- **HỎI: THƯA BÁC, BỮA HÔM TRƯỚC BÁC CÓ NÓI LÀ NẾU 1 NGƯỜI MÀ CÓ CÔNG ĐỨC ÍT THÌ GIỐNG NHƯ CÁI DÒNG ĐIỆN NHỎ QUÁ, THÌ VỊ THẦN NẮM ĐƯỢC. NHƯNG MÀ LẦN CHUẨN HÓA LẦN 3 THÌ BÁC NÓI CHỈ CẦN CÓ CÔNG**

ĐỨC ÍT VÀ TRONG SÁNG THÌ NGƯỜI NÀY VÈ ĐƯỢC PHẬT GIỚI. VẬY THÌ CHỮ “ÍT” Ở ĐÂY CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO, XIN BÁC DẠY RÕ HƠN?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nói ở Trái Đất này mình phải hiểu cái đầu, cái đuôi.

Ngày xưa vô đây mượn thân người tạo Công Đức nhưng mà mình không có tạo, cứ tạo phước đức với ác đức không.

Còn bây giờ, ngày xưa hứa như thế nào?

Những người mà có Công Đức sáng đi, có chấp cái gì cũng không thành vấn đề mà cái lớp trước bỏ đi. Khi mà mình về mà có 1 phần Công Đức nhỏ thôi là ông Thần cho mình về.

Tại vì ông biết, khi đã vô Trung tâm vận hành luân hồi thì những cái mà chấp, ác, làm thiện... những cái đó nó tan hết, nó chỉ còn có cái Công Đức về thôi. Vì thế khi mới nói thì người ta phải bảo là mình phải làm cho Công Đức này kia kia nọ, nhưng sự thật khi mình mất rồi chỉ cần một phần nhỏ Công Đức ông Thần vẫn cho mình về. Vì sao?

Bây giờ đó mình hiểu cái CÔNG ĐỨC NHƯ THỂ NÀY NÈ, GIỐNG NHƯ CON MẮT MỞ RA đó. Còn mình có Công Đức nhiều mà mình hồng mở con mắt được thì ông hồng cho mình về, là vì sao?

Là vì cái Hoa Tiêu dẫn mình về mình không thấy được, không thấy được biết cái nào giả, cái nào thiệt. Vì thế mà con mắt vừa hí ra ông Thần nói ở mà thấy đường rồi, cho mà đi về đó. Đi không? Còn nêu mà

muốn đi nữa thì ông thôi cho đen để thực thi nhân quả, đen ông mới thực thi nhân quả được. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này.

Vì thế mà trước người ta bảo là Công Đức Vô Lượng để người ta khuyến khích cho mình. Nhưng khi mà kết cuộc người ta nói là nếu mà có 1 phần CÔNG ĐỨC ÍT THÔI MÀ SÁNG THÌ ĐƯỢC VỀ. Có nghĩa là mình thấy đường được thì mình mới về.

Còn mình có Công Đức mà mình không thấy đường là kể như không biết. Không biết đường thì sao mà đi, làm sao mà mình nhìn thấy Hoa Tiêu Thiệt, hoa tiêu giả mà dẫn về.

Vì thế mà sau cùng người ta bảo là nếu Công Đức ít thôi cũng vẫn về được. Vì thế mà vừa rồi tui có nói đó, mình đi về Phật Giới giống như mình đi xe đò, tiền nó ít là mình đi xe buýt. Còn đi du lịch, nên nhớ 1 điều đi du lịch nó phải dữ dội lắm, nhiều lắm, đủ thứ lắm từ ăn ở này kia nọ, vui chơi,... cái phước đức nó phải rất nhiều.

Còn trở về Phật Giới, nếu mà mình có Công Đức lớn thì mình sẽ thành ông Phật lớn còn Công Đức nhỏ thì làm Phật con thôi. Có nghĩa là làm sao mình thoát ra khỏi cái quy luật này thôi trở về Phật Giới, đừng có ở trong thế giới này nữa.

Thế giới này nó là cái bầu dục mà, nó quay ở trong này không có ông nào mà thoát ra được cái quy luật này hết đâu.

■ Vài lời chia sẻ:

Lúc đầu thầy khuyến khích mình tạo Công Đức thật nhiều, nó bơi đen kịt nó (vì không có Công Đức Tự Tánh

nên nó mới bị bôi đen) để chi? Là để tiêu thụ nghiệp, đây gọi là Công Đức nhân quả. Thầy không nói đến chỗ Công Đức Tự Tánh vì sao vậy các bạn biết không?

Sau rồi thầy nói Công Đức nhân quả ít thôi phải làm sao có Công Đức Tự Tánh thì mới thấy được đường về. Nghĩa là mới thấy được Hoa Tiếu.

Vì sao người tu Thiền Tông CÔNG ĐỨC NÓ PHẢI ĐI THEO CÁI TRÌNH TỰ NÀY, các bạn có biết không các bạn?

- Thiền Tông ra đời chỉ cho mình biết ai cũng có Tánh Phật, tập sống ở mặt trăng thứ 2. Nhưng vì mình tu Thiền Tông là phải sống trong dòng sinh nghiệp của mình, nếu nói Công đức Tự Tánh thì cuộc sống của người tu Thiền Tông sẽ bị đảo lộn, khó ai mà thực hiện được vì nó nằm ở chữ BUÔNG.

Thầy khuyến khích mình làm Công đức nhân quả để nhờ nhân quả chuyển dịch tập khí tập nghiệp, nghiệp lực của mình. Đây cũng gọi là can thiệp vào quá trình sanh tử của mình. Mình cứ làm không gián đoạn thì tự nhiên đến cuối cuộc đời, mình dôn vào Công đức tự Tánh thì chắn chắn lúc đó mình sẽ mở mắt thôi. Mình làm Công đức mà trong cuộc sống của mình ngày càng buông bỏ dần, mình thích sống 1 mình là mình làm Công đức đúng rồi đó các bạn.

55

☆• CÔNG ĐỨC LÀ ĐIỆN TỬ QUANG, CÓ CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG MỚI THẤY ĐƯỢC HOA TIẾU.

- HỎI: KHI MỘT NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC TRONG

SÁNG MÀ KHI SẮP CHẾT NẾU KHÔNG CÓ 1 VỊ PHẬT NÀO LÀM HOA TIÊU THÌ NHƯ THẾ NÀO A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nguyên tắc vị Phật nhìn thấy được cái Tương Lai của người đó đó, biết ông đó chết rồi sẽ đi về Phật Giới thì một vị Phật kêu bằng đứng ở ngoài Phật Giới mới phân thân vô, người ta sẽ dẫn đi, có vậy thôi. Một người muốn vậy thì phải hiểu Công Thức Thiên Tông mới hiểu được, thì người ta mới biết đường đi ra.

Có nghĩa là 1 Điểm Sáng này nè, mình hiểu cái Qui luật này, nó dễ lắm chứ không khó:

- Trái Đất này gọi là Trái Đất âm dương, âm thì ở Trái Đất, dương thì ở Cõi Trời. Mà bây giờ mình Công Đức thì nó từ chối, nó đuổi đó, đúng ra là nó từ chối là đuổi ra, đuổi đi qua thế giới khác.

Mà trước khi qua thế giới khác là đi đâu? Đi ra ngoài sức hút của Trái Đất đó, ra đó ở rồi một vị Phật giúp mình kéo mình về, mình mong mình có Công Đức thì chắc chắn sẽ có vị Phật rước về. Còn nếu mà không có kịp vô Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi thì vị Phật cũng phân thân nói “Ráng ở đây đợi đi rồi đúng ngày giờ Như Lai sẽ rước vô”.

Bởi vậy nếu MỘT NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NGƯỜI TA MỚI HIỂU CÁI CÔNG THỨC NÀY, ông Phật nói biết liền, còn không có Công Đức mà có phước đức thì thôi, nói trợ trợ cho nó vui thôi. Mình nên nhớ có phước đức và ác đức nói họ không hiểu, nói Thiên Tông họ không hiểu gì rồi họ tưởng tượng. Mà ở trong thế giới này mà tưởng tượng là dính rồi đó, tưởng tượng gặp mấy ông Thánh ông dẫn mình đi đó.

(Trích Giải Đáp Thiền Tông ngày 31/03/2019 tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát).

56

☆• SỐNG NHƯ THẾ NÀO THÌ CHẾT CŨNG Y THẾ ĐÓ.

- HỎI: MỘT NGƯỜI TU THIỀN TÔNG, ĐẠT ĐƯỢC BÍ MẬT THIỀN TÔNG, ĐỦ CÔNG ĐỨC ĐỀ VỀ PHẬT GIỚI. NẾU NGƯỜI NÀY THEO ĐÚNG HOA TIÊU ĐỀ VỀ PHẬT GIỚI CÒN NẾU THEO HOA TIÊU GIẢ THÌ KHÔNG VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI NỮA THÌ KHỎI CÔNG ĐỨC NÀY ĐI VỀ ĐÂU?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Công Đức đi theo hoa tiêu giả đi về đâu chứ gì, đi theo ông bô. Đi theo cái ông giả bắt buộc ông phải bô cái này mới dám vô trong tam giới này. Phải bô, không bô là không được.

Còn nếu không bô được là phải đi ra cái rìa sức hút của trái đất đó, đợi 1 vị Phật đến. Lúc đó anh có Công Đức, anh không ở trong này được cũng không lên cõi trời được thì anh phải ở ngoài đó.

Ông Phật ở ngoài kia ông nhìn thấy, 365 ngày ông mới vô được, chứ không phải ông muốn nhào vô là nhào đâu. Đó, thành ra phải đợi, phải bám theo, bám theo cái vòng hoàn đạo 1 sống ở đó.

Sống bằng Trung Âm Thân. Tại sao phải sống ở đó? Vì nguyên tắc sống trong thế giới này 24 tiếng mình phải ăn. Ở chỗ đó không còn cuốn hút, không còn sức ép vật lý nên không có ăn.

Mình ở đây còn sức ép vật lý, bị cuốn hút nên mới đói. Cái Trung âm thân nó đi ra ngoài sức hút nên nó không có đói.

Ở thế giới này gọi là THÓI QUEN ĂN, UỐNG VẪN CÒN Y NGUYÊN. Trung âm thân nó không có ăn được nhưng nó quen rồi, đến giờ là nó đói thôi, thì nó ngủi bằng cái mùi để nó hết đói.

Còn nếu tất cả Công Đức ở đây mà không ai rước về, không về được thì bắt buộc nó phải bị bôi đen thì mới sống ở đây được. Chứ nếu Công Đức mà sáng thì ở đây mấy ông này chịu không có nổi, thế giới vật lý này không chịu nổi cái Công Đức.

■ CÁI NGƯỜI MÀ ĐẠT ĐƯỢC BÍ MẬT THIÊN TÔNG, ĐÃ TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC NHƯ THẾ, HỌ QUYẾT TÂM MÃNH LIỆT ĐỂ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, NHƯNG LẠI ĐI THEO LÀM HOA TIÊU, CŨNG THEO LÀM NHƯNG HOA TIÊU KHÔNG THỂ BÔI ĐEN CÔNG ĐỨC CỦA VỊ NÀY, THÌ VỊ NÀY CÓ THỂ CHỜ CÁI VÒNG QUAY 365 NGÀY TIẾP THEO ĐỂ NHẬN HOA TIÊU THẬT THÌ CÓ ĐƯỢC TRỞ VỀ KHÔNG?

- Mình lầm đi theo là bị bôi đen rồi đó, đi theo là sinh hoạt với thế giới vật lý, thấy hiện ra ông Thích Ca mừng gần chết chứ gì. “Như Lai nè, lại đây với Như Lai” - rồi xong. Chấp nhận một cái là bị bôi liền, chỉ trong nháy mắt là nó đen thui luôn.

Sở dĩ nó gạt được mình là vì Công Đức mình ít nó mới dụ mình được. Anh muốn móc túi thì cái người anh móc nó phải sát bên anh, anh mới móc được, chứ đứng xa thì sao móc được, dụ mình lại gần rồi nó muốn làm

cái gì là tùy ý nó.

Bởi vì thế giới này gọi là thế gian mà, khó mà tránh được sự gian manh ở thế gian này, đã chết rồi mà còn bị gạt. Vậy mới nói gọi là thế gian. Xin lỗi thế gian này không có ai tử tế đâu, trừ phi....

57

☆• NGƯỜI TU THIỀN TÔNG MÀ CÓ CÔNG ĐỨC SÁNG LÀ KHÔNG CÓ CHẾT BẮT ĐẮC KỶ TỬ.

- HỎI: DẠ GẦN CHẾT MỚI CÓ THỂ TẠO CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG, NHƯ VẬY CON THẤY NÓ KHÔNG AN TOÀN! LỖ NHƯ CON CHẾT BẮT ĐẮC KỶ TỬ, CON KHÔNG KỊP CHUẨN BỊ TẠO CÔNG ĐỨC THÌ SAO THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Đi tiếp! Quay tiếp, nên nhớ rằng:

“TẤT CẢ NGƯỜI NÀO MÀ CÓ CÔNG ĐỨC THÌ KHÔNG CÓ CHẾT BẮT ĐẮC KỶ TỬ”.

Trước khi chết, vẫn có báo cho biết, ngày mai xe đụng bữa nay nó báo cho mình biết, nói thiệt vậy!

Trừ trường hợp tu Thiền Tông mà chết bắt đắc kỳ tử là chưa có Công Đức, tại vì cái đó là mình phải chịu đi thôi, đi luân hồi tiếp, LÀ VÌ MÌNH ĐI PHÁ ÔNG CÔ HỒN. Tất cả những người TU THIỀN TÔNG MÀ CHẾT LÀ DO CÔ HỒN PHÁ, tại phá việc làm ăn của người ta, bởi vì tu Thiền Tông kỳ nhất là đến mấy cái chỗ mà phá người ta, phá âm, đừng có làm!

Để tự nhiên, thí dụ con lại tới cái chỗ cái miếu nó cúng, cô hồn nhỏ nó hồng nói nghe, mà cô hồn lớn nó

vật con chết! Nó hồng vật tại chỗ đâu, chạy ra ngoài kia, tự nhiên trước mặt con thấy chiếc xe mà, mà sự thật không có xe, nó đứng vậy rồi con lách qua bên kia, thẳng kia đưng con liền.

PHẢI HIỂU CÁI THẾ GIỚI NÀY!

CÁI THẾ GIỚI NÀY GỌI LÀ THẾ GIỚI VẬT LÝ ÂM DƯƠNG, linh thiêng tuyệt đối đừng có rờ vô, mình nói cho người ta hiểu thôi! Linh thiêng tuyệt đối đừng có đụng vô. Linh thiêng đó là ai? Là những vị Thánh ở đây nè, cái sự sống của người ta, mình đừng có nhào vô, mình nhào vô thì mình ráng chịu!

Bởi vậy, tại sao Thiên Tông ra đòi người ta nói từ từ mà đi, phải nói từ từ đi sâu vào, để chi? Cho tránh né bớt đi!... Thiên Tông mới ra đòi rất nhiều người bị chết vì cái Thiên Tông này mà không dám nói, chưa tới thời buổi nói.

**

☆● PHẢI THẤY TÁNH MỚI VỀ ĐƯỢC. THẤY TÁNH GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN PIN RỌI CHO MÌNH ĐI VẬY

■ CÁI BÀI ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI MÌNH PHẢI ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI CHỪNG NÀO MÀ MÌNH CẢM NHẬN ĐƯỢC MÌNH MỚI HIỂU ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ LÀ CÁI GÌ?

- HỎI: CÁI PHẦN ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI ĐÓ THẦY, LÚC TRƯỚC CON CÓ NGHE THẦY NÓI, LÚC MÀ RƠI MÌNH MÀ GIẬT MÌNH THÌ MÌNH SẼ BỊ RỎI LOẠN ĐIỆN TỬ ÂM DƯƠNG. TỪ TRƯỚC KHI NGHE NHƯ VẬY THÌ CON THƯỜNG TẬP

CHO MÌNH ĐỪNG BỊ GIẬT MÌNH, NHƯNG MÀ CON VẪN HAY BỊ GIẬT MÌNH ĐÓ THẦY. VẬY THÌ LÚC CON RƠI, MÀ CON BỊ GIẬT MÌNH THÌ CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ mình đừng có tập cái gì hết trọn, mình phải hiểu nguyên tắc con người của mình là có Tánh Phật. Tánh Phật thấy qua tánh người, rồi thêm nghiệp mình đã huân tập từ vô số kiếp, còn gọi là 84.000 cái bong bóng ảo giác là cái chỗ này, tánh người là tánh vô minh, thì nguyên tắc muốn về Phật Giới, mình PHẢI KIẾN TÁNH MỚI VỀ ĐƯỢC.

Mà phương tiện Kiến Tánh là cái gì? KIẾN TÁNH LÀ PHẢI THẤY BẰNG TÁNH PHẬT. Cái CÔNG ĐỨC NÓ GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN NÓ RƠI CHO MÌNH ĐI VẬY ĐÓ.

Nếu mình đi ban đêm mà không có cái đèn không có cách nào mình đi được hết. Vì thế mà BẮT BUỘC MÌNH PHẢI KIẾN BẰNG TÁNH, THẤY BẰNG TÁNH PHẬT, phải thấy bằng BÓNG ĐÈN QUANG LÀ CÁI CÔNG ĐỨC của nó đó thì mình mới đi được, thì ông thần ông mới thả cho mình đi về.

Bây giờ mình nói chữ rơi thì theo văn học là nó không có đúng mà nó văng ra, văng ra khỏi sức hút vật lý của trái đất. Đi ra ngoài sức hút vật lý của trái đất, muốn nói rơi hay văng ra gì cũng được, mà dùng danh từ văng ra là nó đúng hơn, văng ra ngoài sức hút vật lý điện từ âm của trái đất, thì ra ngoài đó ông Phật mới dạy mình được. Dạy mình cái thời gian đi về Trung tâm vận hành còn bao nhiêu tiếng, bao nhiêu ngày nữa.

Đó, lên đó Đức Phật sẽ dạy, với điều kiện là thần quản lý sẽ thả mình ra. Bởi vô đây mượn thân, tánh người phải thần quản lý thả ra thì ông Phật mới giúp dạy cho mình cái này thì mới trở về Phật Giới được.

Bây giờ khỏi tập cái gì hết. Có nghĩa là có Công Đức, tự mình có cái đèn, mình đi ban đêm có cái đèn pin rọi cho mình, mình đi. Chứ còn đi ban đêm mà nó tối mù, ông thần ông không thả mình ra thì sao mà đi được, đi lạc vào loài ngạ quỷ liền.

Phải hiểu cái Công Thức đường về Phật Giới là bằng cái phương tiện là phải có Công Đức, mà Công Đức đừng có bôi đen, Công Đức bôi đen thì cái đèn pin nó đen thùi thì làm sao mà thấy đường đi được. Thì bây giờ con hiểu như vậy GỌI LÀ ĐÚNG nhưng mà không có đúng lắm. Có nghĩa là phải hiểu được cái Công Thức của nó. Con người ta có nghĩa là Tánh Phật lúc nào cũng thấy, nhưng mà nó thấy qua mấy cái lớp, cái lớp tánh người ham muốn rồi nó qua cái lớp cái nghiệp của mình, rồi làm sao mình nhớ được cái điểm mình đến. Vì thế mà chú ý cái này, theo dõi kỹ cái bài mà người ta trả lời đó.

CÁI BÀI ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI MÌNH PHẢI ĐỌC ĐI ĐỌC LAI CHỪNG NÀO MÀ MÌNH CẢM NHẬN ĐƯỢC MÌNH MỚI HIỂU ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ LÀ CÁI GÌ. Mình không tự về được thì phải có ông Phật ông dẫn mình vào Trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm dương nó trở về Ngôi Vị của nó, rồi phật nhả mình mở ra, thì tự nhiên mình hiểu hết, tới đó mình đã thành Phật rồi đó.

- Vậy thì cho con hỏi thêm về cái phần Công Đức

bôi đen ạ. Mình biết Tánh Phật của mình như vậy rồi, có những lúc mình không có sân hận ai, thì mình không có bị bôi đen, nhưng mà ví dụ như người ta làm gì mình, mình không có chửi lại, nhưng mà trong mình vẫn còn y nguyên 16 thứ, mình không có chửi lại nhưng mà trong lòng mình vẫn còn giận một chút chút, như vậy thì có bị bôi đen không ạ?

- Bởi vì theo nguyên tắc tánh người của mình nó phát ra cái gì thì điện từ âm dương nó kéo đi thì mới có nhân quả. Con dùng Tánh Phật thì giống như con đứng ở trong nhà, gió bão bao nhiêu không thành vấn đề, con ló đầu ra, nó kéo con đi liền. **MÌNH CHỈ CẦN MÁY ĐỘNG THEO Ý THỨC MÌNH ĐÃ HUÂN TẬP THÌ THÂN NHÂN QUẢ THỰC THI LIỀN.** Con phải hiểu cái nguyên tắc này.

Thiền Tông ra đời thời gian rất ngắn, bởi vì trái đất này nó đang đi đến cái chu kỳ diệt mà. Thành ra Thiền Tông ra đời **VỚT ĐƯỢC BAO NHIÊU THÌ VỚT**, còn không vớt được thì đi luân hồi tiếp. Bởi vậy, nó khó, không ai chấp nhận cái này đâu. Thiền Tông nó rất quý!

Các nhà khoa học nói Đạo Phật là **TINH HOA NHÂN LOẠI**. Là pháp môn thứ sáu này nè, chứ không phải lay lục, tụng kinh, ngồi thiền là Tinh Hoa đâu, không phải cái chuyện đó đâu. Cái chuyện đó là của vật lý thế gian này. Tinh hoa nó nằm ở cái chân thật, chứ không phải tinh hoa ở cái mơ hồ.

Thiền tông chỉ rõ ràng từ con người, vạn vật, trái đất, mà chỉ bằng khoa học nữa, nên mới gọi là **ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG**, là pháp môn thứ 6, là Tinh Hoa nhân loại là cái chỗ này. Bởi vậy học Thiền Tông là

học bằng Trí Tuệ, phải nghiên cứu cho thật kỹ chứ đừng có tưởng thấy vậy hay vậy là sai. Rồi mình dùng cái tưởng của mình là nó sai liền.

■ MỘT NGƯỜI TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG, KHI CÒN SỐNG THẦN QUẢN LÝ NGHIỆP CÓ THỰC THI NHÂN QUẢ VỚI NGƯỜI ĐÓ HAY KHÔNG A?

- Có Công Đức rồi là ông Thần ông không có quản lý mình đâu. Tại vì mình không có hiểu, mình có CÔNG ĐỨC RỒI ĐÓ, NẾU MÀ MÌNH THANH TỊNH THÌ ÔNG THẦN RẤT SỢ NHEN, mình có Công Đức ông Thần ông sẽ rời mình. Còn như mình khởi là ông theo mình đó.

Khởi là cái gì? Là muốn này muốn kia của mình đó, ông sẽ thực hiện theo sự ham muốn của mình. Ông giúp mình theo ý muốn của mình. Ông có nhiệm vụ quản lý Tánh Phật, TÁNH PHẬT MUỐN CÁI GÌ THÌ ÔNG PHẢI LÀM THEO CÁI NẤY. Đó mình phải hiểu cái này.

58

☆● TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ, CHỨ NGỒI ĐÓ DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. MÌNH TÌM ĐƯỢC RỒI, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, MỖI LẦN ĂN CƠM THÌ MÌNH MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ÔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ

● CÚNG DƯỜNG CHO HẰNG HÀ SA SÔ ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT

ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG LÀ NHƯ THẾ NÀO A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Đây là cái **ÔNG ĐẠO CỦA MỖI NGƯỜI ĐÓ**. Thì bây giờ có ai đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương chưa? Tức là kinh có 42 chương đó, trong kinh Đức Phật có dạy như thế này:

1/ Cúng dường cho 100 vị tăng không giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị tăng giữ giới.

2/ Cúng dường 100 vị tăng giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị A La Hán.

3/ Cúng dường 100 vị A La Hán không bằng cúng dường 1 vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đây gọi là độc Giác Phật hay còn gọi là Bồ Tát đó.

4/ Cúng dường 1000 Bồ Tát không bằng cúng dường 1 vị Phật.

5/ Cúng dường 1000 Đức Phật không bằng cúng dường cho **MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG**.

Cái câu **CÚNG DƯỜNG** này mình phải hiểu sao đây?

Là mình phải tìm **CÁI ÔNG NÀY MÌNH CÚNG ĐÓ**. Mình chỉ cần thấy ông là được, không cúng cũng là cúng đó, **CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG**. **ÔNG ĐÓ LÀ AI?** Bây giờ mình cúng dường cho 1 vạn Đức Phật đi nữa, cứ 10.000 năm ra đời 1 ông, tính ra bao nhiêu tỷ năm, cũng chỉ là có phước thôi, rồi lên cõi Trời hưởng phước xong rồi cũng xuống đây lại, nó cũng nằm trong Quy Luật Luân Hồi hoài. Còn cúng dường cho **MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG**, nếu mình biết **ÔNG ĐÓ** rồi đó thì mình có cúng dường ông?

Đây nè cái ÔNG NÀY ÔNG CHỈ CHO TÔI NÈ, ĐƯỜNG ĐI THOÁT RA, TÔI SỐNG KHÔNG? Chỉ có chỉ chút xíu thôi, không cần cúng bạc trăm, bạc tỷ, cúng 1 miếng bánh thôi cũng được.

Có nghĩa là mình PHẢI NHẬN RA ĐƯỢC ÔNG NÀY, ÔNG NÀY LÀ AI?

LÀ MÌNH CHỨ LÀ AI, ÔNG ĐẠO NHÂN LÀ MÌNH. Đâu phải cúng ông này, bà kia đâu. ÔNG ĐẠO NHÂN ĐÓ CHÍNH LÀ MÌNH, MÌNH KHÔNG TU.

Ông Tổ 31 ông nói sao: “Con ngu mới tu Giải Thoát”. Thế mà ông Giải Thoát mà ông không có tu, nếu mà ông tu để mà Giải Thoát thì thành ông Tổ ngu.

Tìm lại ông Tổ 31 đọc đi “Con ngu mới tu Giải Thoát”. Tổ mà còn nói vậy. Giờ nói Đạo ai nghe đây?

Không tu. Mà không phải nói như vậy, có nghĩa là PHẬT TÁNH MÌNH NHẬN RA ĐƯỢC, THÌ MÌNH SỐNG VỚI PHẬT TÁNH, MÌNH MUỐN GIẢI THOÁT THÌ MÌNH LÀM VIỆC KHÁC CHỨ KHÔNG CÓ TU. MUỐN ĐI RA THÌ TẠO CÔNG ĐỨC ĐI RA.

Còn muốn hưởng phước thì tạo phước đức đi lên.

+ Nếu mình nói CHỮ TU LÀ KHÔNG CÓ ĐÚNG, MÀ KHÔNG TU CŨNG KHÔNG CÓ ĐÚNG.

Tại mình làm cái này người ta tưởng mình tu, chứ thật ra tôi làm Công Đức chứ không có tu. Tiếng Việt Nam mình nói tu là sửa, giống như tu bổ cái nhà, cái nhà nó hư tôi mới sửa, tu bổ xe, cái xe nó hư tôi mới sửa. Mà cái PHẬT TÁNH MÌNH CÓ CHỖ NÀO HƯ ĐÂU MÀ SỬA, NÓ KHÔNG LÀ MỘT VẬT MÀ SỬA CÁI GÌ?

Ông Lục Tổ ông nói rồi: “NÓ LÀ BẢN LAI VÔ

NHẤT VẬT”, nó là vậy, đâu phải là CÁI VẬT ĐÂU MÀ TU. Thành ra trong kinh Pháp Bảo Đàn các vị viết “Ai mà vô chùa nói tu ông lấy chổi ông đuổi ra”, có khác nào ông Tổ 31 đâu.

Thì mình phải hiểu, ÔNG ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG NÀY. Có nghĩa là ông Phật ông nói anh TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ, Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT.

Thì mình tìm được rồi, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, mỗi lần ăn cơm thì MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ÔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG RỒI ĐÓ.

● CÚNG DƯỜNG CHO HÀNG VẠN ĐỨC PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG LÀ VẬY.

59

☆● ĐÂY LÀ MỘT CÂU HỎI HAY VỀ CÔNG ĐỨC

■ KIẾN TÁNH LÀ THẤY BẰNG TÁNH PHẬT CỦA MÌNH.

■ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG LÀ AI? VÌ SAO PHẢI CÚNG DƯỜNG CHO ÔNG NÀY?

-THIÊN TÔNG KHÔNG CẦN PHẢI DỤNG CÔNG, KHÔNG CÓ LÀM CÁI GÌ TO TÁT HẾT ĐÓ, CÁI TÂM LÒNG CỦA MÌNH, MÌNH QUYẾT CHÍ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, THÌ MÌNH PHẢI NẮM THẲNG CÁI ĐÓ, ĐIỀM THỨ NHẤT.

-ĐIỀM THỨ HAI LÀ LÀM CÔNG ĐỨC.

● Con thấy như con có một ít tiền, con đưa để góp vào mua sách tặng cho ai đó, rồi người ta đọc, người ta hiểu, rồi cái phần đó con có được một phần Công Đức để trở về Phật Giới góp từ từ, từ từ lên không?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái Công Đức là mình làm bằng cách gì không biết, mình giúp cho người khác người ta hiểu được là mình có Công Đức thôi. Bởi vậy tôi nói 1 người hiểu thì mình được 1 phần Công Đức, người được truyền Bí Mật Thiên Tông, tức là người đó hiểu sâu hơn đó, thì Công Đức lớn hơn, mà cái con người trở về Phật Giới, ví dụ con giúp mà cái người đó trở về Phật Giới đó, con có Vô Lượng Công Đức. Làm sao mà biết được cái đó, chính cái đó là ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG ĐÓ.

Cái người đó, cái ông mà trở về đó, có nghĩa là cúng dường cho một cái ông thành Phật rồi không thành vấn đề, chỉ được phước thôi. Cái ông mà chưa thành Phật, tôi cúng, tôi đưa sách kinh cho ông đọc, ông hiểu được, ông về thì tự nhiên con có Công Đức. Cúng dường cho một vị Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng là cúng cái này.

Thành ra đối với thế gian con xây 10 cái chùa chả ăn thua gì, con cúng cho 1 triệu ông phàm phu tăng chả ăn thua gì. Đó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy rất rõ ràng. Nghĩa là làm sao mình giúp cho người ta hiểu được là Công Đức nhỏ, đạt được Bí Mật Thiên Tông là Công Đức lớn, Trở về Phật Giới là Vô Lượng Công Đức. Giúp được 3 ông là ông Thần né liền. 2 ông hay 1 ông, ông Thần cũng né.

Là vì nguyên tắc ông Thần ông quản lý tánh con

người, người nào mà có Vô Lượng Công Đức rồi là ông Thần cho về hết. Không phải ông tử tế gì đâu, ông không dám lại gần, mình muốn đi đâu mình đi. Sự thật là điện mà 500kw, bảo ông lại gần, ông đâu có dám lại gần đâu, con có Vô Lượng Công Đức rồi thì ông Thần ông nể, ông không dám lại gần.

Đó cái Lực nó là vậy, gọi là Lực vật lý. Thì bây giờ nói tóm ra, giúp càng nhiều thì càng tốt, càng nhiều thì càng an toàn hơn. Càng nhiều thì càng an toàn hơn để trở về Phật Giới. Thì bây giờ mình giúp, mình đâu có biết ông nào về. Mình giúp người ta hiểu thì có Công Đức nhỏ, Công Đức nhỏ là cái NỀN TẢNG ĐỂ NÓ PHÁ VÔ MINH. NHỜ CÓ CÔNG ĐỨC MỚI PHÁ VÔ MINH ĐƯỢC.

CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? Là nó ẩn ở trong cái vỏ bọc Tánh Phật, nó làm cho sáng ở trong cái đó ra, thành ra Phật nhãn mở ra, mới nhìn được, thì mới Kiến Tánh. Kiến Tánh là cái chỗ này.

Tại sao ông không thấy đường? Là tại vì ông bị tối thui, ông không thấy. Thành ra phải làm sao có cái Bóng Đèn nó sáng thì Phật nhãn mới mở ra được, thì người ta mới gọi là Kiến Tánh. Kiến Tánh là THẤY BẰNG TÁNH PHẬT, chứ không phải thấy bằng tánh người. Thấy bằng tánh người là phàm phu thấy, chứ không phải Phật thấy.

Câu hỏi này hay đó. Tất cả cũng nên tiếp thu, để chi? Nhờ những câu hỏi này mà mình mở rộng kiến thức ra, người nào hiểu được thì hiểu. Chính câu hỏi này mà bao nhiêu người hiểu thì người đó có bấy nhiêu Công Đức đó.

☆• THỜI GIAN NÀY MÌNH CÒN SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA, CỐ GẮNG TẠO CÔNG ĐỨC GIÚP CHO NHIỀU NGƯỜI NGƯỜI BIẾT ĐỀ RỜI VỀ PHẬT GIỚI.

+ MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ PHẢI BIẾT VƯỢT CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG LÀ CÁI GÌ, CÁI GÌ DẪN ĐI QUA CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, MÀ CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG CÓ MẤY CỬA, ĐI BẰNG CÁCH NÀO, CÁI GÌ DẪN ĐI?

- HỎI: CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA KHI ĐỨC PHẬT THÍCH CA SẮP NHẬP NIẾT BÀN CÓ NÓI VỚI THẦY A NAN RẰNG: “NGƯỜI NÀO ĐẠT ĐẠO VỊ ĐÓ CÓ THỂ NHẬP NIẾT BÀN CŨNG ĐƯỢC HOẶC MUỐN SỐNG THÊM VÀI A TĂNG TỶ KIẾP NỮA CŨNG ĐƯỢC”.

ĐỨC PHẬT NÓI NHIỀU LẦN NHƯNG THẦY A NAN KHÔNG NHẬN RA NÊN ĐỨC PHẬT NÓI VỚI MA VƯƠNG RẰNG SẼ NHẬP NIẾT BÀN.

HÔM NAY THẦY CŨNG ĐÃ LỚN TUỔI CHO NÊN CON MUỐN HỎI NẾU CÂU CHUYỆN ĐÓ LÀ THẬT THÌ THẦY CÓ THỂ SỐNG THÊM THẬT LÂU ĐỂ DÌU DẮT CHÚNG CON ĐƯỢC KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Theo quy luật luân hồi trên trái đất này thì phải tuân theo! Còn cái chuyện mà khi Đức Phật nói pháp môn này ra thì...

Đây là cái câu chuyện của ông thầy Tuệ Hải ở Long Thành, ông có nói 1 cái câu như thế này: Khi Như Lai nhập Niết Bàn, nếu mà Ngài A Nan biết thì thỉnh Như

Lại ở lại thì Đức Phật sẽ sống thêm 10.000 năm nữa. Đây là cái chuyện bịa đặt, ông Tuệ Hải bịa đặt hoàn toàn 100%.

Cái bữa đó tôi có đứng tôi nghe nhưng mà Tôi chỉ là người thính giả thôi chứ tôi không có dính líu gì tới cái chuyện này. Bây giờ quy luật trái đất này Ông Phật 80 tuổi cũng chết, chứ ông đâu có hơn đâu. Mà nói rằng ông A Nan nếu biết thỉnh thì Ông Phật sẽ sống thêm. Nếu mà ông Phật sống thêm 120 tuổi thôi thì sẽ vỡ quy luật luân hồi liên.

Nhiệm vụ của ông dạy xong rồi là ông đi, chứ dạy xong rồi ở đây làm cái gì nữa. Những người nào dạy xong rồi mà còn đứng đây dựa vào nọ để làm gì, để đi tìm Danh, tìm Lợi chứ không có cái gì khác hết.

Bốn phận của người phổ biến Thiên Tông xong nhiệm vụ rồi thì thôi. Còn sống cũng trốn chứ không phải ra ngòi đó để cho người ta hỏi này kia là không được. Đứng! Mình đừng có hiểu theo cái kiểu phàm tình. Nhiệm vụ của người ta xong rồi thì thôi, chứ còn muốn nói cái gì nữa.

Thành ra mình cũng nên hiểu một điều là ở trái này là phải sống đúng theo cái quy luật của nó. Chứ đừng có xong nhiệm vụ rồi mà còn lẩn la, lẩn la để làm cái gì?

Muốn tìm Danh, tìm Lợi hay làm chi? Mà cái chuyện đó người ta không cần tới đâu... Thì cũng giống như ở đây nè, ông Huệ Phong về đây giúp Chùa bao nhiêu năm xong nhiệm vụ rồi ông đi, vậy thôi!

Cũng như tôi khi nào xong nhiệm vụ rồi thì thôi, cạy miệng tôi cũng không nói, vì không còn nhiệm vụ nữa! Còn bây giờ nếu ai có khả năng đứng ra điều hành cái

chùa Tân Diệu làm công chuyện này thì được. Chứ đừng có đặt vấn đề rồi mơ mộng, mơ tưởng, huyền bí gì trong cái chuyện này.

Cũng như những cuốn sách Thiên Tông Tôi viết ra đều có cơ sở hết, nếu ai bắt bẻ cỡ nào thì phải có chứng cứ rõ ràng chứ không phải... Tại sao tôi dám đưa lên mạng Thientong.com dám mời đặt câu hỏi, khó dễ không thành vấn đề, là mình phải như thế nào mình mới dám làm cái chuyện này.

Như ông Tuệ Hải ổng giảng là trên trái đất này Đức Phật dạy chỉ có Tứ Niệm Xứ là số 1 thôi, không có cái pháp nào qua cái này. Ông phản lại ông Thanh Từ luôn. Ông Thanh Từ là dạy Thiên Tông mà sau cùng ổng không giảng Thiên Tông mà ổng nói Tứ Niệm Xứ.

Chính ông Thanh Từ ổng nói tôi đang dạy Thiên Tông nè, ổng nói nhưng mà sự thật bên trong ổng không có hiểu. Mà bây giờ đệ tử của ông đi qua pháp môn dụng công Tứ niệm xứ. Rồi nói chuyện trời ơi đất hỡi, đó, thành ra người ta tưởng tượng ra thôi, chứ mình đừng có theo mấy cái chuyện này.

MÀ GIỜ TRÊN THỰC TẾ NÈ, XEM LẠI MÌNH CÓ TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC HAY KHÔNG. THỜI GIAN NÀY MÌNH CÒN SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA, CỐ GẮNG TẠO CÔNG ĐỨC GIÚP CHO NHIỀU NGƯỜI NGƯỜI BIẾT ĐỀ RỜI VỀ PHẬT GIỚI.

Chứ nếu không...về Phật Giới có ít Công đức về Phật Giới cũng được. Chúng ta đã được truyền Thiên rồi thì người ta đã chỉ cái Công Thức cho mình về rồi. Nó có 3 trường hợp để về Phật Giới chứ không phải chỉ có 1 đâu.

Mà người nào có khả năng hỏi về phần Tuyệt Mật Tôi

sẽ nói cho nghe, mà nếu không có hỏi thì tôi không thể nói được.

Cái này là thuộc về nguyên tắc của phần Tuyệt Mật, không đánh mà khai là không được, có đánh mới khai.

61

☆• TU THIỀN TÔNG MÀ CÓ CÔNG ĐỨC RỒI THÌ THẾ GIỚI NÀY CÓ ĐỘNG CỖ NÀO CŨNG KHÔNG ĂN THUA.

● THẾ GIỚI SAU KHI MẤT CŨNG GIỐNG NHƯ Ở THẾ GIỚI NÀY VẬY.

- HỎI: CON VIẾT DI CHÚC DẶN LẠI CÁC CON CHÁU KHI CON MẤT CỨ ĐỂ CON NẪM YÊN TRONG 8 TIẾNG RỒI HÃY KHÂM LIỆM VÀ CHÔN CÁT, NẾU CÁC CON CHÁU CON KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC NHƯ VẬY THÌ CON CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ VỀ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CỦA CON KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Con di chúc con để lại nó thực hiện hay không thực hiện là chuyện của nó. Con mà đã có Công Đức rồi thế giới này có động cỡ nào cũng không ăn thua.

Động hay không là do con, động cái thân tứ đại còn cái trung âm thân không động được. Mà trung âm thân khi mà con có Công Đức rồi thì tất cả người thế giới nó không có động được, dầu nó có động cũng không ăn thua gì.

Thì nó theo cái quy luật của nó, Công Đức Vô Lượng ra liền, mây giây ra liền. Công Đức vừa thì mấy phút, Công Đức ít thì 8 tiếng, mà khi con đã quyết định rồi thì cái thân của con nó có động cỡ nào cũng không ăn thua gì.

Nhưng mà có một điều nếu mà nó ĐÔNG MÀ CON CÒN CHẤP ĐÓ THÌ NÓ SẼ VƯỚNG VÀO CÁI CHẤP, THÌ NÓ SẼ TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY.

- NHỚ LÀ: Đã Buông rồi thì đừng có Chấp.

Tu Thiên Tông mà Chấp một cái là dính lại, Chấp là cái thế giới này nó kéo lại liền, hãy nhớ cái điều này.

- THẾ GIAN NÓ ĐÔNG CỠ NÀO THÌ ĐÔNG MÀ CON KHÔNG CÓ CHẤP LÀ KHÔNG ĂN THUA GÌ.

- Cũng như con đi ra đường mà người ta chửi con kiêu gì thì kiêu, con đừng có tưởng. Con tưởng con mới phản ứng lại, còn con không tưởng thì sao mà người ta phản ứng.

VÌ THẾ GIỚI KHI MẮT CŨNG GIỐNG NHƯ Ở THẾ GIAN NÀY, thế gian này mà con hiểu rồi là người nói gì mình cũng kệ nó không ăn thua gì, đừng có động.

Con mà động là con tưởng rồi con chấp, con chấp nó dính.

Khi con mắt cũng vậy, mắt rồi gia đình làm gì làm, kệ nó, không ăn thua gì hết.

**

☆● **CẦU PHƯỚC TRONG NGŨ THỨ TẠP CỤ NÀY MÀ PHẢI CẦU CHO ĐÚNG THÌ ĐƯỢC, CÒN GIẢI THOÁT NÓ ĐI RA BẰNG CÔNG THỨC VÀ TRÍ TUỆ CHỨ KHÔNG CÓ CẦU.**

CÁI GÌ Ở THẾ GIỚI NÀY SỐNG BẰNG CÔNG THỨC HẾT, NÓ SAI LÀ DO CÁI TƯỞNG THỜI NÀO MÌNH SỐNG THEO THỜI ĐÓ THÌ MỚI KHÔNG TRẬT.

- HỎI: CẦU NGUYỆN CÓ ĐƯỢC NHƯ Ý CỦA

MÌNH KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Câu nguyện thì đúng, có được hết. Nhưng mà nên biết là câu cái gì.

Thí dụ, ở thế giới này là ai quản lí cái tâm linh, mình phải hiểu cái này. Cái người quản lí người ta cho mình, nhưng mà phải cho đúng. Mà đa số, mình nói nếu mà câu nguyện trên trời không đúng.

Thế giới vật lý này Ngũ thú tạp cư, câu nguyện trong Ngũ thú tạp cư này thì được. Còn nếu mà câu nguyện trên trời không đúng.

Bởi vì thế giới Trời nó khác, nó không nằm ở trong này được. Giống như mình ở trong nước Việt Nam mình làm cái gì cũng đúng trong Việt Nam thôi, mà nói tui làm để ra nước ngoài không đúng. Nước ngoài là của người ta.

Bởi vậy cái câu nguyện này là câu cái gì? Bây giờ anh buôn bán ế chứ gì, tui cầu được, anh cúng cho lớn đi Cô Hồn nó tới nó giúp anh liền. Đó là cầu đó, cầu buôn bán đó. Nó có chứ.

Còn cầu để Giải Thoát thôi đừng! Giải Thoát nó có cái Công Thức, chớ đừng có cầu. Giải Thoát thì phải đi bằng Công Thức và đi bằng hiểu biết Trí Tuệ của mình. Hồng có cầu.

Còn cầu phước có, với điều kiện nó phải cho đúng. Giờ anh muốn có phước không? Bồ thí người ta đương nhiên phước sẽ tới với mình. Bây giờ anh muốn ăn xoài thì anh phải trồng cây xoài chớ anh ăn xoài, trồng cây mít làm sao nó ra.

Thế giới này phải chuẩn lại, bởi vậy Thiên Tông ra đời nó phải chuẩn toàn bộ cái này lại. Cái gì ra cái nấy, không có mù mờ.

Bởi vì người ta sai chỗ cái danh từ, người ta không hiểu rồi nó tưởng đó, tưởng ra 1 cái rồi đi sai hết thì nó sai thôi, chớ tôn giáo vẫn đứng nghe. Thí dụ tôn giáo đạo Thiên Chúa đi, anh làm đúng công thức anh lên Thiên Đàng ở liền. Đúng công thức của nó, đây là cái công thức mà. Rồi Đạo Phật cũng vậy, anh làm đúng công thức anh làm đúng công thức thì anh trở về Phật Giới.

Cái gì ở thế giới này gọi là công thức hết, sống hoàn toàn bằng công thức hết. Cái sai là do cái tưởng của mình. Thứ nhất là vì danh và tiền thì nó sẽ lệch cái này liền.

Tất cả các tôn giáo, đạo, tín ngưỡng vì danh và tiền sẽ sai hết. Còn nếu đừng vì danh và tiền sẽ đúng. Vì danh và tiền rồi bắt đầu mình tưởng. Mình tưởng mà, rồi mình thêm lên nó sai, chớ thế giới này không có cái gì sai hết nhưng mà tại vì mình tưởng, mình tưởng mình làm sai.

Bởi vậy ông Phật, mình nên nhớ rằng cái Đạo Phật này thành lập đến nay 2563 năm rồi, thời kỳ Đức Phật nói là con người trí óc như thế nào? Con người sống trong thời kỳ đồ đồng trí óc chưa văn minh lắm, thời đó muốn đi bộ 100 cây số anh đi mấy năm trời mới tới, còn thời buổi nay 100 cây số đi 2 tiếng đồng hồ thôi, tới không.

Bởi vì cái nền văn minh con người nó khác nó mới giải quyết được cái này. Xưa nói về Đạo Phật phải nói khác, giờ nói về Đạo Phật phải nói khác. Tùy theo cái

thời kỳ, cái trình độ, tùy theo cái trường hợp.

Giống như ngày xưa tui nói đó...., thí dụ ngày xưa dân Việt Nam mình đánh giặc ngoại xâm đánh bằng cái gì? Đánh bằng cây tre giáo mác thôi, bây giờ đánh giặc ngoại xâm bằng cái đó được không? Là mình chết liền. Thời nguyên tử mà đâu có chuyện đó, thời nâng cấp nào thì mình theo cái nấy.

Trình độ tôn giáo cũng vậy. Thời buổi khoa học lên cao thì trình độ tôn giáo phải lên cao, không thể mù mờ giống cái kiểu mấy ngàn năm về trước là không được. Chuyện mấy ngàn năm trước là khác. Tui đưa điển hình 1 cái này nè, ngày xưa Lạc Long Quân nói tui là Rồng trên trời tui xuống, bây giờ ai nói tui trên trời tui xuống thì sao? Nó chửi. Ngày xưa ông nói được bởi vì cái dân trí hồng hiểu, họ khen chớ giờ xin lỗi nói tui trên trời xuống ông vô Biên Hòa ở luôn.

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SỰ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

**PHẦN V:
HOA TIÊU, TRUNG TÂM
VẬN HÀNH LUÂN HỒI
VÀ ĐƯỜNG VỀ - ĐƯỜNG VỀ
LÀ TỰ MÌNH ĐI?**



A. HOA TIÊU

1

★• HOA TIÊU MANG Ý NGHĨA NHƯ THỂ NÀO A?

- CÁI SÁNG CỦA ĐIỆN TỬ DƯƠNG GỌI LÀ QUANG.

- HỎI: THẦY CHO CON HỎI HOA TIÊU LÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐIỆN TỬ QUANG PHẢI KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Điện tử âm dương này giống như cái ly nước trong mà có nước đục trong đó. Chỉ có 1 vị Phật Toàn Năng, Toàn Giác mới lấy được cái nước trong này ra mà sử dụng thôi.

Ròng cái Điện Tử Dương này chính là Điện Tử Quang. Mà làm sao lấy được cái này? Vì nó quay nó mới trở thành âm dương, khi mà nó tách ra điện tử âm và điện tử dương, điện tử Dương này nó sáng, chữ Sáng là Quang, ĐIỆN TỬ DƯƠNG MÀ NÓ SÁNG GỌI LÀ ĐIỆN TỬ QUANG. Còn cái dương mà nó pha lẫn cái âm thì nó không có Quang được, nó TRỞ THÀNH ĐIỆN TỬ DƯƠNG, DƯƠNG MÀ CÓ ÂM TRONG ĐÓ GỌI LÀ ĐIỆN TỬ DƯƠNG.

Bởi vậy chỉ có 1 vị Phật mới lấy được cái điện tử Dương không, lọc trở thành cái Điện Tử Quang. Vì thế mà trong Kinh thường nói có con Ngỗng chúa uống sữa, chỉ lấy sữa mà bỏ nước là ý nói cái này nè. Chứ không có con ngỗng nào uống sữa mà bỏ nước đâu. Đây là cái thí dụ của bậc Toàn Năng, Toàn Giác vậy thôi.

■ HOA TIÊU MANG Ý NGHĨA NHƯ THỂ NÀO? A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Hoa Tiêu nó chỉ là ánh sáng dẫn mình đi thôi, giống như có ai coi trong truyện Tây Du Ký không? Tề Thiên hay ma nó làm hoa tiêu nó dẫn đi đó.

Hoa Tiêu chỉ là ánh sáng của điện từ, nó dẫn đi thôi. Bởi vậy nếu mà ánh sáng dẫn đi đó mà nó không có sáng thì đó là điện từ âm dương, còn nó sáng trong là ánh sáng của Điện Từ Dương, cũng gọi là Điện Từ Quang.

2

☆• HOA TIÊU VÀ HÀO QUANG CÔNG ĐỨC CÓ PHẢI LÀ MỘT?

+ VÌ CÓ DỤNG CÔNG NÊN PHẬT NHÃN KHÔNG MỞ RA ĐƯỢC.

- HỎI: TRONG LỜI CĂN DẶN CÓ NÓI HOA TIÊU DẪN ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI. VẬY XIN HỎI VIỆN CHỦ HÌNH TƯỢNG CỦA HOA TIÊU NÓ NHƯ THỂ NÀO?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Có ai coi chuyện Tây Du Ký đó, hoa tiêu dẫn Tề Thiên đi nó có màu đỏ, vì Tề Thiên lúc đó có nhân Thần. Còn Hoa Tiêu đây nó có màu Vàng, nó sáng lắm, nó sáng rực.

Ai có hiểu hoa tiêu trong phim Tây Du Ký, hoa tiêu Tây Du Ký nó có màu đỏ, còn Hoa Tiêu đây nó màu Vàng sáng rực. Đó mình chỉ hiểu vậy thôi, nó là hình tròn nó quay theo cái vận chuyển của cái điện từ.

■ TRONG LỘ TRÌNH TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

CÓ NÓI RẰNG MÌNH CHỈ CẦN NHÌN VÀO HÀO QUANG CÔNG ĐỨC VÀ RƠI TỰ DO, CÒN TRONG LỜI CẢN DẶN THÌ NÓI THEO HOA TIÊU DẪN ĐƯỜNG. VẬY NÓ GIỐNG NHAU HAY LÀ KHÁC NHAU?

- Mình phải hiểu khái niệm RƠI, mình ở đây là do điện từ Âm Dương nó hút từ ở ngoài đi vào, dính vô trái đất, khi mình CÓ CÔNG ĐỨC RỒI THÌ NÓ KHÔNG CÓ HÚT NỮA, NÓ ĐẨY RA, THÌ NÓ ĐI THEO CÁI ĐIỆN TỪ DƯƠNG (QUANG) NÓ ĐI RA, MÀ ĐI RA TỚI CÁI GIỚI HẠN CỦA ĐIỆN TỪ ÂM HÚT THÔI.

Nếu nó đi ra nữa thì nó sẽ qua cái vòng hoàn đạo 2, không được!!! Vì thế mà từ lúc đẩy ra là mình thấy nó RƠI (kêu là VĂNG RA), thì mình phải hiểu, RƠI là nó vậy, nó VĂNG RA.

Nó VĂNG RA chưa đến biên giới giữa vòng Hoàn đạo 1 và 2 thì Hoa Tiêu mới xuất hiện để dẫn về Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi. Mà mình phải biết là cái Trung tâm vận hành luân hồi Cửa Hải Triều Dương đó, trái đất này nó quay 365 ngày nó mới đi tới 1 lần, còn mấy ngày kia nó không có đi ngang được.

Vì thế mà 365 ngày một vị Phật có bốn phen chuẩn bị khi nào cái Nam Diêm Phù Đề nó đi ngang cái Trung tâm vận hành luân hồi để nương theo đó mà Thoát ra. Vô đó mới Thoát ra được, Vô đây Phật Nhãn mới mở ra được.

Còn nếu vô TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI MÀ PHẬT NHÃN KHÔNG MỞ RA ĐƯỢC THÌ VẪN CÒN TRUNG ẤM THÂN, mà Trung Ấm Thân thì bằng điện từ, giống như mình ở đây thì thấy bằng con mắt thịt, còn Trung ấm thân thì thấy bằng con mắt điện từ. CÁI THẤY CỦA MÌNH LÀ CÁI THẤY CỦA ĐIỆN TỪ CÓ DỤNG CÔNG.

+ VÌ CÓ DỤNG CÔNG NÊN PHẬT NHÃN KHÔNG MỞ RA ĐƯỢC.

3

☆• HÀO QUANG LÀ GÌ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Hào Quang chính là Công Đức của mình, nó phát ra từ đỉnh đầu, mà trong Hào Quang nó có giới hạn.

Vì sao vậy?

- Vì nó còn nằm trong vỏ bọc của Trung Ấm Thân. Khi Tứ Đại của mình nó lạnh ngắt, nó đi ra, mình chỉ còn thấy được cái Hào Quang đó thôi.

- Nếu thấy dòng tộc, ông bà, cha mẹ rủ rê thì đừng nhào vô (mình phải làm chủ được bản thân mình).

Hào Quang trong sáng không có hình ảnh là đúng. Tùy theo Công Đức mình nhiều hay ít mà rơi nhanh hay chậm:

- Nhanh nhất là 1 đến 5 tiếng.
- Chậm thì từ 1 đến 3 ngày.

- Công Đức nhiều thì mình sẽ được Tự Tại, vì không bị các vị Thần Nhân Quả làm phiền.

- Tự tại là các Vị Thần thả mình ra, mình mới Giải Thoát được. Khi hấp hối, Tứ Đại tan rã đau đớn trăm bề, khi hiểu Thiên Tông rồi thì biết đó là cái đau vật lý, không quan tâm.

- Còn Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi giống như ngay chỗ dòng suối chảy ra biển vậy.

+ Đầu trên là Âm hút vào.

+ Đầu dưới là Dương đẩy ra.

Khi đến Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, Điện Từ Âm Dương không cuốn hút được nữa, Trung Âm Thân sẽ tan ra. Phật Nhãn mở ra. Ngay lúc đó điện từ Dương đẩy mình ra. Một Pháp Thân hình thành cho Kim Thân Phật ngự.

– Lúc đầu Tánh Phật không có nhà ở, vì muốn có nhà ở, nên mới đi vào mượn thân người. Tánh người thật ra cũng không có, do ham muốn mà tạo thành cái ta, mới đi luân hồi. Bỏ cái ta mới mau Giải thoát .

Tại mình không chịu bỏ cái ta, thoát ra cái ta, thoát ra mọi sự hiểu biết và những sự ràng buộc nơi mình thì mới trở về được.

4

☆• CÓ HÀO QUANG CÔNG ĐỨC MÌNH MỚI RỜI ĐƯỢC

■ HOA TIÊU VÀ HÀO QUANG CÔNG ĐỨC CỦA CHÍNH MÌNH CÓ PHẢI LÀ MỘT?

- HỎI: BẠCH THẦY CHO CON HỎI, MÌNH TU THIỀN TÔNG, KHI MÌNH MẮT CÁI THÂN NÀY, THÌ MÌNH THẤY NHỮNG CÁI ÁNH HÀO QUANG, THẤY ÔNG BÀ MÌNH HIỆN RA, THẤY NHỮNG VỊ THẦN, NGOÀI CÁI THẤY NÀY, MÌNH CÓ NGHE THÊM CÁI GÌ KHÔNG THẦY, THẦY CHỈ CHO CON CHỖ CÁI NGHE Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Mình tu Thiền Tông mà Công Đức có rồi thì tất cả những cái chuyện mà lật vật sẽ không thấy, mà chỉ thấy Hào Quang của mình, thấy ông Thần.

Công Đức mình mà ít thì ông in hình này hình kia vô, có nghĩa là chặn cái Hào Quang kia. Còn nếu mà mình biết cái này, mình không thềm quan tâm đến thì từ từ những hình ảnh đó KHÔNG CÒN thì chỉ còn ĐÚNG CÁI HÀO QUANG DO CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH TẠO RA. Thì phải hiểu cái này, CÁI ĐÓ LÀ CỦA MÌNH ĐÓ, CÁI ĐÓ MỚI VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC.

Còn nếu mà bất cứ cái hình gì mà còn nằm trong đó là ông Thần ông chặn cổ mình đó.

Mình tu Thiền Tông mà mình có Công Đức rồi thì tất cả các cửa kia sẽ đóng lại, chỉ còn cái Hào Quang của mình và cái dòng tộc nó hiện ra. Tất cả những người trong dòng tộc đều là do Thần quản lý hết, bất cứ ai sống

trong trái đất này đều là do Thần quản lý hết.

Thì ông bà cha mẹ mình đều không muốn cho mình Giải Thoát đâu. Tuy là ông bà cha mẹ mình thương mình đó, nhưng mà tình thương này là của cái vật lý ở cái thế giới này.

- HỎI: DẠ, THƯA THẦY! KHI MÌNH Ở CÁI THÂN TRUNG ÁM, CÓ THỂ THẤY ÔNG, BÀ HOẶC THẤY NHỮNG GÌ MÀ VỊ THẦN TẠO RA VÀ CÁI THẤY NỮA LÀ THẤY HÀO QUANG. NGOÀI NHỮNG CÁI THẤY NÀY ĐÓ THẦY, THÌ MÌNH CÓ NGHE NHỮNG TIẾNG GÌ TRONG LÚC ĐÓ KHÔNG HẢ THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Mình tu Thiên Tông nếu mà mình có Công Đức rồi thì các hình ảnh đó mình không có thấy. Nếu nhiều thì cha mẹ ông bà mình không có thấy được vì cái lực Dương nó phá rồi, ông bà cha mẹ mình nó thuộc về lực Âm, mà nếu Dương mạnh quá thì những cái bóng ông bà cha mẹ không có hiện được. Vì vậy mà DUY NHẤT CHỈ CÒN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT THÔI.

Muốn Giải Thoát nó còn một cái rắc rối nữa là nếu Công Đức mình mà ít thì ông Thần ổng hiện vô, đưa những cái hình ảnh vô, rồi tưởng đâu là Phật. Thường thường là đưa hình ông Phật chứ không đưa hình ai. Hỏi đó mình thích ông Thích Ca, ông Di Đà rồi mình tưởng đâu là cái đó thiệt đó. “Thôi đi với Phật về đi con” -

mình theo ông rồi tới cửa mình sẽ biết, mình vô cửa rồi ông đóng lại, đây là cõi Thần chứ không phải là....

Vô cửa Hải Triều Dương thì phải làm sao được cái LỰC RƠI thì mới được, còn nếu anh không được rơi thì thôi. Vì trong kinh Đức Phật có dạy: “Đầu sào trăm trượng”. Mấy ông Thiền Sư ông nói rất đúng, nhưng mà ông không có hiểu tới đó để làm cái gì. Bởi vì ngay chỗ đó mà anh bước ra anh rơi đó, thì đây đúng là anh RƠI VỀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, nhưng mà anh không dám cho rơi, anh bám hoài, bám hoài rồi sao? Thì ông Thần lại dẫn mình đi, đi tiếp tục luân hồi tiếp, mình đi đâu là do ông, ông hiện hình ra như thế nào mình thích đâu thì mình đi đó.

Con có hiểu không, có thỏa mãn không, nếu không thỏa mãn con cứ hỏi tiếp.

- HỎI: CÒN CÁI NGHE, MÌNH CÓ NGHE GÌ KHÔNG, THƯA THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Cái nghe hử, nghe ít lắm, vào trong này nó không còn tiếng nghe nữa, nghe chỉ 1/1000 thôi, mà chỉ Thấy thôi.

Vì sao mà ông Ma Ha Ca Diếp ông ngộ bằng Tánh Thấy? Đây là cái thuật cao nhất trong cái Thiền Tông. Ai ngộ Thiền Tông mà ngộ bằng TÁNH THẤY THÌ NÓ KHÔNG LẠC, chứ ngộ bằng TIẾNG NGHE LÀ DỄ LẠC LẮM. Bởi vì tiếng nghe nó rất nhiều tiếng, nhiều

trạng thái mình có thể BỊ LÀM BỞI TIẾNG NGHE NÀY.

Thành ra Thiên Tông chú ý vào cái Kiến Tánh, vào cái Tánh Thấy của mình đó.

- HỎI: NẾU CÔNG ĐỨC ÍT THÌ MÌNH LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC RƠI THẦY? CÔNG ĐỨC ÍT THÌ MÌNH SẼ GẶP NHỮNG CÁI CẢNH GÁ CHO MÌNH, THÌ MÁU CHÓT LÀ MÌNH PHẢI THANH TỊNH ĐÚNG KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Nếu Công Đức có ít thì vấn đề là mình có muốn về hay không? Nếu Công Đức ít, rồi thì tất cả những hình ảnh gì là bỏ đi, rồi tự động nó cũng rơi được nhưng mà nó rơi chậm.

- HỎI: VẬY TỚI CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, MÌNH KHÔNG VƯỢT QUA ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ NÓ RƠI ĐI ĐÂU HẢ THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Nó rơi về Trung tâm vận hành luân hồi đến cửa Hải Triều Dương chứ không có rơi đi đâu được hết. Nên nhớ một điều tới đó mà con bị bay lên là con có phước đức, ông Thần ông nắm ông quăng con lên gọi là bay đó, gọi là vãng sanh.

RƠI thì trở về Trung tâm vận hành luân hồi, còn nếu đi luân hồi thì gọi là vãng sanh, còn nếu ở trong trái đất, đi vào.

Người ta kêu 3 cái con đường, ở trái đất thì đi vào. Đi vào đâu? Thấy ông Thần vào với ổng, làm tở cho ông thần đó. Thấy cha mẹ vào dòng tộc, thấy con này con kia vào làm nó đó, còn thấy cây cỏ hoa lá nhào vô. Nghĩa là thấy cái gì mà mình nhào vô thì mình làm cái đó. Đây là sự luân hồi ở trong trái đất này.

- CÓ NGHĨA LÀ CÔNG ĐỨC MÌNH ÍT MÌNH PHẢI CÓ SỰ HAM MUỐN MÃNH LIỆT RỒI MÌNH SẼ ĐƯỢC RỜI.

- **HỎI: NẾU MÀ MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC ÍT THÌ PHẢI CÓ SỰ HAM MUỐN MÃNH LIỆT THÌ MÌNH SẼ ĐƯỢC RỜI, PHẢI KHÔNG A?**

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Ham muốn mãnh liệt được rời nhưng mà rời rất chậm, đây là do cái ý chí của mình. Tuy mình có phước nhưng mà mình phải muốn đi về đó thì ông Thần mới đẩy mình đi được, ông Thần ổng mới nắm Trung âm thân mình mới quăng được, còn nếu không muốn thì đứng hoài ở đó là vì ổng không có được quyền, là vì cái ông này xử trí một cách giống như là cái ông cảnh sát đó. Anh muốn đi đâu, Đông, Tây, Nam, Bắc, anh đi đâu, tôi mới mở cho ông đi.

Nếu mà mình có Công Đức ở đây, ông Thần ổng cũng biết rồi, nếu muốn về thì ổng để cho RỜI, nhưng mà trước khi ông để mình RỜI đó thì ổng tạo ra những cái ẢO GIÁC, thấy ông Di Đà, Ông Thích Ca. Thấy ông Di

Đà là vãng sanh rồi, nhưng mà đâu có được vãng sanh đâu.

■ Mà cái chuyện này là do NHÂN QUẢ. NHÂN QUẢ MÌNH MUỐN CÁI GÌ THÌ ĐƯỢC CÁI NÀY.

Giống như ở thế gian, giải thích cho con nghe như thế này con sẽ dễ hiểu nè: Ở thế gian con có số tiền, con muốn đi đâu thì con phải quyết chí, ai có rủ chỗ này rẻ tiền cũng không đi, quyết chí đi đâu là đi đó. NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NÓ VẬY.

MÌNH ĐƯỢC RƠI ĐÂY CŨNG LÀ LUẬT NHÂN QUẢ. Nhân quả là sao? Nó nặng quá nó phải rơi, nó cũng nằm trong cái NHÂN QUẢ, bởi vì cái nhân đầu tiên là tôi muốn về Phật Giới, tôi muốn tạo Công Đức thì cái quả của tôi là gì? Cái quả THÀNH PHẬT.

- Đó mình phải hiểu cái Nguyên Tắc này, chứ đừng có tưởng tu Thiên Tông không bị nhân quả, vẫn bị nhân quả, nhưng QUẢ CỦA MÌNH LÀ GIẢI THOÁT, còn quả kia là LUÂN HỒI.

- **HỎI: VẬY LÀ MÌNH RƠI, CỨ ĐỂ CHO NÓ RƠI ĐẾN NGAY CHỖ TRUNG TÂM VẠN HÀNH NHÂN QUẢ LUÂN HỒI HẢ THẦY?**

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-MÌNH RƠI, MÌNH CỨ ĐỂ CHO NÓ RƠI, NÓ RƠI ĐẾN TRUNG TÂM VẠN HÀNH NHÂN QUẢ LUÂN HỒI.

Công Đức ít thì rơi chậm, cái Hào Quang có chút xíu,

còn nếu mà không có Hào Quang thì không có Roi, nó Bay không hà. Nên nhớ là: **NẾU MÀ KHÔNG CÓ HÀO QUANG THÌ KHÔNG RƠI ĐƯỢC.**

Có Hào Quang mới roi, **HÀO QUANG ĐÓ LÀ CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH**, nên nhớ, phải hiểu **CÁI NGUYÊN TẮC CỦA NÓ.**

- HỎI: CON THẮC MẮC LÀ MÌNH RƠI VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, LÚC VƯỢT CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, CÔNG ĐỨC ÍT PHẢI NHỜ MỘT VỊ PHẬT, LÀ MÌNH ĐƯỢC KHỎI VỌNG ĐÚNG KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Bây giờ con roi vào Trung tâm vận hành luân hồi rồi thì cái Hào Quang nó bắt đầu nó mở cái vòng bọc cái Hào Quang. Cái vòng đó là cái gì? Là cái Trung âm thân của mình đó, cái điện từ âm dương là cái Trung âm thân nó bọc cái Hào Quang của mình đó.

Khi cái vòng đó nó mất rồi thì là lúc con ở cửa Hải Triều Dương. Nếu Công Đức của con ít thì ví như là cục gạch nhỏ xíu đi, nó cũng roi, nếu nó nhiều giống như cục đá đi, nó cũng roi.

Nó roi thì mình mới nhìn, vừa roi xuống là mình thấy những tam giới liền, là đúng. Vừa roi đến đó là điện từ Dương nó có bốn phạm nó đẩy mình ra, đẩy về Phật Giới.

Đó là vào đầu Dương, hay là đầu Nam của Trung tâm vận hành luân hồi, còn đầu trên Tam giới gọi là đầu Bắc

hay đầu Âm Tam giới, nó hút vô, còn đi vào Cửa Hải Triều Dương nó đẩy ra.

Nó cũng là dòng điện nhưng mà một anh HÚT, một anh ĐẨY. Ít thì nó đẩy ít, nhiều nó đẩy nhiều. Đây là cái quy luật, giống như một hạt nước mưa, rơi xuống suối nó vẫn chảy ra, 1 thùng nước mưa nó cũng chảy ra. Một giọt nước mưa thì trở về Phật Giới nó chỉ là một vị Phật nhỏ thôi, còn nếu nhiều thì là Phật lớn, tùy theo cái phân bố.

Thì trong Huyền Ký đã nói rồi, Phật cả, Phật trung, Phật con gì đó nhưng mà sự thật nó rất nhiều kiểu ở trong đó.

- HỎI: Ý CON HỎI LÀ MÌNH TỚI CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG MÀ CÔNG ĐỨC MÌNH ÍT, MÌNH KHÔNG ĐỦ TỰ TẠI ĐỂ VƯỢT QUA ĐÓ, MÌNH PHẢI NHỜ 1 VỊ PHẬT GIÚP ĐỠ LÀ LÚC ĐÓ MÌNH ĐƯỢC QUYỀN KHỞI NIỆM ĐÚNG KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Con chưa có hiểu cửa Hải Triều Dương là cái gì? Bây giờ tôi nói về cái dòng suối từ trên nó chảy xuống đi, con vô cái dòng suối đó, 1 hột cát nó cũng đẩy con ra, 1 cục gạch nó cũng đẩy con ra, con hiểu không?

Cái cửa Hải Triều Dương là nó có cái bồn phận như vậy. Cái Tánh Phật, Công Đức mà rơi vào cái này là nó đẩy ra. Nó đẩy trở về biển, gọi là trở về Phật Giới đó. Đã con CHIỰ RỒI rồi là chắc chắn nó sẽ tới chỗ

này chứ con không đi con đường nào khác, còn nếu mà con không rơi, mà bay lên là đi vãng sanh đó. Còn nếu không chịu rơi mà đứng tại chỗ thì vô 6 đường luân hồi trong trái đất này, tùy theo con muốn ở đâu?

- Hỏi: Dạ thưa Thầy! Khi mà mình mất chìm trong giấc ngủ, khi mình thức dậy thì mình biết mình chết không Thầy?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Biết chứ! Khi mà chưa tu Thiên Tông thì có thể biết, có thể không biết. Vào Thiên Tông chú ý người ta nói vấn đề SAU KHI CHẾT ĐI VỀ ĐÂU?

Trong Thiên Tông mục đích người ta chỉ là chỉ cái này và chỉ tìm cách tạo Công Đức, thì vừa mở mắt ra là biết. Tu Thiên Tông đặc biệt trước khi chết BIẾT nè, sau khi chết BIẾT ĐI ĐÂU?

Đó, nhưng mà phải học hỏi cho kỹ cái phần này, còn người tu Tịnh Độ hay Mật chú, Thiên Tông biết người đó đi đâu luôn. Chính cái người đó lệ thuộc vào cái nơi mà ông còn sống đó. Ví dụ bây giờ tu Mật chú đi thì lệ thuộc vào ông Thần, bình thường thấy linh thiêng là thích rồi thì sau khi chết thì ông Thần ông kéo mình đi, đi đâu?

Còn tu Tịnh độ cũng vậy, tu Tịnh độ mà thấy được Đức Phật A Di Đà là rất mừng, thì thấy rồi là theo về chớ có sao đâu. Theo ông A Di Đà, người ta đã nói là vãng sanh đến Cực Lạc đàng hoàng, mà thấy ông A Di Đà là

phải theo chứ làm sao bây giờ.

Những người không tu Thiên Tông nếu làm Phước, nó xuất hiện ra 6 con đường Cõi Trời ở trong Tam Giới, thì hình ảnh nào nó hiện ra nhiều, là ông Thần ổng biết muốn đi đến chỗ đó đó, ổng nắm Trung Âm Thân, ổng liệng vô là xong. Nhiệm vụ của ổng là vậy, THỰC THI NHÂN QUẢ MÀ. Ổng biết người đó muốn đến đâu, ổng quăng vô, nó bay, nó bay cho đến khi nào nó hết bay là tới đó, sanh ra.

Còn ở trong Trái đất thấy ông Thần hiện ra, thôi vô đi con, là làm Thần đó, còn thấy súc sanh nó dí mình đó, bắt đầu sợ, chạy, chạy vô, chạy đường nào cho khỏi, còn nếu dòng tộc thì thấy ông bà, cha mẹ mừng quá nhào vô. Gọi là đi luân hồi 6 đường trong Trái đất này.

Còn những đường trên thì thường tu Đạo Phật thì về nước Cực Lạc, tu Đạo Chúa thì về nước Thiên Đàng, Thượng Đế, còn những người vào Cõi Trời Vô Sắc thì họ tu Thiên thích ngồi thiền thanh tịnh và họ cũng thích làm phước thì vào Vô Sắc chứ không chạy đường nào khỏi, đó là do cái Ý HAM MUỐN của mình.

Ở thế gian này mình có Phước đức muốn đi đâu? Công Đức thì đi đâu? Ác đức đi đâu? Người dẫn mình đi là do ông THẦN QUẢN LÝ NGHIỆP của mình đó. Phải nắm vững Nguyên Tắc này.

Đây là Thiên Tông mới nói rõ cái này. Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ Giải Thoát, Giác Ngộ là hiểu biết rõ ràng.

GIẢI THOÁT LÀ ĐI RA NGOÀI QUI LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. Chớ không phải Giải Thoát là đi lên Trời ở.

- Bây giờ đi vào CHUYÊN SÂU của Thiền Tông là GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT VÀ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI. Những quyển sách Thiền Tông ban đầu chỉ là PHƯƠNG TIỆN để dẫn mình đi thôi, bỏ hết đi, chớ không phải là cái Chân Thật.

Ông Phật ổng nói trong 45 năm ta nói, bỏ hết đi. Tu Thiền Tông là cửa làm Phước đóng lại rồi, giờ chỉ cố gắng làm Công Đức. Tuy mình hiểu cái này nha, nếu không có Công Đức thì chắc chắn dòng tộc nó kéo mình. Có Công Đức thì con đường Giải Thoát nó mở, còn không có Công Đức thì đừng mong con đường Giải Thoát nó mở.

Đạo Phật là khai thác triệt để Giác Ngộ và Giải Thoát chứ không phải đi cúng, suốt cuộc đời ổng có cúng chút nào không

■ **Thầy! Con thấy tu Thiền Tông Trí Tuệ họ sáng ra nhiều, cái đó là do có Công Đức hay là sao ạ?**

- Nó xóa đi cái mê tín là tự nhiên họ sáng ra thôi. Hồi xưa ai nói con đi lạy là con đi, giờ con hiểu Thiền Tông, con đã nắm được cái căn bản rồi, con không đi, có phải con sáng ra không. Thiền Tông đã phá mê tín. Người tu theo Thiền Tông đỡ tốn tiền và công sức vào những chuyện mê tín như đi Châu Đốc, đi chùa cầu xin lạy

lục nè..v.v.. Mấy người mà đi vì họ còn mê mờ, chứ họ sáng ra như con thì họ đâu có đi. Thiên Tông đã phá hết những thứ này. Nói đúng ra khi hiểu Thiên Tông rồi thì con không bị mất tiền vào những cái chuyện vớ vẩn nữa.

5

☆• HOA TIÊU ĐƯỢC TẠO RA TỪ CHẤT LIỆU GÌ, MÌNH PHẢI BIẾT!!!

- HỎI: DẠ, THƯA BÁC! TRONG LỜI DẶN DÒ CÓ NÓI CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC BẰNG NHAU SAU KHI CHẾT THÌ SẼ THẤY MỘT BẦU TRÒN NỬA TRẮNG NỬA VÀNG, VẬY CÁI BẦU TRÒN NÀY LÀ GÌ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bầu tròn nửa trắng nửa vàng là 1 phần Công Đức hiện ra, 1 phần phước đức dương nó hiện ra. Màu vàng là nó lấy bao nhiêu % thôi? Mình chỉ nghe đến chữ vàng thôi, chứ sự thật là màu vàng trong suốt, không có gì chung quanh. Đó chính là HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ PHẬT TẠO RA.

Còn cái Hoa Tiêu màu vàng sáng trong là do CÔNG ĐỨC NÓ TỰ PHÁT RA nhưng bên ngoài nó vẫn còn 1 lớp nhân quả. Vì thế mà nó không sáng được.

Nó vàng mà không sáng được, một bên màu đen hoặc xanh hoặc trắng. Đó là do cái nghiệp của mình.

Ví dụ bên đây Công Đức, phước đức dương thì nó

màu sáng, phước đức âm thì nó màu sáng đen. Bởi vì nó rất nhiều màu chứ không phải ấy đâu... Cái đó là mình phải hiểu, chứ không phải ấy đâu...

Bởi vậy trước khi hỏi người ta thường thắc mắc cái hoa tiêu làm bằng chất liệu gì? HOA TIÊU XUẤT HIỆN TRONG TRÁI ĐẤT NÀY LÀ BẰNG ĐIỆN TỬ GÌ?

Nó pha cái gì trong đó? Nó pha Công Đức thì nó khác, rồi nó pha phước đức dương khác, phước đức âm khác, ác đức khác. Giống như nước sơn từ cái màu trắng, pha chút vàng, chút đỏ.... nó khác. Mà cái này người ta chỉ nói căn bản vậy thôi nhưng mà sau cùng người ta chỉ cho mình biết rằng HOA TIÊU SÁNG TRUNG LÀ CỦA MỘT VỊ PHẬT.

Xung quanh không có ai hết đó là HOA TIÊU THẬT. Còn xung quanh có thì coi chừng, nhiều phe, ông bà một phe, thân một phe, cô hồn một phe... rồi sao đây?

Mình phải hiểu cái này. Thiên Tông chỉ rất rõ. Khi mà mình lâm chung, mình phải kiểm cho rõ cái này. Còn mà không kỹ là MỒ. Ông Tổ mà còn chết vì cái điều này, mấy ông cô hồn dụ ổng. Lịch sử đã ghi rõ ràng rồi.

Tổ Ưu Ba Cúc Đa là vị Tổ Thiên Tông thứ 4 mà còn bị. Cũng vì cái TƯỞNG, ham thấy ông Phật nên vua Ma Ba Tuần mới hiện ra ông Phật cho thấy. Hiện ông Phật cho thấy, lạy liền. Nếu ổng về Phật Giới là ổng chết liền, mà chỉ là ổng đang đi theo dòng Thiên Tông.

Có nghĩa là nói cho biết là ông là Tổ đó, mà ông còn chưa biết được. Vì lúc đó chưa công bố cái này ra, Huyền Ký còn âm thầm đi theo dòng Thiền. Hoàn toàn các vị Tổ không được mở Giáo Lý ra luôn. Mà quyển Giáo Lý này không viết theo cách bình thường, mà thời văn minh người ta mới nói.

Cái quyển Giáo lý khi người nào có nhiệm vụ đựng đến là nó có chữ, còn không đựng tới thì thôi. Vì thế mà có câu: “Bất lập văn tự”. Người ta không hiểu nó là như thế nào, người ta cứ tưởng là không có viết.

Trong phim Tây Du Ký có chữ: “Kinh Vô Tự”, đó là quyển Giáo lý của Đức Phật để lại. Quyển Giáo lý chính là Kinh Vô Tự. có nghĩa là người nào nhận được cái này, có duyên thì nó hiện chữ ra. Còn không có, mất luôn.

Nó chỉ là 1 cuốn sách thôi nhưng người nào đúng với nó thì hiện chữ ra. Còn không có thì nó là quyển sách “bất lập văn tự” là đúng rồi. Không chữ mà là đi theo dòng Thiền Tông. Hay là ở chỗ đó.

Không có thì người ta giục cho rồi, chứ đi theo dòng Thiền Tông làm gì.

Người ta không hiểu 4 câu đặc biệt đi theo dòng Thiền Tông: “Bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền. Trục chỉ nhân tâm. Kiến Tánh thành Phật”. Tại vì người ta không hiểu 4 câu đặc biệt này.

Quyển Giáo lý xuất phát từ câu chuyện Ngài Xá Lợi

Phát hỏi Đức Phật: “Tại làm sao con chửi Như Lai mà Như Lai lại giúp cho con? Như Lai giúp cho con thấy được cái bên kia”.

Như Lai nói: “Ông chửi thì chửi vì đây là thế giới vật lý. Nhà giàu kiến chấp ghê lắm. Nghe ai nói trật là chửi. Cái cốt giàu mấy đời vẫn còn”.

Như Lai nói, đây là tại cái Tánh Người. Người giàu là người ta kiến chấp nhưng ông từng bố thí tiền tài, người ta lấy tiền tài đó in kinh sách. Vô tình số kinh sách đó giúp cho người ta Giải Thoát. Ai tới xin nhiều ông cũng cho hết. Cho theo đẳng cấp người giàu, theo cái chấp ngã của người giàu nhưng vô tình nó tạo Công Đức cho ông.

Như Lai thấy trong số 1.250 người chỉ mình ông có. Mấy vị kia không có chút Công Đức nào hết, chỉ có phước đức thôi. Phước đức mà nghe dạy Giải Thoát là chửi liền. Ông cũng nằm ở cái dạng này.

Cái giáo lý này xuất phát từ lời hỏi của ông Xá Lợi Phát nên quyển Giáo Lý này mới được viết ra. Khi viết ra rồi, Ngài Xá Lợi Phát xin nhưng Đức Phật bảo ông muốn hãy đi theo dòng Thiền Tông. Có nghĩa là Như Lai nói, đó ta viết xong rồi đó nhưng Ngài Xá Lợi Phát nói, con không thấy chữ nào đâu. Con không thấy nhưng có chữ ở trong, đó mới gọi là “bất lập văn tự”.

Nó không có văn tự gì cả nhưng tới Long Nữ sẽ có,

giao cho Long Nữ vì Long Nữ đã học rồi. Học trước đó mới trăm năm rồi thì tới Long Nữ nó hiện chữ.

Rồi sao? Cốt truyện trong Tây Du Ký nói rất đúng nhưng nó không giải thích được lý do tại sao gọi “Kinh Vô Tự”. Kinh Vô Tự chính là quyển Giáo lý này chứ không có gì lạ hết trơn hết trọi đó.

6

☆• HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ: THỬ HOA TIÊU THẬT GIẢ RA SAO?

- HỎI: THẦY ƠI! CON MUỐN HỎI THÊM THẦY, SAU KHI MÀ MÌNH MẮT, MÌNH ĐI VÀO GIÁC NGỦ THÌ KHI MÌNH TỈNH DẬY, MÌNH THẤY HÀO QUANG CỦA MÌNH LUÔN HẢ THẦY? CÁI HÀO QUANG CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH LUÔN ĐÓ?

Thầy Nhân trả lời:

- Ngủ thức dậy thì giống như tự nhiên con thấy con đang ở trong cái luồng sáng, mấy người có Công Đức mới có cái này, người không có Công Đức không có. Con nghe rõ cái bài Đường về Phật Giới đó, mai một con xin cái đó, nói anh em cho, kêu tụi nó cho, để chi? Về nghiền ngẫm cái đó đó, để làm cái gói đầu năm.

Nhưng mà nên nhớ rằng có 1 cái điểm mà Bác chưa có nói cái chi tiết, bác không có nói cái chỗ này, mở ra mà nó bay lên đó thì coi chừng nó đi vãng sanh.

Còn nó rơi thì nó rơi như thế nào, nó rơi mà không có cái Hoa Tiêu thì nó đi vòng vòng Trái Đất hoài. Bởi vì cái không gian quá lớn mình không hiểu nó rơi hay nó quay.

Mà nó rơi nên nhớ là khi rơi mà có cái Hoa Tiêu đi trước, cái Hào Quang đó, cái chấm Hào Quang nó dẫn mình đi chính là ông Phật, ông không dám xuất hiện ở trong trái đất này, bởi vì ở đây âm dương cuốn hút. Khi nào mà con vô Trung tâm vận hành luân hồi thì điện từ Âm Dương nó trở về điện từ Âm Dương, thì Phật Nhãn Công Đức con mở ra, khi Phật Nhãn mình mở ra mình mới thấy ÔNG ĐÓ LÀ ÔNG NÀO.

Thì bây giờ, mình đâu có biết ngày xưa ông nào dẫn mình vô đây, bây giờ nhìn thấy ông đó, tự nhiên mới PHÁT HIỆN RA. Phật Nhãn mở ra cái gì cũng biết, nó quý là quý cái chỗ đó.

Nhớ là nó có cái ĐIỂM dẫn mình đi, cái HÀO QUANG nó dẫn mình đi.

- Mình đi là mình khởi cái niệm mình theo à thầy?
- Không, THẤY LÀ ĐI, THẤY LÀ ĐI, chớ đừng có rờ gì hết trơn đó. Thì trong cái câu đó nói là “KHI Ở TRONG TÁNH, CHỈ CÓ PHẬT LÀM MÀ THÔI”
- À, dạ vâng.
- Là cái ông dẫn mình đi đó, ông dẫn mình đi đâu

mình đi đó. Mà đừng có khởi niệm ông Phật nữa.

- Tức là bây giờ mình chỉ đi theo cái Hào Quang đó thôi?

- Đi theo cái Hào Quang thôi.

- Dạ vâng!

- Mà nếu mình đi theo cái Hào Quang đó mà “ta là Phật đây”, này kia là không phải đó nhen!

- Dạ vâng, tức là cũng như là thầy nói đó, nếu trong cái Hào Quang đó mà có bất kỳ tiếng gì nói ra đó gọi là phi pháp.

- Đúng! Bất cứ cái hình ảnh gì cũng không có rớt tới, nó rơi mà phải rõ ràng nó rơi, nó rơi nó mà.., ta mới thử như vậy nè khi nó rơi đó mình khởi niệm mà nó ĐỨNG LẠI thì nó đúng, còn khởi niệm mà nó dẫn mình đi luôn là chết, mình đi theo nó luôn đó.

- À! Tức là tới lúc đó mình khởi niệm để mình thử xem có phải không, phải không ạ?

- Ủ! Mình khởi niệm “DỪNG” mà ổng DỪNG thì là đúng như trong Huyền ký nói: “Đúng là đây nè”.

À, ổng xác nhận đó, đúng là đây nè. Rồi con theo nha. Nhưng mà nên nhớ là đi theo nhưng mà cùng phải kỹ lưỡng, nếu mà có hiện ra cái hình gì là trật,...

- Là mình không đi nữa, thì lúc đấy là mình phải ở chỗ

Thanh Tịnh ạ?

- Mình phải vẫn Thanh Tịnh, mình được quyền khởi niệm trong Thanh Tịnh,..

- À! Dạ vâng. Có nghĩa là khi đó mình đã trở thành Trung Âm Thân rồi nhưng mà mình vẫn điều khiển được cái Trung Âm Thân của mình ạ?

- Có nghĩa là giống như bây giờ con đang mang cái thân tứ đại đi, con muốn đi đâu thì con phải mang cái thân tứ đại con đi chớ, con muốn đi đâu thì cái tướng của con nó dẫn cái thân tứ đại này đi. Thì trong đó cái Tánh Phật nó dẫn cái Trung Âm Thân này đi.

Ở ngoài thì thân tứ đại phải không, còn khi mất thân tứ đại thì là thân trung âm, thì muốn đi đâu Trung Âm Thân dẫn mình đi đó.

Trung Âm Thân chỉ là phương tiện, giống như con lên ô tô con lái, con muốn đi đâu... Thì ô tô nó biết đường đâu nó đi, do cái người tài xế lái.

- Dạ con xin ngắt lời thoại. Thế cái lúc mà mình khởi niệm lên “Đây là Đức Phật chỉ dẫn mình đi”, nếu mà lúc đó mình ĐỨNG lại mà nó ĐỨNG LẠI là thật ạ?

- Nó xác nhận là đúng.

- Còn nếu như mình khởi niệm như thế mà vẫn cứ đi, là lúc nó đi, thì mình dừng lại. Có nghĩa là lúc đó...?

- Mình khởi niệm nó đi là không đúng.

- Là mình phải dừng lại hả thầy?

- Ủ, mình phải coi chừng, mình phải kiểm cái này coi thật hay giả. Nếu mà nó đi luôn đó thì,... Bắt đầu nó hiện: “Ta là Như Lai, ta dẫn con đi về Phật Giới” là ông giả đó.

Bởi vì trong Huyền ký đã nói rồi bất cứ cái gì có hình tướng gì đều là giả dối hết. Thì mình phải căn cứ vào cái kinh này. Như Lai đã nói rõ, thì giờ ông hiện hình rồi ông dẫn tui đi ông là giả rồi.

Ông đi có hình tướng đi chớ không phải không, nhưng đây là cái ĐIỂM. Con ở Vũng Tàu con biết đó, tàu lớn muốn vô cảng là nó phải có hoa tiêu dẫn, còn không có hoa tiêu dẫn nó đi sai liền, chính cái Hoa Tiêu đó chính là ông Phật đó.

+ Đây là chỉ là cái ĐIỂM SÁNG.

Ông có nhiệm vụ dẫn trở về mà. Xưa ông có nhiệm vụ ông chỉ mình vô. Nói đúng ra Bí Mật rồi là có cái lời dặn dò mới hiểu được. Mà dặn dò nó được công bố từ khi Huyền ký nó được công bố ra, trước khi Huyền Ký được công bố cũng không có được.

Nó khó lắm, thành ra cái gì mình làm mà Huyền Ký chưa công bố nó đều sai.

☆• CÔNG ĐỨC THẬT LỚN KHÔNG CẦN HOA TIÊU.

• VÌ SAO CÔNG ĐỨC KHÔNG ĐỦ THÌ CẦN PHẢI CÓ HOA TIÊU DẪN ĐƯỜNG?

- HỎI: CON CÓ NGHE MỘT THIỀN GIA NÓI RẰNG ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI THẦY NÓI CÓ HOA TIÊU DẪN ĐƯỜNG CHỈ LÀ NÓI DỤ THÔI, CHỨ SAU NÀY THẦY BẢO KHÔNG CÓ HOA TIÊU GÌ HẾT, CHỈ CẦN CÓ CÔNG ĐỨC SÁNG LÀ MÌNH CÓ THỂ TỰ VỀ, NHƯ VẬY THÌ CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái này là chưa hiểu Thiền Tông, tôi đã nói là có CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG KHÔNG CẦN HOA TIÊU. Công Đức thật lớn có nghĩa là ông Thần bỏ mình rồi, ông Phật xuất hiện dẫn mình đi luôn, không cần Hoa Tiêu, còn nếu mà có Hoa Tiêu vì mình còn nằm trong thế giới vật lý do ông Thần ổng quản lý. Khi mình được ổng thả ra rồi, mình rơi ổng mới làm Hoa Tiêu dẫn đi, đi ra ngoài sức hút vật lý thì ông Phật ổng mới dạy mình được.

Khi mình có Công Đức thật nhiều thì ông Thần ổng không quản lý mình nữa là mình rơi đó, rơi ở đây có nghĩa là văng ra ngoài trái đất, ra ngoài sức hút trái đất, vừa ra tới đó thì ông Phật ổng nói: “Ta tính ta vô ta rước

mà giờ ra rồi ta khỏi vô”, chỉ có vậy thôi. Có nghĩa là **CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG KHÔNG CẦN HOA TIÊU**, Công Đức nhỏ bắt buộc phải Hoa Tiêu.

Hoa Tiêu là vì 1 vị Phật “Không dám xuất hiện” ở trong trái đất này, trái đất này là do ông Thần quản lý, muốn xuất hiện thì phải “Ra ngoài” mấy cây số đó. Nên nhớ là núi Hy Mã Lạp Sơn hay núi Everest ở độ cao 8800 m, 8 cây số mây, phải ra khỏi gần 10.000 m thì ông Phật mới “Dám rước”.

Mình ra ngoài sức hút rồi là tự động nó rơi, ra ngoài sức hút rồi là ông Phật “Hiện hình”: Ra đây ta chỉ cho, nếu mình không đủ Công Đức thì từ tay ông Thần thả ra, bắt buộc khi mình rơi là Hoa Tiêu mới dẫn đi.

■ **CÓ CÔNG ĐỨC LỚN KHÔNG CẦN HOA TIÊU.**
Công Đức nhỏ mới phải cần Hoa Tiêu dẫn. Muốn về Phật Giới thì ông Phật phải chỉ đường, còn không chỉ đường mình không thể về được.

■ **KHI MẤT THÂN HOA TIÊU DẪN MÌNH ĐẾN MỘT NƠI KHÔNG CÓ SỨC HÚT ÂM CỦA TRÁI ĐẤT ĐỂ MÌNH CHỜ ĐỢI CHO ĐẾN KHI TRÁI ĐẤT QUAY ĐẾN TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, PHẬT SẼ DẪN MÌNH ĐI TIẾP ĐỂ RƠI VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, VẬY LÚC ĐÓ HOA TIÊU CÓ PHÁT RA TIẾNG NÓI VỚI MÌNH HAY KHÔNG?**

- Bây giờ nếu mà đi ra ngoài sức hút của trái đất rồi Phật Nhãn 50% mở ra thì mình sẽ biết cái **ÔNG ĐÓ LÀ**

ÔNG NÀO DẪN MÌNH VỀ, MÌNH LÀ CÁI GÌ NGÀY XUA.

+ Bây giờ tôi nói thêm, mình phải hiểu cái chỗ này nè:

■ **TẠI LÀM SAO MÀ MANG CÁI TRUNG ẤM THÂN Ở TRONG TRÁI ĐẤT NÀY PHẢI ĂN?**

- Là vì cái trung ảm thân nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, điện từ âm dương nó quay thì mình mới đói bụng. Vì thế cái trung ảm thân mà nó đi ra ngoài sức hút của vật lý âm dương, nó bám theo thôi, nó chỉ bám theo chứ chưa ra được thì một vị Phật mới làm Hoa Tiêu chỉ điểm cho mình biết còn mấy tiếng, mấy ngày nữa trái đất này quay đến **TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI** thì mình mới ra. Chính ông phải dẫn mình ra, còn không thì mình sẽ không có hiểu.

- Khi mà cái Trung ảm thân ở ngoài sức hút vật lý không có đói. Vì thế mà mình mới đợi được ba trăm sáu mươi mấy ngày mới ra được. Chứ nếu ở trong này mình phải đói bụng, phải đi kiếm ăn à.

■ **TẠI LÀM SAO HOA TIÊU PHẢI DẪN ĐI RA NGOÀI SỨC HÚT,** nó nằm ở giữa bầu hoàng đạo 1 và 2, ở chỗ đó nó không có sức hút. Nếu mình có Dương là nó sẽ đẩy qua cái bầu hoàng đạo khác.

- **BỞI VÌ MÌNH VẪN CÒN MANG CÁI THÂN BẰNG ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG,** mình ra đó. Hồi xưa mình mang thân tứ đại, giờ thì nó phải qua một lớp điện từ, nó cũng vậy thôi, phải đợi ông Phật dẫn đi.

Nói đúng ra lúc đó mình chỉ BIẾT ĐI thôi, chứ mở con mắt mình chưa mở được, giống như cái người mù, người mù mà ra đó thì mắt đã mở được hí hí, muốn ra thì phải có người sáng mắt dẫn mình đi. Chính ông Phật là người sáng mắt dẫn mình đi, đó mình phải hiểu cái nguyên tắc này.

Bây giờ cái này nếu mà không giải thích ra thì hoàn toàn không ai hiểu. Nói thật, tại sao tôi dám nói chữ Thiền Tông chỉ có chùa Tân Diệu mới dám nói thôi, trên thế giới chưa có chữ Thiền Tông thứ 2, duy nhất chùa Tân Diệu mới dám đề chữ Thiền Tông.

Bây giờ có nhiều ngôi chùa cũng có đề chữ Thiền Tông nhưng không có ai dám ghi câu: “TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG CỐT ĐỀ THÀNH PHẬT” như chùa Thiền Tông Tân Diệu.

8

☆• CÔNG THỨC HOA TIÊU.

- HỎI: CÓ ĐOẠN NÓI KHI MÀ MÌNH VỀ PHẬT GIỚI Á BÁC, CÓ MỘT CÁI ĐIỂM MÀ NÓI LÀ PHẬT DẪN ĐI, SAU ĐÓ LÀ KHI MÌNH NGỪNG LẠI, MÌNH THỬ NGỪNG LẠI KHÔNG ĐI NỮA THÌ CÁI ĐIỂM DỪNG LẠI THÌ ĐÓ LÀ THẬT, CÒN MÌNH DỪNG LẠI MÀ CÁI ĐIỂM VẪN ĐI ĐÓ LÀ GIẢ. NẾU TRƯỜNG HỢP ĐÓ BỊ NHƯ VẬY THÌ MÌNH PHẢI GIẢI QUYẾT SAO BÁC? RÕ RÀNG KHÔNG PHẢI VỊ PHẬT DẪN MÌNH RỒI ĐÓ THÌ CÁI TRƯỜNG HỢP ĐÓ GIẢI QUYẾT SAO BÁC ĐỂ CHO MÌNH CÓ THỂ VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Bây giờ biết vậy thì mình đứng luôn, đừng có đi nữa, nó đi đâu nó đi kệ nó. Là mình đứng lại luôn.

Mình đừng đề chắc chắn... Bởi vì có nhiều khi Ông Phật mà giới cỡ nào thì CÁI LỰC cũng không bằng ở trái đất này.

Vì trái đất này...giống như Ông Phật có cái bóng đèn 100w, trái đất này 10w mà nó 1.000 cái bóng đèn vậy thì Ông Phật đâu chịu nổi, nó không phá được. Vì thế mà tất cả những gì Đức Phật dạy ở đây hoàn toàn là Thần xoá hết được. Mình phải hiểu thành ra mình..., cái đó bắt buộc phải đợi.

- Cứ đợi...

Phải đợi, người ta chỉ cho mình biết là cái nào mà nó Chân Thật thì nó là vậy đó, còn cái giả thì nó dụ mình. Nó dụ mình đứng lại, nó kéo mình đi, mình đi theo là mình thua liền. Phải CHÚ Ý cái này.

Mà cái này 10 người nghe chỉ có 1 người hiểu cái này thôi. Tôi nói thật không phải ai muốn hiểu là hiểu được. Thành ra bây giờ bắt buộc tới đó là phải đứng hoàn toàn không đi đâu, không nhúc nhích gì hết.

- Thì nó tự nhiên nó đi, mà bắt buộc cái hình bóng nó đi nó phải mất.

- Nó đi sao nó mất ạ?

- Nó đi, nếu mà nó không mất sao nó đi. Nó đi rồi nó khuất.

Rồi nó sẽ trở lại, trở lại dần. Cứ đứng ở đó, chừng nào mà... bởi vậy mình nhấp mới đi, mới thử.

Mình đi mà cái Hoa Tiêu nó dẫn mình đi thì đúng,

mình theo, mình thử này vài lần mình biết. Còn cái ông Thần thì nó không kiên trì như Tánh Phật đâu, nó mà đi không được thì nó hiện ra, nó hiện này kia cho mình thấy, khoái.

Không nắm vững được cái này là theo liền.”Ta Thích Ca Hoa Tiêu kêu nè mà hông đi nữa hả”?

- CÒN MỘT CÁI NỮ ABÁC, KHI MÀ CON SỐNG Ở ĐÂY THƯỜNG THƯỜNG LÀ CÓ NGƯỜI MẮT CÁI THÂN NÀY RỜI BẮT ĐẦU KHI TỈNH LẠI KHÔNG CÓ MỘT VỊ PHẬT DẪN THÌ SẼ ĐI ĐÁU ĐÓ VÀO NHỮNG CÓN ĐƯỜNG KHÁC. NHƯNG MÀ BÂY GIỜ CÁI KIỂU NHƯ LÀ MÌNH SỐNG LÀM SAO MÀ Ở VẬT LÝ NÀY ĐƠN GIẢN NHẤT ĐỂ CHO KHI MÌNH MẮT ĐI, MÌNH CHẾT ĐI, MÌNH TỈNH DẬY LÀ VỊ PHẬT HIỆN RA DẪN MÌNH ĐI LIỀN. CÁI ĐÓ NÓ QUAN TRỌNG Á BÁC, CHỨ BÂY GIỜ CON SỐNG Ở ĐÂY CON SỐNG CHO ĐÃ, TẠO CHO ĐÃ RỒI CON TỈNH DẬY THẤY ĐEN THUI KHÔNG CÓ AI DẪN HẾT THÌ THẤY MỆT RỒI.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Đâu có, con có Công Đức rồi thì không có cái vụ đen, cái vụ đen nó không có hiện ra. Công Đức là không có vụ đen, đã người ta nói có Công Đức hoàn toàn cõi trời, các cõi khác đóng lại chỉ trừ dòng tộc thôi.

Cái dòng tộc rất nhạy cảm, mình thấy dòng tộc mà thương cha mẹ rồi nhào vô thì chắc chắn đi theo cái quy luật của dòng tộc. Đã khi mà có Công Đức..., có nhiều người có Công Đức mấy ngày họ không đi luôn đó, là sao? Nó có nhiều cái hình, mà cái này là không có nói

bởi vì nhiều quá thì nói không được.

Tất cả những gì mà nó hiện ra, thì phải đúng theo quy luật của nó là nhớ cái Điểm mà Ông Phật thật tình dẫn mình đi đó là... thương mình mới dẫn mình. Còn cái kia họ muốn dẫn mình đi luân hồi nó khác, luân hồi là theo nó, làm là làm cái chỗ này mà tại sao cái phần Điểm này không nói trong truyền thiên được. Vì nó đại chúng chỉ người nào muốn nghe cái này tôi nói cho nghe, chứ còn nêu mà mình nói công bố ra vậy.

Bởi vậy tại sao những cái Huyền ký mà chú nói chỉ 40% là vì trong cái này chú đã bị rồi. Ví dụ những cái chuyện gì chú nói ra, chú hỏi nó, nó trả lời được chú phải thua, trả lời được thì phải chung tiền.

Thành ra chú phải giấu lại những cái mà... chú cho lần đầu nó trả lời được, lần thứ 2, lần thứ 3 chú khoá lại liền, chú mới giấu những chuyện này, ý là vậy. Còn cái truyền thiên này cũng vậy, những cái đặc điểm bình thường thì cứ cho, nhưng mà những cái đặc biệt thì không phải nói ra, chỉ người nào cần thiết mới nói.

9

☆• HOA TIÊU LỚN HAY NHỎ LÀ TÙY THUỘC VÀO CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH.

- HỎI: DẠ THƯA BÁC! TRƯỚC KHI CON MẮT THÌ BẮT ĐẦU LÀ SẼ CÓ NHIỀU THỨ TỚI VẬY CON NHƯ ÔNG BÀ CHA MẸ... NÓ HIỆN VỀ, XONG NÓ BẮM VÍU CON?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Không! Không. Con chưa có hiểu sâu. Khi mà con là người bình thường thì Lục Đạo Luân Hồi nó sẽ kiểm

con.

Khi mà con đã tu Thiên Tông thì cái cửa vãng sanh đóng lại nha, cửa Thần, cửa địa ngục, thực vật và súc sanh đóng lại hết. Chỉ còn 2 cửa thôi:

1- Cửa Giải Thoát.

2- Cửa dòng tộc.

Nếu mà con có Công Đức nhiều thì có Hào Quang luôn. Công Đức ít gọi là Hào Quang ít thì con sẽ thấy dòng tộc của con.

Nếu con có Công Đức nhiều thì dòng tộc của con không dám lại gần thì làm sao con thấy bên kia. Thì duy nhất chỉ có con đường về thôi, con đường gọi là ĐÁNH GIẢI THOÁT thôi.

Còn mấy cửa kia đóng toàn bộ lại hết.

-HỎI: DẠ BÁC! CÒN CÁI HÀO QUANG TRONG VỚI HÀO QUANG CÓ HÌNH ẢNH NÀY KIA, TỚI LÚC ĐÓ MÌNH CỨ ĐỂ TỰ NHIÊN HẢ BÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời trả lời:

-Con có Công Đức lớn thì cái Hào Quang rất lớn. Hào Quang lớn, nhỏ tùy thuộc vào Công Đức của con. Nhưng mà nó có vòng bảo vệ. Còn Công Đức ít thì ông Thần ông xen vô được, ông đưa cái giá vô trong cái Hào Quang của con đó.

Còn con có Công Đức nhiều thì Ông Thần không dám làm chuyện này. Ông Thần đó là ai? Là Thần quản lý nghiệp của mình đó.

A...! Thằng này muốn về, giờ muốn kéo nó lại thì làm sao? Dụ nó, cho Hào Quang, thấy tướng đâu thiệt, nhào vô, dính rồi, theo trở lại làm Thần thừa hành đó.

Mai mốt ra cái quyển Đức vua Trần Nhân Tông dạy con, Bác nói hết cái này cho con nghe. Bây giờ chuẩn bị tái bản đó, Bác sẽ nói hết cho nghe.

- HỎI: BÂY GIỜ THẬT SỰ MÀ NÓI CÁI HAM MUỐN VỀ PHẬT GIỚI, CÁI CÔNG ĐỨC, CÁI CÔNG THỨC. QUAN TRỌNG NHẤT 3 CÁI NÀY, NÓ GIỐNG NHƯ 3 CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC VÀ ĐẠI HỌC VẬY.

Cái công thức từng phần, từng phần nó có riêng hết mà cái này rất quan trọng, Con nghe được con thấy như vàng vậy đó. Công thức mà gọi là vượt ra ngoài...

Một là từ bản thân mình vượt ra xong rồi vào Trung tâm vận hành Luân Hồi xong rồi ra ngoài Tam Giới. Cái này nó có rất nhiều tầng bậc, gọi là cái chuẩn của cái Công Đức đó. Cái này thật sự người nào hiểu thì mới rõ thôi. Chứ nếu Bác không nói rõ ra thì sẽ không có hiểu, nó khó hiểu là ở cái chỗ đó.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nó nằm trong cái Tuyệt Mật 40%.

40% phần tuyệt mật nó nằm ở trong cái vấn đề là:

Ở thế giới này Thần chủ thế giới tại Trái Đất này lập đạo.

+Lý do gì lập đạo? Đạo lập ra để làm cái gì? Con dám nói không? Nó cắt cổ con luôn đó.

+Thứ 2 nữa là cái tuần tự của nó lập đạo, mà mục đích đạo nó có nhiều cái đạo:

1. Phương Tây thì đạo Trời.
2. Phương Bắc thì đạo Tiên.

3. Phương Đông thì đạo Thần.

4. Phương Nam thì Đạo Phật.

10

☆• HOA TIÊU THÌ CÓ LỚN, CÓ NHỎ, VẬY HOA TIÊU CÓ PHỤ THUỘC VÀO CÔNG ĐỨC CỦA NGƯỜI ĐÓ KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Hoa Tiêu thì nói đúng ra nó tùy theo cái lực của người tạo Công Đức. Ví dụ người tạo Công Đức 1000 điểm thì Hoa Tiêu nó phải lớn.

Bởi vì HOA TIÊU NÓ LẤY TỪ CÔNG ĐỨC CỦA NGƯỜI NÀY VÀ CÁI ĐIỆN. Để nó cân bằng nó mới dẫn Công Đức người này đi.

Ví dụ giống như mình chở xe, mình có hàng hóa 3 tấn thì phải có xe 3 tấn, 5 tấn thì phải xe 5 tấn, hàng hóa 10 tấn mà đưa 1 tấn thì nó không có đủ lực.

Thành ra cái HOA TIÊU VÀ CÁI CÔNG ĐỨC NÓ PHẢI TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU VÌ THẾ MÀ CÓ LỚN, CÓ NHỎ LÀ VẬY.

11

☆• CÁC MÀU SẮC CỦA HOA TIÊU.

■ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HOA TIÊU THẬT, GIẢ VÀ CÔNG ĐỨC SÁNG.

HỎI: TRƯỚC KHI MẮT BA NGÀY MÀ CON NHÌN THẤY MÀU VÀNG, VẬY CON CÓ CHẮC CHẴN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Trước khi mắt mà thấy được màu vàng thì chắc chắn

người đó phải có Công Đức nhiều, còn Công Đức ít thì chắc chắn là các loài...

Mà cái loài nó giả nhiều nhất là Cô hồn. Nó lấy cái điện từ âm dương nó tạo ra cái Hoa Tiêu, nên nhớ Hoa Tiêu trong âm dương nó không có cái màu vàng, mà nó chỉ có màu trắng pha đen hay màu trắng pha xanh, hay pha màu gì đó là CỬA THỂ GIAN NÀY THÔI.

Còn HOA TIÊU CHÁNH GỐC ĐÓ THÌ VỊ PHẬT LÀM MỚI ĐƯỢC. Vị Phật lấy Điện Từ Quang trong âm dương, ổng chắt lọc ra, ổng lấy được cái Điện Từ Quang trong này. Điện từ âm dương ở đây là do Điện Từ Quang biến thể, nó quay thành ra nó trở thành âm dương. Thành ra chỉ có ông Phật có nhiệm vụ mới làm được cái Hoa Tiêu này thôi.

Vì thế trong Phật Giáo có câu chuyện con Ngỗng chúa uống sữa, nó uống nước có đục cỡ nào, nó cũng chỉ uống cái nước trong, còn nước đục nó thải ra hết, chỉ có con Ngỗng chúa mới làm được cái này thôi. Vì thế mà một vị Phật có nhiệm vụ muốn TẠO CÁI HOA TIÊU THÌ PHẢI LẤY ĐƯỢC ĐIỆN TỪ QUANG TRONG ĐIỆN TỪ DƯƠNG, TẠO THÀNH CÁI HOA TIÊU. VÌ THẾ MÀ NÓ CÓ MÀU VÀNG SÁNG. Mình phải chú ý cái chỗ này.

Vì thế mà cái người mất PHẢI XEM CHO KỸ CÁI NÀY, bởi vì Cái Hoa Tiêu đầu tiên nó màu trắng, màu xám, màu xanh..... nó không đúng. Nó đúng thì phải là cái màu VÀNG, nhưng mà cái màu vàng sau cùng coi chừng Cô hồn nó đẩy cái hình ảnh vô.

Thứ nhất nó đẩy hình ảnh thường là Phật, Bồ Tát. Mình phải coi chừng cái này. Mình thường hay lầm là

lầm cái đó đó. Vì thế mà mấy người tu niệm Phật hay lầm cái chỗ này. Niệm Phật thấy Phật, niệm Bồ Tát thấy Bồ Tát liền. Thiên Tông mới giải thích cái này thôi, mà bây giờ ai dám nói cái này.

Thì bây giờ Huyền Ký công bố ra rồi, tôi có bốn phần nói cho rõ thôi, để cho người ta biết rằng, thế giới này, Thần nhiệm vụ gì? Người nhiệm vụ gì? Ngạ quỷ nhiệm vụ gì? Đây là quan trọng nhất để giải quyết vấn đề Đạo Phật Thiên Tông, còn đạo khác không dám nói, kể cả Đạo Phật 5 pháp môn trước cũng không dám nói.

Đây là chỉ nói trong phạm vi Đạo Phật Thiên Tông phân tích ra, để cho người tu Đạo Phật biết cái nào giả, cái nào thiệt, cái nào của cái loài nào. Đạo Phật Thiên Tông có cái nhiệm vụ này thôi.

■ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HOA TIÊU THẬT, GIẢ VÀ CÔNG ĐỨC SÁNG.

- TRONG LỜI DẶN DÒ CÓ NÓI CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC BẰNG NHAU, SAU KHI CHẾT THÌ SẼ THẤY MỘT BẦU TRÒN NỬA TRẮNG, NỬA VÀNG. VẬY CHỨ BẦU TRÒN NÀY LÀ GÌ?

- Bầu tròn nửa trắng, nửa Vàng hay nửa Vàng nửa xanh. Đó là một phần Công Đức nó hiện ra và một phần phước đức dương hay một phần phước đức âm nó hiện ra.

Cái màu Vàng này nè là nó lấy được bao nhiêu phần trăm? Nghe nói chữ Vàng thôi, chứ sự thật MÀU VÀNG TRONG SUỐT KHÔNG CÓ GÌ CHUNG QUANH ĐÓ LÀ HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ PHẬT TẠO RA.

Còn cái Hoa Tiêu mà VÀNG NHƯNG KHÔNG CÓ

SÁNG. Đây là Hoa Tiêu phát ra của cái Công Đức. Tự Công Đức nó phát ra, bên ngoài nó vẫn còn một lớp Nhân Quả. Vì thế mà nó không sáng được, **NÓ VÀNG MÀ NÓ KHÔNG SÁNG ĐƯỢC.**

Còn một bên màu đen, hoặc màu xanh, màu trắng gì đó là do cái nghiệp của mình. Ví dụ bên đây Công Đức, phước đức dương thì nó màu sáng, phước đức âm thì nó màu sáng đen, bởi nó rất nhiều màu chứ không phải ấy đâu. Cái này mình phải hiểu. Bởi vì trước khi thác mắc người ta hỏi:

■ **CÁI HOA TIÊU NÀY NÓ XUẤT HIỆN BỞI CHẤT LIỆU GÌ?**

- Hoa tiêu xuất hiện tại nơi trái đất này là nó xuất hiện bằng điện từ âm dương, nó **PHA CÁI GÌ TRONG ĐÓ?**

+ Nó pha Công Đức nó khác.

+ Nó pha phước đức dương khác, phước đức âm khác, ác đức nó khác.

Giống như cái nước sơn, từ màu trắng pha chút vàng, pha chút đỏ, chút xanh, nó khác. Mà cái này người ta chỉ nói Căn Bản cho mình thôi. Mà sau cùng người ta chỉ cho mình biết là **HOA TIÊU SÁNG TRUNG LÀ CỦA MỘT VỊ PHẬT**, xung quanh không có ai hết là Hoa Tiêu Phật, còn xung quanh có, thì coi chừng.

+ Ông bà 1 phe.

+ Thần 1 phe.

+ Cô hồn 1 phe.

Rồi sao đây, mình học Thiên Tông khi lâm chung, mình phải **KIỂM CHO KỸ CÁI HOA TIÊU NÀY**, còn không hiểu kỹ thì **MỜ.**

Ông Tổ mà còn chết cái Hoa Tiêu nữa là, kêu bằng Cô hồn dụ ông đó. Trong lịch sử có ghi rõ ràng, Tổ Ưu Ba Cúc Đa là Tổ thứ 4 trong Thiền Tông còn bị, cũng vì cái tướng ham thấy ông Phật, thì vua Ma Ba Tuần nó hiện ra cho thấy, lay liên. Nếu mà ông về Phật Giới kiểu này là ông chết liền đó, may mà ông đi theo dòng Thiền Tông. Có nghĩa là nói cho mình biết là Tổ mà còn bị như vậy huống chi là mình.

■ NẾU CON NHÌN THẤY MÀU VÀNG SÁNG TRONG, CON CÓ THỂ NÓI CHO NGƯỜI BẠN ĐỒNG TU BIẾT ĐƯỢC KHÔNG?

- Trước khi mất 3 ngày mình thấy cái gì, nói được, để chi? Để những người mà hiểu được đó, người ta góp ý với mình để mình nhớ. Mà nên nhớ là khi được truyền thiền cái bài dặn dò mình phải học cho kỹ, học cho thuộc lòng, thì nó không làm nha, còn học mà ba chớp, ba nháng vẫn làm như thường.

Cái trung âm thân bắt đầu nó ra khỏi thân tứ đại rồi. Khi đó tứ đại mình cứng rồi, nó không còn nói được nữa, nhưng mà đặc biệt cái chỗ này nè, mình tu Thiền Tông mà trong gia đình mình có những người tu đạo khác đó, tất cả các đạo khác đến giúp mình không được nhen, nếu mà người mất có Công Đức rồi là các đạo khác hoàn toàn không giúp được, ông Thần quản lý không cho.

Phải thời buổi mà Huyền Ký công bố ra nó mới hiểu được cái này, phải chú ý cái này. Vì thế người tu Thiền Tông phải dặn dò gia đình tất cả các đạo khác không được xen vô, trừ trường hợp mình mất rồi đó.

Khi mà cái trung âm thân đi rồi đó, thì ở đây muốn làm cái gì thì làm, chứ còn trong cái lúc lâm chung, hoàn

toàn không cho đạo khác xen vô. Vì đạo khác là nó nằm trong thế giới này, mình phải chú ý cái chỗ này. Khi trung âm thân đã xuất về Phật Giới rồi, xong rồi, ở đây muốn làm gì đó thì làm, muốn cúng tụng, cầu xin lạy gì cũng không thành vấn đề, phải chú ý cái chỗ này.

12

☆• KÍCH CỠ HOA TIÊU SO VỚI MỘT TRUNG ÂM THÂN LÀ NHƯ THỂ NÀO?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái Biểu đồ của nó là bằng ánh sáng nguyên tử. Bây giờ đó, một cái bóng đèn thí dụ nó có 1 Vôn thôi, nếu mà tùy theo cái sức chiếu của nó. Nó chiếu về mặt phẳng thì nó rất lớn, còn chiếu cái mặt ngang thấy có chút xíu, thì làm sao?

Hoa Tiêu nó đi, nó cũng đâu phải nó làm cái vòng tròn đâu, nó đi theo cái... nếu mà nó mở ra hết đó, thì nó là cái cạnh sáng, còn nếu mà nó đi theo cái cạnh hẹp thì nó một cái vệt thôi, do cái sự nhìn của mình. Vì thế mà nó đi tỏa sáng khác hoặc là nó nghiêng thì nó nhỏ lại hoặc là nó đi nó tùm lại thì nó thành là 1 điểm sáng thôi, thì mình làm sao diễn tả được?

Mà tùy theo cái lúc mà Hoa Tiêu nó dẫn, tùy theo cái lúc Trái Đất nó đi theo cái chiều nào? Để chi? Đi ra nó nhanh và đồng thời nó đón được cái Trái Đất này, nó đón được Trái Đất để mà trở lại TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI.

THÌ CÁI HOA TIÊU NÀY KHÔNG THỂ DIỄN TẢ BẰNG 1 CÁI ĐÓM SÁNG ĐƯỢC, MÀ NÓ ĐI THEO CÁI CHU KỲ HÌNH HỌC CỦA NÓ!

Thì lúc đó mình làm sao mình biết được, thì mình chỉ có biết rằng: đầu tiên ông thực hiện Hoa Tiêu tròn rồi đồng ông dẫn mình đi bằng một cách gì đó, thì tùy theo. Mình ra đó thì ông nói cho mình nghe cái gì, bởi vì Phật và tiếng nói sẽ đi kèm theo.

Vì vậy mới nói là CHÂN TÁNH THEO PHẬT KHẮP NƠI MÀ HÀNH. Ông làm Hoa Tiêu rồi, đồng ý đi rồi thì Hoa Tiêu nói cái gì mình đi theo, theo cái Hoa Tiêu mình đi.

13

☆• ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI PHẢI HIỂU THÔNG CÔNG THỨC THÌ MỚI VỀ ĐƯỢC.

+ ĐƯỜNG VỀ HOA TIÊU THẬT GIẢ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

-HỎI: THƯA THẦY! CON CÓ MỘT VẤN ĐỀ CHƯA HIỂU LẮM, XIN THẦY GIẢI THÍCH CHO CON. BẮT CHỚT CON NHÌN XUYÊN QUA CÁI MÀN TRONG SUỐT ĐÓ, THÌ CÓ MỘT LUỒNG ÁNH SÁNG, CUỐI LUỒNG ÁNH SÁNG ĐÓ CÓ MỘT ĐIỂM SÁNG. Ý CON MUỐN HỎI THẦY CÁI ĐÓ LÀ HOA TIÊU HAY LÀ CÁI GÌ KHÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái tia sáng đó khi mà có Công Đức là mình nhìn xuyên qua được. Giống như ông Xá Lợi Phất đó, ông nhìn qua thấy cái vùng sáng thôi, ông Xá Lợi Phất ông nương theo cái lực Thanh Tịnh Thiên bủa của Đức Phật mà ông nhìn thấy về Phật Giới. Còn mình ở đây là Công Đức nó chỉ giúp mình nhìn qua cái vùng sáng thôi, đó không phải là Hoa Tiêu.

Hoa Tiêu phải hiểu như thế này nè:

+ Một người về Phật Giới có CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG rồi đó, thì mình phải hiểu cái Căn Bản như thế này:

Cái vị Thần quản lý Tánh Phật ổng không dám lại gần, dòng tộc không ai xuất hiện, là tại sao?

Thần là Âm, dòng tộc mình cũng là Âm, nhưng Thần là ÂM Ở TRÊN MẶT ĐẤT, DÒNG TỘC THÌ ÂM Ở TẠI MẶT ĐẤT, mình phải hiểu cái Căn Bản này.

Khi mình có CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG rồi đó, thì ông Thần quản lý Tánh Phật ổng bỏ Tánh Phật mình ra, lúc này mình được TỰ TẠI. Ai được truyền thiên mới hiểu được cái này. Thì bây giờ ông Thần ổng không quản lý mình nữa thì mình được tự tại, mình muốn đi đâu mình đi.

+ Còn nếu mà nửa Dương, nửa Công Đức đó, thì còn trong sự quản lý của Thần.

+ Còn nếu mà có Ác đức thì thôi, Công Đức ít thì thôi, khỏi về đi. Bởi vì ông Thần có trách nhiệm thực thi nhân quả những gì Tánh Phật tạo ra ở trái đất này, không có cách nào thoát được đâu. Nhân quả là Thần thực thi đúng với những gì Tánh Phật làm ra, nó là như vậy, không sai chút nào.

- HOA TIÊU PHẬT CHỈ XUẤT HIỆN KHI MÌNH ĐƯỢC TỰ TẠI, còn nếu mà mình chưa tự tại thì Thần phải bỏ mình ra. KHI MINH DI CHUYỂN HOA TIÊU MỚI XUẤT HIỆN, còn không thì không có.

Những người có Công Đức nhìn thấy này, thấy kia là do Công Đức mình nó sáng nên mình mới thấy cõi

vô hình này. Tại làm sao Đức Phật có nói cái câu này, Khi nào LOÀI NGƯỜI VĂN MINH LÊN CAO TẬP HUYỀN KÝ CỦA NHƯ LAI MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ RA.

- Mà như thế nào gọi là văn minh? Văn minh nó có nhiều giai đoạn chứ không phải một đâu. Cái giai đoạn sau cùng của văn minh đó là nhìn thấy được trong không gian có cái nền văn minh không gian mới là người văn minh thật sự. Còn nếu mà bây giờ mình nói tôi sống thời văn minh gọi là con người ăn theo văn minh chứ không phải là con người văn minh. Vì thế mà mới là con người ăn theo, rồi nghe ai nói gì cũng tin, ai cúng mình cũng cúng, ai lạy mình cũng lạy. Con người của mình ở đây gọi là con người văn minh ăn theo. Còn người THẬT SỰ VĂN MINH PHẢI NHÌN THẤY TRONG KHÔNG GIAN, THẤY CÁI NỀN VĂN MINH CỦA NÓ. Ở đây ai nhìn thấy được cái này. Giống như trong hội của Đức Phật chỉ có ông Xá Lợi Phất, Ngài Ma Ha Ca Diếp mới nhìn thấy được cái này...

- Con người mình bây giờ thấy có 1 chút rồi bị lệch đi liền, vì sao vậy? Là vì người ta sử dụng cái tướng để khuếch đại lên.

- Về Phật Giới không hề đơn giản, phải có Công Thức đàng hoàng, và phải HIỂU THÔNG CÔNG THỨC thì mới được.

- Anh muốn tu Đạo Phật mà không làm là anh phải HIỂU ĐƯỢC QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI, còn không biết Quy luật nhân quả luân hồi mà ngời đó tu thì gọi là tu mù, tu có thời gian lâu bao nhiêu thì cũng chỉ là một vị thầy tu mà thôi.

- HỎI: THẾ NÀO LÀ HOA TIÊU THẬT VÀ HOA TIÊU GIẢ Ạ?

- Phải hiểu Căn bản như sau:

1/ Căn Bản Hoa Tiêu là Màu Vàng, nhưng trong màu vàng nếu có các màu: Đen, Xanh hay Đỏ ..v.v.. đó là hoa tiêu giả. Còn HOA TIÊU THẬT LÀ MÀU VÀNG SÁNG TRONG, KHÔNG CÓ BẤT CỨ CÁI GÌ Ở TRONG HOA TIÊU NÀY LÀ HOA TIÊU THẬT.

+ Hoa tiêu ở trong vòng 5 km tính từ mặt đất trở lên, là hoa tiêu của các vị thánh lang thang làm ra, đó là hoa tiêu giả.

+ Hoa tiêu xuất hiện có hình vị Phật xuất hiện theo là hoa tiêu giả.

+ Hoa tiêu xuất hiện ngoài 10 km cách mặt đất là là Hoa Tiêu Thật.

+ Hoa tiêu xuất hiện từ hướng trên hư không là Hoa tiêu của vị Phật thật.

+ Hoa tiêu xuất hiện từ hướng trước mặt mình là hoa tiêu giả.

☆ HOA TIÊU THẬT CỦA MỘT VỊ PHẬT LÀ KHÔNG PHÁT RA TIẾNG NÓI ĐỀ DỤ DỠ TRUNG ÁM THÂN, KHÔNG LÀM BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO, MÀ CHỈ HIỆN RA HOA TIÊU THẬT KHI TRUNG ÁM THÂN ĐÃ BAY RA KHỎI TRÁI ĐẤT 10KM, VỚI HÌNH DẠNG HOA TIÊU LÀ MỘT HÌNH TRÒN TO, CÓ MÀU VÀNG, SÁNG VÀ TRONG SUỐT.

HOA TIÊU GIẢ CỦA THẬP LOẠI THÁNH THÌ PHÁT RA TIẾNG NÓI ĐỀ DỤ DỠ TRUNG ÁM

THÂN ĐI THEO, XUNG TA LÀ PHẬT NÀY, PHẬT KIA. HÌNH DẠNG HOA TIÊU ĐƯỢC BIẾN ĐỔI KHÁC NHAU, LÚC THÌ MỜ, LÚC THÌ ĐỤC, LÚC THÌ TRONG QU A 3 LẦN THỬ KHÁC NHAU.

HOA TIÊU NÀY KHÔNG BAO GIỜ SÁNG VÀ ĐẸP NHƯ HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ PHẬT. CHÁU HIỂU NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG, THƯA BÁC?

- Cháu nói hoàn toàn đúng.

14

☆• NHỮNG CÂU HỎI VỀ HOA TIÊU VÀ CÔNG ĐỨC.

■ HOA TIÊU DẪN TRUNG ÁM THÂN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI XUẤT HIỆN NHƯ THỂ NÀO?

■ HOA TIÊU GIẢ LỆ THUỘC VÀO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI ĐÓ. LỆ THUỘC VÀO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI ĐÓ LÀ NHƯ THỂ NÀO Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Hoa Tiêu của một vị Phật thì từ ngoài đi vào, hoa tiêu của một vị thánh thì xuất hiện trước mặt mình đó, để ý cái chỗ này.

Từ ở ngoài đi vào là của Phật, mà ở trước mặt mình là của thánh đó.

☆ NGOÀI CÁCH NHẬN BIẾT HOA TIÊU GIẢ LÀ THỬ 3 LẦN, CÒN CỎ DẤU HIỆU NÀO KHÁC ĐỂ NHẬN BIẾT KHÔNG Ạ?

- HOA TIÊU THẬT THÌ VÀNG SÁNG TRONG, còn hoa tiêu giả thì nó không có sáng, mà nó có cái đốm ở trong. Bất cứ có cái gì trong đó, đặc biệt là hình ảnh các vị Phật, giả hoàn toàn.

Cái này do kinh nghiệm của mình thôi. Ông Phật nói sáng trong là thiệt, có cái gì ở trong là giả, đơn giản vậy thôi.

☆ THƯA BÁC, KHI TRUNG ÂM THÂN ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ PHẬT DẪN RA NGOÀI SỨC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT ĐỂ VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, LÚC ĐÓ TRUNG ÂM THÂN ĐÃ ĐẢM BẢO CHẮC CHẴN ĐỂ VỀ PHẬT GIỚI CHƯA A?

- Chưa chắc đâu, cái này là TÙY THEO CÁI THẤY BIẾT CỦA MỖI NGƯỜI (thấy, biết theo nghiệp). Tùy vào cái nhận của mỗi người phân biệt cái nào giả, cái nào thiệt thì mới chắc được.

Cái này gọi là TRÌNH ĐỘ CỦA MỖI NGƯỜI, mà trình độ của mỗi người là phải nghe cái bài đường dẫn dò về Phật Giới, nghe đi nghe lại nhiều lần thì mình sẽ phân biệt được cái này. Cái này là tùy vào sự NGỘ THIÊN CỦA MỖI NGƯỜI.

☆ THƯA BÁC NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC THẬT NHIỀU THÌ CÓ TỰ VỀ ĐƯỢC KHÔNG A?

- Không, người có Công Đức thật nhiều thì sẽ không bị cản trở của ông thánh và ông Thần thôi. Lúc đó Hoa Tiêu xuất hiện liền đưa mình đi. Không có Hoa Tiêu mình sẽ không biết đường đi đâu. Trong thành phố có chút xíu mà không biết hướng chi là thế giới mệnh mông làm sao biết đường đi.

Công Đức thật nhiều thân, thánh không lại gàn, mình được tự do, Hoa Tiêu xuất hiện liền, mình đi theo Hoa Tiêu, chứ đâu phải mà không cần Hoa Tiêu. Anh dù có giỏi cỡ nào anh đi du lịch cũng phải cần người dẫn

đường.

☆ CÔNG ĐỨC THẬT NHIỀU LÀ NHƯ THỂ NÀO Ạ?

- Ví dụ như ấn định 5 Công Đức là ít, 10 Công Đức là nhiều, thì trên 10 có nghĩa là nhiều rồi đó. Trên 10 có nghĩa là 100, 1000, 1.000.000 đó là nhiều rồi đó, chứ làm sao mà biết được.

Có Công Đức nhiều nghĩa là thánh thần, gia tộc không xuất hiện, không lại gần được.

☆ THƯA BÁC NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC BẰNG NHAU THÌ KHI TRUNG ÁM THÂN THỨC DẬY, THẤY MÌNH NẪM TRONG BÀU TRÒN NỬA TRẮNG, NỬA VÀNG. VẬY NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC VÀ ẮC ĐỨC THÌ TRUNG ÁM THÂN CÓ MÀU GÌ Ạ?

- Bây giờ tùy theo, căn cứ vào cái vàng, cái trắng, cái đen, cái nào nhiều ít là do Công Đức, phước đức và ác đức của mình. Công Đức màu Vàng, phước đức màu trắng, ác đức màu đen. Căn cứ vào 3 cái này để biết là mình ở trạng thái nào, chứ làm sao mà biết được, đó là do mình thôi. Chớ ở ngoài không thể hiểu được.

Ông Phật biết nhưng lúc đó ông Phật KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC, vì đây là thế giới vật lý, là thế giới của thánh thần. Nên nhớ là TRÁI ĐẤT NÀY QUẢN LÝ LÀ DO 2 NGƯỜI THÁNH VÀ THẦN, CON NGƯỜI CHỈ LÀ CÔNG CỤ. Nên nhớ điều này thì mới tu theo đạo Phật được. Còn không biết CÔNG THỨC này ngồi đoán mò, 10.000 năm cũng vậy, không biết gì.

☆ TRUNG ÁM THÂN PHẢI NHÌN QUA CÁI

BẦU CÓ MÀU SẮC CỦA PHƯỚC ĐỨC VÀ ÁC ĐỨC, NHƯ VẬY THÌ CÓ THỂ NHÌN RÕ ĐƯỢC HOA TIÊU VÀ PHÂN BIỆT ĐƯỢC HOA TIÊU THẬT, HOA TIÊU GIẢ KHÔNG A?

- Trung âm thân có nghĩa là cái hình thể bằng điện từ của 1 con người, không phân biệt được, điện từ âm dương giống như mình vậy thôi, mà chỉ là ông Phật nói CÁI CÁCH CHO MÌNH NHẬN THÔI, CÒN MÌNH KHÔNG NHẬN ĐƯỢC LÀ DO THẤY BIẾT CỦA MÌNH KHÔNG Ở TẦN SỐ ĐÓ. KHÓ PHÂN BIỆT cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ cố gắng làm sao Công Đức thật nhiều, 2 cái kia nó không xuất hiện là mình tốt rồi đó.

Còn nếu mà có Công Đức ít thì phải chịu khó dùng 2 cái thuật sau là TỰ PHÂN BIỆT VÀ DÙNG CÁI THUẬT “BUÔNG”. Còn không có thì hoàn toàn mình sai hết. Bởi cái này nó khó là ở chỗ này, có nhiều người hiểu được đó, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ, tưởng tượng ra một chút là nó sai.

ĐỪNG CÓ TƯỞNG, VÔ ĐÂY NHỚ LÀ ĐỪNG CÓ TƯỞNG NHA. Phật làm cái gì làm, kệ ông.

Mình cứ đi theo ông là được rồi. Ra ngoài trung tâm sức hút rồi mình bắt đầu mình nhìn trở lại, bắt đầu ra đó là mình nhìn được đó, mà nó vẫn còn cái hạn chế của âm dương, trừ trường hợp mà vô Trung tâm vận hành luân hồi rồi thì Phật nhãn mở ra, thì bắt đầu biết hoàn toàn hết. Lúc đó mình chỉ Biết là bắt đầu đi rồi đó, chứ không có trở lại được.

☆ THƯA BÁC, HÔM GIẢI ĐÁP NGÀY 9/6 CON NGHE BÁC GIẢI THÍCH HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ

PHẬT LÀ LẤY BẰNG ĐIỆN TỪ QUANG ĐƯỢC CHẮT LỘC TỪ TRONG ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG. XIN BÁC GIẢI THÍCH?

- Bây giờ điện từ âm dương giống như nước đục thôi, cái Điện Từ Quang nó là cái gì? Trong âm dương nó là Điện Từ Quang đó, nhưng mà điều nó đen quá thì nó là âm, nó sáng qua thì nó dương. Một vị Phật Toàn Năng, Toàn Giác người ta mới lấy cái điện từ dương này, loại bỏ tách cái màu sáng đi, thì cái màu vàng nó sẽ hiện ra.

Cái kỹ năng này chỉ có bậc Toàn Năng, Toàn Giác mới làm được, mới sử dụng được cái này, còn mình mê muội, không có làm được cái này. Đó, phải hiểu là Phật là Toàn Năng, Toàn Giác, biết hết, làm được hết.

☆ HOA TIÊU GIẢ LỆ THUỘC VÀO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI ĐÓ. LỆ THUỘC VÀO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI ĐÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ?

- Như trong thế gian này mình nói mình đi học đi, cũng một câu chuyện, mà người trí thức đọc người ta hiểu khác, người trí thức kém người ta hiểu khác, người trí thức thấp hiểu khác, thì cái nhận định của Trung Âm Thân nó cũng vậy. Tùy theo cái tiếp thu của mình, hay nói cách khác là tùy vào sự ngộ Thiền của mình đến đâu, tùy vào đó mà mình tiếp thu cái bài ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI có sâu sắc không, có sai một điểm nào không thì mới đúng.

Đó, tùy vào trình độ hiểu của mỗi người là vậy. Nhất là những người mà chấp rồi là thua, chỉ hiểu hời hợt bên ngoài mà thôi.

15

☆• HOA TIÊU THẬT, GIẢ VÀ CÁI CĂN BẢN ĐỂ PHÂN BIỆT LÀ GÌ?

+ CĂN BẢN HOA TIÊU GIẢ THÌ ĐƯỢC TẠO RA TỪ VIỆC XOE 2 BÀN TAY.

+ CÁI HOA TIÊU THẬT LÀ DO CÁI HÀO QUANG CỦA VỊ PHẬT PHÓNG RA TỪ Ở TẦNG BÌNH LƯU ĐƯA XUỐNG.

+ CÁI GÌ MÀ ĐI TỪ NGOÀI ĐI VÀO THÌ ĐÚNG, CÒN CÁI GÌ MÀ Ở TỪ CÁI CON NGƯỜI Ở THẾ GIAN NÀY MÀ LÀM RA LÀ GIẢ!

- HỎI: DẠ THƯA BÁC, CÁCH PHÂN BIỆT HOA TIÊU THẬT VÀ HOA TIÊU GIẢ, HOA TIÊU THẬT TỪ TRÊN CAO BAY XUỐNG, CÒN HOA TIÊU GIẢ Ở NGANG MẶT MÌNH BAY TỚI, CÓ PHẢI VẬY KHÔNG THƯA BÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Trong cái bài Đường Về Phật Giới có nói rõ: HOA TIÊU THẬT TỪ TRÊN XUỐNG, HOA TIÊU GIẢ Ở ĐẰNG TRƯỚC NÓ BAY VÀO, nên nhớ vậy đó.

Cái gì mà TỪ NGOÀI ĐI VÀO THÌ ĐÚNG, CÒN CÁI GÌ MÀ Ở TỪ CÁI CON NGƯỜI Ở THẾ GIAN NÀY MÀ LÀM RA LÀ GIẢ!

Ông Phật ổng làm HOA TIÊU LÀ DO CÁI HÀO QUANG TỪ Ở TRÊN TẦNG BÌNH LƯU ĐƯA XUỐNG.

Còn ở đây ổng làm, nên nhớ là ổng đứng tay ổng xoe lại nó thành cái Hoa Tiêu, thì ổng tự tạo rõ ràng, tạo cho mình biết, nhưng mà không học cái này thì mình thấy cái đó mà mình theo là mình sai, theo ổng là mình sai cái chỗ

này! Đó, phải để ý nè, CÁI HOA TIÊU THẬT LÀ DO CÁI HÀO QUANG CỦA VỊ PHẬT PHÓNG RA TỪ Ở TẦNG BÌNH LƯU ĐƯA XUỐNG, còn Hoa Tiêu, ông này ông lấy tay ÔNG XOE, ÔNG TẠO THÀNH, NỘI CÁI ĐÓ CŨNG LÀ CÁI CƠ BẢN MÌNH BIẾT RỒI, nhưng mà nếu mình không học cái cơ bản này thì mình hồng hiểu, mà học rồi thì mình ra mình chạm mặt rồi mình mới thấy được cái chuyện này thì mình mới biết!

16

☆• **KHI ĐƯỢC PHẬT LÀM HOA TIÊU DẪN VỀ, KHỞI NIỆM BIẾT KHÔNG PHẢI LÀ HOA TIÊU THẬT, LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI TIẾP Ạ?**

(Tuyệt Mật Đạo Phật Thiên Tông)

-Khi truyền thiên thì có nói, được Chư Phật dẫn về nhưng chưa có nói dẫn bằng cách nào. Khi Trung Âm Thân rơi bắt buộc phải thử 3 lần. Không thử đi sai liền. Khi về Phật Giới, sẽ có 1 vị Phật phân thân bằng một cái “Hoa tiêu”, mà nó giống như “Đóm lửa”.

• Nên nhớ:

- + Đóm Lửa màu vàng thì mới đúng.
- + Đóm lửa màu trắng vô dòng tộc.
- + Đóm lửa màu pha đen vô Thần.

Nắm chỗ này cho vững. Muốn cho chắc chắn Hoa Tiêu Vàng vừa xuất hiện thì bay theo (bay chứ không nói đi). Khi mình đứng lại thử, mà hoa tiêu bay đi luôn đó là Thần.

Còn nếu mình đứng lại, mà Hoa Tiêu cũng đứng, thì đúng là Vị Phật dẫn mình về. Mà nên nhớ độ RỒI nó có CÁCH RỜI:

– Làm sao mà nhận định được cách rơi? Rơi đúng đó chứ còn rơi mà nghiêng như vậy là coi chừng, Nó sẽ đi theo Quả Địa Cầu. Nó đi một vòng là nó trở vô Dòng Tộc. Mà đã vào Dòng Tộc hay Thần thì phải đi luân hồi tiếp. Bởi vậy người ta bắt buộc phải thử 3 lần và rơi theo chiều thẳng đứng là đúng.

– Sau khi được rơi vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, lúc này Phật Nhân mở ra. Trung Âm Thân cấu tạo bằng Điện Từ Âm Dương sẽ trở về ngôi vị của nó. Phật Nhân giống y như xưa.

- Tánh Phật bước vào. Ngày xưa Tánh Phật mượn Thân Tứ Đại đi gây luân hồi. Tánh Người mất rồi thì Phật Tánh trở về nguyên si như hồi xưa, lúc này mình nhìn xuống thấy 5, 3 chục ngàn cái Tam Giới. Lúc này theo Quy Luật Điện Từ Âm Dương sẽ đẩy mình về Phật Giới.

Khi Phật Nhân mở ra mình sẽ thấy Hoa Tiêu là vị Phật nào hiện ra. Vị Phật nào dẫn mình vào thì chính vị Phật đó dẫn mình về. Mình sẽ biết tên vị Phật đó.

Ở Phật Giới các vị Phật đều có tên. Phải hiểu được nguyên tắc này.

Tại sao những câu hỏi này tôi không muốn nói chỗ khác, những dạng câu hỏi như vậy, phải nói tại Chánh Điện Chùa Thiên Tông Tân Diệu, mới được quyền trả lời, chứ hỏi ở ngoài là không được.

17

☆• TẠI SAO PHẢI THỬ HOA TIÊU BA LẦN, HOA TIÊU THẬT, GIẢ RA SAO?

HỎI: TRONG ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI TRƯỜNG

HỢP THỨ HAI, THỨ BA MÌNH PHẢI THỬ HOA TIÊU BA LẦN. NẾU MÌNH THỬ LẦN ĐẦU TIÊN, TỨC VỊ THẦN THẢ MÌNH RỒI THÌ HOA TIÊU XUẤT HIỆN MÌNH BẮT NGỜ DỪNG LẠI, HOA TIÊU CŨNG DỪNG LẠI THÌ MÌNH ĐI THEO LUÔN HAY MÌNH THỬ LẦN THỨ HAI?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Phải thử ba lần, ba lần nó mới qua được cái tầm kiểm soát của vị thánh, còn 1 lần hay 2 lần hay 3 lần mà mình đi theo thì sẽ thành Thánh. Thế giới này Ông thần cho đi về nhưng ông Thánh sẽ lôi kéo ở lại. Vì vậy mà Đức Phật dạy cơ bản là Thánh, phải thử 3 lần là như vậy.

- HỎI: LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC TRUNG ẤM THÂN CỦA MÌNH ĐI ĐƯỢC BAO NHIÊU CÂY SỐ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Ở trong cái trái đất này mình mang thân tứ đại mình thấy 1.000 m mình biết, còn lên kia mình thấy sáng 1 triệu lần, mình thấy cả cái vùng phân định ranh giới Thần và ranh giới Thánh luôn đó. Mình đừng có lo cái chuyện đó.

Khi mình trở thành Trung ấm thân mà MÌNH CÓ THAM GIA ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI, thì sẽ biết cái này. Còn nếu mà mang trung ấm thân không về được Phật Giới thì đừng có mong cái này nó hiện ra, là do Thần thực thi nhân quả liền.

Ví dụ: Thần thấy trong tàng thức có nước Tịnh Độ, họ quảng lên trên nước Tịnh Độ, lên đó rồi xin vào làm thai con của tiên mẹ. Như con người chúng ta cũng vậy, loài

vô hình đưa thân trung ấm vào cho mình thụ thai, chứ mình có biết con mình là ai đâu mà lựa chọn.

Đi vào trong cái thế giới vô hình, cái gì nó thể hiện rất rõ, còn mình thế giới hữu hình nó hạn chế. Thế giới hữu hình nhìn qua tờ giấy không thấy còn thế giới vô hình nhìn qua bức tường không ăn thua gì. Phải hiểu cái thế giới tứ đại và điện từ nó vậy.

- HỎI: SAU NGÀN ĐỜI TỶ KIẾP CON LẤN LỘN TRONG TAM GIỚI, HÔM NAY CON ĐÃ ĐẾN ĐƯỢC NƠI ĐÂY, ĐƯỢC TRUYỀN THIỀN VÀ BIẾT CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ NHÀ CỦA CON QUA TẤT CẢ CÁC BUỔI GIẢI ĐÁP CỦA THẦY. CON ĐÃ RÕ THÔNG HÔM NAY CON XIN HỎI CÂU HỎI TRONG LỜI DẶN DÒ BẢNG CHUẨN CUỐI CÙNG XIN THẦY CHỈ DẠY CHO CON ĐƯỢC RÕ.

Để phân biệt Hoa Tiêu Thật và hoa tiêu giả con hiểu như sau: Tính từ khi mình bay ra khỏi trái đất, hoa tiêu giả là do các vị thánh nói cho mình nghe, làm cho mình nhìn thấy bay ngay trước mặt mình trong vòng 5km. Còn Hoa Tiêu Thật do vị Phật tạo ra màu vàng sáng rất đẹp xuất hiện ngoài 10km ở trên cao luôn xoay tròn một chiều, mình phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy và bay theo thẳng lên chừng 50km mới gặp được các vị Phật chờ ở đó để chỉ dạy cho mình đường về Phật Giới. Con hiểu như vậy có đúng không ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Nếu mà mình có Công Đức Vô Lượng thì Hào Quang Hoa Tiêu của vị Phật nó sáng lắm, xung quanh nó không có thấy bất cứ vị nào. Lúc này tự nhiên ở trên đầu mình, mình nhìn thấy Hoa Tiêu sáng rồi mình theo đi lên.

- Trung âm thân nó giống như một chiếc xe mà nó không có mui đó, tức nhiên ngồi trong đó nhìn thấy tứ phía hết được.

- Đơn giản là mình theo, mình phải thử 3 lần.

18

☆• SỐNG NHƯ THẾ NÀO THÌ CHẾT CŨNG Y THẾ ĐÓ.

- HỎI: MỘT NGƯỜI TU THIÊN TÔNG, ĐẠT ĐƯỢC BÍ MẬT THIÊN TÔNG, ĐỦ CÔNG ĐỨC ĐỂ VỀ PHẬT GIỚI. NẾU NGƯỜI NÀY THEO ĐÚNG HOA TIÊU ĐỀ VỀ PHẬT GIỚI CÒN NẾU THEO HOA TIÊU GIẢ THÌ KHÔNG VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI NỮA THÌ KHỎI CÔNG ĐỨC NÀY ĐI VỀ ĐÂU?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Công Đức đi theo hoa tiêu giả đi về đâu chứ gì? Đi theo ông bô. Đi theo cái ông giả bắt buộc ông phải bô cái này mới dám vô trong tam giới này. Phải bô, không bô là không được.

Còn nếu không bô được là phải đi ra cái rìa sức hút của trái đất đó, đợi 1 vị Phật đến. Lúc đó anh có Công Đức, anh không ở trong này được cũng không lên cõi trời được thì anh phải ở ngoài đó.

Ông Phật ở ngoài kia ông nhìn thấy, 365 ngày ông mới vô được, chứ không phải ông muốn nhào vô là nhào đâu. Đó, thành ra phải đợi, phải bám theo, bám theo cái vòng hoàn đạo 1 sống ở đó.

Sống bằng Trung Âm Thân. Tại sao phải sống ở đó? Vì nguyên tắc sống trong thế giới này 24 tiếng mình phải ăn, ở chỗ đó không còn cuốn hút, không còn sức ép

vật lý nên không có ăn.

Mình ở đây còn sức ép vật lý, bị cuốn hút nên mới đói. Cái Trung âm thân nó đi ra ngoài sức hút nên nó không có đói.

Ở thế giới này gọi là THỐI QUEN ĂN UỐNG VẪN CÒN Y NGUYÊN. Trung âm thân nó không có ăn được nhưng nó quen rồi, đến giờ là nó đói thôi, thì nó ngủi bằng cái mùi để nó hết đói.

Còn nếu tất cả Công Đức ở đây mà không ai rước về, không về được thì bắt buộc nó phải bị bôi đen thì mới sống ở đây được. Chứ nếu Công Đức mà sáng thì ở đây mấy ông này chịu không có nổi, thế giới vật lý này không chịu nổi cái Công Đức.

■ CÁI NGƯỜI MÀ ĐẠT ĐƯỢC BÍ MẬT THIÊN TÔNG, ĐÃ TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC NHƯ THẾ, HỌ QUYẾT TÂM MÃNH LIỆT ĐỂ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, NHƯNG LẠI ĐI THEO LÀM HOA TIÊU, CŨNG THEO LÀM NHƯNG HOA TIÊU KHÔNG THỂ BÔI ĐEN CÔNG ĐỨC CỦA VỊ NÀY, THÌ VỊ NÀY CÓ THỂ CHỜ CÁI VÒNG QUAY 365 NGÀY TIẾP THEO ĐỂ NHẬN HOA TIÊU THẬT THÌ CÓ ĐƯỢC TRỞ VỀ KHÔNG?

- Mình làm đi theo là bị bôi đen rồi đó, đi theo là sinh hoạt với thế giới vật lý, thấy hiện ra ông Thích Ca mừng gần chết chứ gì, Như Lai nè, lại đây với Như Lai, rồi xong. Chấp nhận một cái là bị bôi liền, chỉ trong nháy mắt là nó đen thui luôn.

Sở dĩ nó gạt được mình là vì Công Đức mình ít nó mới dụ mình được. Anh muốn móc túi thì cái người anh móc nó phải sát bên anh, anh mới móc được, chứ đứng

xa thì sao móc được, dụ mình lại gần rồi nó muốn làm cái gì là tùy ý nó.

Bởi vì thế giới này gọi là thế gian mà, khó mà tránh được sự gian manh ở thế gian này, đã chết rồi mà còn bị gạt. Vậy mới nói gọi là thế gian. Xin lỗi thế gian này không có ai tử tế đâu, trừ phi....

19

☆• NGUYÊN TẮC HOA TIÊU - PHẬT THAU TÁNH VỀ LÀ ĐÂY!!!

■ PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RÕNG LẶNG.

ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN.

Ý NGHĨA 2 CÂU NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO?

■ Tổ Xà Dạ Đa (Jayata), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 732 năm. Ở nước Bắc Ấn, cha tên Xà Phiệt Đà, mẹ tên Ưu Phúc Hiền, theo Ấn Giáo. Khi Ngài xuống miền Trung nước Ấn, vào chùa Tịnh An, gặp Tổ Cưu Ma La Đa, xin Tổ giải cho Ngài câu:

- Phật và chúng sanh Tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Tổ giải:

- Phật là trùm khắp và Tự Nhiên Thanh Tịnh trong sáng. Trong sáng này là nhờ Điện Từ Quang tự nhiên, không phải là Điện từ Âm Dương trong các hành tinh cũng như thân của ông.

- Trong thân của mỗi chúng sanh, ai cũng có 2 thứ điện từ:

1/Một: Điện Từ Quang tự nhiên trong Bể Tánh Thanh

Tịnh Phật Tánh.

2/ Hai: Điện từ Âm Dương trong vũ trụ là nói trùm khắp, còn nói hạn hẹp là trong mỗi hành tinh, còn nói nhỏ là trong mỗi thân loài chúng sanh.

Khi người tu Thiên Tông mà tâm vật lý được Thanh Tịnh, thì điện từ Âm Dương dần dần bớt đi với họ. Nhờ vậy, mà Điện Từ Quang ở trong thân của họ lần lần hiển lộ.

Khi điện từ Âm Dương trong người của họ còn thật ít, tự nhiên Điện Từ Quang tự nhiên trong Bể Tánh Thanh tịnh Phật Tánh, hút Điện Từ Quang trong thân của họ vào trong “Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh”, cho nên trong kinh Đức Phật dạy chỗ này như ông hỏi:

- Phật, Chúng Sanh Tánh thường rỗng lặng.
- Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Tôi xin nói rõ thêm, khi tâm vật lý ông được Thanh Tịnh, tức khắc Điện Từ Quang mênh mông trong Phật Tánh và Điện Từ Quang nhỏ xíu trong thân ông, hai phần Điện Từ Quang này hòa cùng với nhau khó mà diễn tả được, chỉ người nào được hút vào, tự người đó biết thôi. Vì chỗ đó, Đức Phật mới nói là không thể nghĩ hay bàn, là nói chỗ này vậy.

Ngài vừa nghe Tổ Cưu Ma La Đa giải thích, bỗng Ngài khóc và trình với Tổ:

- Con vừa nghe Thầy dẫn giải Phật và chúng sanh, sao tự nhiên con như bị mất thân mình, hiện tượng lạ ấy là gì, kính xin Thầy giải thích cho con hiểu.

Tổ dạy:

- Người nào vừa nghe một câu kinh tuyệt cao trong

Nhà Phật, mà có hiện tượng như con nói, người đó đã cảm nhận được Thanh Tịnh thiên mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

■ 36 CÂU NGỘ THIỀN CỦA TỔ XÀ DẠ ĐA
*Trước đây CON NGUYỆN CON CẦU
Để tìm CHÂN LÝ, và cầu thoát ly
Thiền Tông quả thật DIỆU KỲ
Để TÂM THANH TỊNH, cái chi cũng TUỜNG.*

*Hiện tại con hết đau thương
Con đường sanh tử, con thường rõ thông
Nhờ Thầy chỉ dạy thật lòng
Con LÀ VẬT CHẤT, thong dong NIẾT BÀN.*

*Con nay thật sự BÌNH AN
Rơi vào Bể Tánh, như vào nhà con
Sông núi thế giới vẫn còn
Là của vật lý, không còn ham mê.*

*Nhờ Thầy con biết đường về
NIẾT BÀN THANH TỊNH là QUÊ của mình
TÂM con THANH TỊNH tuyệt linh
Rõ ràng Bể Tánh, của mình ngày xưa.*

*Ngày xưa con khẩn sớm trưa
Hao mòn sức lực, mà chưa thấy gì.*

*Thầy dạy đơn giản diệu kỳ
Chỉ cần THANH TỊNH cái chi cũng tường.*

*Hiện tại con hết đau thương
NIẾT BÀN THANH TỊNH là đường con đi
Con nay không phải cầu chi
QUÊ HƯƠNG CHÂN THẬT, tức thì thấy ngay.*

*TÂM con THANH TỊNH suốt ngày
Vật chất không thích, còn hoài TỊNH THANH
Nhìn trong Tam giới như tranh
Con thấy cứ thấy không màng thứ chi.*

*Lời Thầy quả thật diệu kỳ
Vừa nghe đã ngộ, cái chi cũng lìa
Từ nay con thường sớm khuya
Luôn luôn THANH TỊNH, thì LÀ TRẮM LUÂN.*

*Hiện nay con rất vui mừng
Vì đã dứt được, tử sanh luân hồi.
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Luân hồi sanh tử dứt rồi với con.*

*(Trích quyển “Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư
Thiền Tông” – NXB Tôn giáo, Hà Nội của soạn giả
Nguyễn Nhân)*

20

☆• HỎI: TRƯỚC KHI MẤT 3 NGÀY MÀ CON NHÌN THẤY MÀU VÀNG THÌ CHẮC CHẴN MÌNH SẼ ĐƯỢC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân giải đáp:

-Trước khi chết ba ngày mà mình nhìn thấy màu vàng thì người đó phải có Công Đức nhiều mới thấy được. Còn Công Đức ít, thì chắc chắn bị loại cô hồn giả, nó lấy điện từ âm dương tạo ra hoa tiêu.

+ NÊN NHỚ: HOA TIÊU TẠO RA TRONG ÂM DƯƠNG, NÓ KHÔNG CÓ MÀU VÀNG, CHỈ CÓ MÀU TRẮNG PHA ĐEN HOẶC TRẮNG PHA MÀU XANH HOẶC PHA MÀU GỈ ĐÓ... LÀ CỦA THỂ GIAN NÀY THÔI.

Còn Hoa Tiêu chính thức thì một vị Phật làm mới được. Vị Phật cũng lấy Điện Từ Quang trong âm dương, Đức Phật chất lọc ra, Ông lấy được Điện Từ Quang trong này.

ĐIỆN ÂM DƯƠNG Ở ĐÂY GỌI LÀ ĐIỆN TỪ QUANG TỔNG HỢP, NÓ QUAY THÀNH RA TRỞ THÀNH ÂM DƯƠNG, CHỈ CÓ ÔNG PHẬT CÓ NHIỆM VỤ LÀM RA HOA TIÊU NÀY THÔI.

Vì thế mà ở trong lịch sử Phật giáo có câu chuyện “Con Ngỗng Chứa Uống Nước trong Sứa: Nước Đục Cỡ Nào Nó Cũng Chắt Lọc Uống Nước Trong Thôi, Nhưng Chỉ Có Con Ngỗng Chứa Mới Làm Được Cái Đây Thôi”.

Vì thế mà vị Phật muốn tạo cái Hoa Tiêu thì phải lấy Điện Từ Quang trong điện từ Dương tạo thành một cái Hoa Tiêu thành màu vàng sáng. Vì thế mà người mất

phải xem cho kĩ. Hoa Tiêu đầu tiên mà lẫn màu trắng, màu xám,... màu gì, thì không phải, mà phải đúng màu VÀNG. Nhưng màu vàng sau cùng coi chừng cô hồn nó đẩy cái hình ảnh Phật - Bồ Tát vô, coi chừng cái đó. Mình làm là hay làm cái đó, vì thế mà mấy người tu niệm Phật thấy Phật, niệm Bồ Tát thấy Bồ Tát là làm chỗ này.

Thiền Tông mới giải thích cái này thôi, mà bây giờ ai dám nói cái này. Huyền Ký công bố ra rồi, Tôi có bốn phận nói cho rõ thôi, để cho người ta biết rằng thế giới này:

- + Thần có nhiệm vụ gì?
- + Người có nhiệm vụ gì?
- + Ngã quỷ có nhiệm vụ gì?

Đây là quan trọng nhất để giải quyết vấn đề Đạo Phật Thiền Tông. Còn đạo khác không dám nói, kể cả Đạo Phật, mà 5 pháp môn trước cũng không dám nói.

Đây chỉ nói trong phạm vi Đạo Phật Thiền Tông phân tích ra, để cho Đạo Phật Thiền Tông biết cái nào là giả, biết cái nào là thật, biết cái nào là của loài nào. Đạo Phật Thiền Tông chỉ có nhiệm vụ này thôi.

21

☆● PHẢI HIỂU ĐƯỢC CÔNG THỨC CỦA THIỀN TÔNG THÌ MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI NÀY.

+ Bởi vậy nếu 1 người mà có Công Đức thì người ta mới hiểu Công Thức này, Ông Phật nói biết liền.

- HỎI: KHI 1 NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG, KHI CHẾT, LỖ NHƯ KHÔNG CÓ 1 VỊ PHẬT NÀO LÀM HOA TIÊU THÌ NHƯ THẾ NÀO?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ nguyên tắc đó, 1 vị mà có Công Đức người ta ông Phật nhìn thấy được cái tương lai của người đó. Biết người này chết rồi sẽ đi về Phật Giới thì 1 vị Phật kêu bằng đứng ở ngoài Phật Giới phân thân vô nói, ta sẽ dẫn đi, chỉ có vậy thôi.

Người nào nghe tui nói vậy, phải hiểu được Công Thức của Thiên Tông thì mới hiểu được. Thì nói vậy là người ta biết rồi, sẽ đi ra. Có nghĩa là 1 điểm sáng này, mình hiểu cái quy luật này nó dễ lắm chứ không khó.

Trái Đất này gọi là Trái Đất Âm Dương. Âm thì nó ở Trái Đất, còn dương nó ở cõi Trời. Mà bây giờ mình có Công Đức thì nó không có chứa, nó từ chối, nó đuổi ra, đuổi đi qua thế giới khác.

Mà trước khi đi qua thế giới khác là đi đâu? Đi vào cái nơi ngoài sức hút của Trái Đất đó, ra đó ở thì 1 vị Phật phân thân đến giúp mình, kéo mình về.

Mình mong mình có Công Đức thì mình chắc chắn sẽ có vị Phật rước về. Còn nêu mà không có kịp thì ông Phật cũng phân thân nói, ráng ở, đợi đi rồi Như Lai sẽ đúng ngày giờ Như Lai sẽ rước về.

Bởi vậy nếu 1 người mà có Công Đức thì người ta mới hiểu Công Thức này, Ông Phật nói biết liền.

Còn mà không có Công Đức thì thôi, có phước đức, ác đức thì nói trợ trợ cho nó vui thôi. Mình nên nhớ là có phước đức, ác đức là nói không hiểu, nói Thiên Tông họ không hiểu gì, đó rồi họ tưởng tượng, tưởng tượng mà ở trong đây là họ dính rồi đó. Tưởng tượng thì gặp mấy ông Thánh dẫn mình đi rồi đó.

☆• **CÂU HỎI NÀY NÓ HAY, THÌ CŨNG NÊN LƯU Ý GHI LẠI, CHÚ ĐỂ NGÀY SAU KHÔNG CÓ AI NÓI CÂU NÀY NỮA ĐÂU.**

- HỎI: CÓ CÔNG ĐỨC RỒI LÀ THẾ GIỚI NÀY TỨC TRÁI ĐẤT NÀY (DÒNG TỘC, THẦN, THÁNH, MA QUỶ...) KHÔNG CHỨA (LY THỂ TỤC GIA), TAM GIỚI KHÔNG CHỨA (LY TAM GIỚI GIA)..... ĐỒNG NGHĨA VỚI THẦN NHÂN QUẢ THẢ MÌNH RA, MÌNH RỜI, HOA TIÊU XUẤT HIỆN...(TUYỆT MẬT THIÊN TỔNG).

- Con Công Đức nhiều nhất, ông Thần không dám lại gần con, con muốn đi đâu con đi. Nguyên tắc:

+ Dương thì con đi lên, Âm thì con bị hút vô trái đất, Công Đức thì trái đất này không chứa, NGUYÊN TẮC nó là vậy. Đây là nguyên tắc vật lý rõ ràng chứ không có nói chuyện mơ hồ.

Trái đất không xài, Tam giới không xài, thì đi đâu, về Phật Giới chứ đi đâu nữa bây giờ. Nhưng mà nên nhớ một điều có Hoa Tiêu dẫn thì chắc ăn, còn không có thì cứ bay riết rồi mình không biết, bởi vì chỉ có Hoa Tiêu mới biết khi nào trái đất mới đến được Trung tâm vận hành luân hồi, chỉ có ông Phật mới biết cái này...

Bởi vậy chỉ cần nói có Công Đức thật nhiều thôi, Công Đức thật nhiều ông Thần bỏ con, thấy Công Đức sáng quá ông Thần thả ra, ông Phật chộp liền. Nên nhớ một điều, mà cái này chú không dám nói trước, có nghĩa là con Công Đức nhiều nhất thì ông Thần không dám lại gần con, ông thả ra, con muốn đi đâu thì đi.

Thì ông Phật thấy rồi. Bây giờ trong trái đất này không chứa nè, trong tam giới này không chứa con, con đi đâu? Thì con phải về chứ đi đâu bây giờ.

Con suy nghĩ đi, gia tộc không chứa, Thần, Thánh, ma quỷ không ai chứa con, Trời cũng không chứa, thì con ở đâu trong Tam Giới đây?

Thì bắt buộc con phải rơi về Trung tâm vận hành luân hồi, nhưng rơi mà không có cái Hoa Tiêu thì rơi hoài, chạy hồng biết chừng nào. Khi có Hoa Tiêu nó dẫn tới, ờ, đúng rồi đó, vô đi. Vô thì tất nhiên là Trung Âm Thân phải rã ra, phước đức, ác đức nếu có nó cũng bay mất luôn, **CHỈ CÒN CÔNG ĐỨC VÀ PHẬT TÁNH RA RỒI, MỖI MẮT PHẬT RỒI THÌ CON CÒN HỎI AI NỮA, THÌ NÓ ĐÁP CON RA LIỀN!!!**

Nguyên tắc con mà có Công Đức rồi thì thế giới này không có xài con, Công Đức thế giới xài đâu có được. Dương thì nó đi lên, âm hút vô trái đất mà giờ con chơi với, Con có Công Đức thì trong trái đất này ai chứa con, nguyên lý nó là vậy.

Đây là nguyên tắc vật lý đàng hoàng chứ không phải nói chuyện mơ hồ. Trái đất không xài, tam giới không xài, thì đi đâu? Anh phải về Phật Giới chứ đi đâu, giờ đi đâu? Con có cần hỏi ai không?

Nhưng mà nên nhớ một điều có Hoa Tiêu dẫn thì chắc ăn hơn, còn không có thì bay riết cũng rớt chứ không phải không, nhưng mà điều mình không biết.... Bởi vì cái Hoa Tiêu nó mới biết cái thời gian trái đất sẽ đến Trung tâm vận hành luân hồi Hải Triều Dương. Ông Phật mới biết cái này, giống như cái người hướng dẫn viên du lịch người ta biết mấy giờ vé máy bay nó bay. Còn mình tay

ngang mà mình không biết nó bay làm sao?

- HỎI: BÁC NÓI NHƯ VẬY HIỆN TẠI CON THẤY NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC TRUYỀN THIỀN, HỌ CỨ NGHĨ LÀ: CỨ TRUYỀN THIỀN THÌ MỚI CHẮC ĂN.

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Cái này là mình muốn nói cái thời buổi... Bởi vậy ông Phật ông nói là khi cái truyền thiền bằng văn bản về sau nó xong rồi thì nó đến giai đoạn truyền thiền điện tử, nó qua giai đoạn khác.

Rồi bây giờ không truyền thiền vẫn về được, là sao? Bây giờ mới hé ra nè: Công Đức con nhiều đi.

Hồi nãy chú có nói Trái Đất không chứa, mấy ông trời không chứa, rồi con đi đâu. Bắt buộc con phải chạy ra chứ đi đâu.

- HỎI: NGÀY XƯA ÔNG XÁ LỢI PHÁT CŨNG NHIỀU CÔNG ĐỨC MÀ TẠI SAO ÔNG ÔM CÔNG ĐỨC ÔNG ĐI HOÀI MÀ ÔNG KHÔNG VỀ ĐƯỢC VẬY THẦY? ÔNG CŨNG QUA NHIỀU ĐỜI PHẬT CŨNG CÓ CÔNG ĐỨC VẬY MÀ KHÔNG VỀ ĐƯỢC VẬY THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Ông xá Lợi Phát Công Đức ông bị bôi đen. Công Đức có nhưng mà cũng giống như mà ông mang cái cục vàng, cái hột xoàn trong túi mà đen thùi thì ai biết cái này là cái gì.

Ông Thần ông có nhả con ra không? Công Đức con bị bôi đen, ông Thần ông không sợ nhe, giống như con có cái bóng đèn sáng quá mà con đem sơn đen thui rồi sao?

Bóng đèn có nghĩa lý gì nữa.

Phải không? Đó phải hiểu nguyên tắc của nó.

- HỎI: CÁI CHUYỂN ĐÒ MÌNH ĐI, MÌNH CHỜ CÁI VÒNG XOAY NÓ TỚI ĐÓ, LÚC ĐÓ MÌNH Ở ĐÂU HAY MÌNH ĐỨNG MÌNH PHẢI CHỜ HOÀI, THỬA THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Đã người ta nói 365 ngày tới, ông Phật ông hiểu giờ nào, có nghĩa là bây giờ nó mới vừa đi qua ngày hôm qua mà giờ mình tới đó, mình được về Phật Giới đó, thì con đợi bao nhiêu? Phải đợi 364 ngày, 364 ngày Trái đất không nhận, cõi Trời không nhận thì phải có ông Hoa Tiêu ông hướng dẫn mình đi. À...tới chỗ này nghỉ nè con. Chừng nào xong rồi tới, tôi vô, chứ đâu phải ấy đâu...

Giờ con suy nghĩ, nguyên tắc vật lý, nhà con không chứa con, xã hội này không chứa con... thì con đi đâu, chỉ có qua Mỹ ở.

Tam giới không xài nó thì bây giờ phải đi

- HỎI: BÁC CHO CON HỎI CÁI NÀY, NẾU NGƯỜI CÔNG ĐỨC NHIỀU THÌ BẢN THÂN NGƯỜI ĐÓ, NÓ CÓ HIỆN TƯỢNG GÌ KHÔNG BÁC?

Thầy Nguyễn nhân trả lời:

-Nó sáng, cái gì nó cũng sáng hết. Bởi vậy nguyên tắc tại sao Công Đức tạo ra bị chấp ngã, nó không phát huy cái công năng của nó. Cho nên người ta khuyên đừng có chấp ngã, chấp mà nhiệt tình quá thì chết luôn đó.

Chấp ngã mà nhiệt tình quá thì chết luôn đó, thà là

con làm một cách bình thường, vậy mà tốt. Hiểu không?

Nếu mà giải mã đến cái Sự Thật rồi đó thì rất dễ chứ không có gì khó hết. Không có truyền thiên, không làm cái gì hết đó.

Nhưng mà có một điều mình PHẢI HIỂU CÁI NÀY, lúc đó mình tưởng truyền thiên là tới để truyền thiên, nhưng mà mình được truyền thiên rồi nhưng mà về nhà không có chút đồng xu nào, rồi thì sao?

- HỎI: NHƯNG MÀ KHÓ ĐÓ BẮC, HIỂU NHƯ VẬY RẤT KHÓ ĐÓ BẮC. HIỆN TẠI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TỚI ĐỂ TRUYỀN THIÊN HỌ ĐỀU DÍNH VÔ VIỆC TRUYỀN THIÊN. BÂY GIỜ CHÙA MÌNH KHÔNG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP, KHÔNG ĐƯỢC TRUYỀN THIÊN, HỌ RẤT HOANG MANG. HỌ CỨ NÓI TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC TRUYỀN THIÊN, CÓ ĐƯỢC VỀ HAY KHÔNG? MÀ TRONG KHI ĐÓ SÁCH CHO ĐỂ TẠO CÔNG ĐỨC HỌ KHÔNG QUAN TRỌNG, HỌ CHỈ DÍNH VÀO VIỆC TRUYỀN THIÊN KHÔNG HÀ.

Thầy Nguyễn nhân chia sẻ:

-Bây giờ việc truyền thiên giống như có giấy visa chứ gì, visa để đi đâu? Đi Mỹ. Mà điều kiện đi Mỹ là gì? Anh phải có tiền. Anh có visa rồi mà anh không có tiền, ai cho anh lên máy bay.

Mà nếu có đi Mỹ rồi đó, mà thiếu nợ tùm lum hết thì rồi làm sao? Có visa rồi đó, có đi được không? Nó kéo lại, rồi sao đi?

Truyền thiên được rồi mà phước đức mình quá trời thì ông Thần có tha mình được không? Nó đẩy một cái là

bay tới trên liền hoặc vào ở trong dòng tộc hoặc là làm con này, con kia... không có được, phải hiểu nguyên tắc.

Thiên Tông ra người ta nói rất rõ mà tại mình không chịu nghe, kiếm cái gì đâu không. Bây giờ từ từ nó sẽ mở ra.

- HỎI: TRỞ VỀ PHẬT GIỚI THÌ TRUNG ÂM THÂN ĐÓ CÓ PHẢI CHỜ TRÁI ĐẤT NAM DIÊM PHÙ ĐỀ NÀY NGHIÊNG VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI HAY KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Muốn trở về Phật Giới thì nên nhớ tiếp nhận Tánh Phật cũng 365 ngày một vòng. Thì bây giờ mình trở về Phật Giới cũng 365 ngày nó mới quay trở lại cái Hải Triều Dương được, thì Tánh Phật mới mở ra được.

Mà cái này nó thuộc về chuyên sâu, mà bây giờ tất cả có nhiều người đó... Bây giờ nếu mà mình có Công Đức thật nhiều mà nếu cái trái đất nó không quay lại đúng cái Trung tâm vận hành luân hồi phía cửa Hải Triều Dương thì cũng không về được.

Thì tôi thí dụ cái này nè: Mình đi, mình đáp phi cơ ở đâu đó, 12 giờ nó bay mà mình tới 10 giờ thì sao, phải đợi, đợi 2 tiếng, còn mấy người đến trước 5-10 phút thì người ta đợi có mấy phút thôi. Thành ra khi mà truyền thiên, khi về Phật Giới thì phải có Hoa Tiêu dẫn. Cái Hoa Tiêu giống như cái anh hướng dẫn viên vậy đó, dẫn cho mình đi.

Có nhiều khi tới mà hồng biết, người ta hồng thấy đâu hết thì ông biểu đợi đi, còn mấy tiếng đồng hồ, mấy chục ngày nữa nó mới tới, trái đất này nó quay tới mới về

được. Nguyên tắc nó là vậy, mà đúng ra cái này chỉ trả lời cho những người được truyền thiên thôi, chứ không phải trả lời cho đại chúng, mà thôi hôm nay có dịp trả lời cho nhiều người truyền thiên cũng nên nghe cho nhớ, để kinh nghiệm cái này.

Đây là những lời nói mà những người không được truyền thiên nếu bắt được tạo Công Đức nhiều thì vẫn về Phật Giới được. Nên nhớ chỗ này là Tuyệt Mật của Phật Giáo là nằm ở chỗ này. Vì thế mà không ai hiểu cái chuyện này, thành ra tu này tu kia, chứ sự thật không hiểu nhưng mà nói sao bây giờ.

Bởi vì trong khi truyền thiên, Đức Phật có nói là mấy ngàn năm sau cái pháp này mới nói ra. Mà nói ra chưa chắc đã yên đâu, cái người mà người mất quyền lợi người ta cấm đó. Rồi đây cái TRUYỀN THIÊN KHÔNG CÓ DÀI ĐỀU.

Rồi đây nếu mà chính quyền cấm, giáo hội cấm thì mình phải tuân lệnh người ta chứ. Đức Phật dạy là Thiên Tông ra đời CHỈ CÓ MỘT THỜI GIAN NGẮN THÔI, rồi sẽ sang 1 cái chu kỳ khác. Chu kỳ khác là chừng nào? 10.000 năm nữa, nó sẽ đến chu kỳ của ông A Dật Đa, ông dạy cái này.

Nếu mai một mà không có công khai truyền thiên nữa thì nên nhớ rằng phải trong Bí Mật. Giống như 36 vị Tổ Thiên Tông, ông thì vô chùa truyền được, có ông thì truyền ở góc cây, phải chịu cái này nè. Phải chịu cái quy luật này. Là vì đây là thế giới vật lý mà, người ta hơn thua, tranh danh, đạt lợi, thành ra Thiên Tông nó không có sống được cái chỗ này. Câu hỏi này nó hay, thì cũng nên lưu ý ghi lại, chứ để ngày sau KHÔNG CÓ AI NÓI

CÂU NÀY NỮA ĐÂU.

23

☆• ĐƯỜNG VỀ...CÔNG THỨC HOA TIÊU... HIỂU RÕ...NGỘ SÂU.

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Rơi thì tức khắc Hoa Tiêu nó hiện ra liền, là ông Phật đó, nhưng mà phải thử coi Phật giả hay Phật thiệt, sư phụ thật hay sư phụ giả, thì mình mới dừng lại.

Ông dừng lại là sư phụ thiệt đó, ông biết mà vì đây là quy trình của Đức Phật, thử mấy lần coi thử đúng không, nếu mà đúng thì mình đi theo ông.

- MÌNH KHỞI Ý MÌNH ĐI THEO HẢ THẦY?

- Mình khởi ý “Dừng” là nó dừng. Mình lúc này chỉ sống bằng tác ý thôi chứ không còn cái miệng mà ra lệnh nữa, chỉ sống bằng tác ý thôi.

Khi mà nó rơi, nên nhớ rơi thẳng là đúng, rơi mà chao, vừa chao một cái là nó hiện ra liền, hiện ra ông này, ông kia, hiện cả ông Thích Ca luôn đó. Mình biết mình cười, không đi.

- Không đi là ông kia ông đi luôn hà, chứ ông không có dừng lại đâu, khi mà ông hiện là ông không có dừng. Chỉ trừ Thiệt thì mới dừng, mình phải thử 3 lần.

Rơi mà nó hơi chao 1 cái mình đứng lại ông không dòm, ông đi luôn. Mình thoát được rồi tức khắc 1 cái Hào Quang khác hiện ra để dẫn mình đi về Phật Giới. Cái chỗ này nó quan trọng, có chút xíu vạy thôi, chứ không có nhiều đâu.

- Cái Hào Quang nó sau Hoa Tiêu hả thầy?

- Vừa nhúc nhích rơi là có cái HOA TIÊU BẰNG HÀO QUANG CỦA ĐỨC PHẬT HIỆN RA LIỀN.

Bởi vì mình có Công Đức, mình có Công Đức là mình sáng lắm. Mình chết vừa mở mắt ra là mình sáng lắm, cái Hào Quang Chư Phật mới phá nổi cái sáng này, chứ không phải đơn giản đâu.

Mình về phải có Hoa Tiêu dẫn đi, còn nếu mà không có Hoa Tiêu là coi chừng. Hoặc là hoa tiêu mà nó chao là cũng coi chừng, bởi vậy mới thử, ông Phật khuyên thử 3 lần, thấy có đúng không, nếu đúng rồi là bắt đầu rơi.

Nếu rơi mà chiều vòng là coi chừng sẽ trở về dòng tộc.

- Mình rơi là mình đi theo cái vòng Hào Quang, trung âm thân mình vẫn đi theo, lúc đó mình có Công Đức thì Tánh Phật mới điều khiển cái trung âm thân được.

Có Công Đức mới điều khiển được, còn nếu không Công Đức thì không có điều khiển được đâu mà trung âm thân nó dẫn đi. Mà mấy cái người đi luân hồi dễ lắm, khi mất thân là ông Thần ông hiện ra liền, thấy ông Thần luôn đó.

Ông nhìn thấy trong trung âm thân của mình có cảnh giới A Di Đà thì ông nắm ông quăng lên đó. Duy nhất chỉ có Công Đức nhiều mới được rơi, nhưng mà rơi là sợ lắm đó. Bởi vì có nhiều khi mà ông Thần ông hiện ra trước thì ông Phật ông không có hiện.

Con có hiểu cái này không, truyền thiên con phải hiểu cái này. Không hiểu cái này thì đừng có mong truyền thiên. Vừa rơi mình đi theo ông, nhưng không đi nữa, đứng lại, ông đi. Thử 3 lần, nếu mà mình đi theo ông

là TRỞ LẠI LUÂN HỒI. TRỞ LẠI LUÂN HỒI LÀ KHÔNG CÒN RỜI ĐƯỢC NỮA.

Mà mình sẽ quay theo cái vòng tròn to, đó mình phải hiểu cái chỗ này, nhớ là mình phải thử 3 lần.

■ LÚC ĐÓ MÌNH CÓ SÁNG SUỐT ĐỂ THỬ KHÔNG, THỬ THẦY?

-Mình mà có Công Đức rồi là mình rất sáng. Mình CÓ CÔNG ĐỨC LÀ TÁNH PHẬT LÀM CHỦ.

Có phước đức, ác đức không làm chủ được. Có ác đức mở mắt ra tối thui, khỏi thử gì hết, ông dẫn đầu mình đi đó.

Chỉ có Công Đức mới có Hào Quang thôi, phước đức đâu có Hào quang đâu. Bởi vậy mới nói khi mình giúp người ta đó, mình phải tạo Công Đức một cách trong sáng, để nó có cái lực, nó sáng rất mạnh thì mình sẽ không có lầm cái này.

Bởi vì sao có nhiều người tạo Công Đức mà nó bị bôi đen, nó kẹt cái chỗ đó, nó bôi đen nên bắt buộc mình phải theo cái đó. Mà cái này mình phổ biến ra để cho anh em biết cái CÔNG THỨC CỦA NÓ. Nếu mà KHÔNG HIỂU RÕ RÀNG CÁI NÀY LÀ NÓ KẼT. Cả đời tu.....

Bởi vậy mà tại sao mà người ta làm cái chỗ này, ở trong kinh thường nói là tu phải qua bao nhiêu tiêu kiếp mới thành Phật, bởi vì sao? Tu cái gì? Ông vô chùa ông có làm cái gì đâu, quét lá đa, tụng kinh, lạy Phật, ngồi thiền, có nghĩa là hết cái đời này tái lại thích vô chùa rồi tu tiếp, cứ như vậy hoài thì làm sao thành Phật. Nếu có thành cái gì thì cũng là thành ở trong thế gian này mà thôi.

Phải đợi Huyền Ký ra nói CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI. Cái Huyền Ký này đặc biệt là nói CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, không có Công Thức thì đừng có mong về, có Công Đức cũng không về được, thành ra mình phải chú ý cái này.

Cái này nói đúng ra 10.000 năm mới ra 1 lần, mình gặp cái này là cả một SỰ MAY MẮN CHO MÌNH mà còn không chịu lo mà về.

24

☆● PHẢI HIỂU PHẬT ỨNG THÂN, HÓA THÂN LÀ NHƯ THỂ NÀO?

■ KHI MỘT VỊ PHẬT NÓI “NHỚ TA KHÔNG?” THÌ LÚC ĐÓ TRUNG ÁM THÂN TAN RÃ CHƯA Ạ?

■ XIN THẦY CHO CON BIẾT, LÚC CHỜ ĐỢI Ở NGOÀI LỰC HÚT TRÁI ĐẤT THÌ CHỈ CÓ MỘT MÌNH TRUNG ÁM THÂN HAY LÀ CẢ HOA TIÊU NỮA Ạ?

■ THƯA THẦY, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC ÍT, DÙNG DIỆU THUẬT “BUÔNG”, KHI RƠI THÌ HOA TIÊU XUẤT HIỆN, RƠI RẤT CHẬM. VẬY ÔNG THÂN LÚC NÀY CÓ ĐẾN VÀ CHỤP LẠI TRUNG ÁM THÂN NỮA KHÔNG Ạ?

■ GẶP PHẬT GIẾT PHẬT, GẶP MA GIẾT MA ÁP DỤNG TRƯỚC KHI HOA TIÊU DẪN ĐI HAY ĐÃ KHI HOA TIÊU DẪN ĐI Ạ?

■ TÁNH NGƯỜI THANH TỊNH LÀ NHƯ THỂ NÀO, THƯA THẦY!?

■ TÂM BỎ ĐỀ KIÊN CỐ. PHẬT QUẢ CHÓNG

VIÊN THÀNH Ý NGHĨA LÀ SAO A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Chữ Bồ Đề là Thanh Tịnh. Mà nên nhớ một điều là chữ Thanh Tịnh này là THANH TỊNH TỰ NHIÊN, XUẤT PHÁT TỪ TÁNH PHẬT THÌ MỚI THÀNH PHẬT ĐƯỢC. CHỮ BỒ ĐỀ NÀY CÓ NGHĨA LÀ GIÁC THÌ MỚI THÀNH PHẬT ĐƯỢC.

Còn bây giờ người ta hiểu sai, Tâm Bồ Đề là Thanh Tịnh. Vậy hỏi chứ ông A La Hán ông cũng Thanh Tịnh vậy? Thanh Tịnh này là do ông dụng công ông tạo ra, còn Thanh Tịnh kia nó là Tự Nhiên.

Thành ra học Đạo Phật phải hiểu được 2 cái vế. Một cái anh dụng công tu ham muốn thành Phật, được chứ không phải không, nhưng đó là Phật giả, giả là do ai? Tự tìm hiểu.

☆ KHI MỘT VỊ PHẬT NÓI “NHỚ TA KHÔNG?” THÌ LÚC ĐÓ TRUNG ẤM THÂN TAN RÃ CHƯA A?

- Phật nào nói.

Bây giờ một vị Phật mình phải hiểu như thế này nè: Cái con người mà có Công Đức thì khi vào Trung tâm vận hành luân hồi đó, cái trung ấm thân nó là gì? Nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, khi vào Trung tâm vận hành luân hồi nó không còn quay nữa, cái vỏ bọc âm dương này nó trở về lại ngôi vị của nó, thì Phật Nhãn nó mở ra, vô đó thì Phật Nhãn mới mở ra.

Còn vị Phật, vị Phật mà... Phật này nó khác nhau, chứ không phải có một ông Phật.

- MỘT PHẬT MÀ ỨNG THÂN VÀO, THÌ ĐI THEO

CÁI DÒNG LUÂN HỒI ĐI VÀO, MỚI NÓI CHUYỆN ĐƯỢC. ỨNG THÂN THÌ ĐI VÔ RÕ RÀNG

- CÒN VỊ PHẬT HÓA THÂN LÀ TỪ CÁI KIẾN TÁNH ĐÓ, HÓA THÂN RA NÓI CÁI GÌ ĐÓ, GỌI LÀ HÓA THÂN, CÒN ỨNG THÂN THÌ ĐI VÔ RÕ RÀNG.

- Bây giờ mình nói nè, ông Phật Nhiên Đăng đó, ông vào trong cái thế giới này, thì ông phải đi vào cái Hải Triều Âm, vào trái đất, ông mới gặp ông Thích Ca, rồi ông mới nói cái gì đó, xong rồi thì ông đi theo cái đường luân hồi, ông trở về. Mà không phải muốn về là về đâu, phải đúng vòng luân hồi của trái đất mới về được.

Ví dụ ông vô ông độ ông Thích Ca đi, ông nói chuyện 5,3 tiếng đồng hồ gì đó, khi nào mà trái đất này nó đến Trung Tâm của Hải Triều Dương thì ông Thích Ca mới về được. Gọi là phân thân, mới vô, mới hiểu, phân thân mới trở về được. Rồi mới hẹn ông kia, vì mấy chục năm mà, cứ 365 ngày ông kia ông sẽ làm đúng thời gian, ông vô đây, rồi ông sẽ vãng sanh lên cõi trời dục giới, mới nói chuyện với ông Thích Ca.

Một vị Phật muốn vô đây thì phải đúng cái chu kỳ, chứ không phải muốn vô lúc nào thì vô. Nhưng cái Hóa Thân thì khác, muốn hóa thân lúc nào cũng được, vì đó là hình ảo, dùng cái tiếng nói đưa cái hình ảnh ra.

Còn một vị PHẬT ỨNG THÂN, PHẢI LÀ THÂN TỬ ĐẠI ĐÀNG HOÀNG, Nó là cái Điện Từ Quang, nhưng vào đây mượn cái điện từ âm dương để nó kết thành một cái ông Phật bằng Điện, nói cho ông Thích Ca trong vòng... bằng điện đàng hoàng, nhưng mà nói xong rồi đi ra, phải đi ra theo đúng cái quy luật của nó,

chứ không phải muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Đó, câu hỏi này có cái gì hỏi thêm nữa không?

Dạ, chỉ vậy thôi ạ .

☆ **GẶP PHẬT GIẾT PHẬT, GẶP MA GIẾT MA ÁP DỤNG TRƯỚC KHI HOA TIÊU DẪN ĐI HAY ĐÃ KHI HOA TIÊU DẪN ĐI Ạ?**

- Vô đây không có nói giết được. Gặp Phật giết Phật là trong lúc mình còn sống đây nè, còn Hoa Tiêu xuất hiện lúc đó mình là điện từ rồi thì làm sao mà giết. Mình muốn giết thì phải bằng thân tứ đại. Còn trung âm thân mình là cái gì? Là điện từ âm dương, bao một khối nghiệp và cái Tánh Phật mình trong đó, lúc đó mình làm sao mình giết.

■ Có nghĩa là muốn HÀNH ĐỘNG THÌ PHẢI BẰNG TỨ ĐẠI, CÒN ĐÃ LÀ ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG THÌ KHÔNG THỂ HÀNH ĐỘNG.

Điện từ âm dương thì trả quả hoặc là hưởng thụ BẰNG ẢO GIÁC. Nó không còn thân tứ đại nữa, phải hiểu cái Quy tắc thế giới này. CHỈ CÓ Ở THÂN TỨ ĐẠI MỚI TẠO RA NHÂN QUẢ.

Tại làm sao cô hồn nó không bị nhân quả? Vì nó cấu tạo bằng điện từ âm dương. Chỉ có BẰNG TỨ ĐẠI MỚI TẠO NHÂN QUẢ ĐƯỢC.

Cô hồn nó muốn làm cái gì thì nó phải nương vào cái thân người khác nó mới nói. Mà nó nương vào cái người thích đó, thích cái này, thích cái kia, thì nó mới nhập vô, nó nói vậy thôi. Nó mượn cái thân người này, chứ đâu phải của nó, thành ra nó không có bị nhân quả là vậy.

☆ **XIN THẦY CHO CON BIẾT, LÚC CHỜ ĐỢI**

Ở NGOÀI LỰC HÚT TRÁI ĐẤT THÌ CHỈ CÓ MỘT MÌNH TRUNG ÂM THÂN HAY LÀ CẢ HOA TIÊU NỮ A?

- Khi mà mình RƠI THÌ HOA TIÊU MỚI DẪN. RƠI Ở ĐÂY MÌNH TƯỞNG ĐẬU LÀ TỪ TRÊN RƠI XUỐNG CHỨ SỰ THẬT LÀ VĂNG RA. Có nghĩa là ở trái đất nó văng ra ngoài, nó VĂNG RA NGOÀI CÁI LỰC HÚT CỦA ĐIỆN TỬ ÂM. Khi mình vừa Rơi, gọi là Văng ra đó, thì Hoa Tiêu mới xuất hiện dẫn mình đi. Hoa Tiêu nó có cái nhiệm vụ này, dẫn mình đi, để khi trái đất nó quay đến Trung tâm vận hành luân hồi Hải Triều Dương mới dẫn ra.

Đã vào được Bể Tánh Thanh Tịnh thì Điện Tử Quang mới chiếu vào, định hình ra một NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH. Từ Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh, một Kim Thân Phật mới hình thành, đi ra thì Tánh Phật nhào vô, mang cái THÂN PHẬT BẰNG ĐIỆN TỬ QUANG. Nó có cái hình thể, thì người ta mới gọi là KIM THÂN PHẬT.

- Kim là Vàng, Thân là thân màu vàng, Phật là một vị Toàn Năng, Toàn Giác.

- Còn mình ở đây nghe chữ Phật mình tưởng đâu cái gì dữ dội lắm. PHẬT LÀ MỘT CON NGƯỜI CẤU TẠO BẰNG ĐIỆN TỬ QUANG. Còn bên đó ổng muốn biến hình vận tướng gì thì theo ổng muốn.

Bởi vì Toàn Năng mà, ổng muốn biến hình lớn nhỏ gì thì đó là chuyện của ổng. Ví dụ như ông Phật Thích Ca từ cái Nam Diêm Phù Đề ổng về, ổng muốn độ ai, thì ông đến cái tiểu thiên, trung thiên, đại thiên thế giới nào đó trong càn khôn vũ trụ này, ổng muốn đi đâu ông

đi. Đó, một vị Toàn Năng, Toàn Giác người ta làm được cái này.

☆ THƯA THẦY, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC ÍT, DÙNG DIỆU THUẬT “BUÔNG”, KHI RƠI THÌ HOA TIÊU XUẤT HIỆN, RƠI RẤT CHẬM. VẬY ÔNG THẦN LÚC NÀY CÓ ĐẾN VÀ CHỤP LẠI TRUNG ÁM THÂN NỮA KHÔNG Ạ?

- Bây giờ đó, Công Đức ít khó rơi lắm, mà mình có rơi là ông lừa mình. Công Đức ít, khó lắm. Muốn Rơi thì phải dùng cái Thuật, nhưng mà nên nhớ là người đó phải hiểu được cái CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI thì mới dám gạt ông Thần. Có nghĩa là không được truyền thiên, hoàn toàn không dám làm cái này. Thấy ông Thần là sợ gần chết luôn đó.

Bởi vậy nói tu Thiên Tông phải hoàn toàn tu bằng Trí Tuệ. Mình học cái gì phải HIỂU CHO THẬT RÕ RÀNG. PHẢI GAN, CHỨ NẾU MÀ KHÔNG GAN THÌ KHÔNG TU CÁI NÀY ĐƯỢC.

Còn nếu mà mình có Công Đức nhiều, mình có Công Đức nhiều giống như một cái làn điện rất mạnh, ông Thần ổng không dám lại gần, lại gần ổng chịu không có nổi, thì ông thả cho mình ra. Nhưng mà nhớ một điều là nếu mà Công Đức mình ít quá thì gặp Hoa Tiêu mình phải thử. Thử xem có phải ổng giả không, ổng đứng xa mình, ổng tạo một cái hoa tiêu được. Khi mà đã vào cái thế giới nhân quả rồi, thì thôi, ổng đẩy mình, mình phải ráng chịu.

Mà nên nhớ là, ví dụ như là ổng đẩy mình vào nước Cực Lạc rồi, đâu phải vô đó mình còn nhớ đâu, rồi chui vô mẹ tiên, rồi quên hết, sinh ra trong tử cung người nữ

đều như vậy hết. Mình lên nước Cực Lạc mình chui vô mình biết nhen, nhưng mà vô rồi, ra rồi thì chỉ biết tiên thôi chứ không biết người thứ hai nữa, nó quên hết đi.

☆ TÁNH NGƯỜI THANH TỊNH LÀ NHƯ THỂ NÀO, THỬA THẦY!?

- Muốn tánh người Thanh Tịnh thì phải dụng công tu 37 pháp quán trợ đạo đó, có pháp quán diệt tận định là làm cho cái tánh người Thanh Tịnh, người ta hiểu sai về cái này. Tánh người không có thanh tịnh.

Cũng như cái dòng điện vậy, làm sao bảo nó đứng yên được. Mà dòng điện nó muốn đứng yên thì anh phải nhốt nó vào trong cái bình ắc quy đó, nhưng mà nên nhớ là nó không phải là thật, tại anh nhốt nó thôi. Anh ép cho nó đứng tại chỗ, chứ sự thật điện là nó phải luân chuyển.

Đó bây giờ cái dòng THỨC CỦA MÌNH, CÁI DÒNG BIẾT CỦA MÌNH lúc nào nó cũng CHẠY, con muốn nó đứng lại là mình phải nén.

Khi khoa học văn minh lên cao rồi, mình mới biết cái điện nó luôn lúc nào cũng di chuyển, còn nếu muốn không di chuyển, anh phải nhốt nó vào trong cái bình đó, nó đứng lại, muốn xài lúc nào thì xài. Vô đó là nó đứng lại .

Thì mình mới hiểu là cái thể giới nhân quả này lúc nào nó cũng luân chuyển. Không luân chuyển thì nó đứng lại, dùng kỹ thuật để cho nó đứng lại. Vì thế mà mấy ông A La Hán ông ép cho nó Thanh Tịnh, thì ông tưởng đầu ông thành, mà ép thành rồi là ông xuất ra nhiều thứ, muốn thấy cái gì cũng thấy được, mới chết.

Cũng như điện nó đang chạy mà mình nhốt nó trong

bình ắc quy là anh muốn xài kiểu gì anh xài. Người ta tưởng đâu đó là thật, chứ sự thật nó là giả, người ta không hiểu cái này.

■ Ở trong cái TÁNH PHẬT THÌ NÓ HẰNG THANH TỊNH.

Mình phải hiểu cái nguyên tắc: Trái đất này, Con Người, Tứ Đại là do DUYÊN HỢP CỦA ÂM DƯƠNG, Tinh cha noãn mẹ nó tạo thành. Tánh con người do cái điện từ âm dương nó cuốn hút, nó phát ra 16 thứ gọi là tánh Người, để chi? Để nó phục vụ cho Tánh Phật ham mượn tánh người tạo Công Đức. Nhưng mà không tạo được là lý do TÁNH CON NGƯỜI LÀ NÓ TƯỚNG. Tại do ông kia ông quên rồi mà, TƯỚNG CÁI GÌ LÀM CÁI NÀY.

■ Chỉ khi nào HUYỀN KÝ RA ĐÒI, CHỈ RA SỰ THẬT THÌ MỚI NHỚ LẠI ĐƯỢC. Chỉ có ai nghe được cái này mà nhào vô thì mới nhớ ra được. Huyền Ký không ra thì ngồi đó tu mãi thôi.

Bởi vậy tôi mới nói từ khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, ngoại trừ các vị Tổ có nhiệm vụ riêng, không có ai Giải Thoát được đâu. Vậy nên bây giờ mình nói đến chữ Giải Thoát người ta chửi là đúng rồi.

Ông Phật bảo rằng người nào có Tâm, Tài, Lực mới nói được cái này. Còn không có thì đừng có nói.

Đạo Phật 5 pháp môn đầu Đức Phật dạy, sau khi Đức Phật Nhập Niết Bàn, đến nay đã bị biến tướng hết. Từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa... biến tướng hết. Chỉ có cái THIÊN TÔNG mấy ngàn năm sau mới được CÔNG BỐ ra. Người biết có được bao nhiêu người đâu.

Bởi vậy, ông Phật ổng mới nói Huyền Ký công bố ra vớt chưa tới 1000 người về Phật Giới, cái số rất là ít. Trái đất này 7, 8 tỷ người, hên lắm người Việt Nam mới hiểu cái này. Bây giờ người Trung Quốc, người Pháp, người Mỹ, làm sao hiểu được cái này, người ta phải đi luân hồi theo cái tự nhiên của người ta.

25

☆• MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CẦN GIẢI MÃ.

1. TU THIỀN TÔNG LÀ ĐỂ THOÁT RA KHỎI QUY LUẬT NHÂN QUẢ, TẠI SAO NÓI TU THIỀN TÔNG VẪN BỊ NHÂN QUẢ?

2. CÔNG ĐỨC LÀ GÌ, THỂ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC BỊ BÔI ĐEN?

3. ĐỨC PHẬT CÓ DẠY: “CẤU TẠO HÀNH TINH NÓ NHƯ THỂ NÀO THÌ CẤU TẠO CÁ THỂ ÔNG BÀ NÓ CŨNG NHƯ THỂ ĐÓ”.

VẬY Ở NGOÀI CÓ PHẬT GIỚI, TAM GIỚI... VẬY BÊN TRONG MÌNH CÁI GÌ LIÊN QUAN ĐẾN PHẬT GIỚI, CÁI GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TAM GIỚI?

4. NGƯỜI TU THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU NGUYÊN TẮC SỰ SỐNG THÌ MỚI GIẢI THOÁT ĐƯỢC. VẬY NGUYÊN TẮC SỰ SỐNG Ở ĐÂY LÀ GÌ?

5. HOA TIÊU LÀ GÌ, HOA TIÊU VÀ HÀO QUANG CÔNG ĐỨC CÓ LIÊN QUAN GÌ VỚI NHAU?

6. PHÁP TRẦN LÀ GÌ, TẠI SAO PHÁP TRẦN

HIỆN THÌ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG XUẤT HIỆN. VẬY CĂN BẢN THẬP LOẠI THÁNH TRONG BẢN THÂN MÌNH NÓ LÀ CÁI GÌ?

6. CÓ PHẢI BẢN CHẤT CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI ĐÓ LÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA TÀNG THỨC THÀNH NHƯ LAI TÀNG VÀ ĐẾN CUỐI CÙNG LÀ KHÔNG CÒN GÌ CẢ?

7. TẠI SAO CÔNG ĐỨC VÀ TÁNH PHẬT VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI RỒI NHƯNG VẪN CHƯA THÀNH PHẬT?

8. MUỐN VỀ PHẬT GIỚI PHẢI THOÁT RA KHỎI VÙNG SỨC HÚT VẬT LÝ, Ở ĐÓ 1 NĂM THÌ MỚI BIẾT ĐƯỜNG VỀ, 1 NĂM MÀ KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG VỀ ĐÓ, THÌ Ồ THÊM 1 NĂM NỮA. 1 NĂM Ở ĐÂY CÓ Ý NGHĨA GÌ?

I/ NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI TU MUỐN TRỞ VỀ CỘI NGUỒN CẦN GIÁC NGỘ.

1/ Ở TRÁI ĐẤT NÀY TU THIỀN TÔNG CÓ BỊ NHÂN QUẢ KHÔNG?

-Ở trái đất này TU CÁI GÌ CŨNG BỊ NHÂN QUẢ HẾT ĐÓ, KÈ CẢ THIỀN TÔNG CŨNG BỊ NHÂN QUẢ. Cái câu này nói ra nghe nó lạ lắm phải không. Tu mấy cái kia đều bị nhân quả, tu Thiền Tông là để thoát ra khỏi quy luật nhân quả mà tại sao nói tu Thiền Tông cũng bị nhân quả?

Bây giờ mình suy luận TU LÀ CÁI GÌ? Tu là mình làm cái chuyện gì đó để nó đạt đến mục đích, thì bây giờ mình mà tu thành Thánh thì nó thành Thánh, mình tu Thành Phật thì nó thành Phật.

KHÔNG NHÂN QUẢ CHỨ LÀ CÁI GÌ, CÁI NHÂN CON TU LÀ PHẬT THÌ QUẢ SẼ LÀ PHẬT. Cũng bị nhân quả chứ sao không, nhưng mà NHÂN QUẢ VĨNH VIỄN, con cái kia là nhân quả có thời gian.

2/ ĐẶC TÍNH CỦA TÁNH PHẬT LÀ GÌ?

■ LÀ:

- THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH.
- VÔ NHÃN, VÔ NHĨ, VÔ TỶ, VÔ THIỆT, VÔ THÂN, VÔ Ý.
- BẤT CẦU, BẤT TỊNH, BẤT TĂNG, BẤT GIẢM.
- KHÔNG ĐỐI ĐÃI, KHÔNG Ô NHIỄM, VÔ TRỤ, BÌNH ĐẲNG.

3/ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU NHỮNG NGUYÊN TẮC SỰ SỐNG THÌ MỚI GIẢI THOÁT ĐƯỢC. VẬY NGUYÊN TẮC SỰ SỐNG Ở ĐÂY LÀ GÌ?

-Đó là quy luật nhân quả. Nhân quả do đâu mà có? Do con người sử dụng cái TƯỚNG:

+ Tướng làm phước dương thì lên hưởng phước ở 33 cõi trời.

+ Tướng làm phước âm thì làm Thần và hưởng phước ở thế gian này.

+ Tướng tương tác vay vay trả trả trong dòng tộc thì ở dòng tộc.

+ Tướng tạo ác thì trả quả ở loài súc sanh, thực vật hoặc 18 tầng địa ngục và âm 10 tỷ.

+ TƯỚNG TẠO CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG THÌ ĐI VỀ QUÊ XƯA.

4/ CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? CÔNG ĐỨC CHỨA Ở ĐÂU? TẠI SAO CÔNG ĐỨC BỊ BÔI ĐEN?

- Công Đức chứa trong vỏ bọc Tánh Phật. Vỏ bọc Tánh Phật là Điện Từ Quang, vậy nên Công Đức cũng là Điện Từ Quang.

Điện Từ Quang là loại điện từ không có vật chất, chỉ có một cực, không có sự cuốn hút nên THANH TỊNH.

- Thế nào là Công Đức bị bôi đen? Bản chất Công Đức là Điện Từ Quang, là THANH TỊNH, nên khi mình dùng tưởng để hơn thua phải quấy, chấp ngã, kiến chấp, tham, sân, si..v.v... thì Công Đức bị bôi đen, tức không sáng, tức mất công năng phá vô minh.

5/ PHẬT GIỚI, TAM GIỚI THEO CHIỀU SÂU THÌ Ở ĐÂU?

-Trong con người mình có 2 thứ Tánh: Tánh Phật và Tánh người. TÁNH PHẬT LÀ PHẬT GIỚI, Tánh người là tam giới.

Sáu nẻo luân hồi ở trái đất này, 6 nẻo ở cõi trời đều ở trong thân ta. PHẬT GIỚI CŨNG Ở TRONG THÂN TA.

6/ THẬP LOẠI THÁNH LÀ AI?

Đó chính là CÁI TƯỚNG CỦA MÌNH, là 10 loại vọng niệm của mình là: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, sân hận, tham dục, tham trong cõi sắc, tham trong cõi vô sắc, ngã mạn, phóng tâm và vô minh.

7/ BẢN CHẤT CỦA PHÁP TRẦN LÀ GÌ?

-Là Chơn niệm, là cái Biết không có sự tưởng nghĩ, cũng chính là ĐIỆN TỪ QUANG. Vì vậy khi mình phát ra được PHÁP TRẦN, ĐỒNG VỚI THANH TỊNH,

RÕNG LẶNG, HẰNG TRI nên 10 loại vọng niệm của ta không xuất đầu lộ diện nên THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG XUẤT HIỆN là vậy.

■ NÊN NHỚ: THANH TỊNH, RÕNG LẶNG, HẰNG TRI ĐỒNG BẰNG VỚI PHÁP TRẦN. VẬY SỬ DỤNG THANH TỊNH RÕNG LẶNG, HẰNG TRI LÚC NÀO?

8/ HOA TIÊU LÀ GÌ? KHI NÀO THÌ MÌNH GẶP HOA TIÊU? TẠI SAO KHI MÌNH ĐI HOA TIÊU ĐI, MÌNH DỪNG HOA TIÊU DỪNG THÌ MỚI ĐÚNG LÀ HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ PHẬT?

-Hoa Tiêu chính là Hào Quang Công Đức của một vị Phật. Khi trong trung âm thân của mình không còn các nhân như Thân, Thánh.... nữa, thì lúc này Công Đức mình phát sáng, tức mình đang ở tần số của Điện Từ Quang, thì lúc này Hoa Tiêu Phật mới xuất hiện. Nói chính xác là Hoa Tiêu Phật cũng là Công Đức Hào Quang của mình, vì vậy nên khi mình đi thì Hoa Tiêu đi, mình dừng Hoa Tiêu dừng là vậy.

9/ VỊ PHẬT ĐƯA MÌNH VÀO CŨNG CHÍNH LÀ VỊ PHẬT ĐƯA MÌNH RA. HIỂU CÂU NÀY NHƯ THẾ NÀO?

-Vị Phật này chính là Tánh Phật của mình. Tánh Phật vào đây tìm Công Đức để hình thành Pháp Thân.

Khi Tánh Phật có Công Đức trong sáng thì mới thấy được Hoa tiêu. Công Đức sáng thì giống như cái đèn pin rọi cho mình thấy đường đi vậy.

Công Đức sáng phát ra phá được bất cứ những hình ảnh âm thanh gì mình gặp, đồng với việc mình phát ra được Tánh Thanh Tịnh, Rõng Lặng, HẰNG TRI của mình

thì mình mới Rơi được. Mình Rơi thì cũng giống như cái Dinamo nó quay thì nó mới phát ra điện vậy. Phật ngự ở tầng bình lưu mới làm Hoa Tiêu hút về, gọi là “Phật Thân Tánh Về” như trong Kinh Tiền Phật Gia đã nói.

Ai hiểu được PHẬT LÀ TRÙM KHẮP MỌI NƠI. CHÂN TÁNH THEO PHẬT KHẮP NƠI MÀ HÀNH, HIỂU ĐƯỢC CÁI KHÔNG TƯỞNG CỦA VẠN PHÁP, TỪ “NHƯ LAI” LÀ GÌ, THÌ SẼ HIỂU RA PHẬT NGỰ Ở TẦNG BÌNH LƯU LÀ AI?

● NÊN NHỚ: CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG THÌ MỚI THẤY ĐƯỢC HOA TIÊU.

10/ BÍ MẬT THIÊN TÔNG LÀ GÌ?

■ BÍ MẬT THIÊN TÔNG là ở chỗ này: BAY LÀ VĨNG SANH, HÚT LÀ VÀO TRÁI ĐẤT, RƠI CÓ HOA TIÊU DẪN ĐƯỜNG LÀ MỚI TRỞ VỀ.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Khi con thức dậy con ở trong cái vùng sáng, mấy người có Công Đức mới có cái này, không có Công Đức sẽ không có, lúc còn sống hàng ngày con nghe rõ cái bài “ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI” đó, có một cái điểm mà bác chưa có nói, con phải lưu ý chỗ này, khi con mở mắt ra mà nó bay lên thì con phải coi chừng nó bị vãng sanh.

Nó rơi thì nó phải RƠI NHƯ THẾ NÀO? Nó rơi mà nó không có cái Hoa Tiêu thì nó đi VÒNG VÒNG TRÁI ĐẤT hoài, bởi vì CÁI KHÔNG GIAN QUÁ LỚN MÀ, MÌNH KHÔNG HIỂU NÓ RƠI HAY NÓ QUAY. Con nên nhớ KHI RƠI MÀ CÓ CÁI CHẤM (CÁI HOA TIÊU) DẪN MÌNH ĐI ĐÓ CHÍNH LÀ ÔNG PHẬT.

Ông Phật ông không dám xuất hiện, bởi vì trong Trái

Đất không được. Phật dẫn mình vào Trung Tâm Vận Hành rồi thì Điện Từ Âm Dương nó trở về Điện Từ Âm Dương, Phật Nhãn mình mở ra, lúc này mình mới thấy ÔNG ĐÓ LÀ ÔNG NÀO? Mình đâu biết hồi xưa ông Phật nào dẫn mình vô đây?

Giờ nhìn mới thấy, tự nhiên mình mới phát hiện ra, Phật Nhãn mình mở ra mình mới thấy ông đó là ông nào? Phật nhãn mình mở ra cái gì mình cũng biết. Chú ý đến cái chỗ đó, nhớ là phải có CÁI ĐIỂM (HOA TIÊU) dẫn đi. Mình phải đi theo cái đó thì mới đúng.

- Mình khởi niệm mình đi theo hả Thầy?

- Không! Thấy là đi, thấy là đi, đi trong Thanh Tịnh mà. Có câu “KHI MÀ RƠI VÀO CHỈ ĐỂ PHẬT LÀM MÀ THÔI”. Là cái ông ổng dẫn mình đi đó, ỒNG ĐI ĐÂU MÌNH ĐI THEO ĐÓ, mà đừng có KHỞI NIỆM “ỒNG LÀ ÔNG PHẬT” nữa, chỉ đi theo Hào Quang đó trong THANH TỊNH. Mà cái Hào Quang đó nói: “Ta là Phật đây” là không phải đó, BẤT CỨ CÀI HÌNH ẢNH NÀO CŨNG KHÔNG MÀNG ĐẾN, khi nó rơi mình mới thử mình khởi niệm “Dừng” mà nó đứng lại đó mà nó đứng lại là đúng rồi đó.

Mình khởi niệm mà nó dẫn mình đi luôn là chết, là theo nó luôn. Mình phải khởi niệm thử 3 lần, trong Huyền Ký nói: “Mình đứng lại, ổng đứng lại là ổng xác nhận đó”. Mình phải kỹ lưỡng cái chỗ này. Mình được quyền KHỞI NIỆM TRONG THANH TỊNH.

• Lúc đó mình trở thành Trung Âm Thân, mình vẫn điều khiển được Trung Âm Thân của mình ạ?

-Có nghĩa là giống như con mang thân tứ đại, con muốn đi đâu thì con mang thân tứ đại con đi. Cái Tướng

của con nó dẫn thân tứ đại này đi, trong đó Tánh Phật nó dẫn Trung Âm Thân đi, ở đây thì Thân Tứ Đại nó bao, còn khi mất thì cái Trung Âm Thân nó bao. Muốn đi đâu thì Trung Âm Thân dẫn mình đi đó.

Trung Âm Thân chỉ là cái phương tiện, giống như con lên cái ô tô con lái, con muốn đi đâu thì cái ô tô nó theo con chứ không lẽ, ô tô nó biết đường đâu, nó đi đâu là do cái thằng tài xế. Mình phải thử 3 lần, trong Kinh Kim Cang, Huyền Ký cũng đã nói rồi “**BẤT CỬ CÁI GÌ CŨNG ĐỀU LÀ GIẢ DỐI HẾT**”. Mình phải căn cứ vào kinh này.

Kinh đã nói rõ mà bây giờ ông hiện hình ông dẫn tôi đi là GIẢ rồi. Ông Phật đi, có hình tướng đi chứ không phải không, nhưng đây **CHỈ LÀ CÁI ĐIỂM** thôi. Con ở Vũng Tàu con biết đó. Tàu lớn muốn đi đâu là phải có Hoa Tiêu dẫn. Chính cái Hoa Tiêu đó là ông Phật. Phật ông có nhiệm vụ dẫn mình trở về mà. Hồi xưa ông có nhiệm vụ chỉ mình vô, giờ dẫn mình về. Vậy thôi.

11/ THẬT CHẤT CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ GÌ?

-Đó là một quá trình chuyển hóa thành **NHƯ LAI TÀNG VÀ ĐÈN CHỖ NHƯ LAI TÀNG CŨNG KHÔNG CÒN LUÔN.**

- “**ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỂ BẤT THÀNH PHẬT**”. Đây là câu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

☆• TRÍCH TÌM HIỂU VỀ ẨN Ý LỜI ĐỨC PHẬT DẠY TRONG MỘT SỐ KINH ĐẠI THỪA.

■ **ĐỘ BA CÁI THAM, SÂN, SI TRONG CON NGƯỜI MÌNH ĐÓ, MÌNH ĐỘ CHO NÓ HẾT SẠCH**

THAM, SÂN, SI ĐI LÀ MÌNH THÀNH PHẬT LIÊN.

Rồi kinh nào nữa.

- DẠ, KINH ĐỊA TẠNG A.

- Kinh Địa Tạng là chỉ cho cái thân con người của mình đó, cái kho của mình đó. Địa là đất, Tạng là cái kho, kho đất, chỉ cho cái Tánh của con người mình đó.

Mình muốn độ mình không? Muốn độ người ở dưới địa ngục không? ĐỘ BA CÁI THAM, SÂN, SI TRONG CON NGƯỜI MÌNH ĐÓ, MÌNH ĐỘ CHO NÓ HẾT SẠCH THAM, SÂN, SI ĐI LÀ MÌNH THÀNH PHẬT LIÊN.

Còn muốn thành trời cũng là ở cái Kinh Địa Tạng này nè, muốn thành Trời cũng kinh Địa Tạng, muốn thành Phật cũng Kinh Địa Tạng, là nói về cái TÁNH CỦA CON NGƯỜI CỦA MÌNH ĐÓ. Nó vô nằm trong cái thân tứ đại của mình. Cái THÂN TỨ ĐẠI NÀY GỌI LÀ ĐỊA TẠNG ĐÓ.

- DẠ, KINH ĐẠI BÁC NIẾT BÀN.

- Kinh Đại Bác Niết Bàn thì kết thúc bằng câu: “Ta đã thành Phật thì các ông sẽ thành Phật”. Kinh Đại Bác Niết Bàn khẳng định rằng: “Ai cũng có Phật Tánh”.

Ông Thích Ca nói là: “Ta đã thành Phật rồi, các ông sẽ thành Phật”, thành cái này, cái này...

- DẠ, KINH KIM CANG ĐÓ BÁC.

Kinh Kim Cang: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, Nhược kiến tướng, phi tướng tức kiến tướng Như Lai”.

Tất cả hình ảnh trên thế gian này đều giả dối, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Kinh Kim Cang chú ý chỗ này.

- DẠ, KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA.

- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chỉ Tri Kiến Phật. KHAI THỊ NGỘ NHẬP TRI KIẾN PHẬT là kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Chỉ cho con người mở được Phật Nhãn là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu là màu nhiệm,

Pháp là cái pháp môn, Liên là cái cành, Hoa là hoa sen.

Vì thế mà Thiên Tông lấy cành hoa sen làm biểu tượng của Thiên Tông, là lấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Nhìn thấy cành Hoa sen màu nhiệm mà mở được Phật nhãn.

12/ NHƯ LAI TẠNG LÀ GÌ?

-Tạng là chứa, chứa cái gì? Chứa Công Đức và Tánh Phật

13/ NGƯỜI CÓ PHÁP TRẦN, CÓ CÔNG ĐỨC, BIẾT LÀM CHỦ BẢN THÂN. VẬY NGƯỜI NÀY CÓ VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

-Dù có đủ các yếu tố trên nhưng CHƯA MỞ MẮT, TỨC CHƯA KIẾN TÁNH thì vẫn không về được.

II/ CÁCH THỰC HÀNH.

A. Bước một

1.Tạo Công Đức: Bằng bất cứ phương tiện nào mình có (tiền bạc, chia sẻ pháp trên facebook, youtube..., hỗ trợ hoặc ủng hộ người tu giải thoát cả về tinh thần và vật chất).

2. Hiểu sâu những lời Phật dạy được truyền trong bộ sách (13 quyển) và lời thầy giải đáp.

- Tìm hiểu Pháp.

3. Thực hành Hàng ngày trong cuộc sống, thực hành Buông từ việc dễ đến việc khó.

- Thực hành việc ăn chay, tập khí để có cơ thể và trí óc khỏe mạnh.

- Bỏ cái Tương sai (việc gì đến thì biết việc đó đến, không khởi lên suy nghĩ hay suy đoán lung tung...).

- Chuyển hóa những nhân mà mình biết là cản trở quá trình về Phật giới (nằm trong thập loại thánh).

- Dân Buông với Danh, Lợi... Riêng đối với gia đình thì thực hành theo đúng trách nhiệm, không nặng tình, không dính mắc

- Cả 3 việc này thực hiện đồng thời với nhau. Vì nó có sự tác động lẫn nhau. Ví dụ như chia sẻ pháp giúp mình hiểu sâu hơn về pháp, từ đó mới Giác Ngộ. Có Giác ngộ thì khi gặp cảnh mới thực hiện được việc Buông. Tạo Công Đức giúp cho mình phá được vô minh, Tánh người nhà dân Tánh Phật ra, tăng thêm định lực để gặp cảnh không thoái chí. Có thực hành việc Buông mới giúp cho Tâm Thanh Tĩnh, mở được mắt Đạo mà về Phật Giới.

B. Bước 2

1/ Làm việc gì tập trung vào việc đó.

2/ Buông đi những chuyện thế gian.

3/ Tập sống trong hiện tại, không đòi hỏi, không ô nhiễm, không dính mắc, vô trụ với tất cả.

4/ Luôn quay lại bản thân mình, luôn thấy mình, không thấy ai, nghĩa là luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người.

5/ Tập sống với Tánh Thấy Biết Như Thị. Nghĩa là thấy sao biết vậy, đừng khởi niệm. ĐỪNG TƯỞNG.

6/ Đói ăn, khát uống, mệt ngủ.

☆ *VƯỢT QUA KHỎI ĐÁM RỪNG NGUY.*

THOÁT QUA SỔ KIẾP LƯU LY TRỞ VỀ.

B. TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI

26

*☆● **NHU THỂ NÀO LÀ TRỤC TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI VÀ MẶT TRỜI NẪM Ở VỊ TRÍ NHƯ THỂ NÀO ĐỐI VỚI TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI Ạ?**

● **VẬY TRỤC TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI ĐI XUYỀN QUA MẶT TRỜI HAY ĐI CẠNH MẶT TRỜI Ạ?**

Thầy Nguyễn nhân trả lời:

- Bây giờ cái bầu tam giới, nó có 4 cái bầu trong và một bầu ngoài gọi là bầu bảo vệ, ở trong nó sắp xếp 45 hành tinh có sự sống, mà nó quay nguyên cái bầu đó, nguyên cái bầu tam giới nó quay, giữa cái bầu mà nó không quay chính là trục trung tâm vận hành luân hồi. Ở giữa cái bầu trung tâm của nó là mặt trời. Mặt trời Trong đạo Phật được gọi là lửa tam muội, còn khoa học gọi là mặt trời, nó đốt bằng khí Hidro, ở giữa mặt trời, nó có viên đá khổng lồ, gọi là đá nhiệt hạch, khí Hidro nó bám trên đó nó cháy, nó phát ra nhiệt độ 1 triệu độ. Có vô nỏi không?

Sở dĩ địa cầu sống được là nhờ có cái tầng ozone nó bảo vệ, thành ra ánh sáng mặt trời xuống qua tầng ozone bảo vệ, nó không đốt mình được. Bởi vì ở đây trung

bình mình sống là có 38 độ thôi. Lên 40 độ là đã la làng lên rồi, có nhiều nơi lên năm chục độ, nhưng phải chạy vô bóng mát hoặc trong nhà mở máy lạnh. Mình không chịu nổi đâu.

Phải hiểu cái này mới biết con đường đi về Phật Giới, bởi vì, Đức Phật, ông dạy cái này, Đạo Phật ra đời để làm gì? Để chỉ sự thật từ con người, vạn vật, trái đất. Trong đó có trái đất trong quy luật nhân quả luân hồi, mà tại sao người ta nói Tam giới, trong Đạo Phật từ ngày xưa tới giờ, ai cũng nói Tam giới, mà không hiểu Tam giới là gì. Đi vô các nơi, các khu du lịch nhìn thấy như trong Suối Tiên trong TP Hồ Chí Minh, vẽ một bầu tròn rồi đủ thứ, không hiểu.

Tam là ba, giới là giới hạn, ba cái giới hạn này gọi là Tam giới, còn mình là Thế giới, chứ không phải Tam giới, nhưng mà Thế giới nằm trong Tam giới. Vì thế mình được xếp vào vòng 1 trong Tam giới, trong đó có 6 hành tinh, Bắc Cô Lôi Châu, Nam Thiện Bội Châu....., mình chính là trái đất này. Ông Phật, ông mới hiểu rõ, ông mới viết lại cho mình nghe, còn mình là người nghe lại thôi.

• Vậy Trục Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi đi xuyên qua mặt trời hay đi cạnh mặt trời ạ?

- Trục Trung tâm vận hành nó không quay (nó không quay giữa cái quay), để cuốn hút cái Điện Từ Quang trở thành điện từ âm dương. Bây giờ mình thấy cái không khí trong lành nếu mà nó không có ai làm cái vòng trong bụi, quăng cái bụi vô cái vòng tròn, trong cái vòng tròn, cái nào nó sáng là điện từ dương, cái nào tối là điện từ âm, mà do cái Điện Từ Quang, gốc Điện Từ Quang. Dễ hiểu nhất, có cái ly nước trong, anh quậy gì cũng không

sao, anh quăng chút bụi vô anh quấy thì nó đâu còn nước trong nữa. Chỗ mà không có bụi thì nó là điện từ dương, chỗ nào bụi là điện từ âm. Vì thế mà âm dương mới tạo ra lực hút, lực hút mới tạo ra nhân quả, lực hút mới tạo ra đối kháng, nam nữ, đực cái rồi phải quấy hơn thua, nó đối đãi. Vì vậy mà các ông thầy tu, ông biểu là đừng chấp hai bên, ông không hiểu, ông không hiểu qui luật vật lý, không hai bên chỉ mới là tự tại, chưa Giải Thoát.

Người ta không hiểu, tu Đạo Phật anh phải hiểu qui tắc vật lý, thì anh mới tu được còn không anh tu mù thôi, từ khi Đức Phật Thích Ca dạy đạo tới giờ là tu mù, nếu tu về vật lý là đúng, còn nếu tu Giải Thoát là tu mù, mà Giải Thoát mới chỉ công bố ngày 14/5/2017 tới nay thôi.

27

☆• CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT MỞ PHẬT NHÃN MỚI CHỈ CHO MÌNH BIẾT TRUNG TÂM LUÂN HỒI LÀ GÌ?

+ THOÁT RA NHỮNG CÁI HỌC CAO HIỆU RỘNG ĐI, THÌ MÌNH MỚI TRỞ VỀ VỚI CÁI CHÂN LÝ NÀY ĐƯỢC. TẠI MÌNH KHÔNG CHỊU BỎ CÁI TA, BỎ CÁI TA XUÔNG MAU GIẢI THOÁT LẮM!!!

+ DỪNG NHẤT TỰ THIÊN LÚC NÀO?

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Cái trục nó không có quay, nó đi từ Bắc xuống Nam cái đó gọi là Trung tâm vận hành luân hồi nhưng mà nó không xuyên qua Mặt trời được. Trái đất 365 ngày quay đến Trung tâm vận hành luân hồi che mặt trời, Tánh Phật qua cửa Bắc gọi là cửa Hải Triều Âm, vào 6 cái

hành tinh này. Tùy theo, nó rơi, nó hút vô cái hành tinh nào thì nó vào cái hành tinh đó, nó có 6 cái hành tinh mà.

Thì cái rơi này cũng vậy. Mình ở hành tinh này thì nó rơi, nó rơi chừng nào mà nó đến Trung tâm vận hành luân hồi thì cái điện từ Âm Dương nó không còn cuốn hút nữa, thì cái vỏ bọc Tánh Người gọi là cái Trung Âm Thân nó mới tan rã ra. Vừa tan ra thì Phật nhãn nó mở ra, vừa mở ra thì điện từ Dương nó đẩy ra, nó đập mình ra. Đó, thì gọi là Trung tâm vận hành luân hồi.

■ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CÓ PHẢI LÀ MẶT TRỜI KHÔNG, THƯA THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Không phải, mặt trời là trung tâm sự sống ở trong này. Trung tâm sự sống nó khác Trung tâm vận hành luân hồi. Bây giờ cái chai này nó quay nè, trên nó là đầu Âm, dưới là đầu Dương đó. Giữa cái này nó không có quay, cái trục này nó ở giữa, nó không có quay. Thì nó vào đây, nó không còn quay nữa nên nó rã ra, nó rã ra thì cái điện từ Dương nó đẩy mình ra để trở về Phật Giới, thì ra đó mới Định Hình Một Kim Thân Phật.

Định Hình 1 Ngôi Nhà Pháp Thân trước rồi một Kim Thân Phật từ Ngôi Nhà đó đi ra. Bởi vì:

CÁI TÁNH PHẬT NÓ KHÔNG CÓ NHÀ Ở, CÒN MỘT KIM THÂN PHẬT MỚI CÓ NHÀ Ở, CÓ NGÔI NHÀ PHÁP THÂN. VÌ VẬY TÁNH PHẬT MỚI MONG CÓ MỘT THÂN PHẬT LỚN.

Cái Tánh Người nó không có đâu, đi vào đây do cái Ham muốn của mình nên nó tạo thành, tạo thành một cái gọi là CÁI TA, thành ra nó mới LUÂN HỒI.

BỎ CÁI TA MAU GIẢI THOÁT LẮM.

Tại mình không chịu bỏ cái ta. Thầy nào cũng giỏi hết, Phật tử nào cũng nói: “Tôi đi theo ông thầy đó giỏi lắm”, cũng là cái ta. Thoát đi, thoát ra ông thầy đi, thoát ra những cái học cao hiểu rộng đi thì nó mới TRỞ VỀ VỚI CÁI CHÂN LÝ NÀY ĐƯỢC. CHỨ CÒN CÁI TA THÌ THÔI, KHỎI.

■ NHỮNG HIỆN TƯỢNG DO THÂN LÀM RA ĐÓ, MÌNH THẤY LÀ KHI MÌNH MẤT THÂN TỨ ĐẠI HAY LÀ CHƯA A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- À, thấy hiện tượng, trong khi bình thường mình vẫn ưa thấy cái chuyện đó đó. Ví dụ bây giờ trước khi bệnh mình thấy nè, và cái người mà trước khi chết họ thấy nè. Vài bữa họ thấy này, vài bữa họ thấy kia. Cái đó gọi là cái TIỀN NGHIỆP của mình.

Khi nào mà họ nhắm mắt lại rồi đó, họ mở mắt ra họ Thấy, họ thấy cái gì là do cái nghiệp nặng nhẹ đi theo cái sự ham muốn của họ. Thí dụ bây giờ con tu Tịnh độ, thì trước khi mất lúc nào cũng thấy ông Phật rước, thì giờ mừng lắm, họ ngồi rất tươi tỉnh, thì Phật rước là rất đúng, nhưng mà mình không dám nói ra CÁI SỰ THẬT CỦA NÓ.

Khi mà thân tứ đại này nó lạnh ngắt rồi đó, thì cái Trung âm thân nó đi ra, gọi là cái Tánh người nó đi ra. Cái Tánh người này nó mới co lại, nó gọi là trở thành Trung âm thân đó. Thì Tánh Phật nó ở trong Trung âm thân nó mới nhìn ra nó thấy cái cảnh Phật, nó chạy tới thì là xong rồi.

Nói đúng ra là thấy 4, 5 cái cảnh chứ không ít đâu, nhưng mà cái cảnh nào trội nhất, thì ông Thần phụ trách nhân quả biết mình thích ông này, rồi nắm Trung âm thân của mình quăng vô là xong. Cũng giống như mấy nhỏ ở đây nó nắm con điều đó, nó quăng, rồi nó bay. Đó gọi là theo nhân quả luân hồi.

Phải có cái LỰC CỦA CÁI ÔNG QUẢN LÝ NGHIỆP MỚI ĐƯỢC. Chứ còn CHỈ THẤY THÔI THÌ KHÔNG CÓ HÚT NỒI ĐẬU, PHẢI CÓ CÁI LỰC ĐÂY.

Giống như ở thế gian này cái hỏa tiễn muốn bắn đó, không phải tự nó phóng ra được đâu, phải có cái lực đẩy thì nó mới bay được. **THÌ CÁI LUÂN HỒI TRÊN THẾ GIAN NÀY NÓ CŨNG GIỐNG NHƯ VẬY.**

■ MÌNH CHÌM TRONG GIẤC NGỦ LÀ MÌNH CHẾT TRONG LÂM SÀNG RỒI MÌNH TỈNH DẬY HAY SAO THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Có nhiều khi chết, chết luôn. Có nhiều khi chết, tỉnh dậy. Có nghĩa là tại sao mà người ta chết phải để mấy tiếng đồng hồ, chờ cho nó lạnh ngắt. Còn mình tu Thiên Tông là chỉ cần nửa tiếng là xong rồi, không cần chờ cho lạnh đâu. Một tiếng đồng hồ cũng là xong rồi.

Còn cái mà không phải tu Thiên Tông thì phải để 8 tiếng, là vì người ta không muốn đi. Còn Thiên Tông là người ta muốn thoát ra liền, người ta muốn đi ra cho nhanh. Chỉ có Thiên Tông mới được làm cái này thôi. Người mà tu vậy lý thì nửa muốn đi, nửa muốn không. Thành ra mới có cái vụ chết lâm sàng đó. Có nhiều khi chết mấy tiếng đồng hồ, sống dậy. Là tại vì người ta không muốn đi. Đó, vì là cái nghiệp nó chiều theo cái

này.

Minh phải hiểu là Thiền Tông nó khác nhen, Thiền Tông vừa chết rồi là cho đi luôn cho rồi. Mai một mình lớn tuổi rồi, mình có gì mình nín thở mình ra đi luôn cho rồi, nín thở đi luôn. Bây giờ tôi nói có nhiều cái nhà, cha mẹ mà nó cứ đem cái bình oxy thở hoài, rút ra nó chết liền tại chỗ. Cái đó là tại mình chứ đâu phải

Minh biết vậy thì thôi, tao cho mày tắt thở luôn, tao đi, chứ sống chỉ vài tiếng, vài ngày nữa chi cho nó mệt vậy.

■ MÌNH ÁP DỤNG NHẤT TỰ THIỀN ĐỐI VỚI CÔNG ĐỨC ÍT NGAY THỜI ĐIỂM CÁI TÁNH NGƯỜI CỦA MÌNH NÓ XUẤT RA KHỎI ĐỈNH ĐÀU HAY NÓ RA RỒI MỚI ÁP DỤNG, THƯA THẦY?

Thầy Nguyễn nhân trả lời:

- Nhất Tự Thiền áp dụng đối với mình còn nhân quả khi mình còn ở trong trái đất đó. Còn khi mình đã thoát ra khỏi lực hút của trái đất rồi, không sử dụng Nhất Tự Thiền nữa.

Có nghĩa là ông Thần nhân quả ông đẩy MÌNH RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT RỒI, MỘT LÀ ĐI VĨNG SANH, HAI LÀ ĐI GIẢI THOÁT, là do cái này.

Minh chỉ sử dụng NHẤT TỰ THIỀN LÀ CÁI LÚC MÌNH GIẢNG CO ĐÓ.

Nửa Giải Thoát, mình muốn đi ra để Giải Thoát, tại mình có ý niệm muốn Giải Thoát, nhưng ông không chịu, ông lại đẩy mình đi lên trên, mày có phước chứ không phải mày có Công Đức. Đó, Nhất Tự Thiền là áp

dụng cái chỗ này.

Bởi vì có Công Đức ít ổng lại được, còn Công Đức nhiều thì ổng Buông, mình tự tại. Nên nhớ là mình có Công Đức ít thì Nhất Tự Thiên mới áp dụng được, chứ phước đức thì khỏi sử dụng Nhất Tự Thiên. Ông Thần ổng chỉ việc đẩy mình đi thôi.

Bởi vì mình có Công Đức ổng mới nể mình. Bởi vì ĐỨC TRỌNG, QUỶ THẦN KINH. Mình có Công Đức ổng mới nể mình. Còn xin lỗi mình có phước đức dương, phước đức âm thì còn lâu, ổng coi mình như là tội phạm vậy, ổng có tha mình đâu.

28

☆• CÔNG THỨC GIẢI THOÁT LÀ GÌ, CỦA HẢI TRIỀU ÂM, DƯƠNG VÀ TRUNG TÂM VẠN HÀNH LUÂN HỒI LÀ GÌ?

- HỎI: NHƯ CON THẤY NGÀI XÁ LỢI PHÁT CÔNG ĐỨC THÌ LỚN LẮM RỒI NHƯNG VÌ NGÀI KHÔNG CÓ BIẾT CÔNG THỨC GIẢI THOÁT.

- ĐÚNG RỒI.

- CHO NÊN NGÀI KHÔNG ĐI ĐƯỢC.

- NHƯ ANHEM CHÚNG CON Ở ĐÂY LÀM CÔNG ĐỨC CÓ NHIỀU NHƯNG MÀ TIẾP TỤC KHÔNG CHÚ TÂM ĐẾN CÔNG THỨC GIẢI THOÁT, KHI ĐÓ CHÚNG CON SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nhưng mà tất cả những người truyền thiên đều có Công Thức hết rồi chớ. Nhưng cái Công Thức đó người đó KHÔNG THẬT SỰ SỐNG VỚI PHẬT TÁNH, KHÔNG TỚI ĐƯỢC CÁI NƠI MÀ NGƯỜI ĐÓ THẬT

SỰ THẤY CÁI ĐƯỜNG ĐI, vậy người đó có về được không?

- Ở trong này nó có 3 cái giai đoạn, Đức Phật có dạy rất rõ phần này:

+ Có Công Đức nhiều rồi, khi mà anh lâm chung rồi đó, phước đức anh không có, thì chắc chắn là anh sẽ vượt cửa Hải Triều Dương của trái đất này. Nên nhớ! Có 2 Cửa Hải Triều Âm và 2 Cửa Hải Triều Dương chứ không phải 1, mình đừng có lầm.

Cái Cửa Hải Triều Âm đầu tiên là đi vào tam giới, muốn làm con người để tạo Công Đức thì phải vào Trái đất mới làm con người được, thì phải vào cửa Hải Triều Âm thứ 2 là cửa Hải Triều Âm của trái đất. Vô trái đất muốn làm con người thì phải quay ngủ trong tử cung của mẹ, qua cái công thức vật lý âm dương của cha mẹ. Mà vô đó ngủ nó quên đi.

Bây giờ con muốn trở ra, nếu mà con tạo phước đức thì con ra Cửa Hải Triều Dương của trái đất, nó hút về các cõi trời liền.

Cái điều này ông có nói 1 câu: “Nơi đây ngã rẽ 2 đường. Kẻ theo lục đạo, người về Vô Sanh”. Đây là Cửa Hải Triều Dương của trái đất. Kẻ theo lục đạo là cái gì? Là đi lên hưởng phước hoặc là ở trái đất để mà trả nhân quả gì đó.

Người về Vô Sanh thì phải trở về Trung tâm vận hành luân hồi thì anh mới ra được. Vì cái Tam giới, cái trục mình tính đi, Đông Tây của tam giới đi, mình vô bằng cửa Đông thì mình sẽ ra bằng cửa Tây.

Nhưng mà nó kẹt là ở giữa chỗ Đông Tây đó là ngay

cái Mặt trời nó chặn lại, thành ra chỗ này nó mất cái LỰC CỦA ĐIỆN TỬ đi, điện tử Âm Dương không có nằm ở trong đây (Không còn nhân quả).

Thành ra Tánh Phật vô trong trái đất, khi đi ra thì trái đất phải qua bên đây, tức nhiên anh phải qua khỏi cái hành tinh lửa thì mới ra được.

29

☆• THẾ NÀO LÀ CỬA HẢI TRIỀU ÂM, CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG CỦA TAM GIỚI VÀ TRÁI ĐẤT?

+ HIỂU THẾ NÀO GỌI LÀ HOA TIÊU “PHẬT RƯỚC”?

- HỎI: TRONG 365 NGÀY THÌ CÓ 1 NGÀY ĐI NGANG CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG VÀ CỬA HẢI TRIỀU ÂM. CỬA HẢI TRIỀU ÂM THÌ TÁNH PHẬT ĐI VÀO VÀ CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG LÀ TÁNH PHẬT ĐI VỀ PHẬT GIỚI. CON HIỂU NHƯ VẬY THÌ CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ giải quyết cái vấn đề cửa Hải triều Âm. Trong cái Tam giới, mình hãy nhớ là nó giống như cái bầu, mà ở giữa trung tâm đó, gọi là ở giữa Tam giới đó, là cái mặt trời. Mặt trời lúc nào nó cũng phát ra, mà khoa học nó gọi là phát ra tia Gamma đó. Cái tia này nó cực độc, nó phá hết.

Sở dĩ trái đất này cái tia mặt trời nó không phá được là vì sao? Là vì nó có tầng ozone của thế giới vật lý nó bảo vệ, cái tia Gamma này nó không chiếu vô được, nếu mà không có tầng bảo vệ này là nó chiếu phủng người

luôn đó.

Vì thế mà Tánh Phật từ ở Phật Giới vào, 365 ngày chỉ có 20 tiếng được quyền vào thôi. Bất cứ trái đất nào nó cũng chỉ có 20 tiếng để vào thôi. Nó tuy là 24 tiếng nhưng 2 tiếng đầu, bắt đầu nó che cái tia Gamma này nè, rồi trong vòng 20 tiếng từ vòng bảo vệ, Tánh Phật chui vào trái đất. Trái đất nào vô rồi là tức khắc Tánh Phật chui vô, nó phải nương theo trái đất, vô được trái đất, trái đất mới bảo vệ được.

Mà 365 ngày trái đất nó mới quay đến 1 vòng đó, thì trong đó chỉ có 20 tiếng thời gian để rót Tánh Phật vô. Tánh Phật nào muốn vô đây làm người, tạo Công Đức thì phải đi bằng con đường này. Nhưng phải trái đất nó che được cái mặt trời, có nghĩa là mặt Đông mà nó che thì mình vào mặt Tây. Những lúc như vậy thì nó mới chui vô được. Khi nào nó quay qua khỏi cái này thì nó mới có cái màng bảo vệ được.

Còn đi ra cũng vậy, đi ra thì cũng phải 1 vị Phật dẫn thì đi mới được. Là vì khi mình tạo Công Đức nó nhiều rồi đó, nó không còn nằm ở trong trái đất này được, mà nó cũng không đi lên cõi trời được

Ví dụ từ mặt đất đi ra là 20.000 cây số đi, cái trung âm thân nó phải neo ngoài đó đó, do 1 vị Phật dẫn đi, khi nào đi ngang Trung tâm vận hành luân hồi cửa Hải Triều Dương thì Tánh Phật nó mới...

Nó có 2 cái trường hợp:

1/ Nếu mà 1 vị Phật vào đây để mà độ 1 người thì vị Phật đó dẫn mình ra về luôn.

2/ Còn nếu mà vị Phật độ 2, 3 người, mấy người kia

tới số rồi thì ông ở đây, đưa ra ngoài đó đi ra về, ông sẽ trở lại. Bởi vì ông Toàn Năng mà, ông trở lại để ông rước người khác, còn có nhiều khi người khác mà lâu quá thì ông phải về Phật Giới, rồi chừng nào thấy gần tới thì ông phân thân vô tiếp, ông rước bình thường.

Nói đúng ra Tánh Phật mà nói thì giống như là hương dẫn viên du lịch vậy, phải có ông dẫn, đi ra mới được, chứ không có thì biết đường đâu mà đi ra? Bắt buộc phải 1 vị Phật, mà vị Phật không có hiện hình được, bởi vì trong thế giới này cấm không cho làm cái chuyện này, khi mà muốn ấy thì phải là 1 cái Hoa Tiêu.

Mà cái Hoa tiêu này nói được nhen. Hoa Tiêu Thấy, Nghe, Nói, Biết, Biết hết. Cái Tánh Phật nguyên thủy ở bên Phật Giới đó, nó cũng chỉ là cái bong bóng thôi, nhưng mà cái bong bóng nó Thấy, Nghe, Nói, Biết được hết, chứ không phải nó có cái tổ chức như mình.

Tổ chức như mình là Mắt, Tai, Mũi, Miệng. Không phải nó tổ chức như vậy, bên Phật Giới nó không có như vậy. Nhưng mà vô đây khi mà muốn nói chuyện với 1 người nào đó thì phải ứng thân thành 1 con người nói, mà nói thì chỉ cái người nghe đó hiểu thôi.

■ VẬY CÁC TRUNG ẤM THÂN TỪ CÁC CỒI TRỜI, ĐỊA NGỤC, SÚC SANH THÌ CÓ PHẢI ĐI QUA CỬA HẢI TRIỀU ÂM ĐỂ TÁI SANH LÀM NGƯỜI HAY KHÔNG?

- Cửa Hải triều Âm, cửa Hải triều Dương thì duy nhất Tam giới nó mới có thôi, còn ở trái đất nó cũng có Âm Dương chứ không phải không. Khi mình ở đây mà mình lên nước Cực Lạc thì gọi là đi lên, có nghĩa là đi lên là Hải triều Dương, đi xuống gọi là Hải triều Âm. Nó

ngược chiều, nó giống cái xe chạy 2 chiều.

Ví dụ mình ở đây mình lên hưởng phước ở cõi Cực Lạc đi, thì vị Thần quản mình lên đó, thì con đường đi lên là con đường Dương. Lên đó sanh ra rồi sống 10.000 năm mới xuống, mà xuống là con đường Âm.

Ở nước Cực Lạc người ta nói ông Tiên chết về âm phủ. Âm phủ là đâu? Là dưới đất mình đây nè.

Còn mình ở trên mặt đất này là Dương, dưới đất là Âm, Âm ở đâu? Là Âm phủ đó. Đó, tại vì nói là Âm Dương theo Trái đất.

Có nghĩa là đi ra Trái đất là Dương, đi vào Trái đất là Âm, chứ nó không phải giống như Cửa Hải triều Âm, Cửa Hải triều Âm của Tam giới. Cửa Hải triều Âm, Cửa Hải triều Dương của Tam giới duy nhất chỉ có một thôi, không có hai. Chỉ có con đường hút vô là Âm, đẩy ra là Dương.

Còn ở tại Trái đất Dương là đẩy ra, bất cứ chỗ nào. Âm hút vô bất cứ chỗ nào. Gọi là Âm Dương Trái đất, nó là vậy.

30

☆• ĐI VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI MÀ ĐI VÀO ĐẦU CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG THÌ TRUNG ÁM THÂN MỚI DẪN ĐI ĐƯỢC, CÒN VÔ ĐẦU TIÊN CỬA HẢI TRIỀU ÂM TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CHƯA CÓ TRUNG ÁM THÂN ĐẤU, LÀ DO TỰ TÁNH PHẬT RƠI VÔ.

- HỎI: THƯA BÁC! TRUNG ÁM THÂN TỰ TÌM CON ĐƯỜNG ĐỂ VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI HAY PHẢI NHỜ 1 VỊ PHẬT DẪN VÀO

TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CỦA TAM GIỚI?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Câu hỏi này chưa có rõ. Khi mà Tánh Phật vô mượn Thân con người mới bắt đầu có trung âm Thân, thân con người tan rã ra, cái Tánh con người nó biến thành nó xoay để nó chở cái nghiệp đi, cái chở nghiệp đó gọi là Trung âm Thân.

Thì cái trung âm Thân này khi TẠO NGHIỆP ĐÃ Ở TRONG TRÁI ĐẤT VÀ TAM GIỚI RỒI, GIỜ NÓ MUỐN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI THÌ CÁI TRUNG ÂM THÂN NÓ PHẢI CHỞ VÔ CÁI TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI.

VÔ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI THÌ CÁI TRUNG ÂM THÂN NÀY NÓ TỰ TAN RÃ RA.

Làm sao mà nó tự làm tan rã? Vì vô đó LỰC CUỐN HÚT ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG KHÔNG CÒN.

Cái Trung âm Thân nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, vô đó điện âm trở về âm, điện dương trở về dương, nghiệp phước đức dương thì nó dính trong điện từ dương, nghiệp phước đức âm nó dính trong điện từ âm, vô đó trung âm Thân rã ra.

Bởi vậy trong Kinh thường thường nói cái câu là: “NGHIỆP CHƯỞNG BỔN LAI KHÔNG”.

Có nghĩa là anh vô đây rồi thì ác đức, phước đức gì MẤT HẾT. NÓ TRỞ VỀ CÁI NGUYÊN TẮC ẢO VỌNG CỦA VẬT LÝ TẠO RA.

Bây giờ mình nói đi vào Trung tâm vận hành luân hồi mà đi vào cửa Hải Triều Dương thì Trung âm Thân mới

dẫn được, còn vô đầu tiên Cửa Hải Triều Âm Trung tâm vận hành luân hồi thì chưa có trung âm Thân đầu, là do TỰ TÁNH PHẬT RƠI VÔ.

Đó, Mình phải hiểu Trung âm Thân chỉ dẫn đi vô Trung tâm vận hành luân hồi đầu cửa Hải Triều Dương. Câu hỏi này chưa có chuẩn cho nên tôi chỉnh lại chút xíu.

31

☆• **CĂN BẢN CỦA GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN LÀ CHỌN TÁNH CŨNG GỌI LÀ TẦNG BÌNH LƯU. CĂN BẢN CỦA LUÂN HỒI SANH TỬ LÀ VỌNG TÁNH CŨNG GỌI LÀ TẦNG CUỐN HÚT.**

- HỎI: KHI TRUNG ÁM THÂN VỀ TỚI BÌNH LƯU PHẢI CHỜ QUẢ ĐẤT QUAY MỚI ĐƯỢC VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI ĐỂ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI NHƯNG KHI NGỒI CHỜ MÀ TÂM CỨ KHỞI NIỆM GÌ LÀ QUAY LẠI TRÁI ĐẤT NGAY CÓ PHẢI KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Con hiểu vậy là con chưa hiểu cơ bản của Tầng Bình Lưu. Tầng Bình Lưu là cái gì?

Trái Đất này sức hút vật lý rất mạnh tới 5 cây số nó hút rất mạnh, còn lên tới cây số 6 với cây số 17 nó hút nhẹ lại, hồi đó vô đây con hút 10, ở trên hút còn có 5 à, vô Tầng Bình Lưu hết hút luôn, nó còn quay nữa đâu mà hút. Trái Đất này nó hút thì nó mới Tương, vô Tầng Bình Lưu còn cái gì nữa mà tương?

Đã bình lưu, nước bình nó không còn chảy nữa thì làm sao có sóng, phải không?

- Tất cả Trung Âm Thân về đến Tầng Bình Lưu thì hoàn toàn không tưởng, không còn cảm xúc gì cái thể giới vật lý vật chất này nữa, gọi là Tầng Bình Lưu. Vì thế mà ở đó bao nhiêu ngày cũng không có đói bụng, còn mà ở đây nó hút phải đói bụng, vô đó là không ăn nghe, vô Tầng Bình Lưu rồi không có ăn.

Vì sao các vị Phật vào đó để chi? Để nghỉ mà không ăn, chớ còn nếu mà ông vô cái tầng hút nhẹ là ông cũng phải ăn.

Đó phải hiểu cái tổ chức Trái Đất này tại sao mà Trời Tứ Thiên Vương phải làm cái Tầng Bình Lưu là tầng không cuốn hút, không phát tưởng không làm gì hết. Kêu bằng cái sinh diệt của cái thể giới vật lý nó không sinh diệt, không tưởng không ăn, mà chỉ Thấy, Nghe, Nói, Biết thôi.

Ông Phật muốn cái gì ông phải điện khải với mấy ông Thần, Thánh, Tiên ở Trái đất này nè. Phật chỉ Thấy, Nghe, Nói, Biết chứ không có ăn, đó phải hiểu cái này.

32

☆● ĐƯỜNG VỀ...GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG.

■ TRONG CÔNG THỨC ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI KHI TRUNG ÂM THÂN VÀO ĐƯỢC TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, THÌ CÁC PHẦN NHƯ NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG, NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC ÂM SẼ BỊ HÚT TRỞ LẠI TRÁI ĐẤT. VẬY CHÁU XIN HỎI BÁC LÀ NGAY TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓ CÓ HIỆN TƯỢNG KHÁC THƯỜNG GÌ KHÔNG A, VÍ DỤ NHƯ SẼ CÓ TIẾNG ẦM ẦM GÌ XẢY RA KHÔNG, HAY CÓ NHỮNG TIẾNG RÍT LỚN PHÁT RA CHẴNG HẠN, MONG BÁC TRẢ LỜI GIÚP

CHÁU.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Trung tâm vận hành luân hồi là cái ống của Trung tâm tam giới, đầu hút vào gọi là đầu Bắc, có tiếng rất lớn nên gọi là “Đầu Hải Triều Âm”. Vì sao gọi là “Hải Triều Âm”? Vì tiếng lớn như sóng biển nên gọi là “Hải Triều Âm”.

Còn đầu đẩy ra trở về Phật Giới gọi là đầu Nam, cũng gọi là đầu “Hải Triều Dương”. Tiếng đẩy về Phật Giới cũng giống như tiếng hút vào, nên gọi là “Hải Triều Dương”.

■ KHI TRUNG ÂM THÂN BỊ HÚT TRỞ LẠI TRÁI ĐẤT, THÌ LÚC NÀY TRUNG ÂM THÂN CÓ BỊ HOẢNG SỢ HAY CÓ HIỆN TƯỢNG GÌ KHÔNG THƯA BÁC?

- Các Phật Gia đã học trước rồi thì không sợ. Giống như mình mặc quần áo thế gian, để sống với người thế gian, khi mình trở về Phật Giới thì mình phải cởi quần áo của thế gian, trả lại cho thế gian vậy.

Mình trở về Phật Giới, có Kim Thân Phật, thì phải mặc quần áo của Kim Thân Phật, gọi là quần áo Pháp Thân Thanh Tịnh, mà trong kinh gọi là nhà Pháp Thân Thanh Tịnh.

■ LÚC NÀY CHỈ CÒN LẠI TÁNH PHẬT VÀ KHÔI CÔNG ĐỨC. VẬY BÁC CHO CHÁU HỎI, TÁNH PHẬT LÚC NÀY ĐANG CÒN Ở TRONG TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CÓ BIẾT VÀ SÁNG SUỐT NHƯ TÁNH PHẬT Ở TRONG PHẬT GIỚI KHÔNG, THƯA BÁC?!

- Khi trung âm thân, nghiệp thiện, nghiệp ác bị hút trở lại trái đất, thì PHẬT NHÃN CỦA MỖI NGƯỜI ĐÃ TRỞ LẠI NHƯ XƯA. Chỉ còn Tánh Phật và Khối Công Đức.

Tánh Phật được Công Đức bao xung quanh, khi Tánh Phật về đến Phật Giới, được Điện Từ Quang trong Phật Giới nhuộm Công Đức này, biến thành 2 thứ:

1. Bên ngoài Tánh Phật là Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh, tức quân áo của Kim Thân Phật.

2. Bên trong Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh là Kim Thân Phật. Tánh Phật MANG KIM THÂN PHẬT NÀY GỌI LÀ THÀNH PHẬT.

+ Kim Thân Phật di chuyển có 3 dạng:

1. PHÂN THÂN:

Tức tách ra 1 phần Kim Thân Phật thật nhỏ vào trái đất.

2. ỨNG THÂN:

- Tức tách ra 1 phần Kim Thân Phật thật nhỏ, để hiện ra nơi nào đó.

3. HÓA THÂN:

- Tức tách ra 1 phần Kim Thân Phật thật nhỏ, để biến hóa ra nơi nào đó.

+ NHIỆM VỤ CỦA MỘT KIM THÂN PHẬT:

- Vào bất cứ hành tinh tứ đại nào có loài người sinh sống, đang khi pháp môn Giải Thoát của vị Phật cho công bố ra, vị Phật có nhiệm vụ đến rước các Tánh Phật có Công Đức Trở Về Phật Giới.

■ **KHỐI CÔNG ĐỨC LÚC ĐANG CÒN Ở TRONG**

TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CỦA TAM GIỚI, CÓ HÌNH DẠNG NHƯ THỂ NÀO, THƯA BÁC?

- Khối Công Đức lúc đang còn ở trong Trung tâm vận hành luân hồi của Tam Giới, không có hình dạng, mà chỉ là một luồng sáng thôi. Nếu Công Đức nhiều thì luồng sáng dài, nếu Công Đức ít thì luồng sáng ngắn thôi. Chỉ có vậy thôi.

■ THỂ NÀO LÀ HOA TIÊU THẬT VÀ HOA TIÊU GIẢ?

- Phải hiểu Căn bản như sau:

1/ Căn Bản Hoa Tiêu là Màu Vàng, nhưng trong màu vàng nếu có các màu: Đen, Xanh hay Đỏ ..v..v.. đó là hoa tiêu giả. Còn HOA TIÊU THẬT LÀ MÀU VÀNG SÁNG TRONG, KHÔNG CÓ BẤT CỨ CÁI GÌ Ở TRONG HOA TIÊU NÀY LÀ HOA TIÊU THẬT.

- Hoa tiêu ở trong vòng 5 km tính từ mặt đất trở lên, là hoa tiêu của các vị thánh lang thang làm ra, đó là hoa tiêu giả.

- Hoa tiêu xuất hiện có hình vị Phật xuất hiện theo là hoa tiêu giả.

- Hoa tiêu xuất hiện ngoài 10 km cách mặt đất là là Hoa Tiêu Thật.

- Hoa tiêu xuất hiện từ hướng trên hư không là Hoa tiêu của vị Phật thật.

- Hoa tiêu xuất hiện từ hướng trước mặt mình là hoa tiêu giả.

■ HOA TIÊU THẬT CỦA MỘT VỊ PHẬT LÀ KHÔNG PHÁT RA TIẾNG NÓI ĐỂ DỰ DỠ TRUNG

ẨM THÂN, KHÔNG LÀM BẤT KỶ HÀNH ĐỘNG NÀO, MÀ CHỈ HIỆN RA HOA TIÊU THẬT KHI TRUNGẨM THÂN ĐÃ BAY RA KHỎI TRÁI ĐẤT 10KM, VỚI HÌNH DẠNG HOA TIÊU LÀ MỘT HÌNH TRÒN TO, CÓ MÀU VÀNG, SÁNG VÀ TRONG SUỐT.

HOA TIÊU GIẢ CỦA THẬP LOẠI THÁNH THÌ PHÁT RA TIẾNG NÓI ĐỀ DỤ DỄ TRUNGẨM THÂN ĐI THEO, XUNG TA LÀ PHẬT NÀY, PHẬT KIA. HÌNH DẠNG HOA TIÊU ĐƯỢC BIẾN ĐỔI KHÁC NHAU, LÚC THÌ MỜ, LÚC THÌ ĐỤC, LÚC THÌ TRONG QU A 3 LẦN THỬ KHÁC NHAU.

HOA TIÊU NÀY KHÔNG BAO GIỜ SÁNG VÀ ĐẸP NHƯ HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ PHẬT. CHÁU HIỂU NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG, THƯA BÁC?

- Cháu nói hoàn toàn đúng.

■ THEO NHƯ BÁC NÓI, HUYỀN KÝ CHƯA CÔNG BỐ RA THÌ KHÔNG CÓ AI VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI. VẬY PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG CHƯA VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI, TẠI SAO MỌI NGƯỜI GỌI NGÀI LÀ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG, THƯA BÁC!

- Đức vua Trần Nhân Tông là vị Tổ Thiên Tông đời thứ 34, chính Đức Vua Trần Nhân Tông đọc Huyền Ký của Đức Phật Bí Mật Truyền Theo Dòng Thiên Tông, Đức vua mới ngộ đạo.

Tất cả các vị Tổ Thiên Tông, vị nào cũng có Công Đức hết, nhưng Tổ được 2 đặc quyền:

1. Khi xong nhiệm vụ, vị nào muốn trở về Phật Giới,

thì một vị Phật ở ngoài Phật Giới phân thân vào trái đất rước về.

2. Khi xong nhiệm vụ, muốn tiếp tục theo dòng Thiên Tông thì theo, nhưng có được ân huệ như sau:

- Được vị Phật phân thân theo giúp đỡ, hoặc vị Thần Kim Cang theo giúp đỡ.

■ PHẬT HOÀNG MUỐN THÀNH PHẬT THÌ CŨNG PHẢI ĐAU THAI LẠI LÀM NGƯỜI LÚC HUYỀN KÝ RA ĐỜI, HỌC CÔNG THỨC MỚI TRỞ VỀ ĐƯỢC, CHÁU HIỂU NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG, THƯA BÁC?

- Các vị Tổ Thiên Tông vị nào cũng có Công Đức hết, muốn trở về Phật Giới thì được vị Phật ở Phật Giới phân thân vào trái đất rước về.

- Còn vị nào muốn tiếp tục nhiệm vụ thì tiếp tục đau thai, lớn lên làm nhiệm vụ, các Tổ không phải sanh thường như chúng ta.

C. ĐƯỜNG VỀ - ĐƯỜNG VỀ LÀ TỰ MÌNH ĐI?

33

☆• MUỐN HỌC THIÊN TÔNG NÀY CỰC KỲ KHÓ, NÓ SÀNG MÀ, THỬ THÁCH QUA, THỬ THÁCH LẠI, RỜI TỐI, LUI.

- HỎI: XIN BÁC NHẮC LẠI TÓM TẮT CÔNG THỨC GIẢI THOÁT ĐỂ CHO PHẬT TỬ THIÊN TÔNG HIỂU VÀ LÀM THEO CHO ĐÚNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Công Thức Giải Thoát thì nó có ba phần thôi. Còn bây giờ muốn con đường về Phật Giới thì Ban quản trị có tặng Đường Về Phật Giới đó, xin cái đó mà đọc.

Còn bây giờ Công Thức là cái gì?

- Mình phải HAM MUỐN VỀ.
- Biết tạo CÔNG ĐỨC.
- Và biết CÔNG THỨC.

Chỉ có vậy thôi, có 3 cái đó thôi, chứ đâu có gì nhiều. Mà ban đầu nói dạy chỉ có 3 phần này thì không có ai theo đâu. Phải dụ, dụ từ từ.

Bởi vậy, ông Phật ổng dạy 45 năm xong rồi ổng biểu bỏ hết. Thì bây giờ đây nói 10 năm, giờ cũng dẹp ba cái kia đi, đi theo...

Từ khi công bố Huyền Ký ra thì 10 quyển sách trước dẹp. Mà nếu Giáo Lý ra đời thì dẹp luôn cái Huyền Ký này luôn. Giáo Lý là cái sau cùng rồi đó.

Đó, mình phải hiểu cái thế giới này. Muốn học cái Thiên Tông này nó CỰC KỲ KHÓ chứ không phải đâu. NÓ THỬ THÁCH QUÀ, THỬ THÁCH LẠI RỒI TỐI LUI.

Nó sàng mà, nó sàng người nào CÒN DÍNH LẠI THÌ GIẢI THOÁT. Còn người nào rớt xuống sàn thì kể như đi luân hồi tiếp.

34

☆• LỜI DẶN DÒ VỀ PHẬT GIỚI PHẢI NGHIÊN CỨU CHO THẬT KỸ CHỖ KHÔNG NÓ SẼ SAI.

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Mình có Công Đức rồi Phật Nhân bắt đầu mở ra, tới đó là mình hiểu hết đó. Cái LỜI DẶN DÒ VỀ PHẬT GIỚI MÌNH PHẢI NGHIÊN CỨU CHO THẬT KỸ CÁI PHẦN NÀY NẾU KHÔNG NÓ SẼ SAI.

- HỎI: KHI MỘT NGƯỜI ĐƯỢC PHONG THIỀN TÔNG GIA HAY THIỀN TÔNG SƯ THÌ VỊ NÀY ĐÃ ĐỦ CÔNG ĐỨC ĐỂ VỀ PHẬT GIỚI HAY CHƯA?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Đây là cái danh hiệu thôi, muốn về Phật Giới là phải Công Đức. Phải hiểu cái nguyên tắc HÀNH TRANG VỀ PHẬT GIỚI LÀ CÔNG ĐỨC chứ không phải thiền gia, Phật gia. Muốn về Phật Giới người thường cũng được, ăn thua là Công Đức về.

Bởi vì nó có 3 cái tiêu chuẩn:

1. Mình có quyết chí về hay không?

2. Có Công Đức không?

3. Có biết Công Thức rõ ràng không? Công Thức phải biết rõ ràng, Công Thức mà biết mù mờ thì coi chừng, gặp mấy ông kia xen vô là mình thua rồi đó.

■ NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU CÓ KHI NÀO BỊ LẦM ĐI THEO HOA TIÊU GIẢ KHÔNG VỀ ĐƯỢC KHÔNG?

- Công Đức nhiều thì nó có 2 cái loại như thế này nè:

+ Một là vị Thần quản lý Tánh Phật không lại gần.

+ Hai là cô hồn không dám lại gần, dòng tộc không dám lại gần

Thì mới chắc chắn.

Con Công Đức mà nhiều thì cũng giống như điện mà nó lộn trần thì không ai dám nắm. Còn nếu như mà Công Đức nó lập lững lập lờ thì cũng giống như điện bị bao mỏng hay nhẹ gì không biết thì vẫn nắm được như

thường. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Có nghĩa là Công Đức nó phát ra một cái lực dương rất mạnh, nếu Công Đức bị bôi đen thì ông Thần không có sợ, bị bôi đen tức là điện đã được bao vỏ nhựa rồi thì nắm thoải mái luôn không sao hết, mình phải hiểu cái nguyên tắc đó.

Đường Về Phật Giới nó thuộc về vật lý nhưng mà là vật lý trong Giải Thoát. Nhớ là đường về Phật Giới là con đường thứ 13 ngoài 12 con đường trong luân hồi.

Con đường nào nó cũng đúng theo quy tắc vật lý của nó hết chứ không phải tôi thiên gia, tôi thiên tông sư là về được, không có cái chuyện đó đâu.

Cái đó chỉ là **CĂN BẢN ĐỂ GIÚP NGƯỜI THẾ GIAN NÀY.**

Mình phải hiểu được cái nguyên tắc thế giới vật lý này, Đức Phật lập ra đạo để làm cái gì? **LẬP RA ĐẠO ĐỂ DẪN CON NGƯỜI TA VỀ PHẬT GIỚI.** Nhưng mà con người ta không có chịu về nên Đức Phật mới bày ra mười mấy thứ, muốn ăn món nào thì ăn.

Mình nói đâu có ai chịu nghe đâu, mà bây giờ đã công bố Huyền Ký rồi, Giáo hội đồng ý cho công bố, chính quyền đồng ý mà vẫn còn chửi, chứ không có giáo hội, không có chính quyền là nó dẹp cái chùa này mất rồi đó.

35

☆• ĐƯỜNG VỀ....TÁNH NGƯỜI ĐƯỢC TẠO RA VÀ TAN RÃ NHƯ THẾ NÀO?

- GIỮA CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC MỚI GIẢNG CO THÔI, CHỨ CÒN ÁC ĐỨC LÀ NÓ TỐI THUI, CÓ BIẾT ĐÂU MÀ GIẢNG CO. ÁC ĐỨC THÌ GIỐNG NHƯ MÌNH NHẮM CON MẮT NÓ TỐI THUI RỒI.

- HỎI: THƯA THẦY! NẾU CÔNG ĐỨC ÍT MÌNH DỪNG NHẤT TỰ THIỀN ĐÓ THẦY, CON CHƯA HIỂU LÀ MÌNH DỪNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY HAY LÀ Ở TAM GIỚI A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Con đường về Phật Giới có 3 trường hợp:

+ Trong bài dặn dò có nói trường hợp Nhất Tự Thiền chỉ sử dụng khi Phước đức dương và Công Đức bằng nhau, 2 cái này nó giằng co, ông Thần ổng nắm cái này ổng quăng cho mình đi. Bản thân mình không muốn đi, mình la lên 1 tiếng “BUÔNG”, ổng giật mình thì ổng không nắm nữa thì bắt đầu nó rơi đó.

Nó rơi, bắt đầu cái điềm này, vừa rơi là Hoa Tiêu xuất hiện liền, ông Phật hiện liền. Bởi vậy muốn về thì ông Phật mới giúp, còn không muốn về thì không có giúp đâu, chứ không phải ổng ép mình về đâu, tại mình muốn.

Hồi xưa mình muốn vô đây, muốn về thì ổng dẫn về, mà muốn đi nữa thì thôi, cái đó là do cái HAM MUỐN CỦA MÌNH MUỐN ĐI ĐẤU.

- THƯA THẦY! KHI MÀ CÁI THÂN TỬ ĐẠI NÀY NÓ TRỞ VỀ CÁI THÂN TRUNG ÂM THÌ LÚC ĐÓ MÌNH DỪNG NHẤT TỰ THIỀN HẢ THẦY, LÀ CÁI CHỖ NÓ GIẪNG CO GIỮA CÁI THÂN TỬ ĐẠI VÀ CÁI THÂN TRUNG ÂM...

- Con vừa mất cái thân này, tứ đại mình mất rồi, mà người ta gọi là “Xuất hồn” đó. Cái hồn đó chính là cái Trung Âm Thân đó. Thì trong cái Trung Âm Thân này ông Thần ổng mới xem mình có cái gì rrong này, kêu là

NỬA BAY LÊN MÀ NỬA MUỐN RÓT XUỐNG ĐÓ,
thì mới dùng NHẤT TỰ THIÊN được.

- Chỉ sử dụng 1 lần thôi hả bác.

- 1 lần thôi.

- Lúc đó Trung Âm Thân mình khởi Ý ra buông hả thầy?

- KHI MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC MÌNH MỚI ĐIỀU KHIỂN CÁI TRUNG ÂM THÂN, còn không Công Đức, chỉ có phước đức thôi thì không có điều khiển cái Trung âm thân được, có nghĩa là 5 ăn, 5 thua đó.

Muốn về thì mình phải nói ông Thần 1 tiếng, ông thả mình ra thì mình Rơi. Còn mình hiểu mà mình không nói, mà để cho ông xử lý là ông đẩy mình liền. CÁI NHẤT TỰ THIÊN NÀY CHỈ SỬ DỤNG MỘT LẦN THÔI. Từ Trái Đất đi ra, đi ra Trái Đất nó có 2 đường, 1 là lên Vãng sanh, 2 là Rơi về Phật Giới, sử dụng NHẤT TỰ THIÊN NẪM Ở CÁI CHỖ NÀY.

Chớ còn vô trong Trung tâm vận hành luân hồi rồi, Phật Nhận mở ra rồi thì phước đức, ác đức gì thì nó cũng đi mất hết trội.

■- TRUNG ÂM THÂN MÌNH CÒN TAN MẤT MÀ, Trung Âm Thân mình nó cấu tạo bằng điện từ Âm Dương. Bởi vì Tánh Phật vô đây mượn thân người, tinh cha noãn mẹ vừa cuốn lại thì vị Thần mới đẩy cái Tánh Phật mình vô, thì cái Tánh Phật vừa vô là điện từ Âm Dương nó cuốn cái này lại để nó tạo thành cái thai nhi đó, chính CÁI QUAY NÀY NÓ MỚI TẠO CÁI TÁNH NGƯỜI, 16 THỨ TÁNH NGƯỜI.

Cũng giống như cái Dinamô điện vừa quay nó mới

phát ra điện, chứ nó KHÔNG QUAY thì nó sẽ KHÔNG PHÁT RA ĐIỆN. Cái ĐIỆN này gọi là TẠM CÓ thôi, cái TÁNH NGƯỜI của mình gọi là TẠM CÓ thôi, TỨ ĐẠI CŨNG TẠM CÓ. Tứ đại thì nó kết hợp bằng Đất, Nước, Gió, Lửa. Còn Tánh Người thì kết hợp bằng điện từ Âm Dương.

Vì ở trong thế giới vật lý kêu bằng luân chuyển nên mới tạo nghiệp. Vì thế mà ông Phật KHÔNG CHO TU LÀ CÁI CHỖ NÀY, ANH TU LÀ ANH TẠO NGHIỆP. Anh ngồi anh tu ANH MUỐN CÁI GÌ? Muốn cái gì cũng là đều tạo nghiệp ở thế gian này, mà tất cả người ta tưởng đâu là tu thành A La Hán là Giải Thoát, vì giờ chưa hiểu nguyên tắc sự HÌNH THÀNH VÀ TAN RÃ CỦA MỘT TRUNG ÂM THÂN nên mới hiểu như thế.

Tu Tịnh Độ thì thấy hình Phật họ cho là đã được Phật chứng chứ họ đâu có hiểu là ông Thần ổng giả ông Phật ổng lừa mình, người ta không có hiểu cái này, mà cái này mình nói thì mấy cái ông tu ổng chửi mình. Vì vậy mà có mấy ông thầy ổng lại ổng hỏi, tôi mới nói nếu mà thầy muốn hỏi về cái Thiên Tông này thì thầy phải chấp nhận cái này tôi mới nói được. Thầy thắc mắc cái này tôi hỏi vậy chớ thầy tu Đạo Phật để làm cái gì?

- Tôi muốn Giải Thoát.

- Có ai dạy thầy Giải Thoát chưa?

Ông làm thính, tức nhiên là ông không hiểu, chưa ai dạy nên ông không biết đâu, ổng lại đây ổng hỏi tôi đưa ra một câu là ổng đứng lại liền.

Bởi vậy mà tại sao ông Phật ổng nói là: “Cái ông thầy mà cất cái chùa to thì cái ông thầy đó là NGƯỜI THẾ GIAN”. Ai dám nói câu này không? Chú không dám

nói, nói ra nó share lên mạng rồi nó nói tầm bậy tầm bạ. Chính cái người cất cái chùa ra mở cái nơi dạy, dạy này dạy kia chính cái người đó là người THẾ GIAN. Là sao? Vì dạy người ta ĐI TRONG THẾ GIAN THÌ LÀ NGƯỜI THẾ GIAN CHỨ LÀ GÌ?

- Ông nói ông dạy Giải Thoát, vậy ông đã tốt nghiệp trường Giải Thoát chưa mà ông mở trường dạy Giải Thoát? Mà tất cả các đạo luôn chứ không phải riêng Đạo Phật mình đâu, giờ con suy nghĩ đi!

Khi mà Huyền Ký công bố ra, giờ người ta mới hiểu cái này. Giờ hỏi mấy ông tu bây giờ Tam giới là sao, không biết, có ông nào trả lời được đâu. Tam Giới là ông Phật ở chính giữa, Thần Thánh, Ma quỷ... ở xung quanh, tầm bậy tầm bạ, ở Suối Tiên nó vẽ đó. Ở Suối Tiên nó có cái biểu đồ này, thì do mấy ông thầy ông vẽ chứ đâu, chứ mấy ông ở Suối Tiên đâu có biết gì, mấy ông đi mượn ông thầy ông vẽ.

Mình vào đây chỉ lo mà tạo Công Đức, đã vào đây tạo Công Đức rồi mà còn hơn thua với nhau từng lời nói, chẳng ra sao. Rồi đây người nào mà có Công Đức là nó rơi, ai mà có Công Đức nó sẽ rơi thử cho mình biết.

- Trong giấc ngủ của mình hả thầy?

- Ừ, tự nhiên nó rơi là tự mình biết.

- Thầy! Vậy ngay cái lúc mình mất phần, mình sắp chết mình có biết được cái này không thầy?

- Mình đang ngủ tự nhiên mình nghe mình rơi. Mình có Công Đức nhiều là mình dễ Rơi lắm, nó rơi là tự mình biết.

Nhưng mà có một điều là tất cả những người mà hiểu

cái này, về sau con muốn tịch diệt dễ lắm, nó nằm ở chỗ này, chứ không có giăng co, còn không Công Đức nó không có chịu chết đâu, nó nằm hoài, nó đi theo nhân quả mà, nó không có chịu chết.

- Mình có Công Đức lúc mãn phần nó không có giăng co hả thầy?

- Ủ, bởi vậy tại sao mà nói 100 người truyền thiên chỉ có mấy người đi tới, còn bao nhiêu rút lui, nó khó chứ không phải dễ. Thấy vậy tưởng đâu được truyền thiên là xong, không phải vậy. Bây giờ cái kinh này mình đọc thấy hay nhưng mà mình có thực hiện đúng không? Chứ nếu mà dễ thì ai cũng về hết rồi. Cái lúc này trí con người nó cao rồi đó mà họ còn chưa qua nổi cái này huống chi là hồi xưa.

Hồi thời... đừng nói chi thời Tổ Huệ Năng, thời Trần Trần Tông còn chưa nói được. Chứ giờ có điện vật lý mình mới nói về Điện Từ Quang, điện từ âm dương thì người ta mới tin, chứ hồi xưa nói cái gì về điện thì ai mà biết.

- Không dùng mắt để thấy, không dùng tai để nghe nhưng mà mình vẫn Biết, thì cái Thấy, Nghe đó là từ cái nào a?

- Thì trong Trung Âm Thân vẫn thấy, nghe. Nói đúng ra cái Tánh Phật nó không có mắt, tai đâu, nó là 1 cái khối, lúc nào cũng nghe, lúc nào cũng thấy. Nó nghe bằng cái... tự động nó phát ra. Còn mình Tánh Phật vào trong cơ thể vật lý, nó thấy nghe phải đi qua con mắt và lỗ tai. Cái Tánh Phật nó đâu có mắt, tai, mũi, miệng đâu. Bởi vậy người ta nói thấy nghe mắt, tai, mũi miệng là cái này nè chứ không phải bít mắt, tai, mũi, miệng lại.

Còn khi một vị Phật muốn phân thân độ ông nào thì

hiện hình người thầy ra rồi ngồi đó nói chuyện, thì người ta mới tin, chứ tự nhiên trong hư không nói cái gì là người ta khó tin hơn. Người hiện ra, gọi là phân thân, ứng thân gì đó, mình phải hiểu cái quy tắc này. Ông Phật thì mới phân thân, ứng thân được, còn ông Thần muốn làm chuyện gì đó, biết làm sao không? Mượn xác, mà người nào mà mê tín dị đoan mới mượn, chứ không mê tín không vô được, có nghĩa là mình ao ước làm cái gì đó là nhập vô liền. Mình phải hiểu thế giới này nó vậy, rồi có người mê tín quá, cô hồn xen vô, Thần mượn được còn cô hồn ăn theo mượn luôn. Đó, cho nên lừa gạt mình.

- Thầy! Cái lúc mình mất, trong Trung Âm Thân mình thấy được Tánh Phật của chính mình phải không thầy?

- Thấy chớ, mình thấy cái Trung Âm Thân nó cấu tạo như con người nha, chừng nào mở cái này ra thì mới trở về Phật Giới, hoàn toàn Phật Nhãn mở ra.

Rồi về bến mới định hình ra một KIM THÂN PHẬT, MỘT KIM THÂN PHẬT NÓ BẰNG MÀU VÀNG NHEN.

Hồi xưa Tánh Phật nó bằng cái trứng cá, bây giờ Tánh Phật nó lớn bằng con cá, một Kim Thân Phật mà Công Đức Vô Lượng nó lớn bằng cái địa cầu mình chứ không phải đơn giản đâu, mình phải hiểu cái nguyên tắc bên kia. Mình bây giờ không dám nói hết, vì nói hết thì sẽ không trị được mấy cái ông lừa mình. Mình hỏi gì ông cũng trả lời y chang mình là mình thua, chỉ cho ông trả lời 1,2 câu thôi là mình khóa họng ông lại.

Ông thiệt thì ông vô được, còn ông giả là mình khóa lại liền. Thành thử tại sao Thiên Tông chỉ nói có 60%,

giấu bót đi là vậy, là để ngừa mấy cái ông này.

Cái số người về được Phật Giới nó khó, không phải truyền thiên là về được đâu. TRUYỀN THIÊN CHỈ LÀ CĂN BẢN ĐỂ ĐI VỀ. TRUYỀN THIÊN MÀ ANH CÓ CÔNG ĐỨC LÀ THOẢI MÁI VỀ ĐƯỢC, CÒN CÔNG ĐỨC MÀ DỖ DỖ ƯƠNG ƯƠNG LÀ COI CHỪNG!!! Ông Thần ông gạt mình đó, không dễ gì mà thoát ông đâu.

- Công Đức khó chứ không dễ.

- Nó dễ chứ không có khó, khó là do mình, tại mình tưởng nhiều quá. Mình giúp ai là trọn vẹn người đó. Đừng ép ai, để tự nhiên. Tình cờ mình giúp mà nếu được thì cái đó là vĩnh viễn đó. Còn có nhiều người bỏ tiền lớn để làm này, làm kia... không được! Anh càng tham là anh càng chết đó. Con đưa quyển sách mà người ta thích, người ta đi kiếm con là được đó, mà con đưa sách, con đi kiếm người ta là coi chừng!

Ở trên chùa có trường hợp ép người ta, rồi cái vị Thần mình ra cái này là ông ghét chứ ông có ưa đâu, rồi ông nhập vô là coi như mình chót quớt luôn, rồi mình tạo nghiệp mà mình không hay, rồi mình bị này bị kia là chỗ này. Cái người phổ biến Thiên Tông phải có nhiệm vụ nói rõ cái này cho người ta nghe để mà biết cái này, nhưng mà có nhiều khi người ta không có nghe thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao.

- Cái người mà có Công Đức thì cái chỗ giảng co khi mình mãn phần là tự tịch diệt được là chỗ này phải không thầy?

- GIỮA CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC MỚI GIẢNG CO THÔI, CHỨ CÒN ÁC ĐỨC LÀ NÓ TỐI THÙI, CÓ

BIẾT ĐẬU MÀ GIẢNG CO. ÁC ĐỨC THÌ GIỐNG NHƯ MÌNH NHẮM CON MẮT NÓ TỐI THUI RỒI.

- Khi con mất cái thân này, con có 1 số phước đức, nói cho con dễ hiểu, giống như bong bóng bay, rớt không rớt mà bay không bay. Còn cái muốn trở về hay không là do CÁI Ý của mình đó, do MÌNH CÓ MUỐN KHÔNG, THÌ TỰ NHIÊN CON HAM MUỐN NÓ RỜI, THÌ CÁI LỰC NÓ VỀ LẠI CÁI DƯƠNG, nếu con muốn vắng sanh là ông Thần ổng quăng con liền. Con không hiểu được là khi mà con mở mắt ra giữa CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC CON KHÔNG CÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC. Phải để ý nè! Cái phước đức nó màu sáng, còn cái CÔNG ĐỨC NÓ MÀU SÁNG VÀNG MÀ NÓ CÓ CÁI CHIỀU RỜI. Có nhiều khi mình vẫn được rơi, nhưng mà vừa rơi là ông Thần ổng không có chịu thì mình phải dùng CÁI THUẬT BUÔNG đó, nói ổng 1 tiếng thì ổng buông, BUÔNG ĐƯỢC THÌ RA KHỎI TẦM TAY ỒNG LÀ MÌNH ĐƯỢC VỀ.

Rơi thì mình phải coi chừng cái vụ VÒNG TRÒN, là ông khác dẫn đi, cái ông quản lý mình ông không chịu tha, ổng đón đầu.

- Mình đang rơi mà mình biết ông đó là ông giả thì mình làm sao thầy, Mình ngưng hả thầy?

- Mình ngưng lại, mình không đi, mấy lần như vậy đó. Khi nào mình CHẮC CHẴN HOA TIÊU THẬT DẪN MÌNH ĐI RỒI LÀ MÌNH ĐI THEO.

36

☆• CÔNG THỨC GIẢI THOÁT, AI MÀ HIỂU ĐƯỢC MỚI TRỞ VỀ ĐƯỢC.

- HỎI: DẠ, THẦY DẠY CHO CHÚNG CON VỀ CÔNG ĐỨC THẬT VÀ CÔNG ĐỨC GIẢ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Tu Thiên Tông mình phải biết cái này, hồi trước mình có làm phước thì nó đã được tích lũy trong cái tánh người rồi, bây giờ mình biết Thiên Tông mình tạo Công Đức, Công Đức nó được lưu trong vỏ bọc Tánh Phật đó. Khi mình chết thì nó có 2 con đường để mình đi.

Mình chết, cái thân tứ đại mình nó lạnh rồi thì cái điện từ âm dương nó bao cái thân tứ đại mình đó, nó mới co lại nó bao cái nghiệp và cái Tánh Phật, cái điện từ này nó gọi là Trung âm thân. Hồi xưa nó gọi là Tánh Phật, giờ nó chuyển thể thành Trung âm thân. Mà Trung âm thân này nó vừa ra là mình phải ngủ, bất cứ ai đi đâu cũng phải ngủ, ngủ mà khi mình vừa mở mắt ra rồi thì những cái hiện tượng, cái nghiệp mình đó, nó sẽ hiện ra rất rõ ràng.

CÁI NGHIỆP TỪ TRONG CÁI TÀNG THỨC NÓ MỚI ĐƯA RA CÁI NÀY.

Khi mình còn sống mình thích đi đâu, mình thích làm cái gì đó, khi mất mở ra thấy liền. Mình mà không làm chủ được bản thân mình thì mình đi theo, đi luân hồi.

Một là mình đi lên cõi A Di Đà hưởng phước, hai là ông Thần chủ quản lý nghiệp của mình đó, ông tạo ra cái cảnh này, mình mà không để ý mình thích chứ gì, mình nhào vô là dính với ông liền, bắt buộc ông sẽ dẫn mình đi.

■ **LÚC ĐÓ MÌNH KHÔNG CÓ ĐƯỢC SÁNG SUỐT HAY SAO Ạ?**

- Không phải, mà là do mình chưa có rành, mình chưa có học, cũng giống như con đi học cái bản đồ con chưa có rành, con đi vào thành phố này con lúng túng liền, lúng túng rồi sao, cái người mà dẫn mình đi nó hỏi mình, mình sợ đứng hoài không biết có làm sao không, mình nhào vô là thua.

Còn nếu mà mình có Công Đức ít thì hình ảnh này nó vẫn nổi nhưng mà nó mờ. Nếu mà mình có Công Đức nhiều thì ông Thần quản lý nghiệp của mình ổng không dám lại gần, thì mình thấy những cái Hào Quang, nhưng mà cái hào quang mình mê mình tới mình cũng chết rồi sao đây, nó quan trọng...

- Đúng rồi, đúng rồi... là chết.

■ NÓ CHỈ CÓ ÁNH SÁNG THÔI HẢ THẦY?

- Trong ánh sáng nó sẽ có ông Phật ở trong đó đó, cái đó là do ông Thần chủ làm đó, ông Thần quản lý nghiệp ổng làm không có nổi. Cái này ở cấp bậc cao hơn, giống như điều tra cái câu chuyện gì, điều tra không nổi thì đưa ra quận, quận không nổi thì đưa ra tỉnh, ra trung ương nó điều tra.

Thì cái này cũng vậy, Thần chủ vùng không được thì đến ông Thần chủ quốc gia can thiệp vô, mục đích là kéo mình, mục đích của ông Thần là ổng không muốn cho ai Giải Thoát hết. Cái câu chuyện này chú nói cho con và có mấy người nghe thôi.

Khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, ổng đâu có thành đạo ở đây được đâu, mà ổng thành đạo ở trên cõi trời Đâu Suất, ổng xuống đây trong thân một con người luân hồi bình thường. Đức Phật nói đi tu, tu chứng được này kia, ông Thần chủ kê, đâu có quan tâm đâu, nhưng

khi ông bắt đầu dạy Đạo Giải Thoát đó, Thần chủ can liềm, không cho liềm. Thì Đức Phật mới nói thế này, tôi biết được Công Thức Giải Thoát.

- Không được, liềm của tui mà ông đem đi rồi sao.

- Tôi chỉ kiếm vài người rồi tôi đi về Phật Giới chứ tôi ở đây làm chi, hỏi mấy người, chỉ mười mấy người thôi thì Thần chủ mới cho.

Nhưng mà nên nhớ một điều ông đi là ông không được truyền pháp này cho người khác. Đức Phật nói tôi đâu có truyền đâu, ông mới viết Huyền Ký và cho bí mật truyền đi, gọi là Bí Mật Thiên Tông, không có ai biết hết. Khi ông viết xong rồi là ông bủa cái lực dương cực mạnh vào cái này để cho Thần không có lại.

Vì vậy mà suốt cuộc đời 36 vị Tổ không có ông nào dám nói cái này, chỉ có Lục Tổ mới dám nói mà chỉ nói về Bát Nhã thôi, không dám nói Thiên Tông, Vua Trần Nhân Tông cũng vậy không dám nói Thiên Tông luôn.

Mà bây giờ đó, khi mà chú phổ biến ra là ông đập, ông đập mới đau lưng, đau cổ, ù tai. Nhưng mà khi tôi đã làm rồi, ông giết tôi cũng làm. Tôi 80 tuổi rồi, chết cũng chẳng hề gì. Thấy chú mạnh mẽ vậy nên... thành ra khi chú đến nơi nào mà âm quá thì chú bệnh dữ lắm, mấy ông Thần ông đê chú xuống. Thành ra bây giờ chú trị bệnh là khó hết lắm. Xin lỗi mấy thầy bên vật lý đâu có hiểu được cái nguyên tắc này, chú đâu có nói.

Vì thế mà khi Đức Phật Thích Ca vừa nhập Niết Bàn là hoàn toàn các vị Thần nhào vô hết các chùa, các vị Thần nhập vô hết. Các vị Thần nói là không có cho một cái chùa nào tu Giải Thoát hết đó. Bây giờ mình nói cái câu này ra, xin lỗi mấy ông giáo hội ông chửi mình liềm,

con suy nghĩ đi, đây là cái phần tuyệt mật không có nói được.

Đức Phật dạy là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 544 năm có ông Jesu tên đó đó lập ra cái đạo này, thì do Thần chủ mượn xác lập đạo. Vì thế tu Thiên Tông mà tạo nhiều Công Đức rồi, nói xin lỗi tạo thì tạo, 100 NGƯỜI TẠO CÔNG ĐỨC CHỈ CÓ 1-2 NGƯỜI ĐẠT TIÊU CHUẨN THÔI, KHÔNG PHẢI CHUYỆN DỄ ĐÁU.

RỒI GIỜ MUỐN GIẢI THOÁT LÀM SAO ĐÂY?

Mà bây giờ luân hồi, lách một cái là 10.000 năm sau, cái pháp này mà nó qua rồi thì 10.000 năm sau mới nói lại, rồi mình có nghe được không, khổ là khổ vậy đó. Bây giờ chú trở lại cái vấn đề mà con nên nhớ nếu mà con có CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG RỒI ĐÓ THÌ CON KHÔNG CÒN ĐƯỜNG ĐI ĐÁU, còn Công Đức mà ít, con sử dụng Nhất Tự Thiên mà cái này chỉ thành tựu có 5% thôi.

Bây giờ nè, khi con mà Công Đức thật lớn rồi đó, chưa chắc con sẽ thoát ra khỏi tay mấy ông Thần, bởi vì Thần quản lý nghiệp không dám tới. Nghĩa là Thần vùng tới không được thì nhờ đến Thần chủ quốc gia, cái lực nó mạnh. Cũng như một tiểu đội không được thì một trung đội, một trung đội không được thì một đại đội... không lẽ chịu thua, cũng là coi thử mình có vượt qua được không. Đó, luật nó là như vậy.

■ Nếu mà KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CÁI CÔNG THỨC NÀY THÌ CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG AI VỀ ĐƯỢC.

Bởi vì mình ở đây là ông Thần quản lý, cái loài người là ông Thần quản lý, QUẢN LÝ NGHIỆP. Mình suy nghĩ đi, bây giờ làm sao đây? Làm sao ra? Nó khó chứ

không phải dễ đâu.

■ KHI MÌNH THOÁT RA KHỎI TAY ÔNG THẦN, NÓ RƠI CỨ RƠI RIẾT LUÔN, MÌNH THẤY BẤT CỨ HÌNH ẢNH GÌ MÌNH CŨNG ĐỀU KHÔNG THEO HẾT, THẢ LỎNG LUÔN NHƯ HÌNH TƯỢNG, ÂM THANH GÌ ĐỀU KHÔNG THEO,.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Không phải, KHÔNG MÀNG TỎI.

Nên nhớ khi mà con có Công Đức nhiều thì con vừa mở mắt ra con sẽ nhìn thấy cái vòng tròn, nó giống như là cái trái banh mà nó có màu vàng sáng rực. Tùy theo Công Đức lớn nhỏ, nó có cái giới hạn, nhớ là nó có cái giới hạn.

Trong cái giới hạn này nè, nó sẽ có những hình ảnh nó hiện ra, là do ông Thần chủ đó, ông thôi vô, thôi điện từ âm dương vô, đề nó đảo lộn, nó hiện đủ thứ, rồi làm sao đây. Nếu mà con có Công Đức nhiều là con LÀM THINH LUÔN, cái gì cũng kệ nó, là Kinh Kim Cang nói mà, không có xài cái gì hết đó. Nhớ 2 câu trong Kinh Kim Cang “Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma”, nhớ 2 câu này.

Rồi quan trọng cái thứ 2 là RƠI, mà rơi một cái nó giật mình là nó hết rơi nha, giống như mình rơi mà mình thảng lại một cái thì nó đứng lại nó không chịu rơi nữa. Lúc đó nó xáo trộn liên, xáo trộn là bắt đầu ông Thần chủ ông nhào vô, bởi vì mình còn trong trái đất này là còn chịu sự quản lý của ông mà, sao khỏi được.

Giật mình một cái là ông Thần ông nhào vô, ông nhào vô, mình thấy cái gì cũng kệ nó, thì nó rơi tiếp, Công

Đức mà nhiều thì rơi khoảng 1 tiếng đồng hồ là đến Trung tâm vận hành luân hồi, còn Công Đức ít nó rơi khoảng 3 ngày chứ không ít đâu.

MÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI CÔNG THỨC NÀY THÌ MỚI THOÁT ĐƯỢC.

Nó rơi đến khi nào con thấy vòng bảo vệ Hào Quang của con nó mất đi Hào Quang nó phát sáng ra là mình biết chắc chắn mình đã về tới Trung tâm vận hành rồi, thì sao? Là PHẬT NHÃN BẮT ĐẦU MỞ RA, cái Trung âm thân, cái vỏ bọc tánh người nó rã ra, vỏ bọc của Trung âm thân nó là điện từ âm dương chứ không có gì hết đó, nó đang QUAY mà.

Thành ra khi con vừa về tới đó, tới Trung tâm vận hành luân hồi là nó hết CÁI LỰC QUAY RỒI, Trung tâm vận hành luân hồi LÀ NÓ KHÔNG CÒN QUAY NỮA, thì nó làm sao? Nó sẽ rã ra. Giống như bão mà hết quay thì nước nó sẽ trở về nước, chứ đi đâu? Thì mình mới thấy rõ được.

■ LÚC ĐÓ LÀ MÌNH TỰ DO RỒI HẢ THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Chưa.

- PHẬT NHÃN MỞ RA MÌNH PHẢI KIỂM TRA LẦN CHÓT NỮA, NHÌN THỬ CÓ PHẢI KHÔNG HAY LÀ BỊ LỪA.

Mình nhìn thấy TAM GIỚI MÌNH Ở VÀ CÁC VÒNG TRÒN TAM GIỚI KHÁC RẤT RÕ RÀNG, XEM THỬ NÓ CÓ ĐÚNG GIỐNG NHƯ TRONG BẢN VẼ MÀ ĐỨC PHẬT DẠY KHÔNG!

■ 45 HÀNH TINH MÌNH COI CHO KỸ!

Phải cho kỹ, đừng có vội cái gì hết đó, khi nào mà cái điện từ Dương nó đập ra, tự nó đập ra. Giống như con roi xuống cái cửa sông Tiền, sông Hậu gì đó, là tự nhiên nước nó đẩy con ra biên, ra rồi, về bên kia chắc ăn rồi.

Thì tự nhiên Công Đức của con mới **ĐỊNH HÌNH RA MỘT NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH**, chắc ăn rồi đó, thì **TỪ ĐÓ MỚI CÓ MỘT KIM THÂN PHẬT, TÁNH PHẬT ẨN VÀO, TRỞ THÀNH ÔNG PHẬT.**

Trở thành ông Phật thì không còn sợ ai nữa hết. Chú còn ở trong này, chưa hình thành giống như cái xe con ráp, ráp chưa đủ mà lo chạy là nguy hiểm vô cùng.

37

☆• NGĂN GỌN ĐƯỜNG VỀ.

- **HỎI:** NGƯỜI TU THIÊN TÔNG, CÓ CÔNG ĐỨC THẬT NHIỀU, VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI RỒI CÓ CÒN DỐI THEO CÁI THÂN TỬ ĐẠI NGÀY XƯA MÌNH MƯỢN ĐỀ TẠO CÔNG ĐỨC KHÔNG, THƯA THẦY!?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nếu mà nói về người tu rất về Thiên Tông, nghĩa là tu đúng Thiên Tông mà có Công Đức thật nhiều, thì ông Thần quản lý nghiệp của con không dám lại gần con. Có nghĩa là con sống ở đây ông Thần quản lý nghiệp của con ông phải quản lý. Bây giờ nói Công Đức của con giống như điện từ đó, điện từ 12V con rờ nó có giật không? Không.

Vậy tăng lên bao nhiêu nó giật? 70V, 80V nó tê tê. 110V nó giật chết đó.

Thì ông Thần quản lý nghiệp mình nó cũng vậy. Công Đức con ở mức 50V thì ông nắm tay dẫn con đi, lên 100V ông dám không? Chỉ đứng gần thôi nha, 360V ông đứng xa, nếu mà lên cả 1000V thì sao đây?

Ông đứng xa, không dám lại gần luôn chứ đừng có nói nhìn. Lúc đó thì con TỰ TẠI, CON MUỐN ĐI ĐÂU LÀ CHUYỆN CỦA CON. Khi mà nó lên Công Đức đến cái mức độ rồi đó, thì cái nghiệp ác và nghiệp phước nó che lại hết luôn, nó SÁNG mà.

Giống như phước đức nó màu xám xám đi, ác đức nó màu đen đi, nhưng mà khi nó CỰC SÁNG rồi, 2 anh kia còn không? Ông Thần ông còn không dám rờ nữa, thì mấy anh kia nhắm gì, thì con tự tại, con trở về.

Phật Nhãn bắt đầu mở, cái gì con cũng biết, nhưng mà nó vẫn còn nằm trong cái vòng Trung Âm Thân, nó không thấy xa được, bởi nó bị bao bởi cái vòng nhỏ. Khi nào con vào được Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, con rơi vào đó, Trung Âm Thân con tan rã ra. Trung Âm Thân cấu tạo bởi điện từ âm dương được quay lên bởi Điện Từ Quang. Sau này khi Trung âm thân tan rã ra, nó sẽ trở về lại Điện Từ Quang của nó, lúc này Phật nhãn con mở ra.

Phật nhãn con mở ra rồi, thì điện từ Dương trong trái đất này theo quy luật vật lý, nó đập con về Phật Giới. Vào đó mới định hình ra Ngôi Nhà Pháp Thân được, Kim Thân Phật được hình thành.

Khi mình chết mà mình mở ra, mình thấy 1 tam giới và thấy hằng hà sa số tam giới, tức khắc bị đập ra khỏi tam giới liền, điện từ Dương nó đẩy ra, chứ đâu có ai đập. Nói đập cho nó vui chứ, giống như cái dòng nước

nó chảy, con vừa rơi xuống nó đẩy ra luôn. Đó, con hiểu chưa.

Về bên đó rồi có thể nhớ hàng ngàn kiếp trước từ khi con vô đây luôn đó.

■ Bây giờ trong cái trung âm thân đó, Công Đức nó chứa trong vỏ bọc Tánh Phậ. Tánh Phậ là làm NHÂN CHO SỰ SỐNG. Trung âm thân thì nó chứa cái nghiệp và phước đức dương, phước đức âm.

Mà khi trung âm thân chở cái Tánh Phậ trở về Trung tâm vận hành luân hồi được rồi đó, vô đó là cái lực âm dương nó không còn quay nữa. Thì cái trung âm thân nó là điện từ âm dương được quay lên bởi Điện Từ Quang, vào đây nó không còn quay nữa, thì nó sẽ trở về ngôi vị của nó, gọi là VỎ BỌC TRUNG ÂM THÂN BỊ TAN ĐI. Rồi còn cái phước đức, ác đức nó cũng huyền hóa và đi theo dòng luân hồi của nó.

Lúc này CÁI DUY NHẤT CÒN LẠI CHỈ CÓ CÁI VỎ BỌC TÁNH PHẬ. Cái vỏ bọc nó chứa cái BẤT HOẠI, đó là cái gì? LÀ TÁNH PHẬ VÀ CÔNG ĐỨC.

TÁNH PHẬ VÀ CÔNG ĐỨC LÀ BẤT HOẠI, 2 cái này nó mới tồn tại được. Cái Tánh Phậ nó MỞ CON MẮT PHẬ RA, nhìn thấy được trái đất này, tam giới này và xuyên qua các tam giới nữa. Vừa thấy vậy là điện từ dương theo quy luật luân hồi mới đập cái TÁNH PHẬ VÀ KHỎI CÔNG ĐỨC TRỞ VỀ PHẬ GIỚI, thì mới định hình ra NGÔI NHÀ PHẬ THÂN ĐƯỢC.

Đó mình phải hiểu cái này. Nếu mà trung âm thân vào được Trung tâm vận hành luân hồi rồi là phước đức, ác đức gì cũng “Tiêu” hết. Trung âm thân cũng TAN RÃ ra luôn và duy nhất chỉ còn có 1 thứ là Điện Từ Quang

là cái vỏ bọc Tánh Phật và khối Công Đức. Bởi vì Tánh Phật là Chân Như, còn cái Công Đức nó có nhiệm vụ là định hình ra Ngôi Nhà Pháp Thân, Kim Thân Phật, Tánh Phật ẩn vào 1 vị Phật ra đời.

Bởi vậy Điện Từ Quang và điện từ âm dương nó khác. Điện từ âm dương là nó cuốn hút để nó tạo ra nhân quả, còn Điện Từ Quang là tự nhiên thôi, nó không cuốn hút thành ra nó không sanh nhân quả, và cũng không sanh nam sanh nữ. Tánh Phật nó chỉ là Thấy, Nghe, Nói, Biết thôi.

Nhiệm vụ của 1 vị Phật thì tế nhị, bay đi chỗ này, chỗ kia, đi bằng tốc độ của điện từ, Điện Từ Quang, chứ không phải tốc độ ánh sáng đâu. Cũng giống như thế giới vật lý này vậy, khi mình nói bằng điện thoại chưa tới 1s, tiếng nói của mình nó đã đi qua Mỹ rồi, đó là nói tốc độ điện từ âm dương, còn Điện Từ Quang thì nhanh gấp 3 lần.

38

☆• ĐƯỜNG VỀ....NGHE ĐỂ HIỂU.

.....(BÓNG ĐÈN 100W LÀ Ý THẦY MUỐN NÓI ĐẾN CÁI GÌ NHỈ? TRÁI ĐẤT CÓ BÓNG ĐÈN 10W LÀ Ý THẦY MUỐN NÓI ĐẾN CÁI GÌ NHỈ?)

- HỎI: CÓ MỘT ĐOẠN TRONG ĐƯỜNG VỀ PHẬT VỀ PHẬT GIỚI ĐÓ BẮC, CÓ MỘT ĐIỂM LÀ PHẬT DẪN ĐI, SAU ĐÓ MÌNH DỪNG LẠI. MÌNH DỪNG LẠI, MÌNH THỬ KHÔNG ĐI NỮA. CÁI ĐIỂM SẼ DỪNG LẠI THÌ ĐÓ LÀ THẬT, CÒN NẾU MÌNH DỪNG LẠI CÁI ĐIỂM NÓ VẪN ĐI THÌ ĐÓ LÀ GIẢ.

Nếu trường hợp mình bị như vậy thì mình giải quyết

làm sao, thưa bác? Rõ ràng đó không phải là Phật dẫn mình rồi đó, nếu trường hợp như vậy thì mình phải giải quyết làm sao để cho mình có thể về Phật Giới được, thưa bác?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Biết vậy thì mình đứng luôn, đừng có đi nữa, nó đi đâu nó đi kệ nó.

- Mình dừng lại luôn hả bác?

- Mình dừng lại để chắc chắn... bởi vì có nhiều khi dù cho ông Phật ông có giới cỡ nào thì cái lực của ông cũng không bằng ở trái đất này. Vì trái đất này.... giống như ông Phật ông có bóng đèn 100w, trái đất này 10w mà nó có 1000 cái bóng đèn như vậy thì ông Phật ông đâu có chịu nổi. Nó KHÔNG PHÁ ĐƯỢC...

Mình phải hiểu, thành ra mình phải đợi, cái đó bắt buộc phải đợi. Người ta đã chỉ cho mình biết cái nào nó Chân Thật là nó như vậy đó, cái nào nó giả là nó dụ mình. Nó dụ nó kéo mình mà mình đi theo là thua liền, phải chú ý cái này.

Mà cái này nói ra 10 người nghe thì chỉ có 1 người hiểu cái này thôi, nói thật chứ không phải ai cũng hiểu được. Thành ra bắt buộc tới đó là phải đứng hoàn toàn lại không có nhúc nhích gì hết.

- Bắt buộc cái hình bóng nó đi là nó sẽ mất.

- Dạ, Nó đi nó sẽ mất.

- Nếu mà nó không mất thì sao mà nó đi, nó đi mất rồi nó sẽ trở lại.

- Cứ đứng đó, mình nhấp đi rồi mình thử đứng lại. Mình đi mà cái Hoa Tiêu nó dẫn mình đi, mình thử vài

lần rồi mình biết. Nó không có kiên trì như Tánh Phật đầu, nó mà đi không được là nó hiện ra này kia, kia nọ cho mình khoái, không nắm vững cái này là theo liền.

- HỎI: CÒN MỘT CÁI NỮA BÁC, CON SỐNG Ở ĐÂY KHI MẤT THÂN, MÌNH SỐNG LÀM SAO ĐỂ KHI CHẾT TỈNH DẬY LÀ CÓ VỊ PHẬT DẪN MÌNH ĐI LIỀN. CÁI NÀY NÓ QUAN TRỌNG LẮM BÁC, CHỨ MÌNH Ở ĐÂY MÌNH SỐNG CHO ĐÃ TỈNH DẬY THẤY ĐEN THUI, KHÔNG CÓ AI DẪN HẾT, NGHĨ TỚI ĐÓ LÀ THẤY MỆT RỒI.

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

- Con mà có Công Đức thì làm gì có cái vụ đen nó hiện ra, có Công Đức không có cái vụ đen. Đã người ta nói có Công Đức thì hoàn toàn cõi trời nó đóng lại, chỉ trừ dòng tộc thôi, cái dòng tộc nó rất nhạy cảm. Thấy dòng tộc nhào vô là chắc chắn đi theo cái quy luật của dòng tộc.

Đã khi mà có Công Đức... nhưng mà có nhiều người có Công Đức có khi tới mấy ngày mà vẫn chưa đi được, nó có nhiều cái hình...mà cái này là không có nói, nó nhiều quá không có nói được.

Tất cả những gì mà nó hiện ra thì phải đúng theo cái quy luật của nó là mình phải nhớ theo cái Diễm mà thật tình ông Phật dẫn mình đi. Còn cái kia là dẫn mình đi luân hồi nó khác. Luân hồi là PHẢI ĐI THEO NÓ, VÀO VỚI NÓ LUÔN. NÓ LÀM LÀ LÀM CÁI CHỖ NÀY NÈ.

Tại sao cái này không thể nói ở trong các buổi truyền thiền được, là vì nó đại chúng. Chỉ người nào muốn nghe thì nói cho nghe.

☆• CÁI NGUYÊN TẮC LUÂN HỒI NÀY LÀ GÌ?

- HỎI: MÌNH SỐNG MÌNH SỢ MA, MÌNH SỐNG MÌNH ĐÃ CÓ CÁI SUY NGHĨ NHƯ VẬY RỒI, THÌ KHI MÌNH MẤT, TRÊN ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI, MẤY ÔNG THẦN ÔNG CŨNG HÓA HIỆN RA GIỐNG NHƯ VẬY PHẢI KHÔNG THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Không, khi còn sống con tạo nghiệp thì khi con mất thì cái nghiệp của con bắt đầu đóng lại rồi. Con phải đi hưởng cái nghiệp của con hoặc con phải đi trả cái nghiệp của con.

Khi con mất cái kiếp này thì cái tạo nghiệp của con bắt đầu đóng lại, rồi con mới chuyển qua thế giới khác, thế giới gì? Thế giới loài nào đó hoặc là trở về dòng tộc, nó không còn ở thế gian này nữa.

Khi Tánh Phật đầu tiên mượn thân và tánh người, dòng tộc đồng ý rồi thì trường dòng tộc mới cắt một vị Thần thừa hành đi theo cái Tánh Phật này nè. Đó, Tánh Phật mượn thân người để tạo Công Đức đó, “Thôi, ông làm ơn ông theo người này suốt đời đi”.

Tánh Phật vào tử cung người mẹ nên quên hết rồi. Vô đó ngủ, điện từ âm dương nó cuốn, nó kéo cái tinh cha noãn mẹ đó, nó trở thành cái ảo giác 16 thứ Tánh người. Hai cái tinh nam noãn nữ này ở yên thì không sao nhen mà nó quay một cái thì nó thành 16 thứ Tánh người.

Giống như cái Dynamo khi ở yên nó không sao nhen, con nắm con quay 1 cái là nó phát ra điện liền. Mà tất cả

những cái gì là công năng của nó là nó phát ra.

Khi mà chấm dứt cái này rồi là Thần chủ nghỉ ngơi. Ông nghỉ suốt thời gian dài con đi thọ quả báo hay hưởng nghiệp phước đó, ông không theo nữa.

Mà khi con trở lại làm người, ông tiếp tục quản lý con nhen. Nên nhớ là con đi hưởng phước hay thọ quả báo là Thần chủ không có theo nha, chỉ quăng cái Trung âm thân của con đi theo nhân quả của con thôi.

Khi con xuống hay lên đây lại thì ông tiếp tục quản lý tiếp. Phải hiểu cái Nguyên Tắc Luân Hồi của nó là vậy.

40

☆• BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU GIẢI ĐÁP BA CÂU HỎI CĂN BẢN CỦA “ĐƯỜNG VỀ”

1. Giải thích rõ về Như Lai Tàng?
2. Nguyên tắc trong việc tạo Công Đức. Công Đức khoảng bao nhiêu là an toàn để về Phật Giới?
3. Vượt Hải Triều Dương về Phật Giới, cách thức để về Phật Giới?

- BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN
DIỆU GIẢI ĐÁP:

1. Giải thích rõ về Như Lai Tàng?

- Như Lai, là cái chân Thật tự nhiên không hư hoại, chính là TÁNH PHẬT của mỗi người.

- Tàng, là cái kho chứa, mà trong Thiền Tông gọi là VỎ BỌC TÁNH PHẬT.

2. Nguyên tắc trong việc tạo Công Đức, Công Đức khoảng bao nhiêu là an toàn để về Phật Giới?

- Công Đức này có rất nhiều chuẩn mực, như lấy 4 căn bản như sau:

a/ Công Đức vô lượng:

Giúp cho vô số người hiểu được pháp môn Thiền Tông, chỉ cần 1 hay 2 người vào được Phật Giới.

b/ Công Đức thật nhiều:

Giúp cho nhiều người hiểu được pháp môn Thiền Tông, đặc biệt là họ được KIẾN TÁNH.

c/ Công Đức vừa: Giúp cho từ 10 đến 30 người hiểu pháp môn Thiền Tông Học này.

a/ Công Đức ít: Giúp cho 3 hay 5 người hiểu pháp môn Thiền Tông.

Còn khoảng cách an toàn là đạt được phần a hoặc phần b.

3. Vượt Hải Triều Dương về Phật Giới, cách thức để về Phật Giới?

- Vượt Hải Triều Dương về Phật Giới có 3 cách:

+ Một là, Công Đức vô lượng, và Công Đức nhiều tự trở về Phật Giới.

+ Hai là, Công Đức vừa, phải nhờ vị Phật trợ giúp.

+ Ba là, Công Đức ít, tự mình sử dụng diệu thuật “Nhất Tự Thiên” để vượt qua cửa Hải Triều Dương Trái đất.

41

☆• CÓ NHÂN ẮT CÓ QUẢ. TRONG CÓ NGOÀI CÓ, TRONG KHÔNG NGOÀI KHÔNG.

- HỎI: LỘ TRÌNH VỀ PHẬT GIỚI NGOÀI CÁC HÌNH ẢNH ÂM THANH DO CÁC VỊ THẦN, CÔ

HỒN HIỆN RA CÒN CÓ NHỮNG TRỞ NGẠI NÀO NỮA KHÔNG, THƯA THẦY!

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Cái câu hỏi này nó sai, mình phải hiểu cái QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NHƯ THỂ NÀY NÈ:

Khi mà con người ta mất đó, thì cái sắc thân nó tan rã, cái tánh người nó không còn bao sắc thân nữa mà nó bao cái NGHIỆP và đồng thời cái TÁNH PHẬT của người đó, nó co lại thành Trung âm thân.

■ TRUNG ÂM THÂN NÓ CẤU TẠO BẰNG GÌ?

Bằng Điện từ âm dương, vị Thần quản lý Tánh Phật mới nhìn thấy trong cái Trung âm thân này nè, CÁI TÀN SỐ CỦA MÌNH NÓ NẪM Ở CHỖ NÀO?

+ Nắm ở Di Đà thì ổng nắm ổng quăng lên cõi A Di Đà.

+ Còn nếu mà làm Thần thì ổng đây vô Thần.

+ Dòng tộc thì ổng trả về cho loài ngạ quỷ, rồi từ ngạ quỷ mới phân bổ đi, giờ sao? Muốn đi luân hồi hay ra làm cô hồn, thì do cái người đó. Nếu nói thôi bây giờ tôi vô dòng tộc đi tiếp, thì vô đó đi theo cái quy luật nhân quả luân hồi của cái dòng tộc đó do Trưởng dòng tộc phân đi.

Trưởng dòng tộc đó là ai? Là Thần chủ vùng. Mình PHẢI HIỂU CÁI NGUYÊN TẮC NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NÀY.

Chỉ có Thiên Tông mới nói được cái này chứ còn tất cả các vị thầy ở các đạo, ở các pháp môn khác nói mơ hồ. Bây giờ tại sao các nhà khoa học đến hỏi tôi, tôi nói bây giờ các thầy cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Tôi sẽ trả lời

bằng khoa học đàng hoàng không có mơ hồ.

Mấy thầy tạo bất cứ cái gì cũng bằng công thức và khoa học. Thiên Tông cũng vậy, cũng nói bằng Công Thức và khoa học chứ không phải nói mù mờ được.

42

☆● HIỂU RÕ HƠN VỀ ĐƯỜNG VỀ.

- AI CŨNG CÓ MỘT VỊ THẦN QUẢN LÝ TRONG SUỐT DÒNG SINH MẠNG CỦA MÌNH MÀ TRONG KINH GỌI LÀ THẦN THỨC.

● KHI TRUNG ÁM THÂN MÌNH VỪA XUẤT RA ÔNG THẦN THỨC THI NHÂN QUẢ CÓ NHÌN THẤY CÔNG ĐỨC BÔI ĐEN CỦA MÌNH KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ con phải nhớ nè: Tất cả Tánh Phật vào trong thế giới loài người mượn Thân và Tánh Người đều phải do một vị THẦN QUẢN LÝ MÀ TRONG KINH GỌI LÀ THẦN THỨC.

■ CÁI BIẾT CỦA ÔNG THẦN ỒNG QUẢN LÝ SUỐT CUỘC ĐỜI CỦA CON.

Ông Thần này quản lý hết nhiệm vụ rồi thì ông Thần khác tiếp tục quản lý, thì ông Thần ổng sẽ đọc được TRONG TÀNG THỨC CỦA CON NÓ CÓ CÁI GÌ ỒNG BIẾT HẾT. Trong Như Lai Tàng của con có bao nhiêu Công Đức, còn Tàng Thức của con có bao nhiêu ác đức, bao nhiêu phước đức, nó nằm ở trong đó là ông Thần quản lý ổng biết hết.

Khi con có Công Đức rồi là ông Thần Quản Lý ổng mới giao qua cho Ban nghi lễ đưa về Phật Giới. Khi nào

mà mình được ông Thần giao lại cho Ban nghi lễ đó thì ông Thần ổng mở cái kho Tàng Thức hoặc Như Lai Tàng này ra đọc cho hết, báo cáo cho hết. Mà báo cáo cho hết thì chỉ có vị nào mà Công Đức Vô Lượng mới được quyền xem cái này.

Còn Công Đức vừa và ít thì sẽ theo Ban nghi lễ về thôi, sẽ theo Hoa Tiêu ra đến Trung tâm vận hành luân hồi, ông Phật ổng sẽ nói, ổng sẽ giải thích cho mình nghe. Ưu tiên chỉ có vị nào Công Đức Vô Lượng thì mới được trưng bày ra tại cái buổi lễ tiễn về Phật Giới. Con phải chú ý cái chỗ này.

-Ông Thần quản lý giao cho Ban nghi lễ. Nếu:

+ Công Đức Vô Lượng thì sẽ được tổ chức theo Ban nghi lễ Công Đức Vô Lượng.

+ Một Kim Thân Phật từ Phật Giới phân thân vào, Ban Thần Thánh Tiên mời vô dự lễ, dự lễ xong rồi rước cái Tánh Phật này về, rất an toàn, xung quanh thế giới này không ai lừa mình không cần biết gì nữa chỉ theo ông Phật về.

+ Nếu Công Đức vừa và ít thì sẽ tổ chức Đường về Phật Giới rồi tự mình đi à, đi theo Hoa Tiêu.

43

☆• THÂN TỨ ĐẠI GIEO NHÂN, THÂN TRUNG ÁM NHẬN QUẢ.

- HỎI: CÁI HAM MUỐN VỀ PHẬT GIỚI ĐÓ BẮC, CON MUỐN HIỂU RÕ HƠN LÀ HAM MUỐN NHƯ THỂ NÀO MỚI LÀ HAM MUỐN ĐÚNG ĐẮN VỀ PHẬT GIỚI?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Nó dễ, bây giờ mai một con đọc cái bài trong cái câu hỏi sau khi tiền Phật Gia bác có trả lời trên chùa, Bác có viết ra nguyên 1 cái bài ở trên này nè, con đọc con sẽ hiểu chữ ham muốn Phật Gia. Thí dụ bây giờ nè, nói 1 cách bình thường, bây giờ con ham muốn cái gì đó, thí dụ con ham muốn mua chiếc xe thì con quyết chí mua, rồi con phải xem con có tiền không, mà mua rồi có chỗ để không, đó là ham muốn.

Còn ham muốn về Phật Giới, về bên làm cái gì biết không, phương tiện để về là cái gì? Ham muốn mình phải hiểu cho rõ mới về được, chớ nghe nói ham muốn về Phật Giới cũng ham, hỏi về bên không biết làm cái gì, rồi buồn quá, mà hông có phương tiện làm sao về?

Bởi ham muốn thứ nhất là phải có Công Đức, thứ 2 là phải biết Công Thức của nó. Cái ham muốn của mình phải cho chính xác. Giống như ở đây người ta nói đi Mỹ vui quá, cũng ham đi, làm sao đi, có đủ tiêu chuẩn mới đi được chớ muốn đi là đi hà, thì cái Giải Thoát nó cũng nằm dạng này.

- Còn cái vụ mà hôm bữa trong bài truyền thiền có dặn dò đó Bác, là khi thân người mình chết, mình ngủ 30 phút mình tỉnh dậy. Cái lúc mình ngủ dậy là cứ để nó tự nhiên hay sao Bác (người ta gọi là tự động) hay là mình có tác ý gì không Bác?

- Không có tác ý gì hết, tự nhiên con ngủ rồi nó thức, làm sao mà con tác ý. Con buồn ngủ con ngủ, hết ngủ nó thức dậy. Chuyện ngủ là chuyện của thế giới vật lý này, tự nhiên hồi phục lại thì nó thức.

Còn khi mà con mất, con bị bệnh hay vì cái gì mà

con mất thì chắc chắn con sẽ tỉnh lại. Nhưng mà những người mà có Công Đức nhiều họ vừa ngủ chút xíu là họ thức dậy.

- Mà cái lúc đó là tự động, không cần, từ cái lúc mà mất thân cho tới lúc về Phật Giới là tự nhiên không cần tác ý gì hết hả bác?

- Không có tác ý gì hết. Đã ngủ quên, nhưng mà khi mình thức dậy là nhớ liền!

- Còn nếu mà con không có Công Đức, thức dậy phước đức nó hiện ra cho con. Con vừa ngủ thức dậy phước đức, ác đức nó hiện ra.

Thì Thần quản lý nghiệp của con, gọi là nó có cái barem đi, nếu mà trong cái Trung Âm Thân, tàng thức của con chứa hình ảnh của nước Cực Lạc nó hiện ra rõ lắm.

- Nó giống như là hiện tại con đang nói chuyện với Bác vậy hả Bác, hay sao Bác, nó cũng chân thật như vậy thôi hả Bác?

- Có nghĩa là thấy theo nghiệp đó: Nghiệp Tịnh Độ, nghiệp Tứ Thiên Vương hay nghiệp Thượng Đế, hay là nghiệp... Mà nên nhớ nghiệp vãng sanh là nghiệp Dương thì nó sẽ trong vòng mây phút nó sẽ hút con, Thần quản lý nghiệp thấy được cái tần số của con rồi quăng con vô cái chỗ đó đó.

Còn nếu mà ở cái nghiệp âm thì nó có 2 con đường:

+Con muốn làm Thần không? Nhất là mấy ông tu mật chú, mấy đạo khác người ta gọi ông là nhà tiên tri, ông là Thần. Con thấy cảnh giàu sang là người giàu sang.

+Còn nếu mà con mở mắt ra thấy trâu bò heo chó thì

chắc chắn nó đẩy con vô liên. Con thức dậy mà thấy cây cỏ hoa lá thì kể như vô thực vật đó. Thấy cái gì tội nhất, thí dụ thấy ông bà cha mẹ thì kéo vô.

- Như vậy tính ra cái lúc mình sống, cái gì mình huân tập nhiều khi mất thân mình vô cái đó. Vậy là Bác hay dùng văn tự để cho người chuyên môn họ dễ hiểu thôi.

- Chứ bây giờ nè, nói thật ra cái người mà theo đạo Thiên Chúa tu đứng hàng hoàng chắc chắn mở mắt ra là thấy Thượng Đế liền.

44

☆• TRUNG ÁM THÂN ĐI VỀ PHẬT GIỚI THÌ THEO NGUYÊN TẮC GÌ?

- HỎI: KHI 1 TRUNG ÁM THÂN BẮT ĐẦU RƠI CÓ PHẢI DO CÁI CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH PHÁT RA LÀM CÁI LỰC ĐẨY HAY LÀ DO CÁI TRUNG ÁM THÂN NÓ RƠI THEO SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA 1 VỊ PHẬT?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ đó, nguyên tắc rơi thì đi ra khỏi Trái Đất. Ra khỏi Trái Đất thì mình có 2 con đường đi:

+ Một là phước đức dương hút đi ra các vòng Tam Giới để hưởng phước.

+ Hai là Công Đức nhiều nó rơi về Trung tâm vận hành luân hồi. Nên nhớ rằng vừa rơi thì cái Điện Từ Âm Dương nó mở ra, nó phải xóa đi thì vị Phật mới nương theo cái này, nương theo cái Điện Từ Âm Dương mở ra này, nó cuốn nó trở thành 1 cái Hoa Tiêu, Đức Phật ở bên Phật Giới điều khiển bằng cái Hoa Tiêu để đưa vào cái Trung tâm vận hành luân hồi.

Thí dụ bây giờ nè, cái dinamo nó ngưng lại thì nó không phát điện, dinamo vừa quay điện nó phát ra. Vừa phát ra thì 1 vị Phật Toàn Năng Toàn Giác mới làm cái này được. Còn nếu mà dinamo không phát ra thì cũng không ai chế biến ra điện được hết.

Còn bây giờ mình rơi thì cái làn Điện Từ Âm Dương nó mới dao động, thì vị Phật mới sử dụng cái Toàn Năng của người ta đó, người ta điều khiển thành cái Hoa Tiêu để dẫn mình đi do 1 vị Phật hướng dẫn mình đi. Rồi đi tới đâu, thời gian thế nào thì tới đó tự nhiên biết, nếu Hoa Tiêu dẫn thì chắc chắn không bị sai.

Còn nếu không có Hoa Tiêu dẫn tới đó, nó bít lối. Có khi mình đã tới Trung tâm vận hành luân hồi không vô được, chớ không phải muốn vô là vô đâu.

1 vị Phật phải chỉ cách cho mình vô thì phải đúng giờ, đúng giấc. Đúng giờ, đúng giấc Trái Đất nó mới tới Hải Triều Dương, Trái Đất nó mới quay tới rồi mới vô được, thì xong rồi mới đẩy ra được. Thì cái này hỏi bao nhiêu thì nói bao nhiêu thôi.

45

☆• RƠI NHƯ THẾ NÀO THÌ MỚI THOÁT RA KHỎI SỨC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT?

- HỎI: DẠ, THƯA BÁC! KHI THỌ MẠNG CỦA THÂN TỬ ĐẠI ĐÃ HẾT, ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG KHÔNG BẢO QUẢN THÂN TỬ ĐẠI NỮA TỰ NHIÊN CO LẠI LÀ TRUNG ÂM THÂN, MÀ TRUNG ÂM THÂN PHẢI RƠI KHỎI TẦM TAY CỦA ÔNG THÀN THỪA HÀNH LÀ AN TOÀN. MÀ ÔNG THÀN THỪA HÀNH THÌ QUẢN LÝ KHÔNG QUA KHỎI NGỌN CÂY, VẬY TRUNG ÂM THÂN ĐANG Ở MẶT ĐẤT

MÀ BẢO RƠI QUA KHỎI NGỌN CÂY LÀ SAO A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ khi mình mất thì Trung Âm Thân ở đây. Bởi vậy tôi nói thức dậy thấy ông Thần đứng kế bên thì kể như khỏi chạy. Có nhiều người đi thấp một chút vừa mở mắt ra thấy ông nắm mình, chứ không đứng gần đâu, nắm cứng ngắt luôn, hết chạy luôn.

Còn Rơi thì nó thế này: Nguyên tắc mà mình có Công Đức nhiều thì Ông Thần không quản lý được thì nó phải Rơi.

Rơi ở đây là nó phải đi ra ngoài trái đất, ra khỏi sức hút của trái đất. Mà vị Thần thừa hành không bay ra khỏi ngọn cây vì lực thần thừa hành nó khác.

Lực Thần chủ Thế Giới thì nó phải là dưới 10 cây số. Còn Lực Thần Quốc gia 8 cây. Lực thần quản lý vùng 6 cây. Mấy ông kia 6 cây....

Trong cái thừa hành này có nhiều cái, nhiều cấp bậc nữa, giống như tổ trưởng hoặc là tổ phó. Nhưng mà thừa hành thì không quá khỏi ngọn cây. Nếu đen quá nó hút, trái đất nó hút lại không cho bay ra khỏi cái này.

Vì thế mình Rơi, mới vừa Rơi thì mình tưởng đâu có Hoa Tiêu dẫn, nhưng sự thật nó không có rơi mà quay ngang. Thay vì nó bay thẳng lên trái đất mà nó không chịu bay, mà nó bay đà trên trái đất mình tưởng đâu nó rơi, chứ sự thật ông thần quản lý cái này.

Thì ông thần thừa hành ông dụ mình đi vòng vòng, ông đi gần kịp là ông nắm mình lại rồi, thì mình khỏi ra. Đó mình phải hiểu cái này. Có nghĩa Rơi ở đây là... nếu mình tính cái độ đi ra khỏi trái đất, còn nêu mà nó

Roi ngang thì coi chừng ổng đó. Roi không cho qua khỏi ngọn cây.

Vì thế mà cái Hoa tiêu bay ra khỏi ngọn cây thì chắc ăn. Còn nếu mà Hoa Tiêu không bay qua khỏi ngọn cây mà nó cứ lòn lòn đi ở đây thì mình coi chừng, nó còn nằm ở trong này.

Đó là do cái Lực của nó, mình phải hiểu nguyên tắc của nó. Thành ra trong cái này nó có nhiều cái, nếu mình tạo Công Đức đầy đủ rồi chắc chắn mình đi ra.

Ông Thần bỏ mình rồi ra khỏi ngọn cây, cái Hoa Tiêu xuất hiện liền, xuất hiện dẫn mình liền. Cái đó là chắc ăn nhất. Còn lần thứ 2, lần thứ 3 thì mình mới dùng diệu thuật.

Nó có 3 cái cách.

46

☆● PHÁP TRẦN TINH ĐỘ VÀ PHÁP TRẦN ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÓ GÌ KHÁC NHAU?

■ XIN THẦY HƯỚNG DẪN CHO CON BIẾT PHẢI LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TRUNG ÁM THÂN BÌNH TĨNH, MINH MÃN, SÁNG SUỐT ĐỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC CÁC VỊ THẦN, THÁNH, DÒNG TỘC, VÀ ĐỐI PHÓ TRƯỚC HOA TIÊU GIẢ ĐỂ KHÔNG BỊ NHÂM LẤN, TRẢ LỜI RÕ RÀNG, XỬ LÝ KỊP THỜI ĐƯỢC Ạ?

■ HỎI: THƯA THẦY, CÓ NGƯỜI LÀ PHẬT GIA RỒI, TRƯỚC KHI TU THIỀN TÔNG BẠN ẤY TU TINH ĐỘ RẤT TINH TẤN. NAY, BẠN ẤY GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG NÊN RẤT VUI, TIN TƯỞNG VÀ QUYẾT TÂM RẤT CAO.

NHUNG NHIỀU LÚC PHÁP TRẦN CÂU A DI ĐÀ PHẬT CỨ TỰ NHIÊN PHÁT RA, BẠN ẤY RẤT E NGẠI, SỢ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, LẠI PHẢI TRỞ VỀ NƯỚC TỊNH ĐỘ. XIN THẦY CHỈ CHO CON CÁCH XỬ LÝ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Ngày xưa mình tu Tịnh Độ thì nó hiện Pháp Trần Tịnh Độ. Bây giờ mình tu Thiền Tông rồi, thì bây giờ mình làm sao mình thuộc cái này, thì nó át cái kia. Đó, bây giờ nhớ là con tu Thiền Tông mà con có Công Đức rồi là tiếng A Di Đà không ăn thua gì hết. CON MÀ CÓ CÔNG ĐỨC RỒI THÌ TIẾNG ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI NÓ MỚI RỒ.

Đừng có lo, ở thế giới này cái gì nó đã quen rồi, mà con muốn bỏ thì con phải huân tập một thói quen khác. Thành ra bây giờ tập làm sao PHÁP TRẦN NÓ GIỐNG NHƯ CÁI TIẾNG TỊNH ĐỘ VẬY ĐÓ.

■ Tiếng Pháp Trần nó ra, tiếng Tịnh Độ nó mất. TIẾNG PHÁP TRẦN CỦA TỊNH ĐỘ THUỘC VỀ ĐIỆN DƯƠNG trong Điện Từ Âm Dương, CÒN PHÁP TRẦN CỦA THIỀN TÔNG LÀ LẤY ĐIỆN TỪ QUANG. Mà Điện Từ Quang thì nó mạnh hơn cái Âm Dương. Cái nào mạnh hơn thì cái đó xuất hiện.

Vì thế mà Công Đức mình nó nhiều thì cái anh kia, ảnh không có xuất hiện. Dù có xuất hiện cũng bị át tiếng kia đi, con đừng có lo. Cố gắng làm sao cho PHÁP TRẦN HIỆN RA, THÌ A DI ĐÀ PHẬT SẼ CHÌM XUỐNG. Vậy thôi.

■ XIN THẦY HƯỚNG DẪN CHO CON BIẾT PHẢI LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TRUNG ÁM THÂN

BÌNH TĨNH, MINH MÃN, SÁNG SUỐT ĐỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC CÁC VỊ THẦN, THÁNH, DÒNG TỘC, VÀ ĐỐI PHÓ TRƯỚC HOA TIÊU GIẢ ĐỂ KHÔNG BỊ NHẦM LẤN, TRẢ LỜI RÕ RÀNG, XỬ LÝ KỊP THỜI ĐƯỢC Ạ?

- Kinh nghiệm thì có gì đâu. Ban đầu người ta dạy mình đó: THANH TỊNH, RỘNG LẶNG, HẰNG TRI. CHỈ CÓ VẬY THÔI.

Khi nào mình đạt được cái THANH TỊNH, RỘNG LẶNG, HẰNG TRI THÌ CÁI KIA NÓ KHÔNG CÓ VÔ ĐƯỢC. Cái đó là cái THUẬT.

Ngày xưa ban đầu người ta nói về THANH TỊNH, RỘNG LẶNG, HẰNG TRI đó, ở trong vật lý không sử dụng được. Nhưng mà bây giờ CÁI TÍNH NÀY PHẢI SỬ DỤNG ĐỂ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, hoặc là ở thế gian này mà mình có Bị Đụng Chạm cái gì THÌ PHẢI THANH TỊNH, RỘNG LẶNG, HẰNG TRI, thì mình mới XÓA ĐƯỢC THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY!!

Còn nếu mà mình KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CÔNG THỨC NÀY, THÌ KHÔNG XÓA ĐƯỢC THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY ĐƯỢC.

■ XIN BÁC GIẢI THÍCH CÂU TU THẦN THÌ GIẢI THOÁT, TU THÁNH THÌ KHÔNG Ạ?

- Phần này phải giải thích 2 phần:

+ Thứ nhất, ở thế giới này mà anh theo bất cứ cái gì mà anh ĐI ĐÚNG THEO LUẬT NHÂN QUẢ CỦA ÔNG THẦN THÌ ANH VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC.

+ Thứ hai còn ở đây mà anh TU THEO LUẬT CỦA THÁNH THÌ KHÔNG VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC. Bây

giờ, bất cứ ai mà tu theo THÁNH là không về Phật Giới được, tu theo THẦN NHÂN QUẢ thì về Phật Giới được.

Cái câu này phải nghe cho kỹ, không hiểu thì hỏi lại tôi, vì sao tôi nói cho nghe. Có nghĩa là tu mà muốn trở về Phật Giới hoặc đi đâu thì phải tu theo THẦN NHÂN QUẢ. Có nghĩa là dưới sự KIỂM SOÁT CỦA ÔNG THẦN thì đi được, còn tu mà dưới sự KIỂM SOÁT CỦA ÔNG THÁNH THÌ HOÀN TOÀN Ở TRONG DÒNG THÁNH THÔI, chứ không chạy đâu cho khỏi hết đó!!

Còn Thánh như thế nào thì về nghiên cứu hỏi lại. Chứ bây giờ tôi không có nói trắng ra cái phần này được, để dành đó, anh em đàm luận với nhau, rồi hỏi tôi, tôi nói cho.

(Trích giải đáp Đạo Phật Khoa học Thiên Tông ngày 12/07/2020 tại chùa Thiên Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát).

47

☆• LỤC CĂN TIẾP XÚC VỚI SÁU TRẦN NẾU MÀ THANH TỊNH THÌ GỌI ĐÂY LÀ PHẬT NHÂN.

- HỎI: PHÁP TRẦN PHÁT RA TỪ Đâu THƯA BÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Ở cổ họng.
- Cổ họng của Trung âm thân ạ?
- Rồi.

■ PHÁP TRẦN LÀ LỜI NÓI NHỎ CỦA TÁNH PHẬT PHÁT RA, MÀ TÁNH PHẬT THÌ NẪM Ở TRUNG TÂM NÃO BỘ, VẬY THÌ NÓ PHẢI PHÁT

RA TỪ SỰ RUNG ĐỘNG CỦA TÁNH PHẬT. VẬY THÌ TẠI SAO BÁC LẠI NÓI LÀ TÁNH PHẬT PHÁT RA TỪ CỔ HỌNG A?

- Bây giờ đó, con người ta mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân để làm gì?

Tiếng Nói nó phải phát ra từ Cổ Họng chứ hông lẽ nó phát qua con mắt?

Nó phát qua Thân gọi là Xúc chạm.

Nó phát qua con Mắt gọi là Thấy.

Nó phát qua Lỗ Tai gọi là Nghe.

Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Ý, Thân.

Cái Ý là cái gì? Gọi là TÁNH đó.

Con người ta LỤC CĂN: MẮT, TAI, MŨI, MIỆNG, Ý, THÂN TIẾP XÚC SÁU TRẦN:

- Mắt: Thấy cảnh.

- Tai: Tiếng động.

- Miệng: Nếm mùi.

- Mũi: Ngửi mùi.

- Thân: Xúc chạm.

Kêu bằng LỤC CĂN TIẾP XÚC VỚI SÁU TRẦN NẾU MÀ THANH TỊNH THÌ GỌI ĐÂY LÀ PHẬT NHÂN.

XÚC CHẠM MÀ KHỞI NIỆM LÀ PHẠM PHU. HÃY NHỚ CÁI CHỖ NÀY!!!

Tri kiến lập tri tức vô minh bốn.

Tri kiến bất lập tri tức Tánh Niết Bàn.

TÁNH NIẾT BÀN LÀ THANH TỊNH ĐÓ.

Chữ “BỒN” là cái “GỐC”. Cái Gốc anh THANH TỊNH hay cái Gốc anh LUÂN HỒI là do CÁI TƯỚNG ĐÓ. CÁI Ý TƯỚNG NÓ ĐI ĐÓ.

48

☆ • **PHÁP TRẦN LÀ GÌ?**

■ **PHÁP TRẦN VỀ PHẬT GIỚI CÓ NGHĨA LÀ MÌNH HIỂU HẾT ĐƯỜNG ĐI NƯỚC BƯỚC CỦA ĐƯỜNG ĐI VỀ PHẬT GIỚI, MÌNH KHÔNG LÀM LÀ CHỖ NÀY.**

- HỎI: CON NGHE THẦY NÓI PHÁP TRẦN LÀ NÓI NHỎ TRONG CỔ HỌNG, VẬY NÓ CÓ GIỐNG NÓI THÂM THÂM TRONG CỔ HỌNG KHÔNG, THƯA BÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Mình nói thâm thâm là tự mình phát, còn cái Pháp trần là tự động nó rung, nó rung động trong cái cổ họng mình đó. Còn nói thâm thâm là tự mình phát ra nó nói, còn Pháp trần là tự nó, là tự động gọi là automatic nó nói thì mới là Pháp trần thiệt.

Còn nếu mà mình không automatic, mình sống vậy đó há, mình quên mình không nói là nó không có phát được. Nó mà phát được rồi thì giờ nào nó cũng phát, nghĩa là đi ra hành lễ gì, gặp ai nó cũng phát.

Ai xúi, ai bảo làm gì đó là nó Biết hết, nó nhìn thấy nó Biết. Pháp Trần giống như con ở thành phố mà con hiểu hết đường. Con ra đường có ai chặn con hỏi đi đâu, con nói, họ nói đi đường này trật rồi, nhưng mà con hiểu rồi thì làm sao nó gạt con được, tự con đi. Có nghĩa là **PHÁP TRẦN LÀ MÌNH HIỂU HẾT ĐƯỜNG ĐI**

NƯỚC BƯỚC.

PHÁP TRẦN VỀ PHẬT GIỚI CÓ NGHĨA LÀ MÌNH HIỂU HẾT ĐƯỜNG ĐI NƯỚC BƯỚC CỦA ĐƯỜNG ĐI VỀ PHẬT GIỚI, MÌNH KHÔNG LÀM LÀ CHỖ NÀY.

VỀ PHẬT GIỚI KHÔNG LÀM LÀ DO CÁI PHÁP TRẦN MÌNH PHÁT RA, MÌNH HIỂU HẾT, thì mấy ông kia không có gạt mình chỉ có vậ thôi. Còn nếu mình không hiểu ông kêu mà mình lại là chết rồi, ông dụ mình đó.

49

☆•HỎI: LOÀI THẦN VÀ THÁNH NGHE ĐƯỢC TẦN SỐ ÂM THANH NHƯ THỂ, NÊN KHI MỘT TRUNG ÂM THÂN PHÁT RA ĐƯỢC PHÁT TRẦN, CÁC LOÀI NÀY KHÔNG THỂ ĐẾN GẦN, LÀ DO HỌ SỢ TẦN SỐ CỦA PHÁP TRẦN, HAY DO HỌ BIẾT RẰNG TẠI TẦN SỐ ĐÓ, HỌ KHÔNG THỂ LÀM NHIỀU LOẠN TRUNG ÂM THÂN?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Pháp Trần phát ra của người có Công Đức, giống như làn sóng điện cực Dương 500KV Ampere vậy. Phát ra bằng Công suất Công Đức, gọi là điện từ cực Dương. Vì vậy, các loài ở cõi Âm, họ mang thân bằng Điện từ Âm Dương, nên họ không dám đến gần.

Người nào có Công Đức ít, tất nhiên công suất phát ra không mạnh, giống như Công suất của Điện từ 5 hay 10 volt Ampere vậy, họ nắm Trung Âm Thân của người này được mới nói chuyện với người này. Mới có chuyện giảng co.

Còn Người có Công Đức Vô Lượng, thì Ban Nghi lễ: Thần - Thánh - Tiên sẽ tạo ra một cái Bàu bằng Điện từ Âm Dương, chụp người có Công Đức Vô Lượng lại, để cản lực công suất Công Đức Vô Lượng, nhờ đó Ban Nghi lễ: Thần - Thánh - Tiên, họ mới đưa người này ra hành lễ được. Giống như thả Hồ về rừng, thì phải nhốt con hồ lại. Rồi mới thả nó vào rừng. Còn hồ con thì không cần, vuốt ve nó cũng được.

Trong kinh thường nói câu: “Phật pháp nhiệm màu” là nói chỗ lực phát ra của những ngôn từ Thiên Tông là vậy. Còn ngôn từ Phật pháp Vật lý, đối với: Thần - Thánh - Tiên và Thập loại Thánh, họ xem là của những Người còn Nhân quả Luân hồi, nên họ xem thường lắm!

● HỎI: KHI TRUNG ÁM THÂN CÓ ÍT CÔNG ĐỨC, PHẢI DÙNG DIỆU THUẬT HỒ TO MỘT TIẾNG “BUÔNG”, LÀM CÁC LOẠI THẦN VÀ THÁNH PHẢI BUÔNG TRUNG ÁM THÂN RA. ĐIỀU NÀY CÓ PHẢI TƯƠNG TỰ NHƯ CƠ CHẾ KHUYẾT TÁN SIÊU ÂM HAY HẠ ÂM MÀ KHOA HỌC NGÀY NAY ĐANG ỨNG DỤNG KHÔNG Ạ?

- Đúng rồi, đây là cách phá Trung Âm Thân của Người Âm, cho Trung Âm Thân của những người này khuếch tán ra vậy, mà khoa học ngày nay đang ứng dụng. Nhưng cháu nói các loài là sai: Họ tộc và Thập loại Thánh thì buông, còn vị Thần biết nên không buông, mà nắm Trung Âm Thân quăng ra ngoài Trái đất, để theo Hoa Tiêu của vị Kim Thân Phật bay ra Tầng Bình Lưu của Trái đất trở về Phật Giới.

● HỎI: NGƯỜI Ở TRƯỜNG HỢP 2 VÀ 3, TỨC CÓ CÔNG ĐỨC TRUNG BÌNH VÀ ÍT NHƯNG

NẾU THUỘC VÀ PHÁT RA ĐƯỢC PHÁP TRẦN, THÌ CÓ BỊ CÁC LOẠI THẦN VÀ THÁNH THỬ THÁCH KHÔNG A?

- Nếu đã thuộc Pháp Trần, thì Thập Loại Thánh không thử. Vì sao?

Vì Pháp Trần phát ra có luật phá Âm rất mạnh, nên các vị Thập Loại Thánh không dám đến gần, nên không thử là vậy.

• **HỎI: NGÀY NAY, CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ TÁCH CÁC HẠT ĐIỆN TÍCH ÂM VÀ DƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG NHIỆT ĐỘ CỰC CAO VÀ BIẾN ĐỔI TỪ TRƯỜNG.**

VẬY, KHI VÀO ĐẾN TRUNG TÂM VẠN HÀNH LUÂN HỒI, ĐIỆN TỬ ÂM DƯƠNG TRONG KHỐI NGHIỆP CỦA TRUNG ÂM THÂN TỰ ĐỘNG TAN RÃ, LÀ DO TẠI NƠI NÀY, CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ NHƯ NHIỆT ĐỘ, TỪ TRƯỜNG, TẦN SỐ,...CÓ SỰ KHÁC BIỆT HOÀN TOÀN VỚI TRÁI ĐẤT VÀ TAM GIỚI PHẢI KHÔNG A?

- Ở trong Ống Trung tâm Vạn hành Luân hồi không có lực hút Âm Dương. Khi Trung Âm Thân mang Tánh Phật và khối Công Đức vào Ống Trung tâm Vạn hành Luân hồi này thì tự động:

+ Những gì là Phước đức, dính trong Điện tử Dương, bị hút trở lại Trái đất và hoà nhập vào Điện tử Dương của Trái đất.

+ Những gì là Ác đức, dính trong Điện tử Âm, cũng bị hút trở lại Trái đất và hoà nhập vào Điện tử Âm của Trái đất.

+ Chỉ còn Tánh Phật và khối Công Đức, được Điện từ Dương đẩy ra ngoài Tam giới, trở về Phật Giới, với tốc độ 1.200km một giây.

Nhờ vậy, mà chúng ta tính được đường Bán kính của Tam giới là 5 tỷ km. Đường kính của Tam giới là 10 tỷ km.

50

☆• ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ PHẢI HIỂU CHO THẬT KỸ, VỀ ĐƯỢC HAY KHÔNG LÀ DO MÌNH.

● CÓ MỘT PHẬT TỬ ĐANG TU THIỀN TÔNG BỆNH UNG THƯ THỜI KỲ CUỐI RẤT LÀ NGHIÊM TRỌNG, HUYNH ẤY ĐỌC ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI RẤT THÔNG RỒI NHƯNG LÚC LÊN CƠN THÌ KHÔNG CÒN NHỚ NỮA, ĐỌC LOẠN XA TÙM LUM HẾT À, VẬY ĐẾN KHI HUYNH ẤY LÂM CHUNG THÌ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG, THƯA THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái này không nói trước được, mình xem thử mình có thoát ra được tay của Thần quản lý không? Rồi khi ông Thần thả mình ra rồi, mình có theo cái đám cô hồn, cô hồn nó kéo đó. Mình có thoát ra được con đường này không?

Thì cái ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ PHẢI HIỂU CHO THẬT KỸ, VỀ ĐƯỢC HAY KHÔNG LÀ DO MÌNH. Đừng có sợ, đừng có gán, CÓ CÔNG ĐỨC MỚI VỀ ĐƯỢC.

+ Máy ông HÙ HÙ HẾT HỒN RỒI SAO? HÙ HÙ

ÔNG KÉO RỜI THEO ÔNG THÌ SAO?

■ Bởi vậy TU THIỀN TÔNG PHẢI CHO GAN, KHÔNG GAN ĐỪNG TU, MÀ PHẢI TRÍ TUỆ, KHÔNG TRÍ TUỆ ĐỪNG TU.

■ TU THIỀN TÔNG ĐỪNG CÓ KIẾN CHẤP NHEN, KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NGÃ, ĐỪNG CÓ TƯỚNG THÌ TU MỚI ĐƯỢC.

Còn nếu mà kiến chấp và tướng tượng thì thôi khó lắm. Tướng tượng một cái là mấy ông kia ông nhào vô rồi.

Cái này không trả lời được, tất cả là do mình. Muốn phá được cái âm thì nghe 3 bài An Vị Phật, Sám hối và dòng chảy Mạch Nguồn Thiền Tông thì tự nhiên nó mới phá được cái âm lực kia. Có nhiều người bị người ta phá nghe cái này riết là nó hết phá, thì cái tâm mình nó bình lại liền, tâm bình thì đường về Phật Giới mới rõ ràng được.

51

☆● **ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CHỈ LÀ HỌC THUỘC LÒNG HAY LÀ HIỂU NÓ NHƯ THẾ NÀO RỒI THỰC HÀNH Ở ĐÂY?**

- HỎI: KHI CON ĐANG SỐNG MANG THÂN TỬ ĐẠI HỌC PHÁP MÔN THIỀN TÔNG, NHỚ LỘ TRÌNH TRỞ VỀ PHẬT GIỚI NHƯNG KHI CON MẤT CÁI THÂN NÀY RỒI THÌ LIỆU CON CÓ CÒN NHỚ LỘ TRÌNH ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ đó, bởi vì tại làm sao mà người ta bảo mình TU TẬP, nghĩa là cố gắng GIỜ PHÚT NÀO CŨNG

MUỐN VỀ PHẬT GIỚI, đây là cái quyết định để mình về. Khi mình mất cái thân tứ đại này, mình thức dậy là chắc chắn mình nhớ liền, vì mình luôn lưu nó trong cái tạng thức của mình mà, mình nhớ chớ đâu có quên được đâu.

Mình mà cái Công Đức nhiều là ông Thần ông thả mình ra, ông đồng ý cho mình về, đừng có sợ. Trong kinh Trường A Hàm Đức Phật có dạy cái câu này nè:

- Một người muốn về Phật Giới, giống như cái cây KHI CÒN SỐNG NÓ NGÃ VỀ HƯỚNG NÀO THÌ KHI CHẾT NÓ NGÃ VỀ HƯỚNG ĐÓ. Mình muốn về Phật Giới thì đương nhiên khi thức dậy mình chỉ nhớ đến chuyện đó, không có nhớ đến cái gì khác.

Tại làm sao mà người ta bảo mình PHẢI THANH TỊNH? THANH TỊNH LÀ ĐỂ MÌNH NHỚ CÁI NÀY HOÀI ĐỂ CHO NHỮNG THỨ KHÁC ĐỪNG CÓ XEN VÔ, đó mình phải chú ý cái này nè.

Đã mình nhớ rồi là chắc chắn khi thức dậy là mình nhớ liền. Mình ngủ mình quên thôi chứ khi thức dậy là mình nhớ lại liền không có cách nào quên đâu, mình đừng có sợ điều này.

52

☆•THƯA THẦY KHI MẤT THÂN MÌNH ĐI THEO HOA TIÊU ĐẾN CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG SAO PHẢI CHỜ TRÁI ĐẤT QUAY TỚI CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG MỚI VÀO ĐƯỢC.VẬY CÓ PHẢI 365 NGÀY THÌ MỚI CÓ 1 NGÀY CỦA HẢI TRIỀU DƯƠNG MỞ RA THÌ MÌNH MỚI VÀO ĐƯỢC KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Trái đất này có 24 tiếng đồng hồ nó quay 1 vòng, đó là theo 1 cái vòng hoàn đạo gọi là xích đạo, còn 365 ngày nó quay 1 bầu hoàn đạo. Ví dụ trái đất vừa quay vượt qua 1 ngày, mà giờ mình về Phật Giới thì mình phải đợi 364 ngày nữa, mà mình đợi ở đâu? Cái trung âm thân của mình nó rơi thì Hoa tiêu nó mới dẫn đi ra ngoài sức hút của trái đất, tức nhiên ra ngoài khỏi sức hút vật lý điện từ âm của trái đất, thì 1 vị Phật mới dẫn ra ở đó.

Nó quay, có nhiều khi nó quay gần tới mình không hiểu đâu, phải đợi 1 vị Phật, khi nào nó quay đúng chánh diện của Trung tâm vận hành luân hồi thì mới cho vô. Trái đất nó quay 365 ngày chứ sự thật có lúc nó quay gần tới luôn đó nhưng mà không vô được, phải đúng thời gian mới vô được mà vô được thì nó mới nhả được.

Có nghĩa là khi nào mình thấy Hoa Tiêu dẫn mình đi ra ngoài sức hút của vật lý của trái đất, rồi phải canh đợi, chỉ có ông Phật mới hiểu được cái chuyện này, còn nếu mình không hiểu, mình không biết, lúc đó mình vô mình cũng chẳng biết nữa... Bởi vậy 1 vị Phật dẫn mình vô là phải đúng cái thời gian, tới đó ông mới xô mình vô thì Hoa Tiêu mất rồi đó... Phải hiểu nguyên tắc này.

Thí dụ: bây giờ mình còn 1 ngày nữa trái đất này quay tới Trung tâm vận hành luân hồi của Hải Triều Dương, tức khác... Bởi vậy cái tốc độ mình đi, mình đi bằng tốc độ điện từ nó nhanh gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Có nghĩa tốc độ ánh sáng 300 ngàn cây số/giây thì cái tốc độ điện từ nó quay 900 ngàn cây số/giây... thì chỉ có ông Phật mới dẫn đi được thôi, chứ không có ông Phật là mình quay theo hoài không biết chừng nào mà nó tới.

Đó phải hiểu nguyên tắc nó vậy. Vì thế mình phải có Hoa Tiêu dẫn, giống như mình đi du lịch phải có người dẫn. Chứ còn mình có bản đồ rồi cũng không biết đường đâu mà đi.

53

☆• NHỮNG CHUYỆN LINH THIÊNG HUYỀN BÍ Ở TRÁI NÀY DO AI LÀM RA?

+ KHI VÀO CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG MÌNH SẼ BIẾT VỊ PHẬT LÀM HOA TIÊU RƯỚC MÌNH VÈ LÀ AI? VỊ PHẬT NÀO ĐƯA MÌNH VÀO, KHI MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC THÌ VỊ PHẬT ĐÓ SẼ RƯỚC MÌNH RA.

- HỎI: TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TU THEO THIÊN TÔNG MÀ ĐƯỢC GIẢI THOÁT ĐỂ TRỞ PHẬT GIỚI THÌ CÓ SỰ SẮP ĐẶT TRƯỚC HAY KHÔNG, THƯA BÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái này không ai sắp đặt mình hết, thí dụ mình có Công Đức thì ông Phật mà ngày trước chỉ mình vô đó, ông có nhiệm vụ ông nhìn vào ông thấy, hỏi đó ông đưa vô mấy chục người, mấy trăm người ông biết, giờ có người nào ra, người nào có Công Đức nổi lên thì ông biết liền, Ông theo dõi ông biết.

Bởi vì người ta gọi là Phật Nhãn mà, ông nhìn xuyên suốt qua được, không phải chỉ 1 tam giới này đâu, ông nhìn xuyên qua gấp 10 lần tam giới, ông nhìn cũng được. Một Vị Phật Toàn Năng Toàn Giác là phải như vậy.

Có nghĩa là mình có Công Đức thì một vị Phật dẫn mình về, mà đó chính là ông Phật ngày xưa chỉ dẫn mình

vô, giờ ông dẫn mình về.

-HỎI: ĐỨC PHẬT CÓ DẠY TRÍ TUỆ KHÔNG THỂ CHO, VÔ DUYÊN KHÔNG THỂ ĐỘ, CHÁNH PHÁP KHÔNG THỂ DIỄN TẢ. NHƯ VẬY NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ, KHÔNG CÓ ĐỦ DUYÊN VÀ KHÔNG TỰ NGỘ THÌ KHÔNG THỂ GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT ĐƯỢC, CÓ PHẢI NHƯ VẬY KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Tất cả những người mà tham gia vào cái Đạo Phật Thiền Tông rồi... Tôi đã nói rất nhiều. Thứ nhất mình vô tình tạo Công Đức, Công Đức nó nằm trong vô bực Tánh Phật nó phát ra, có cái Phật Nhãn mình mới hiểu được cái này, nó không bị vô minh nó che thì mình mới hiểu được. Cái đó là trường hợp hy hữu mình tạo Công Đức hồi nào mình không biết.

Trường hợp thứ 2 là mình được Đức Phật A Di Đà thọ ký trên cõi trời ở nước Cực Lạc. Vô đây, chừng nào xuống đây, chừng nào nghe tiếng Thiền Tông phổ biến ra thì nhào vô.

Đó, nó có 2 trường hợp, một là mình vô tình, giống như Ông Xá Lợi Phất ông vô tình ông tạo Công Đức mà bị bôi đen. Bôi đen là vì ông ý mình là người nhà giàu, ai xin tiền thì ông cho. Rồi người ta lấy tiền đó mua sách Thiền Tông tặng cho người khác đọc, thì Ông Xá Lợi Phất có Công Đức.

Cho nên khi Đức Phật Thích Ca giảng cái này thì tự nhiên Ông Xá Lợi Phất bị hút vô, ông nghe cái tiếng Thiền Tông ông vô, rồi dần dần ông Thích Ca mở cho ông hiểu. Còn tất cả những vị mà đên đây nghe thì hoặc

là hồi xưa họ ở trên kia xuống đây, hoặc họ có Công Đức hồi nào rồi mà họ không biết, chứ nếu mà không có, nói thật nha, những người mà có phước đức dương nhìn cái Thiên Tông này họ ghét lắm, họ không nói mà họ ghét.

Còn những người phước đức âm họ thấy Thiên Tông họ chửi, vì sao họ chửi? Vì họ phước đức âm, người ta có tiền nhiều, họ khinh lắm. Đó, mình phải hiểu như vậy.

Cho nên chỉ trừ trường hợp người nào mà có Công Đức sẵn trong vỏ bọc Tánh Phật thì cái đó nó mới sáng ra, thì cái Phật nhãn mới nhìn thấu được, mới hiểu được, nó có cảm xúc, nó mới nhận được. Còn nếu không có Công Đức thì không nhận được đâu. Vì phước đức dương, phước đức âm nó nằm trong vỏ bọc tánh người, nó ghét cái Thiên Tông này lắm. Nó ghét là vì cái Phật Nhãn mình không mở được nên nó không hiểu thì nó ghét là đúng rồi.

Là vì nó sống theo thế giới vật lý mà, thế giới vật lý là người ta thích cái gì là vật lý. Thế giới vật lý giờ nói đi đón ông này, ông kia, làm này làm kia là người ta đi. Đó, thế giới vật lý nó là vậy.

- HỎI: CÓ MỘT NGƯỜI TU THEO THIÊN TÔNG, NGÀY XƯA HỌ NHÌN THẤY CÔI ÂM, HÔM NAY NGƯỜI NÀY TU THEO THIÊN TÔNG THÌ HỌ PHÁT RA CÓ 2 ÁNH SÁNG: MỘT LÀ ÁNH SÁNG MÀU VÀNG ÁNH MẶT TRỜI, HAI LÀ MÀU VÀNG KIM LOẠI QUÝ, VẬY VIỆC NÀY CHÚNG CON NÊN HIỂU NHƯ THẾ NÀO A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Trái đất này không nên thấy cái gì hết trội đó, vàng đỏ gì đừng có dòm. Có nghĩa là nó dụ mình kiêu này

không được thì dụ mình kiêu kia thôi. Giờ mình cứ lo tu theo Thiên Tông, lo tạo Công Đức đi, rồi chừng nào về, khi nào con mắt mở ra mình mang thân trung âm thì mình mới nhìn thấy đường.

Trung âm thân là gì? Là cái bọc bằng điện từ âm dương, con mắt mình thấy cũng bằng điện từ âm dương. Còn bây giờ con mắt của mình thấy bằng thân tứ đại thì thấy không giống cái gì đâu, đừng, bỏ hết đi, đừng có thấy cái gì hết đó.

Vì thế mà ông Phật ổng nói thấy ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Đẹp hết, ông hiện cái gì tôi cũng không tin đâu. Tui đợi cho đến khi nào tui....

Ở đây mình cứ lo tạo Công Đức đi, rồi khi mà mang một cái trung âm thân, trung âm thân là nó mang bằng cái điện từ âm dương mà mình có Công Đức thì mình mới nhìn thấy được nha. Còn mình không có Công Đức thì đừng có hòng. Bây giờ mình... Công Đức là nhìn trong cái Phật Nhãn thì được, còn Công Đức là nhìn trong cái thân tứ đại cũng không tin nữa.

Chỉ trừ trường hợp mình loé mình nhìn về được bên kia rồi, thì mình mới hiểu, ờ tui biết rồi. Bởi vậy một người Kiến Tánh đã nhìn thấy về Phật Giới được rồi thì những cái vấn đề thấy những gì ở thế gian này, đẹp, không xài, đừng có làm.

Giờ ông có hiện hình biến tướng gì ở thế gian này cũng là chuyện của ông, Tôi không biết. Vì trái đất này là trái đất của nhân quả, của loài cô hồn nó quản lý, mình đừng có tin, đẹp hết đi.

Cho nên trong Kinh Kim Cang, Đức Phật bảo là đẹp hết đi, đẹp hết những cái chuyện linh thiêng đó đi, chừng

nào mà mình Kiến Tánh thì tự mình thấy. Rồi mai một mình Kiến Tánh rồi mà mình có Công Đức nhiều thì tất cả những cái kia... mình biết, mình thấy hết.

Nói xin lỗi, mình đã Kiến Tánh rồi mình nhìn thấy đó là ai, mình biết luôn đó. Tại vì mình chưa Kiến Tánh cho nên thấy đỏ, vàng... tưởng đỏ là xấu, vàng là tốt, chứ vàng, đỏ, xanh gì cũng đẹp hết, không xài gì hết... Thế giới vật lý không xài cái này.

- HỎI: NGƯỜI TU THIỀN TÔNG KHI ĐANG BỆNH NẶNG, HỌ SẮP MẮT NHƯNG HỌ CŨNG PHẢI 365 NGÀY THÌ TRÁI ĐẤT MỚI QUAY ĐẾN CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG THÌ HỌ SẼ NẪM Ở ĐÂU A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nếu có Công Đức thì vị Phật dẫn đi, Hoa Tiêu sẽ dẫn đi, đi ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất này, rồi ở đó đợi chừng nào nó quay đúng tới thì ổng đẩy mình ra, ra thì Phật Nhân mình mở ra. Phật Nhân mình mở ra thì khỏi cần ông Phật nữa, tui đã thấy bằng Phật Nhân rồi, trật trùng ra sao tui biết hết.

Ông Phật giúp là vì lúc đó mình còn mang cái tánh thấy bằng điện từ âm dương, nó không thấy rõ, không hiểu được. Bây giờ vô đó rồi Phật Nhân thấy, mình biết rồi mà ông Phật chỉ làm Hoa Tiêu đẩy mình vô đó, Phật Nhân mở ra là nhiệm vụ của ổng xong rồi.

Rồi ổng sao? Ổng ở cái cửa Hải Triều Dương ổng nói: “Nhớ ta không?”, ổng hiện ra ông Phật, thì chỉ cái ông xưa ông đẩy tôi ra phải không, chỉ có ông đó thôi chứ ông nào. Có nghĩa là mình ra có 1 vị Phật đứng đón mình liền, báo cho mình biết luôn đó, rồi ổng sẽ kể lại

50 tỷ năm tôi đưa ông vô luân hồi ra sao, bây giờ ông có Công Đức tôi vô tôi rước ông về. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này.

54

☆● TRÁI ĐẤT KHÔNG CHỨA, TAM GIỚI KHÔNG CHỨA, THẦN, DÒNG TỘC KHÔNG CHỨA, THÌ MÌNH Ở ĐÂU?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Trái đất quay đến trung tâm có bao nhiêu rớt xuống hết, 365 ngày mới về có 1 lần thôi, trong 24 tiếng đồng hồ. Muốn vô đây cũng vậy, con nên nhớ trái đất nó quay 8 phương 4 hướng, 365 ngày nó phải đến Cửa Hải Triều Âm để nó hứng Phật Tánh vô, vô bao nhiêu không biết, xong rồi là nhà Phật Tánh ra.

Cứ 365 ngày, đến tour là phải đi, ông Phật ông biết trái đất này “Chuyến tàu sẽ đến”. Khi nào? Mình mở mắt ra sẽ hiểu.

Giờ chỉ lo tạo Công Đức để về thôi. Thấy Công Đức sáng ông Thần thả ra là ông Phật chộp liền. Nên nhớ 1 điều khi con có Công Đức nhiều nhất, ông Thần ông không dám lại gần là khỏe rồi. Giờ trong trái đất này không chứa nè, trong tam giới không chứa con thì con đi đâu, con phải về chứ đi đâu bây giờ.

Con suy nghĩ đi, gia tộc không chứa, Thần, thánh, ma quỷ không chứa con, thì con phải ra khỏi tam giới, bắt buộc con phải Rơi, mà phải rơi thẳng theo ánh sáng của đóm sáng là được.

Nguyên tắc con mà có Công Đức rồi há, thế giới này không có xài con, trái đất không chứa con, tam giới

không chứa con, thì con đi đâu, con phải về Phật Giới thôi chứ đi đâu bây giờ. Nhưng mà nên nhớ một điều chỉ có Hoa Tiêu mới biết thời gian Trái đất đến được Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, chỉ có ông Phật mới biết cái này thôi.

Ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất có Công Đức nhưng mà bị bôi đen, không xài được, cũng như cái cục vàng trong túi mà không dùng được vậy. Công Đức bị bôi đen, ông Thần không sợ, giống như con có bóng đèn nhưng con sơn lại rồi thì sao mà sáng được, phải hiểu nguyên tắc này. Công Đức sáng là ông Phật nhận mình ngay.

55

☆• LÚC CHƯA SANH RA AI LÀ TA, KHI SANH RA RỒI TA LÀ AI? MINH TÂM KIẾN TÁNH NHƯ LAI. THOÁT VÒNG NHÂN QUẢ RA NGOÀI THẾ GIAN.

**☆ HIỂU THIÊN THANH LÀ HIỂU THIÊN CƠ.
THẬT RA ÔNG LÀ AI CHỨ?
TA CHÍNH LÀ NGƯỜI.
LÀ TA?**

LÚC CHƯA SANH TA, AI LÀ TA. KHI SANH TA RỒI, TA LÀ AI?

☆• KIM THÂN PHẬT ĐI VÀO TRÁI ĐẤT ĐỢI Ở TẦNG BÌNH LƯU VÀ ĐI THEO VÒNG LUÂN HỒI. VẬY XIN MẠN PHÉP HỎI VỊ KIM THÂN PHẬT NÀY CÓ PHẢI LÀ PHẬT MÌNH KHÔNG NHỈ?

☆ THƯA BÁC ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÔNG

ĐỨC VÔ LƯỢNG: ĐỨC PHẬT DẠY VỊ PHẬT GIA LÀ CÒN BA ON NHIÊU THÁNG, BA ON NHIÊU NGÀY NỮA LÀ TRÁI ĐẤT SẼ QUAY ĐẾN TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CỦA TAM GIỚI. VẬY DỰA TRÊN CÔNG THỨC CHÁU HIỂU LÀ KHI TRÁI ĐẤT QUAY ĐẾN TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CỦA TAM GIỚI, LÚC NÀY TRÁI ĐẤT ĐƯỢC NẪM TRÊN MỘT TRỤC ĐƯỜNG THẲNG ĐỂ HOA TIÊU CÓ THỂ DỄ DÀNG DẪN TÁNH PHẬT VÀ KHÔI CÔNG ĐỨC ĐƯỢC ĐIỆN TỬ DƯƠNG ĐẨY VỀ PHẬT GIỚI PHẢI KHÔNG Ạ? CHỨ Ở VÒNG HOÀN ĐẠO 2, 3, 4 THÌ KHÔNG NẪM TRÊN MỘT TRỤC ĐƯỜNG THẲNG GIỐNG NHƯ Ở TRÁI ĐẤT NÊN MỚI KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI LÀ VẬY, CHÁU HIỂU NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG, THƯA BÁC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cháu hiểu Đường về Phật Giới như vậy là chưa đúng. Trong Bầu tam giới, bầu hoàn đạo 1 có 6 hành tinh tứ đại, có sự sống cũng như trái đất Nam Diêm Phù Đề mà chúng ta đang sinh sống. Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới là trục của trung tâm tam giới, nó không quay, mới tạo thành một cái ống không quay. Chính cái ống không quay này là Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới đó. Đầu hút vô tam giới cũng gọi là đầu hút Bắc, được gọi là Hải Triều Âm.

Từ Phật Giới, KIM THÂN PHẬT NÀO MUỐN VÀO TRÁI ĐẤT của Bầu hoàn đạo 1 trong tam giới, thì Kim Thân Phật đó phải canh chừng, khi nào trái đất che ánh sáng mặt trời, khi ánh sáng mặt trời được che hẳn rồi,

THÌ KIM THÂN PHẬT NÀY MỚI “PHÂN THÂN” VÀO “TẦNG BÌNH LƯU” CỦA TRÁI ĐẤT VÀ ĐỢI Ở ĐÂY.

Rồi liên lạc với vị Thần chủ trái đất xin được gặp để làm việc. Khi vị Thần chủ trái đất đồng ý thì Vị Kim Thân Phật này mới vào trái đất gặp được.

+ CÒN KHI VỊ KIM THÂN PHẬT MUỐN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, THÌ CŨNG PHẢI RA TẦNG BÌNH LƯU TRÁI ĐẤT ĐẦU NAM ĐỢI.

Khi nào trái đất che khuất ánh sáng mặt trời hẳn rồi, thì KIM THÂN PHẬT VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI ĐẦU NAM, ĐƯỢC ĐIỆN TỬ DƯƠNG ĐẨY RA NGOÀI TAM GIỚI, RA CỬA “HẢI TRIỀU DƯƠNG” TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.

Còn các hành tinh cấu tạo bằng điện tử âm dương ở các bầu hoàn đạo 2, 3 và 4, không có hành tinh nào quay vào Trung tâm vận hành luân hồi cả, mà duy nhất chỉ có 6 Hành Tinh:

1. Đông Thắng Thần Châu.
2. Tây Ngưu Hóa Châu.
3. Nam Thiện Bội Châu.
4. Bắc Cô Lô Châu.
5. Thượng Tu Di Châu.
6. Hạ Diệm Quang Châu.

+ Chỉ có 6 Hành Tinh này mới quay vào Trung tâm vận hành luân hồi mà thôi.

(Trích giải đáp Thiên Tông tại chùa Thiên Tông Tân Diệm Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ và Giải Thoát

(câu 14 của Nguyễn Thị Bích Thủy hỏi)

56

☆● PHẢI THẤY TÁNH MỚI VỀ ĐƯỢC. THẤY TÁNH GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN PIN RƠI CHO MÌNH ĐI VẬY

■ CÁI BÀI ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI MÌNH PHẢI ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI CHỪNG NÀO MÀ MÌNH CẢM NHẬN ĐƯỢC MÌNH MỚI HIỂU ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ LÀ CÁI GÌ?

- HỎI: CÁI PHẦN ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI ĐÓ THẦY, LÚC TRƯỚC CON CÓ NGHE THẦY NÓI, LÚC MÀ RƠI MÌNH MÀ GIẬT MÌNH THÌ MÌNH SẼ BỊ RỐI LOẠN ĐIỆN TỬ ÂM DƯƠNG. TỪ TRƯỚC KHI NGHE NHƯ VẬY THÌ CON THƯỜNG TẬP CHO MÌNH ĐỪNG BỊ GIẬT MÌNH, NHƯNG MÀ CON VẪN HAY BỊ GIẬT MÌNH ĐÓ THẦY. VẬY THÌ LÚC CON RƠI, MÀ CON BỊ GIẬT MÌNH THÌ CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ mình đừng có tập cái gì hết trọn, mình phải hiểu nguyên tắc con người của mình là có Tánh Phật. Tánh Phật thấy qua tánh người, rồi thêm nghiệp mình đã huân tập từ vô số kiếp, còn gọi là 84.000 cái bong bóng ảo giác là cái chỗ này, tánh người là tánh vô minh, thì nguyên tắc muốn về Phật Giới, mình PHẢI KIẾN TÁNH MỚI VỀ ĐƯỢC.

Mà phương tiện Kiến Tánh là cái gì? KIẾN TÁNH LÀ PHẢI THẤY BẰNG TÁNH PHẬT. Cái CÔNG ĐỨC NÓ GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN NÓ RƠI CHO MÌNH ĐI

VẬY ĐÓ.

Nếu mình đi ban đêm mà không có cái đèn không có cách nào mình đi được hết. Vì thế mà **BẮT BUỘC MÌNH PHẢI KIẾN BẰNG TÁNH, THẤY BẰNG TÁNH PHẬT**, phải thấy bằng **BÓNG ĐÈN QUANG LÀ CÁI CÔNG ĐỨC** của nó đó thì mình mới đi được, thì ông thần ông mới thả cho mình đi về.

Bây giờ mình nói chữ rơi thì theo văn học là nó không có đúng mà nó văng ra, văng ra khỏi sức hút vật lý của trái đất. Đi ra ngoài sức hút vật lý của trái đất, muốn nói rơi hay văng ra gì cũng được, mà dùng danh từ văng ra là nó đúng hơn, văng ra ngoài sức hút vật lý điện từ âm của trái đất, thì ra ngoài đó ông Phật mới dạy mình được. Dạy mình cái thời gian đi về Trung tâm vận hành còn bao nhiêu tiếng, bao nhiêu ngày nữa.

Đó lên đó Đức Phật sẽ dạy, với điều kiện là thần quản lý sẽ thả mình ra. Bởi vô đây mượn thân, tánh người phải thần quản lý thả ra thì ông Phật mới giúp dạy cho mình cái này thì mới trở về Phật Giới được.

Bây giờ khỏi tập cái gì hết. Có nghĩa là có Công Đức, tự mình có cái đèn, mình đi ban đêm có cái đèn pin rọi cho mình, mình đi. Chứ còn đi ban đêm mà nó tối mù, ông thần ông không thả mình ra thì sao mà đi được, đi lạc vào loài ngựa quỷ liền.

Phải hiểu cái Công Thức đường về Phật Giới là bằng cái phương tiện là phải có Công Đức, mà Công Đức đừng có bôi đen, Công Đức bôi đen thì cái đèn pin nó đen thùi thì làm sao mà thấy đường đi được. Thì bây giờ con hiểu như vậy **GỌI LÀ ĐÚNG** nhưng mà không có đúng lắm. Có nghĩa là phải hiểu được cái Công Thức

của nó. Con người ta có nghĩa là Tánh Phật lúc nào cũng thấy, nhưng mà nó thấy qua mấy cái lớp, cái lớp tánh người ham muốn rồi nó qua cái lớp cái nghiệp của mình, rồi làm sao mình nhớ được cái điểm mình đến. Vì thế mà chú ý cái này, theo dõi kỹ cái bài mà người ta trả lời đó.

CÁI BÀI ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI MÌNH PHẢI ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI CHỪNG NÀO MÀ MÌNH CẢM NHẬN ĐƯỢC MÌNH MỚI HIỂU ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ LÀ CÁI GÌ. Mình không tự về được thì phải có ông Phật ông dẫn mình vào Trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm dương nó trở về Ngôi Vị của nó, rồi Phật nhãn mình mở ra, thì tự nhiên mình hiểu hết, tới đó mình đã thành Phật rồi đó.

- Vậy thì cho con hỏi thêm về cái phần Công Đức bôi đen ạ. Mình biết Tánh Phật của mình như vậy rồi, có những lúc mình không có sân hận ai, thì mình không có bị bôi đen, nhưng mà ví dụ như người ta làm gì mình, mình không có chửi lại, nhưng mà trong mình vẫn còn y nguyên 16 thứ, mình không có chửi lại nhưng mà trong lòng mình vẫn còn giận một chút chút, như vậy thì có bị bôi đen không ạ?

- Bởi vì theo nguyên tắc tánh người của mình nó phát ra cái gì thì điện từ âm dương nó kéo đi thì mới có nhân quả. Con dùng Tánh Phật thì giống như con đứng ở trong nhà, gió bão bao nhiêu không thành vấn đề, con ló đầu ra, nó kéo con đi liền. **MÌNH CHỈ CẦN MÁY ĐỘNG THEO Ý THỨC MÌNH ĐÃ HUÂN TẬP THÌ THẦN NHÂN QUẢ THỰC THI LIỀN.** Con phải hiểu cái nguyên tắc này.

Thiền Tông ra đời thời gian rất ngắn, bởi vì trái đất này nó đang đi đến cái chu kỳ diệt mà. Thành ra Thiền Tông ra đời VỐT ĐƯỢC BAO NHIÊU THÌ VỐT, còn không vớt được thì đi luân hồi tiếp. Bởi vậy, nó khó, không ai chấp nhận cái này đâu. Thiền Tông nó rất quý!

Các nhà khoa học nói Đạo Phật là TINH HOA NHÂN LOẠI. Là pháp môn thứ sáu này nè, chứ không phải lay lục, tụng kinh, ngồi thiền là Tinh Hoa đâu, không phải cái chuyện đó đâu. Cái chuyện đó là của vật lý thế gian này. Tinh hoa nó nằm ở cái chân thật, chứ không phải tinh hoa ở cái mơ hồ.

Thiền Tông chỉ rõ ràng từ con người, vạn vật, trái đất, mà chỉ bằng khoa học nữa, nên mới gọi là ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG, là pháp môn thứ 6, là Tinh Hoa nhân loại là cái chỗ này. Bởi vậy học Thiền Tông là học bằng Trí Tuệ, phải nghiên cứu cho thật kỹ chứ đừng có tưởng thấy vậy hay vậy là sai. Rồi mình dùng cái tưởng của mình là nó sai liền.

■ MỘT NGƯỜI TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG, KHI CÒN SỐNG THẦN QUẢN LÝ NGHIỆP CÓ THỰC THI NHÂN QUẢ VỚI NGƯỜI ĐÓ HAY KHÔNG Ạ?

- Có Công Đức rồi là ông Thần ổng không có quản lý mình đâu. Tại vì mình không có hiểu, mình có CÔNG ĐỨC RỒI ĐÓ, NẾU MÀ MÌNH THANH TỊNH THÌ ÔNG THẦN RẤT SỢ NHEN, mình có Công Đức ông Thần ổng sẽ rời mình. Còn như mình khởi là ổng theo mình đó.

Khởi là cái gì? Là muốn này muốn kia của mình đó, ổng sẽ thực hiện theo sự ham muốn của mình. Ổng giúp

mình theo ý muốn của mình. Ông có nhiệm vụ quản lý Tánh Phật, TÁNH PHẬT MUỐN CÁI GÌ THÌ ÔNG PHẢI LÀM THEO CÁI NẤY. Đó mình phải hiểu cái này.

57

☆• CÓ CÔNG ĐỨC MỚI HIỂU ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI.

■ MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ PHẢI CÓ 1 VỊ PHẬT DẪN MÌNH VỀ, CHỨ KHÔNG PHẢI MUỐN VỀ LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC. CÂU NÀY CÓ PHẢI “MÌNH LÀ PHẬT NHÂN THÌ MỚI CÓ PHẬT QUẢ?”.

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Nghe được cái bài dặn dò truyền thiên thối, PHÂN TÍCH ĐƯỢC CÁI HOA TIÊU THẬT VÀ HOA TIÊU GIẢ, BIẾT CÁI HOA TIÊU LÀ VỀ ĐƯỢC. Đó, mình phải tạo Công đức cho nhiều, có vậy mình mới hiểu cái này.

Chứ khi mình mất mình sẽ chơi với, mình không thấy dòng tộc, mình không thấy ai hết trội tron, nó cứ quay hoài ở ngoài rìa trái đất đó. Thì mình hiểu cái này, thì có Hoa Tiêu xuất hiện dẫn mình về, thì mình đi theo Hoa Tiêu mình về thì được.

Mình không hiểu cái này thì mình mới quay à, nhưng mà quay 1 thời gian thì sẽ có 1 vị Phật đến đây. Mà quay như vậy thì cũng phải 365 ngày 1 vị Phật, khi nào mà cửa Hải Triều Âm được che lại thì 1 vị Phật mới phân thân đến được.

Chứ mà bây giờ nó đang quay theo cái đây mà ông đang đứng bên Phật Giới, ông nhìn thấy nhưng ông

không có vô được. Ông thấy nhưng ông không vô được, phải đợi cho đến khi nào TRÁI ĐẤT NÓ CHE TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI HẢI TRIỀU ÂM, thì ông mới nương theo đó, ông mới vô ông tìm mình được.

Thì ông mới nói ông dẫn mình về được. Đa số 10 người mà hiểu được cái này thì hiểu được hết. AI MÀ CÓ CÔNG ĐỨC THÌ TỰ NHIÊN HIỂU À.

Sớm muộn thì cũng sẽ nghe được 1, 2 câu chứ không có nhiều. Người ta chỉ cần nghe 1 câu thôi người ta cũng đã về được rồi. Phải hiểu được cái này, Phải hiểu được câu để cho biết vậy thôi.

Còn mình ở đây là đi theo thứ lớp, truyền thiên ở đây gọi là đi theo thứ lớp. Mà nếu không có cái này công bố ra thì hồi đó không biết Công Đức là cái gì, phước đức là cái gì, không ai biết.

Ông vua Lương Võ Đế còn không hiểu mà, huống chi là mình, ai mà biết, làm sao mà biết. Nhưng mà giờ này Thiên Tông ra đời nó phân tích ra mình mới hiểu, rồi cái VỀ PHẬT GIỚI CŨNG VẬY, MÌNH PHẢI HIỂU MÌNH MỚI VỀ ĐƯỢC.

Nhưng mà MUỐN VỀ THÌ PHẢI CÓ 1 VỊ PHẬT DẪN MÌNH VỀ, chứ không phải là MUỐN VỀ LÚC NÀO THÌ VỀ.

58

☆• LỜI GIẢI ĐÁP NÀY SẼ GIÚP CHO MÌNH NHẬN RA ĐÂU LÀ PHẬT NHÂN, ĐÂU LÀ PHẬT QUÁ.

● TÁNH PHẬT VÀ KHÓI CÔNG ĐỨC VỀ ĐẾN PHẬT GIỚI THÌ ĐỊNH HÌNH RA MỘT KIM THÂN

PHẬT. VẬY KIM THÂN PHẬT CÓ HÌNH TƯỢNG GIỐNG NHƯ TÁNH PHẬT Ở TRONG THÂN TỬ ĐẠI KHÔNG Ạ?

- HỎI: MỘT VỊ PHẬT ĐƯA TRUNG ÁM THÂN VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CỦA TRÁI ĐẤT NHƯ THẾ NÀO Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ đó, một vị Phật Toàn Năng, Toàn Giác ông không có vô trong trái đất này đâu, ông nằm ở ngoài cái rìa sức hút vật lý âm đó. Ông biết trái đất này nó quay như thế nào, chùng nào mà nó đi ngang lại cái chỗ của ông mà giữ cái Tánh Phật đó thì ông biết. Tới đó thì ông nhìn thấy ông biết vì Phật Nhãn người ta mới thấy được, còn cái Phật của Trung Âm Thân không có thấy được đâu. PHẬT TRUNG ÁM THÂN LÀ BẰNG ĐIỆN TỬ, KHÔNG THẤY ĐƯỢC.

Vì thế ông nhìn thấy mấy giờ, mấy phút nó sẽ quay tới Trung tâm vận hành luân hồi, mà nó quay đến chỗ này khoảng 20 tiếng. Khi mà ông dẫn vô rồi thì từ đó mà đi về Phật Giới là đúng một tiếng đồng hồ thì tất nhiên mình dư được 10 tiếng, mà MỘT VỊ PHẬT MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI NÀY.

Chứ TRUNG ÁM THÂN cũng không biết, THÂN cũng không biết mà TRỜI... TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG BIẾT.

- HỎI: TÁNH PHẬT VÀ KHỐI CÔNG ĐỨC VỀ ĐẾN PHẬT GIỚI THÌ ĐỊNH HÌNH RA MỘT KIM THÂN PHẬT. VẬY KIM THÂN PHẬT CÓ HÌNH TƯỢNG GIỐNG NHƯ TÁNH PHẬT Ở TRONG THÂN TỬ ĐẠI KHÔNG Ạ?

- Qua bên đó thì Tánh Phật nó là cái bầu tròn, nó không có hình tướng gì hết trọn luôn, nhưng cái bầu tròn đó Thấy, Nghe, Nói, Biết được hết. Vì thế mà cái bầu tròn nó muốn di chuyển không phải giống như con người của mình. Bây giờ mình thấy trong không gian cái sao chổi nó bay đi đó, nó có cái vệt, cái đầu nó tròn quay thì tốc độ di chuyển của một Tánh Phật nó cũng nằm trong cái dạng này.

Còn khi bước vào thế giới này thì hiện hình ra một con người. Thì cái này chỉ có Toàn Năng Toàn Giác mới làm được thôi, cái đó gọi là Diệu Dụng của mấy ông. Ông muốn hiện cái gì thì ông hiện. Bây giờ ở bên ông muốn hiện hình gì cũng được nhưng có ai dòm ông đâu.

Thì về đó chỉ là ông Phật nhỏ, ông Phật lớn thôi chứ đâu có ai dòm. Còn ở đây sở dĩ hình cao, hình thấp, hình đẹp, hình xấu là bởi vì thế giới vật lý chứ bên đó chỉ là cái Bầu Tròn thôi KHÔNG CÓ HÌNH TƯỚNG mà muốn hiện hình gì thì ra hình nấy.

59

☆• CHÚNG TA TU THEO ĐẠO PHẬT, MUỐN GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT CẦN PHẢI NHẬN RA HAI ĐIỀU CĂN BẢN NÀY:

1/ VỊ PHẬT TRONG BỀ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH THEO TÁNH PHẬT TRONG TRUNG ÁM THÂN NÀY DẠY CHO TÁNH PHẬT BỊ GIAM TRONG TRUNG ÁM THÂN NÀY BIẾT CÔNG THỨC GIẢI THOÁT (TU THÀNH PHẬT QUA THÂN TỬ ĐẠI, VÍ DỤ: PHẬT THÍCH CA ĐƯỢC PHẬT NHIÊN ĐĂNG DẠY)

2/ HUYỀN KÝ RA ĐÒI, CHÚNG TA AI NHẬN ĐƯỢC PHẬT NHÂN, HỌC VÀ HÀNH THEO CÔNG THỨC THÌ THÀNH PHẬT QUẢ QUẢ TRUNG ẤM THÂN.

Mà cái Trung Ấm Thân khi được tan rã khi và chỉ khi:

Duy nhất, chỉ có vị Phật trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh theo Tánh Phật trong Trung Ấm Thân này, dạy cho Tánh Phật bị giam trong Trung Ấm Thân này biết Công Thức Giải Thoát. Khi Tánh Phật này, thấu triệt được lời dạy của vị Phật luôn theo giúp đỡ Tánh Phật ở trong vỏ bọc Trung Ấm Thân này và Tánh Phật ở trong Trung Ấm Thân biết và thực hiện được 4 phần như sau, thì vỏ bọc Trung Ấm Thân mới được tan mất:

1- Tánh Phật phải hiểu rõ qui luật Nhân quả nơi Thế giới Vật lý Âm Dương này.

2 - Phải biết rõ 3 phần Công Đức - Phước đức - Ác đức.

3 - Tạo ra được Công Đức.

4 - Biết được Công Thức Giải Thoát.

60

☆● ĐIỀM MÁU CHÓT CỦA LỘ TRÌNH VỀ PHẬT GIỚI:

■ TÌM CON ĐƯỜNG ĐI RA BẰNG CÁCH NÀO? LÀ GIÚP MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG NÓ ĐI TRƯỚC, RỒI NÓ DẪN MÌNH ĐI THEO.

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:

-Bây giờ lộ trình mình phải hiểu như thế này: Công Đức là cái LỰC DƯƠNG, phước đức là cái lực dương mà còn trong tam giới này, ác đức là cái lực âm ở trong

trái đất này. Có nghĩa là mình làm sao mà vị Thần Quản Lý Tánh Phật đừng có lại gần mình, cho mình đi tự do là mình đi về được

Muốn về được là phải hiểu cái Công Thức, còn nếu mà KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CÁI CÔNG THỨC LÀ KHÓ VỀ LẮM. Vì thế mà Đạo Phật Thiên Tông ra đời là để nói thật rõ cái này.

Vì vậy mà một vị Phật Toàn Năng, Toàn Giác trước khi qua đời có để lại cái Giáo Lý. Đức Phật Thích Ca mà không để Giáo Lý lại thì 10 cái quyền Huyền Ký cũng không ăn thua gì.

Huyền Ký là nó nằm ở trong Giáo Lý nó để ra. Huyền Ký là từ trong Giáo Lý nó để ra. Huyền Ký là đứa con của Giáo Lý, mình phải hiểu cái nguyên tắc này.

- HỎI: NGƯỜI CHƯA GIÚP AI VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI THÌ CÔNG ĐỨC PHẢI GẤP MẤY LẦN PHƯỚC ĐỨC VÀ ÁC ĐỨC THÌ MỚI CÓ THỂ LÀ TẠM ỔN VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC PHẢI KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Ác đức, phước đức gì không cần nói đến các vấn đề này, mà chỉ cần có Công Đức sao cho ông Thần nhân quả ông không có quản lý mình. Bây giờ mà tại sao mà một tay đồ tể buông đao thành Phật, mà người ta về Phật Giới được.

Có nghĩa là mình tạo Công Đức làm sao mà, ác đức là cái gì?

Ác đức là cái điện từ âm thôi, còn phước đức là cái điện từ dương, nhưng mà cái Công Đức này nó xóa được cái điện từ âm dương. Không phải là nó xóa mà nó làm

cho mờ đi, giống như bóng tối, cho dù nó có mờ đặc thế nào đi chăng nữa, bóng đèn rọi vô nó mất hết, CHÚ SỰ THẬT NÓ KHÔNG MẤT NHEN, NÓ KHÔNG CÓ TAN, CHÚ SỰ THẬT MẮT BÓNG ĐÈN NÓ TRỞ LẠI LIỀN.

Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Mình muốn thoát ra được cái nguyên tắc này thì PHẢI TRỞ VỀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI NÓ MỚI PHÁ ĐƯỢC CÁI NÀY, còn nếu anh không trở về được Trung tâm vận hành luân hồi thì đừng có mong phá được quy luật vật lý này.

Vì thế mà các vị A La Hán, anh tu cỡ nào thì tu, anh đắc cỡ nào thì đắc, tôi không cần biết, nhưng mà anh nhúc nhích là anh bị nhân quả liền. Mình phải hiểu thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi. Anh vừa nhúc nhích là anh đã bị nhân quả rồi, mình phải hiểu, tại sao ở thế giới này Đức Phật dạy KHÔNG CHO TU THIỀN TÔNG LÀ CÁI CHỖ NÀY, anh vừa nhúc nhích, anh vừa khởi niệm là anh bị nhân quả rồi, tu cái gì nữa, mà anh PHẢI TÌM CON ĐƯỜNG ĐI RA.

- TÌM CON ĐƯỜNG ĐI RA BẰNG CÁCH NÀO? LÀ GIÚP MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG NÓ ĐI TRƯỚC, RỒI NÓ DẪN MÌNH ĐI THEO.

- MÌNH PHẢI HIỂU CÁI NGUYÊN TẮC NÀY. THẾ GIỚI NÀY LÀ THẾ GIỚI NHÂN QUẢ CUỐN HÚT VẬT LÝ ĐIỆN TỬ ÂM DƯƠNG.

Mình phải hiểu hết lời của Đức Phật dạy thì mình mới hiểu được cái Đạo Phật Thiền Tông này và mới hiểu được Công Thức Trở Về Phật Giới, chứ ngòi đó mà nói bao nhiêu người nghe mà Giải Thoát gì không biết,

là coi chừng cái nhân quả. Mình giảng hay cỡ nào mà không giúp người ta Giải Thoát được, mình coi chừng cái nhân quả, không có cách nào thoát được.

Ngài Địa Tạng đã nói rồi, lừa người thế gian được chứ đừng có lừa nhân quả. Bởi vậy Đức Phật có nói rồi, chữ Như Lai tội không nặng bằng khinh chê, phá pháp môn này. Khinh chê có nghĩa là anh từ chối thì không có cách nào anh trở về Phật Giới được.

- HỎI: ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI GIÀ LỚN TUỔI HAM MUỐN THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ CÔNG ĐỨC ĐỂ VỀ PHẬT GIỚI, NHƯ VẬY NHỮNG NGƯỜI NÀY CÓ NÊN TU LÊN TỊNH ĐỘ RỒI ĐỢI PHÁP MÔN THIỀN TÔNG LẦN SAU HAY KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái này không có khuyển được, tùy theo cái tướng của mình, nếu tu Thiền Tông không được thì thôi. Cái Tịnh Độ là cái trạm dừng chân cứ trèo lên đó đi, lên trên rồi cố gắng Giác Ngộ đi rồi Ông A Di Đà dẫn trở lại, chứ còn lên đó mà không có Giác Ngộ rồi biết chừng nào một Vị Phật, một Vị Toàn Năng Toàn Giác công bố cái Huyền Ký ra.

Nói đúng ra ở đây không ngộ thì anh cố gắng trèo lên đó, trèo lên phải cố gắng ngộ ra để được Phật A Di Đà kiểm thiền “HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH” rồi Phật A Di Đà sẽ hướng dẫn cho đến cái nước nào công bố Huyền Ký luôn. Chứ bây giờ lên Tịnh Độ mà Huyền Ký công bố tại Việt Nam mà sanh ra ở Mỹ rồi sao.

Ở Mỹ thì chết nữa, cứ mê nhà lầu xe hơi đi chơi tới

ngày thì sao, vô đó dính, mình tưởng, mình tưởng đâu cái người ở Mỹ, “Tuy vật chất nhỏ nhưng nhân quả rất cao”. Có nghĩa là anh càng giàu thì nhân quả càng nặng. Nói thật nhen, bởi vậy, Đức Chúa Giê su nói rằng một con Lạc Đà mà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một anh nhà giàu.

Đức Chúa Giê su người ta nói câu này: “Một con Lạc Đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn anh nhà giàu lên nước Thiên Đàng”.

61

☆• GIẢI MÃ ĐƯỢC PHẬT THÍCH CA LÀ AI THÌ TU ĐẠO PHẬT MỚI ĐÚNG

- HỎI: MUỐN TÌM HIỂU VỀ CHIỀU SÂU CỦA ĐẠO PHẬT CHÁU PHẢI TÌM HIỂU NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG THƯA BÁC, XIN BÁC GIẢI THÍCH?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Muốn tìm hiểu sâu vào Đạo Phật, đây là mình phải tìm hiểu bằng Trí Tuệ. Bây giờ hỏi trước mắt:

+ Cái Đạo Phật này ông dạy cái gì?

+ Ông, cái người đứng dạy này ông là ai?

+ Dạy đạo với mục đích của ông để làm cái gì?

Phải tìm hiểu sâu cái này. Mình phải GIẢI MÃ ĐƯỢC PHẬT THÍCH CA LÀ AI?

Ông dạy cái gì thì mình mới tu không sai, còn nếu mà mình không giải mã được ông Thích Ca thì mình chú ý đầu tu theo ông hoàn toàn là bị sai.

Vì thế mà Đức Phật Thích Ca có nói cái câu này:

“CÁC ÔNG THEO TA PHẢI TÌM HIỂU CHO KỸ, TA NÓI ĐỪNG CÓ TIN, THẤY THUẬN LÝ MỚI

TIN, CÒN KHÔNG THUẬN LÝ ĐỪNG TIN”.

Đó, là muốn tìm sâu vào cái Đạo Phật phải vậy. Mình muốn tu Đạo Phật, vậy Đạo Phật là gì? Tại sao Đạo Phật gọi là đạo khoa học?

Vì phân tích bất cứ cái gì của Đức Phật dạy ra hoàn toàn phải bằng khoa học chứ không phải mơ hồ, không thể tưởng tượng được. Muốn không sai thì phải tìm hiểu Đạo Phật bằng con mắt khoa học thì mới không sai, còn mà tu theo Đạo Phật mà cứ cúng lạy cầu xin hoàn toàn sai, ông Phật không chấp nhận cái này.

Nên nhớ 1 điều, ngày ông còn sống đó ông có khi nào ông dạy cầu xin ông không? Hoàn toàn không, mình cho ông ăn bữa cơm ông thuyết cho mình 1 bài Kinh, ông dạy cho vậy đó... ông không có làm gì mà ông thuyết bài Kinh.

Vì thế mà ông nói: “Tôi là 1 ông thầy thôi, cho tôi ăn thì tôi trả lại 1 bài Pháp”.

Đó là sòng phẳng, người tu theo Đạo Phật phải tu vậy đó. Lấy người ta 1 đồng phải thuyết 1 bài Pháp cho người ta biết. Đó là trả giống như mình trả lương cho ông thầy đó. Vậy mới đúng là cái người tu theo Đạo Phật được.

(Trích giải đáp đạo Phật khoa học Thiên Tông tại chùa Tân Diệu Long An ngày 26/7/2020 nơi chuyên dạy giác ngộ giải thoát)

62

☆• PHẬT NHIÊN ĐĂNG CÓ PHẢI LÀ... CỦA PHẬT THÍCH CA QUA BÀI PHÁP NÀY?

(Chỗ... mình phải điền CHỮ GÌ nhỉ?)

- HỎI: ĐỨC PHẬT THÍCH CA LÀ MỘT NGƯỜI TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC NƠI THẾ GIỚI NÀY KHI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÓ MỘT HOA TIÊU CỦA MỘT VỊ PHẬT KHÁC DẪN ĐƯỜNG KHÔNG HAY VỊ PHẬT NÀY TỰ ĐI VỀ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Ông đâu có biết đâu, ông ở trong này gọi là con người Giác Ngộ thôi, ông tuy Giác Ngộ nhưng mà ông có năng lực này nè: Ông dám bửa Thanh Tịnh Thiên cho người ta thấy, tuy ông đã thấy bên kia nhưng khi về thì ông không biết đường về.

Cho nên PHẬT NHIÊN ĐĂNG MỚI DẪN ÔNG VỀ. Bởi vậy ông Thích Ca có năng lực nhìn thấy Phật Giới nhưng mà không biết đường về Phật Giới. Vì thế bắt buộc phải có 1 vị Phật dẫn về.

HỎI XƯA ÔNG VÔ ĐÂY PHẢI CÓ MỘT VỊ PHẬT CHỈ ÔNG VÔ, CHỨ NẾU MÀ KHÔNG CÓ MỘT VỊ PHẬT CHỈ VÔ THÌ ÔNG KHÔNG VÔ ĐƯỢC CÁI HẢI TRIỀU ÂM ĐẬU

Vì ông đâu có biết 365 ngày chỉ có 20 tiếng đồng hồ mới vào được thôi, mà nếu không biết cứ nhào vô là cái lửa tam muội nó đốt chết luôn đó, cái Tánh Phật không dám vô. Với thế giới vật lý này, cái lửa tam muội nó không từ tha bất cứ cái gì.

VÌ THẾ MÀ PHẬT THÍCH CA ĐI VỀ THÌ CŨNG PHẢI CÓ PHẬT NHIÊN ĐĂNG DẪN VỀ. Còn Phật Thích Ca ở đây ông nhìn thấy Phật Giới được mà không về được. Vì 365 ngày chỉ có 20 tiếng phải đi ra thôi, rồi làm sao tranh thủ biết giờ nào, rồi đi ra làm sao, ông hiểu hết nhưng mà đâu có biết.

Giống như mình ở đây, ai có học bản đồ đi nước nào đó, học cho thuộc nhưng mà học vậy chứ ra đó rồi không dám bước đi, do đó phải có người dẫn.

Chỉ trừ trường hợp đã đi 1 lần rồi thì kỳ sau dẫn được. Vì thế mà ông về bên Phật Nhãn mở ra hoàn toàn, còn ở trong này ông chỉ Toàn Năng Toàn Giác chứ Phật Nhãn chưa mở được.

Là vì cái trung âm thân còn bao ông, ông chỉ bằng điện từ thôi cho nên ông thấy cũng có lúc đúng lúc sai, cho nên muốn về bắt buộc ông Nhiên Đăng phải dẫn ông về.

63

☆• GIẢI MÃ CÂU: “PHẬT THẬU TÁNH VỀ” SẼ HIỂU RÕ PHẬT NHIÊN ĐĂNG LÀ AI, TỪ ĐÓ SẼ HIỂU ĐƯỢC PHẬT Ở NGOÀI RÌA TRÁI ĐẤT LÀ AI?

■ THỨ NHẤT ĐỪNG CÓ MONG BẤT CỨ AI TRỢ GIÚP MÌNH HẾT ĐÓ (qua câu này cũng sẽ cho mình biết Hoa Tiêu, Phật ngoài rìa trái đất là ai)

■ THỨ HAI: Mình sống THANH TỊNH MỚI ĐƯỢC, mình không sống Thanh Tịnh, mình có CÔNG ĐỨC NHIỀU MÀ MÌNH KHÔNG THANH TỊNH THÌ CÁI CÔNG ĐỨC NÓ KHÓ HIỆN LẮM.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Muốn trở về thì phải PHẬT THẬU TÁNH VỀ mới được, có nghĩa là bất cứ ai thành Phật, như Đức Phật Thích Ca tuy là thành Phật nhưng KHI TRỞ VỀ, PHẬT NHIÊN ĐĂNG CŨNG PHẢI RƯỚC.

- Nếu vậy khi tụi con mất cái thân, bỏ thể, tuy tụi con có Công Đức thì có, tính ra lúc nào cũng có một vị Phật kề bên hả thầy?

- Có Công Đức, bởi vậy tui nói nè, khi Phật Thích Ca vào đây là Phật Nhiên Đăng đã theo dõi ông này rồi. Khi trưởng dòng tộc kêu người làm chứng, thì là Phật Nhiên Đăng xuất hiện liền, nói là tôi bảo đảm Tánh Phật này không chịu về thì tôi sẽ đến để rước về. Bởi vậy cho nên trong quyển số 9 “Sách Trắng Thiên Tông” đó, Phật Thích Ca ngồi chỉ rên có một câu thôi: “Sao đi nhiều quá rồi, muốn trở về mà toàn gặp mấy ông thầy lường gạt”, thì Phật Nhiên Đăng phân thân đến liền, muốn về phải không, rồi, làm phước đi rồi lên kia ta chỉ cho, ta dạy cho, chứ ở đây không có được, ở thế giới này dạy cái này không có được, thì ông lên, rồi đúng cái chu kỳ ông mới trở lại rồi sau ông mới về...

Nó rắc rối lắm, lúc đầu không có nói rõ được, bây giờ xong rồi, công bố Huyền Ký ra rồi, bây giờ mới nói rõ ra.

Anh muốn thành Phật không phải chuyện dễ đâu, muốn Giải Thoát không phải chuyện dễ đâu, nó phải có cái Quy Luật của nó.

■ **PHẬT THẬU TÁNH VỀ**, ý nghĩa của chữ **THẬU** đó có nghĩa là có một vị Phật đó tới chỉ cho mình hả thầy?

- Tức nhiên là, bây giờ tôi nói chuyện Phật Thích Ca đi, thì **PHẬT NHIÊN ĐĂNG PHẢI THẬU THÌ PHẬT THÍCH CA MỚI VỀ ĐƯỢC**.

Sau cùng là ông **THÀNH PHẬT RỒI ĐÓ NHƯNG MÀ CŨNG PHẢI CÓ NGƯỜI THẬU**.

- Bây giờ thí dụ **BẤT CỨ MỘT PHẬT GIA NÀO**

MUỐN VỀ THÌ PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC THẬT NHIỀU VÀ ĐỒNG THỜI PHẢI CÓ MỘT VỊ PHẬT... MUỐN VỀ KHÔNG? THÌ VỊ PHẬT MỚI PHÂN THÂN ĐẾN RƯỚC VỀ.

- Chứ mình không có tự động được hả bác? Bác nói là: “Roi vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, vượt Hải Triều Dương” con nghĩ là bác chỉ dùng ngôn từ thôi cho nó hay, cho nó có cái để nói thôi.

Người sống thế giới đảo điên. Muốn về Phật Giới là miền Quê Xưa. Chỉ cần THANH TỊNH sớm trưa. Có nhiều Công Đức là về được ngay. Chỉ cần THANH TỊNH SỚM TRƯA, cái chữ “THANH TỊNH” này có nghĩa là lúc nào mình cũng suy nghĩ giúp cho người khác ngộ thiên như mình hả bác?

■ Nói đúng ra chữ THANH TỊNH Ý MUỐN CHỈ LÀ MÌNH PHẢI SỐNG LẠI CÁI TÁNH THANH TỊNH CỦA MÌNH ĐÓ.

■ Mình sống THANH TỊNH MỚI ĐƯỢC, mình không sống Thanh Tịnh, mình có CÔNG ĐỨC NHIỀU MÀ MÌNH KHÔNG THANH TỊNH THÌ CÁI CÔNG ĐỨC NÓ KHÓ HIỆN LẮM.

- Bác, còn cái này nữa, cái này còn hỏi ngoài một tý, ví dụ như là cái chữ Thanh Tịnh hồi nãy đó, bây giờ con sống với tánh người, rồi khi nào mà con muốn giúp ai đó thì con giúp thôi. Nhưng cái điều quan trọng đó là khi con muốn giúp người đó thì trong đầu con nó đã lưu rồi. Trong cuộc sống của con, trong giấc mơ của con giả hay thật con đều biết. Hình như cái Thiên Tông nó ăn sâu vào trong đầu con rồi nên ai nói cái gì thật giả ra sao con đều biết. Ai nói sai, cũng biết, ai nói đúng, cũng

biết. Nhưng mà lúc nào ở trong giấc ngủ của mình nó rất là tự nhiên nhen. Hồi xưa mình nằm mơ hay thấy ma quỷ, bây giờ không còn ma quỷ nào tới nữa, mà chỉ thấy những cái gì bình thường mà lúc nào mình cũng Biết. Từ khi con biết Thiên Tông đó bác, trong giấc ngủ của con đúng sai con đều biết hết. Mình mơ cái gì, nói: “Tao học Thiên Tông rồi cái này là sai nè, đừng có lừa tao”. Nó rõ luôn, sao kỳ vậy ta.

Hóa ra bác nói tu Thiên Tông chỉ còn có 2 đường để đi, con thấy đúng, một là dòng tộc, hai là Phật Giới. Mình đâu có suy nghĩ đi làm phước hay làm việc ác đâu. Mình học Thiên Tông nên trong đầu mình toàn là Thiên Tông, tự nhiên nó khác đi nhiều.

- Bởi vậy, con học Thiên Tông là một, thứ hai là con tạo Công Đức đến khi nào trong từng giấc ngủ hay sự sống của mình **CON HIỂU ĐÚNG THIÊN TÔNG LÀ CHẮC CHẴN GIẢI THOÁT LIỀN.**

- Dạ, nó rất là rõ ràng bác ạ!

- Ồ, nó rõ ràng chứ không phải...

■ **THỨ NHẤT ĐỪNG CÓ MONG BẤT CỨ AI TRỢ GIÚP MÌNH HẾT ĐÓ** (qua câu này cũng sẽ cho mình biết Hoa Tiêu, Phật ngoài rìa trái đất là ai)

- Dạ, đúng đúng đúng!

- Còn sợ dĩ mà... bây giờ con muốn trở về thì ngày xưa **CON VÔ ĐÂY, AI ĐÂY CON VÔ ĐÂY THÌ TỰ NHIÊN CÁI NGƯỜI ĐÓ SẼ BIẾT ĐẾN CON KHI CON CÓ CÔNG ĐỨC.**

- Mà cái này thì làm sao mà biết được. Thí dụ như Phật Thích Ca rồi ông Phật Nhiên Đăng... Ủa bác! Như

tụi cháu ở đây đều truyền Bí Mật Thiên Tông hết, tuy có tạo Công Đức lớn, tụi cháu cho dẫu có tạo Công Đức nhiều, Công Đức lớn luôn mà không có một vị Phật thân Tánh về thì tụi cháu cũng không về được, phải không bác?

- VỀ ĐƯỢC. Bây giờ tôi nói thật, tất cả những người TU THIÊN TÔNG BẮT ĐẦU TẠO CÔNG ĐỨC ĐẦU TIÊN LÀ ÔNG PHẬT ỒNG THEO SÁT MÌNH ĐÓ.

Mà ÔNG PHẬT ĐÓ LÀ AI? LÀ CÁI ÔNG CHỈ MÌNH VÔ ĐÓ, mà giờ mình ĐAU CÓ BIẾT, MÊNH MÔNG....

64

☆ • MỘT NGƯỜI MÀ ĐƯỢC TRUYỀN BÍ MẬT THIÊN TÔNG SẼ CÓ MỘT VỊ PHẬT THEO SÁT, VẬY VỊ PHẬT ĐÓ LÀ AI?

- CHÚNG TA HÃY DỪNG TRÍ TUỆ ĐỂ NHẬN RA VỊ PHẬT NÀY NHÉ!!!

- HỎI: MỘT NGƯỜI MÀ TRUYỀN BÍ MẬT THIÊN TÔNG THÌ SẼ CÓ MỘT VỊ PHẬT THEO SÁT, TRONG KINH KIM CANG CÓ NÓI: “NẾU THẤY SẮC KHÔNG PHẢI LÀ TA”, VẬY LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NHẬN RA VỊ PHẬT THEO SÁT MÌNH A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Có kinh Kim Cang nào nói ông Phật theo sát cho mình thấy đâu. Có nghĩa là một người được truyền Bí Mật Thiên Tông tức khắc có 1 vị Phật đến chứng kiến cho mình, nhưng mà mình đi đúng thì ông theo sát mình, mình đi sai là ông bỏ.

Khi mình đến cửa Hải Triều Dương trái đất mà mình

có 2 thứ Công Đức và phước đức, mình mà muốn về thì nhờ ông Thần, ông xô mình, có Công Đức thì thôi đi ra đi. Đến đây là ngã rẽ 2 đường, Ý VỀ LỤC ĐẠO, TÁNH VỀ VÔ SANH.

Phước đức quyết định thì đi lên các cõi trời, hoặc là Công Đức vào Trung tâm vận hành luân hồi để đi ra Cửa Hải Triều Dương của tam giới.

Quan trọng là cái đó, hỏi giờ đi đâu? Vừa bị ông Thần xô ra 1 cái là bao nhiêu cái hình bóng phước đức nó hiện ra.

Nếu mà mình KHÔNG NẮM VỮNG CÁI NÀY THÌ CHẮC CHẮN LÀ MÌNH SẼ THEO. Còn mình biết rồi thì vô đây Kinh Kim Cang mới dạy mình. Tất cả ra đây thấy hình bóng, kệ nó, ai cũng rủ mình đi, kệ nó, lơ thôi, nó rủ đã không được là nó bỏ, thì tự động mình sẽ trôi về Trung tâm vận hành luân hồi cửa Hải Triều Dương để đi ra thì có Công Đức.

Nhưng đến đây lại kẹt nữa, có đủ sức để vượt qua không? Không đủ sức thì cái vị Phật mà theo sát mình đó, trợ giúp cho. Mình thật sự muốn về thì mới giúp, còn muốn thì cứ đi, đi luân hồi nữa thì cứ đi.

Còn trường hợp thứ 3, hồi nãy mà ông Thần ông không có đẩy đó nhen, thì 3 thế lực ở lại trái đất này, không cho đi ra. Vị Thần nói có phước, đi ra đi nhưng cái thăng phước âm nó không cho. Phước âm là phước giàu sang, phú quý gì đó, phước làm thần nó không cho. Rồi có một số sức sanh....gì đó nó lôi nữa, đâu phải chỉ có 1 hình ảnh lôi thôi đâu, mà nó nhiều thứ lắm.

Nếu mình có Công Đức trong sáng thì mình cố gắng sử dụng diệu thuật Nhất Tự Thiên để đi ra. Bởi vậy Đức

Phật dạy trong kinh Kim Cang là để cho mình xóa đi toàn bộ những hình ảnh vật lý ở trong này.

Tới đó giống như mình nhắm mắt vậy đó, người ta tưởng mình nhắm thật nhưng mà KHÔNG PHẢI, MÌNH THẤY MÀ MÌNH KHÔNG THEO thì kể như là mình nhắm rồi, phải chú ý cái chỗ này.

Cái chỗ này vì vậy mà kinh Kim Cang mới đưa ra để phá cái chỗ này để cho mình đi ra. Đó, hiểu chưa?

Giờ về coi lại cái điều 25, trong đó coi 3 cái tần số mình đi ra, sự thật đó là 3 căn bản thôi chứ nó rất nhiều những chi tiết, nhưng mà chi tiết người ta hồng nói ở đây.

65

☆• CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ ÔNG THẦN QUẢN LÝ NHÂN QUẢ THẢ MÌNH THOÁT RA KHỎI CÁI QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NÀY, RỒI TỰ MÌNH ĐI.

+ Có nghĩa là người ta chỉ cho mình THOÁT ĐI RA NGOÀI CÁI QUY LUẬT NÀY RỒI TỰ MÌNH ĐI.

+ Chớ không phải mình CẦU XIN MÌNH, MÌNH PHẢI HIỂU CÁI CHỖ NÀY.

- HỎI: THƯA BÁC, GIẢI THÍCH RÕ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI, VỀ SAU CÓ TỌA ĐỘ VÀ CON SỐ CHÍNH XÁC, CHO VÍ DỤ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Về Phật Giới...

Giờ nói đúng ra giống như mình ở đây nè, bị nhốt trong cái Quy Luật Nhân Quả Luân Hồi, ông Thần ổng

thả mình ra ngoài, ra ngoài cái quy luật này nè, RỜI TỰ MÌNH ĐI.

+ THẢ RA NGOÀI CÁI QUY LUẬT NÀY NÈ, RỜI TỰ MÌNH ĐI. TỰ MÌNH ĐI BẰNG CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI MÀ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÃ CÔNG BỐ RA RỒI. CÁI NÀY LÀ TỰ MÌNH ĐI.

Chứ bây giờ hỏi nè, từ Sài Gòn ra Hà Nội, người ta đưa mình ra khỏi biên giới Sài Gòn, rồi tự mình đi chứ hổng lẽ người ta dẫn mình đi tới ngoài đó nữa. Mà người ta đã vẽ con đường cho mình đi rồi, cái con đường đi đó, nó có bao nhiêu con đường ra đó đó. Không phải đi quốc lộ 1 không, đi quốc lộ 14 nó vẫn ra được, 13 nó vẫn ra được, đi đường biển nó vẫn ra được, đi hàng không nó vẫn ra được, LÀ TỰ THEO MÌNH ĐI, CHỖ LÀM SAO MÀ DẪN ĐƯỢC.

Có nghĩa là người ta chỉ cho mình THOÁT ĐI RA NGOÀI CÁI QUY LUẬT NÀY RỜI TỰ MÌNH ĐI.

+ Mà hành trang đi là cái gì? LÀ CÔNG ĐỨC. Công Đức nhiều vị Phật mới làm Hoa Tiêu dẫn.

Còn Công đức ít thì cô hồn nó làm hoa tiêu giả nó dẫn vô cái xóm của nó đó. Nên nhớ một điều!!!

Khi Công Đức ít, mà mình vẫn đi được thì cô hồn làm hoa tiêu giả dẫn mình đi vào trong cái xứ của cô hồn đó, tùy theo.

Còn nếu có, thì nó không dám lại gần thì 1 vị Phật mới dẫn đi được. Thì trong đó đã nói rồi, thì cố gắng chứ sao bây giờ

Có nghĩa là người ta biết đưa mình RA KHỎI CÁI

QUY LUẬT NÀY RỒI ĐỒNG THỜI TỰ MÌNH ĐI.

TỰ MÌNH, TỰ ĐÔI CHÂN MÌNH ĐI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CẦU XIN AI HẾT.

Đi nổi thì đi, đi không nổi thì thôi, trở lại, chứ đừng có cầu xin. Vô trái đất này mà cầu xin, kiếm ông thầy mà cầu xin là ông lừa mình đó.

Trái đất này NGŨ THÚ TẠP CU, hồng lẽ mình cầu xin ông Thần. Ông Thần: “Tui thả ra rồi thì tự ông đi”. Cầu xin làm gì, cô hồn đó. Dính vô cô hồn là coi chừng đó!

Không lẽ mình cầu xin mình. Mình là **PHẢI DÙNG CÁI TRÍ SÁNG SUỐT ĐỂ TỰ ĐI.**

+ Chớ **KHÔNG PHẢI MÌNH CẦU XIN MÌNH, MÌNH PHẢI HIỂU CÁI CHỖ NÀY.**

Vì thế mà chuyên qua cái cầu siêu, cầu an, cầu này, cầu kia chết luôn! Có nghĩa là cầu cô hồn hết đó.

Thiền Tông là nói thật, nói trắng bóc ra. Bây giờ tôi không giấu bất cứ cái gì hết đó, ai muốn hỏi cái gì tôi nói hết, nhưng mà nên nhớ là cái người hỏi phải chịu trách nhiệm về cái câu hỏi của mình.

Bởi vì cái này... ai lòi cái ông nào ra thì phải tự chịu trách nhiệm à, mình lòi cái ông nào ra là mình phải chịu trách nhiệm à. Chứ hồi xưa ví dụ là ông A, ông B không dám nói, trừ trường hợp ông A, ông B rút đầu ra, giống như ông Thích Nhật Từ rút đầu ra, tôi chơi thẳng tay luôn. Ông chửi thẳng cái chùa Tân Diệu, chửi thẳng tôi đó, tôi móc ra hết, cái này không sao, đây là quy luật vật lý. Cái này không phải buồn ở đâu mà tôi nói bằng sự thật.

Ông có nói cái câu này nè, nếu tu Thiền Tông thì phải

vô chùa tu, tôi hỏi chú “Chùa nào tu Giải Thoát?”. Chùa ông tu có cái chữ Giác Ngộ đó, mà tôi vô tôi gặp ông, ông làm đám cưới trong đó thì sao tôi dám vô. Rồi cái chùa ông Giác Ngộ mà ông đem bùa phép ông làm, làm sao tôi dám vô. Chùa ông Giác Ngộ, bắt mấy ông Phật cạo đầu hết, Phật quá khứ, hiện tại, vị lai gì cạo đầu trắng bóc hết, rồi sao tôi dám vô. Đó, ông bảo vô tu, rồi ông dạy tu cái gì, tu tứ niệm xứ, tìm 4 cái xứ giàu tu, trời! Tu Giải Thoát mà còn đi kiếm tiền nữa, làm sao tôi dám vô. Rồi ông bảo tu tứ diệu đế, làm 4 ông vua kỳ diệu, ông vua kỳ diệu là ông vua nào, ông vua thánh đó, làm sao tôi dám vô.

Tôi muốn đi là đi vô Giải Thoát. GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT, mà ông có Giác Ngộ không? Tôi vô tôi gặp đám cưới, bóng đá... thì làm sao tôi dám vô. Rồi tôi vô, vừa thấy ông Phật, ông cạo đầu nữa, thôi thôi tôi thua!!! Rồi sao?

Bây giờ tôi nói nè, 5 anh mù rờ voi, tôi đưa ra hết, anh nào mù tự biết. Đó Thiền Tông là như vậy, nói ra cái Chân Thật, không khiếp nhợc trước bất cứ ai đâu.

Vừa rồi giáo hội có bảo mời trụ trì vô, tôi có báo cáo với Bộ nội vụ rồi đó. Tôi sẽ có cái thư mời, muốn đặc chủng Thiền Tông, vô đây, tôi sẽ mời trụ trì chùa này. Trước khi vào tôi sẽ kiểm tra cái năng lực của ông, Phật tử Thiền Tông kiểm tra năng lực, đủ tư cách vô trụ trì cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này không? Phật gia không can thiệp vô, Thiền Gia không can thiệp vô. Phật tử hỏi, qua cái cửa này rồi thì mới qua cái cửa Phật gia, cái cửa Thiền gia. Qua 3 cái cửa này thì mới vô được cái chùa này chớ không phải đơn giản đâu. Trụ trì là vô giữ cái

chùa Thiên Tông này mà.

Giữ chùa Thiên Tông giống như giữ con cọp vậy, anh có khả năng điều phục con cọp này nổi không? Đã đòi giữ con cọp thì anh phải có khả năng điều phục con cọp. Chùa Thiên Tông nó không có hiền đâu mà nó quật ghê lắm. Vô đây mà lạng quạng thì giống như là trèo lên lưng sư tử ngồi vậy đó. Lạng quạng nó quật xuống chết luôn đó.

66

☆• XIN THẦY GIẢI THÍCH DÙM: TẠI SAO LẠI CÓ SỰ SAI BIỆT VỀ THỜI GIAN NHƯ VẬY?

- MỘT: ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG THÌ TRONG VÒNG 5 PHÚT SẼ THỨC DẠY.

- HAI: ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC BẰNG NHAU THÌ TRONG VÒNG 30 PHÚT SẼ THỨC DẠY.

- BA: ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÔNG ĐỨC ÍT NHƯNG PHƯỚC ĐỨC VÀ ÁC ĐỨC NHIỀU TRONG VÒNG 8 TIẾNG SẼ THỨC DẠY.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Cái sai biệt này là nó còn đang tranh luận về vấn đề nhân quả, do ông Thần. Trong cái lúc 8 giờ thức dậy đó thì ông cũng đã hỏi trong đó:

- Giờ sao? (Hai người mới tranh luận). Mà Công đức ít, Ác đức nhiều giờ tao đẩy mày đi.

Bởi vì nó có Công Đức ông mới thương lượng, còn không Công Đức ông đẩy liền.

- Mày có Phước đức nhiều thì sao, mày đi không?

Thì ăn thua người đó đó. Hai người tranh luận trong thời gian giải quyết 8 tiếng đồng hồ, sau 8 tiếng đồng hồ mà không xong ông thực thi nhân quả liền. Còn nếu mà trong 8 tiếng đồng hồ này có Công Đức, ông nói: “thôi, cho mày đi đó”.

Cho đi ra để chi? Vừa ra rồi: “Giờ, mày muốn về Phật Giới tao cho, mày có đủ điều kiện thì về”.

Ác đức, Phước đức tự vô trong Trung Tâm Vận Hành nó bỏ đi chứ ông Thần cũng không bỏ được. Vô đó tự nó bỏ, cũng như mình ở dơ vô đó nước rửa sạch hết không có dơ, vậy thôi.

Đó, mình phải hiểu cái này. Tại vì trong cái lúc này là lúc tranh luận với nhau giữa Trung âm thân và ông Thần tranh luận:

- Bây giờ mày có Ác đức này, tao thực thi mày. Nhưng mà nó kẹt là mày có Công Đức, tao không thực thi được hoặc là mày có Phước đức này đi lên, tao không thực thi, giờ mày muốn sao?

Nói:

- Thôi, tôi muốn về, tôi lạy ông tôi về chứ ở đây tôi sợ quá.

Giữa hai người tranh luận với nhau đúng 8 tiếng đồng hồ hết nhiệm vụ.

- Một, mày không ngã ngũ là tao thực thi liền.

Có vậy thôi. Vậy mới có vụ 8 tiếng.

1- Còn cái mà Công Đức nhiều thì thôi, ông Thần nào dám lại gần đâu.

- Vừa chết cái thức dậy liền, biết liền, thấy trắng bóc, đi. Mà muốn đi là phải hiểu cái Đường Về Phật Giới

người ta đã dạy kỹ rồi, nói cho kỹ cái chuyện này.

2- Còn cái vụ mà 5 ăn 5 thua đó thì thời gian nó ngắn hơn nhưng mà cũng phải tranh luận.

3- Phước đức nhiều, Ác đức nhiều tranh luận tôi đa là 8 tiếng, chứ không phải 8 tiếng, 8 tiếng là hết mức rồi, giới hạn 8 tiếng phải quyết định, muốn về quyết định về thì cho về, còn nếu không: “Tôi thấy về bên đó buồn quá, thôi, cho tôi lên cõi Ngọc Hoàng tôi sống một thời gian nữa đi” thì ông quăng mình lên trên đó thôi.

Vì thế, nó có ba cái trường hợp:

1- Công Đức nhiều.

2- Công Đức trung bình.

3- Ác đức, Phước đức nhiều, Công Đức ít.

Nhưng mà ít nhiều gì PHẢI MỞ CON MẮT PHẬT RA, phải có Công Đức mới mở, mới thấy con đường đi ra được thì mới đi được.

(Trích “Giải đáp Thiền Tông 5-1-2020” tại chùa Thiền Tông Tân Diệm Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát).

67

☆● ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI KHÓ HAY DỄ?

● ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ TỰ MÌNH ĐI, ĐI BẰNG PHƯƠNG TIỆN TỰ LỰC CÁNH SINH.

- HỎI: CON THẤY ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI RẤT KHÓ SAO THẦY LẠI BẢO RẤT DỄ, XIN THẦY CHỈ DẠY CHÚNG CON Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Tại mình chưa có hiểu Thiền Tông, ĐƯỜNG VỀ

PHẬT GIỚI LÀ CÁI GÌ? ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ MÌNH VỀ QUÊ XƯA.

Anh suy nghĩ đi, anh về nhà quê nó rẻ tiền hơn là anh đi du lịch. Có nghĩa là anh đi các nơi khác là anh đi du lịch.

Thứ nhất là lên nước Cực Lạc hưởng sung sướng, tiền anh phải bỏ ra bao nhiêu, anh lên đó anh tốn bao nhiêu? Anh về quê không đi bộ thì đi bằng xe buýt, anh tốn có bao nhiêu tiền đâu mà kêu khó. Tại người ta chưa hiểu cái Đạo Phật Thiên Tông này.

Người ta tưởng đâu cầu mong lạy lục là có người giúp mình, trên đó không ai giúp được mình đâu. Đức Phật Thích Ca mà còn chưa giúp được gia đình mình thì làm sao có cái chuyện giúp mình mà lạy ổng để ổng đưa mình về.

Cái này nếu mà làm vậy nó thuộc về mê tín. Có cái kinh nào Đức Phật Thích Ca dạy ổng kéo mình về Phật Giới không?

■ **KHÔNG, ĐI VỀ PHẬT GIỚI BẰNG PHƯƠNG TIỆN TỰ LỰC CÁNH SINH. CHỚ KHÔNG CÓ CÁI CHUYỆN MÀ ỒNG RƯỚC MÌNH ĐẬU.**

Bây giờ cái thế giới này là thế giới vật lý do THẦN QUẢN LÝ. THẦN THẢ MÌNH RA THÌ MÌNH MỚI VỀ ĐƯỢC.

Có nghĩa là khi mình có Công Đức mình thoát ra khỏi sức hút vật lý âm dương KHÔNG CÒN NHÂN QUẢ gì ở thế gian này nữa thì mình MỚI VỀ ĐƯỢC. Ông Thần nhân quả ông CHÊ THÌ MÌNH VỀ, nó dễ chớ có gì đâu mà khó.

-HỎI: BÁC TÙNG NÓI NGƯỜI ĐẠT BÍ MẬT THIÊN TÔNG LÀ PHẬT NHÂN MỞ RA RỒI. VẬY TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TRUYỀN BÍ MẬT THIÊN TÔNG ĐỀU LÀ PHẬT NHÂN HẾT, CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG A?

- Đúng, nhưng mà mình coi chừng nó QUAY ĐẦU đó. Ông Phật ông nói truyền 100 người hết 95 người quay đầu hết, là sức hút vật lý mà không thể thoát ra được Quy Luật này.

- SỨC HÚT VẬT LÝ LÀ CÁI HAM MUỐN CỦA CON NGƯỜI ĐÓ. Đức Phật gọi cái HAM MUỐN LÀ MA VƯƠNG chứ không có gì đâu. Chứ không phải Ma vương là con ấy đâu mà cái ham muốn của con người chính là Ma vương.

Thì cái này là do cái Tướng của con người thôi. Cái thế giới này TÌNH TIỀN, DANH LỢI VÀ ĐỊA VỊ, anh muốn thoát ra 3 cái này KHÔNG CÓ DỄ THOÁT ĐẤU.

Bây giờ nên nhớ là dù cho anh có Công Đức nhiều bao nhiêu, nhưng mà anh về Phật Giới mà anh có cái tâm niệm ở lại thôi, Thần bôi liền, bôi Công Đức anh liền, quay liền, nên nhớ nó khó chỗ đó. Chớ không phải nói tôi có Công Đức là anh về được đâu.

Bởi vậy trong lời dặn dò Đức Phật có nói, anh MUỐN VỀ PHẬT GIỚI ANH PHẢI HAM MUỐN MÃNH LIỆT, ĐỪNG CÓ HAM MUỐN CÁI GÌ Ở THẾ GIAN NÀY THÌ ÔNG THẦN MỚI THẢ. Nếu mà mình chỉ cần NHỚ CÁI GÌ Ở THẾ GIAN NÀY, ÔNG THẦN BÔI LIỀN.

Nên nhớ, ông bôi bằng cái gì? Ông nhuộm bằng điện

từ đó, điện từ âm, bồi vô nó đen liền, lúc đó mình không thấy đường thì sao mà về, nó đã nhuộm đen rồi không thấy đường về. Đó, mình phải hiểu cái NGUYÊN TẮC CỦA CÁI THỂ GIỚI NÀY, vì thế anh MUỐN VỀ PHẬT GIỚI KHÔNG PHẢI DỄ ĐÀU.

Vì thế mà người ta nói thật kỹ là PHẢI HAM MUỐN MÃNH LIỆT VÀ CÔNG ĐỨC PHẢI NHIỀU. Đó phải hiểu, MUỐN THOÁT RA KHỎI CÁI THỂ GIỚI VẬT LÝ NÀY NÓ KHÓ LẮM CHỨ KHÔNG PHẢI DỄ ĐÀU.

Vì thế mà Đức Phật dạy là TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ MÌNH TÍCH TỤ TỪ THỂ GIỚI NÀY LÀM CHO MÌNH KHÓ THOÁT LẮM.

Tại làm sao Đức Phật phải bỏ cung vàng điện ngọc ra gốc cây ngò? Tại làm sao Phật Hoàng Trần Nhân Tông bỏ thành Thăng Long trèo lên núi ngò? Không phải dễ đâu. Bây giờ cái di tích còn lại đó, Phật Hoàng sống trong cái gọi là Ngọa Am, cái Am để ổng nằm ổng ngủ thôi đó. Còn ổng cất duy nhất có cái chùa Đồng để ổng trả lời cho ông Triệu Nhật Trường thôi.

Còn bây giờ mình kêu là cất chùa to, Phật lớn nó sai hết. Thì bây giờ chùa Thiên Tông Tân Diệu nối tiếp dòng Thiên Tông này để công bố và phổ biến ra thôi, nhưng mà cũng phải nói là chỉ có 5% người được truyền thiên tiếp tục đi thôi.

Thì Đức Phật nói 5% chớ mình cố gắng đi, mình nâng cấp lên, người ta đã chỉ rõ mình cố gắng thực hành đi, mình coi thử tăng thêm được bao nhiêu %? Tất cả đều do mình. Chứ Đức Phật thấy 100 người chỉ có 5 người đi được thôi.

☆• UNG VÔ SỞ TRỤ, ĐẸP BỎ HAI BÊN CHỈ LÀ BƯỚC ĐẦU. LÀM CÔNG ĐỨC, NẮM VỮNG CÔNG THỨC HOA TIÊU MỚI TRỌN VẸN ĐƯỜNG VỀ. ĐI VỀ BẰNG TRUNG ÁM THÂN.

Trích đoạn trong kinh Duy Ma Cát:

Bấy giờ Bồ-tát Văn Thù lại hỏi:

- Đường sanh tử rất đáng sợ, Bồ-tát phải nương tựa nơi gì để được an ổn?

Ông Duy Ma Cát đáp:

- Nương tựa nơi nghị lực và Công Đức Như Lai.

- Bồ-tát muốn nương tựa nghị lực và Công Đức Như Lai cần phải trụ tâm ở nơi nào?

- Trụ ở nơi tâm độ thoát tất cả chúng sinh.

- Muốn độ thoát tất cả chúng sinh, Bồ-tát phải trừ bỏ những gì?

- Phải trừ bỏ tất cả những phiền não.

- Muốn trừ bỏ phiền não, Bồ-tát phải thực hành những gì?

- Phải thực hành chánh niệm.

- Thực hành chánh niệm phải làm sao?

- Muốn thực hành chánh niệm phải hành bất sanh, bất diệt.

- Pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt?

- Pháp bất thiện bất sanh, pháp thiện bất diệt.

- Pháp thiện và bất thiện lấy gì làm gốc?

- Thân là gốc.

- Thân lấy gì làm gốc?

- Tham dực làm gốc.
 - Tham dực lấy gì làm gốc?
 - Hư vọng phân biệt làm gốc.
 - Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc?
 - Tưởng điên đảo làm gốc.
 - Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc?
 - Vô trụ làm gốc.
 - Vô trụ lấy gì làm gốc?
 - Vô trụ thì không có gốc. Thừa ngài Văn Thù Sư Lợi!
- Ông Duy Ma Cật nói:
- Từ chỗ VÔ TRỤ mà an lập tất cả pháp.

Thấy biết sanh tử, ưu bi, khổ não là việc đáng sợ, người trí phải tìm cho mình một con đường mà y theo nghị lực và Công Đức của Như Lai để cứu độ chúng sinh thoát khổ (chúng sanh ở đây chính là ở trong thân mình). Muốn vậy trước hết chính mình phải dừng mãin trừ bỏ phiến não, thực hành Thấy Biết ở mặt trăng thứ hai. Chúng ta thường thấy biết chạy theo tướng nên mới dính mắc mới sanh ra phân biệt, phải trái, đúng sai. Tưởng gốc của nó là vô trụ, nhưng sau cùng thì vô trụ cũng không có gốc. Không có gốc ở đây có nghĩa là chẳng có gì mà sanh ra tất cả các pháp. Do đó vạn pháp gốc của nó là chẳng có gì nghĩa là Không. Nói một cách khác bản chất của vạn pháp là giai không.

Chơn Không mà sanh ra tất cả nghĩa là bất biến mà tùy duyên tức là Chơn Không mà sanh ra Diệu Hữu vậy.

Vì chúng ta chưa nhìn thấu suốt muôn pháp cũng vì chúng ta còn lấy những cảnh trần lao bên ngoài mà đưa vào trong tâm của mình.

Một người muốn nhận ra được Phật Tánh của mình thì phải biết Hồi Quang Phản Chiếu, quay vào bên trong phản tỉnh chính mình thì mới nhận ra MINH được.

Chúng ta thường nhìn thấy cảnh trái ý nghịch lòng thì tâm sân hận liền phát sinh, hoặc thấy người thống khổ thì tâm đau thương liền khởi. Thử nghĩ nếu muốn nhận ra Bản Tâm của mình mà ngoại cảnh làm khởi dậy tâm tham, sân, si, mạn, nghi thì tu biết đến bao giờ mới nhận ra Chính Minh.

Vì thế mà cả đời ông A Nan tuy đi theo Phật mà không tu chứng được gì cũng bởi vì ông sống với tình cảm bên ngoài thay vì quay về sống với trí tuệ bên trong.

Chúng ta vì có quá nhiều tập khí nên cuộc sống mới đau khổ. Tập khí là những thứ mình yêu thích và nó núp trong tâm đề sai khiến con người.

Tập khí là những thói quen tăng trưởng dần theo thời gian, và con người bị lệ thuộc vào nó một cách máy móc nên nghĩ rằng nó là một thành phần của cuộc sống. Do đó con người nếu muốn nhận ra được Phật Tánh, nhận ra được chính mình thì phải dần dần loại bỏ hết những tập khí mà mình đã huân tập từ vô lượng kiếp đến nay. Càng bỏ nhiều tập khí, bỏ nhiều ham muốn thì tâm càng Thanh Tịnh.

Ngoài ra HUYỀN KÝ RA ĐỜI GIÚP CHO TA LÀM CÔNG ĐỨC, CÔNG ĐỨC LÀ VẬT TƯ GIÚP MÌNH TIẾP NÓI ĐẾN TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI.

Càng làm nhiều Công Đức, càng giúp cho chúng ta dễ xa lìa thói quen, dễ buông xuống được những ham muốn ở trần gian này.

■ **Giải đáp Thiên Tông:**

☆ **ĐẸP BỎ HAI BÊN MỚI CHỈ LÀ BƯỚC ĐẦU CỦA TỰ GIẢI THOÁT.**

☆ **THƯA BÁC! ĐỨC LỤC TỔ ĐỘ HUỆ MINH LÀ ĐỘ NHƯ THẾ NÀO, CÓ THÀNH PHẬT KHÔNG A?**

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Khi Đức Lục Tổ đem theo kinh sách và y bát đi, ông Huệ Minh là một vị quan của triều đình, ông mới dùng ngựa phóng đi tìm ông Huệ Năng. Khi đã đuổi kịp Ngài Huệ Năng, Đức Lục Tổ mới để y bát lên 1 hòn đá và núp theo dõi, ông Huệ Minh lại lấy nhưng không nhắc lên được, ông mới thấy kỳ lạ.

Đó là theo lịch sử viết, chứ thật ra ông Huệ Minh lấy được quyển giáo lý mở ra đọc, không thấy có chữ, ông mới nói: “VẬY MÀ CŨNG ĐI GIÀNH, KHÔNG CÓ CHỮ MÀ GIÀNH CÁI GÌ”. Ông mới nói với Lục Tổ: “Tôi là Huệ Minh, đi tìm Giải Thoát chứ không phải lấy y bát”.

Lúc này Tổ Huệ Năng mới bước ra nói: “Nếu nhà ngươi đi tìm đạo, thì ta sẽ nói cho ông nghe, ông đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, cái gì là Bản Lai Diện Mục của ông?”.

Ông Huệ Minh nghe vậy mới ngộ đạo không hai. Đây chỉ mới sống được Thanh Tịnh ở thế giới vật lý này chứ chưa Giải Thoát.

Sau khi ngộ đạo, Huệ Minh được đổi thành Đạo Minh. Lục Tổ độ Huệ Minh bằng câu: “Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, cái gì là Bản Lai Diện Mục của Ứng Lăng chủ?”.

Ông ngộ câu nói này trong pháp môn tiểu thừa, bỏ hai bên, dẹp vọng tưởng. Thực ra cũng mới **ĐẸP BỎ HAI BÊN ĐỂ ĐI VÀO THANH TỊNH THÔI, CHÚ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI HOÀN TOÀN CHƯA NÓI ĐƯỢC.**

69

☆• THỌ, TƯỚNG, HÀNH, THỨC THEO THIỀN TÔNG LÀ NHƯ THẾ NÀO? ĐÂY CŨNG LÀ 4 CỬA HÀNH THIỀN ĐỂ VÀO BỀ TÁNH THANH TỊNH THEO ĐƯỜNG BỘ.

■ NGẮN GỌN ĐƯỜNG VỀ

1/ THỌ:

Là nhận lấy. Nếu chúng ta không nhận lấy, tức **KHÔNG THỌ** thì cái Thấy và cái nghe không lưu vào trong tạng thức của chúng ta được. Chuyên môn trong nhà Thiền gọi là **TÂM VÀ CẢNH KHÔNG DÍNH NHAU** là Giải Thoát, nhưng mới **GIẢI THOÁT NGOÀI CÙNG CỦA TÁNH THẤY VÀ TÁNH NGHE**. Có nghĩa là chúng ta phá được làn sóng keo giữa căn và trần tạo thành một khoảng trống. Làn sóng này chúng ta phá được thì hiểu được lời dạy của Phật Hoàng “**ĐỐI CẢNH VÔ TÂM**” là chỗ này. Còn theo lộ trình hành thiền đến Phật Tánh thì đây mới là **CỬA THỨ NHẤT** mà thôi.

2/ TƯỚNG:

Tức là suy tư, nghĩ tưởng. Nó từ đâu ra? Nó từ Hành Âm trong tạng thức mà chúng ta đã huân tập đem vào từ vô lượng kiếp đến nay, tuôn ra. Nếu chúng ta biết sử dụng **TÁNH THANH TỊNH, RÕNG LẠNG, HẰNG TRI**, Vọng Tưởng tuôn ra bao nhiêu kệ nó, để tự nhiên cho nó tuôn đổ ra đi, đừng sử dụng bất cứ hành động

gì không chế nó, hay dẹp nó, khi vọng tưởng tuôn ra hết là đã qua CỬA THỨ HAI. Cửa này hay còn gọi là ĐỘ VÔ SỐ CHÚNG SANH MÀ KHÔNG THẤY CÓ CHÚNG SANH NÀO ĐƯỢC DIỆT ĐỘ mà trong kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy.

3/ HÀNH:

Hành ở đây là Vọng Tưởng từ trong Hành Âm, trong tàng thức tuôn đổ ra, những thứ vọng tưởng mà chúng ta đã huân tập vào từ vô lượng kiếp cho đến nay. Khi tuôn ra nó tạo thành thứ âm vang, nên gọi là tiếng thác đổ, hay tiếng vỗ mạnh của những lượn sóng trong biển cả. Trong nhà Thiền gọi là Hải Triều DƯƠNG.

Người tu Thiền Tông bằng đường bộ sẽ nghe được CỬA THỨ BA này, sẽ nghe được tiếng âm vang ngân cách giữa bên trong là BỀ TÁNH THANH TỊNH mát dịu, trong sáng, bên ngoài là tiếng dao động mãnh liệt, cuốn hút khủng khiếp như cơn bão táp thật cao ở giữa biển khơi. Ai mà đến CỬA THỨ BA này không biết chỉ cần một máy động thật nhỏ, tức khắc Âm Dương tạo thành làn sóng nghiệp cuốn hút vào lục đạo luân hồi ngay, kế tiếp nhân duyên cuốn lấy, nhân quả đưa đi mãi trong lục đạo luân hồi.

Khi vọng tưởng từ trong Hành Âm đổ ra hết, trong tàng thức chỉ còn lại một cái KHO TRỐNG KHÔNG, THANH TỊNH, TRONG SÁNG, MÁT DỊU, DIỆU DỤNG, HẰNG TRI, tức khắc biến thành KHO NHƯ LAI, trong Thiền Môn gọi là NHƯ LAI TÀNG. Trong Kho Như Lai này có PHẬT TÁNH KHÔNG SANH, KHÔNG DIỆT, DIỆU DỤNG.... còn bên ngoài là dòng cuốn hút của vật lý âm dương tự nhiên nhân quả của vũ

trụ này. Đầu óc con người nhỏ hẹp nên cho là có vị nào đó cai quản, và không biết nên tưởng tượng cho là có đấng nào đó làm ra.

4/ THỨC:

Là BIẾT, cũng gọi là TRI, nhưng AI TRI? AI BIẾT? Chính là Ý trong Tánh BIẾT, trong Tánh TRI, người tu vượt qua được 3 cửa:

1. Tâm cảnh không dính nhau.
2. Độ vô số chúng sanh.
3. Vượt hải triều Dương.

Là chúng ta đã vào được BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH rồi đó.

Trên đây là 4 cửa hành thiền để được vào BỂ Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh, người tu vào BỂ Tánh rồi họ nhận biết thật rõ ràng trong BỂ Tánh không có lực hút âm dương, mà chỉ có Điện Từ Quang, trong suốt. Còn trong tam giới có điện từ âm dương kết dính muôn vật và hành tinh theo chiều Thành - Trụ - Hoại - Diệt mà Đức Phật gọi là LUÂN HỒI.

Trong mỗi chúng sanh ở trong luân hồi có TÁNH, như loài người thì có tánh người. Trong tánh người có Tàng Thức. Trong Thức là có bộ phận Hành Âm là nơi lưu giữ và xuất ra của các tánh Thấy, Nghe, Nói và Biết.

CÁI BIẾT NÀY NÓ LÀ GÌ? VÀ NÓ Ở ĐÂU RA? NÓ LÀ CỬA Ý TRONG TÁNH PHẬT ĐÓ, nhưng vì nó vào trong thân người, rồi nó chui vào Tánh của Con Người, tánh người có 16 thứ của vật lý và 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác, nên hành âm lưu, xuất ra Thấy cái gì, Biết cái đó. Không còn CHÂN THẬT nữa.

☆• NGẮN GỌN ĐƯỜNG VỀ.

- HỎI: NGƯỜI TU THIỀN TÔNG, CÓ CÔNG ĐỨC THẬT NHIỀU, VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI RỒI CÓ CÒN DỠI THEO CÁI THÂN TỬ ĐẠI NGÀY XƯA MÌNH MUỐN ĐỂ TẠO CÔNG ĐỨC KHÔNG, THỬA THẦY!?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nếu mà nói về người tu rất về Thiền Tông, nghĩa là tu đúng Thiền Tông mà có Công Đức thật nhiều, thì ông Thần quản lý nghiệp của con không dám lại gần con. Có nghĩa là con sống ở đây ông Thần quản lý nghiệp của con ông phải quản lý. Bây giờ nói Công Đức của con giống như điện từ đó, điện từ 12V con sờ nó có giật không? Không.

Vậy tăng lên bao nhiêu nó giật?

- 70V, 80V nó tê tê.

- 110V nó giật chết đó.

Thì ông Thần quản lý nghiệp mình nó cũng vậy, Công Đức con ở mức 50V thì ông nắm tay dẫn con đi, lên 100V ông dám không? Chỉ đứng gần thôi nha, 360V ông đứng xa, nếu mà lên cả 1000V thì sao đây?

- Ông đứng xa, không dám lại gần luôn chứ đừng có nói nhìn. Lúc đó thì con TỰ TẠI, CON MUỐN ĐI ĐÂU LÀ CHUYỆN CỦA CON.

Khi mà nó lên Công Đức đến cái mức độ rồi đó, thì cái nghiệp ác và nghiệp phước nó che lại hết luôn, nó SÁNG mà. Giống như phước đức nó màu xám xám đi, ác đức nó màu đen đi, nhưng mà khi nó CỰC SÁNG rồi, 2 anh kia còn không? Ông Thần ông còn không dám rờ

nữa, thì mấy anh kia nhằm gì, thì con tự tại, con trở về.

Phật Nhãn bắt đầu mở, cái gì con cũng biết, nhưng mà nó vẫn còn nằm trong cái vòng Trung Âm Thân, nó không thấy xa được, bởi nó bị bao bởi cái vòng nhỏ.

Khi nào con vào được Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, con rơi vào đó, Trung Âm Thân con tan rã ra. Trung Âm Thân cấu tạo bởi điện từ âm dương được quay lên bởi Điện Từ Quang. Sau này khi Trung âm thân tan rã ra, nó sẽ trở về lại Điện Từ Quang của nó, lúc này Phật nhãn con mở ra.

Phật nhãn con mở ra rồi, thì điện từ Dương trong trái đất này theo quy luật vật lý, nó đập con về Phật Giới. Vào đó mới định hình ra Ngôi Nhà Pháp Thân được, Kim Thân Phật được hình thành.

Khi mình chết mà mình mở mắt ra, mình thấy 1 tam giới và thấy hàng hà sa số tam giới, tức khắc bị đập ra khỏi tam giới liền, điện từ Dương nó đẩy ra, chứ đâu có ai đập, nói đập cho nó vui chứ, giống như cái dòng nước nó chảy, con vừa rơi xuống nó đẩy ra luôn. Đó, con hiểu chưa. Về bên đó rồi có thể nhớ hàng ngàn kiếp trước từ khi con vô đây luôn đó.

■ Bây giờ trong cái trung âm thân đó, Công Đức nó chứa trong vỏ bọc Tánh Phật. Tánh Phật là làm NHÂN CHO SỰ SỐNG. Trung âm thân thì nó chứa cái nghiệp và phước đức dương, phước đức âm.

Mà khi trung âm thân chở cái Tánh Phật trở về Trung tâm vận hành luân hồi được rồi đó, vô đó là cái lực âm dương nó không còn quay nữa. Thì cái trung âm thân nó là điện từ âm dương được quay lên bởi Điện Từ Quang, vào đây nó không còn quay nữa, thì nó sẽ trở về ngôi

vị của nó, gọi là VỎ BỌC TRUNG ẤM THÂN BỊ TAN ĐI. Rồi còn cái phước đức, ác đức nó cũng huyền hóa và đi theo dòng luân hồi của nó.

Lúc này CÁI DUY NHẤT CÒN LẠI CHỈ CÓ CÁI VỎ BỌC TÁNH PHẬT. Cái vỏ bọc nó chứa cái BẤT HOẠI, đó là cái gì? LÀ TÁNH PHẬT VÀ CÔNG ĐỨC.

TÁNH PHẬT VÀ CÔNG ĐỨC LÀ BẤT HOẠI, 2 cái này nó mới tồn tại được. Cái Tánh Phật nó MỞ CON MẮT PHẬT RA, nhìn thấy được trái đất này, tam giới này và xuyên qua các tam giới nữa.

Vừa thấy vậy là điện từ dương theo quy luật luân hồi mới đập cái TÁNH PHẬT VÀ KHỐI CÔNG ĐỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, Thì mới định hình ra NGÔI NHÀ PHÁP THÂN ĐƯỢC.

Đó mình phải hiểu cái này, nếu mà trung ấm thân vào được Trung tâm vận hành luân hồi rồi là phước đức, ác đức gì cũng “Tiêu” hết, trung ấm thân cũng TAN RÃ ra luôn và duy nhất chỉ còn có 1 thứ là Điện Từ Quang là cái vỏ bọc Tánh Phật và khối Công Đức, bởi vì Tánh Phật là Chân Như, còn cái Công Đức nó có nhiệm vụ là định hình ra Ngôi Nhà Pháp Thân, Kim Thân Phật, Tánh Phật ẩn vào 1 vị Phật ra đời.

Bởi vậy Điện Từ Quang và điện từ âm dương nó khác. Điện từ âm dương là nó cuốn hút để nó tạo ra nhân quả, còn Điện Từ Quang là tự nhiên thôi, nó không cuốn hút thành ra nó không sanh nhân quả, và cũng không sanh nam sanh nữ. Tánh Phật nó chỉ là Thấy, Nghe, Nói, Biết thôi.

Nhiệm vụ của 1 vị Phật thì tế nhị, bay đi chỗ này, chỗ kia, đi bằng tốc độ của điện từ, Điện Từ Quang, chứ không phải tốc độ ánh sáng đâu. Cũng giống như thế

giới vật lý này vậy, khi mình nói bằng điện thoại chưa tới 1s, tiếng nói của mình nó đã đi qua Mỹ rồi, đó là nói tốc độ điện từ âm dương, còn Điện Từ Quang thì nhanh gấp 3 lần.

70

● **ĐỨC PHẬT NÓI BỐN CÂU TRONG KINH KIM CANG VÀ PHẬT THUYẾT TRONG KINH A DI ĐÀ CÓ THẬT KHÁC NHAU?**

● **TRONG KINH KIM CANG NÓI: “NHƯ LAI KHÔNG TỪ ĐÂU ĐẾN VÀ CŨNG KHÔNG ĐI VỀ ĐÂU”. VẬY THÌ THẦY NÓI PHẢI VƯỢT HẢI TRIỀU DƯƠNG MỚI ĐI ĐƯỢC VỀ PHẬT GIỚI. VẬY NGHĨA LÀ SAO Ạ? CHỖ NÀY CHÚNG CON KHÔNG RÕ Ạ?**

Cứu cánh của người tu Phật là Giải Thoát Giác Ngộ, tự độ rồi độ tha chớ không phải chạy theo hình sắc. Vì thế trong kinh Kim Cang, Phật dạy rằng: “Nhược dĩ sắc kiến ngã, Dĩ âm thanh cầu ngã, Thị nhơn hành tà đạo, Bất năng kiến Như Lai”.

Nghĩa là: “Nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà, không thấy được Như Lai”.

Ý Phật dạy rằng: Nếu có người cho rằng thấy sắc thân của Phật có 32 tướng tốt, là thấy được Phật, thì ông Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt, hoặc ma nó hiện ra sắc thân Phật có đủ tướng tốt, vậy cũng là Phật hay sao? Hay nghe tiếng nói pháp thanh tao của Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chim Ca-lăng-tần-già, kêu rất thanh tao lãnh lót, vậy cũng là tiếng nói của Phật hay sao? Những người tin tưởng như

vậy, là theo tà đạo, không bao giờ thấy được Phật Tánh của chính mình.

Thí dụ như chúng ta hằng ngày tụng kinh, niệm Phật tức là nương theo âm thanh sắc tướng của Phật để tu, nhưng âm thanh sắc tướng ngay cả của Phật đi chăng nữa cũng là sinh diệt cho nên nếu con người dựa vào thức tâm làm nhân địa tu hành thì làm sao thấy được Chơn Tâm, Phật Tánh của chính mình tức là không thấy được Như Lai vậy. Đức Thế Tôn muốn chúng ta tư duy quán chiếu và thực hành lời Phật dạy để thanh lọc những ô nhiễm tham-sân-si mà có thể loại trừ những vấn đề phiền não chướng và tri kiến chướng.

Có hồi quang phản chiếu, có hồi đầu thị ngạn thì mới thấy được Bản Thể Chân Như của mình. Vì thế trong tịnh độ, khi mọi người niệm Phật đến chỗ “Lục tự Di Đà vô biệt niệm” thì mới có “Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh” được.

Niệm Phật đến chỗ không còn biết mình niệm, tức là vô niệm vô biệt niệm thì âm thanh, sắc tướng tan biến đâu còn và Phật Tánh Di Đà mới hiện bày. Đó là đạt được Nhất tâm bất loạn hay thành A la hán rồi vậy. Muốn Thành Phật thì A La Hán phải hành hạnh Bồ Tát, nghĩa là giúp cho người khác Giác Ngộ Giải Thoát, hay còn gọi là làm Công Đức.

Đoạn kinh trên chứng minh rằng cho dù Phật thuyết trong kinh Kim Cang hay kinh A Di Đà thì cũng cùng một ý nghĩa, không sai khác. Nói cách khác tu hành là dùng tâm chuyển vật nghĩa là chúng ta làm chủ được âm thanh sắc tướng mà có Giải Thoát Giác Ngộ.

Còn như ngược lại nếu vật chuyển tâm nghĩa là âm

thanh sắc tướng điều khiển tâm mình thì suốt đời vẫn là phàm phu tức là thức tâm của mình không tịnh, luyến ái theo sắc pháp bên ngoài, thấy đẹp thì thương, nghe hương thì thích.... chạy theo lục dục thất tình. Thật ra cho dù Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì luật vô thường sanh lão bệnh tử có thương xót, bảo tồn những tướng tốt và vẻ đẹp của Ngài mãi mãi được đâu. Một ngày nào đó thì ứng thân của Phật cũng mỗi mòn, già yếu và chết.

Chỉ có Pháp Thân Phật mới vĩnh viễn trường tồn bất biến và chúng ta cũng thế, khi Giác Ngộ được Chơn Tâm thường trú và Thê Tánh tịnh minh thì Pháp Thân này sẽ hiển hiện trong tất cả mọi chúng ta chớ không phải chỉ dành riêng cho Chư Phật. Ở chúng ta cũng như ở Chư Phật không hề khác nhau.

Trong kinh Kim Cang có ý nói như thế này “CÁI GÌ MÀ CÓ TƯỚNG ĐỀU LÀ GIẢ DỐI”, KHÔNG TƯỚNG MỚI LÀ THẬT TƯỚNG. Chỉ người nào NGỘ THIỀN mới THẤY ĐƯỢC ĐIỀU NÀY THÔI.

+ Trong một bài Giải đáp Thiền Tông thầy Nguyễn Nhân có giải đáp:

“PHÀM SỞ HỮU TƯỚNG GIAI THỊ HƯ VỌNG”, “NHƯỢC KIẾN TƯỚNG PHI TƯỚNG TỨC KIẾN NHƯ LAI” LÀ GÌ Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Đây là muốn nói đến người KIẾN TÁNH đó. Cái câu này là dành cho người Kiến Tánh, có nghĩa là người nào THẤY MÀ KHÔNG BẰNG TƯỚNG TỨ ĐẠI MÌNH THẤY, ĐÓ GỌI LÀ THẤY BẰNG TƯỚNG NHƯ LAI.

TƯỚNG NHƯ LAI là cái gì? Là bằng TƯỚNG PHẬT CỦA MÌNH ĐÓ.

TƯỚNG PHẬT của mình là KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI, KHÔNG QUA, KHÔNG LẠI, người ta gọi là TƯỚNG NHƯ LAI. Ai cũng có Tướng Như Lai hết đó, chứ không phải Như Lai là ông Phật. Còn ông Phật ồng xung ta là Như Lai, có nghĩa là ta là người Chân Thật, là người nói không đến, không đi.

● **TRONG KINH KIM CANG NÓI: “NHƯ LAI KHÔNG TỪ ĐÂU ĐẾN VÀ CŨNG KHÔNG ĐI VỀ ĐÂU”. VẬY THÌ THẦY NÓI PHẢI VƯỢT HẢI TRIỀU DƯƠNG MỚI ĐI ĐƯỢC VỀ PHẬT GIỚI. VẬY NGHĨA LÀ SAO Ạ? CHỖ NÀY CHÚNG CON KHÔNG RÕ Ạ?**

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Giờ cái này phân tích cái thể này nè. Cái Tánh Phật nó ở Phật Giới, nó như vậy thôi. Nó gọi là cái Chân Như.

Mà đi vô trong thể giới này để mượn thân và tánh Người tạo Công Đức. Thì cái Tánh Phật nó cũng vẫn là Chân Như. Nó là Như Lai. Chẳng đi mà cũng chẳng đến

Nhưng mà tại vì vào cái tánh Người, thân Người để mượn tạo Công Đức để về Phật Giới mang 1 kim thân Phật. Thì nó có sai biệt này.

Vì thế mà, mới có cái chuyện mà Tánh Phật vào mượn thân và tánh Người phải đi vào cái cửa hải triều Âm, do 1 vị Phật chỉ đi vào, cái cửa hải triều Âm không thể 1 Tánh Phật mà dám đi vào được. Là vì sao?

Thể giới vật lý nó quay, khi mà nó quay mà cái ánh

sáng của mặt trời nó đưa ra đó, mà nếu không có trái đất che đó thì mình vô 1 cái là bị, vô bị là dính đó. Kêu bằng nó chiếu ra, lửa tam muội mà nó chiếu ra, Tánh Phật không chết nhưng mà tánh Phật bị nám.

Vì thế bắt buộc có 1 vị Phật dẫn vô. Dẫn vô loài Người để mà tạo Công Đức. Công Đức hồng tạo mà tạo Phước Đức, tạo Ác Đức không. Nó muốn luân chuyển ở trong này, luân chuyển bao nhiêu tỷ năm.

+ Rồi bây giờ muốn đi ra, làm sao đây? Làm sao biết đường đi ra. Có 1 vị Phật phải dẫn đường đi ra. Hiểu cái đó không?

Ở bên ngoài gọi là Phật Giới, vô trong gọi là Tam Giới nó quay theo cái quy luật luân hồi. Vô phải có người dẫn vô, ông Phật dẫn vô. Về cũng phải có ông Phật dẫn về. Chớ làm sao biết đường đi ra, đi vô. Vì thế mà phải có cái lộ trình về Phật Giới. Anh về đường đó!!

Chưa có cái Đạo nào mà nó phân tích cái Tam Giới hết. Duy nhất chỉ có Đạo Phật mà chỉ có Thiên Tông mới nói về Tam Giới thôi. Còn tất cả các các pháp môn khác không nói Tam Giới. Vì người ta không có hiểu. Người ta có đề cập đến chữ Tam Giới nhưng mà người ta không hiểu Tam Giới là cái gì?

- Duy nhất chỉ có Thiên Tông mới giải thích cái Tam Giới nó là vậy đó. Tam giới này nó luân chuyển, nó quay, nó có 4 bầu hoàn đạo: 1, 2, 3, 4.

+ Mình ở trái đất này gọi là bầu hoàn đạo 1. Thì nó luân chuyển theo kiểu bầu hoàn đạo 1, hoàn đạo 2, hoàn đạo 3, hoàn đạo 4. Thì nó mới có chuyện đi về. Có Đi vô, thì mới có đi về. Chứ còn hồng vô làm sao có về.

☆• TU THIỀN TÔNG MÀ CÓ CÔNG ĐỨC RỒI
THÌ THẾ GIỚI NÀY CÓ ĐỘNG CỠ NÀO CŨNG
KHÔNG ẮN THUA.

- THẾ GIỚI SAU KHI MẤT CŨNG GIỐNG NHƯ
Ở THẾ GIỚI NÀY VẬY.

- HỎI: CON VIẾT DI CHỨC DẶN LẠI CÁC CON
CHÁU KHI CON MẤT CỨ ĐỂ CON NẪM YÊN
TRONG 8 TIẾNG RỒI HÃY KHÂM LIỆM VÀ CHÔN
CẮT, NẾU CÁC CON CHÁU CON KHÔNG THỰC
HIỆN ĐƯỢC NHƯ VẬY THÌ CON CÓ ẢNH HƯỞNG
GÌ VỀ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CỦA CON KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Con di chúc con để lại nó thực hiện hay không thực
hiện là chuyện của nó. Con mà đã có Công Đức rồi thế
giới này có động cỡ nào cũng không ắ thua.

Động hay không là do con, động cái thân tứ đại còn
cái trung âm thân không động được. Mà trung âm thân
khi mà con có Công Đức rồi thì tất cả người thế giới
nó không có động được, dầu nó có động cũng không ắ
thua gì.

Thì nó theo cái quy luật của nó, Công Đức Vô Lượng
ra liền, mây giây ra liền.

Công Đức vừa thì mấy phút, Công Đức ít thì 8 tiếng,
mà khi con đã quyết định rồi thì cái thân của con nó có
động cỡ nào cũng không ắ thua gì.

Nhưng mà có một điều nếu mà nó ĐỘNG MÀ CON
CÒN CHẤP ĐÓ THÌ NÓ SẼ VƯỚNG VÀO CÁI CHẤP,
THÌ NÓ SẼ TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY.

- NHỚ LÀ: Đã Buông rồi thì đừng có Chấp.

Tu Thiên Tông mà Chấp một cái là dính lại, Chấp là cái thế giới này nó kéo lại liền, hãy nhớ cái điều này.

- THẾ GIAN NÓ ĐỘNG CỠ NÀO THÌ ĐỘNG MÀ CON KHÔNG CÓ CHẤP LÀ KHÔNG ẪN THUA GÌ.

- Cũng như con đi ra đường mà người ta chửi con kiêu gì thì kiêu, con đừng có tưởng. Con tưởng con mới phản ứng lại, còn con không tưởng thì sao mà người ta phản ứng.

VÌ THẾ GIỚI KHI MẤT CŨNG GIỐNG NHƯ Ở THẾ GIAN NÀY, thế gian này mà con hiểu rồi là người nói gì mình cũng kệ nó không ăn thua gì, đừng có động.

Con mà động là con tưởng rồi con chấp, con chấp nó dính. Khi con mất cũng vậy, mất rồi gia đình làm gì làm, kệ nó, không ăn thua gì hết.

72

☆• SỢ LÀ DO CÁI TƯỞNG, MÌNH MÀ TƯỞNG LÊN LÀ CÁC VỊ VÔ HÌNH GIA TĂNG CÁI TƯỞNG MÌNH LÊN.

- HỎI: MÌNH ĐANG SỐNG Ở THẾ GIỚI NÀY MÀ MÌNH SỢ MA ĐÓ THẦY, RỒI MAI MỐT MÌNH CHẾT VÍ DỤ NHƯ MÂY ÔNG THẦN ÔNG HÓA MA RA MÌNH SỢ RỒI MÌNH CÓ VỀ ĐƯỢC KHÔNG THẦY?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Sợ cái gì là do cái nghiệp của mình, chứ ông Thần ông đâu có xen vô cái nghiệp này.

Con hỏi về sợ ma phải không? Con nên nhớ là ông thần ông không có làm mấy cái chuyện này đâu, ông kiểm soát nhân quả rất đúng, giống như một người công chức nhà nước làm việc cho nhà nước mà làm trung

thực đó. Sợ ma này là do mình tưởng, do cái tưởng nó mới ra chứ không phải là ông Thần phá mình đâu.

Khi cái tưởng mình mà phát mạnh ra đó thì cái ông Thần quản lý nghiệp của mình ổng có bổn phận phải gia tăng cái tưởng của mình lên. Do cái ý mình ham muốn, mình sợ quá thì ổng mới hiện ra cho mình thấy mình sợ thôi, cái đó là do cái lòng mình (nói cách khác đó là cái nhân của mình).

Trong kinh có nói câu: “Tưởng sanh ra cảnh giới” là chỗ này nè. Tại sao mấy người niệm Phật mà thấy ông Phật, là do mình tưởng, mình ham muốn thì ông Thần ổng cho mình thấy thôi.

Bây giờ mà phân tích cái này mấy người tu Mật chú, Tịnh độ người ta chửi, nói tôi tu thấy Phật mà, giờ nói như vậy thì sao mà dám tu. Sự thật nó là vậy.

Ma vương là gì? Ma là cái bóng không thấy hình, vương là vua, Ma vương là vua không hình ảnh, là **THẦN CHỦ THẾ GIỚI ĐÓ**.

Ông nói với Đức Phật là khi ông nhập Niết Bàn rồi là đạo của ông ta sẽ tiếp quản, vì vậy mới có lời nguyện của Ma vương: “Này Cù Đàm! Ông sống trong Thanh Tịnh ta không làm gì được ông, sau này đệ tử của ông mặc áo của ông học pháp của ông nhưng đều làm theo lời ta sai bảo” là thế.

Phật Thích Ca biết nhưng không làm gì được vì đây là trái đất của ổng, mình mà nói cái này ra mấy ông tu ổng chửi mình liền. Trên thế giới này mình mà vừa máy động một cái gì là Thần quản lý nghiệp mình tạo cho mình liền. Mình ham muốn mà, muốn thấy Phật, muốn thấy linh thiêng là ổng làm thôi, cái nhiệm vụ của ổng

là vậy.

Giống như câu chuyện A La Đanh và cây đèn thần của người Ấn Độ đó, mình niệm câu thần chú là ông Thần ông hoạt động liền, sai ông mà thì ông phải làm, cái đó là nhiệm vụ của ông bởi vì ông là Thần thừa hành.

Còn con người sống trên trái đất này có nhiệm vụ là dẫn Tánh Phật đi luân hồi. Thần thì làm theo cái ý ham muốn của con người. Đây là cái nguyên tắc trong thế giới vật lý này nó là như vậy đó. Người mà không muốn gì cả tối ngày làm tỉnh thì ông Thần ông cũng làm tỉnh.

73

☆• THỜI GIAN NÀY MÌNH CÒN SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA, CỐ GẮNG TẠO CÔNG ĐỨC GIÚP CHO NHIỀU NGƯỜI NGƯỜI BIẾT ĐỂ RỜI VỀ PHẬT GIỚI.

+ MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ PHẢI BIẾT VƯỢT CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG LÀ CÁI GÌ, CÁI GÌ DẪN ĐI QUA CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, MÀ CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG CÓ MẤY CỬA, ĐI BẰNG CÁCH NÀO, CÁI GÌ DẪN ĐI?

- HỎI: CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA KHI ĐỨC PHẬT THÍCH CA SẮP NHẬP NIẾT BÀN CÓ NÓI VỚI THẦY A NAN RẰNG: “NGƯỜI NÀO ĐẠT ĐẠO VỊ ĐÓ CÓ THỂ NHẬP NIẾT BÀN CŨNG ĐƯỢC HOẶC MUỐN SỐNG THÊM VÀI A TẶNG TỶ KIẾP NỮA CŨNG ĐƯỢC”. ĐỨC PHẬT NÓI NHIỀU LẦN NHƯNG THẦY A NAN KHÔNG NHẬN RA NÊN ĐỨC PHẬT NÓI VỚI MA VƯƠNG RẰNG SẼ NHẬP NIẾT BÀN”. HÔM NAY THẦY CŨNG ĐÃ LỚN TUỔI

CHO NÊN CON MUỐN HỎI NẾU CÂU CHUYỆN ĐÓ LÀ THẬT THÌ THẦY CÓ THỂ SỐNG THÊM THẬT LÂU ĐỂ DÌU DẮT CHÚNG CON ĐƯỢC KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Theo quy luật luân hồi trên trái đất này thì phải tuân theo! Còn cái chuyện mà khi Đức Phật nói pháp môn này ra thì...

Đây là cái câu chuyện của ông thầy Tuệ Hải ở Long Thành, ông có nói 1 cái câu như thế này: Khi Như Lai nhập Niết Bàn, nếu mà Ngài A Nan biết thì thỉnh Như Lai ở lại thì Đức Phật sẽ sống thêm 10.000 năm nữa. Đây là cái chuyện bịa đặt, ông Tuệ Hải bịa đặt hoàn toàn 100%.

Cái bữa đó Tôi có đứng tôi nghe nhưng mà Tôi chỉ là người thính giả thôi chứ tôi không có dính líu gì tới cái chuyện này. Bây giờ quy luật trái đất này Ông Phật 80 tuổi cũng chết, chứ ông đâu có hơn đâu. Mà nói rằng ông A Nan nếu biết thỉnh thì Ông Phật sẽ sống thêm. Nếu mà ông Phật sống thêm 120 tuổi thôi thì sẽ vỡ quy luật luân hồi liền.

Nhiệm vụ của ông dạy xong rồi là ông đi, chứ dạy xong rồi ở đây làm cái gì nữa. Những người nào dạy xong rồi mà còn đứng đây dựa vào nọ để làm gì, để đi tìm Danh, tìm Lợi chứ không có cái gì khác hết.

Bổn phận của người phổ biến Thiên Tông xong nhiệm vụ rồi thì thôi, còn sống cũng trốn chứ không phải ra ngồi đó để cho người ta hỏi này kia là không được.

Đừng! Mình đừng có hiểu theo cái kiểu phàm tình. Nhiệm vụ của người ta xong rồi thì thôi, chứ còn muốn nói cái gì nữa. Thành ra mình cũng nên hiểu một điều

là ở trái này là phải sống đúng theo cái quy luật của nó, chứ đừng có xong nhiệm vụ rồi mà còn lân la, lân la để làm cái gì?

Muốn tìm Danh, tìm Lợi hay làm chi? Mà cái chuyện đó người ta không cần tới đâu... Thì cũng giống như ở đây nè, Ông Huệ Phong về đây giúp Chùa bao nhiêu năm xong nhiệm vụ rồi ông đi, vậy thôi!

Cũng như Tôi khi nào xong nhiệm vụ rồi thì thôi, cạy miệng tôi cũng không nói, vì không còn nhiệm vụ nữa!

Còn bây giờ nếu ai có khả năng đứng ra điều hành cái chùa Tân Diệu làm công chuyện này thì được. Chứ đừng có đặt vấn đề rồi mơ mộng, mơ tưởng, huyền bí gì trong cái chuyện này.

Cũng như những cuốn sách Thiền Tông, tôi viết ra đều có cơ sở hết, nêu ai bắt bẻ cỡ nào thì phải có chứng cứ rõ ràng chứ không phải... Tại sao tôi dám đưa lên mạng Thientong.com dám mời đặt câu hỏi, khó dễ không thành vấn đề, là mình phải như thế nào mình mới dám làm cái chuyện này.

Như ông Tuệ Hải ổng giảng là trên trái đất này Đức Phật dạy chỉ có Tứ Niệm Xứ là số 1 thôi, không có cái pháp nào qua cái này. Ông phản lại Ông Thanh Từ luôn.

Ông Thanh Từ là dạy Thiền Tông mà sau cùng ổng không giảng Thiền Tông mà ổng nói Tứ Niệm Xứ. Chính ông Thanh Từ ổng nói tôi đang dạy Thiền Tông nè, ổng nói nhưng mà sự thật bên trong ổng không có hiểu. Mà bây giờ đệ tử của ông đi qua pháp môn dụng công Tứ niệm xứ.

Rồi nói chuyện trời ơi đất hỡi, đó, thành ra người ta

tưởng tượng ra thôi, chứ mình đừng có theo mấy cái chuyện này.

MÀ GIỜ TRÊN THỰC TẾ NÈ, XEM LẠI MÌNH CÓ TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC HAY KHÔNG. THỜI GIAN NÀY MÌNH CÒN SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA, CỐ GẮNG TẠO CÔNG ĐỨC GIÚP CHO NHIỀU NGƯỜI NGƯỜI BIẾT ĐỀ RỜI VỀ PHẬT GIỚI.

Chứ nếu không...về Phật Giới có ít Công đức về Phật Giới cũng được. Chúng ta đã được truyền Thiên rồi thì người ta đã chỉ cái Công Thức cho mình về rồi. Nó có 3 trường hợp đề về Phật Giới chứ không phải chỉ có 1 đâu.

Mà người nào có khả năng hỏi về phần Tuyệt Mật tôi sẽ nói cho nghe, mà nếu không có hỏi thì tôi không thể nói được. Cái này là thuộc về nguyên tắc của phần Tuyệt Mật, không đánh mà khai là không được, có đánh mới khai.

- HỎI: DẠ, THƯA THẦY XIN THẦY GIẢI THÍCH SÂU HƠN VỀ CÔNG THỨC VƯỢT CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG VỀ PHẬT GIỚI KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái phần này nó nằm trong phần Tuyệt Mật. Muốn ấy thì đặt câu hỏi riêng hoặc đặt câu hỏi trên mạng hoặc là bằng giấy, Tôi sẽ trả lời bằng giấy riêng.

Còn cái Công Thức mà nói vượt cửa Hải Triều Dương đề về Phật Giới thì nếu mà nói thì chỉ nói phớt qua thôi, chứ không nói chi tiết được, vì đây nó thuộc về phần Tuyệt Mật.

Là vì câu này nếu mà nói trắng ra giữa đại chúng thì cái người mà gọi là có bản ngã lớn quá thì chắc chắn sẽ

đi khoe với người khác, thì không phải cái người phổ biến bị lỗi mà Ông thích Ca cũng bị lỗi luôn.

Đã cái chuyện người ta không cho nói chuyện trắng ra mà đưng đâu nói đó là không có được. Bây giờ con hỏi sơ qua đi, đặt câu hỏi lại đi, Chú sẽ nói sơ qua cho con nghe.

- HỎI: DẠ, THƯA THẦY, XIN THẦY HÃY GIẢI THÍCH SÂU HƠN VỀ CÔNG THỨC VƯỢT CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG ĐỂ VỀ PHẬT GIỚI Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ con đặt câu hỏi mà còn biết cửa Hải Triều Dương là cái gì không?

-Dạ,....

-Rồi muốn về Phật Giới con có biết con đường đi không? Huyền ký đã nói rồi mà con có biết con đường đi về Phật Giới không?

- Dạ con chưa biết.

- Không biết, bởi vì mình chỉ nói về ngôn ngữ thôi. À, Tôi trở về Phật Giới giống như tôi đi Mỹ vậy, hỏi chứ biết đường đi không? có đủ điều kiện đi không?

Vì thế mà cái này nó nằm trong cái không được phổ biến công khai. Anh muốn trở về Phật Giới thì anh phải trải qua 1 cái con đường kêu bằng ngoằn nghèo, khúc khuỷ, quanh co chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mà như thế nào mới đi được, mà nói vậy chứ đi được không? Nếu đi được thì người ta mới dám nói cho nghe, còn nói để biết, rồi đi hỏi, đi khoe người khác thì Đức Phật không cho nói cái này.

Nhưng mà nếu mà hỏi mà biết, nếu mà tôi hỏi chú,

chú trả lời được 1 phần nhỏ thì tôi sẽ dẫn đi, nhưng mà dẫn đi từng đoạn, từng đoạn thôi, chứ tôi không thể nói một cách chi ly được, nói chi ly là phải biết anh có cái khả năng này.

Vì Đức Phật bảo tất cả những người muốn hỏi những câu Tuyệt Mật thì anh phải nằm trong cái điều kiện nào thì người ta mới trả lời cho anh, chứ không phải anh hỏi sơ sơ vì sự ham muốn biết để thỏa mãn cái biết của anh là không được.

Đó Thiên Tông nó có cái chuyện đó, chứ không phải muốn hiểu là hiểu đâu.

Bởi vậy, MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ PHẢI BIẾT VƯỢT CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG LÀ CÁI GÌ, CÁI GÌ DẪN ĐI QUA CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, MÀ CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG CÓ MẤY CỬA, ĐI BẰNG CÁCH NÀO, CÁI GÌ DẪN ĐI?

Mình phải nắm được cái này thì người ta mới bắt đầu trả lời cái này cho mình. Nếu con muốn hỏi thì cái khả năng con, hỏi con mà con trả lời 1-2 câu thì người ta mới trả lời. Cũng như con là người Việt Nam hỏi tiếng Trung Quốc, hỏi chứ biết Trung Quốc viết chữ gì không?

-Dạ, không biết.

-Không biết thì hỏi chi. Cho nên bắt buộc phải hỏi, còn muốn đi vào chi tiết này thì anh phải hiểu một khái niệm. Có nghĩa là anh muốn đi rồi mà tôi đi không được thì được, thì người ta sẽ chỉ.

Còn cái này hỏi để biết thỏa mãn cái ham muốn của mình thì không được. Thiên Tông bắt buộc đi là nó xếp vào cái phần tuyệt mật, không nói giữa công khai được,

nếu con có cái khả năng chú hỏi con Hải Triều Dương là cái gì? Con trả lời được thì chú sẽ trả lời riêng cho con. Đó là cái nguyên tắc Bí Mật Thiên Tông là cái chỗ này.

74

☆ • MỘT LỜI NÓI THẬT:

■ CÔNG THỨC THIÊN TÔNG GIỐNG NHƯ CON ĐAO KHÔNG CÁN VẬY, CẦM ĐI! MUỐN GIẢI THOÁT THÌ PHẢI GAN MỚI ĐƯỢC.

+ Chính ông Phật cũng đã nói rồi KHÔNG BUÔNG ĐƯỢC ĐỪNG CÓ TU, bởi vì cái chuyện Giải Thoát là ĐƯA NGƯỜI TA THOÁT RA KHỎI CÁI SỨC HÚT VẬT LÝ CỦA CÁI TAM GIỚI

- HỎI: KHI CON ĐẠT YẾU CHỈ THIÊN TÔNG THÌ CON BỊ ĐAU NẶNG PHẢI NHẬP VIỆN. KHI CON ĐƯỢC TRUYỀN THIÊN THÌ CHỒNG CON LẠI MẤT. THƯA THẦY GIẢI THÍCH TẠI SAO CUỘC ĐỜI CON NÓ LẠI NHƯ VẬY Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Nói đúng ra, thì đó là cái nghiệp của mình, thì mình phải chịu thôi. Nói thật tu Thiên Tông này 10 người tu hết 9 người bị tai họa chứ không phải ít đâu. Mà nói ra cái này, nó sợ quá, nó bỏ trốn hồng đảm tu.

Là vì sao? Là vì từ xưa đến giờ mình thu cái Âm vô, rồi bây giờ Thiên Tông vô một cái nó phá thẳng kia, mà thẳng kia nó không có chịu nổi là nó làm mình mất mạng luôn đó chứ không phải ít đâu.

Rồi bây giờ sờ dĩ mà người ta nói là để xem anh có gan Giải Thoát không? Vì thế mà tu Thiên Tông anh phải có Trí Tuệ và anh Phải có Tâm Tài Lực. Tâm anh có

sáng không, những cái chuyện xảy ra anh có sợ không?

Bây giờ tôi nói nè, cái chùa này mà tôi không cất ra xin lỗi không ai dám cất cái chùa này đâu. Tới bây giờ tôi đưa ra cái bộ luật hình sự là mấy ông nín hết, giờ mấy ông phải đi tìm cái cách khác, mục đích là diệt cái chùa này cho bằng được.

Thành ra Tâm mình phải sáng, Tài mình có điều hành nổi không? Cái Lực mình có sợ người ta không? Bởi vậy tại sao có nhiều người vô Thiên Tông mà bị rất nhiều.

Hồi xưa mình chơi với cô hồn, bây giờ mình vô cái này trước khi nó ra nó quật mình. Đó, nó đưa đầu mình trước cái xe mình phải chết đó. Mình phải tính cách làm sao cho cô hồn nó xuất ra, phải năn nỉ nó từ từ cho nó ra, ban đầu có nhiều người nghe hoảng hồn, sợ quá thôi bỏ luôn, rồi thôi bỏ tu Thiên Tông.

Tại sao mà 100 người truyền thiên hết 95 người rút lui? Là nó nằm ở cái dạng này nè, cái dạng Âm nó không cho chứ đâu phải muốn tu là tu được đâu, vô rồi mà tạo Công Đức làm sao đây? Tạo bằng cách nào đây? Tạo làm sao đây? Tạo Công Đức không phải đơn giản đâu.

Tạo Công Đức, cái ông đó ông chơi bùa, mình lại mình nói, ông yếm ông thôi một cái là mình văng luôn, mình phải hiểu cái này. Thành ra cái Thiên Tông này nó rắc rối chứ không phải đơn giản đâu, nhưng mà mình phải nói từ từ.

Bây giờ hỏi tôi mới dám trả lời cái tu Thiên Tông rất là nguy hiểm, bởi vì mình đang sống thế giới vật lý mà, phá bỏ vật lý không được đâu. Mà mình ra mình có cái lực không? **DÁM BUÔNG KHÔNG? DÁM BUÔNG MỐI TU THIỀN TÔNG ĐƯỢC, CÒN KHÔNG BUÔNG,**

ĐỪNG TU.

Chính ông Phật cũng đã nói rồi KHÔNG BUÔNG ĐƯỢC ĐỪNG CÓ TU, bởi vì cái chuyện Giải Thoát là ĐƯA NGƯỜI TA THOÁT RA KHỎI CÁI SỨC HÚT VẬT LÝ CỦA CÁI TAM GIỚI này, không phải dễ đâu.

Ở trong cái thế giới vật lý này, chiều theo thì rất dễ nhưng mà muốn thoát ra là cả một vấn đề.

Mà bây giờ Công Thức đã đưa ra rồi. Xin lỗi Công Thức Thiên Tông giống như con dao mà không có cán vậy, cầm đi! THIÊN TÔNG GIỐNG NHƯ CON DAO KHÔNG CÁN VẬY! RỒI LÀM SAO SỬ DỤNG CON DAO NÀY ĐÂY?

Là hỏi tôi mới NÓI THẬT đó nghe chứ đừng có tưởng vô Thiên Tông mà dễ, khó ăn lắm!!! Dễ là người ta tu hết rồi!

75

☆• TU THIÊN TÔNG PHẢI GAN, MÁT MẠNG CŨNG KHÔNG LAY CHUYỂN.

- HỎI: TRONG SÁCH CÓ GHI KHI MÌNH HAM MUỐN GIẢI THOÁT CÀNG NHIỀU THÌ NGHIỆP ĐỒ NHANH CHỪNG NẤY. NGHIỆP ĐỒ TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐẠT BÍ MẬT THIÊN TÔNG CÓ GÌ KHÁC BIỆT, CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔNG A?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Minh tu cái này nói đúng ra những cái gì mà mình tạo ra đó, nó văng ra hết. Thiên Tông nó là vậy, anh vô đây thì những cái gì mà anh lưu lại ở thế gian này nó văng ra hết.

Vì thế mà anh CỐ GAN TU KHÔNG, TU THIỀN TÔNG LÀ PHẢI GAN, MẤT MẠNG CŨNG PHẢI TU.

Chứng minh Tổ Huệ Khả, chặt cánh tay cầu đạo đó. Tu là phải gan vậy đó, nếu tu mà nhát nhát thì đừng có tu.

Vì thế mà tôi nói tu Thiền Tông là đừng có nhát, trường hợp nào cũng KIÊN ĐỊNH. Tất cả cuối cùng đã BUÔNG LÀ PHẢI BUÔNG HẾT.

- BUÔNG CẢ THÂN MẠNG CHỨ KHÔNG PHẢI TIỀN BẠC KHÔNG ĐÁU. Ban đầu mà nói BUÔNG THÂN MẠNG là người ta sợ liền, không ai dám.

(Trích giải đáp tại chùa Thiên Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát).

■ **Có một đoạn kinh trong Kinh Luận Bảo Vương Tam Muội nói như thế này:**

Phật thiết lập Chánh Pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm sự thành công, lấy gai góc làm Giải Thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự tri ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ.

Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.

Đức Thế Tôn được Giác Ngộ chính trong mọi sự chướng ngại, ương quậy hành hung. Đề-Bà khuấy phá, mà Phật giáo hoá cho thành đạo tất cả,

Như vậy, há không phải sự tác nghịch là sự tác thành mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta đó sao?

Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dân thân vào sự trở ngại, nên khi trở ngại cấp tới thì không thể nào đối phó, Chánh pháp chí thượng vì vậy mà mất cả.

Thật đáng tiếc biết bao!!!

(Trích Luận bảo vương tam muội)

76

★• DỪNG TƯỚNG NHƯ THỂ NÀO CHO ĐÚNG?

- HỎI: BÁC CÓ DẠY RẰNG MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ DỪNG CÓ TƯỚNG. XIN BÁC GIẢI THÍCH RÕ CÁI CHỮ TƯỚNG NÀY LÀ NHƯ THỂ NÀO Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Cái tướng này đó.... .không phải nói về Phật Giới là không có tướng mà tướng này nó có 2 cái loại, tướng thu lợi và tướng dẫn người ta về Phật Giới. Vì thế mà trong kinh có Đức Phật có dạy rằng, các ông cứ suy nghĩ trong Thanh Tịnh, suy nghĩ càng nhiều càng tốt đó là một người đại Giác Ngộ.

Có nghĩa là anh giúp người ta, anh làm cái gì cũng được, làm bất cứ cái gì để giúp người ta trở về Phật Giới, tướng càng nhiều càng tốt. Khuyên mình đừng có tướng tầm bậy, đừng có tìm những cái gì của thế giới vật lý.

Tướng nó có 2 loại, vì cái Ý, Phật cũng có cái Ý, mình cũng có cái Ý mà mình nương, cái tánh người nó nương cái Ý của Tánh Phật nó làm.

■ Cái Tánh Phật là THẤY, NGHE, NÓI, BIẾT THANH TỊNH.

Còn cái Ý của tánh người mình THẤY, muốn đem về cho mình. NGHE, muốn phải trái.

Đó, thì cũng là cái Ý, MÌNH SỬ DỤNG Ý NÀO ĐÂY ? Ý Phật nó khác, Ý người nó khác. Ý người nó có 16 thứ tánh.

+ MÌNH PHẢI HIỂU CÁI NGUYÊN TẮC NÀY MỚI HIỂU PHÁP MÔN GIẢI THOÁT.

77

★• TU THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU SỰ SỐNG CỦA CÁI VẬT LÝ NÀY, THÌ MỚI HIỂU CÁI THIỀN TÔNG. CÒN KHÔNG HIỂU THÌ ĐỪNG THEO THIỀN TÔNG NÀY, THEO CHI CHO MẮC CÔNG. VẬY SỰ SỐNG VẬT LÝ Ở ĐÂY LÀ GÌ?

★ MUỐN ĐƯỢC THANH TỊNH, RÕNG LẶNG, HẰNG TRI THÌ PHẢI LÀM SAO? VÀ ÁP DỤNG VÀO LÚC NÀO LÀ ĐÚNG Ạ?

Thầy trả lời:

-Thanh Tịnh, Rõng Lặng, Hằg Tri chỉ áp dụng từ khi chuẩn bị lâm chung cho đến khi thoát ra ngoài 5 km. Nếu mà mình không Thanh Tịnh, Rõng Lặng, Hằg Tri thì mình TƯỚNG.

Mình Tưởng thì nó dính vô ở thế gian này và đồng thời cái trung âm thân của mình từ trái đất đi lên 5 cây số, MÌNH TƯỞNG MỘT CÁI THÌ MÌNH SẼ THEO CÁI TƯỞNG CỦA MÌNH, còn mình THANH TỊNH, RÕNG LẶNG, HẰNG TRI có nghĩa là MÌNH BIẾT NHỮNG CÁI CHUYỆN GÌ XUNG QUANH, MÌNH CHI BIẾT THÔI.

Con mà phát ra cái này nó NGANG BẰNG PHÁP TRẦN CỦA CON CHỨ KHÔNG PHẢI ÍT ĐẬU.

Ví dụ con đi đến bến xe đi, con mà dớn dác hỏi này kia, thì chắc chắn nó sẽ tới kiếm con liền. Còn con cứ đi, ai nói gì thì kệ, KHÔNG AI DỰ CON ĐƯỢC HẾT. Đó, phải hiểu cái này.

THANH TỊNH, RÕNG LẶNG, HẰNG TRI LÀ ÁP DỤNG TỪ KHI CHUẨN BỊ RA ĐI CHO ĐẾN KHI GẶP ÔNG PHẬT.

Lên đến tầng bình lưu là không còn tưởng được nữa, là bởi vì nó không còn giao động của vật lý nữa nên nó không có tưởng. NHỚ LÀ RA ĐẾN TẦNG BÌNH LƯU KHÔNG CÒN TƯỞNG.

Vì nó không còn sức hút của giao động âm dương nữa đâu mà tưởng. Giao động của âm dương nó mới phát ra cái tưởng.

-HỎI: THƯA BÁC, BÁC VẪN THƯỜNG NÓI ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU LÀ VỊ THẦN KHÔNG BÔI ĐEN CÔNG ĐỨC NỮA. NGƯỜI NAY ĐÃ 70 TUỔI, NẾU KHI THỰC HÀNH MÀ CÒN VƯỚNG VÀO MỘT CHÚT SÂN, MỘT CHÚT THAM, MỘT CHÚT KIẾN CHẤP NÀO ĐÓ, THÌ VỊ THẦN CÓ BÔI ĐEN CÔNG ĐỨC KHÔNG Ạ?

- Bây giờ đó, nguyên tắc mình về hưu là ông Thần ông ưu tiên cho mình, với điều kiện là mình ĐỪNG CÓ TƯỞNG.

Mà có TƯỞNG LÀ SÂN SI NÀY KIA NÓ NỔI LÊN. Và tuổi nào cũng bị vướng vô hết chứ không phải là 6,7 chục đâu. 100 tuổi mà tưởng cũng bị nữa. Thành ra BÂY GIỜ BẮT BUỘC PHẢI HỌC CHO HIỂU CÁI THIÊN TÔNG NÀY.

Chứ đâu phải nói là ưu tiên cho người già đi xe bus đi, không lấy tiền, rồi lên đó quậy thì sao? Ưu tiên thì mình phải hiểu cái thân phận của mình, chứ ưu tiên rồi mà mình muốn quậy người ta thì sao được, thế gian này:

THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY, LÀM GÌ QUẢ NẤY.

Mình giận người ta thì nhân quả nó vô mình đó. Mình phải hiểu cái Căn Bản này. Chứ không phải ưu tiên rồi mình muốn làm cái gì cũng được. Không được.

Càng ưu tiên thì mình càng nghiêm chỉnh. Thứ nhất, càng ưu tiên thì mình phải càng nghiêm chỉnh trong cái sự sống của cái vật lý này. **PHẢI HIỂU SỰ SỐNG CỦA CÁI VẬT LÝ NÀY, THÌ MỚI HIỂU CÁI THIÊN TÔNG.** Còn anh không hiểu sự sống của cái vật lý này thì anh **ĐỪNG CÓ TU LÀM GÌ CHO MẮC CÔNG.**

78

☆• **Đây là CĂN BẢN TU THEO THIÊN TÔNG:
+ CĂN BẢN TU THIÊN TÔNG LÀ Ở BA MẶT TRĂNG VÀ THỰC HÀNH Ở MẶT TRĂNG THỨ HAI LÀ ĐÚNG.**

+ VÀ:

1. Thứ nhất: Phải học hỏi, suy tư, và thực tập gọi là **VĂN, TƯ, TU.**

2. Thứ hai: Phải hiểu **TÀI, SẮC, DANH, THỰC, THÙY** là cái gì?

3. Thứ ba: Phải biết **SẮC, THỌ, TUỞNG, HÀNH, THỨC** chiều sâu của nó ra làm sao?

Tôi xin giải nghĩa 13 chữ nói trên để ông hiểu, ông muốn tu phải cố gắng, chắc chắn sẽ đạt theo ý nguyện của ông.

1- Chữ văn: Đọc kinh điển hoặc nghe lời giảng của pháp sư (phải đúng pháp sư, chứ giảng sư không ăn thua gì).

2- Chữ tư: Phải suy tư hiểu nghĩa cho đúng với ý pháp sư nói.

3- Chữ tu: Ông không tu mà phải thực hành đúng ý Chánh Pháp của Đức Phật đã dạy.

4- Chữ tài: Tiền bạc, phải sử dụng cho đúng ý nghĩa của người tu theo đạo Phật, chứ không phải từ bỏ tiền tài.

5- Chữ sắc: Về sắc đẹp của nam nữ ông đừng dính mắc vào, còn vật dụng có gì sử dụng nấy, không chê khen.

6- Chữ danh: Danh lợi ở thế gian ông xem như ảo ảnh phù du.

7- Chữ thực: Ông phải ăn uống triệt để theo phương cách cân bằng âm dương là ông đã giải quyết được 50% của sự tu theo Thiền Tông, gọi là tu Thực.

8- Chữ Thù: Việc ngủ nghỉ của người tu theo Thiền Tông, đói thì ăn, mệt thì ngủ, không bận bịu trong lòng một chút nào, nhớ đừng ép thân.

9- Chữ Sắc: Chữ sắc ở phần này không phải là chữ sắc của câu số 5, mà nói toàn bộ cơ thể của ông. Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần rất sáng khoái, việc tu theo Thiền Tông rất thuận lợi, vì sắc thân ông được cân bằng, luôn vận hành thanh tịnh theo điện từ Quang. Nhờ điện từ Quang này, nên thân và tâm vật lý của ông rất nhẹ nhàng.

10- Chữ Thọ: Tức thọ khổ, thọ vui, hay không khổ không vui, ông không màng đến.

11- Chữ Tưởng: Cái suy nghĩ, hay tưởng tượng mọi thứ trên đời, mà tưởng trong thanh tịnh nên không sanh ra vọng.

12- Chữ Hành: Đây là vận hành có 2 phần:

1. Một là điện từ Quang hành, để bảo tồn sự sống của vỏ bọc Tánh Phật.

2. Hai là điện từ Âm Dương hành, để bảo vệ từng tế bào một là nói riêng, còn nói chung là tổng thể sắc thân của ông.

Trên đây là 2 phần tồn tại của một con người cũng như tất cả các loài động và thực vật.

Đức Phật dạy:

- Khi tâm suy nghĩ, tức vọng tưởng phát ra, nó tạo ra những “chông gai”, nên dòng điện từ Âm Dương đang liên tục duy trì cơ thể của ông, nó quét cái suy nghĩ của ông đến nơi ông suy nghĩ, chính đây là luân hồi.

Vì nguyên lý này nên Đức Phật dạy:

Người tu Thanh Tịnh Thiền, là để tâm vật lý mình Thanh Tịnh nên “chông gai” không lú ra, do đó điện từ Âm Dương nó chỉ quét để duy trì cơ thể thôi.

Vì nguyên lý này, mà Như Lai dạy pháp môn tu Thanh Tịnh thiền không được dụng công là vậy.

13- Chử Thức: Chử thức này là hiểu biết do sự học hỏi của ông, nên gọi là học thức hay trí thức của vật lý; còn cái Biết của Ý trong Tánh, là cái Biết tự nhiên của Phật Tánh.

Trên đây là 13 phần dành riêng cho người tu theo Thiền tông để giác ngộ và giải thoát, nếu ông thực hiện được chắc chắn sẽ có kết quả tốt.

Một lần nữa xin lưu ý ông:

1- Ông sử dụng 13 thứ trên Ở TRẠNG THÁI THANH TỊNH LA PHAI. Nếu ông sử dụng các thứ trên của vật lý Âm Dương, dù ông có dụng công thực hành 1.000 năm cũng chẳng đi đến đâu cả.

2- Ông tu theo Thiền Tông, khi vọng tưởng nó có hiện

ra, kệ nó, không màng đến, ông nhớ đừng dẹp nó.

Vì sao vậy?

Vì vọng tưởng là tự nhiên của vật lý Âm Dương nơi thế giới này, nếu ông dẹp, ông bị cái lỗi là vi phạm nhân quả luân hồi tự nhiên của vật lý.

CÔNG THỨC GIẢI THOÁT:

1. HAM MUỐN MÃNH LIỆT.
2. TẠO CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG.
3. NẮM VỮNG CÔNG THỨC ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI.

Các vị đi trong đoàn thốt lên:

- Quá tuyệt! Quá tuyệt! Không ngờ ở nơi xa xôi hẻo lánh này, lại có vị thông lâu và giải nghĩa tu theo Thiền Tông học rất rõ ràng và tường tận như vậy.

Có nhiều vị không cầm được nước mắt và thốt lên: “Chúng tôi đi tìm lời dạy của Đức Phật, không đâu giảng rõ, đến đây, chúng tôi như vào “Bể Giáo Lý Thiền Tông”. Chúng tôi đã ghi rõ từng lời, từng câu của Trưởng ban giải nghĩa, nhất định về áp dụng ngay Công Thức tu Thiền Tông này. Một lần nữa chúng tôi xin hết lòng cảm ơn Trưởng ban.

(trích sách Thiền Tông “Những câu hỏi về Thiền Tông” của soạn giả Nguyễn Nhân, NXB Tôn Giáo, Hà Nội).

79

☆ • TẠI SAO MỘT VỊ VUA TÀI BA NHƯ VẬY, CÒN GÌ HƠN NỮA, MÀ TẠI SAO LẠI CHỌN PHÁP MÔN THIỀN TÔNG NÀY, BỎ HẾT TẤT CẢ LÊN NÚI TRÚC LÂM YÊN TỬ ĐỂ TU VÀ LẬP RA

PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ.

• TU THIÊN TÔNG KHÔNG SỬ DỤNG THỨ GÌ TRONG VẬT LÝ LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ?

• CHỈ CẦN SỐNG VỚI PHẬT TÁNH, BIẾT TẠO CÔNG ĐỨC LÀ VỀ.

- Xin chào Viện chủ và tất cả mọi người. Con là người nghiên cứu Triết học cả phương Đông và phương Tây. Phương Đông thì có Triết học Trung Hoa và Triết học Ấn Độ, là 2 nơi Triết học phát triển rất mạnh.

Riêng về Ấn Độ thì có rất nhiều Tôn giáo và Đạo giáo. Riêng về Đạo Phật thì có 6 pháp môn tu như trong bản tóm tắt đã nói, nhưng tôi thấy đặc biệt là 5 pháp môn tu Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, Mật chú tông và Tịnh độ tông là phát triển nhiều và được mọi người biết đến.

Riêng môn Thiên Tông là hầu như rất ít người biết đến. Chỉ khi chùa Tân Diệu phổ biến ra thì mới được nhiều người biết đến. Mặc dù trước đó đã âm thầm ở Trung Hoa hay 1 số nước khác nhưng nói chung mình cũng chưa được biết nhiều. Đến bây giờ đọc 10 cuốn sách của Soạn giả Nguyễn Nhân thì tôi thấy Soạn giả đã viết rất rõ.

Nếu như ai muốn nghiên cứu về pháp môn Thiên Tông thì đọc 10 cuốn này, chắc chắn sẽ được hiểu rất nhiều. Tôi đã đọc và cũng được biết ở Việt Nam mình có vị vua Trần Nhân Tông, là 1 vị vua rất anh minh, sáng suốt và có tài nữa. 3 lần dẹp quân Nguyên Mông xong rồi Ngài sẵn sàng từ bỏ ngôi vua của Ngài, trao lại cho con là Trần Anh Tông và lên Trúc Lâm Yên Tử tu Thiên Tông, lập nên phái gọi là Trúc Lâm Yên Tử.

Con có 1 thắc mắc là tại sao MỘT VỊ VUA TÀI BA NHƯ VẬY, CÒN GÌ HƠN NỮA, MÀ TẠI SAO LẠI CHỌN PHÁP MÔN THIỀN TÔNG NÀY, BỎ HẾT TẤT CẢ LÊN NÚI TRÚC LÂM YÊN TỬ ĐỂ TU VÀ LẬP RA PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ.

Con muốn hỏi tác giả Nguyễn Nhân là môn Thiền Tông này về nội dung thì phần nào con cũng đã nắm được, con muốn hỏi là CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ ĐẶC BIỆT TRONG PHÁP MÔN THIỀN TÔNG NÀY, MÀ LÀM CHO VUA TRẦN NHÂN TÔNG DỨT BỎ NGÔI VUA CỦA MÌNH ĐỂ ĐI TU NHƯ THẾ. Xin Viện chủ giải đáp cho con rõ ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Một ông Vua dám bỏ ngôi vua để tu Pháp môn này thì chỉ có một lý do đơn giản thôi, vì ông Vua này đã “NGỘ THIỀN”.

Trong kinh Đức Phật có dạy: Ở Thế gian này dù làm vua cõi Người, làm chúa cõi Trời, đối với người ngộ Thiền, những gì mà họ có được cũng chỉ là người bán cùng nghèo khó mà thôi. Tại sao Đức Phật nói vậy. Dù anh ở đâu? Làm vua hay làm chúa cũng không thoát khỏi Quy luật Luân hồi ở thế gian này. Hôm nay anh làm vua 5, 3 chục năm rồi sau đó anh còn làm vua nữa không? Hay là anh chết, anh đi đầu thai chỗ khác. Đó, Quy luật Luân hồi là vậy.

- Vua Trần Nhân Tông, bỏ ngôi vua lên Yên Tử. Ông muốn dạy lại cho người khác nhưng vì dân trí thời đó, nên không có dạy được.

- Còn pháp môn Thiền Tông này, vì sao không truyền theo Kinh điển bình thường? Vì nó rất khó được mọi

người chấp nhận.

Tại sao chùa Thiên Tông Tân Diệu nhận ra 60 năm rồi mà không dám nói? Nói sao đây khi đất nước trong chiến tranh bị tàn phá, nói Giải Thoát ai nghe. Sau chiến tranh đất nước được bình yên nhưng dân còn khổ, ngồi đó mà nói Giải Thoát, ai nghe?

Sở dĩ con người ta thích tu là vì người ta tu bằng cái Tướng Vật lý của con người, tu có thành tựu. Đức Phật đã nói trong Thế giới này mà tu có THÀNH TỰU GÌ, rồi cũng phải BỎ HẾT.

Muốn đi ra ngoài Thế giới Vật lý để về Phật giới, về Phật giới là sống bằng Điện Từ Quang, chứ không phải điện từ Âm Dương. Thế giới này là thế giới DỤC GIỚI NHÂN QUẢ LUÂN HỒI, DO ĐIỆN TỬ ÂM DƯƠNG CUỐN HÚT VÀ KÉO ĐI TẠO THÀNH NHÂN QUẢ LUÂN HỒI.

Nếu còn ở Thế giới này mà anh muốn làm bất cứ điều gì có thành tựu cũng không ăn thua gì hết. Đây chính là TUYỆT MẬT CỦA THIỀN TÔNG.

Vì vậy, khi Trần Nhân Tông đã THẤY CÁI CHỖ NÀY, cho nên ông mới dám bỏ ngôi vua đi lên núi Yên Tử tu chứ. Bình thường, mình có cái nhà lầu còn chưa dám bỏ, chứ nói chi đến Ngôi vua.

Ông Xá Lợi Phật có trình với Đức Phật như thế này: “Dù con ở thế giới này TU MÀ CÓ THÀNH TỰU CÁI GÌ CŨNG LÀ BỎ ĐI HẾT. Các vị TỔ cũng đã nói thẳng cái này rồi. Bây giờ người ta cứ dùng CÁI TƯỚNG NGƯỜI TA TU, MÀ BÂY GIỜ ĐỨC PHẬT NÓI SAU CÙNG LÀ THIỀN TÔNG KHÔNG TU. Anh biết Phật Tánh anh rồi, anh làm sao ANH SỐNG ĐƯỢC VỚI

PHẬT TÁNH ĐÓ, ANH BIẾT TẠO CÔNG ĐỨC ĐỂ ANH VỀ PHẬT GIỚI THÔI. Chỉ có vậy thôi.

Thành ra ông Tô 21 trong quyển 36 vị Tô có nói: “Tôi ngu mới tu Giải Thoát”. Còn Lục Tổ Huệ Năng có nói: “Nó không phải là 1 vật mà tu cái gì”. Ông Trần Nhân Tông có nói: “Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm chớ tu Thiền”. Mình đối cảnh mình không dính, thì tu làm chi. Khi Vua Trần Nhân Tông đã nói được câu này, nên Ngài mới **DÁM BỎ NGÔI VUA.**

80

• NHỜ HUYỀN KÝ RA ĐÒI, CHÚNG TA TRỞ VỀ CỘI NGUỒN CỦA SANH MẠNG BẰNG TRUNG ÁM THÂN

- Con đường trở về bằng thân tứ đại:

Khi trí tuệ khai mở, tự nó sẽ tiêu diệt cái phàm ngã ích kỷ của con người để hướng đến những điều thánh thiện. Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn, rất ít ai vượt qua nổi. Danh từ Phật Giáo gọi là Phật Tánh hiển lộ, danh từ Thiên Chúa Giáo gọi là quên mình để hòa nhập vào Đấng Cứu Thế, danh từ Ấn Giáo gọi là sự hợp nhất với Chân Ngã. Hay nói một cách khác thì đây là lúc tất cả Thức đều chuyển thành Trí. Khi phàm ngã hoàn toàn thay thế bằng Chân Ngã thì không còn sự phân biệt giữa ta và người, giữa chủ thể và đối tượng mà **TẤT CẢ ĐỀU LÀ MỘT.**

Cái trí nó không còn tính cách cá nhân nữa mà nó trở thành “**ĐẠI TRÍ**” hay **TRÍ TUỆ BÁT NHÃ.** Tâm thức không còn là tâm cá nhân nữa mà thành **TÂM THỨC BỒ ĐỀ,** hòa hợp hoàn toàn với **TÂM THỨC VŨ TRỤ.** Cả tâm lẫn trí mở rộng đón nhận ánh sáng Chân Lý mà

không còn phải học hỏi, lý luận gì nữa. Đây chính là giai đoạn Giác Ngộ của người tu, họ trở thành 1 đấng siêu nhân, 1 vị Phật, 1 vị Tồ, 1 vị Thánh....

Không 1 vị Phật, vị Thánh nào vỗ ngực tự xưng đã đạt quả vị này hay quyền năng nọ. Khi đã Giác Ngộ thì chức tước, danh vọng, địa vị đâu có nghĩa lý gì, vì họ đâu còn BẢN NGÃ THẬP HÈN như chúng ta để phân biệt. Chỉ có các: “Bậc lừa bịp”, các tu sĩ giả mạo mới thích danh vọng, chức tước, vì bản ngã họ còn to lớn và cần các danh xưng, địa vị để lừa bịp tín đồ nhẹ dạ.

Tại sao ông không công bố những khám phá của mình cho mọi người mà lại ẩn thân ở một nơi hoang vu như thế này? Khi trình độ con người chưa đến lúc, thì có những điều chưa thể Công Bô được. Các bậc Giác Ngộ chỉ dạy theo Bí truyền cho 1 số người có thể lãnh hội được này. Nó không thể truyền dạy bừa bãi được. Vì rất nguy hiểm.

Vì có nhiều cách để đến với Chân Lý nhưng kết quả thì lại khác hẳn. Khi họ còn bản ngã thì sự huyền linh sẽ dẫn họ đi vào con đường ma đạo. Người tu phải ý thức rõ rệt rằng chỉ khi nào phàm ngã hoàn toàn bị tiêu diệt thì con người mới thoát khỏi ảo ảnh của màn vô minh và thực sự chứng nghiệm CHÂN LÝ. Quyền năng càng cao ta càng phải lập HẠNH, nghiêm khắc giữ gìn, đề cao cảnh giác các ảo ảnh của Vô Minh.

-Vi danh từ vô minh còn xa lạ đối với chúng tôi. Xin giải thích rõ hơn:

+Hãy lấy ví dụ như 1 người tu hành đã bắt đầu có 1 số quyền năng thô thiển như Thần nhân chẳng hạn, vì số người có quyền năng ở cõi trần rất ít, người đó tưởng

mình tiến bộ vượt bậc, đã trở thành 1 đấng này, đấng nọ. Lòng kiêu căng phát triển xúi dục họ nghĩ rằng mình đã đắc quả vị lớn lao, đã được giao phó các xứ mệnh cao cả. Họ tự phong cho mình những chức tước, danh vọng, hoặc tìn đồ xưng tụng cho họ là đấng này, đấng nọ thì họ cũng chấp nhận tuốt. Họ nghĩ mình đã sáng suốt, cao cả thì còn làm lạc thế nào nữa.... Họ đâu hiểu rằng trong cõi âm có rất nhiều VONG LINH BẤT HẢO HAY TÌM CÁCH HƯỚNG DẪN SAI LỆCH những người non nớt ham mê linh thiêng vừa bắt đầu khai mở quyền năng. Dĩ nhiên với trí tuệ nông cạn, họ không có 1 tiêu chuẩn nào để xét đoán, hiểu biết những điều họ thấy biết có đúng là Chân Lý hay không? Bởi thế họ dễ bị sai lệch và dễ trở thành TAY SAI ĐẮC LỰC CỦA CÁC VONG LINH, MA QUỶ VÀ CÁC SINH VẬT VÔ HÌNH. Các vị tu hành thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ, thiếu trì giới thì dễ rơi vào cạm bẫy của vô minh.

- Làm sao tránh được điều này?

+ Người nào có 1 đời sống tinh khiết về tư tưởng và hành động, không bị ô nhiễm bởi Tham - Sân - Si, Danh - Lợi - Tình thì sẽ được che chở. Với tâm số rung động thanh cao thì các ảnh hưởng xấu không thể thâm nhập. Trái lại một người còn tham sân si, còn nhiều tham vọng thiếu sự thực hành thì những rung động xuất phát từ nội tâm người đó sẽ hấp dẫn các tâm số vong linh ma quái đến nhanh. Họ còn đầy đủ tham sân si, danh lợi, ích kỷ mê muội thì quá dễ dàng để các vong linh lợi dụng. Người nào tâm chưa trong sạch thì thường sử dụng quyền năng có được vào những điều tà vạy. Họ sử dụng quyền năng vào những việc để mưu lợi riêng cho

mình hay thỏa mãn tham vọng cá nhân, cũng có nghĩa là đang đi trên con đường tà đạo. Tà đạo sử dụng quyền năng qua các hình thức lễ nghi, cúng bái trợ lực để tạo nên các đoàn thể hình thức.

Người sử dụng những hiểu biết của mình để phụng sự sẽ trở nên một bậc Bồ Tát, và chỉ có trái tim Bồ Tát mới chỉ lối, soi đường giúp họ đi trọn vẹn con đường đạo. Nếu Không có Trí tuệ Bát Nhã soi đường dễ bị vô minh che lấp nên dễ sa ngã, đi lầm vào tà đạo.

☆• 12 CON ĐƯỜNG LUÂN HỒI NƠI TRÁI ĐẤT TAM GIỚI VÀ MỘT CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.

- Trước khi biết rõ con đường trở về Phật giới, thì phải rõ thông các đường còn luân hồi để chỉ cho người thân của mình biết 12 con đường luân hồi nơi trái đất và Tam giới này như sau:

+ Trước khi mình chết từ 1 đến 3 ngày, những hiện tượng sau đây là điềm báo trước cho mình biết sẽ luân hồi đi nơi nào trên trái đất hay Tam giới này. Từ cao nhất là cõi trời Vô Sắc, thấp nhất là tầng Địa Ngục thứ 18.

1/- Nhìn thấy màu trắng trong thật sáng, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên các cõi trời Vô Sắc.

2/- Nhìn thấy có 12 màu sắc lung linh rất đẹp, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên các cõi trời Hữu Sắc.

3/- Nhìn thấy có 12 màu sắc thanh tịnh rất đẹp, thường thấy những vị Phật đến rước mình, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên nước Cực Lạc.

4/- Nhìn thấy có 5 màu sắc rất đậm, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên 1 trong 3 nơi như sau:

A- Nghe trong người mình rất mạnh, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương.

B- Nghe trong người mình rất khỏe, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Đục Giới.

C- Thường nhìn thấy các vị Thánh đến rước mình, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Ngọc Hoàng.

5- Nhìn thấy có 3 màu sắc rất đậm, báo hiệu người chết sẽ sanh vào 1 trong 2 nơi như sau:

A- Nhìn thấy các vị Thần đến rước mình, báo hiệu mình sẽ vào cõi Thần sinh sống.

B- Nhìn thấy các Vị giàu sang đến rước mình, báo hiệu mình tái sanh được làm Người giàu sang.

6- Nhìn thấy cha, mẹ hay người thân, báo hiệu mình trở lại Dòng tộc, để đi luân hồi trong Dòng tộc.

7- Nhìn thấy các loài Cô Hồn đến rước mình, báo hiệu mình chết làm loài Cô Hồn.

8- Nhìn thấy các loài Súc Sanh, báo hiệu mình đầu thai vào làm loài Súc Sanh.

9- Nhìn thấy màn đen thật tối, báo hiệu mình vào các tầng Địa Ngục!

10- Nhìn thấy cây nhiều, báo hiệu mình đầu thai vào làm loại Thực Vật.

- Người vào làm loài Thực Vật, khi mình gần chết mà không biết gì một thời gian ngắn hay dài.

-Trên đây là các đường luân hồi. **Và 1 con đường TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.**

☆• **LỤC TỔ DẠY ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI (VỀ BẢNG TRUNG ÁM THÂN)**

Khi quý vị tu theo pháp môn Thiền tông, thì các cửa Luân hồi như sau bị đóng lại, gồm:

1. Các cõi Trời và nước Cực Lạc.
2. Các nơi trong trái đất này.

+ Duy nhất còn 2 cửa:

1/- Một là, cửa Giải Thoát trở về Phật Giới.

2/- Hai là, cửa làm người để trở về dòng tộc.

- Nếu quý vị muốn Giải Thoát, thì phải có 3 phần như sau:

1. Phải ham muốn thật mãnh liệt trở về Phật giới.

2. Phải có Công Đức thật nhiều.

3. Phải rõ Công Thức trở về Phật Giới.

Hôm nay, Công Thức trở về Phật Giới, chúng tôi xin trình bày ra đây, vị nào muốn về Phật Giới thì phải nghe cho kỹ phần này:

1. Trước khi quý vị mãn phần sống nơi trái đất này. Thì liên tiếp quý vị ngủ:

+ Thường hay thấy Hào Quang màu trắng có pha màu vàng sáng nhạt, không có một gợn hay một hình ảnh gì.

- Phần này, trong kinh Pháp Bảo Đàn Đức Lục Tổ Huệ Năng có dạy như sau:

+ Khi thấy, một màu trắng vàng trong suốt, là Hào Quang Công Đức của quý vị phát ra đó.

+ Nếu trong Hào Quang này, chỉ cần có một vật gì nhỏ thôi, đây là Hào Quang của vị Thần quản lý nghiệp của mình tạo ra in vào Hào Quang Công Đức của quý vị.

+ Quý vị cứ để tự nhiên, khi nào bóng hay hình đó tự biến mất, thì Hào Quang Công Đức trở về đúng bản chất

của nó.

+ Phần này, trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy: Gặp hình ảnh gì cũng không màng đến. Trong Hào Quang này thường hay có tiếng của Chư Phật nói. Thì quý vị hãy áp dụng câu này của Đức Phật dạy:

+ Tất cả tiếng Pháp trong hình ảnh phát ra đều là tiếng giả dối, tức tiếng giả, trong kinh gọi là phi pháp.

Nếu quý vị làm chủ được phần này rồi, thì bắt đầu quý vị vững được đường về Phật Giới.

- Khi Thân đi vào tan rã, thì:

+ Quý vị sẽ đi vào giấc ngủ quên, độ 30 phút. Quý vị thức dậy.

Đầu tiên là quý vị nhìn thấy Ông, Bà, Cha, Mẹ hay người thân của quý vị, hay bất cứ hình ảnh gì thì quý vị cũng không được đi theo cho dù là Bồ tát hay các vị Phật.

Bởi vậy Đức Phật có dạy rất rõ câu này: “Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma”, là ý muốn nói chỗ này vậy. Vì những hình ảnh đó đều là những oan gia trái chủ của quý vị từ nhiều đời trước cả, chỉ cần quý vị đưa tay đi theo là coi như quý vị sẽ đi trong luân hồi ngay.

Nếu quý vị có Công Đức thật nhiều, thì hình ảnh như Ông, Bà, Cha, Mẹ hay người thân của quý vị chỉ hiện thoáng qua thôi. Nếu Công Đức ít, thì nhìn thấy hơi lâu một chút rồi mất.

Lúc này quý vị có thể nói với Ông, Bà, Cha, Mẹ hay người thân quý vị chỉ 1 câu như sau:

+ Con tu theo pháp môn Giải Thoát của Đức Phật, nay con đã được Giải Thoát, nếu Ông, Bà, Cha, Mẹ muốn Giải Thoát như con, hãy tìm pháp môn Giải Thoát tu tập.

Quý vị vừa nói xong thì người thân của quý vị sẽ biến mất, còn Trung âm thân của quý vị tự nhiên được rơi vào Trung Tâm vận hành luân hồi đầu Hải Triều Dương.

Trung Âm thân của mình bắt đầu rơi vào khoảng không minh mông vô tận. Cứ để cho Trung Âm thân của quý vị rơi tự do. Đừng run đừng sợ gì cả.

Quý vị giống như người bước lên đầu sào 100 trượng, bước ra ngoài không mà bị rơi vậy. Trong lúc rơi, quý vị cứ nhìn Hào Quang sáng rực của quý vị.

Khi nào lực rơi bị dừng lại, vòng bảo vệ Hào Quang bị mất. Tức khắc, Phật nhãn của quý vị được mở ra, quý vị nhìn thấy như sau:

+ Thấy được rõ ràng trái đất và Tam giới mà trước kia quý vị mượn Thân và Tánh người sống. Vừa thấy như vậy, dòng chảy điện từ Dương của cửa Hải Triều Dương, tự động đẩy Tánh Phật và số Công Đức của quý vị trở về Phật Giới.

Khi khối Công Đức của quý vị vừa vào Phật Giới, thì Điện Từ Quang trong Phật Giới chiếu vào khối Công Đức của quý vị. Tức khắc một Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh dần dần được hình thành ra.

Trong ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh này, một Kim Thân Phật được hình thành. Tánh Phật của quý vị ẩn vào Kim thân Phật này. Quý vị được thành Phật.

(Trích trong “Sách trắng Thiên Tông” và “Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiên Tông” của Soạn giả Nguyễn Nhân)

***LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI BẢN
NGÀY 28-06-2020 VỚI NHỮNG LỜI DẶN DÒ KỶ**

Hôm nay, các Phật gia được Truyền Bí mật Thiên Tông. Nhiệm vụ của Ban Quản trị chùa Thiên tông Tân Diệu có bốn phần trình bày “Đường về Phật giới” cho các Phật gia biết, còn thực hiện được hay không là tùy mỗi Vị.

Đức Phật có dạy:

-Người được truyền Bí mật Thiên Tông, 100 người, chỉ có 5 người được trở về Phật giới mà thôi.

Ban Quản trị chùa Thiên Tông Tân Diệu chúng tôi, mong rằng, trong số tất cả các vị được truyền Bí mật Thiên Tông hôm nay sẽ được trở về Phật giới tất cả, mong quý vị cố gắng:

Đường về Phật giới có 3 trường hợp:

I/ Trường hợp thứ nhất: Công Đức Vô Lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra:

1- Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy.

2- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”. Bầu tròn này, chính là “Trung âm thân” của Phật gia, do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung âm thân để làm phương tiện chuyên chở Tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công đức mang về Phật giới, hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung âm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

3- Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiên Tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa. Nếu trong Trung âm thân của Phật gia mà chứa Công Đức Vô Lượng, thì sẽ

diễn ra như sau:

Trung âm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực!

Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói:

- Ta là Thần Quản lý Tánh Phật của Phật gia, cho Trung âm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới.

- Khi Trung âm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có Hoa Tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung âm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật Giới”. Đường về Phật Giới như sau:

- Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới.

- Khi Trung âm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm:

1- Trung âm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất.

2- Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất.

3- Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất.

Lúc này, chỉ còn lại là Tánh Phật và khối Công Đức.

- Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng - Thấy - Nghe - Nói - Biết.

Công Đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật Giới để

định hình ra Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh và Kim Thân Phật.

- Khi Tánh Phật và khối Công Đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật Giới, liền được Điện Từ Quang trong Phật Giới chiếu vào khối Công Đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh này, sản sinh ra 1 Kim Thân Phật.

- Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”!

II/ Trường hợp thứ hai: Công Đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra:

1- Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

2- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 màu: Nửa trắng, nửa vàng.

3- Nếu trong Trung âm thân của Phật gia mà chứa Công Đức và phước đức bằng nhau, thì vị Thần Quản lý Tánh Phật của Phật gia, nắm Trung âm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói:

- Trong Trung âm thân của Phật gia Công Đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật Giới hay vãng sanh lên Tam giới hưởng phước?

Nếu Phật gia muốn trở về Phật Giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng:

- Tôi muốn trở về Phật Giới!

Thì vị Thần Quản lý Tánh Phật của Phật gia, thả Trung

âm thân của Phật gia ra và nói:

Thần tạ, cho Trung âm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung âm thân nên cẩn thận!

Phật gia phải biết:

1- Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung âm thân của Phật gia tự do chở Tánh Phật và Công Đức trở về Phật Giới như là trường hợp Công Đức vô lượng vậy.

2- Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung âm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói:

- Như Lai là Phật....., biết Tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công Đức mang trở về Phật Giới. Vậy, hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật Giới. Vị này vừa nói, liền có các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa Tiêu hình thành xong, Vị này nói:

- Phật gia chở Tánh Phật và khối Công Đức bay theo Hoa Tiêu của Như Lai về Phật Giới.

Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung âm thân bay theo Hoa Tiêu này. Thành linh, Phật gia cho Trung âm thân dừng lại.

Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật gia này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ.

Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất.

Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai.

- Khi Trung âm thân của Phật gia chở Tánh Phật và khối Công Đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung âm thân của Phật đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi. Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị Thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung âm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa Tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung âm thân bay theo Hoa Tiêu này thêm 40 km nữa là đến các nơi Chư Phật ngự, để rước Tánh Phật và khối Công Đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật Giới.

III/ Trường hợp thứ ba:

- Công Đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức cũng nhiều.

Thì có 3 phần sau đây diễn ra:

1- Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy.

2- Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm:

- Một là màu vàng. Hai là màu trắng. Ba là màu đen.

Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co:

1- Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung âm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp Phước đức hay trả nghiệp Ác đức.

2- Vị Thánh nắm kéo Trung âm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân

quả cũng như không tuổi thọ.

3- Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung âm thân của Phật gia vào dòng họ, đề tái sinh làm Người trở lại. Ba thể lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thành linh Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!”...Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thể lực cõi Âm, tự nhiên thân các thể lực này tự tan, không còn nắm Trung âm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, Trung âm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước:

Lễ truyền Bí mật Thiên Tông đến đây là xong.

Mong tất cả Phật gia hành đúng lời của Đức Phật dạy, để được trở về Phật giới, là Quê Hương cũ của mỗi Phật gia.

**BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỒN SƯ THÍCH
CA MÂU NI PHẬT**



MỤC LỤC
PHẦN IV:
CÔNG ĐỨC LÀ GÌ, PHƯỚC ĐỨC LÀ GÌ?

☆● **THỂ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC TỰ TÁNH, CÔNG ĐỨC NHÂN QUẢ?..... Trang 6-7**

- Hỏi: dạ thưa thầy người nhận ra Phật Tánh của chính mình thì có công đức, nhưng trong quyển số 9 Đức Phật có dạy ông Ma Ha Ca Diếp là: “Người nào nhận ra Phật Tánh của chính mình thì tự mình có một phần công đức”. Bây giờ con hiểu như thế nào cho đúng ạ?

1..... **Trang 7-10**

☆● **CÔNG ĐỨC ĐƯỢC HIỂU NHƯ THỂ NÀO QUA ĐIỆN TỬ**

■ Ở thế giới này có mấy loại đức, công dụng của công đức - phước đức dương - phước đức âm là gì?

2..... **Trang 10-13**

☆● **CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? CÔNG ĐỨC CÓ NẶNG KHÔNG THỬA THẦY?**

■ Từ trong điện tử quang quay lên thành điện tử âm dương. vì

thế ai muốn tạo công đức, thì phải hiểu rõ nguyên tắc này, biết cách tạo ra cái này, thì tự nhiên nó hình thành ra cái công đức của điện từ quang.

- Điện từ quang trong thế giới này là vật tư, đưa về cái điện từ quang bên phật giới, 2 cái này nó phối hợp lại, nó biến thể thành ngôi nhà pháp thân thanh tịnh.

- Bây giờ mình có cái mầm rồi, mình tìm cách để cái mầm nó nở ra, để đi về bên kia, tôi thành Phật quả.

3..... Trang 13-15

- CÔNG ĐỨC SÁNG THÌ CON MẮT TRUNG ÂM THÂN NÓ MỞ RA, RỒI ÔNG PHẬT LÀM HOA TIÊU DẪN MÌNH ĐẾN TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI.

- Hỏi: Thưa bác, khi đã có công đức nhưng vẫn bị ông thần bôi đen để ta sống và làm việc nơi này, vậy khi bỏ thân tứ đại này, công đức đã bị bôi đen rồi thì làm sao mở được Phật nhãn để thấy đường vào Trung tâm vận hành luân hồi ạ?

4 Trang 15-18

- ☆● CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? CÁCH TẠO RA CÔNG ĐỨC.

5 Trang 18-24

- ☆● ĐỨC PHẬT DẠY CHỖ TUYỆT MẬT VÀ CĂN BẢN CHO NGƯỜI TU THIỀN TÔNG.

Đề trở về bề tánh thanh tịnh Phật Tánh thì Phật Tánh của mỗi người phải như thế nào?

+ Công đức là gì? Tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì?

6 Trang 25-27

- VÔ MINH LÀ GÌ? CÔNG ĐỨC CẤU TẠO BẰNG GÌ?

- Vô minh là không hiểu rõ, không nhìn thấy rõ, không biết rõ tướng chân thật của thế gian.

● Con người bắt đầu từ khi sanh ra, tử vong đã theo mình như bóng với hình, mỗi người đều phải đối diện với sanh tử của chính mình.

7..... *Trang 27-31*

☆● CÔNG ĐỨC NHIỀU LÀ PHÁ ĐƯỢC CÁI VÔ MINH.

☆● Có phải ai có công đức vô lượng mới phá xuyên được cái màn vô minh không ạ?

☆● CÔNG ĐỨC - ÁN TỔNG KINH SÁCH - GIÚP NGƯỜI GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.

- Hỏi: Dạ thưa bác, con có biết một số người hiểu và theo pháp môn Thiên Tông nhưng họ vẫn còn muốn được làm người vài đời nữa. Họ thường hay cúng dường và ấn tống kinh sách, vậy người đó có công đức không ạ?

- Hỏi: Dạ thưa bác, người biết pháp môn Thiên Tông muốn giúp cho nhiều người khác hiểu rõ giống như mình và đã dùng nhiều phương cách mà không giúp được một ai, vậy nguyên do là vì sao ạ?

8..... *Trang 31-32*

- HỎI: DẠ, THƯA BÁC, NGƯỜI CÓ TÂM TÁNH SÁNG LÁNG CÓ PHẢI LÀ DO CÔNG ĐỨC NGƯỜI ĐÓ PHÁT SÁNG RA KHÔNG Ạ?

9..... *Trang 32-37*

☆● NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU THÌ NHƯ THẾ NÀO?

- Hỏi: Thưa bác, khi con người còn sống trên trái đất thì thân bô đen khối công đức của con người. vậy khi con người có công đức nhiều thì khối công đức này có phát huy tác dụng như là sáng suốt, thông minh, học giỏi không ạ?

☆● NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC THÌ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO. ANH TẠO CÔNG ĐỨC ANH PHẢI TRANG BỊ CHO

ANH CÁI “THÁNH THIÊN”.

+ Thế giới này, anh bước vào được rồi, anh có dám bước ra không? bước ra được rồi thì mới gọi là có công đức.

- Hỏi: Người theo pháp môn Thiên Tông còn ham muốn tình dục có về được Phật giới không?

☆● NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC DÙ CHO CÓ BỊ BÔI ĐEN CŨNG Ở MỘT TẦNG SỐ KHÁC, KHÔNG CÒN SỐNG LỆ THUỘC VÀO NHỮNG SỰ THẤP HÈN CỦA QUY TẮC XÃ HỘI NỮA. NHƯNG MÀ NÓI CHUYỆN TRÊN TRỜI XUNG NÀY, XUNG KIA.... COI CHỪNG CÔNG ĐỨC THÁNH!

- Hỏi: Làm sao thay đổi tầng số của mình từ thấp lên cao theo 10 tầng bậc ạ?

10..... Trang 37

- HỎI: DẠ THƯA BÁC, NGƯỜI ĐÃ GIÁC NGỘ RỒI SỐNG KHÔNG CÒN BẮM VÀ PHỤ THUỘC VÀO THÂN NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ?

11..... Trang 37-38

☆● DẠ, THƯA BÁC, KHI NGƯỜI CÓ NHIỀU CÔNG ĐỨC RỒI THÌ TÁNH PHẬT CÓ LỚN THÊM KHÔNG Ạ?

12..... Trang 38-39

☆● TU THIÊN TÔNG LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HẾT NÓNG GIẬN?

- Hỏi: dạ, thưa bác, cho con hỏi, trong cuộc sống hằng ngày đã tu theo pháp môn Thiên Tông khi nóng giận nổi lên, mình tự biết rõ nhưng mà vẫn không cách nào làm chủ lời nói và hành động của mình khi nóng giận. khi cơn nóng giận qua đi thì mới thấy ăn năn việc mình đã nói ra hay làm ra. Đó có phải là do điện từ âm dương bao quanh chúng ta trỗi dậy hay không và làm cách nào để điều phục được xin bác giải đáp cho chúng con ạ?

13..... Trang 40-42

★● HIỂU THIÊN TÔNG LÀ PHẢI HIỂU CHO RÕ RÀNG CÁI VIỆC TẠO CÔNG ĐỨC MỚI VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC.

- Có 12 con đường đi luân hồi và 1 con đường trở về Phật giới. cái gì mới giúp cho mình được trở về phật giới?

- Tánh con người: Phải hiểu cho rõ ràng về việc tạo công đức mới về phật giới được, chứ đừng có nói tôi có tiền, tôi làm cái này, làm cái kia... còn lâu, coi chừng đó!

- Hỏi: Chúng con có Tánh Phật và Tánh người, hàng ngày chúng con phải tập cho cái sự thấy của mình không có chạy theo vật lý và chúng con làm công đức. Xin thầy hướng dẫn cho con thực hành sao cho Tánh Phật của con ngày càng tốt hơn ạ?

14..... *Trang 42-49*

★● AI MÀ HIỂU CÔNG THỨC NÀY MỚI GIẢI THOÁT ĐƯỢC.

- Hỏi: Dạ, thầy dạy cho chúng con về công đức thật và công đức giả ạ?

15..... *Trang 49-55*

★● NHỮNG CÂU HỎI - ĐÁP VỀ TÁNH PHẬT, KIM THÂN PHẬT, PHẬT GIỚI, CÀN KHÔN, CÔNG ĐỨC...

+ Trong con người của mình nó có đầy đủ tất cả như một tam giới, đầy đủ tất cả cơ chế như một tam giới chứ không nhỏ đâu.

- Hỏi: Dạ thưa thầy, cho con hỏi: Người học thiên tông có công đức bị bôi đen thì người này tu tập như thế nào mà bị bôi đen ạ?

- Hỏi: Dạ thưa thầy cho con hỏi: Phật Tánh và Tánh Phật có khác nhau về điểm gì? Một vị phật có trùm khắp hay không? Theo con được biết như trong sách: “Một vị phật có to, có vừa, có nhỏ” thì có giới hạn của từng vị Phật đó thì làm sao mà trùm

khấp được. ví dụ: vị Phật to thì quan sát đại thiên, vị Phật vừa thì quan sát trung thiên, còn vị Phật nhỏ thì quan sát tiểu thiên. Như thế thì có giới hạn rồi thì làm sao mà trùm khấp được. Mong bác Nhân chỉ dạy giúp con và mọi người được biết ạ?

- Hỏi: Một vị Phật vừa to, vừa nhỏ là sao ạ?

- Hỏi: Thưa thầy, như một vị Phật vừa to vừa nhỏ là do công đức của vị đó tạo ra trong tam giới. Như vậy thì làm sao mà gọi là trùm khấp được, cái này cũng có giới hạn mà?

16..... Trang 55-60

☆● HIỆU ĐÚNG VỀ CÔNG ĐỨC.

■ Công đức ở trong trung tâm vận hành luân hồi thì không thành cái gì hết đó, chỉ là công đức và Tánh Phật thôi.

- Hỏi: Công đức là giúp cho người khác giác ngộ giải thoát, nhưng nếu giúp cho người khác hết mê tín dị đoan, bớt tham sân si nhưng mà họ không có tu giác ngộ giải thoát thì hỏi có công đức gì không ạ?

-Hỏi: Người có công đức nhiều thì có tránh né được nghiệp lực nhân quả của mình hay không?

- Hỏi: Công đức thì không âm không dương và cũng không sử dụng được trong tam giới và trái đất này nhưng tại sao lại được tạo ra từ thế giới vật lý âm dương này?

■ Công đức ném mùi thế gian nghĩa là thế nào?

● Thế nào là trạng thái công đức mở ra?

17..... Trang 60-61

☆● GIÚP NGƯỜI KHÁC HIỆU ĐƯỢC SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI, SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT THÌ MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC HAY KHÔNG?

18..... Trang 61-62

☆● THẾ NÀO LÀ GIÚP NGƯỜI CŨNG CHÍNH LÀ GIÚP MÌNH VÀ NGƯỜI LẠI?

- Hỏi: Làm sao biết được người nào có công đức ít, người nào có công đức vô lượng và người nào được trở về, thừa thầy!

19..... *Trang 62-64*

☆● TÌM CON ĐƯỜNG ĐI RA BẰNG CÁCH NÀO? LÀ GIÚP MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHÚNG NÓ ĐI TRƯỚC, RỒI NÓ DẪN MÌNH ĐI THEO.

- Hỏi: Người chưa giúp ai về được Phật giới thì công đức phải gập mấy lần phước đức và ác đức thì mới có thể là tạm ổn về phật giới được phải không ạ?

20..... *Trang 64-74*

☆● HIỆU THÊM VỀ CÔNG ĐỨC (MỘT GIỌT NƯỚC MÀ NÓ ĐỒNG Ý CHẢY ĐI LÀ RẤT TỐT)

■ Thừa chú, giải thoát là giải thoát hiện tiền hay là đợi chết mới giải thoát ạ?

■ Mình sợ dĩ gặp cái Thiên Tông này chắc cũng đã bò qua mấy chục, mấy ngàn ông Phật mà chưa chắc gì đã về nổi, vì còn thích bò tiếp.

- Hỏi: Con muốn giúp một vị thầy bên vật lý, nhưng con sợ là thấy ấy không tiếp nhận, xin thầy chỉ cách giúp con.

- Hỏi: Tạo công đức bằng cách giới thiệu cho người ta biết đến pháp môn này, vậy thừa chú bản thân người giới thiệu chắc họ biết họ sẽ được trở về Phật giới, vậy người được giới thiệu cũng sẽ được giải thoát phải không ạ?

- Hỏi: Thừa chú, giải thoát là giải thoát hiện tiền hay là đợi chết mới giải thoát ạ?

21..... *Trang 74-76*

☆● ĐỨC PHẬT DẠY: “HÀNG NGÀN DÒNG SUỐI NHỎ ĐỔ VÀO DÒNG SÔNG ẤY” và BÀI PHÁP “MỘT GIỌT NƯỚC MÀ NÓ ĐỒNG Ý CHẢY ĐI”. 2 ĐIỀU NÀY CÓ LIÊN QUAN VỚI NHAU KHÔNG NHỈ?

+ Bài thuyết giảng cuối cùng Đức Phật dạy.

22..... Trang 76-80

☆● HUYỀN KÝ ĐỨC PHẬT RA ĐỜI ĐÃ GIÚP CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT KHÔNG CÒN MÊ LÀM NỮA.

■ Hồi trước con không biết công đức là gì và làm cách nào để tạo công đức, con có xem phim *Tổ Bồ Đề Đạt Ma* và con có nghe vua Lương Võ Đế hỏi *Tổ* rằng tôi xây chùa, cúng tăng rất nhiều, hỏi có công đức gì không, *Tổ* bảo không công, không đức. Con lúc này cũng không hiểu gì về công đức và làm sao để có công đức. Sau này con có nghe quý thầy, sư phụ của con trong chùa giảng những việc vua Lương Võ Đế làm chỉ là phước đức, và quý thầy có dạy con là muốn có công đức thì ngồi thiền, lạy Phật và hiểu được những gì Phật nói.

23..... Trang 80-87

☆● NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC THẾ GIAN NÀY RẤT GHÉT, VÌ SAO VẬY?

+ Thế nào là nghiệp hoa báo?

- Hỏi: Thầy nói còn trẻ thì phải tạo công đức, công đức có bị bôi đen thì cứ kệ nó về già miễn sao mình được một công đức sáng thì mình được về phật giới. Theo con nghĩ thì mình phải lo tạo công đức sáng chứ, sao lại vô tư như vậy a?

- Hỏi: Từ 1 ngày đến 3 ngày trước khi chết thì cái người có công đức sẽ thấy một màu vàng sáng rực. Thầy có dặn là không có nói hiện tượng này cho bất kỳ ai, vậy con có được nói cho người nhà biết hay không?

- Hỏi: Trước đây con làm nghề thầy cúng, nhưng từ khi con biết Thiên Tông, con quyết chí đi theo Thiên Tông. Vậy thì thưa thầy con phải làm gì để các vị thánh trước đây con nhờ không còn phá con nữa ạ?

- Hỏi: Một vị tu Thiên Tông lâu năm, ban đầu thì họ rất tinh tấn nhưng càng tu thì càng thụt lùi thì không hiểu lý do vì sao? Vậy con có hiểu là công đức bị bôi đen hay tuổi tác của người đó bị như thế nào?

24..... Trang 87-88

☆● THẾ NÀO LÀ TẠO CÔNG ĐỨC CHÂN CHÁNH?

- Hỏi: Khi tạo công đức, mới đầu người này tu tập theo thiên tông, sau người này bị thối lui, vậy người hướng dẫn có bị công đức bôi đen theo không ạ?

25..... Trang 88-92

☆● NÓI VỀ NHÂN QUẢ Ở THẾ GIỚI NÀY CÓ 3 NGUYÊN TẮC.

● Người tu không có tiền thì làm cách nào để tạo công đức ạ?

26..... Trang 92-93

☆● CÔNG ĐỨC HỆ THỐNG LÀ GÌ?

- Hỏi: Thưa bác, khi một người tạo công đức trong sáng mà mình tác ý ủng hộ họ. Vậy người âm thầm ủng hộ như vậy. thì người ủng hộ này có công đức không ạ?

27..... Trang 93-99

☆● TU THIÊN TÔNG, CÔNG ĐỨC CÓ NÊN ĐỢI ĐẾN CẬN TỬ NGHIỆP MỚI LÀM?

+ Đức Phật dạy: Thiên tông ra đời tồn tại chỉ 100 năm. Thế giới này nó đang biến chuyển vậy thì nó có thể tồn tại 100 năm nữa không? Mình phải hiểu cái này, giờ nào tạo được công đức

thì cứ tạo đi.

- Hỏi: Thưa thầy, cho con hỏi, người già mà trên 80 tuổi thì có cái cách nào mà để tạo được Công Đức nhanh nhất, dễ nhất. Xin thầy chỉ cho con rõ biết thêm. Vì trước đây con có nghe cách chỉ rồi nhưng mà nói chung là con cũng chưa có thông lắm ạ?

- Hỏi: Vậy thì con xin thầy cho con 1 cái lời khuyên, con có nên nói lại những điều này cho ba con biết không hay để tự ông khi ông mất ông luân chuyển hay như thế nào ạ?

■ Hỏi: Con muốn hỏi lại câu hỏi, như này giờ chú nói người mà trên 80 tuổi thì khó mà Giải Thoát ở kiếp này. Vậy thì con có nên về nói lại cho ba con biết những gì mà chú giải thích từ này giờ không? Lớn tuổi rồi thì khó mà Giải Thoát ở kiếp này. Bây giờ Thiên Tông nó còn lưu hành 100 năm, nếu mà mất đi thì ráng cố gắng đầu thai trở lại làm người để mà tìm Thiên Tông để mà tu tiếp, con có nên nói lại những điều này cho cha của con biết không ạ?

28..... Trang 99-106

☆• THỂ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC TỰ TÁNH, CÔNG ĐỨC NHÂN QUẢ?

- Hỏi: Dạ thưa thầy người nhận ra Phật Tánh của chính mình thì có công đức, nhưng trong quyển số 9 Đức Phật có dạy ông Ma Ha Ca Diếp là: “Người nào nhận ra Phật Tánh của chính mình thì tự mình có một phần công đức”. Bây giờ con hiểu như thế nào cho đúng ạ?

☆• QUY LUẬT NHÂN QUẢ, QUY LUẬT ĐỐI ĐÃI, DƯƠNG PHÁ ÂM LÀ NHƯ THẾ NÀO, NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT CẦN PHẢI BIẾT NHỮNG QUY LUẬT NÀY?

- Hỏi: Con biết là các vị thiền sư các vị thầy không biết giác ngộ giải thoát là gì mà vì danh, vì lợi đi lường gạt người khác lấy

tiền thì sau này sẽ bị làm hoa báo là đúng rồi, nhưng mà con có một người cô rất là hiền nhưng mà tại sao lại bị gọi là sống đời sống thực vật đã hơn 20 năm nay rồi. Xin thầy giảng giải giúp con ạ?

☆● CÔNG ĐỨC SÁNG ĐỀ PHẬT NHÃN MỞ RA ĐỂ THẤY HOA TIÊU, THEO HOA TIÊU VỀ ĐẾN TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI PHẬT NHÃN MỚI MỞ RA HOÀN CHỈNH ĐƯỢC.

+ Bắt buộc giờ chót anh phải thấy hoa tiêu, công đức mình nó mở đó để cho cái Phật nhãn mình mở để thấy hoa tiêu mình đi theo thôi.

- Hỏi: Cho con xác nhận là: Hơn thua, cãi nhau, tức giận những việc không liên quan đến Thiền Tông thì công đức có bị bôi đen không?

- Hỏi: Bây giờ con tạo công đức trong sáng rồi con tự kết liễu cuộc đời con, như vậy con có về Phật giới được không?

29..... Trang 106-113

☆● BÀI PHÁP HỎI ĐÁP THIỀN TÔNG NÀY KHÔNG DÀNH CHO CÁ NHÂN. VÌ SAO?

☆ Làm công đức cực kỳ khó, nếu mà không khéo thì nó quay mình vào con đường địa ngục.

30..... Trang 113-114

☆● KINH AN VỊ PHẬT SẼ GIẢI MÃ RẤT HAY NẾU BẠN ĐỌC VÀ THẨM THẤU TỪNG CÂU MỘT, CÔNG ĐỨC SẼ VÔ

- Hỏi: Một người không thích pháp môn Thiền Tông mà người này thích nghe Kinh An Vị Phật, người này có bị gì không?

31..... Trang 115-116

☆● TỤNG KINH AN VỊ PHẬT CÓ LÀM CHO CÔNG ĐỨC SÁNG RA KHÔNG Ạ?

☆ Tụng Kinh An Vị Phật có công đức không ạ?

32..... Trang 116-119

☆● HUYỀN KÝ, GIÁO LÝ LÀ GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN. TRỰC CHỈ CHÂN TÁNH. KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT. ĐÚNG THỜI GIAN MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ RA.

+ Căn bản cái thế giới vật lý này là công thức tu Thiền Tông.

- Hỏi: Con đọc sách 36 vị Tổ, mỗi vị Tổ đều nói lên sự giác ngộ và giải thoát mà không nhắc đến hai chữ “công đức”, còn bây giờ thầy giải đáp phải có công đức thì mới giải thoát được, xin thầy chia sẻ.

33..... Trang 119-120

☆● CÔNG ĐỨC LÀ CÁI LỰC DƯƠNG ĐỂ NÓ ĐẨY CON NGƯỜI TA ĐI RA NGOÀI CÁI QUY LUẬT NHÂN QUẢ DƯƠNG VÀ ÂM NÀY THÌ MỚI TRỞ VỀ ĐƯỢC.

- Hỏi: Thưa bác, theo Thiền Tông bác nói từng giai đoạn và nội dung khác nhau, người có duyên thì nhận ra những kiến thức và giác ngộ giải thoát, còn người không có duyên thì ôm những kiến thức cũ. Vậy đường giải thoát có sự thành tựu không ạ?

34..... Trang 120-126

☆● MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CẦN GIẢI MÃ.

● Công đức là gì, thế nào là công đức bị bôi đen?

● Hoa tiêu là gì, hoa tiêu và hào quang công đức có liên quan gì với nhau?

● Có phải bản chất con đường về Phật giới đó là quá trình chuyển hóa tầng thức thành Như Lai tạng và đến cuối cùng là

không còn gì cả?

● Tại sao công đức và Tánh Phật vào Trung tâm vận hành luân hồi rồi nhưng vẫn chưa thành Phật?

35..... Trang 126-129

☆● CÔNG ĐỨC CHỈ CẦN KHỎI NIỆM LÀ BỊ BÔI ĐEN RỒI.

● Theo Thiên Tông là phải nghiên cứu cho thật kỹ. Không biết thì hỏi người ta chứ đừng có làm theo ý mình. Tu Thiên Tông mà hết Tướng rồi thì con người đó mới chính xác đó.

☆ Người tu Thiên Tông có những lỗi lầm vô tình, không cố ý như là to tiếng, giải thích gay gắt trước bất công, sai trái nhưng trong tâm thì không động, như vậy thì công đức có bị bôi đen không ạ?

● Tìm mọi cách để tạo công đức, vậy công đức có bị bôi đen không?

36..... Trang 129-130

■ CON LÀ PHẬT TỬ ĐỒ HẠNH THÔNG Ở BÌNH PHƯỚC CÓ CÂU HỎI NHƯ SAU: CON CÓ “CÁI SỢ” THÌ “CÁI SỢ” CÓ LÀM CHO CÔNG ĐỨC BỊ BÔI ĐEN KHÔNG?

37..... Trang 130-133

☆● QUÁ TRÌNH HOÀN PHẬT GIỚI CỦA MỘT TÁNH PHẬT VÔ ĐÂY TẠO CÔNG ĐỨC ĐEM VỀ LÀ NHƯ THỂ NÀO?

■ Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh sản sinh ra một vị Phật như thế nào, thưa bác?

- Hỏi: Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh có màu gì, hình dáng có giống ngôi nhà con người đang ở không, thưa bác?

38..... Trang 133-135

☆● NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

- Hỏi: Nếu một người tu Thiền Tông tạo được vô lượng công đức mặc dù người đó đang còn sống trong thế gian này nhưng người đó cũng đã có được pháp thân thanh tịnh ở bề tánh, phải không ạ?

39..... Trang 135-136

☆● THƯA THẦY, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC ÍT, DÙNG DIỆU THUẬT “BUÔNG”, KHI RỜI THÌ HOA TIÊU XUẤT HIỆN, RỜI RẤT CHẬM. VẬY ÔNG THẦN LÚC NÀY CÓ ĐẾN VÀ CHỤP LẠI TRUNG ẤM THÂN NỮA KHÔNG Ạ?

40..... Trang 136-140

☆● GIẢI MÃ CÂU: “PHẬT THÂN TÁNH VỀ” SẼ HIỂU RÕ PHẬT NHIÊN ĐĂNG LÀ AI, TỪ ĐÓ SẼ HIỂU ĐƯỢC PHẬT Ở NGOÀI RÌA TRÁI ĐẤT LÀ AI?

■ Thứ nhất đừng có mong bất cứ ai trợ giúp mình hết đó (qua câu này cũng sẽ cho mình biết hoa tiêu, Phật ngoài rìa trái đất là ai).

■ Thứ hai: Mình sống Thanh Tịnh mới được, mình không sống Thanh Tịnh, mình có công đức nhiều mà mình không Thanh Tịnh thì cái công đức nó khó hiện lắm.

41..... Trang 140-145

☆● NHỮNG CHUYỆN LINH THIÊNG HUYỀN BÍ Ở TRÁI NÀY DO AI LÀM RA?

+ Khi vào cửa hải triều dương mình sẽ biết vị Phật làm hoa tiêu rước mình về là ai? Vị Phật nào đưa mình vào, khi mình có công đức thì vị Phật đó sẽ rước mình ra.

- Hỏi: Tất cả những người tu theo Thiền Tông mà được giải thoát để trở Phật giới thì có sự sắp đặt trước hay không, thưa bác?

-Hỏi: Đức Phật có dạy trí tuệ không thể cho, vô duyên không thể độ, chánh pháp không thể diễn tả. Như vậy người không có trí tuệ, không có đủ duyên và không tự ngộ thì không thể giác ngộ và giải thoát được, có phải như vậy không ạ?

- Hỏi: Có một người tu theo Thiên Tông, ngày xưa họ nhìn thấy cõi âm, hôm nay người này tu theo Thiên Tông thì họ phát ra có 2 ánh sáng: Một là ánh sáng màu vàng ánh mặt trời, Hai là màu vàng kim loại quý, vậy việc này chúng con nên hiểu như thế nào ạ?

- Hỏi: Người tu thiên tông khi đang bệnh nặng, họ sắp mất nhưng họ cũng phải 365 ngày thì trái đất mới quay đến cửa hải triều dương thì họ sẽ nằm ở đâu ạ?

42..... Trang 145-146

☆● PHẢI HIỂU ĐƯỢC CÔNG THỨC CỦA THIÊN TÔNG THÌ MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI NÀY.

+ Bởi vậy nếu 1 người mà có Công Đức thì người ta mới hiểu Công Thức này, Ông Phật nói biết liền.

- Hỏi: Khi 1 người có Công Đức trong sáng khi chết lỡ như không có 1 vị Phật nào làm Hoa Tiêu thì như thế nào?

43..... Trang 146-148

☆● HÀO QUANG LÀ GÌ Ạ?

44..... Trang 148-149

☆● THẾ NÀO LÀ TRẠNG THÁI CÔNG ĐỨC MỞ RA? HỎI XƯA TÔI CHƯA NÓI VỀ VẤN ĐỀ CÔNG ĐỨC MỞ RA, BÂY GIỜ TÔI NÓI VỀ TRẠNG THÁI CÔNG ĐỨC MỞ RA.

45..... Trang 149-150

☆● CÁI BẦU TRÒN CHÍNH LÀ TRUNG ÁM THÂN, DO CÔNG, PHƯỚC, ÁC ĐỨC PHÁT RA!

46..... Trang 150-152

☆● CÔNG ĐỨC GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN SÁNG, NÓ PHẢ
CẢ ÂM VÀ DƯƠNG. HÀNH TRANG VỀ ĐÓ, CON MẮT VỀ
ĐÓ, PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC SÁNG.

- Hỏi: Thưa bác, cho con hỏi những lần giải đáp trước thì bác nói, trung âm thân mà có phước đức và ác đức nhiều hơn công đức thì vị thần sẽ nắm cái trung âm thân đó lại để thực thi nhân quả. Còn bây giờ chuẩn hóa lần 3 bác có nói: “Minh bây giờ chỉ cần tạo một ít công đức thôi, mình đừng có chấp ngã, thì ông thần thấy mình có công đức ít vậy đó, ông cũng cho mình về”, thì cái này là như thế nào con không có hiểu lắm ạ?

47..... Trang 152-154

☆● CÓ CÔNG ĐỨC MỚI HIỂU ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI.

■ Muốn về Phật giới thì phải có 1 vị Phật dẫn mình về, chứ không phải muốn về lúc nào cũng được. Câu này có phải “mình là Phật nhân thì mới có Phật quả?”.

48..... Trang 154-156

☆● LỜI DẶN DÒ VỀ PHẬT GIỚI PHẢI NGHIÊN CỨU
CHO THẬT KỸ CHỚ KHÔNG NÓ SẼ SAI.

- Hỏi: Khi một người được phong Thiên Tông gia hay Thiên Tông sư thì vị này đã đủ công đức để về Phật giới hay chưa?

■ Người có công đức nhiều có khi nào bị lầm đi theo hoa tiêu giả không về được không?

49..... Trang 156

☆● CÔNG ĐỨC SÁNG QUYẾT ĐỊNH TỐC ĐỘ RƠI....

- Hỏi: Dạ thưa thầy, con đường trở về Phật giới có ấn định là bao lâu không? Trung âm thân lúc rơi thì di chuyển xuyên suốt hay có dừng lại hoặc có trở ngại gì khác trong lúc rơi hay không ạ?

50..... Trang 156-158

☆● HIỂU RÕ HƠN VỀ ĐƯỜNG VỀ.

- Ai cũng có một vị thần quản lý trong suốt dòng sinh mạng của mình mà trong kinh gọi là thần thức.

● Khi trung âm thân mình vừa xuất ra ông thần thực thi nhân quả có nhìn thấy công đức bôi đen của mình không ạ?

51..... Trang 158-159

☆● BÀN VỀ CÔNG ĐỨC.

+ Vấn đề đặt ra là:

- Vậy khi nào thì mình chuẩn bị về Phật giới mình có biết được không? ông thần chỉ báo trước cho mình chỉ có 3 ngày.

■ Người mà chuẩn bị về Phật giới thì 1 năm sau hoàn toàn phải ngừng giao dịch với thế gian thì công đức mới sáng được.

■ Thưa bác, công đức của mình phát sáng như vậy có phải là mở phật nhãn không ạ?

52..... Trang 159-162

☆● XIN THẦY GIẢI THÍCH GIÙM: TẠI SAO LẠI CÓ SỰ SAI BIỆT VỀ THỜI GIAN NHƯ VẬY?

- Một: Đường về Phật giới công đức vô lượng thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy.

- Hai: Đường về Phật giới công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy.

- Ba: Đường về Phật giới công đức ít nhưng phước đức và ác đức nhiều trong vòng 8 tiếng sẽ thức dậy.

53..... Trang 162-173

☆● ĐƯỜNG VỀ... TÁNH NGƯỜI ĐƯỢC TẠO RA VÀ TAN RÃ NHƯ THẾ NÀO?

- Giữa công đức, phước đức mới giảng co thôi, chứ còn ác đức

là nó tối thui, có biết đâu mà giảng cơ. Ác đức thì giống như mình nhắm con mắt nó tối thui rồi.

- Hỏi: Thưa thầy! Nếu công đức ít mình dùng nhất tự thiên đó thầy, con chưa hiểu là mình dùng ở trái đất này hay là ở tam giới ạ?

☆● CÔNG ĐỨC ÍT MIỄN LÀ TRONG SÁNG THÌ VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC. CON CHƯA HIỂU CÂU NÀY, XIN THẦY GIẢI THÍCH Ạ, VÌ NÓ CÓ MÂU THUẤN VỚI CÁI PHÂN CÔNG ĐỨC ÍT, PHƯỚC ĐỨC, ÁC ĐỨC DÙNG NHẤT TỰ THIÊN BUÔNG KHÔNG, THƯA THẦY?

● Công đức ít miễn sao nó sáng con theo hoa tiêu là về được có đúng không thầy?

54..... Trang 173-176

☆● CÔNG ĐỨC ÍT THÔI MÀ SÁNG THÌ ĐƯỢC VỀ.

- Hỏi: Thưa bác, bữa hôm trước bác có nói là nếu 1 người mà có công đức ít thì giống như cái dòng điện nhỏ quá, thì vị thần nắm được. nhưng mà lần chuẩn hóa lần 3 thì bác nói chỉ cần có công đức ít và trong sáng thì người này về được phật giới. Vậy thì chữ “ít” ở đây có ý nghĩa như thế nào, xin bác dạy rõ hơn?

55..... Trang 176-178

☆● CÔNG ĐỨC LÀ ĐIỆN TỬ QUANG, CÓ CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG MỚI THẤY ĐƯỢC HOA TIÊU.

- Hỏi: Khi một người có công đức trong sáng mà khi sắp chết nếu không có 1 vị Phật nào làm hoa tiêu thì như thế nào ạ?

56..... Trang 178-180

☆● SỐNG NHƯ THẾ NÀO THÌ CHẾT CŨNG Y THẾ ĐÓ.

- Hỏi: Một người tu Thiên Tông, đạt được Bí mật Thiên Tông, đủ công đức để về Phật giới. Nếu người này theo đúng hoa tiêu để

về Phật giới còn nếu theo hoa tiêu giả thì không về được Phật giới nữa thì khối công đức này đi về đâu?

-Cái người mà đạt được Bí mật Thiên Tông, đã tạo được công đức như thế, họ quyết tâm mãnh liệt để trở về Phật giới, nhưng lại đi theo lầm hoa tiêu, cũng theo lầm nhưng hoa tiêu không thể bôi đen công đức của vị này, thì vị này có thể chờ cái vòng quay 365 ngày tiếp theo để nhận hoa tiêu thật thì có được trở về không?

57..... Trang 180-185

☆● NGƯỜI TU THIÊN TÔNG MÀ CÓ CÔNG ĐỨC SÁNG LÀ KHÔNG CÓ CHẾT BẮT ĐẮC KỲ TỬ.

- Hỏi: Dạ gần chết mới có thể tạo công đức trong sáng, như vậy con thấy nó không an toàn! Lỡ như con chết bắt đắc kỳ tử, con không kịp chuẩn bị tạo công đức thì sao thầy?

☆● PHẢI THẤY TÁNH MỚI VỀ ĐƯỢC. THẤY TÁNH GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN PIN RƠI CHO MÌNH ĐI VẬY

■ Cái bài đường về Phật giới mình phải đọc đi đọc lại chừng nào mà mình cảm nhận được mình mới hiểu được đường về là cái gì?

- Hỏi: Cái phần đường về Phật giới đó thầy, lúc trước con có nghe thầy nói, lúc mà rơi mình mà giật mình thì mình sẽ bị rối loạn điện từ âm dương. Từ trước khi nghe như vậy thì con thường tập cho mình đừng bị giật mình, nhưng mà con vẫn hay bị giật mình đó thầy. Vậy thì lúc con rơi, mà con bị giật mình thì có bị ảnh hưởng gì không ạ?

- Hỏi: Một người tạo được công đức trong sáng, khi còn sống thần quản lý nghiệp có thực thi nhân quả với người đó hay không ạ?

58..... Trang 185-188

☆● TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI

GÌ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ, CHỨ NGỒI ĐÓ DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. MÌNH TÌM ĐƯỢC RỒI, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, MỖI LẦN ĂN CƠM THÌ MÌNH MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ÔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ

● Cúng dường cho hằng hà sa số Đức Phật, không bằng cúng dường cho một đạo nhân vô tu vô chứng là như thế nào ạ?

59..... Trang 188-190

☆● ĐÂY LÀ MỘT CÂU HỎI HAY VỀ CÔNG ĐỨC

■ Kiến tánh là thấy bằng tánh phật của mình.

■ Đạo nhân vô tu vô chứng là ai? Vì sao phải cúng dường cho ông này?

Thiền tông không cần phải dụng công, không có làm cái gì to tát hết đó, cái tâm lòng của mình, mình quyết chí trở về Phật giới, thì mình phải nắm thẳng cái đó, điểm thứ nhất.

Điểm thứ hai là làm công đức.

● Con thấy như con có một ít tiền, con đưa để góp vào mua sách tặng cho ai đó, rồi người ta đọc, người ta hiểu, rồi cái phần đó con có được một phần Công Đức để trở về Phật Giới góp từ từ, từ từ lên không?

60..... Trang 190-194

☆● THỜI GIAN NÀY MÌNH CÒN SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA, CỐ GẮNG TẠO CÔNG ĐỨC GIÚP CHO NHIỀU NGƯỜI NGƯỜI BIẾT ĐỂ RỒI VỀ PHẬT GIỚI.

- Hỏi: Câu chuyện ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn có nói với thầy A Nan rằng: “Người nào đạt đạo vị đó có thể nhập Niết Bàn cũng được hoặc muốn sống thêm vài a tăng tỷ kiếp nữa cũng được”. Đức Phật nói nhiều lần nhưng thầy A Nan

không nhận ra nên Đức Phật nói với ma vương rằng sẽ nhập Niết Bàn”. Hôm nay thầy cũng đã lớn tuổi cho nên con muốn hỏi nếu câu chuyện đó là thật thì thầy có thể sống thêm thật lâu để dìu dắt chúng con được không ạ?

61..... *Trang 194-198*

☆● TU THIÊN TÔNG MÀ CÓ CÔNG ĐỨC RỒI THÌ THẾ GIAN NÀY CÓ ĐỘNG CỠ NÀO CŨNG KHÔNG ẸN THUA.

- Thế giới sau khi mất cũng giống như ở thế gian này vậy.

- Hỏi: Con viết di chúc dặn lại các con cháu khi con mất cứ để con nằm yên trong 8 tiếng rồi hãy khâm liệm và chôn cất, nếu các con cháu con không thực hiện được như vậy thì con có ảnh hưởng gì về đường về Phật giới của con không ạ?

☆● CẦU PHƯỚC TRONG NGŨ THỨ TẠP CƯ NÀY MÀ PHẢI CẦU CHO ĐÚNG THÌ ĐƯỢC, CÒN GIẢI THOÁT NÓ ĐI RA BẰNG CÔNG THỨC VÀ TRÍ TUỆ CHỨ KHÔNG CÓ CẦU.

Cái gì ở thế giới này sống bằng công thức hết, nó sai là do cái tướng thời nào mình sống theo thời đó thì mới không trật.

- Hỏi: Cầu nguyện có được như ý của mình không ạ?



**MỤC LỤC
PHẦN V:
HOA TIÊU, TRUNG TÂM VẬN HÀNH
LUÂN HỒI VÀ ĐƯỜNG VỀ - ĐƯỜNG VỀ
LÀ TỰ MÌNH ĐI?**

A. HOA TIÊU

1..... *Trang 200-201*

☆● HOA TIÊU MANG Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO Ạ?

- Cái sáng của điện từ dương gọi là quang.
- Hỏi: Thầy cho con hỏi hoa tiêu là ánh sáng của điện từ quang phải không ạ?

2..... *Trang 201-203*

☆● HOA TIÊU VÀ HÀO QUANG CÔNG ĐỨC CÓ PHẢI LÀ MỘT?

- + Vì có dụng công nên Phật nhãn không mở ra được.
- Hỏi: Trong lời căn dặn có nói hoa tiêu dẫn đường về Phật giới. Vậy xin hỏi viện chủ hình tướng của hoa tiêu nó như thế nào?
- Trong lộ trình trở về Phật giới có nói rằng mình chỉ cần nhìn vào hào quang công đức và rơi tự do, còn trong lời căn dặn thì nói theo hoa tiêu dẫn đường. Vậy nó giống nhau hay là khác nhau?

3..... *Trang 203*

☆● HÀO QUANG LÀ GÌ Ạ?

4..... *Trang 204-216*

☆● CÓ HÀO QUANG CÔNG ĐỨC MÌNH MỚI RƠI ĐƯỢC

■ Hoa tiêu và hào quang công đức của chính mình có phải là một?

- Hỏi: Bạch thầy cho con hỏi, mình tu Thiên Tông, khi mình mất cái thân này, thì mình thấy những cái ánh hào quang, thấy ông bà mình hiện ra, thấy những vị thần, ngoài cái thấy này, mình có nghe thêm cái gì không thầy, thầy chỉ cho con chỗ cái nghe ạ?

- Hỏi: Nếu công đức ít thì mình làm cách nào để được rơi thầy? Công đức ít thì mình sẽ gặp những cái cảnh gá cho mình, thì mâu chốt là mình phải thanh tịnh đúng không ạ?

- Hỏi: Vậy tới cửa hải triều dương, mình không vượt qua được thì lúc đó nó rơi đi đâu hả thầy?

- Hỏi: Nếu mà mình có công đức ít thì phải có sự ham muốn mãnh liệt thì mình sẽ được rơi, phải không ạ?

5..... *Trang 216-220*

☆● HOA TIÊU ĐƯỢC TẠO RA TỪ CHẤT LIỆU GÌ, MÌNH PHẢI BIẾT!!!

- Hỏi: Dạ, thưa bác! Trong lời dặn dò có nói công đức và phước đức bằng nhau sau khi chết thì sẽ thấy một bầu tròn nửa trắng nửa vàng, vậy cái bầu tròn này là gì ạ?

6..... *Trang 220-224*

☆● HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ: THỦ HOA TIÊU THẬT GIẢ RA SAO?

- Hỏi: Thầy ơi! Con muốn hỏi thêm thầy, sau khi mà mình mất, mình đi vào giấc ngủ thì khi mình tỉnh dậy, mình thấy hào quang của mình luôn hả thầy? Cái hào quang công đức của mình luôn đó?

7..... *Trang 225-228*

☆● CÔNG ĐỨC THẬT LỚN KHÔNG CẦN HOA TIÊU.

● Vì sao công đức không đủ thì cần phải có hoa tiêu dẫn đường?

- Hỏi: Con có nghe một thiền gia nói rằng đường về Phật giới thầy nói có hoa tiêu dẫn đường chỉ là nói dụ thôi, chứ sau này thầy bảo

không có hoa tiêu gì hết, chỉ cần có công đức sáng là mình có thể tự về, như vậy thì có đúng hay không ạ?

8..... Trang 228-231

☆● CÔNG THỨC HOA TIÊU.

- Hỏi: Có đoạn nói khi mà mình về Phật giới á bác, có một cái điểm mà nói là Phật dẫn đi, sau đó là khi mình ngưng lại, mình thử ngưng lại không đi nữa thì cái điểm dừng lại thì đó là thật, còn mình dừng lại mà cái điểm vẫn đi đó là giả. Nếu trường hợp đó bị như vậy thì mình phải giải quyết sao bác? Rõ ràng không phải vị Phật dẫn mình rồi đó thì cái trường hợp đó giải quyết sao bác đề cho mình có thể về Phật giới được ạ?

- Hỏi: Còn một cái nữa bác, khi mà con sống ở đây thường thường là có người mất cái thân này rồi bắt đầu khi tỉnh lại không có một vị Phật dẫn thì sẽ đi đâu đó vào những con đường khác. nhưng mà bây giờ cái kiểu như là mình sống làm sao mà ở vật lý này đơn giản nhất để cho khi mình mất đi, mình chết đi, mình tỉnh dậy là vị Phật hiện ra dẫn mình đi liền. Cái đó nó quan trọng á bác, chứ bây giờ con sống ở đây con sống cho đã, tạo cho đã rồi con tỉnh dậy thấy đen thui không có ai dẫn hết thì thấy mệt rồi.

9 Trang 231-234

☆● HOA TIÊU LỚN HAY NHỎ LÀ TÙY THUỘC VÀO CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH.

- Hỏi: Dạ thưa bác! Trước khi con mất thì bắt đầu là sẽ có nhiều thứ tới vậy con như ông bà cha mẹ... nó hiện về, xong nó bám víu con?

10..... Trang 234

☆● HOA TIÊU THÌ CÓ LỚN CÓ NHỎ, VẬY HOA TIÊU CÓ PHỤ THUỘC VÀO CÔNG ĐỨC CỦA NGƯỜI ĐÓ KHÔNG Ạ?

11 Trang 234-239

☆● CÁC MÀU SẮC CỦA HOA TIÊU.

■ Những vấn đề về hoa tiêu thật, giả và công đức sáng.

- Hỏi: Trước khi mất ba ngày mà con nhìn thấy màu vàng, vậy con

có chắc chắn trở về Phật giới được không?

- Trong lời dặn dò có nói công đức và phước đức bằng nhau, sau khi chết thì sẽ thấy một bầu tròn nửa trắng, nửa vàng. Vậy chứ bầu tròn này là gì?

- Cái hoa tiêu này nó xuất hiện bởi chất liệu gì?

■ Nếu con nhìn thấy màu vàng sáng trong, con có thể nói cho người bạn đồng tu biết được không?

12 Trang 239-240

☆● KÍCH CỠ HOA TIÊU SO VỚI MỘT TRUNG ẤM THÂN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

13 Trang 240-244

☆● ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI PHẢI HIỂU THÔNG CÔNG THỨC THÌ MỚI VỀ ĐƯỢC.

+ Đường về hoa tiêu thật giả là như thế nào?

- Thưa thầy! Con có một vấn đề chưa hiểu lắm, xin thầy giải thích cho con. Bất chợt con nhìn xuyên qua cái màn trong suốt đó, thì có một luồng ánh sáng, cuối luồng ánh sáng đó có một điểm sáng. Ý con muốn hỏi thầy cái đó là hoa tiêu hay là cái gì khác?

- Hỏi: Thế nào là hoa tiêu thật và hoa tiêu giả ạ?

14 Trang 244-248

☆● NHỮNG CÂU HỎI VỀ HOA TIÊU VÀ CÔNG ĐỨC.

■ Hoa tiêu dẫn trung ấm thân trở về Phật giới xuất hiện như thế nào?

■ Hoa tiêu giả lệ thuộc vào nhận thức của người đó. Lệ thuộc vào nhận thức của người đó là như thế nào ạ?

☆ Ngoài cách nhận biết hoa tiêu giả là thứ 3 lần, còn có dấu hiệu nào khác để nhận biết không ạ?

☆ Thưa bác, khi trung ấm thân được hoa tiêu của một vị Phật dẫn ra ngoài sức hút của trái đất để vào trung tâm vận hành luân hồi, lúc đó trung ấm thân đã đảm bảo chắc chắn về Phật giới chưa ạ?

☆ Thưa bác người có công đức thật nhiều thì có tự về được không

ạ?

☆ Công đức thật nhiều là như thế nào ạ?

☆ Thừa bác người có công đức và phước đức bằng nhau thì khi trung âm thân thức dậy, thầy mình nằm trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng. Vậy người có công đức, phước đức và ác đức thì trung âm thân có màu gì ạ?

☆ Trung âm thân phải nhìn qua cái bầu có màu sắc của phước đức và ác đức, như vậy thì có thể nhìn rõ được hoa tiêu và phân biệt được hoa tiêu thật, hoa tiêu giả không ạ?

☆ Thừa bác, hôm giải đáp ngày 9/6 con nghe bác giải thích hoa tiêu của một vị Phật là lấy bằng điện từ quang được chắt lọc từ trong điện từ âm dương. Xin bác giải thích?

☆ Hoa tiêu giả lệ thuộc vào nhận thức của người đó. Lệ thuộc vào nhận thức của người đó là như thế nào ạ?

15 Trang 249-250

☆● HOA TIÊU THẬT, GIẢ VÀ CÁI CĂN BẢN ĐỂ PHÂN BIỆT LÀ GÌ?

+ Căn bản hoa tiêu giả thì được tạo ra từ việc xoe 2 bàn tay.

+ Cái hoa tiêu thật là do cái hào quang của vị Phật phóng ra từ ở tầng bình lưu đưa xuống.

+ Cái gì mà đi từ ngoài đi vào thì đúng, còn cái gì mà ở từ cái con người ở thế gian này mà làm ra là giả!

- Hỏi: Dạ thưa bác, cách phân biệt hoa tiêu thật và hoa tiêu giả, hoa tiêu thật từ trên cao bay xuống, còn hoa tiêu giả ở ngang mặt mình bay tới, có phải vậy không thưa bác?

16 Trang 250-251

☆● KHI ĐƯỢC PHẬT LÀM HOA TIÊU DẪN VỀ, KHỎI NIỆM BIẾT KHÔNG PHẢI LÀ HOA TIÊU THẬT, LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI TIẾP Ạ?

(Tuyệt Mật Đạo Phật Thiên Tông)

17 Trang 251-254

☆● TẠI SAO PHẢI THỬ HOA TIÊU BA LẦN, HOA TIÊU

THẬT, GIẢ RA SAO?

18 *Trang 254-256*

☆● SÓNG NHƯ THẾ NÀO THÌ CHẾT CŨNG Y THẾ ĐÓ.

- Hỏi: Một người tu Thiền Tông, đạt được Bí Mật Thiền Tông, dù công đức để về Phật giới. Nếu người này theo đúng hoa tiêu để về Phật giới còn nếu theo hoa tiêu giả thì không về được Phật giới nữa thì khối công đức này đi về đâu?

■ Cái người mà đạt được Bí Mật Thiền Tông, đã tạo được công đức như thế, họ quyết tâm mãnh liệt để trở về Phật giới, nhưng lại đi theo lầm hoa tiêu, cũng theo lầm nhưng hoa tiêu không thể bôi đen công đức của vị này, thì vị này có thể chờ cái vòng quay 365 ngày tiếp theo để nhận hoa tiêu thật thì có được trở về không?

19 *Trang 256-259*

☆● NGUYÊN TẮC HOA TIÊU - PHẬT THÂN TÁNH VỀ LÀ ĐÂY!!!

■ Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa 2 câu này là như thế nào?

20 *Trang 260-261*

☆● HỎI: TRƯỚC KHI MẮT 3 NGÀY MÀ CON NHÌN THẤY MÀU VÀNG THÌ CHẮC CHẴN MÌNH SẼ ĐƯỢC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI KHÔNG?

21 *Trang 261-262*

☆● PHẢI HIỂU ĐƯỢC CÔNG THỨC CỦA THIỀN TÔNG THÌ MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI NÀY.

+ Bởi vậy nếu 1 người mà có công đức thì người ta mới hiểu công thức này, ông Phật nói biết liền.

-Hỏi: Khi 1 người có công đức trong sáng, khi chết, lỡ như không có 1 vị Phật nào làm hoa tiêu thì như thế nào?

22..... *Trang 263-270*

☆● CÂU HỎI NÀY NÓ HAY, THÌ CŨNG NÊN LƯU Ý GHI LẠI, CHỨ ĐỂ NGÀY SAU KHÔNG CÓ AI NÓI CÂU NÀY NỮA ĐÂU.

- Hỏi: Có công đức rồi là thế giới này tức trái đất này (dòng tộc, thần, thánh, ma quỷ...) không chứa (ly thể tục gia), tam giới không chứa (ly tam giới gia)..... đồng nghĩa với thần nhân quả thả mình ra, mình rơi, hoa tiêu xuất hiện.... (**TUYỆT MẬT THIÊN TÔNG**).

- Hỏi: Bác nói như vậy hiện tại con thấy những người không được truyền thiên, họ cứ nghĩ là: cứ truyền thiên thì mới chắc ăn.

- Hỏi: Ngày xưa ông Xá Lợi Phất cũng nhiều công đức mà tại sao ông ôm công đức ông đi hoài mà ông không về được vậy thầy? Ông cũng qua nhiều đời Phật cũng có công đức vậy mà không về được vậy thầy?

- Hỏi: Cái chuyến đò mình đi, mình chờ cái vòng xoay nó tới đó, lúc đó mình ở đâu hay mình đứng mình phải chờ hoài, thưa thầy?

- Hỏi: Bác cho con hỏi cái này, nếu người công đức nhiều thì bản thân người đó, nó có hiện tượng gì không bác?

- Hỏi: Nhưng mà khó đó bác, hiểu như vậy rất khó đó bác. hiện tại tất cả những người tới để truyền Thiên họ đều dính vô việc truyền Thiên. Bây giờ chùa mình không được giải đáp, không được truyền Thiên, họ rất hoang mang. Họ cứ nói tại sao tôi không được truyền Thiên, có được về hay không? Mà trong khi đó sách cho để tạo công đức họ không quan trọng, họ chỉ dính vào việc truyền Thiên không hà.

- Hỏi: Trở về phật giới thì trung âm thân đó có phải chờ trái đất Nam Diêm Phù Đề này nghiêng vào trung tâm vận hành luân hồi hay không ạ?

23 Trang 270-273

☆● ĐƯỜNG VỀ... CÔNG THỨC HOA TIÊU... HIỂU RÕ... NGỘ SÂU.

24 Trang 273-281

☆● PHẢI HIỂU PHẬT ỨNG THÂN, HÓA THÂN LÀ NHƯ THỂ NÀO?

■ Khi một vị Phật nói “nhớ ta không?” thì lúc đó trung âm thân tan rã chưa ạ?

- Xin thầy cho con biết, lúc chờ đợi ở ngoài lực hút trái đất thì chỉ có một mình trung âm thân hay là cả hoa tiêu nữa ạ?
- Thừa thầy, người có công đức ít, dùng diệu thuật “buông”, khi rơi thì hoa tiêu xuất hiện, rơi rất chậm. Vậy ông thần lúc này có đến và chụp lại trung âm thân nữa không ạ?
- Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma áp dụng trước khi hoa tiêu dẫn đi hay đã khi hoa tiêu dẫn đi ạ?
- Tánh người thanh tịnh là như thế nào, thừa thầy!?
- Tâm Bồ Đề kiên cố. Phật quả chóng viên thành. Ý nghĩa là sao ạ?

25 Trang 281-292

☆● MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CÀN GIẢI MÃ.

1. Tu Thiền Tông là để thoát ra khỏi quy luật nhân quả, tại sao nói Tu thiền Tông vẫn bị nhân quả?
2. Công đức là gì, thế nào là công đức bị bôi đen?
3. Đức Phật có dạy: “Cầu tạo hành tinh nó như thế nào thì cầu tạo cá thể ông bà nó cũng như thế đó”. Vậy ở ngoài có Phật giới, tam giới... vậy bên trong mình cái gì liên quan đến Phật giới, cái gì liên quan đến tam giới?
4. Người tu Thiền Tông phải hiểu nguyên tắc sự sống thì mới giải thoát được. Vậy nguyên tắc sự sống ở đây là gì?
5. Hoa tiêu là gì, hoa tiêu và hào quang công đức có liên quan gì với nhau?
6. Pháp trần là gì, tại sao pháp trần hiện thì thập loại thánh không xuất hiện. Vậy căn bản thập loại thánh trong bản thân mình nó là cái gì?
6. Có phải bản chất con đường về Phật giới đó là quá trình chuyển hóa tàng thức thành Như Lai tàng và đến cuối cùng là không còn gì cả?
7. Tại sao công đức và tánh Phật vào Trung tâm vận hành luân hồi rồi nhưng vẫn chưa thành Phật?

8. Muốn về Phật giới phải thoát ra khỏi vùng sức hút vật lý, ở đó 1 năm thì mới biết đường về, 1 năm mà không biết đường về đó, thì ở thêm 1 năm nữa. 1 năm ở đây có ý nghĩa gì?

B. TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI

26 *Trang 292-294*

☆● NHƯ THẾ NÀO LÀ TRỤC TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI VÀ MẶT TRỜI NẪM Ở VỊ TRÍ NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI A ?

● Vậy trục Trung tâm vận hành luân hồi đi xuyên qua mặt trời hay đi cạnh mặt trời a?

27 *Trang 294-299*

☆● CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT MỞ PHẬT NHÃN MỚI CHỈ CHO MÌNH BIẾT TRUNG TÂM LUÂN HỒI LÀ GÌ?

+ Thoát ra những cái học cao hiểu rộng đi, thì mình mới trở về với cái chân lý này được. tại mình không chịu bỏ cái ta, bỏ cái ta xuống mau giải thoát lắm!!!

+ Dùng Nhất tự thiền lúc nào?

28 *Trang 299-301*

☆● CÔNG THỨC GIẢI THOÁT LÀ GÌ, CỬA HẢI TRIỀU ÂM, DƯƠNG VÀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI LÀ GÌ?

- Hỏi: Như con thấy ngài Xá Lợi Phất công đức thì lớn lắm rồi nhưng vì Ngài không có biết công thức giải thoát.

29 *Trang 301-304*

☆● THẾ NÀO LÀ CỬA HẢI TRIỀU ÂM, CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG CỦA TAM GIỚI VÀ TRÁI ĐẤT?

+ Hiểu thế nào gọi là hoa tiêu “Phật rước”?

■ Vậy các trung âm thân từ các cõi trời, địa ngục, súc sanh thì có phải đi qua cửa hải triều âm để tái sanh làm người hay không?

30..... *Trang 304-306*

☆● ĐI VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI MÀ ĐI VÀO ĐẦU CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG THÌ TRUNG ÂM

THÂN MỚI DẪN ĐI ĐƯỢC, CÒN VÔ ĐÀU TIÊN CỬA HẢI TRIỀU ÂM TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CHƯA CÓ TRUNG ÂM THÂN ĐÀU, LÀ DO TỰ TÁNH PHẬT RƠI VÔ.

- Hỏi: Thưa bác! Trung âm thân tự tìm con đường để vào trung tâm vận hành luân hồi hay phải nhờ 1 vị Phật dẫn vào Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới?

31..... Trang 306-307

☆● CĂN BẢN CỦA GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN LÀ CHƠN TÁNH CŨNG GỌI LÀ TẦNG BÌNH LƯU. CĂN BẢN CỦA LUÂN HỒI SANH TỬ LÀ VỌNG TÁNH CŨNG GỌI LÀ TẦNG CUỐN HÚT.

- Hỏi: Khi trung âm thân về tới bình lưu phải chờ quả đất quay mới được vào Trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới nhưng khi ngồi chờ mà tâm cứ khởi niệm gì là quay lại trái đất ngay có phải không ạ?

32..... Trang 307-312

☆● ĐƯỜNG VỀ.... GIẢI ĐÁP THIÊN TÔNG.

■ Trong công thức đường về Phật giới khi trung âm thân vào được Trung tâm vận hành luân hồi, thì các phần như nghiệp phước đức dương, nghiệp phước đức âm sẽ bị hút trở lại trái đất. Vậy cháu xin hỏi bác là ngay tại thời điểm đó có hiện tượng khác thường gì không ạ, ví dụ như sẽ có tiếng ầm ầm gì xảy ra không, hay có những tiếng rít lớn phát ra chẳng hạn, mong bác trả lời giúp cháu.

■ Khi trung âm thân bị hút trở lại trái đất, thì lúc này trung âm thân có bị hoảng sợ hay có hiện tượng gì không thưa bác?

■ Lúc này chỉ còn lại Tánh Phật và khối công đức. Vậy bác cho cháu hỏi, Tánh Phật lúc này đang còn ở trong Trung tâm vận hành luân hồi có biết và sáng suốt như Tánh Phật ở trong Phật giới không, thưa bác?!

■ Khối công đức lúc đang còn ở trong Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới, có hình dạng như thế nào, thưa bác?

■ Thế nào là hoa tiêu thật và hoa tiêu giả ạ?

■ Theo như bác nói, Huyền Ký chưa công bố ra thì không có ai

về được Phật giới. Vậy Phật hoàng Trần Nhân Tông chưa về được Phật giới, tại sao mọi người gọi Ngài là Phật hoàng Trần Nhân Tông, thưa bác!

■ Phật hoàng muốn thành Phật thì cũng phải đầu thai lại làm người lúc Huyền Ký ra đời, học công thức mới trở về được, cháu hiểu như vậy có đúng không, thưa bác?

C. ĐƯỜNG VỀ - ĐƯỜNG VỀ LÀ TỰ MÌNH ĐI?

33 *Trang 312-313*

☆● MUỐN HỌC THIỀN TÔNG NÀY CỰC KỶ KHÓ, NÓ SÀNG MÀ, THỬ THÁCH QUA, THỬ THÁCH LẠI, RỒI TỐI, LUI.

- Hỏi: Xin bác nhắc lại tóm tắt công thức giải thoát để cho Phật tử Thiền Tông hiểu và làm theo cho đúng ạ?

34 *Trang 313-315*

☆● LỜI DẶN DÒ VỀ PHẬT GIỚI PHẢI NGHIÊN CỨU CHO THẬT KỸ CHÓ KHÔNG NÓ SẼ SAI.

- Hỏi: Khi một người được phong Thiền Tông gia hay Thiền Tông sư thì vị này đã đủ công đức để về Phật giới hay chưa?

■ Người có công đức nhiều có khi nào bị làm đi theo hoa tiêu giả không về được không?

35 *Trang 315-323*

☆● ĐƯỜNG VỀ.... TÁNH NGƯỜI ĐƯỢC TẠO RA VÀ TAN RÃ NHƯ THỂ NÀO?

- Giữa công đức, phước đức mới giảng co thôi, chứ còn ác đức là nó tối thù, có biết đâu mà giảng co. Ác đức thì giống như mình nhắm con mắt nó tối thui rồi.

- Hỏi: Thưa thầy! Nếu công đức ít mình dùng Nhất tự thiên đó thầy, con chưa hiểu là mình dùng ở trái đất này hay là ở tam giới ạ?

36 *Trang 323-330*

☆● CÔNG THỨC GIẢI THOÁT, AI MÀ HIỂU ĐƯỢC MỚI TRỞ VỀ ĐƯỢC.

- Hỏi: Dạ, thầy dạy cho chúng con về công đức thật và công đức giả ạ?

37..... Trang 330-333

☆● NGẮN GỌN ĐƯỜNG VỀ.

- Hỏi: Người tu Thiên Tông, có công đức thật nhiều, về được Phật giới rồi có còn dỗi theo cái thân tứ đại ngày xưa mình mượn để tạo công đức không, thưa thầy!?

38 Trang 333-335

☆● ĐƯỜNG VỀ.... NGHE ĐỀ HIỆU.

.....(Bóng đèn 100w là ý thầy muốn nói đến cái gì nhỉ? Trái đất có bóng đèn 10w là ý thầy muốn nói đến cái gì nhỉ?)

39 Trang 336-337

☆● CÁI NGUYÊN TẮC LUÂN HỒI NÀY LÀ GÌ?

- Hỏi: Mình sống mình sợ ma, mình sống mình đã có cái suy nghĩ như vậy rồi, thì khi mình mất, trên đường về Phật giới, mấy ông thần ông cũng hóa hiện ra giống như vậy phải không thầy?

40 Trang 337-338

☆● BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU GIẢI ĐÁP BA CÂU HỎI CĂN BẢN CỦA “ĐƯỜNG VỀ”

41 Trang 338-340

☆● CÓ NHÂN ẤT CÓ QUẢ. TRONG CÓ NGOÀI CÓ, TRONG KHÔNG NGOÀI KHÔNG.

- Hỏi: Lộ trình về Phật giới ngoài các hình ảnh âm thanh do các vị thần, cô hồn hiện ra còn có những trở ngại nào nữa không, thưa thầy!

42 Trang 340-341

☆● HIỂU RÕ HƠN VỀ ĐƯỜNG VỀ.

- Ai cũng có một vị thần quản lý trong suốt dòng sinh mạng của mình mà trong Kinh gọi là thần thức.

● Khi trung ấm thân mình vừa xuất ra ông thần thực thi nhân quả có nhìn thấy công đức bôi đen của mình không ạ?

43 *Trang 341-344*

☆● THÂN TƯ ĐẠI GIEO NHÂN, THÂN TRUNG ẤM NHẬN QUẢ.

- Hỏi: Cái ham muốn về Phật giới đó bác, con muốn hiểu rõ hơn là ham muốn như thế nào mới là ham muốn đúng đắn về Phật giới?

44 *Trang 344-345*

☆● TRUNG ẤM THÂN ĐI VỀ PHẬT GIỚI THÌ THEO NGUYÊN TẮC GÌ?

- Hỏi: khi 1 trung ấm thân bắt đầu rơi có phải do cái công đức của mình phát ra làm cái lực đẩy hay là do cái trung ấm thân nó rơi theo sự điều khiển của 1 vị Phật?

45 *Trang 345-347*

☆● RƠI NHƯ THẾ NÀO THÌ MỚI THOÁT RA KHỎI SỨC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT?

- Hỏi: Dạ, thưa bác! Khi thọ mạng của thân tứ đại đã hết, điện từ âm dương không bảo quản thân tứ đại nữa tự nhiên co lại là trung ấm thân, mà trung ấm thân phải rời khỏi tầm tay của ông thần thừa hành là an toàn. Mà ông thần thừa hành thì quản lý không qua khỏi ngọn cây, vậy trung ấm thân đang ở mặt đất mà bảo rời qua khỏi ngọn cây là sao ạ?

46 *Trang 347-350*

☆● PHÁP TRẦN TỊNH ĐỘ VÀ PHÁP TRẦN ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CÓ GÌ KHÁC NHAU?

■ Xin thầy hướng dẫn cho con biết phải làm cách nào để trung ấm thân bình tĩnh, minh mẫn, sáng suốt để phân biệt được các vị thần, thánh, dòng tộc, và đối phó trước hoa tiêu giả để không bị nhầm lẫn, trả lời rõ ràng, xử lý kịp thời được ạ?

■ Hỏi: Thưa thầy, có người là Phật gia rồi, trước khi tu Thiên Tông bạn ấy tu Tịnh Độ rất tinh tấn. nay, bạn ấy gặp được Thiên Tông nên rất vui, tin tưởng và quyết tâm rất cao nhưng nhiều lúc pháp trần câu A Di Đà Phật cứ tự nhiên phát ra, bạn ấy rất e ngại, sợ ảnh hưởng đến việc trở về Phật giới, lại phải trở về nước Tịnh Độ. Xin thầy chỉ cho con cách xử lý ạ?

■ Xin bác giải thích câu tu thân thì giải thoát, tu thánh thì không ạ?

47 *Trang 350-352*

☆● LỤC CĂN TIẾP XÚC VỚI SÁU TRẦN NẾU MÀ THANH TỊNH THÌ GỌI ĐÂY LÀ PHẬT NHÂN.

- Hỏi: Pháp trần phát ra từ đâu thưa bác?

■ Pháp trần là lời nói nhỏ của Tánh Phật phát ra, mà Tánh Phật thì nằm ở trung tâm não bộ, vậy thì nó phải phát ra từ sự rung động của Tánh Phật. Vậy thì tại sao bác lại nói là Tánh Phật phát ra từ cổ họng ạ?

48 *Trang 352-353*

☆● PHÁP TRẦN LÀ GÌ?

■ Pháp trần về Phật giới có nghĩa là mình hiểu hết đường đi nước bước của đường đi về Phật giới, mình không lầm là chỗ này.

- Hỏi: Con nghe thầy nói pháp trần là nói nhỏ trong cổ họng, vậy nó có giống nói thầm thầm trong cổ họng không, thưa bác?

49 *Trang 353-356*

☆● HỎI: LOÀI THẦN VÀ THÁNH NGHE ĐƯỢC TÀN SỐ ÂM THANH NHƯ THẾ, NÊN KHI MỘT TRUNG ÁM THÂN PHÁT RA ĐƯỢC PHÁP TRẦN, CÁC LOÀI NÀY KHÔNG THỂ ĐẾN GẦN, LÀ DO HỌ SỢ TÀN SỐ CỦA PHÁP TRẦN, HAY DO HỌ BIẾT RẰNG TẠI TÀN SỐ ĐÓ, HỌ KHÔNG THỂ LÀM NHIỀU LOẠN TRUNG ÁM THÂN?

● Hỏi: Khi trung âm thân có ít công đức, phải dùng diệu thuật hô to một tiếng “buông”, làm các loài thần và thánh phải buông trung âm thân ra, điều này có phải tương tự như cơ chế khuyếch tán siêu âm hay hạ âm mà khoa học ngày nay đang ứng dụng không ạ?

● Hỏi: Người ở trường hợp 2 và 3, tức có công đức trung bình và ít nhưng nếu thuộc và phát ra được pháp trần, thì có bị các loài thần và thánh thử thách không ạ?

● Hỏi: Ngày nay, các nhà khoa học có thể tách các hạt điện tích âm và dương bằng phương pháp tăng nhiệt độ cực cao và biến đổi

từ trường. vậy, khi vào đến Trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm dương trong khối nghiệp của trung âm thân tự động tan rã, là do tại nơi này, các yếu tố vật lý như nhiệt độ, từ trường, tần số,... có sự khác biệt hoàn toàn với trái đất và tam giới phải không ạ?

50..... Trang 356

☆● ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ PHẢI HIỂU CHO THẬT KỸ, VỀ ĐƯỢC HAY KHÔNG LÀ DO MÌNH.

● Có một Phật tử đang tu thiền tông bệnh ung thư thời kỳ cuối rất là nghiêm trọng, huynh ấy đọc đường về Phật giới rất thông rồi nhưng lúc lên cơn thì không còn nhớ nữa, đọc loạn xạ tùm lum hết à, vậy đến khi huynh ấy lâm chung thì đường về Phật giới có ảnh hưởng gì không, thưa thầy?

51..... Trang 357-358

☆● ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI CHỈ LÀ HỌC THUỘC LÒNG HAY LÀ HIỂU NÓ NHƯ THỂ NÀO RỒI THỰC HÀNH Ở ĐÂY?

- Hỏi: Khi con đang sống mang thân tứ đại học pháp môn Thiền Tông, nhớ lộ trình trở về Phật giới nhưng khi con mất cái thân này rồi thì liệu con có còn nhớ lộ trình đường về Phật giới không ạ?

52 Trang 358-360

☆● THƯA THẦY KHI MẤT THÂN MÌNH ĐI THEO HOA TIÊU ĐẾN CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG SAO PHẢI CHỜ TRÁI ĐẤT QUAY TỚI CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG MỚI VÀO ĐƯỢC. VẬY CÓ PHẢI 365 NGÀY THÌ MỚI CÓ 1 NGÀY CỦA HẢI TRIỀU DƯƠNG MỞ RA THÌ MÌNH MỚI VÀO ĐƯỢC KHÔNG A?

53 Trang 360-365

☆● NHỮNG CHUYỆN LINH THIÊNG HUYỀN BÍ Ở TRÁI ĐẤT NÀY DO AI LÀM RA?

+ Khi vào cửa hải triều dương mình sẽ biết vị Phật làm hoa tiêu rước mình về là ai ? Vị Phật nào đưa mình vào, khi mình có công đức thì vị Phật đó sẽ rước mình ra.

- Hỏi: Tất cả những người tu theo Thiên Tông mà được giải thoát để trở Phật giới thì có sự sắp đặt trước hay không, thưa bác?

- Hỏi: Có một người tu theo Thiên Tông, ngày xưa họ nhìn thấy cõi âm, hôm nay người này tu theo Thiên Tông thì họ phát ra có 2 ánh sáng: Một là ánh sáng màu vàng ánh mặt trời, hai là màu vàng kim loại quý, vậy việc này chúng con nên hiểu như thế nào ạ?

- Hỏi: Người tu Thiên Tông khi đang bệnh nặng, họ sắp mất nhưng họ cũng phải 365 ngày thì trái đất mới quay đến cửa hải triều dương thì họ sẽ nằm ở đâu ạ?

54 Trang 365-366

☆● TRÁI ĐẤT KHÔNG CHỨA, TAM GIỚI KHÔNG CHỨA, THẦN, DÒNG TỘC KHÔNG CHỨA, THÌ MÌNH Ở ĐÂU?

55 Trang 366-369

☆● LÚC CHƯA SANH RA AI LÀ TA, KHI SANH RA RỒI TA LÀ AI? MINH TÂM KIẾN TÁNH NHƯ LAI. THOÁT VÒNG NHÂN QUẢ RA NGOÀI THẾ GIAN.

☆ Hiểu thiên thanh là hiểu thiên cơ.

☆● Kim thân phật đi vào trái đất đợi ở tầng bình lưu và đi theo vòng luân hồi. Vậy xin mạn phép hỏi vị kim thân Phật này có phải là phật mình không nhỉ?

☆ Thưa bác đường về Phật giới công đức vô lượng. Đức phật dạy vị Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới, vậy dựa trên công thức cháu hiểu là khi trái đất quay đến Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới, lúc này trái đất được nằm trên một trục đường thẳng để hoa tiêu có thể dễ dàng dẫn Tánh Phật và khối công đức được điện từ dương đẩy về Phật giới phải không ạ, chứ ở vòng hoàn đạo 2, 3, 4 thì không nằm trên một trục đường thẳng giống như ở trái đất nên mới không có con đường trở về Phật giới là vậy, cháu hiểu như vậy có đúng không, thưa bác?

56..... Trang 369-373

☆● PHẢI THẤY TÁNH MỚI VỀ ĐƯỢC. THẤY TÁNH GIỐNG NHƯ CÁI ĐÈN PIN RỖI CHO MÌNH ĐI VẬY

■ Cái bài đường về Phật giới mình phải đọc đi đọc lại chừng nào mà mình cảm nhận được mình mới hiểu được đường về là cái gì?

- Hỏi: Cái phần đường về Phật giới đó thầy, lúc trước con có nghe thầy nói, lúc mà rơi mình mà giật mình thì mình sẽ bị rối loạn điện từ âm dương. Từ trước khi nghe như vậy thì con thường tập cho mình đừng bị giật mình, nhưng mà con vẫn hay bị giật mình đó thầy. Vậy thì lúc con rơi, mà con bị giật mình thì có bị ảnh hưởng gì không ạ?

- Hỏi: Một người tạo được công đức trong sáng, khi còn sống thân quản lý nghiệp có thực thi nhân quả với người đó hay không ạ?

57 Trang 373-374

☆● CÓ CÔNG ĐỨC MỚI HIỂU ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI.

■ Muốn về Phật giới thì phải có 1 vị Phật dẫn mình về, chứ không phải muốn về lúc nào cũng được. Câu này có phải “mình là Phật nhân thì mới có Phật quả?”.

58 Trang 374-376

☆● LỜI GIẢI ĐÁP NÀY SẼ GIÚP CHO MÌNH NHẬN RA ĐÂU LÀ PHẬT NHÂN, ĐÂU LÀ PHẬT QUẢ.

- Hỏi: Một vị Phật đưa trung âm thân vào Trung tâm vận hành luân hồi của trái đất như thế nào ạ?

- Hỏi: Tánh Phật và khối công đức về đến Phật giới thì định hình ra một Kim thân Phật. Vậy Kim thân Phật có hình tướng giống như Tánh Phật ở trong thân tứ đại không ạ?

59 Trang 376-377

☆● CHÚNG TA TU THEO ĐẠO PHẬT, MUỐN GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT CẦN PHẢI NHẬN RA HAI ĐIỀU CĂN BẢN NÀY:

1/ Vị Phật trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh theo Tánh Phật trong trung âm thân này dạy cho Tánh Phật bị giam trong trung âm thân này biết công thức giải thoát. (tu thành Phật qua thân tứ đại, ví dụ: Phật Thích Ca được Phật Nhiên Đăng dạy)

2/ Huyền Ký ra đời, chúng ta ai nhận được Phật nhân, học và hành

theo công thức thì thành Phật quả qua trung âm thân.

60 *Trang 377-381*

☆● **ĐIỂM MÁU CHÓT CỦA LỘ TRÌNH VỀ PHẬT GIỚI:**

■ Tìm con đường đi ra bằng cách nào? Là giúp một đạo nhân vô tu vô chứng nó đi trước, rồi nó dẫn mình đi theo.

- Hỏi: Người chưa giúp ai về được Phật giới thì công đức phải gấp mấy lần phước đức và ác đức thì mới có thể là tạm ôn về Phật giới được phải không ạ?

- Hỏi: Đối với những người già lớn tuổi ham muốn theo pháp môn Thiên Tông nhưng không đủ công đức để về Phật giới, như vậy những người này có nên tu lên Tịnh Độ rồi đợi pháp môn Thiên Tông lần sau hay không?

61 *Trang 381-382*

☆● **GIẢI MÃ ĐƯỢC PHẬT THÍCH CA LÀ AI THÌ TU ĐẠO PHẬT MỚI ĐÚNG**

- Hỏi: Muốn tìm hiểu về chiều sâu của Đạo Phật cháu phải tìm hiểu như thế nào mới đúng thưa bác, xin bác giải thích?

62 *Trang 382-384*

☆● **PHẬT NHIÊN ĐĂNG CÓ PHẢI LÀ... CỦA PHẬT THÍCH CA QUA BÀI PHÁP NÀY?**

- Hỏi: Đức Phật Thích Ca là một người toàn năng toàn giác nơi thế giới này khi trở về Phật giới có một hoa tiêu của một vị Phật khác dẫn đường không hay vị Phật này tự đi về ạ?

63 *Trang 384-388*

☆● **GIẢI MÃ CÂU: “PHẬT THẬU TÁNH VÈ” SẼ HIỂU RÕ PHẬT NHIÊN ĐĂNG LÀ AI, TỪ ĐÓ SẼ HIỂU ĐƯỢC PHẬT Ở NGOÀI RÌA TRÁI ĐẤT LÀ AI?**

■ Thứ nhất đừng có mong bất cứ ai trợ giúp mình hết đó (qua câu này cũng sẽ cho mình biết hoa tiêu, Phật ngoài rìa trái đất là ai).

■ Thứ hai: Mình sống Thanh Tịnh mới được, mình không sống Thanh Tịnh, mình có công đức nhiều mà mình không Thanh Tịnh thì cái công đức nó khó hiện lắm.

64 Trang 388-390

☆● MỘT NGƯỜI MÀ ĐƯỢC TRUYỀN BÍ MẬT THIÊN TÔNG SẼ CÓ MỘT VỊ PHẬT THEO SÁT, VẬY VỊ PHẬT ĐÓ LÀ AI?

- Chúng ta hãy dùng trí tuệ để nhận ra vị Phật này nhé!!!

- Hỏi: Một người mà truyền Bí Mật Thiên Tông thì sẽ có một vị Phật theo sát, trong Kinh Kim Cang có nói: “Nếu thấy sắc không phải là ta”, vậy làm cách nào để nhận ra vị Phật theo sát mình ạ?

65 Trang 390-394

☆● CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ ÔNG THẦN QUẢN LÝ NHÂN QUẢ THẢ MÌNH THOÁT RA KHỎI CÁI QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NÀY, RỒI TỰ MÌNH ĐI.

+ Có nghĩa là người ta chỉ cho mình thoát đi ra ngoài cái quy luật này rồi tự mình đi.

+ Chớ không phải mình cầu xin mình, mình phải hiểu cái chỗ này.

- Hỏi: Thưa bác, giải thích rõ đường về Phật giới, về sau có tọa độ và con số chính xác, cho ví dụ ạ?

66 Trang 394-396

☆● XIN THẦY GIẢI THÍCH DÙM: TẠI SAO LẠI CÓ SỰ SAI BIỆT VỀ THỜI GIAN NHƯ VẬY?

- Một: Đường về Phật giới công đức vô lượng thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy.

- Hai: Đường về Phật giới công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy.

- Ba: Đường về Phật giới công đức ít nhưng phước đức và ác đức nhiều trong vòng 8 tiếng sẽ thức dậy.

67 Trang 396-399

☆● ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI KHÓ HAY DỄ?

● Đường về Phật giới là tự mình đi, đi bằng phương tiện tự lực cánh sinh.

- Hỏi: Con thấy đường trở về Phật giới rất khó sao thầy lại bảo rất dễ, xin thầy chỉ dạy chúng con ạ?

-Hỏi: Bác từng nói người đạt Bí Mật Thiền Tông là Phật nhân mở ra rồi. Vậy tất cả những người được truyền Bí Mật Thiền Tông đều là Phật nhân hết, có đúng vậy không ạ?

68 *Trang 400-404*

UNG VÔ SỞ TRỤ, ĐẸP BỎ HAI BÊN CHỈ LÀ BƯỚC ĐẦU. LÀM CÔNG ĐỨC, NẮM VỮNG CÔNG THỨC HOA TIÊU MỚI TRỌN VẸN ĐƯỜNG VỀ. ĐI VỀ BẰNG TRUNG ÁM THÂN.

■ Giải đáp Thiền Tông:

☆ Đẹp bỏ hai bên mới chỉ là bước đầu của tu giải thoát.

☆ Thưa bác! Đức Lục Tổ độ Huệ Minh là độ như thế nào, có thành Phật không ạ?

69 *Trang 404-410*

☆● THỌ, TƯỚNG, HÀNH, THỨC THEO THIỀN TÔNG LÀ NHƯ THẾ NÀO? ĐÂY CŨNG LÀ 4 CỬA HÀNH THIỀN ĐỂ VÀO BỀ TÁNH THANH TỊNH THEO ĐƯỜNG BỘ.

● Ngắn gọn đường về.

- Hỏi: Người tu Thiền Tông, có công đức thật nhiều, về được Phật giới rồi có còn dỗi theo cái thân tứ đại ngày xưa mình mượn để tạo công đức không, thưa thầy!?

70 *Trang 410-414*

● ĐỨC PHẬT NÓI BỐN CÂU TRONG KINH KIM CANG VÀ PHẬT THUYẾT TRONG KINH A DI ĐÀ CÓ THẬT KHÁC NHAU?

● Trong Kinh Kim Cang nói: “Như Lai không từ đâu đến và cũng không đi về đâu”. Vậy thì thầy nói phải vượt hải triều dương mới đi được về Phật giới. Vậy nghĩa là sao ạ? Chỗ này chúng con không rõ ạ?

71 *Trang 415-416*

☆● TU THIỀN TÔNG MÀ CÓ CÔNG ĐỨC RỒI THÌ THẾ GIAN NÀY CÓ ĐỘNG CỖ NÀO CŨNG KHÔNG ẮN THUA.

- Thế giới sau khi mất cũng giống như ở thế gian này vậy.

- Hỏi: Con viết di chúc dặn lại các con cháu khi con mất cứ để con nằm yên trong 8 tiếng rồi hãy khâm liệm và chôn cất, nếu các con cháu con không thực hiện được như vậy thì con có ảnh hưởng gì về đường về Phật giới của con không ạ?

72 Trang 416-418

☆● SỢ LÀ DO CÁI TƯỞNG, MÌNH MÀ TƯỞNG LÊN LÀ CÁC VỊ VÔ HÌNH GIA TĂNG CÁI TƯỞNG MÌNH LÊN.

- Hỏi: Mình đang sống ở thế giới này mà mình sợ ma đó thầy, rồi mai một mình chết ví dụ như mấy ông thần ông hóa ma ra mình sợ rồi mình có về được không thầy?

73 Trang 418-424

☆● THỜI GIAN NÀY MÌNH CÒN SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA, CỐ GẮNG TẠO CÔNG ĐỨC GIÚP CHO NHIỀU NGƯỜI NGƯỜI BIẾT ĐỂ RỜI VỀ PHẬT GIỚI.

+ Muốn về Phật giới thì phải biết vượt cửa hải triều dương là cái gì, cái gì dẫn đi qua cửa hải triều dương, mà cửa hải triều dương có mấy cửa, đi bằng cách nào, cái gì dẫn đi?

- Hỏi: Câu chuyện ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn có nói với thầy A Nan rằng: “Người nào đạt Đạo vị đó có thể nhập Niết Bàn cũng được hoặc muốn sống thêm vài a tăng tỷ kiếp nữa cũng được”. Đức Phật nói nhiều lần nhưng thầy A Nan không nhận ra nên Đức Phật nói với Ma Vương rằng sẽ nhập Niết Bàn”. Hôm nay thầy cũng đã lớn tuổi cho nên con muốn hỏi nếu câu chuyện đó là thật thì thầy có thể sống thêm thật lâu để diu dắt chúng con được không ạ?

- Hỏi: Dạ, thưa thầy xin thầy giải thích sâu hơn về công thức vượt cửa hải triều dương về Phật giới không ạ?

74 Trang 424-426

☆● MỘT LỜI NÓI THẬT:

■ Công thức Thiền Tông giống như con dao không cán vậy, cầm đi! Muốn giải thoát thì phải gan mới được.

+ Chính ông Phật cũng đã nói rồi không buông được đừng có tu, bởi vì cái chuyện giải thoát là đưa người ta thoát ra khỏi cái sức

hút vật lý của cái tam giới

- Hỏi: Khi con đạt Yêu Chỉ Thiên Tông thì con bị đau nặng phải nhập viện. Khi con được truyền Thiên thì chồng con lại mất. Thưa thầy giải thích tại sao cuộc đời con nó lại như vậy ạ?

75 Trang 426-428

☆● TU THIÊN TÔNG PHẢI GAN, MÁT MẠNG CŨNG KHÔNG LAY CHUYỀN.

- Hỏi: Trong sách có ghi khi mình ham muốn giải thoát càng nhiều thì nghiệp đồ nhanh chùng nẩy. Nghiệp đồ trước và sau khi đạt Bí mật Thiên Tông có gì khác biệt, có ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát không ạ?

76 Trang 428-429

☆● DỪNG TƯỢNG NHƯ THỂ NÀO CHO ĐÚNG?

- Hỏi: Bác có dạy rằng muốn về Phật giới thì đừng có tượng. Xin bác giải thích rõ cái chữ tượng này là như thế nào ạ?

77 Trang 429-431

☆● TU THIÊN TÔNG PHẢI HIỂU SỰ SỐNG CỦA CÁI VẬT LÝ NÀY, THÌ MỚI HIỂU CÁI THIÊN TÔNG. CÒN KHÔNG HIỂU THÌ ĐỪNG THEO THIÊN TÔNG NÀY, THEO CHI CHO MẮC CÔNG. VẬY SỰ SỐNG VẬT LÝ Ở ĐÂY LÀ GÌ?

☆ Muốn được Thanh tịnh, Rõng lặng, Hằng tri thì phải làm sao? Và áp dụng vào lúc nào là đúng ạ?

-Hỏi: Thưa bác, bác vẫn thường nói đến tuổi nghỉ hưu là vị thần không bôi đen công đức nữa. Người nay đã 70 tuổi, nếu khi thực hành mà còn vướng vào một chút sân, một chút tham, một chút kiến chấp nào đó, thì vị thần có bôi đen công đức không ạ?

78 Trang 431-434

☆● ĐÂY LÀ CĂN BẢN TU THEO THIÊN TÔNG:

+ CĂN BẢN TU THIÊN TÔNG LÀ Ở BA MẶT TRĂNG VÀ THỰC HÀNH Ở MẶT TRĂNG THỨ HAI LÀ ĐÚNG.

79 Trang 434-438

☆● TẠI SAO MỘT VỊ VUA TÀI BA NHƯ VẬY, CÒN GÌ HƠN NỮA, MÀ TẠI SAO LẠI CHỌN PHÁP MÔN THIỀN TÔNG NÀY, BỎ HẾT TẤT CẢ LÊN NÚI TRÚC LÂM YÊN TỬ ĐỂ TU VÀ LẬP RA PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ.

● Tu Thiền Tông không sử dụng thứ gì trong vật lý là như thế nào ạ?

● Chỉ cần sống với Phật Tánh, biết tạo công đức là về.

80..... Trang 438-451

● NHỜ HUYỀN KÝ RA ĐỜI, CHÚNG TA TRỞ VỀ CỘI NGUỒN CỦA SANH MẠNG BẢNG TRUNG ÁM THÂN.

